

De Gever en Zijn Gaven



Bijbelstudie van CJH Theys
(1903 – 1983)

Hernieuwde versie: Bewerkt naar (meer) HEDENDAAGS Nederlands

1^{ste} uitgave: rond 1960 – 1965 (in boekvorm)

2^{de} uitgave: in 12 losse delen (van mei 2010 t/m april 2011) – digitaal en bewerkt door A. Klein

3^{de} uitgave: complete uitgave in augustus 2011

Algemene noot:

1. **De vermelde Bijbelteksten zijn**, zoveel als mogelijk, **uit de Hernieuwde Statenvertaling** (afgekort HSV). Zoniet dan staat er bij de Bijbeltekst een vermelding welke vertaling gebruikt is. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. **Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt**, zodat u **in één oogopslag** kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar **hij, hem of zijn** staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk ook **zij** of **haar** gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, **mits met bronvermelding**.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurlijk kunt u anderen, in de 1^{ste} plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 4 hierboven.

Hernieuwde uitgave: augustus 2011

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl

Deel 1

De doop met de Heilige Geest¹

Hoofdstuk 1

Hoevelen kunnen gedoopt worden met de Heilige Geest?

Alle argumenten van de tegenstanders ten spijt leert de Bijbel, dat deze doop (met de Heilige Geest) voor onze tijdsbedeling, ja, voor onze dagen is. Ook is het in overeenstemming met de Schriften, als wij geloven, dat deze doop het voorrecht is van ALLE gelovigen, van hen namelijk, die “geloven zoals de Schrift zegt”.

Zoals in Johannes 7:38-39 geschreven staat: *“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn buik (NBG: uit zijn binnenste) vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij, die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)”*

Onder “het gedoopt worden met de Heilige Geest” versta ik die ervaring, zoals die werd medegedeeld aan de heidenen in Handelingen 10:44-48: *“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus meegekomen waren, stonden er versteld van dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij gaf opdracht dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Here.”*

Vooraf enkele begrippen

Voordat wij verder gaan, wil ik het eerst met u hebben over enkele begrippen, als “dopen”, “vervuld worden met”, “uitgestort worden” en “gave van de Geest”. Deze termen lijken ingewikkeld, maar zijn zo eenvoudig.

- “Dopen”. Dit begrip moeten wij in letterlijke zin verstaan; het moet worden gelezen als “onderdompelen”.
- “Vervuld worden met”. Ook hier weer moet men het in de eenvoudigste zin lezen, namelijk als “volgemaakt worden met.”
- “Uitgestort worden”. Voor zover dit begrip in verband staat met de Heilige Geest, wil het zeggen, dat de Geest van de hemel (dat is: van boven) naar de aarde (dat is: naar beneden) werd uitgezonden in het menselijk leven. In dezelfde zin dus als water, dat uit een kan wordt uitgestort (uitgegoten) in een glas, net zo lang, totdat het glas vol water is.
- De term “gave van de Geest” geeft ons duidelijk te verstaan, dat de Heilige Geest NIET kan worden verdiend als een zekere beloning op verrichte arbeid. Hij (d.i. de Heilige Geest) is Gods GENADE-GAVE!

Handelingen 1:5: *“want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.”*

Laten wij deze tekst vergelijken met Handelingen 2:1-4: *“En toen de dag van het (1^{ste} Nieuwtestamentische) Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En er werden door hen tongen als van vuur gezien, die zich verspreidden, en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”*



La Pentecôte' van Jean II Restout, 1732 (foto: Webgallery of Art, wga.hu)

¹ Als u meer wilt weten over Gods Heilige Geest, zie dan – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “**De natuurlijke mens en de Heilige Geest**”, ook geschreven door CJH Theys. (noot – AK)

Het is uit deze teksten duidelijk, dat Jezus “vervuld worden met de Heilige Geest” bedoelde, toen Hij in Handelingen 1:5 sprak van “gedoopt worden met de Geest”, en dus hebben deze termen een gelijke betekenis.

Soms beweert men, dat met “gave van de Heilige Geest” iets anders bedoeld wordt dan met “doop met de Heilige Geest”. Deze bewering heeft echter geen enkele grond, daar nergens in de Bijbel van enig verschil gesproken wordt. In de meeste gevallen blijkt, dat degenen die dit zeggen eenvoudig “napraters” zijn. Dit laatste ligt de mensen beter, omdat dit zoveel gemakkelijker is dan zelf de Bijbel te onderzoeken.

Laten wij nagaan waar deze term geschreven staat.

In Handelingen 2:38-39 staat: *“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”*

Jaren na zijn bovengenoemde rede predikte Petrus tot de huisgenoten van Cornelius. Zij waren allen heidenen, de heer des huizes inbegrepen. In Handelingen 10:44-46 lezen wij dan: *“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus meegekomen waren, stonden er versteld van (SV: ontzetten zich) dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken.”*

Als de “gave van de Heilige Geest” iets anders was dan de “doop met de Heilige Geest” of als er in deze ‘zaak’ enig verschil viel te constateren, dan moet hier toch worden opgemerkt, dat de Heilige Geest in het geval van Cornelius op gelijke wijze te werk ging als op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest. Immers in Handelingen 11:15 voerde Petrus ter rechtvaardiging aan: *“En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin.”* Hij vervolgde met te zeggen: *“En ik herinnerde mij het woord van de Here, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden”* (Hand. 11:16). Waarna Petrus betoogde: *“Als God dan aan hen dezelfde gave geschonken heeft als aan ons die in de Here Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik God zou kunnen tegenhouden?”* (Hand. 11:17).

Voor Petrus was dus de “gave van de Heilige Geest” gelijk aan de “doop met de Heilige Geest”. Zijn verduidelijking – door middel van de woorden “dezelfde gave” (zie de Bijbeltekst hierboven) – dient voor hen, die alsnog zouden willen tegenstaan, tot onderschrijving van deze gedachte.

De doop met de Heilige Geest is voor ALLE gelovigen

Daar zijn nog altijd gelovigen die beweren dat alleen maar de apostelen werden gedoopt met de Heilige Geest, aangezien Jezus slechts met hen hierover sprak.

Dat Jezus vóór Zijn hemelvaart alleen maar met de apostelen sprak, is boven alle twijfel verheven. Immers, in Handelingen 1:2 staat geschreven dat Hij bevelen aan de apostelen gaf en in Handelingen 1:4 dat Hij met de apostelen vergaderd was. Dat er geen vrouwen bij waren, wordt bewezen door de aanspreking van de engel, na Jezus' hemelvaart, die zei: *“Galilese mannen”* (zie Hand. 1:11).

Laten wij echter niet vergeten dat Jezus in Handelingen 1:4-8 slechts tot 11 apostelen sprak. (De apostel) Judas Iskariot was reeds gestorven, Matthias was nog niet (tot apostel) gekozen² en Saulus van Tarsen nog niet geroepen.³

Ook moeten bovenbedoelde gelovigen niet vergeten dat, toen de apostelen terugkeerden naar Jeruzalem om daar de aangekondigde Geestesdoop af te wachten, er “ongeveer 120 personen” waren (zie Hand. 1:15). Daar hoorden zelfs vrouwen bij en ook Maria, de moeder van Jezus, was daar (zie Hand. 1:14). Deze allen werden *“vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”* (Hand. 2:4).

Op diezelfde dag dat alle 120 personen de Heilige Geest ontvingen, zoals weergegeven in Handelingen 2:1-4, stond Petrus op om te antwoorden op de vragen en de bespottings van de menigte, want men zei tegen elkaar: *“Wat heeft dit toch te betekenen?”* (Hand. 2:12) en anderen zeiden spottend: *“Zij zijn vol zoete wijn”* (Hand. 2:13). Petrus sprak toen als volgt: *“Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u weten en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen (d.i. in de eindtijd), zegt God: Ik zal **uitstorten** van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienarensen (SV: dienstmaagden) zal Ik in die dagen van Mijn Geest **uitstorten** en zij zullen profeteren.”* (Hand. 2:14-18)

Gesteld dat alleen de 12 apostelen werden vervuld met de Heilige Geest, dan bewijzen deze teksten, dat óók anderen dan zij diezelfde doop konden ontvangen. Immers was de uitstorting van Gods Geest, volgens de profetie van Joël, ook door God beloofd aan “dochters” en “dienaressen”, aan vrouwen dus en geen enkele apostel was een vrouw.

Aangezien het Bijbelgedeelte in Handelingen 1 en 2 ons leert, dat óók vrouwen de Heilige Geest ontvingen, net zoals de 12 apostelen, is hiermee duidelijk aangetoond, dat Jezus' woorden in Handelingen 1:5 op nog vele anderen van toepassing waren dan alleen op degenen, tot wie Hij persoonlijk heeft gesproken.

Voordat Jezus gedoopt werd in water en nog vóór Jezus één apostel verkozen had, gaf Johannes (de Doper) de Goddelijke Boodschap met betrekking tot de doop met de Heilige Geest door. Hij zei, in Mattheüs 3:11, *“Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn schoenen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”*.

² Dit gebeuren staat pas vermeld in Handelingen 1:23-25. (noot – AK)

³ Hij (Saulus van Tarsen) moest zelfs nog tot geloof/bekering komen. Zie Handelingen 9. (noot – AK)

Johannes heeft niet gezegd dat Jezus slechts 12 zielen zou dopen met de Heilige Geest. Hij heeft zelfs niet een bepaald aantal genoemd. In tegendeel, Johannes heeft met het bovenvermelde, in de eerste plaats, gesproken over allen die door hem gedoopt waren in water tot bekering. In de tweede plaats ook – hoewel indirect – over allen die door Jezus zouden worden gedoopt *“met de Heilige Geest en met vuur”*.

De boodschap van Johannes heeft de Here Jezus in Handelingen 1:5, zoals wij al eerder lazen, bevestigd. Ze werd vervuld met de eerste Pinksterdoop, zoals in Handelingen 2:1-4 beschreven, terwijl Petrus in Handelingen 2:14-18 aantoonde dat deze doop voor “ALLE VLEES” was, voor “zonen en dochters”, voor “dienstknechten en dienaressen”.

Noch Joël, noch Johannes de Doper, noch Petrus hebben gesproken van een beperkt aantal. In tegendeel, wij hebben gezien dat de Heilige Geest, sprekende door Petrus, naderhand de kring van gedoopten (met Gods Geest) nog groter zou maken.

De doop met de Heilige Geest is niet gebonden aan de begintijd van de christenen

Dan hebben wij nog te maken met dat eveneens ONSchriftuurlijk argument van de vleselijke christen, als zouden de Joden op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest en de heidenen in Handelingen 10 de enige personen zijn, die op dezelfde wijze gedoopt werden met de Heilige Geest. Meestal zullen wij constateren dat zij dit argument aanvoeren, omdat zij de mening zijn toegedaan dat er wel degelijk verschil bestaat tussen “de gave van de Heilige Geest” en “de doop met de Heilige Geest”. Maar, dit laatste is ONSchriftuurlijk, omdat wij in heel de Bijbel geen enkele uitspraak hieromtrent vinden. En uitspraken die niet degelijk (d.i. betrouwbaar en/of deugdelijk) op de Heilige Schrift gefundeerd zijn dienen wij te verwerpen.

Alle personen in het Bijbelboek “Handelingen” (zijnde: de handelingen van de **heilige apostelen**) ontvingen de Heilige Geest als de “gave die werd uitgestort”. De heidenen van Handelingen 10:44-48 ontvingen de Geest (van God), voordat zij de waterdoop ondergingen; de personen van Handelingen 2:38 en Handelingen 8:12-18 en 19:7 erna. In elk geval hoeft het ontvangen van de Heilige Geest niet lang uit te blijven, nadat wij de waterdoop hebben ondergaan. Als deze gave wordt ontvangen met de waterdoop, dan zal de betrokken persoon, de gedoopte, als hij of zij opklimt uit het water, “spreken met nieuwe tongen (de zgn. ‘tongentaal’), zoals de Geest die geeft uit te spreken”. Het geval van Handelingen 19:7 openbaart ons het feit, dat ook nog anderen – dan de Joden op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest en de heidenen van Cornelius’ huis – de Heilige Geest ontvingen. Sinds die dag is het altijd zo geweest, omdat dit de geopenbaarde wil van God is in Jezus Christus. Deze waarheid is onomstotelijk! De ketting van onwetendheid, die hongerige zielen ver houdt van Gods Heilige Geest, MOET WORDEN DOORBROKEN!

De drie valse verontschuldigungen

Er zijn “slechts” drie valse verontschuldigungen, op grond waarvan men in onze dagen deze waarheid kan verwerpen:

1. Allereerst is daar de valse verontschuldiging, die steunt op traditie: Er worden miljoenen christenen geboren en opgevoed volgens godsdienstige stelsels en begrippen, die zo goed als GEEN rekening houden met de leringen van de Bijbel ten aanzien van de Heilige Geest en Zijn manifestaties, zoals ervaren in het Bijbelboek “Handelingen” (zijnde: de handelingen van de **heilige apostelen**). Zijn zij dan allemaal fout?
2. Dan is daar de valse verontschuldiging dat men de passages uit de Bijbel met betrekking tot de Heilige Geest gewoonlijk (d.i. uit gewoonte en dus zonder het nader te onderzoeken) anders interpreteert. Immers zullen predikers en andere arbeiders in Gods Koninkrijk, die deze ervaring niet kennen, die deze ervaring missen, door hun verkeerde voorstellingen omtrent dit thema, zich wel genoodzaakt voelen de propaganda te voeren, dat de leer, die zij zelf omhelzen, de enige ware is. Zo zullen zij altijd de Bijbelwaarheden op dit punt ontkennen, terwijl de betogingen, die zij houden, ook de gelovigen (hun toehoorders) weerhouden om de gave van de Heilige Geest te ontvangen.
3. Tenslotte is er de verontschuldiging van algemene onwetendheid met betrekking tot de doop met de Heilige Geest. Het is treurig, zo weinig als de “gelovigen” de Bijbel lezen en kennen (lees: verstaan). Iedereen die zich in deze verlaat op zijn zelfvertrouwen, zal des te gemakkelijker door de in de vorige alinea (zie punt 1 en 2) genoemde werkers worden geleid – lees misleid – om het tegenovergestelde van deze waarheid te geloven.

Een korte samenvatting

Voor de overzichtelijkheid zal ik alles nog eens puntsgewijze herhalen:

1. Gezien Handelingen 1:5 en 2:1-4 betekenen “gedoopt worden” en “vervuld worden” hetzelfde. Men moet hierbij denken aan de uitspraak in Gods Woord *“opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat”* (zie Matth. 18:16b).
2. Vervuld worden is datgene wat God zei, door Zijn profeet Joël, namelijk het uitstorten van Zijn Geest over *“alle vlees”* en zowel over mannen als vrouwen (zie Hand. 2:14-18 en Joël 2:28).
3. De Heilige Geest – “uitgestort” zoals gesproken door de profeet Joël – zal de betrokken persoon “vervullen”, net zoals dit gebeurde in Handelingen 2:1-4, waardoor zij ALLEN begonnen te spreken in vreemde tongen of talen (de zgn. ‘tongentaal’).
4. Zowel de uitspraak van Johannes de Doper (zie Matth. 3:11), als die van Petrus – met verwijzing naar de profeet Joël (zie Hand. 2:14-18 en Joël 2:28) – hebben ontegenzeggelijk betrekking op **een onbeperkt aantal personen** (zijnde: christenen, d.i. gelovigen in/navolgers van Christus). Zij maken de door ongelovige mensen geopperde beperkingen van nul en generlei waarde.

Nu volgen nog enige vragen om uw gedachten te leiden:

1. Hoevelen kunnen de door Joël aangekondigde “uitstorting” van Gods Geest, net als de apostelen ontvangen?
 - Het antwoord vindt u in Handelingen 2:1-4 en in Handelingen 2:14-18.
2. Hoevelen kunnen er volgens Johannes de Doper gedoopt worden met de Heilige Geest?
 - Zie voor het antwoord Mattheüs 3:11.
3. Is er enig Schriftuurlijk verschil tussen “de gave van de Heilige Geest” en “de doop met de Heilige Geest”?
 - Vergelijk hiervoor Handelingen 2:38-39 met Handelingen 10:44-46 en Handelingen 11:15-17.
4. Nu wij gezien hebben dat het gedoopt worden met de Heilige Geest dezelfde resultaten met zich meebrengt als het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, hoevelen kunnen dan, volgens Gods Woord, deze gave ontvangen?
 - Lees voor het antwoord hierop Handelingen 2:38-39.

Met bovengenoemde teksten ontnemen wij – in de Naam van Jezus – aan de valse (Bijbel)leraars hun wapens, waarmee de satan het kennelijke doel heeft om (geestelijk) hongerige personen af te houden van het ontvangen van de Heilige Geest!

En u, geachte lezer, wat zult u nu doen, indien u de doop met de Heilige Geest nog niet ontvangen heeft? God wil deze gave ook aan u schenken, zo gauw als u voor Hem erkent, dat u deze doop nog niet ontvangen heeft, die Hij heeft weggelegd voor allen die “geloven zoals de Schrift zegt” (zie Joh. 7:38-39).

Is het niet een opmerkelijk en kenmerkend feit, dat daar waar de Here Jezus Zijn discipelen “Het Onze Vader” leerde bidden⁴ (zie Luk. 11:1-4) Hij eveneens van de gelijkenis van “de onbeschaamde vriend” sprak? (zie Luk. 11:5-13). Het is hier, dat Jezus zijn discipelen leerde: “*Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden*” (Luk. 11:9). “*Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden*” (Luk. 11:13). Lees, voor alle duidelijkheid, vooral Lukas 11:2-4 en 5-13 helemaal.

Komt u dan ook zo, net als die onbeschaamde vriend, tot God en vraagt dan net als hij! En God zal u Zijn genade schenken.

O, vervul mij!

Daal met Uw Geest terneer!
Stort in mij Uw heilig vuur!
O, vernieuw in mij Uw werk eens weer,
Doe het, Heiland in dit uur!

O, vervul mij, o, vervul mij!
Lieve Heiland, met Uw Geest!
Leer mij waken, biddend strijden
En U volgen onbevreesd!

(Overgenomen)

Hoofdstuk 2

De leer van het Bijbelse “dopen”

Hoeveel “dopen” zijn er en hoe worden zij (van elkaar) onderscheiden?

Uit de (Bijbel)passages van Mattheüs 3:11, Handelingen 1:5, 2:38, 8:12, 15:17 en 10:44-48, die wij in het voorgaande hoofdstuk hebben geciteerd en uit Handelingen 19:3-6 kunt u constateren, dat er in de Bijbel sprake is van twee “dopen”; namelijk de in hoofdstuk 1 behandelde “Geestesdoop” en de “waterdoop”, die door alle bekeerde gelovigen moet worden ondergaan.

Bij het lezen van de tekst in Efeze 4:5, waarin geschreven staat dat er “*één Here, één geloof, één doop*” is, raken velen in de war. Men vraagt zich dan af, of de leer van de (twee) dopen – de waterdoop en de Geestesdoop – niet in strijd is met deze uitspraak.

Wij zullen Gods Woord laten spreken. In deze “Bron-van-alle-waarheid” worden geen tegenstrijdige leringen gevonden. Te denken dat God Zichzelf tegenspreekt is absurd en komt Godslastering al heel dicht nabij!

De leerstelling van de (twee) dopen, zowel de Geestesdoop als de waterdoop, is een onderwerp dat van de zijde van iedere gelovige de grootste toewijding en ijver vereist bij het onderzoeken ervan in Gods Woord. **God wil nu eenmaal dat Zijn kinderen ten aanzien van de dingen in Zijn Koninkrijk ALLES zullen onderzoeken** en dat zij zich daarbij nooit zullen laten leiden door zulke dingen als: vooroordeel, opgedrongen ideeën en kortzichtigheid. Bovendien moeten zij, als zij eenmaal aan het onderzoeken zijn gegaan, er niet mee ophouden, totdat God zegt, dat het genoeg is.

Dit biddend onderzoeken van Gods Woord is een bevel van de Heer. Het is een onderdeel van de christelijke ervaring en noodzakelijk in verband met de openbaring van het “plan van God” diep in ieders hart.

Wie de fundamentele leerstellingen van het Koninkrijk van God wil onderzoeken, moet daarbij niet luisteren naar de “moderne theorieën” van deze tijd. Deze zijn namelijk afkomstig van mensen die de zalving van God NIET ken-

⁴ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “*Leer bidden*”, van CJH Theys. (noot – AK)

nen. Ook moet men geen acht slaan op die misleidende wegen, waarbij men ons Goddelijke Waarheden voorhoudt die echter uit het verband met het geheel zijn gerukt.

Degene die zijn of haar oor leent aan beide of aan één van beide, komt onherroepelijk terecht in een doolhof, waaruit het zeer moeilijk zal zijn om de verlossende weg te vinden. Wees op uw hoede, want dergelijke (misleidende) theorieën zijn vandaag de dag legio (d.i. zeer talrijk aanwezig).

Het richtsnoer van de gelovige moet altijd zijn: het zich houden aan de eenvoudige instructies van Gods Woord, zoals die hem geopenbaard worden door de Heilige Geest, want Hij is de Openbaarder van Gods HEILIGE wil. Als de gelovigen hierop – altijd en overal – letten, zullen zij deel krijgen aan de diepgeestelijke “belevissen van Jezus Christus”.

Welke doop is de belangrijkste?

Dikwijls horen wij de vraag stellen: “Welke van deze twee dopen is voor het kind van God de belangrijkste?”

Het enig juiste antwoord is: **beide zijn in Gods ogen noodzakelijk en zijn**, op grond hiervan, **even belangrijk**. In de Israëlitische tabernakel⁵, een schaduwbeeld van het Koninkrijk van God, stonden zowel het wasvat als de kandelaar, die achtereenvolgens de waterdooop en de Geestesdooop uitbeelden.

De Bijbel leert ons dat Jezus, de Zoon van God Zelf, geen onderscheid in belangrijkheid maakte. Hij heeft ze beide geaccepteerd als noodzakelijk om te kunnen staan in de gehoorzaamheid van het Woord van God en om “*alle gerechtigheid te vervullen*” (zie Matth. 3:15)

Indien wij de gehoorzaamheid van Jezus nader bezien, onderscheiden wij de volgende punten:

- Hij werd als Zoon van God geboren.
- Dertig jaar na Zijn wonderbaarlijke ontvangenis, die in beide Testamenten⁶ vermeld staat, kwam Hij tot Johannes de Doper om gedoopt te worden.
- Hij was heus geen nieuweling in de ervaring van de hemelse dingen.
- Van Zijn jeugd af werd Hij door de Heilige Geest onderwezen in de Wet en de Profeten; Hij kende het Woord als geen ander.
- Hij wist beter dan wie ook, dat “Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader” (zie Luk. 2:49).
- Ondanks Zijn eeuwige (en Goddelijke) oorsprong, stond ook Hij in de rij van gehoorzame mensenkinderen en was het doen van de wil van Zijn Vader Zijn enig verlangen.
- Hij kende geen ander doel dan de mensen te tonen, dat het doen van Gods wil de van God verordeneerde (d.i. de door God ingestelde) weg tot zaligheid is en de verzadiging (d.i. de hoogst haalbare VOLHEID) van vreugde.
- De Here Jezus werd in de eeuwigheid van het verleden geboren als Zoon van de levende God en had als zodanig deel aan de meest heilige en Goddelijke ervaringen. Als mens deed de Here Jezus het eerst van alle schepselen machtige ervaringen op door in volkomen gehoorzaamheid te staan en dit om “*alle gerechtigheid te vervullen*” (zie Matth. 3:15). Zijn leven was het meest sublieme⁷, dat ooit op deze aarde werd geleefd.

Wij zeggen hier “amen” op, halleluja! Waarlijk, waarachtige vreugde wordt alleen maar gevonden in het betrachten van Gods HEILIGE wil. Moet de gelovige niet bidden: “*Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde*”? (zie Matth. 6:10, Luk. 11:2).

Hemelse vreugde kan men alleen ervaren indien wij Gods wil, ook ten aanzien van dingen en zaken, die Hij in Zijn alwijsheid en voorzienigheid heeft verordeneerd (d.i. ingesteld), volkomen willen gehoorzamen.

Tot Gods verordeningen (dat zijn: door God vastgestelde voorschriften) horen zowel de Geestesdooop als de waterdooop.

In verband hiermee wil ik al direct opmerken, dat geen van deze (twee) dopen betrekking heeft op de “wedergeboorte”. De wedergeboorte is een aparte werking van de Heilige Geest en staat geheel los van de genoemde dopen.

De waterdooop is een ordinantie (d.i. een voorschrift) van God

Fundamentele leerstellingen (dit zijn: belangrijke “basisprincipes” – noot AK) worden in beide Testamenten gevonden. In de praktijk van het geloofsleven komt het heel vaak voor dat God als het ware niet voort-werkt (d.i. het werk – in ons – niet voortzet) tenzij aan een bepaalde ordinantie (d.i. aan een bepaald voorschrift) is voldaan. Onderwerpt de gelovige zich echter aan die ordinantie (d.i. aan dat voorschrift) van God, dan vormt dit (als het ware) een poortopening⁸ om in het leven van deze gelovige verder te werken. Het voldoen aan die ordinantie (d.i. aan dat voorschrift) voorziet in feite in een “fundament” (een “basis”), waarop Gods werk rusten kan. Als ik dit zo schrijf, is het omdat ik in mijn 25-jarige loopbaan als ‘arbeider van de Here’ dit zo heb meegemaakt en verstaan.

In de grote omlijning van het raadsplan van God zien wij dit dan ook. In de dagen van Noach waren zonde en geweld zo toegenomen – de mensen waren “*door en door slecht*” (zie Gen. 6:5) – dat de aarde ermee vervuld was. De mensen uit de tijd van Noach maakten zich schuldig aan de meest monsterachtige overtredingen. De gehele mensheid was aangetast door de melaatsheid van de zonde en overal zag de Schepper corruptie en verval. Vanuit Zijn hemelen zag God neer op een geruïneerde menselijke status. Zelfs God zag geen andere uitkomst, geen an-

⁵ Voor meer over de Israëlitische tabernakel en de GEESTELIJKE betekenis van de verschillende tabernakelobjecten, zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studies: “*Christus in de Tabernakel*” van CJH Theys en/of “*De Tabernakel van Israël*” en/of “*Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus*” van E. van den Worm. (noot – AK)

⁶ Dus zowel in het Oude Testament (zie Jes. 7:14) als in het Nieuwe Testament (zie Matth. 1:23). (noot – AK)

⁷ Subliem = Zeer verheven, meer dan voortreffelijk, in hoge mate edel. (noot – AK)

⁸ De poort of poortopening van het lichaam is het gehoor, de poort van de ziel is de wil en de poort van de geest is het hart (de liefde). (noot – AK)

dere weg ter ontkoming, of – zoals de Geest het heeft gezegd door de mond van de apostel Petrus – geen andere weg “tot behoud”, dan het enige “redmiddel” de vloed! Deze alles bedekkende watervloed reikte tot boven de hoogste bergtop en hield aan, totdat er “een einde gekomen was aan alle vlees”.

Genesis 6:13-17: “...Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle schepselen (SV: vlees, beeld van de zonde) is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik zal hen met de aarde verdelgen. Maak voor uzelf een ark van goferhout⁹; in vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte. U moet een venster in de ark maken, en u moet dat afwerken tot één el van bovenaf; en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen; u moet hem met een onderste, een tweede en een derde verdiepingen maken. En Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle schepselen (SV: vlees) onder de hemel waarin een levensgeest is, te verdelgen; al wat op de aarde is, zal omkomen (SV: zal de geest geven).”

Genesis 7:21-23: “En alle schepselen (SV: vlees) die zich op de aarde bewegen, kwamen om (SV: gaf de geest): de vogels, het vee, de wilde dieren en al het wriemelende gedierte dat op de aarde krioelt, en alle mensen. Alles met levensadem (SV: adem van de geest des levens) in zijn neus van alles wat op het droge was, stierf. Zo werd verdelgd wat bestond, wat op de aarde was, van mens tot vee, kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aardbodem; alleen Noach bleef over, en wie met hem in de ark waren.”

1 Petrus 3:20-21: “...toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd (SV: toebereid) werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons...”

Dit onderwerp van de vloed en dat van Jona en de grote vis worden sinds lange tijd door modernen en vrijzinnigen van alle kanten bestookt met hun giftige pijlen van spot en kritiek. Maar ondanks al deze heftige aanvallen hebben onderzoeken, vooral in onze tijd, bewezen dat de vloed van Noach's dagen geen mythe is, maar een Bijbels en wetenschappelijk feit. Verder geven bijna alle andere godsdiensten op deze wereld getuigenis van een vloed. Ze kennen bijna allen het verslag van een watervloed, die de hele aarde overdekte. In dit verband wil ik u aanraden om de brochure van mijn hand “God schiep” (bladzijde 20) te lezen.¹⁰

Het past de gelovige echter niet om zich bezig te houden met de redeneringen van de ongelovigen. Door genade gelooft de christen de Bijbel van A tot Z, van Genesis tot Openbaring 22:21. Natuurlijk zijn er nog wel feiten en passages in de Bijbel aan te wijzen die, door menig gelovige, niet direct worden begrepen. Dit doet echter niets af aan zijn of haar geloof. Het is dit geloof, dat nu eenmaal veel verder ziet dan de menselijke wetenschap!

Als het hart, vrij van alle vooroordeel en andere giftige menselijke bedenkingen, zich bezig houdt met een zorgvuldige studie van dit eerste Godsoordeel over de gehele aarde **en haar volheid**, dan zal het gelovige hart komen tot de ontdekking van een intense waarheid, namelijk dat de karakteristieken van dat oordeel, dat een “einde maakte aan alle vlees”, dezelfde zijn als van de waterdoop, zoals die (ook) vandaag de dag als ORDINANTIE (d.i. als VOORSCHRIFT) van GOD voortleeft in de Gemeente van Jezus Christus.

Gods weg om af te rekenen met de goddeloze mensen en om een einde te maken aan alle corrupte vlees was de vloed. Deze grote watervloed was niets anders dan DE WATERDOOP VAN DIE WERELD. Ze betekende letterlijk DE ONDERDOMPELING VAN DIE WERELD!

De ordinantie (d.i. het voorschrift) van de waterdoop, zoals die gekend wordt in de Gemeente/Kerk van God, draagt dus elementen in zich, die gelden met betrekking tot het oordeel over de zonde.

Alle zonde nu werd “in Jezus Christus” geoordeeld, gezien het onweerlegbaar feit van Zijn dood en Opstanding! Halleluja! Jezus Christus alleen betaalde de prijs van de verlossing van de mens met Zijn eigen kostbaar Bloed!¹¹

Van die tijd en van dat moment af gold en geldt één standaard, namelijk die van het Nieuwe Testament: God verordineert (d.i. “eist”) voor deze tijdsbedeling van genade¹², dat ALLEN begraven moeten worden in het “watergraf”.

Toen het einde van de wettische bedeling¹³ daar was, brak het eerste schijnsel van het heerlijk Morgenlicht van het Evangelie door en “de stem van de roepende in de woestijn” werd gehoord: “**Bekeer u (d.i. keer u af van zonde en ongerechtigheid), want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen**” (Matth. 3:2). Dit feit is even wondervol als opmerkelijk.

De eerste eis van Johannes jegens het volk, dat toestroomde, was, dat zij zich zouden bekeren en dat zij dan GE-DOOPT zouden worden **onder belijdenis van hun zonden!**

Mattheüs 3:6 luidt: “en zij werden door hem (d.i. Johannes) gedoopt in de Jordaan, **terwijl zij hun zonden beleden**”. En in Mattheüs 3:11 staat: “Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn schoenen na te dragen. **Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.**”

⁹ **Uit de Bijbelse encyclopedie:** Het goferhout waarvan Noach de ark bouwde, was van de Cypres (d.i. een naaldboom of den) afkomstig. Het is een oude naam, die later door “bērōšj” vervangen is. Volgens Ezech. 27:5 komt de “bērōšj” ook voor op de (berg) Senir, een andere naam voor de Hermon, en werd zijn hout door de fenicische scheepsbouwers gebruikt voor scheepsrompen. (noot – AK)

¹⁰ Deze brochure (van ongeveer 50 bladzijden) is nog niet digitaal uitgetypt. Maar, u kunt mij mailen via info@eindtijdbode.nl als u het eventueel wilt lezen. Dan kan ik, tegen betaling van de onkosten, een kopie opsturen. (noot – AK)

¹¹ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “**De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, Dat nu op de hemeltroon zit, over satans zondemacht**”, van E. van den Worm. (noot – AK)

¹² De (tijds)bedeling van genade = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van Gods genade voor de mensheid wordt bedoeld De telling van deze periode van 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van Jezus bediening op aarde. (noot – AK)

¹³ De wettische bedeling = De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **vóór** Christus' (1^{ste}) komst aangeeft. (noot – AK)

Zo was de bediening van Johannes de Doper, maar zo was ook de bediening van de Christus. Allebei hadden een gelijkkluidende boodschap, beiden kenden de doop door onderdompeling voor de bekeerden, ofschoon Jezus Zelf niet doopte, maar wel Zijn discipelen. **ALLEN WERDEN GEDOOPT** (door onderdompeling wel te verstaan – noot AK).

Ten aanzien van deze waterdoop kunnen wij aan de hand van de Bijbel vastleggen, dat ze niets te maken heeft met “besprenkelen”. Dit laatste voldoet niet aan Gods eis. Een dergelijke handeling is geen waterdoop in de zin van Gods Woord en dus ONschriftuurlijk.

Nogmaals, deze Nieuwtestamentische standaard van de waterdoop is Gods ordinantie (d.i. Gods voorschrift of “eis”) voor Zijn Gemeente/Kerk in de huidige tijdsbedeling, de tijdsbedeling van de Heilige Geest. Ze werd geproclameerd (d.i. in het openbaar afgekondigd) op die wondervolle dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest: “...**laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus**” (zie Hand. 2:38). Ik vraag uw speciale aandacht voor de uitdrukking¹⁴: “(een) **ieder van u**”. Dit woord laat geen plaats voor excuses.

Nu weet ik wel dat er nog altijd mensen gevonden worden die, vanwege het één of ander, ons graag zouden willen doen geloven dat het Woord, gesproken door Petrus, alleen de Joden gold en niet de gelovigen van deze ‘nieuwe bedeling van genade’¹⁵. Hun “redenering” is echter BEDROG! De Bijbel leert ons onomwonden, dat deze door God Zelf ingestelde standaard, die door de Heilige Geest werd gesanctioneerd (d.i. bekrachtigd), zowel voor Joden als heidenen gold en geldt. De Here God kende en kent geen aparte standaard voor de Jood en weer een aparte voor de heidenen.

Gods Woord leert de mensen dat ze allemaal, zowel Joden als heidenen, gezondigd hebben en daarom allemaal onder de zonde zijn besloten, opdat God DEZELFDE BARMHARTIGHEID zou doen gelden voor allen. De Bijbelonderzoeker behoeft er alleen maar Handelingen 10:44-48 en 19:2-7 voor op te slaan om van het voorgaande overtuigd te zijn. Heb alstublieft (!) een eerlijk hart!

De waterdoop is een begrafenis

Velen maken de fout door te veronderstellen dat de waterdoop de dood in Christus voorstelt, ja, de dood in Christus is. Uit Romeinen 6:3-4 **leren wij dat de waterdoop een BEGRAFENIS is en deze volgt op het sterven!**

Romeinen 6:3-4, “Of weet u niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan **met Hem begraven** door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een NIEUW LEVEN¹⁶ zouden wandelen.”

Zoals Jezus eerst werd weggeleid om gekruisigd te worden en te sterven, zo moeten ook wij “in Christus gekruisigd worden en sterven” (d.i. afsterven aan onze oude, zondige natuur – noot AK). Pas dan komt onze “begrafenis” – die aan deze wereld, aan de hemel en aan de hel wordt gedemonstreerd (d.i. getoond) – in de waterdoop. Waarlijk, **wij moeten met Jezus “gestorven zijn”, voordat wij met Hem “begraven” kunnen worden**. En wanneer dit inderdaad het geval is, ontvangen wij in ons leven van God hetzelfde getuigenis, dat Hij (ook) in het leven van Zijn geliefde Zoon heeft gegeven.

De Naam van God geopenbaard

Jezus heeft Zijn discipelen bevolen om de bekeerlingen te dopen “in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest” (zie Matth. 28:19). Zijn apostelen hebben, in gehoorzaamheid aan dit bevel, ALLEN die tot hen kwamen, gedoopt “in de Naam van de Here Jezus Christus”.

De “Here Jezus Christus” is niet alleen maar een eigennaam, zoals velen denken. Wij hebben hier te maken met een samengestelde Naam; het is de drie-enige Naam van de Drie-enige God (zie noot¹⁷), Die in het Lichaam van de Zoon tabernakelt¹⁸ (d.i. woont en troont)! “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol. 2:9).

Wij zien dus, dat het bevel van de Here Jezus in Mattheüs 28:19 en de handelwijze van de apostelen op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest, waardoor ons DE NAAM VAN GOD WERD GEOPENBAARD, beslist niet met elkaar in strijd zijn. Integendeel! Wij hebben hier te maken met componenten, die uit de aard der

¹⁴ Uitduiden = iets helemaal duidelijk maken. (noot – AK)

¹⁵ Zie noot 12.

¹⁶ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “**LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus**”, van E. van den Worm. (noot – AK)

¹⁷ In Deut. 6:4 staat: “**Luister, Israël! De HERE, onze God; de HERE is één (dus één Persoon)!**”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling.** Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – ook nog de studie: “**De natuurlijke mens en de Heilige Geest**” ook geschreven door CJH Theys. (noot – AK)

¹⁸ Voor meer over dit Bijbelse “tabernakelen”, zie noot 5.

zaak gelijk zijn in betekenis. De apostolische handeling werd ingesteld door Heilige Geest Zelf. Zou Hij het niet weten?

De waterdoop is van vitaal belang

Toen de apostel Petrus de menigte met deze raadslagen van God (zijnde: de adviezen van de Raadgever) had bekendgemaakt: – *“Bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden”* (Hand. 2:38) – was het resultaat, dat 3000 personen op diezelfde dag werden gedoopt. Ook werden allen, die tijdens de bediening van Filippus geloofden, gedoopt *“in de Naam van de Here Jezus”* (zie Hand. 8:16). Na die grote opwekking in Samaria werd Filippus door de Geest weggenomen om... de Moorse kamerling te dopen (zie Hand. 8:38). Toen Saulus van Tarsen gehoorzaamde, werd hij gedoopt (zie Hand. 9:18). Het hele huis van Cornelius, de hoofdman, werd gedoopt in de Naam van de Here (zie Hand. 10:46-48). Ook Lydia, de purperverkoopster die God diende, geloofde wat haar door Paulus te kennen werd gegeven, en werd gedoopt (zie Hand. 16:14-15). Dezelfde bediening was geschied aan Crispus, de overste van de synagoge, wat wij kunnen lezen in Handelingen 18:8. In Handelingen 19:5 zien wij zelfs dat degenen die reeds door Johannes de Doper gedoopt waren, door Paulus opnieuw werden gedoopt, maar dan *“in de Naam van de Here Jezus”*.

Paulus was zelfs zo overtuigd van de wil van God ten opzichte hiervan, dat hij met kracht verklaarde: *“Of weet u niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood (d.i. de dood van het oude, zondige leven – noot AK), opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.”* (Rom. 6:3-4)

Zo voorziet de waterdoop voor iedere gelovige in een weg om “van zichzelf (d.i. van de oude, zondige “ik”-natuur – noot AK) verlost te worden”.

De waterdoop maakt van alle gelovigen “leden van het lichaam van Christus”, “been van Zijn been en vlees van Zijn vlees.”

De waterdoop, zoals voorgeschreven door het Woord van God, is dus van VITAAL BELANG voor de christelijke levenswandel.

Laten wij gehoorzaam wandelen in Zijn Licht

Hoe vele gelovigen in onze dagen wiegen zichzelf in slaap en halen anderen ertoe over om hetzelfde te doen met de bewering: “Onze vaders en moeders hebben het ook nooit zo gedaan en zijn toch juichend de hemel ingegaan. Waarom moeten wij het dan wel doen?” Mijn antwoord aan hen is: “Moeten wij, omdat onze voorouders eenmaal het Evangelie “te vuur en te zwaard” aan de zgn. heidenlanden hebben willen brengen – ik denk hierbij aan de kruistochten (!) – het dan ook maar zo doen”? Al hebben onze voorouders niet in deze geloofsgehoorzaamheid gestaan – hetzij omdat hun het licht (en dus inzicht) in deze materie ontbrak, hetzij omdat zij de waterdoop op de wijze van Gods Woord niet hebben gewild – dit doet ons (nog) niet vrijuit gaan! Wij, in onze huidige tijd, “op wie de einden der eeuwen gekomen zijn” met de openbaring van de Heilige Geest, dienen wel degelijk er zorg voor te dragen DAT WIJ WANDELEN IN ZIJN LICHT! En wij doen dit, als wij ons onderwerpen aan het gezag van Gods Woord.

Voor wie tot de erkenning komt van al het bovenstaande, zal het niet moeilijk zijn om de conclusie te trekken dat de gelovige, VOORDAT HIJ/ZIJ DE WATERDOOP ONDERGAAT, al gekomen moet zijn tot het punt waarop drie zaken hun beslag moeten hebben gekregen. Deze drie zaken zijn:

1. allereerst het vraagstuk van de zonde,
2. daarna de bekering en
3. tenslotte de OPENLIJKE BELIJDENIS.

Tegelijkertijd zal de gelovige op zijn minst toch enig idee en begrip moeten hebben van de ervaringen en wonderlijke mogelijkheden, die nog te beleven en te grijpen zijn!

Van te voren moeten de kosten, die onafscheidelijk zijn verbonden aan de redding van een mensenziel, berekend zijn! Het gevolg hiervan moet zijn: VOLKOMEN TOEWIJDING AAN GOD!

Zo en niet anders is Jezus tot Johannes gekomen om van hem gedoopt te worden. Amen! Zijn antwoord aan Johannes – en het onweerlegbaar feit van het aanwezige getuigenis van zowel de Vader als de Heilige Geest – bevestigen dit (zie Luk. 3:21-22). Gods Woord openbaart ons, dat toen Jezus gedoopt werd in de wateren van de Jordaan, de Heilige Geest op Hem neerdaalde in de gedaante van een duif, die op Hem bleef, Hem op deze wijze verzegelde als Gods Eniggeboren Zoon, en zalfde voor die grote en machtige bediening, die Hem wachtte, als Messias en Heiland der wereld.

Met betrekking tot de waterdoop (door onderdompeling wel te verstaan – noot AK) dienen de hieronder volgende punten te worden vastgelegd:

- Nimmer mag zij als een lichte zaak worden opgevat.
- Zij neemt een bijzondere plaats in de raadslagen van God (zijnde: de adviezen van de Raadgever) in.
- Haar plaats kan niet worden ingenomen door enig andere vorm van bediening en consecratie (d.i. heiliging, wijding of inzegening).
- Zij is (in het hiernavolgende zal het verklaard worden) een “samenstellend bestanddeel” van die machtiger doop, die wij in hoofdstuk 1 hebben leren kennen als “de doop met de Heilige Geest”.

De waterdoop en de Geestesdoop zijn een twee-enige doop

Het is deze Schriftuurlijke waterdoop, die als het ware de “prelude”, de inleiding, vormt tot de zoveel machtiger

Geestesdoop. Deze laatste is de component¹⁹ van dezelfde Goddelijke werking. Overal in de Bijbel vinden wij de één gepaard aan de ander, als een twee-enig getuigenis van God.

In de gevallen van Handelingen 10:44-48 en 19:2-7 zien wij duidelijk, dat beide dopen in elkaar overgaan. Evenals in het eerste geval kan de Geestesdoop eerder ontvangen worden en pas daarna de waterdoop. In de normale (en dus meest voorkomende) gevallen gebeurt echter eerst de waterdoop en daarna, hetzij direct, hetzij na enige tijd, de doop met de Heilige Geest.

Hoe of het ook zij, de resultaten waren te allen tijde dezelfde: de gelovigen werden allen “begraven met Christus in het watergraf” en stonden daaruit op om met God **te wandelen in de kracht van de Heilige Geest!** Hier hebben wij de DOOD en OPSTANDING van Jezus Christus, dus beide, ingebracht in het leven van de gelovige door de Geest van God.

Deze Schriftuurlijke feiten van dood en opstanding staan als schaduwbeelden vermeld in het Oude Testament. De apostel Paulus vraagt in 1 Korinthe 10:1-4 onze speciale aandacht voor deze schaduwbeelden, die zo duidelijk in de verlossing van Israël uit (het land) Egypte naar voren treden.

1 Korinthe 10:1-4: *“En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze (voor)vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee heen zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke steenrots, die hen volgde, en de steenrots was Christus.”*

Op het moment dat Israël (tot) aan de Rode Zee gekomen was, op hun weg naar volkomen verlossing na de bevrijding uit Egypte, riep de Here God dit volk een volkomen halt toe. Farao en het Egyptische krijgsvolk versperden hun de terugweg en vlak voor de voeten van de ontstelde Israëlieten lag de Rode Zee in haar volle lengte, breedte en diepte! Voor al deze kinderen van God was er ALLEEN AAN DE OVERKANT VAN DE ZEE volkomen verlossing. Maar, voordat deze volkomen verlossing hun ervaring werd MOESTEN zij DOOR DIE ZEE! Zij moesten, zoals Paulus in de hierboven aangehaalde tekst betoogde, eerst gedoopt worden. Inderdaad werden zij gedoopt en wel in de wolk (het typebeeld van de Geestesdoop!) en in de zee (het typebeeld van de waterdoop). Pas na deze wonderbaarlijke ervaring konden zij deel hebben aan de geestelijke spijs en drank! Dit wil zeggen, dat zij toen pas deel konden hebben aan Christus, zoals de hierboven aangehaalde tekst dit zegt: *“Zij dronken namelijk uit een geestelijke steenrots, die hen volgde, en de steenrots was Christus”*. Prijst God, glorie voor Jezus!

Pas toen zij de Rode Zee waren doorgestaan was er **volkomen verlossing van al hun vijanden** en in geen geval eerder! Al hun vijanden werden verdelgd!

Was het in Noach's dagen soms anders? Neen! Want, werd de aarde niet pas door de vloed (de zgn. zondvloed) van de zonde (der mensheid) verlost?

Ook voor ons treedt hier de noodzakelijkheid naar voren om te **gehoorzamen aan Gods bevel**.

Bovenvermelde typologie vindt zijn bevestiging in het verslag van de Heilige Geest in 1 Korinthe 10:1-4; en hier mogen de gelovigen leren dat de “doop in water” en de “doop met de Heilige Geest” in zo'n nauwe betrekking tot elkaar staan dat zij praktisch niet te scheiden zijn. Beide dopen zijn GELIJKBETEKENENDE²⁰ en ZINVERWANTE²¹ WERKINGEN! Beide dopen gaan in elkaar over. Op grond van dit machtige feit is er “*één Here, één geloof, één doop!*” (Ef. 4:5).

In het geval van Israël (als volk) was het “in de wolk en in de zee”; in het geval van Jezus was het de doop van Johannes in de wateren van de Jordaan en de komst van de Heilige Geest op Hem in de gedaante van een duif (zie Matth. 3:13-16 en Joh. 1:32-33), Die op Hem bleef rusten in de volheid van de volmaakte doop. Zijn gehele Wezen werd toen **ondergedompeld in de Geest!**

Het Evangelie is krachteloos zonder de dood en opstanding van Jezus Christus

Het Evangelie is een boodschap van VERLOSSING, en wel een boodschap van de VERLOSSING VAN ONZE ZONDEN. Gekomen in deze verlostte staat is het voor de mens dan mogelijk om het in de eerste Adam verloren erfdeel weer terug te ontvangen DOOR en IN de tweede Adam, Jezus Christus. Zoals u ziet, zijn in dit Evangelie twee werkingen van de Heilige Geest – die beide betrekking hebben op de verzoening – die God in Christus heeft bewerkstelligd.

2 Korinthe 5:19a: *“want God was het Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende”*

2 Korinthe 5:18, *“...Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus...”*

Halleluja!

Hoe en op welke wijze heeft God dit gedaan? Luister: *“Want Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.”* (1 Kor. 15:3-4).

Alweer de “dood en opstanding” van Jezus Christus! Ja, Gode zij dank, alweer! Het is vanwege dit zaligmakend geloof, dat ons uit genade is geschonken, dat wij met Paulus mogen, kunnen en (zelfs) MOETEN uitroepen: *“want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd!”* (1 Kor. 2:2).

- Zonder Golgotha, geen opstandingsmorgen;
- zonder kruis, geen kroon;
- zonder dood, geen opstanding.

¹⁹ Component = Het samenstellende deel van een geheel. (noot – AK)

²⁰ Gelijkbetekenend = Synoniem (d.i. een gelijke of gelijksoortige betekenis hebbende). (noot – AK)

²¹ Zinverwant = Volgens de zin of de betekenis verwant of synoniem (d.i. gelijkbetekenend). Denk aan het woord “verwantschap”. (noot – AK)

Glorie voor de Here der Heerlijkheid, Die zij gekruisigd hebben. Door dit kruis is ons het (goddelijk en eeuwig) leven geworden.²²

In deze beide werken van de Christus Gods (letterlijk: de Gezalfde van God) vinden wij al de heerlijkheden van onze verlossing. Dit wil zeggen, dat ALLES wat ons deel wordt, gedragen wordt door de dood en de opstanding van Jezus Christus. **Door Zijn dood en opstanding heeft Jezus Christus ALLES voor ons volbracht!**

Dit is het fundament waarop alles staat; alle geschapen dingen staan hierop. Neem dood en opstanding weg uit het Evangelie en het is krachteloos! Buiten de verzoening van Jezus Christus is er eeuwige strijd en verdoemenis, want: Het loon van de zonde is de dood!

Door deze wondervolle verzoening zijn alle dingen voor de gelovigen mogelijk geworden, ja, de algehele restauratie van Gods schepping is hierin begrepen! Deze twee werkingen van de Heilige Geest beogen de VOLHEID VAN VERLOSSING erfahrbaar te maken. Wij kennen deze volheid van verlossing achtereenvolgens in:

1. De ordinantie (d.i. het voorschrift of de eis) van de WATERDOOP, waardoor wij: "Eén plant worden (met Hem), **gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood**" (zie Rom. 6:5a).
2. De DOOP MET DE HEILIGE GEEST EN MET VUUR, waardoor wij: "Eén plant worden (met Hem), **gelijkge maakt aan Hem in Zijn opstanding**" (zie Rom. 6:5b).

Hier zal mogen worden opgemerkt dat de waterdoop bediend wordt door MENSEN, terwijl de doop met de Heilige Geest geschonken wordt door de HERE. De eerste (de waterdoop) heeft geheel plaats op de aarde, de tweede (de Geestesdoop) wordt vanuit de hemel gegeven.

In het eerste geval wordt de gelovige "met Christus begraven", in het tweede geval "staat de gelovige met Christus op" om "te wandelen in nieuwheid des levens" (Rom. 6:4b, SV).

Dit "begraven worden" maakt dus – in geestelijke zin – een einde aan alle vlees (hieronder verstaan wij het oude leven, de oude "Adam-natuur") en dit "opstaan" is de manifestatie (d.i. het openbaar worden) van het leven en de kracht van de verrezen Christus IN ons.

Er zal nooit sprake kunnen zijn van het geopenbaarde leven in de Geest, tenzij wij met Christus gekruisigd en gestorven zijn.

De dwaling van vele gelovigen

Het is treurig maar waar dat in deze (volgens de mensen) zo verlichte eeuw, kennis en voorlichting aangaande deze zaken (of materie) zodanig zijn, dat zowel de waterdoop als de Geestesdoop absoluut worden MISverstaan! Men mag redeneren, deduceren²³ en concluderen, maar wat men niet kan wegedeneren is het feit dat deze grove tekortkomingen niet pleiten voor de theologen van onze dagen, noch voor de leringen die – door de zogenaamde dienaren van Jezus Christus – aan het volk verkondigd worden. Dezen geven met dit misverstaan slechts te kennen, dat het licht in deze geestelijke materie hun absoluut ontbreekt! Zij weten zich niet eens te realiseren, dat het werk van Gods Geest iets van alle tijden is.

Indien beide dopen niet nodig zouden zijn voor de harten en de levens van de volgelingen van Johannes de Doper te Efeze, waarom zou Paulus het dan nodig hebben gevonden om hen te vragen: "**Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?**" (Hand. 19:2a). Zonder twijfel wist de apostel van Jezus Christus – door zijn eigen ervaring en door de onderwijzing van de Heilige Geest – dat hun ervaring onvoldoende en incompleet was zonder die onderdompeling in de Naam van de Here Jezus en de onderdompeling in de Heilige Geest. **Het is een doop zo machtig en heerlijk, zo rijk en verheffend, dat vanwege deze twee-eenheid de diepste diepten van de menselijke geest voor de gelovigen geopend worden. Hierdoor worden de gelovigen in staat gesteld om God te kennen in Zijn VOLHEID.** De werkingen van Gods Geest waren zo onafscheidelijk aan elkaar verbonden, dat Paulus, door de inspiratie van de Heilige Geest zoals wij al eerder opmerkten, heeft gesproken van één doop. Wie zijn wij, dat wij Gods standaard durven veranderen? Wie zijn wij, dat wij anderen, die ook geloven, van deze gave van God durven te beroven door hen af te houden van het staan in de gehoorzaamheid? Het zijn – helaas! – de in eigen ogen zo wijze mensen, die alle mogelijke stellingen produceren om het gelijk maar aan hun kant te krijgen. Mijn innige bede is, dat de Geest van God deze in feite geestelijke armen de ogen zal mogen openen voor de diepere dingen van God!

De einden der eeuwen zijn op ons gekomen

Wie zal nog met al het voorgaande – dat eveneens op de ervaring van miljoenen zielen (in deze tijdsbedeling van genade²⁴) gebaseerd is – de noodzaak van de waterdoop en de Geestesdoop durven ontkennen? Iedere dag die ons gegeven wordt, waarin wij overal de geestelijke verworping²⁵ in de levens van vele mensen zien, doet ons juist doordrongen zijn van de noodzaak van deze beide!

Iedere dag, naar mate deze tijd ten einde spoedt, verandert ook het aanzien van deze wereld, waarin wij nog leven. Het verandert ten kwade! De duivel en het (zondige) vlees worden steeds sterker in hun manifestaties (of

²² Geworden = Letterlijk: ten deel vallen, te beurt vallen. In geestelijke zin: **Wij hebben aan dit goddelijke en eeuwige leven – reeds tijdens dit aardse leven – deel gekregen (noot – AK)**

²³ Deduceren = Het afleiden van een "bijzondere" waarheid uit een algemene (of: algemeen erkende) waarheid. Dit gebeurt meestal door te redeneren, het zgn. "logisch denken", waardoor men (soms) een eigen of andere mening over iets gaat ontwikkelen. (noot – AK)

²⁴ Zie noot 12.

²⁵ Verworping = Anders worden, verandering (in de zin van bederf); ontaarden (d.i. de goede aard van het voorgeslacht verliezen, overgaan in iets slechter). (noot – AK)

openbaringen), de gehele atmosfeer van de wereld is reeds doortrokken van de geest van de vorst van de machten der lucht!

Aan de andere kant, voor degenen, die geestelijk georiënteerd zijn, is het duidelijk, dat reeds nu²⁶ de druppels van de beloofde Late of Spade-Regen²⁷ vallen! Nooit tevoren is er melding gemaakt van zulk een onderzoek van de Bijbel, als juist in deze laatste dagen. Nooit tevoren beleefden wij zo'n geestelijke honger en dorst als in deze tijden. **Gods oogsttijd is NU! Het einde van de tijd is nabij! Haast u en gehoorzaam Gods bevel!** God staat klaar om ook u te doen delen in de opstandingskracht en in de bediening, die Hij aan allen, die de weg van gehoorzaamheid gaan, heeft voorbereid. Over de gehele linie zien wij de kennis aangaande Gods Woord toenemen en er is meer geestelijke honger vanwege de hoog geklommen nood dan wij denken. NU is het de (hoogste) tijd om de gelegenheid aan te grijpen en anderen de WAARHEID aangaande Gods Woord te verkondigen! **Allen die geloven, allen die (God en Zijn Woord) gehoorzamen en die willen, zullen worden geleid tot de EENHEID IN CHRISTUS!** Dit is mijn rotsvaste overtuiging.

Dat God ons allen genadig zal willen zijn in Christus Jezus en ons nog meer van die bovennatuurlijke krachten – als gave van Gods Heilige Geest – zal (willen en kunnen) schenken, nadat wij ook in de gehoorzaamheid van de waterdoop gestaan hebben, **tot VOLMAKING van ons geestelijk leven en dat van het Lichaam van Christus, tot heerlijkheid van de Vader.**

Ja, "GEHOORZAMEN IS BETER DAN (het brengen van) OFFERS"! (zie 1 Sam. 15:22)

Amen!

Hoofdstuk 3

Excuses die ik hoorde in verband met de gave van de Heilige Geest

In de bediening van de Geest, waarin ik door genade al jarenlang mag staan, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de problemen in verband met de gave van de Heilige Geest er veelal zijn, omdat deze fundamentele leerstelling de meeste gelovigen verkeerd geleerd wordt. De meeste christenen geloven wel in de gave van de Heilige Geest, maar weten niet eens, dat zij de Heilige Geest moeten ontvangen als Gods gave, die wordt uitgestort. Hoe dat komt? Wel, het is hun verkeerd geleerd!

Het is door dit verkeerde onderwijs, dat zij geloven, dat zij de Heilige Geest reeds ontvangen hebben! Daar wordt in de door hen bezochte kringen zonder meer onderwezen, dat zij de gave van de Heilige Geest "in het geloof moeten aanvaarden". Deze gelovigen weten niets van die wondervolle manifestaties van de Geest (Gods Geest wel te verstaan!) en van Zijn heerlijkheden, die deze gave, net als in de dagen van de apostelen (lees het Bijbelboek Handelingen), vergezellen. Zij ontvangen daarom ook niets en blijven geestelijk gesproken "droog, leeg en arm". **Zij ontberen de kracht van Gods Geest in hun leven en vanzelfsprekend ook in hun bediening!**

De gave van de Heilige Geest wordt verward met de wedergeboorte

Door de gesprekken die ik mocht hebben met gelovigen uit andere kringen, heb ik mogen opmerken, dat deze gave van de Heilige Geest verward wordt met een andere ervaring, namelijk die van de wedergeboorte.

De doop met de Heilige Geest is volstrekt niet de wedergeboorte en deze laatste beslist niet de Geestesdoop. Allen die denken, dat dit wel het geval is, dwalen!

De wedergeboorte is echter wel een werking van dezelfde (Goddelijke) Geest. Het is door de wedergeboorte, dat wij "nieuwe mensen" worden, nieuwe schepselen in Christus.²⁸ Bij Zijn geboorte werd de Zoon des Mensen het Nieuwe Schepsel in de diepste en rijkste betekenis van het woord. Indien nu de ervaring "wedergeboren te zijn" volkomen toereikend zou zijn geweest voor al Gods plannen, waarom en waartoe wachtte dan ook Jezus, de Zoon van God, terwijl Hij stond in het water van de Jordaan, totdat Hij die kostelijke gave van de Heilige Geest, of wel die doop met de Heilige Geest, had ontvangen? Was het niet omdat Hij, ja, **zelfs Hij**, die gezegende zalving van Gods Geest nodig had voor Zijn wondervolle bediening tot redding van de mensheid?

Het was deze zalving van God, die Hem volkomen heerschappij deed hebben over (de machten in) de wereld en het (zondige) vlees en over (de macht van) satan. In dit zo sublieme²⁹ leven werd dit bewezen tijdens Zijn verzoeking in de woestijn.

In Johannes 3 heeft Jezus de noodzaak van de wedergeboorte verklaard en later, in Johannes 14 en 15, heeft Hij tot driemaal toe deze gave van de Heilige Geest beloofd.

²⁶ Rekening houdend met het feit dat deze studie (vermoedelijk) is geschreven rond 1960–1965. (noot – AK)

²⁷ De late (of spade) Regen = Het beeld van de **uitstorting** van de Heilige Geest **in de eindtijd** (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor **PERSOONLIJKE** groei en de (wereldwijde) eindtijd-opwekking. (noot – AK)

• Zie eventueel ook nog het artikel "**De 'Spade Regen opwekking'**" op ons Weblog van 24 april 2010. Te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com (noot – AK)

²⁸ Je zou m.i. beter kunnen zeggen dat er bij de wedergeboorte een begin gemaakt wordt met "de nieuwe mens", het nieuwe schepsel in Christus. Net zoals er bij de natuurlijke geboorte eerst de "baby fase" is, zijn wij m.i. ook bij onze wedergeboorte (vaak) nog maar baby's in Christus, en dus niet gelijk (geestelijk) VOLWASSEN, laat staan "VOLMAAKT in Christus". Pas als wij waarlijk VERVULD (d.i. gedrenkt, doordrenkt) zijn met Gods Geest, dan is m.i. de volgende Bijbeltekst pas ECHT van toepassing: "**Daarom, als iemand IN Christus is, is hij (waarlijk) een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, ALLES is NIEUW geworden**". Zie vooral ook nog de toelichting bij noot 38. (noot – AK)

²⁹ Subliem = Zeer verheven, meer dan voortreffelijk, in hoge mate edel. (noot – AK)

Als wij vandaag de dag over “Pinksteren” spreken, dan bedoelen wij er het wonder mee, dat op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest gebeurde en dat door Petrus werd verklaard, te beginnen met de woorden: *“Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël”* (Hand. 2:16). En dit wonder was **de doop met de Heilige Geest** (d.i. Gods HEILIGE Geest), Die uitgestort werd, precies op die dag, die – in typebeeld – al gekend werd in de symbolische ordinantiën (of voorschriften) van Israël.

Zoals God de Vader Zijn levensadem blies op de levenloze en onbezielde vorm van de eerste mens (Adam), waardoor deze een “levende ziel” werd, net zo werden de wachtende discipelen in de opperzaal³⁰ getransformeerd (dat is – in geestelijke zin – veranderd) tot nieuwe wezens, toen Jezus Christus, de tweede Adam, de Heer van hemel en aarde, Zijn levensadem van opstandingskracht op hen blies: de Heilige Geest kwam vanuit de hemel *“als een geweldig gedreven wind”* (zie Hand. 2:2, SV). Het was toen niet alleen maar een blazen van levensadem, maar het zenden van een storm van Goddelijke kracht.

Pas op dat moment ontvingen zij de (beloofde) *“Kracht uit de Hoogte”* (zie Luk. 24:49) en werden zij ALLEN vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere tongen (de zgn. ‘tongentaal’ – zie noot³¹). Toen werd Handelingen 1:5 vervuld *“want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”* en van toen af aan waren zij bekwaam om (waarlijk) Zijn getuigen te zijn³² (zie Hand. 1:8).

Dit “bekleed worden” met *“kracht uit de hoogte”* (zie Luk. 24:49), deze doop met de Heilige Geest, dit ondergedompeld worden in de Geest van God, werd en is GODS STANDAARD (of maatstaf) voor de nieuwe tijdsbedeling³³, de bedeling van de Gemeente.

Gods drie getuigenissen van de Bijbelse doop met de Heilige Geest zijn achtereenvolgens:

1. de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2),
2. het huis van Cornelius, de hoofdman (zie Hand. 10), en
3. het geval van de gelovigen te Efeze (zie Hand. 19).

Er zijn drie getuigenissen en... **een drievoudige getuigenis van God is een volmaakt getuigenis van God**. Dit moet voldoende zijn voor alle gelovigen als HET bewijs, dat het de Schriftuurlijke standaard is voor de tijdsbedeling van het Evangelie, dit is, de tijdsbedeling van de Heilige Geest!³⁴ De manifestatie (van Gods Geest) van 2000 jaar geleden (zie Hand. 2) is nog altijd dezelfde! Amen!

Ik laat hieronder een woord volgen van één van de meest bekende leraren in Pinksteren³⁵:

“Deze (Geestesdoop) mag een eind maken aan ritualistisch decorum (d.i. aan plechtige, rituele kerkelijke handelingen) en ons de straat opdrijven om te getuigen van de grote werken Gods in ons leven – wij worden er een schouwtoneel door voor mensen, engelen en demonen – dit alles is goed en wel, maar de hoofdzaak blijft, dat “GOD INWONING MAAKT IN DE MENS”! Wij ontvangen alsdan genade op genade om te roemen in het kruis van Christus en op Zijn tijd manifesteert (d.i. openbaart) zich in ons de wijsheid van God! Ons vlees wordt tot onderwerping gebracht en wij worden in staat gesteld om in de Geest van God te wandelen, om het bloed van Jezus, Gods Zoon, te eren, om

³⁰ Zie eventueel op ons Weblog van 21-5-2009 – te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com – het artikel **“De Opperzaal-gemeente”** van H. Siliakus. (noot – AK)

³¹ Het spreken “in tongen” (de zgn. “tongentaal” – de NBV spreekt van “klanktaal”) is m.i. iets anders dan het spreken “in vreemde (of andere) talen”. In 1 Kor. 14:2 staat: **“Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat hem, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen”**. En in 1 Kor. 14:4a staat: **“Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op...”**. Ook zegt Paulus in 1 Kor. 14 vers 18-19: **“Ik dank God dat ik meer dan u allen in tongen spreek. In de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in tongentaal”**.

Het spreken in vreemde (of andere) talen is m.i. een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, maar die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders het kunnen verstaan. Lees Handelingen 2:4-12 en wordt overtuigd! {Noot: Al wordt bij deze “vreemde (of andere) taal” onze tong ook zeker door God bestuurd, en in die zin kan het toch ook weer “een tongentaal” genoemd worden, alleen al om het onderscheid te maken tussen het spreken van een andere (buitenlandse) taal die wij zelf, door studie, hebben aangeleerd.}

Voor zover ik het nu kan beoordelen is de vertaling van de Herziene Statenvertaling (HSV), wat “tongentaal” of “het spreken in tongen” betreft, beter vertaald dan de Statenvertaling (SV), waar nog te vaak “vreemde talen” vermeld staat, daar waar m.i. “tongentaal” behoort te staan. Ook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is hier, wat mij betreft, duidelijker (en dus beter) vertaald met het woord “klanktaal”.

Voor nadere bestudering vermeld ik hierbij wat teksten uit de HSV en de NBV:

- De HSV vermeldt het woord “tongentaal” o.a. in de volgende verzen: 1 Kor. 14:2, 4, 13, 14, 19 en 27. En het “spreken in tongen” vermeldt de HSV o.a. in 1 Kor. 14:5, 6, 18, 23, en 39.
- De NBV vermeldt het woord “klanktaal” o.a. in de volgende verzen: 1 Kor. 14:2, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27 en 39. En het “spreken in onverstanebare klanken” vermeldt de NBV in 1 Kor. 14:9. (noot – AK)

³² Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie **“Onze aardse roeping: En u zult Mijn getuigen zijn”**, van E. van den Worm. (noot – AK)

³³ De nieuwe tijdsbedeling = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van Gods genade voor de mensheid wordt bedoeld De telling van deze periode van 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van Jezus bediening op aarde. (noot – AK)

³⁴ Zie noot 33.

³⁵ In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot – AK)

Jezus Christus te verheerlijken en om – zonder enige zweem van fanatisme – een vlamme toorts, een heilig vuur te zijn en te blijven...” (Pastor W.H. Offiler, uit de USA, in “God and His Bible”).

Dit was (en is) waar voor de tijd van de apostelen, maar zo is het zeker óók NU nog! Vervuld worden met de Heilige Geest is het ontvangen van de **GEVER VAN ALLE GENADEGAVEN**. Ik heb hierover al het nodige gezegd in een brochure van mijn hand, getiteld: “*Gemeenteleven*” (bladzijde 65)³⁶. Waarom zouden wij aarzelen om in te gaan op Gods uitnodiging, die in Lukas 11:13 vevat is?

Lukas 11:13, “*Als u die (van nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden?*”

In het hiernavolgende zult u daarom vinden, wat op bladzijde 73 van de brochure “*Gemeenteleven*”³⁷ aangekondigd werd. Al deze excuses die de gelovigen weerhouden om de Heilige Geest te ontvangen, hoorde ik in de praktijk van mijn bediening. Ik geef ze hier weer, opdat u, geliefde lezer, zich er niet door laat weerhouden om deze gave van God te ontvangen.

“Ik heb de doop met de Heilige Geest reeds ontvangen bij de bekering”

In de meeste gevallen hoorden wij beweren, dat de doop met de Heilige Geest al bij de bekering ontvangen is. Aan allen die dit volhouden, stel ik hierbij de vraag: “Is het op de Bijbelse manier, dat u deze doop heeft ontvangen? Heeft u deze vervulling met Gods Geest ontvangen op dezelfde wijze als Petrus, Johannes, Jakobus, Andreás en de anderen, die NA hun bekering met de Heilige Geest gedoopt werden? Heeft u dezelfde ervaring opgedaan als vermeld in Handelingen 2 of 10?”

God zal met u toch zeker geen uitzondering gemaakt hebben? Daar is bij Hem geen “*aanzien des persoons*” (zie Rom. 2:11 en Ef. 6:9)!

Van Saulus lezen wij, dat hij met de Heilige Geest gedoopt werd, NADAT hij Jezus als Here aangenomen had (zie Hand. 9). De gelovigen uit Samaria werden allen gedoopt, zowel in water als in de Geest. Dit laatste gebeurde toen Petrus en Johannes, vanuit Jeruzalem, te Samaria kwamen en hen de handen oplegden, NADAT zij zich bekeerd hadden en Jezus hadden aangenomen als hun Verlosser (zie Hand. 8). **Op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest sprak Petrus het volk toe en verklaarde, dat de Heilige Geest ontvangen wordt NA de bekering en de waterdoop** (zie Hand. 2:38-39).

Zijn wij wel gedoopt met de Heilige Geest tijdens onze bekering? Is het niet veel beter om nauwlettend te onderzoeken of wij wel gedoopt zijn overeenkomstig het Bijbels patroon?

Met de doop met de Heilige Geest wordt de gehele mens – zijn lichaam, ziel en geest – ondergedompeld in Gods Geest, en Zijn Heilige Geest komt dan (wonen) IN de mens, vult zijn gehele wezen en geeft hem Zijn kracht! Gedoopt worden betekent ondergedompeld worden!³⁸

U gelooft misschien in datgene, wat (sommige) mensen daarvoor in de plaats stellen, namelijk in het “besprenkelen met water”. Wel, dit is (duidelijk) geen “onderdompelen”. Zelfs al zou u in water gedoopt worden en uw hoofd of uw hand gaat gedurende deze handeling niet onder water, dan kunnen wij nog steeds niet spreken van “onderdompelen”! God vraagt ALLES of NIETS! En net zoals de gehele mens in het watergraf moet worden ondergedompeld, zo moet ook de gehele mens in de Geest van God gedoopt (of: gedrenkt³⁹) worden. Hij (d.i. Gods HEILIGE Geest) moet het menselijk wezen geheel vervullen en zodoende alles van u in beslag (mogen) nemen, óók uw tong; want de tong is – zonder de inwoning van de Geest van God – een ontembaar lid van het menselijk lichaam. Jacobus 3 vers 8 zegt niet voor niets: “*Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif*”. Vers 6 (van Jak. 3) zegt dat de tong “*het hele lichaam verontreinigt (SV: besmet)*”. Worden wij niet, overeenkomstig Mattheüs 12:37, “*uit onze woorden gerechtvaardigd*” en eveneens “*uit onze woorden veroordeeld*”? De Heilige Geest snoert ons de mond, Hij kruisigt onze tong. Iets dat Hij alleen kan doen. Hoe nodig dit is, openbaart ons Jakobus 3 vers 2: “*Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die in staat is om ook het hele lichaam in de toom te houden.*”

Daarom zullen wij spreken “in nieuwe tongen” (de zgn. “tongentaal”), zoals de Geest die geeft uit te spreken. Onderwerp u aan het gezag van Gods Woord, wees Hem gehoorzaam, vertrouw Hem, zoals we (in een ‘normale’ jeugdsituatie) onze vader vertrouwden, en u zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Het is net zo eenvoudig als het gedoopt worden in water. Amen!

“Ik heb reeds alles gedaan om God te behagen. Ik zie niet in wat ik nog meer zou moeten doen.”

Daar zijn gelovigen, die zeggen, dat zij in hun geloofsleven reeds alles gedaan hebben, wat nodig is om God te behagen. “Wij zien niet in”, beweren zij, “wat wij nog méér zouden moeten doen”.

³⁶ Deze brochure is – helaas – niet in mijn bezit. (noot – AK)

³⁷ Zie noot 36.

³⁸ In plaats van “ondergedompeld worden” zou je – ter verduidelijking – ook kunnen zeggen “gedrenkt of doordrenkt worden”. Zoals een spons, die in een emmer met water (goed) “ondergedompeld wordt”, tevens helemaal **doordrenkt wordt** met het water. Elke vezel van de spons is dan gevuld/doordrongen van het water. Net zo moeten wij “doordrenkt worden” met Gods HEILIGE Geest. Pas dan is de volgende Bijbeltekst **waarlijk** van toepassing: “*Daarom, als iemand IN Christus (gedrenkt) is, is hij (waarlijk) een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.*” (noot – AK)

³⁹ Zie noot 38.

Indien u tot deze categorie behoort, geliefde lezer, zo stel ik aan u de vraag: "Is uw standpunt Schriftuurlijk"? Jezus heeft toch nooit tegen Zijn discipelen gezegd, dat zij "de belofte van de Vader" (zie Hand. 1:4) moesten verwachten, tenzij zij van hun kant al het mogelijke gedaan hadden. Daar staat toch niet geschreven: "Wordt vervuld met de Heilige Geest, tenzij u reeds al het mogelijke heeft gedaan?"

Bedenk toch wel, lezer, dat bij iedere polsslag, bij elke ademtocht, uw gedachten in een zekere richting wordt geleid. Er is in uw leven in feite geen stilstand. Uw leven komt òf elke minuut dichterbij Jezus, òf gaat elke minuut verder van Hem af. Als u op uw fiets zit, moet u òf trappen om vooruit te komen, òf stoppen en afstappen. Doet u dit niet, dan valt u. Begrijpt u, wat ik bedoel? Wij wandelen òf in het (Goddelijke) licht, òf wij wandelen in de (satani-sche) duisternis! Van velen is het geloofsleven – helaas! – te vergelijken met een larf: bij de geboorte is het groter dan daarna!

U denkt, dat u reeds al het mogelijke gedaan heeft en dat er voor God niets méér te doen is! Wel, dan denkt u langs de HORIZONTALE (d.i. aardgerichte) LIJN van het leven. En dit is verkeerd! Als u alles gedaan heeft, wat er mogelijkwijds gedaan kon worden, dan moet u daarna uw gedachten laten gaan langs de VERTICALE (d.i. Hemelsgerichte) LIJN van het leven. U zult dan inzien, dat er nog veel méér gedaan moet worden! Maar, willen wij de verticale (en dus Hemelsgerichte) lijn van het leven ook echt in overweging nemen?

In het geval van de Samaritaanse vrouw (zie Joh. 4) leerde Jezus haar dat zij wel water uit de bron kon putten om te drinken, maar dat haar dorst slechts voor korte tijd zou worden gelest, daarna zou zij opnieuw dorst krijgen. Zij moest drinken van het Water, dat Jezus haar geven kon. Zij zou dan – geestelijk gezien – nooit meer dorst krijgen! Want, met dit Water bedoelde Jezus: LEVEND Water! (zie Joh. 4:10). Halleluja! Als wij van dit (leven-gevende) Water drinken, dan zullen wij niet alleen een "beker" hebben, "die overvloeit" van vreugde (zie Psalm 23:5), maar dan zal het zijn: "stromen van levend water zullen uit onze buik (NBG: uit **ons binnenste**) vloeien" (zie Joh 7:38), als "een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven"! (Joh. 4:14). Hier heeft u nu de verticale (en dus Hemelsgerichte) levenslijn!

U heeft alleen nog maar een "beker", geliefde lezer, en hoogstwaarschijnlijk lekt die ook nog! Voordat u het weet, is uw beker leeggelopen. Kom daarom tot Jezus, laat Hem u vernieuwen en u vervullen! U wordt dan gedoopt met de Heilige Geest, zoals de Schrift dit leert (zie Hand. 2:4).

Misschien heeft u al lang geprobeerd om in de "lekkende (water)bakken" (zie Jer. 2:13) van vormdiensten "het LEVEND Water" op te vangen en te bewaren. Maar, dit ging vast niet goed? En dat klopt, want... zij houden geen Water! Als u werkelijk (geestelijk) dorst heeft, moet u zich afkeren van zo'n "geloofsleven" (zie 2 Tim. 3:5 en Jer. 2:13) en tot Jezus gaan. **Hij alleen kan en zal u helpen.** Amen!

2 Timotheüs 3:5, "Zij (d.i. degenen genoemd in vers 2-4) hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend. Keer u ook van hen af."

Jeremia 2:13, "Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de Bron van levend Water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden."

"Ik heb de doop met Gods Geest niet nodig"

Nog weer andere gelovigen denken dat zij de doop met de Heilige Geest niet nodig hebben. Onder hen zijn vele echte christenen, die heilig leven en eerlijk zijn in hun geloofsbelijdenis, maar er zijn er ook die waanwijs zijn (d.i. die zich ten onrechte wijs wanen) en een geestelijke hoogmoed in hun harten verborgen houden. Een hoogmoed, die zich gedraagt als nederigheid. Wij hebben dan te maken met de zogenaamde "nederige hoogmoed". Deze christenen zijn de minst bruikbare in het arbeidsveld des Heren. Laten zij nu (alstublieft) niet denken dat ze door maar veel te praten over de doop met de Heilige Geest en door aan anderen te vertellen, hoe noodzakelijk het is om gedoopt te worden met Gods Geest, spoedig zullen veranderen en al hun hoogmoed zullen kwijtraken! Bij deze christenen heb ik het altijd zo meegemaakt: zèlf de behoefte voor God erkennen, zèlf zoeken, zèlf jagen is er in de regel niet bij. Hoe zullen zij dan kunnen veranderen? Daarbij denken zij ook nog, dat de doop van de Geest alleen maar nodig is om de mensen goed te maken. Jezus had echter gezegd dat de gelovigen zouden worden aangedaan met KRACHT (zie Hand. 1:8), dat de Heilige Geest hen zou LEIDEN in ALLE WAARHEID (zie Joh. 16:13), dat HIJ hen zou LEREN (zie Joh. 14:26).

- "Maar u zult **de kracht van de Heilige Geest ontvangen...**" (Hand. 1:8).
- "Maar wanneer Die komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u de weg wijzen (SV: **leiden**) in heel de waarheid (van God en Zijn Woord)..." (Joh. 16:13).
- "Maar **de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles onderwijzen (SV: **leren**)...**" (Joh. 14:26).

Kracht voor de dienst des Heren, kracht om te kunnen weerstaan in verzoeken, kracht om in 'de strijd tegen de boze' te kunnen overwinnen! Waarheid om die te prediken, onderwijs om verstandig te maken! Prijst God!

De Here kent onder de mensen, die geloven, geen onderscheid van goede en minder goede mensen. **ALLE MENSEN komen (vanuit zichzelf) tekort aan de glorie van God. Toch moeten wij rein en heilig leven. Wij hebben daarom ALLEN de doop van de Geest nodig.**

De rijke jongeling is een klassiek voorbeeld voor ons allemaal. Hij was nalatig, verzuimde iets te doen en bleef in gebreke ten aanzien van God en de mensen. Hij was en bleef daarom schuldig in Gods ogen! Zoals deze rijke jongeling doen ook vele gelovigen in onze dagen: ze doen niet wat Hij zegt in Zijn Woord en zij vergeten dat zij daarom in Gods ogen schuldig staan.

Wat Jezus zei tot de rijke jongeling, was nodig in ZIJN leven. Wat God tot ons allemaal zegt, hebben wij nodig in ONS leven.

Gods Woord vertelt ons dat wij gedoopt moeten worden met Gods Geest. Kunt u, geliefde lezer, dan zeggen, dat u het kunt stellen zonder de doop met de Heilige Geest? Wel, dan bent u groter en beter dan Jezus zelf, u bent dan veel beter dan Petrus, Johannes en Jacobus, beter dan Maria, Elisabeth en de anderen, die allen deze Geestes-

doop nodig hadden. Juist omdat zij gelovigen waren, gehoorzaamden zij allen. Juist omdat zij Zijn Naam voor de wereld beleden, omdat zij zeiden Jezus lief te hebben en Hem wilden volgen, kwamen zij van het woord tot de DAAD! Zij bleven wachten, TOTDAT OOK ZIJ DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN HADDEN! En daarmee bewees God, dat ook zij deze doop met de Heilige Geest nodig hadden.

Heeft u het al eens van deze kant bekeken? Indien dit niet het geval is, moet u het van nu af dan doen en Gods bevel niet langer weerstaan! *“Want ongehoorzaamheid is een zonde van waarzeggerij (SV: toverij), en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst”* (1 Sam. 15:23).

“Vele heiligen hebben geloofd en zijn gestorven zonder de doop met de Heilige Geest”

Vele hedendaagse christenen redeneren als volgt: “Mijn moeder was een gelovige vrouw en zij was niet gedoopt met de Heilige Geest”. “Mijn vader was een vrome ouderling van de kerk en hoewel hij niet gedoopt was met Gods Geest was hij juichend de hemel ingegaan.” “Mijn predikant vertelt mij, dat vele heiligen geleefd hebben en gestorven zijn zonder deze doop ervaren te hebben.”

Het waren werkelijk ernstige (d.i. serieuze) gelovigen, die ik zo heb horen spreken! Wellicht zijn onder de lezers van deze brochure, die er net zo over denken. Ik nodig hen hierbij uit om hun speciale aandacht aan het volgende te schenken.

God spreekt in de Bijbel over “de vroege en de late regen”, ook wel “de eerste en de spade regen” genoemd. Hij bedoelt hiermee een uitstorting van geestelijke kracht, die plaats zou hebben in onze tijdsbedeling, de bedeling van de Gemeente:

- *“Het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar Mijn geboden die Ik u nu gebied, door de HERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat Ik de regen van uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen”*⁴⁰. Dan zult u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunnen oogsten.” (Deut 11:13-14).
- *“Ze zeggen niet in hun hart: Laten wij toch de HERE, onze God, vrezen, Die de regen geeft, zowel vroege regen als late regen, op zijn tijd, Die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt.”* (Jer. 5:24).
- *“Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.”* (Hosea 6:3).
- *“En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen...”* (Joël 2:23).
- *“Vraag (SV: begeer van) de HERE om regen ten tijde van de late regen. De HERE maakt de onweerswolken, en Hij zal hun stortregen geven voor eenieder gewas op het veld.”* (Zach. 10:1).
- *“Wees daarom geduldig, broeders (en zusters), tot de komst van de Here. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen.”* (Jak. 5:7).

Het Pinksterfeest van Handelingen 2 was die vroege regen, en de late (of spade) regen begon omstreeks 1900 te vallen.⁴¹ Over heel de wereld werd toen deze late regen uitgestort. Uit de Schrift leren wij, dat Jezus terugkomt om de oogst (van zielen) binnen te halen. Dit zou gebeuren aan het einde van deze late (of spade) regen, die wereldwijd zou worden UITGESTORT. Voordat de zon verduisterd zal worden en voordat de maan veranderd zal worden in bloed, zal de Here God van Zijn Geest op alle vlees uitstorten, ongeacht richting, gezindheid, volk, kleur, leeftijd en geslacht!

“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: Ik zal UITSTORTEN van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en luisterrijke dag van de Here komt.” (Hand. 2:17-20).

Weg alstublieft met al uw eigen opvattingen, geliefde lezer! Doe afstand van uw eigen gerechtigheid! Trek uit die (regen)jas van vooroordeel (zodat die Regen van God u kan “doordrenken” – zie noot 38, AK)! Kom uit uw spelonk⁴² waar het halfduister is vanwege uw verkeerde vooronderstellingen en ga zonder enige vrees staan in de neerstortende Regen van God! Deze Regen valt NU AL! Volhard, net als uw broeders en zusters van weleer, in die opperkamer⁴³ en **wordt vervuld met de Heilige Geest!**

Uw moeders ervaring was wellicht wonderbaar, de uwe zal nog groter, nog intenser zijn. Dit heeft Jezus beloofd, toen Hij sprak van “grotere werken” in Johannes 14 vers 12. Uw moeder en uw vader hebben gewandeld in al het

⁴⁰ a. De vroege Regen = Het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de dag van het eerste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), en was nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente.

b. De late (of spade) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente (leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).

• Zie eventueel ook nog het artikel “De ‘Spade Regen opwekking’” van H. Siliakus, op ons weblog van 24 april 2010. Te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com (noot – AK)

⁴¹ Zie noot 40a en b. Met “de regen begon omstreeks 1900 te vallen” wordt m.i. bedoeld dat dit – als het ware – de eerste druppels waren van de wereldwijde UITSTORTING die wij in de laatste dagen van de eindtijd verwachten. (noot – AK)

⁴² Spelonk = Een grot, waar het donker en gevaarlijk is (hier in geestelijke zin bedoeld). (noot – AK)

⁴³ Zie noot 30.

Licht (en dus inzicht) dat ZIJ hadden in HUN dag; u moet ervan verzekerd zijn, dat u wandelt in het volle licht van UW dag!

Indien u werkelijk wilt blijven bij de ervaring van uw ouders, waarom bent u dan niet consequent in alle dingen van "die goede oude tijd"? Oude (veelarmige) kroonkandelaars met hun spookachtig licht, vetkaarsen met hun eeuwige flikkeringen, ossenwagens met hun gepiep en gekraak, die waren toch ook niet slecht?! Maar u doet het nu ook veel liever met elektrisch licht en met het snelvervoer van onze dagen, nietwaar? Begrijpt u wat ik bedoel, geliefde lezer? Het is toch zo gemakkelijk! Er is niets geen last, als wij maar een eerlijk hart hebben!

Jezus zei, dat een mens struikelt, omdat hij in de duisternis wandelt (zie Joh. 11:9-10). Zo struikelen vele mensen over allerlei hinderlijke excuses en... zij kunnen daardoor de Heilige Geest niet ontvangen! Hoe langer hoe meer dwalen zij van de waarheid af en zij vallen, nog voor zij het zelf beseffen, in de zonde omdat zij niet in het Licht (van Gods Geest) wandelen willen.

1 Johannes 1:6-7, *"Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."*

Wanneer zij de waarheid niet willen liefhebben, blijft er maar één ding over; zij zullen dan openstaan voor allerlei waanvoorstellingen, voor zinsbegoocheling en zelfbedrog.

2 Thessalonicenzen 2:10b-11, *"omdat zij de liefde voor de waarheid (van God) niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven."*

De profeet Jesaja beschreef de geestelijke gesteldheid van mensen, die weigeren om de Heilige Geest te ontvangen: *"Ja, met belachelijke klanken en in een vreemde taal zal Hij tot dit volk spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de HERE zijn gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje; zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden."* (Jes. 28:11-13).

Dit gebeurt, geliefden, wanneer u geen gemeenschap kent met God en met Zijn volk (de Gemeente). In zo'n geval zal, zoals wij lezen in 1 Johannes 1:7, het bloed van Jezus Christus u NIET kunnen reinigen van zonde!

Allen die God niet verheerlijken, nadat zij Hem hebben leren kennen en die proberen om de waarheid te veranderen in een leugen, zullen een goddeloze geest ontvangen en een onrein hart (zie Rom. 1:21-28).

"Als iemand Zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat IK vanuit Mijzelf spreek." (Joh. 7:17).

Het is duidelijk nietwaar? Er wordt iets van u verwacht. U moet... GODS wil doen! Er zit niets anders op; Hij is God en wij zijn mensen. Zijn Geest zal niet eeuwig met de mens blijven twisten!

Hoe verder u komt op Gods Weg, hoe meer Licht (en dus inzicht) u ontvangt. Het is net zo als wanneer u in het donker op de fiets rijdt. De lamp schijnt, maar hoe harder u fietst (en de dynamo sneller draait) des te feller licht krijgt u. Toen u nog in de eerste klas van de lagere school zat, wist u (qua kennis) nog niet, wat de kinderen van de 6^{de} of zelfs de 2^{de} klas wisten. Met het komen in een hogere klas kreeg u ook meer kennis. In de geestelijke school van het geloof is de Heilige Geest uw Onderwijzer (of Leraar⁴⁴). Hoe gewilliger u bent, des te meer zal Hij u (kunnen) leren. Halleluja!

Misschien heeft uzelf kinderen. Als uw zoon of dochter niet naar school wil, zal hij of zij dan wat leren? Kunt u leren zwemmen, als u zich niet in het water begeeft?

De Heilige Geest is de Auteur van de Bijbel (zie 2 Petr. 1:20-21), Hij is de Leraar (zie Joh. 15:26); zorg er dan voor dat u deze Leraar (als Leermeester of Onderwijzer) hebt en Hem toestaat "inwoning" bij u te maken. Als Hij u onderwijst, zult u de dingen van het Koninkrijk Gods (gaan) zien en verstaan!

"Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt." (Hosea 6:3).

Hier spreekt God van Zijn Heilige Geest.

Jezus zei: "Volg Mij". Kom dan, lezer, en volgt u ook de Here. Als u dit doet, wordt u ook vervuld met de Heilige Geest. Het is heus beter om HEM te volgen dan (geestelijk gezien) dode mensen en kerken!

"Op de één of andere dag zal ik het ook wel ontvangen"

Er zijn ook christenen die altijd weer zeggen: "Op de één of andere dag zal ik het ook wel ontvangen".

In de regel hebben wij dan te maken met gelovigen die geen (echt) verlangen naar deze Geestesdoop hebben. Zij zijn tevreden met wat zij hebben, al is het nog zo weinig en onbetekenend. Christenen die werkelijk verlangen naar een echt en dus levend geloof praten anders. Zij zullen juist alles willen doen wat God van hen vraagt. Een christen in de ware zin van Gods Woord zal altijd trachten om God te gehoorzamen. Hij, die zo doet, bouwt zijn huis op de rots en niet op zandgrond (zie Matth. 7:24).

Maar christenen die wachten totdat Gods Geest met hen worstelt, voordat zij God zoeken, zullen afdwalen van 'de Weg ten Leven' en afvallen van de Gemeente. De praktijk is er om dat te bewijzen! Trouwens, God vraagt ons om Hem te gehoorzamen, zonder dat wij als "ezels", daartoe gedreven moeten worden.

God vraagt van ons het offer van het lichaam en noemt Zijn vraag "redelijk", daar het lichaam moet dienen als een – reine en heilige – tabernakel (of tempel, d.i. woning) van Zijn Geest.⁴⁵

⁴⁴ Zie Joël 2 vers 23: *"En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen..."*. (noot – AK)

⁴⁵ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: *"Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader"*, van E. van den Worm. (noot – AK)

"Ik roep u er dan toe op, broeders (en zusters), op grond van de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God (toe) te wijden als een levend slachtoffer⁴⁶, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst." (Rom. 12:1).

Ons vlees zal zich echter (van nature) altijd tegen dit offer verzetten!

"Ik gevoel nog niet dat de Heer mij wil dopen met Zijn Geest"

Misschien behoort u tot diegenen die eerst iets willen voelen, voordat zij kunnen geloven. Maar, is deze houding van u wel gegrond op de Schrift?

Geloven heeft niets te maken met voelen! God heeft Zijn volk nooit gevraagd, dat het zou handelen op grond van gevoelens. Integendeel, het volk van God handelde op grond van wat God zei, dat het moest doen. De Here zegt: *"word vervuld met de Geest"*⁴⁷ (Ef. 5:18) en Hij zegt niet: "Als u het zo voelt, dan wil dit zeggen, dat Ik u wil vervullen met de Geest".

Als bijvoorbeeld de blinde en de lamme uit de Bijbel (zie Mark. 8:22-25 en Joh. 5:1-9) zo'n soort excuus hadden gemaakt, dat zij eerst iets moesten voelen, dan zou noch de één, noch de andere genezen zijn.

Vergeet toch vooral niet dat "(iets) gevoelen" pas komt, NA het gehoorzamen van Gods Woord en nooit van tevoren!

Duizenden, die gered waren, maar daarna niet hadden gehoorzaamd, ontvingen een verwarde (of dwaze) en verwerpelijke geest (lees Rom. 1:21-28), een verstokt geweten (zie 1 Tim. 4:2 – namelijk: "als met een brandijzer toegeschroeid") en zijn absoluut ongevoelig geworden voor de geestelijke dingen! En zoals u weet: Alleen doden voelen niets (en dat geldt dus ook in geestelijke zin)!

Sinds Jezus voor u gestorven is, begraven is, is opgestaan uit de doden en ten hemel opgevaren is – om daar ook voor u te bidden, dat u de Heilige Geest zult ontvangen (zie Joh. 14:16) – betaamt het u toch zeker om alle aandacht te wijden aan al hetgeen door Hem hierover werd gesproken. Hiervoor heeft u geen gevoel nodig, maar enkel (Bijbels) geloof!

U wilt graag eerst geloven en niet eerst voelen? Bid God dan om meerdere genade en lees biddend Zijn Woord! *"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God"* (Rom. 10:17).

Het is met het oog op dit soort excuses en in verband met alles wat ons hierover in de Schrift wordt geleerd, dat de apostel in Hebr. 2:1-4 schreef: *"...hoe zullen wij dan (de zonde en ongerechtigheid) ontvluchten, als wij geen acht slaan op zo'n grote zaligheid?..."* Lees de gehele (Bijbel)passage en u zult zien, dat met "grote zaligheid" bedoeld wordt: de Heilige Geest. Om geen acht te slaan op de dingen van Gods Koninkrijk behoeft men geen groot zondaar te zijn. Er zijn vele gelovigen die Gods gebod hierover negeren, ja, zelfs tegenwerken. Aan de andere kant zegt God dat er een zegen is voor allen die (Hem en Zijn Woord) gehoorzamen!

Hosea 10:12, *"Zaaï voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in goedertierenheid! Ploeg voor uzelf ongeploegd land om! Het is tijd om de HERE te zoeken, totdat Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen."*

Al deze bovenvermelde problemen, die wij tezamen onder de loep hebben genomen, behoren tot de alledaagse problemen. Iedere arbeider in Gods Koninkrijk die het VOLLE Evangelie predikt, heeft – tot in de treure – deze problemen onder ogen gezien. Ze behoren echter niet tot de moeilijkste problemen.

In het volgende hoofdstuk volgen nog vele andere problemen. Deze zijn van een ander gehalte en in wezen moeilijker. Aan de hand van Gods Woord, de Bron van alle informatie, zijn ook deze op te lossen.

Hoofdstuk 4

Geraffineerde excuses die een schijn van waarheid hebben

"De doop met Gods Geest zal een te grote verantwoordelijkheid van mij eisen"

Soms treffen wij mensen aan, die, na een gesprek met hen te hebben aangeknoopt, blijk geven wel te geloven in deze wondervolle gave van God, maar die, zoals ze zeggen, de verantwoordelijkheid, die God dan van hen eist, niet durven dragen. Deze mensen zijn er van overtuigd, dat de doop met de Heilige Geest van hen te veel zal vragen en wel in de zin, dat zij daarna te veel zullen moeten prijsgeven. In de regel beëindigen zij het gesprek met: "Dit is dan ook de reden, waarom ik niet durf te bidden om de doop met de Heilige Geest. Als ik vervuld zou worden met Gods Geest, zou daarna de kans groter zijn om tegen Hem te zondigen."

Degene, die zo spreekt, is er zich nauwelijks van bewust, dat zo'n excuus hem of haar wordt ingegeven door de duivel.

Deze categorie christenen zijn blind voor het feit, dat het Gods wil is, dat ALLE christenen rein en heilig zullen leven, want zonder heiliging zullen wij God niet zien.

⁴⁶ Als een levend **slachtoffer** = Ook wij moeten, als het ware, net als Jezus, als schapen "geslacht worden". Wij moeten – in geestelijke zin – ons oude, zondige leven VRIJWILLIG op het brandofferaltair leggen, opdat ons oude leven, onze oude natuur, verbrand kan/zal worden tot as, zodat er niets meer van dat oude leven overblijft, en wij – in en door Jezus – waarlijk een NIEUW (opstandings)LEVEN mogen ontvangen.

• Zie eventueel – op ons weblog van 24-6-2010, te bereiken via www.eintijdibode.blogspot.com – de studie: **"De ware betekenis van het brandoffer"**. (noot – AK)

⁴⁷ En dit "word vervuld met de Geest" staat in de zgn. **gebiedende wijs**. (noot – AK)

Hebreeën 12:14, **“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Here zien zal.”**

Ongeacht uw kerk (d.i. uw kerkelijke gezindte) of uw groepering/richting (d.i. een geestelijke stroming buiten de officiële kerken), of u nu voorganger bent of niet, **God vraagt van u dat u een rein en heilig, dat is een afgezonderd leven leiden zult.** Dikwijls ziet men Gods eis om afgezonderd, afgescheiden van de wereld te leven, over het hoofd.

De Here God zelf maakte scheiding tussen Zijn volk en de Egyptenaren. Lees hiervoor Exodus 12.

Christenen zijn pelgrims, die weliswaar nog in deze wereld vertoeven, maar zelf niet meer VAN deze wereld zijn (zie Joh. 17:16).

God houdt er geen twee klassen van christenen op na. Het is niet zo, dat er één klasse is, die werelds mag zijn en die doen mag al wat zij wil en daarnaast een andere klasse, die naar de Goddelijke voorschriften van de Bijbel leeft. De Heilige Geest leert ons: *“En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar **word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid** (SV: **gemoed**), om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk het goede en welgevallige en volmaakte”* (Rom. 12:2). En eveneens: *“Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem”* (1 Joh. 2:15). *“En als u Hem als Vader aanroept, Die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap (op aarde)”* (1 Petr. 1:17).

Menigeen denkt dat het mogelijk is om Gods goede, welbehaaglijke en volmaakte wil te leren kennen in een onbekeerde staat. De Bijbel leert ons echter onomwonden, dat wij eerst Zijn Stem moeten gehoorzamen, onszelf moeten onderwerpen aan de uitspraken van Zijn Woord en dat dan Zijn heilige wil aangaande ons verdere leven in die vernieuwde levensstaat zal worden gekend. Prijst God!

Naar de mate van de verantwoordelijkheid, die wij moeten dragen, ontvangen wij van God genade. Nog nooit heeft God iemand gevraagd om iets voor Hem te doen zonder hem daartoe de kracht en de wijsheid te geven. De voorbeelden in de Bijbel en die in het leven, waarin wij nu staan, zijn legio. Wat dunkt u, heeft God geen macht om verdrukkingen te doen verkeren in menigvuldige zegeningen? Door Zijn wil te doen, ontvangen Zijn kinderen nog meer zegeningen! God zal u en ieder ander nooit vragen om iets voor Hem op te geven, tenzij dat iets niet goed voor u en die ander(en) is. Indien onze wil zich schikt naar Gods wil, zal de Heilige Geest ons die wil helpen volbrengen, Hij schenkt immers de kracht en de macht voor de dienst des Heren en ook de kracht om te overwinnen. Halleluja!

Alle christenen die godzalig willen leven zullen vervolgd worden (zie 2 Tim. 3:12). Juist daarom hebben wij die wonderbaarlijke Pinksterkracht (d.i. de kracht van Gods Heilige Geest, zoals geopenbaard in Handelingen 2) nodig. Het is de kracht die ons in staat stelt om, zelfs onder de heftigste vervolgingen, God te blijven loven en prijzen en wel zo, dat onze lofzangen tot in het Paradijs opstijgen! Glorie voor Jezus! Paulus en Silas hadden – door de Heilige Geest in hen – de kracht om Hem te (blijven) loven en prijzen, terwijl zij opgesloten zaten in de gevangenis (zie Hand. 16:23-25).

Wat de vrees betreft dat men, indien men gedoopt zou zijn met Gods Geest, des te eerder zou kunnen zondigen tegen Gods Geest, dient te worden opgemerkt, dat men in deze een absoluut verkeerde voorstelling van zaken heeft. Het is fout om te denken dat wanneer een christen vervuld wordt met Gods Geest, hij of zij dan de kans loopt om de zonde tegen de Heilige Geest te begaan. Laat mij u maar direct vertellen, geliefde lezer, dat IEDER MENS zondigen kan tegen de Heilige Geest, ook al heeft hij of zij de doop met de Heilige Geest niet ontvangen. Toen Jezus in Mattheüs 12:32b voor deze zonde waarschuwde, sprak Hij tegen de Farizeeën. Maar... de Farizeeën waren toch nog nooit gedoopt met Gods Heilige Geest. Jezus zei: *“maar wie **tegen de Heilige Geest spreekt...**”, “maar wie” wil zeggen “wie maar ook”.* Dit woord betreft dus allen die zich op deze wijze bezondigen. In het Bijbelse geval was dit woord in het bijzonder gericht tegen de Farizeeën, die schijnheilig waren. Het is dus mogelijk dat een schijnheilige (d.i. een hypocriet of huichelaar) tegen de Heilige Geest zondigt. Daarom staat er geschreven: *“Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet (d.i. één bekeerling tot het Jodendom) te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, tweemaal meer dan u bent.”* (Matth. 23:15).

Ook iedere broeder en iedere zuster in het geloof kan deze onvergeeflijke zonde begaan, want er staat geschreven: *“Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij zal bidden.”* (1 Joh. 5:16).

Ja, IEDEREEN kan de grens overschrijden! *“Zie erop toe dat NIEMAND achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en last veroorzaakt zodat daardoor velen besmet worden. Laat NIEMAND een hoereerder zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van de berouw, hoewel hij die vurig en met tranen zocht.”* (Hebr. 12:15-17). Op dezelfde wijze kan een IEDER, die God heeft gekend, wel eens te vèr gaan, waardoor hij of zij een goddeloze geest ontvangt! (zie Rom. 1:21-28).

Deze groep van mensen hebben geen andere zonde begaan dan God ongehoorzaam te zijn. Hoe gevaarlijk is het om in deze fatale zonde te volharden!

De Heilige Geest komt in ons leven om ons terecht te wijzen, te overtuigen of te veroordelen. Hij (d.i. Gods Geest), **in ons gekomen zijnde leidt ons in ALLE WAARHEID. Hoe zullen wij anders de Goddelijke maatstaf van goed en kwaad kennen?** En hoe kunnen voortgaan in de gerechtigheid van God?

Johannes 16:8, *“En als Die (de Here Jezus sprak van de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.”*

Als de mensen Hem (d.i. Gods Geest, de Heilige Geest) bedroeven en wel op zo'n wijze, dat Hij Zich volkomen terugtrekt uit hun leven om nooit meer tot hen terug te komen, om hen nooit meer de Weg te wijzen, dan worden deze mensen, wie en wat ze ook zijn, als BRUTE BEESTEN ZONDER GEWETEN!

1 Timotheüs 4:1-2, *“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugensprekers, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.”*

Sinds God ons heeft bevolen om “ons niet tegen de Heilige Geest te verzetten” (zie Hand. 7:51), om “de Heilige Geest niet te bedroeven” (zie Ef. 4:30) en om “de Heilige Geest in ons niet uit te blussen” (zie 1 Thess. 5:19), verkeert u juist in een groter gevaar als u volhardt in het niet gehoorzamen van Gods gebod: **“word vervuld met de Geest”** (Ef. 5:18). U haalt uw eigen oordeel over u, indien u Gods ordinantie (d.i. voorschrift of eis) wederstaat!

Romeinen 13:2b, **“wie daar tegenin gaan** (namelijk: **tegen de instelling van God, zie het 1^{ste} gedeelte van dit vers**), **zullen over zichzelf een oordeel halen.”**

Als Hij u om de één of andere reden verlaat, of u nu een christen bent of niet, dan is er niemand meer om u te leiden in alle waarheid, niemand meer om u te onderwijzen, niemand meer om u terecht te wijzen! Ik kan u vertellen van vele christenen, die Hem nog belijden en toch sinds jaren niets meer van Hem ervaren en dit ook niet meer zullen doen....

Er is nog iets anders, wat ik u te zeggen heb, lezer, en wel het volgende: zo lang als u rebelleert tegen de Heilige Geest, is uw verantwoordelijkheid juist des te groter.

1 Samuel 15:23, *“Want ongehoorzaamheid is een zonde van waarzeggerij (SV: toverij), en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u (d.i. Saul) het woord van de HERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.”*

Of u het nu accepteert of niet, ù en niemand anders is en blijft verantwoordelijk voor het Licht, dat op uw pad valt! U bent verantwoordelijk voor uw Jeruzalem, dat is uw gezin, als u de inwoners van dat Jeruzalem niet leidt in het volle Licht. **U bent verantwoordelijk voor uw Zondagschool, voor uw Bijbelklas, voor het jeugdwerk (etc.) waaraan u leiding geeft.** Als ieder ander christen bent ù verantwoordelijk ten aanzien van het Goddelijk bevel om te gehoorzamen. U bent alleen verantwoord bezig als u enkel en alleen op de rots bouwt (zie Matth. 7:24-29) en de rots is GEHOORZAAMHEID! Als u Hem gehoorzaamt, ontvangt ook ù de Heilige Geest.

Handelingen 5:32, *“En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.”*

Vergeet dit nooit! U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES WAT U ZOU HEBBEN KUNNEN DOEN, INDIEN U DE HEILIGE GEEST ZOU HEBBEN GEHAD! Dit voor het geval u Hem niet had willen accepteren in Gods wel-aangename tijd.

Het al dan niet ontvangen van de Heilige Geest maakt dus voor u het volgende uit: Indien u de Heilige Geest ontvangt, zult u kracht hebben om de verantwoordelijkheid, die God op uw schouders legt, te dragen. Indien niet, zo zult u krachteloos zijn, maar u blijft verantwoordelijk!

Wees nu eerlijk, zoals dit alle christenen betaamt en ga recht door zee!

Saulus van Tarsen moest, voordat hij Paulus van Jezus werd, zijn in de straat, genaamd “de Rechte”, nog vóór hij de Heilige Geest ontving (zie Hand. 9:11). Ik bid God, dat u de overdrachtelijke zin hiervan mag verstaan.

“Ik ben er niet goed genoeg voor”

Misschien dat u dit ook wel denkt, geliefde lezer? Zo ja, wat denkt u dan van de andere genade-werkingen van God? U was toch zeker ook goed genoeg om door Jezus gered te worden? “Blijkbaar wel” zult u (hoogstwaarschijnlijk) zeggen. Dan is mijn antwoord aan u: “Als de Heer u heeft willen redden, dan kunt OOK U vervuld worden met de Heilige Geest.”

Weet u, de duivel, die nog steeds rond gaat als een brullende leeuw, probeert u eerst te doen geloven dat u TE GOED bent voor de doop met de Heilige Geest, met andere woorden, dat u die doop niet nodig hebt. Lukt hem dit niet, dan zal hij al het mogelijke doen om u te doen geloven dat u er NIET GOED GENOEG voor bent. Het werkt nu eenmaal zo bij satan. Lukt hem het ene middel niet, wel, dan zoekt hij een ander. Satan zorgt er altijd voor eerst dat middel toe te passen waarmee hij het u naar de zin maakt. Als u niet van een “chocolaatje” houdt, wel, dan geeft hij u een “karamel” (d.i. een snoepje van gebrande suiker) of anders een “toffee”. Hij probeert u voor zich in te palmen door u van het Woord der waarheid (Gods waarheid wel te verstaan – noot AK) af te leiden. En als die slechterik, die aartsleugenaar en mensenmoordenaar vanaf het begin u zo ver heeft gekregen, dan is de rest voor hem een koud kunstje, hoor!

Indien u, door de influisteringen van de duivel, gelooft dat u het niet waard bent om gedoopt te worden met de Heilige Geest, omdat u niet zo goed bent als al die andere mensen, of omdat uw levensomstandigheden zo slecht zijn vergeleken bij die andere broeders of zusters, dan laat u twijfel ontstaan in uw hart en in uw geest ten aanzien van Gods genade op dit punt. En zolang als u die twijfel toelaat, zult u de doop met Gods Geest niet ontvangen! Zodra u echter gelooft deze doop wel te kunnen ontvangen, zult u de Heilige Geest ook ontvangen. ALLE geredde mensen kunnen Gods Geest ontvangen. Dit is bewezen sinds de dag van het eerste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2). **In die opperzaal⁴⁸ waren geen gelovigen die bleven wachten en volharden om gered te worden. Neen, zij WAREN GERED! En net als voor hen kan het voor ALLE geredde mensen DIRECT en ALTIJD Pinksteren zijn** (zie Hand. 8, 9, 10 en 19). Allen hadden, ten aanzien van de Geestesdoop, die hun zou

⁴⁸ Zie eventueel op ons Weblog van 21-5-2009 – te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com – het artikel “De Opperzaal-gemeente” van H. Siliakus. (noot – AK)

worden gegeven, geloof. Ziet u, het werd hun niet geleerd om eerst lange tijd te wachten totdat zij waardig waren om Gods Geest te ontvangen!

Wellicht weet u van uzelf dat u schuldig bent aan deze of gene zonde of overtreding. Misschien bent u zich levendig bewust van enige nalatigheid, weet dan dit: OOK U kunt om vergeving vragen en door Gods genade vergiffenis ontvangen en direct daarna de Heilige Geest ontvangen. Gods Geest, de Heilige Geest, zal u, als Gids en Leraar – zowel ten aanzien van de dingen die u moet nalaten, alsook ten aanzien van zaken die u in uw leven moet doen – onderwijzen. Hij doet dat op Zijn eigen manier, daar Hij met u (vast) een andere weg heeft dan met mij.

Nogmaals, ELK GERED PERSOON kan de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 2:38-39, *“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”*

IEDEREEN kan, na tot geloof te zijn gekomen, de Heilige Geest ontvangen.

Efeze 1:13b, *“In Hem (d.i. in Jezus Christus) bent u ook, toen (SV: nadat) u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.”*

Markus 16:15-18, *“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predikt het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen (SV: met nieuwe tongen) zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.”*

De mogelijkheid bestaat dat u zichzelf veroordeelt inzake een ding, dat op zichzelf geen kwaad is.

Romeinen 14:22b, *“Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt.”*

Door uzelf te veroordelen inzake dingen die op zichzelf genomen geen kwaad zijn, vernietigt u uw geloof om te ontvangen wat u gevraagd heeft.

1 Johannes 3:20-22, *“Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat we Zijn geboden bewaren en doen wat Hem welgevallig is.”*

Als u echter meent dat de één of andere handeling die u doet slecht is en u blijft het toch maar steeds doen, dan stelt u uzelf onder het oordeel en dit blijven onder het oordeel doordt uw geloof.

Maar, als u de mening bent toegedaan dat u eerst een zekere graad van perfectie moet hebben bereikt voordat u de Heilige Geest kan ontvangen, zal de Here u overeenkomstig uw mening bejegenen: **“u geschiede naar uw geloof” staat er geschreven** (in Matth. 9:29b, SV).

Het tegendeel is waar. Immers, de Heilige Geest wordt ons geschonken om ons te leiden tot die volmaaktheid, om te leiden *“tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus”* (zie Ef. 4:12).

Alle christenen staan in een zekere staat van volmaaktheid. Staat er niet geschreven: **“Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is”** (Matth. 5:48). Laat mij u een gelijkenis geven: een jonge appel, peer of perzik is volmaakt, al is die vrucht doordat ze nog jong is, ook nog zo groen. Ze zal rijpen. Net zo zal ons leven, als wij voortgaan om ons door de Heer te laten leiden in alle kennis, in de Geest rijpen.

Sommige mensen voelen zich geestelijk minderwaardig. Zij kennen geen geestelijke groei, blijven passief en wachten op een “aardbeving”, op een “orkaan”, op een “tornado”, die hen tot volmaakte mensen zal maken. Tenzij dat iets dergelijks plaats heeft, kan niemand deze personen brengen tot het geloof dat zij de Geest van God kunnen ontvangen, zodra zij zich gelovig aan Hem overgeven.

En als God, als blijk van Zijn grote genade, nog steeds bemoeienis met hen wil hebben, dan denken zulke mensen dat zij beslist al volmaakt zijn. Het is door deze (verkeerde) gedachtegang, dat deze personen niet meer jagen naar de meerdere rijkdom van Gods Heilige Geest. En als men met hen spreekt over deze rijkdommen van de Geest, dan krijgt men doorgaans als antwoord: “Maar ik heb dat alles al ontvangen”. Mijn oprechte bede is dat God zulke kortzichtige christenen genade zal schenken.

Er bestaan geen heilige en onheilige christenen, want het zijn alleen de reinen van hart die God zullen zien; het zijn alleen zij, die jagen naar de heiligmaking (zie Matth. 5:8 en Hebr. 12:14). Zo gauw het menselijk hart gereinigd is door het Bloed van Jezus, zo gauw is het ook gereed om de Geest van God te ontvangen. Zo gauw als wij gereed zijn, zo gauw zijn wij ook bekwaam om met Gods Geest gedoopt te worden. Immers, deze reiniging van het menselijk hart door het Bloed van Jezus maakt een einde aan het leven in het vlees (zie Rom. 1:29-32 en Gal. 5:17-21) en aan de liefde tot de wereldse zin (zie 1 Joh. 2:15) – dingen die ook iedere christen niet in zijn/haar hart mag toelaten – en opent de weg tot de vervulling met de Heilige Geest.

Geliefde lezer, **de Heiland dwingt u nooit** tot het aanvaarden van Zijn heil, **maar wel dringt Hij u** hiertoe. Het verschil zit hem maar in één letter!

“Zalig bent u, als u gelooft (zoals de Schrift zegt en bedoelt)” (zie o.a. Luk. 1:45, 11:28, Joh. 20:29). Amen!

“Het is dwaasheid om er zo’n werk van te maken”

Althans, dat wordt door talloos vele christenen beweert. Zij willen de Heilige Geest niet op zo’n “spectaculaire manier” ontvangen. Nauwelijks beseffen zij, dat hun vleselijke natuur tegen God (en Zijn Geest) in opstand is!

1 Korinthe 2:14, *“De natuurlijke mens⁴⁹ nu neemt de dingen van de Geest Gods niet aan, want zij zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.”*

⁴⁹ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: **“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”** van CJH Theys. (noot – AK)

Een varken zal (vanwege zijn beestennatuur) toch ook niets begrijpen van de dingen die in onze huiskamer aanwezig zijn!

In de menselijke natuur leeft altijd wel iets wat God wederstaat. Michal verachtte David, omdat hij voor God danste. 2 Samuel 6:16, *“En het gebeurde, toen de ark van de HERE in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, uit het venster neerkeek. Toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de HERE, verachtte zij hem in haar hart.”*

Als zij zelf echter de gelegenheid had gehad om de gehele nacht in de armen van een andere man te dansen, dan zou zij deze daad wellicht goed gevonden hebben en het niet veracht hebben.

De Joden bekritiseerden degenen die de Naam van de Here groot maakten, hetgeen Jezus berispte met: *“...Ik zeg u, dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen”* (zie Luk. 19:33-40).

U behoort toch wel iets van de hemel in u te hebben, voordat uzelf naar de hemel kunt gaan. Dit wordt u duidelijk, als wij het Schriftwoord hebben gelezen in Efeze 1:3, *“Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus.”*

Als u, als Nederlander, emigreert naar Amerika, dan wordt u pas een burger van dat land als u genaturaliseerd⁵⁰ bent en niet eerder. Net zo zult u pas een burger worden van het Koninkrijk der hemelen, als uw natuur⁵¹ veranderd is (van 'naar de mens of wereld gericht', naar God gericht – noot AK).

Johannes 3:5, *“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.”*

Omdat u de dingen van Gods Koninkrijk bekijkt vanuit een verkeerde hoek, daarom ziet u ze ook verkeerd! Daarom is het, dat u het doen (en laten) van eerlijke mensen dwaas vindt. U ziet de mensen en hun handelingen in een verkeerd licht!

De manifestaties die u ziet, zijn op zichzelf niet de kracht, maar een ieder, die in contact komt met de Kracht van God, zal de manifestaties er van in zijn leven zien/ervaren. Zodra u in aanraking komt met een elektrische stroom, zullen er enige manifestaties plaats hebben. Wat u ondervindt, ervaart ook ieder ander, maar daarom hoeft uw reactie erop, uw manifestatie, niet gelijk te zijn aan die van andere mensen. Net zo is het, wanneer u in aanraking komt met de Kracht van God, de manifestatie ervan hoeft niet gelijk te zijn aan die in een andermans leven. Er is een grote verscheidenheid in manifestaties!

Romeinen 8:8, *“En zij die in het vlees zijn (d.i. vleeselijk of wereldsgezind leven), kunnen God niet behagen.”*

Vraag daarom aan God om uw opstandige, ongehoorzame en God-bekritiserende geest te reinigen! Bid God om u te verlossen van die Naäman-natuur, die telkens weer geneigd is om te denken dat God ten aanzien van u zal handelen overeenkomstig uw inbeeldingen.

2 Koningen 5:9-11, *“Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen.”*

Uw zogenaamd gezond verstand vormt de moeilijkheid! U zou de Heilige Geest wel willen ontvangen, maar dan op uw wijze en u vergeet helemaal dat de Here God in Jesaja 55:8-9 heeft gezegd: *“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten”.*

U zult daarom de Heilige Geest alleen kunnen ontvangen zoals de Here God dat wil! Alleen Hij weet wat goed voor u is. Accepteer toch alleen maar datgene wat Schriftuurlijk is. Als u de Here op Zijn Woord neemt, zult u (echt) gelukkig worden! Als u op Hem wacht en Hem verwacht zult u de kracht vernieuwen; u zult lopen en niet moe worden, wandelen en niet mat worden (zie Jes. 40:31). Dan kan het u zo vergaan, dat als u werkelijk God zoekt, smekend en in de gebeden, dat anderen u voor dronken houden!

1 Samuel 1:13, *“Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken.”*

Handelingen 2:7-17, *“En zij stonden allen versteld en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij dan ieder van hen horen in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamiëten en zij die inwoners zijn van Mesopotanië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten (d.i. bekeerlingen tot het Jodendom), Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij stonden allen versteld, raakten in verlegenheid en de één zei tegen de ander: Wat heeft dit toch te betekenen? Anderen spotten en zeiden: Zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u weten en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: dezen mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël: **En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees**⁵²;...”*

⁵⁰ Genaturaliseerd = iemand uit een ander land (een zgn. 'vreemdeling'), die het staatsburgerschap van het nieuwe land verkregen heeft. (noot – AK)

⁵¹ Zie noot 49.

⁵² Het beeld van de **uitstorting** van de Heilige Geest **in de eindtijd** (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).

Zo kan het gebeuren, dat u vanwege de manifestatie van Gods kracht tegen de grond slaat. Dat is heus zo vreemd niet, want Saulus van Tarsen overkwam dit.

Handelingen 9:4, *“en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?”*

Misschien zult u gezichten zien of dromen (zie Hand. 2:15-20), misschien zult u juichen en dansen van vreugde (zie Ezra 3:11-13, Luk. 6:23 en Psalm 150:2). Mogelijk zult u beven, stamelen, schudden, zingen (zie Jes. 38:15-16, Hab. 3:16 en Jes. 28:11). **De Heilige Geest kan het zo maken, dat u God zal verheerlijken in uw lichaam en geest, die van God zijn** (zie 1 Kor. 6:20 en 2 Kor. 9:13).

Wilt u God ‘paal en perk’ stellen (d.i. tegen Hem en Zijn Woord ingaan) en Hem alleen maar verheerlijken in uw lichaam of alleen maar in uw geest? Dit is niet mogelijk, geliefde lezer, **wees gehoorzaam en verlaat u op God. Hij zal alleen maar bemoeienis met u hebben ten goede.** Indien u zich zo aan Hem wilt overgeven, zult u gedoopt worden met de Heilige Geest. Halleluja!

“Het komt mij voor als emotie”

Ik heb velen ontmoet, die dit beweren, als zij een persoon onder de kracht van God zien komen en bepaalde manifestaties van Gods Geest zich voordoen, waarvan zij niet het minste begrip hebben en waardoor zij dan ook helemaal geen waardering hebben.

Hebben deze mensen wel ooit stilgestaan bij het begrip “emotie”? Emotie is het vreemde woord voor “gemoedsbeweging”, “ontroering”. Het is een psychisch verschijnsel en het heeft niets te maken met het begrip “geloof”. Emoties gaan gepaard aan – meer of mindere – heftige gevoelens. Hoe sterker het gevoelsleven is, hoe sterker ook de emoties zich voordoen. Aangezien alle mensen gevoel hebben, zullen zij ook op de één of andere manier emoties kennen. Sommigen komen als gevolg van hun emoties tot gevoelens van haat, bitterheid, jaloezie; anderen tot gevoelens van liefde en blijdschap.

Als emoties worden veroorzaakt door natuurlijke invloeden, dan zullen vooral de gevoelsmensen dit altijd verstaan. Als wij echter emoties ervaren die een gevolg zijn van de activiteiten van Gods Geest, dan zullen wereldse mensen dit niet verstaan.

Toen Jezus (in Lukas 16) sprak over de hel, deed Hij een beroep op het emotionele leven in de mens en wel op de vrees. Maar, **God vrezen is het begin van alle wijsheid**⁵³ (zie Spr. 9:10).

Hoe dikwijls hebben de mensen van Hem niet gezegd, *“Hij is buiten Zichzelf (SV: buiten zinnen)”*? (Mark. 3:21).

In weer andere predikingen deed Hij een beroep op sympathie en barmhartigheid.

Van Paulus zeiden de mensen dat hij gek was (zie Hand. 26:24) en van Petrus dat hij dronken was (zie Hand. 2:13).

Waar “leven” wordt gekend, daar is ook emotie. Het leven in de Geest is emotioneel. Als iemand dood is, is er ook helemaal geen beweging in hem, dus ook geen gemoedsbewegingen, geen emoties. Wij dienen een God van levenden en niet van doden. Jezus zelf leeft tot in alle eeuwigheid en omdat Hij leeft, zullen ook wij leven. Halleluja! Aangezien wij door Hem leven, hoort onze godsdienst emotioneel te zijn. Ik zou geen godsdienst willen hebben, die niet zou inwerken op mijn emoties. **Een emotieloze godsdienst is enkel vormdienst, is zonder leven en is dus dood!** Het geloof in Jezus Christus maakt levend, het Evangelie is een KRACHT GODS (zie Rom. 1:16).

Als de wind waait, kan men het aan elke boom zien. Elke boom zal bewogen worden, de ene boom meer, de andere minder. Net **zo zal elk kind van God bewogen worden, als de wind van de Geest begint te waaien**, alleen de ene méér – dus ook meerdere manifestaties – de andere minder. Is dit zo moeilijk te begrijpen, geliefde lezer?

“Ik ben bang om de verkeerde geest te ontvangen”

Deze bewering wordt door weinig christenen ronduit gezegd, maar velen denken zo. Met de vele christenen die ik gesproken heb, kon ik als het ware de volgende gedachten in hun ogen lezen:

- “Je kunt niet weten of het een spiritistische geest is”.
- “Je zou wel eens onder hypnose kunnen komen”.
- “Verbeeld je, dat je rare dingen zegt...”.
- “En als men werkelijk gek wordt, is er dan hulp?”
- “Stel je eens voor, dat je tegen de grond gesmakt wordt en over de grond begint te rollen, wat zal dat een consternatie geven!”

Als bliksemflitsen gaan deze gedachten door hun brein, die er een diep spoor van vrees en twijfel achterlaten. Voorwaar, vrees en twijfel zijn wel de slechtste kameraden in het leven!

Wij hoeven ons heus niet te verwonderen als mensen uit de traditionele kerken zo denken, als wij ouderlingen van deze of gene kerk horen beweren: “Ik geloof, dat het niets anders is dan wild vuur en fanatisme”. Zij vergeten echter dat God de Geestesdoop noemt: *“dopen met de GEEST en met VUUR”* (zie Matth. 3:11), en ook, dat er geschreven staat: *“Maar omdat u lauw bent,... zal Ik u uit Mijn mond spuwen”* (zie Openb. 3:16).

Het is in Gods ogen “iets redelijks”, als wij ons lichaam geheel en al in Zijn handen stellen (zie Rom. 12:1). Als u weet dat u gered bent, dan zult u toch ook wel weten dat u een ander toebehoort, namelijk aan Jezus, DIE u gekocht heeft uit de zondemacht van de duivel. Hiervoor heeft Hij betaald met Zijn eigen, dierbaar bloed! Prijs God! In

• Zie eventueel ook nog het artikel *“De ‘Spade Regen opwekking”* van H. Siliakus, op ons weblog van 24 april 2010. Te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com en/of – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie *“De werkingen van de Geest in de eindtijd”* van E. van den Worm. (noot – AK)

⁵³ Waarmee m.i. niet “bang zijn voor God” wordt bedoeld, maar vooral “de vreeze om te zondigen tegen God en/of Zijn gebod”. (noot – AK)

1 Korinthe 6:20 staat dat wij God moeten verheerlijken met ons lichaam en onze geest. Als wij dit willen, dan zal God ons met Zijn Geest vervullen en ons maken tot tempels van de Heilige Geest.⁵⁴ De Heilige Geest woont dan IN ons (zie 1 Kor. 3:16). Glorie voor Jezus!

Alle hierboven eerder genoemde gedachten, die als excuses worden geuit, zijn listige misleidingen van satan, die reeds van het begin af aan een mensenmoordenaar en aartsleugenaar is. Ook is hij een aanklager van (de ware) kinderen Gods (zie Openb. 12:10), net zoals Jezus werd aangeklaagd in Johannes 10 vers 20: *“Hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen; waarom luistert u naar Hem?”*

Wat de arbeiders in Gods Koninkrijk betreft, ik heb er velen ontmoet en aan het werk gezien en ik ben tot de slot-som gekomen dat er velen zijn die eerder “vreesaanjagers” genoemd kunnen worden dan geloofsversterkers”. Nadat zij de mensen een boodschap hebben gebracht en daarna hebben uitgenodigd om naar de zondaarsbank te komen om daar naar de vervulling met de Heilige Geest te zoeken, richten zij de volgende waarschuwing tot hen: *“En nu oppassen hoor! Vraag om dekking onder het Bloed van Jezus, want je kunt nooit weten of er een verkeerde geest binnenkomt!”* Zo’n voorganger is dan dikwijls nog verwonderd ook, als de mensen bevreesd worden om te zoeken naar de Geestesdoop. Vanzelfsprekend zullen ook de oudsten in die Gemeente bevreesd worden om in de bediening te staan ten behoeve van hongerige zielen. Als een gevolg van dit alles zijn ook de “buitenstaanders” bang om naar zijn samenkomsten te gaan. Dit alles is treurig, maar helaas waar!

Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat dergelijke werkers, oudsten of voorgangers zoiets kunnen zeggen! Hebben ze dan Lucas 11:9-13 nooit gelezen?

Lukas 11:9-13, *“En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden?”*

Hier lezen wij toch dat de hemelse Vader de Heilige Geest zal geven aan degenen, die Hem erom bidden. Vers 10 zegt dat een ieder, die bidt, ontvangt! Wat ontvangt de bidder? Vers 11 zegt: zal hij in plaats van een vis (het beeld van de vervulling met Gods Geest) een slang (het beeld van de boze) geven? Als er gevaar was om iets anders te ontvangen dan de Heilige Geest, zou Jezus ons dat verteld hebben. Integendeel, in de hierboven aangehaalde teksten zegt Hij juist, dat dit niet mogelijk is. Het is dan ook absurd om deze foutieve gedachten te blijven koesteren. Laat daarom op dit punt al uw (kerk)tradities in de steek, ook al uw conventionele begrippen en gooi alle twijfel over boord! Geloof God en kom tot Hem in volkomen vertrouwen; heus, **Hij is getrouw en nimmer falend!** Als u Hem niet vertrouwt, anders gezegd, als u Hem niet gelooft, dan maakt u Hem tot een leugenaar.

1 Johannes 5:10, *“Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.”*

De Heilige Geest, in de mens gekomen zijnde, maakt hem vrij van alle zondebanden. Daarom staat er geschreven: *“...en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid (d.i. men is/wordt dan waarlijk bevrijd van alle zondebanden – noot AK)”* (2 Cor. 3:17). En ook nog: *“Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u echt vrij (van alle zondebanden) zijn”* (Joh. 8:36).

Petrus vreesde helemaal geen insluiping van een boze geest, ten tijde dat allen in het huis van Cornelius gedoopt werden met de Heilige Geest. Hij wist dat Gods Geest Zich manifesteerde en de gelovigen vervulde. Daarom zei de apostel ook: *“En ik herinnerde mij het woord van de Here, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave geschonken heeft als aan ons die in de Here Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik God zou kunnen tegenhouden?”* (Hand. 11:16-17). Petrus wist dat het de Heilige Geest was, want hij zei ook nog: *“Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?”* (Hand. 10:47).

In Handelingen 10 vers 45 lezen wij dat Petrus en degenen die met hem meegekomen waren, versted stonden dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Hoe wisten zij dat het de Heilige Geest was? De Schrift geeft ons het antwoord: *“want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken”* (Hand. 10:46a).

Nooit kan de duivel in een (oprecht) zoekende gelovige komen, als hij of zij onder de kracht van God staat. Dit is immers onmogelijk! Werp eens een geldstuk in een bak met water en zet dat water onder elektrische stroom. Probeer nu eens het geldstuk uit het water te halen. U kunt het niet. Waarom? Omdat alles onder elektrische stroom staat, alles is geëlektrificeerd. Zo kan de duivel ook geen vinger in de pap hebben, omdat uw gehele wezen onder de kracht van God staat, die als stromen van levend water door uw lichaam gaat: *“en niets zal u schade doen”* (Luk. 10:19), *“de boze heeft geen vat op u”* (zie 1 Joh. 5:18).

Geliefde lezer, ziet u nu, dat er helemaal geen reden is om u ongerust te maken? Geef Jezus uw volste vertrouwen. Hij, Die u met Zijn Geest doopt, heeft u lief, meer dan een moeder haar kind! Jezus zelf heeft immers gezegd, zoals wij reeds hebben gelezen, dat het onmogelijk is om iets anders te ontvangen, als wij om de Heilige Geest bidden!

⁵⁴ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: *“Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”*, van E. van den Worm. (noot – AK)

“Ik kan mij maar niet verenigen met de manier, waarop Pinkstermensen zoeken naar de Geestesdoop.”

Men hoort deze woorden dikwijls uit de mond van hen, die één van onze bijeenkomsten meemaken of een bidstond bezoeken. Zij vormen als het ware een verwijt, gericht aan de aanwezige broeders en zusters.

Wat zij te zeggen hebben ten aanzien van “de manier”, waarop Pinkstermensen⁵⁵ zoeken naar de doop met de Heilige Geest en waarop broeders en zusters de zoekenden trachten te helpen, is eerder bewijs van hun twijfel dan van hun geloof.

Zij hebben niet het minste begrip van de GEEST VAN HERHALING in de Bijbel!

In de bediening van de Geest, waarin ik, met vele anderen uit Indonesië, nu reeds jarenlang sta, kunnen wij constateren, dat, wanneer een zoekende ziel in de geest dichter komt te staan bij Jezus, diezelfde ziel vele malen EENZELFDE woord herhaalt. Zodra de zalvende kracht van God over hen komt, beginnen zij – ieder afzonderlijk – de Naam van de Here te verheerlijken door middel van lof en prijs. Het woord “glorie”, net zo goed als het woord “halleluja” wordt dan meermalen herhaald. Deze wijze van doen komt de natuurlijke mens voor als geestdrijverij. Het doet hen heiligschennend aan en men kan dit niet begrijpen. Men maakt dan opmerkingen in de geest van: “Je kunt de Her toch ook gewoon loven en prijzen”. Wij zullen straks zien dat dit, wat de natuurlijke mens ongewoon voorkomt, in het Rijk van de Geest iets heel gewoons is.

Als wij in de Bijbel lezen over “bidden” dan heeft Jezus ons het volgende geleerd: “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden” (Matth. 6:7). Maar het gebruik van een grote hoeveelheid van woorden zoals hier bedoeld – iets wat inderdaad afkeurenswaardig is – heeft niets te maken met de hier beoogde lof en prijs. Bovendien sprak de Here Jezus van heidenen, van mensen die God niet kennen. Dezen bidden altijd op deze wijze, want zij willen door mensen gehoord worden.

Als het ons, Pinkstermensen, te doen zou zijn om door mensen gehoord te willen worden, dan zouden wij juist zo opmerkelijk mogelijk bidden en niet allemaal tegelijk. Wij zouden dan één voor één bidden, opdat de omstanders het goed zouden horen. Het tegendeel zien wij gebeuren in samenkomsten en bidstonden, waar gebeden wordt om de doop met de Heilige Geest. Gezamenlijk zoeken de gelovigen ernaar om vervuld te worden (met Gods Geest, de Heilige Geest) en zij bidden daar allemaal tegelijk om en doen God dan ook eenparig en in gemeenschappelijk gebed hun stem horen. Vergelijk nu deze handelwijze met de volgende teksten:

Handelingen 2:1-4, “En toen de dag van het (1^{ste} Nieuwtestamentische) Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag (SV: gedreven wind) en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. **En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.**”

Handelingen 4:24-31, “En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Here! U bent de God Die de hemel, de aarde, de zee en alle dingen die daarin zijn, gemaakt hebt, en Die door de mond van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen en hebben de volken inhoudsloze (SV: ijdele) dingen bedacht? De koningen van de aarde hebben zich opgesteld en de vorsten zijn bijeengekomen tegen de Here en tegen Zijn Gezalfde. Want, werkelijk, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om te doen al wat Uw hand en Uw raad tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Here, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. **En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.**”

Dus, het bidden zonder ophouden, het aanhouden in de gebeden, het wachten, totdat het antwoord komt vanuit een geopende hemel, is juist verre van afkeurenswaardig, ook al gebeurt dit bidden met eenparige stem. Dit soort bidden is beslist niet vergeefs. Wat wel afkeurenswaardig en vergeefs is zullen allen die afkeurende kritiek hierop uitoefenen zelf wel ondervinden. Voor ons, Pinksterkinderen⁵⁶, is er niets vreemds, niets vergeefs in het eenparig loven en prijzen van God, al zou het ook de hele nacht voortduren, als de Heilige Geest ons hiertoe leiden zou! Paulus en Silas deden hetzelfde en warempel... midden in de nacht, terwijl alle andere mensen al vast sliepen, antwoordde God! **Wonderlijk zijn Zijn wegen!**

Een steeds herhaalde lofprijzing is zelfs Bijbels! Wij lezen in Openbaring 4:8 het volgende: “En de vier dieren (letterlijk: levende wezens) hadden elk voor zich zes vleugels. Rondom en aan de binnenkant waren deze vol ogen. Ze kenden geen moment van rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komt!” Dit gebeurt in de hemel, waar alles de hoogste realiteit is. In hun lofprijs kennen deze vier levende, hemelse wezens geen rust. Zij herhalen steeds deze lofprijs! De verzen 9 t/m 11 luiden als volgt: “En telkens wanneer de dieren (letterlijk: levende wezens) heerlijkheid en eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, vielen de vierentwintig ouderlingen neer voor Hem Die op de troon zat, en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. Zij wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent waardig, Here, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij

⁵⁵ Pinkstermensen = Gelovigen die (meestal) in een Gemeente komen waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot – AK)

⁵⁶ Pinksterkinderen = Zie noot 55.

en zijn zij geschapen.” Deze aanbidding, deze lof en prijs, is niet opgehouden sinds Johannes deze bediening in een geopende hemel zag. God is de Here tot in alle eeuwigheid en deze aanbidding blijft eeuwig bestaan, omdat de Schepper van alle dingen voortleeft tot in alle eeuwigheid. Halleluja! Hierom alleen al is een steeds herhaalde lofprijzing Schriftuurlijk. **Hoe meer wij de hemelse sfeer in ons krijgen, hoe zaliger het ons te moede is en hoe meer wij het hemelse patroon zullen benaderen.**

Toen Jezus in Jeruzalem kwam werd het “Hosanna” zo dikwijls door de Hem omringende mensen herhaald, dat de Farizeeën, die zelf te kort schoten in hun lof en prijs en aanbidding, hen bestraffen. Zo doen mensen altijd als zij de eredienst van anderen ten opzichte van Jezus niet kunnen begrijpen. In plaats van zichzelf af te vragen waarom zij er niets van begrijpen, beginnen zij de ander(en) direct te bestraffen. Het antwoord dat Jezus aan dit soort mensen gaf, kunnen wij lezen in Lukas 19 vers 37-40: *“Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God te loven met luide stem om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Here. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.”*

Geliefde lezer, mocht u iets in u voelen opkomen dat op zo'n bestraffing lijkt, dan zult u (hopelijk) na bovengenoemde teksten biddend gelezen te hebben, het bestraffen laten. Dit soort bestraffingen zijn immers alleen maar een bewijs van UW ongeestelijkheid!

Dit soort bestraffers van ‘de aanbidde van Jezus’ willen zo graag dat alles ordelijk en in een heel plechtige stilte zal gebeuren. En... daar is inderdaad een plaats waar zij het zo kunnen vinden en die plaats is: het kerkhof! Vele kerken en christelijke gemeenschappen zijn, als het ware, net kerkhoven! Toen Jezus zelf van de Heilige Geest sprak, zei Hij: *“Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen”* (Joh. 16:14). Door de verheerlijking van Jezus – door de Heilige Geest in ons – wordt Hij tienduizend maal groter in ons leven, en wordt Hij voor ons zo echt en reëel! Halleluja!

Zoekt u er ook naar om vervuld te worden met de Heilige Geest, geliefde lezer? Kijk dan niet naar beneden met de zucht: “O, God”! Met dergelijke verzuchtingen komt u echt niet verder! Maar richt uw blik naar boven en roep uit: “O, heerlijke Heiland, geprezen bent U!”

En wat leert u de volgende tekst?

Lukas 24:53, **“En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.”**

Iemand die zich geheel geeft in lof, prijs en dank heeft maar één doel, één verlangen: JEZUS! Het is deze Naam, die de zoeker naar Gods Geest steeds maar weer herhaalt. En u, geliefde lezer, als u ook zoekt naar de Doper met de Heilige Geest: **Jezus is de Doper!**

In Lukas 3:16 staat dat Johannes antwoordde: *“Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn schoenen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”*

Soms zeggen degenen die niet sympathiek staan tegenover de manier waarop Pinkstergelovigen naar de Geest zoeken dat de menselijke tong door buitensporig gebruik – namelijk door het aan één stuk door bidden, loven en prijzen – vanzelf opzwelt, zodat zodoende de zgn. tongentaal ontstaat. Mocht u tot deze groep behoren, geliefde lezer, dan roep ik u toe: “Probeer dat maar eens!” U kunt dit misschien door eigen kracht 24 uur volhouden – als u het zo lang volhoudt, hoor! – maar dezelfde ervaring hebben, namelijk de Heilige Geest ontvangen, zult u (op die manier en/of met die houding) nooit!

Laten wij toch lezen wat God heeft gezegd over de “nieuwe tongen” en de “andere lippen” (met beide wordt de zgn. ‘tongentaal’ bedoeld – noot AK) waarmee wij zullen spreken.

Jesaja 28:11-12, *“Ja, met belachelijke klanken (SV: lippen) en in een vreemde taal (SV: door een andere tong) zal Hij tot dit volk spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet luisteren.”*

Deze Godsspraak geeft ons zelf het woordje “belachelijk” en dit zegt, mijns inziens, meer dan genoeg. Voor de natuurlijke mens is zo'n soort lofprijs belachelijk, de menselijke natuur rebelleert hiertegen! Zoekers naar de vervulling met Gods Geest zullen, als zij de Geest van God ontvangen, handelen als waren zij dronken. Vergelijk hiervoor Handelingen 2 vers 13: *“Anderen spotten en zeiden: Zij zijn vol zoete wijn”*. Zij zijn ook “dronken”, maar dan van de “Hemelse Wijn”. Prijs God! De andere tong, de nieuwe tong, deze vreemde tong, klinkt dikwijls als een zelfde klank, eenzelfde woord, telkens weer opnieuw herhaald. Het lijkt hierdoor zo vreemd, zo ONecht, dat velen dit niet willen accepteren als de doop met de Heilige Geest conform Handelingen 2:4.

Menigmaal heb ik geconstateerd dat de Heilige Geest, wanneer Hij wordt ontvangen, Zich vooraf manifesteert in zuchten, in lachen, in jubel, in afwisselend gejuich en gewezen om vervolgens over te gaan in het spreken met klank en woord. Het is bij allen zo verschillend: *“Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil”* (1 Kor. 12:11).

Als u Hem gehoorzaamt, zult ook u de Heilige Geest ontvangen! Amen!

Handelingen 5:32, *“En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.”*

“Waarom bemoeien anderen zich met de naar de Geestesdoop zoekende zielen?”

Deze afkeurende opmerking wordt vele malen gemaakt en wel met het oog op die personen, die op de één of andere manier de zoekende zielen behulpzaam willen zijn. Zij worden vaak vervolgd met: “Laat ze toch daarmee ophouden en, alsjeblieft, uit de buurt blijven”. Degenen die zulke kritiek uitoefenen, verzetten zich (onder andere) tegen het opleggen van handen. Mijn vraag is dan: “Willen deze critici hun Bijbel eens goed bestuderen”?!

Met uitzondering van twee gevallen werden overal in de Bijbel de mensen, die de Geestesdoop ontvingen, de handen opgelegd. De uitzonderingen zijn: de Geestesdoop op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2) en de doop in het huis van Cornelius (zie Hand. 10), waarbij Petrus, van tevoren, niet wist dat deze gave (van de Geestesdoop) ook voor de heidenen bestemd was. In het eerste geval werd de Heilige Geest voor het eerst op de Joden uitgestort en in het tweede geval voor het eerst op de heidenen.

De uitstorting van Gods Heilige Geest wordt nog altijd ontvangen door geloof, maar dit weerspreekt het feit niet, het heel frappante feit, dat God voor deze bediening mensen gebruikt en **soms heel onbekende mensen**. Laten wij hiertoe Handelingen 9:10-17 lezen:

*“En er was een zekere discipel te Damascus van wie de naam Ananias was; en de Here zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Here. En de Here zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand die Saulus van Tarsen heet, want zie, hij bidt, en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer zou kunnen zien. En Ananias antwoordde: Here, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen. Maar de Here zei tegen hem: Ga, want **deze is voor Mij een uitverkoren instrument**, om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en **na hem de handen opgelegd te hebben**, zei hij: Saul, broeder, de Here heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer zou kunnen zien en met de Heilige Geest vervuld zou worden.”*

Nergens in de Bijbel lezen wij van deze Ananias dat hij een werker was of een ouderling, een evangelist of een herder, een leraar of een apostel. Hij was, naar wij kunnen aannemen, een gewone discipel, een volgeling van Jezus dus. Het feit dat hij geloofde was voor de Here God genoeg om hem te kunnen gebruiken in Zijn dienst. Ananias koppelde aan geloof (in God) bovendien nog gehoorzaamheid (aan God). Laten wij hieruit een les leren.

Ik bid God dat allen die, door onwetendheid, gevolg geven aan de innerlijk werkende, **natuurlijke** machten – door middel van opstandige kritiek – door dit Bijbelse voorbeeld komen tot diepe vernedering van het hart.

Wij mogen dit Schriftuurlijk opleggen van de handen niet verwarren met dezelfde handeling, die gepleegd wordt als formaliteit. In de kerkgeschiedenis kunnen wij hierover lezen. God bedoelt hier echter een mededeling van (d.i. het mede deel krijgen aan) Zijn bovennatuurlijke Geesteskracht en -macht door reine en heilige menselijke kanalen/instrumenten.

Op grond van de Bijbelse voorbeelden moet men het opleggen van de handen eerder zien en kennen als een geestelijke werking en niet als een zichtbare, natuurlijke handeling alleen.

Handelingen 8:17, **“Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.”**

Wij moeten daarom niet denken dat het meedelen (d.i. het mede deel krijgen aan) van de zo kostbare gave van de Heilige Geest alleen maar gebeurt door handoplegging. Wie zo denkt, is net zo schuldig als Simon de tovenaer. Deze Simon was geestelijk blind, hij was nog niet wedergeboren, alhoewel hij in water was gedoopt. Zijn dwaling maakte hem: *“zo bitter als gal”* ... en tot *“een kluwen ongerechtigheid”*. Lees hiervoor Handelingen 8:18-23.

Laten zij die zo denken als Simon zich bekeren van hun boosheid en God bidden om vergeving van deze overlegging van het hart. Mijn bede is dat God hen Zijn genade zal schenken.

Laten wij er echter zorg voor dragen dat wij **rein en heilig leven**, opdat God ons kan gebruiken op Zijn weg en Zijn tijd als kanalen/instrumenten van Zijn zo kostbare (Geestes)gave.

“Veel geloof ik er niet meer van, want ik heb al jaren gezocht en tot op heden nog niet ontvangen”

Van degenen, die zo spreken, heeft de één al twee, de ander al tien jaar gezocht naar de doop met de Heilige Geest. Meestal volgt op deze belijdenis: “O, ik vind het toch zo moeilijk en ik weet werkelijk niet, waarom ik het maar niet ontvangen kan. Kunt u het mij misschien vertellen?”

Geachte lezer, als u zich moet scharen in de rij van hen, die zo spreken, dan heb ik zeker het juiste antwoord voor u. Het is de duivel/satan die zegt dat u het niet ontvangen kan. Hij (satan) zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om u de indruk te geven dat de Heilige Geest Zich hoog in de hemelen bevindt en dat het nagenoeg onmogelijk is om Hem naar beneden te bidden. Hij (satan) zal u met allerlei waanvoorstellingen zo trachten te begeisteren (d.i. een soort enthousiastmakende beïnvloeding), dat u zoiets als een vuurbal verwacht of een geweldige invloed of dat u er in trance voor moet geraken. Maar, wanneer u naar zijn oordeel wat al te ijverig en geestdriftig wordt, bezorgt hij u een pijn in de rug of in uw knieën, in uw heupen of in uw ellebogen, in uw vingers of in uw hoofd. Ook met andere dingen probeert hij uw gedachten te laten afdwalen, bijvoorbeeld naar dingen en zaken die u nog te wachten staan. Hij doet u geloven dat afhandeling ervan zo dringend is, dat u het beslist niet meer moet uitstellen. Hij praat u graag aan, dat bepaalde andere dingen en zaken zo urgent zijn in ons maatschappelijk leven en dat ze dan toch even goed dienen tot het verheerlijken van Jezus' Naam!

Door deze en soortgelijke duivelse ingevingen wordt u rusteloos in uw geest, u voelt zich ellendig, u wordt moe, mat en lusteloos. Geliefde lezer en zoeker naar de Geestesdoop, weet dan dat u juist dan op weg bent om de doop met de Heilige Geest te ontvangen, ja, dat u deze doop spoedig zult ontvangen!

Dikwijls geeft deze aartsleugenaar de zoeker naar de Geestesdoop het gevoel dat hij/zij al een uur lang heeft gebeden, terwijl het in werkelijkheid nauwelijks een kwartier is/was. Satan is dan hard bezig om u het gevoel te geven dat u al lang genoeg heeft gebeden, dat u te veel tijd besteedt aan dit zoeken en dat u te veel tijd verloren doet gaan voor de andere dingen in het leven.

Wel geliefde lezer, **Jezus zei dat Zijn discipelen moesten aanhouden, net zo lang aanhouden, TOTDAT zij aangedaan werden met de Kracht uit de Hoogte** (zie Luk. 24:49). Hij heeft beslist niet gesproken van tijd, noch

van gelegenheid. Onderwerp u dan ook maar aan God, door te handelen naar Zijn Woord en vertrouw, dat Hij het doen zal!

Als u op de één of andere dag ergens komt waar iets gegeven wordt aan degenen die de vrijmoedigheid hebben om hun handen op te houden en u doet dit, dan doet u dit met de verwachting en het vertrouwen dat u het aangeboden ook werkelijk zult ontvangen. Bovendien zult u dan (ervan uitgaande dat het eerlijke en oprechte mensen zijn) ervaren, dat u het aangeboden ontvangt.

Satan zal u echter maar wat graag vertellen dat u zich er niet over moet verwonderen dat het in uw geval zo lang duurt, omdat u zo heel anders bent dan anderen en omdat u nog niet in de geijkte vorm verkeert (d.i. nog niet bent of leeft volgens de 'algemeen gangbare' norm). Ook zal hij u vertellen, dat uw geval zo uitzonderlijk is en dat u alléén het kunt aanvoelen, zoals het behoort, zodat u niet moet luisteren naar de raadgevingen van anderen, ook al zijn ze geestelijk langer en beter geschoold. Dit alles vormt een complex van gedachten (vaak sterk emotioneel geladen negatieve gevoelens), waardoor u gaat zeggen: "O, ik zal het morgen wel ontvangen" of "ik zal het ontvangen als ik er beter voor sta". En, zo gauw als u dat denkt, heeft de satan het pleit gewonnen (d.i. de overwinning behaald), want hij weet dan al dat u morgen weer hetzelfde denken zult. U begrijpt wel, geliefde lezer, dat wanneer het zo gesteld is met uw gedachten, u deze doop nooit ontvangen zal. Satan is listig en sluw, hè? Ja, dat is hij inderdaad!

Jezus heeft gezegd, dat wij om de Heilige Geest moeten BIDDEN!

Lukas 11:9-13, "En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een scorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden?"

Jezus sprak in hetzelfde geval juist met opzet over het zogenaamde "ongelegen" komen.

Lukas 11:5-8, "En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft."

Beschouw in dit licht ook Lukas 18:1-8, "En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat men altijd moet bidden en daarin niet verslappen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Here zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed (SV: onverwachts) recht zal doen..."

Zoek het niet zo ver, maar ga voort op Gods weg en u zult deze doop ontvangen! "Want ieder die bidt, die ontvangt" (Luk. 11:10). Dit wil dus niet zeggen: een ieder, behalve u!

Hij is dichterbij dan u mogelijk wel denkt.

Romeinen 10:8, "Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken."

Bid in Jezus' Naam en Hij zal het doen!

Johannes 14:14, "Als u iets vragen (SV: **begeren**) zult in Mijn Naam, Ik zal het doen."

Jeremia 29:11-13, "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart."

Zeg dus nooit: "Het komt maar niet!" maar zeg altijd: "**God zegt het, dus kan het**"! Er staat geschreven – en dit is ook voor u geschreven, geliefde lezer – "Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen" (Mark. 11:24). Schenk eens bijzondere aandacht aan het onderstreepte woordje "u"! Geloof u de duivel of gelooft u God? Het is de duivel, die tegen u pleit, terwijl Jezus ten gunste van u pleit! Als u het woord van de duivel gelooft, kan het Woord van Jezus niet in u blijven. Immers, Jezus zei: "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen" (Joh. 15:7). De hulpwerkwoorden van tijd – namelijk: "zult" en "zal", die de toekomstige tijd uitdrukken – eisen een blijvende gemeenschapsband met Jezus, naast een geloof zonder twijfel, want **als u twijfelt, ontvangt u niets**.

Jakobus 1:6-7, "Maar laat hij er in geloof om vragen (SV: **het in geloof begeren**) en daarbij niet twifelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want **zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here**".

Twijfel is van de duivel en als u het woord van de duivel in u laat komen, zult u niets ontvangen. Bovendien maakt u God, omdat u niet in Hem gelooft, tot een leugenaar!

1 Johannes 5:10, "Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft."

Al wie van God is geeft in zijn/haar leven uiting aan de woorden van God; degene die van de duivel is, geeft uiting aan de woorden van de satan. Het kan immers ook niet anders!?

Lukas 6:45, "De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond."

Laat uw hart volkomen (d.i. helemaal, voor 100%) naar Hem uitgaan!

2 Kronieken 16:9a, *“Want de ogen van de HERE trekken over (SV: doorlopen) de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.”*

Doe wat Hij zegt en spreek wat Hij zegt. En, zonder twijfel, zo zult u Jezus MOETEN tegenkomen! Prijs God voor Zijn gave! Amen!

“Eigenaardig is het met die tongentaal. Ik ben vervuld zonder ‘in tongen’ te spreken.”

U vraagt zich misschien af of deze opmerking ook door Pinksterkinderen⁵⁷ wordt gemaakt? Ja zeker, geliefde lezer! Als wij dieper op deze materie ingaan, dan horen wij hen ook zeggen: “Toen ik geheiligd werd, werd ik ook vervuld met de Heilige Geest, maar zonder die eigenaardige tongentaal, waarover u spreekt”. Deze mensen vergeten dat Jezus zelf, vóór Zijn Hemelvaart, verteld had HOE de discipelen konden weten dat zij vervuld waren met de Heilige Geest: Zij zouden namelijk ook SPREKEN *“met NIEUWE TONGEN (de zgn. ‘tongentaal’)”* (zie Mark. 16:17, SV). Ook staat er in Johannes 15:26-27 dat de Heilige Geest en de gelovige, beiden, zouden GETUIGEN van Jezus Christus. Een getuige kan alleen maar getuigen, als hij spreekt, niet wanneer hij in alle talen zwijgt! Ook Johannes 16:13 vertelt ons dat de Heilige Geest zou SPREKEN! Op de dag van het eerste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest spraken ALLEN in die tongentaal! (zie Hand. 2:1-4).

Als u dezelfde Geesteservaring heeft opgedaan, zult u óók in die ‘tongentaal’ spreken! Paulus had de Heilige Geest ontvangen en zijnde onder de zalving van de Geest, schreef hij: *“Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen”* (1 Kor. 14:18). In Handelingen 19:6-7 spraken ALLEN, die de Heilige Geest ontvingen, in vreemde talen! Ook in Handelingen 10 spraken ALLEN die met Cornelius vergaderden met vreemde talen, toen de Heilige Geest hen vervulde.

Overall, geliefde lezer, waar u de Bijbel aangaande dit onderwerp ook onderzoekt, zult u tot de ontdekking komen, dat de gelovigen bij het ontvangen van de doop met de Heilige Geest begonnen te spreken met vreemde tongen (de zgn. ‘tongentaal’). Nergens zult u het getuigenis lezen, dat neerkomt op “een deel van hen begon te spreken in nieuwe tongen”, of “allen, behalve één, begonnen te spreken met vreemde talen.”

De apostelen van Jezus Christus accepteerden deze “vreemde talen”, ofwel “nieuwe tongen”, als zijnde het van Godswege gegeven kenteken. Immers, Petrus WIST, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd – en nu volgt de reden van dit weten: *“want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken”* (Hand. 10:46). Petrus en de andere Joden, die met hem meekwamen, HOORDEN HEN SPREKEN IN TONGENTAAL. In zijn verantwoording tegenover de andere apostelen te Jeruzalem (zie Hand. 11) verklaarde Petrus niet: “...ik zag een vuurgloed of een vuurzuil, of ze (geheel) buiten adem snakken naar lucht, vanwege de kracht van God, Die de gelovige heidenen velde, of ik zag een visioen, of ik zag dat hun leven vernieuwd was” of iets dergelijks. Niets van dit alles. Het bijwoord van reden, “want”, staat in onafscheidelijk verband met het *“spreken in vreemde talen”* (zie Hand. 10:46), met het teken, dat God hen gaf “in het begin” (zie Hand. 11:15-17) dat is op de dag van het eerste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:4).

Alle 3000 personen, die op één dag aan de Gemeente werden toegevoegd, waren volhardende in de leer van de apostelen (zie Hand. 2:41-42). Hiertoe behoorde dus eveneens het Goddelijk kenteken van de Geestesdoop, voor ons dus het SCHRIFTUURLIJKE TEKEN van deze Gave, namelijk: het spreken “in nieuwe tongen” of wel “met andere talen”.⁵⁸

Abraham had geloof (zie Hebr. 11:17); Jozef, de raadsheer van Arimathea, was een goed en rechtvaardig mens (zie Luk. 23:50); Johannes de Doper won zielen voor de Meester (zie Matth. 3:6) en de apostel Johannes had reeds vóór de dag van het (1^{ste} Nieuwtestamentische) Pinksterfeest een liefhebbend hart. Wij zien dus dat gelovigen deze wonderlijke en prijzenswaardige dingen in hun leven kunnen hebben, zonder de vervulling met de Geest van God. Weer anderen kenden grote blijdschap vóórdat zij gedoopt werden met de Heilige Geest (zie Luk. 24:52 en Luk. 10:17). En helaas zijn er maar al te veel gelovigen die, als zij zulk een grote blijdschap ontvangen, dan beweren: “Halleluja! Ik heb de Geest ontvangen”. Ook de Samaritanen waren, zoals wij in Handelingen 8:8 kunnen lezen, zeer verblijd, toch hadden zij de Geest niet ontvangen, want dit gebeurde pas toen Petrus en Johannes waren gekomen en voor hen baden met het opleggen van de handen.

Handelingen 8:14-17, *“Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, en toen zij aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Here Jezus). Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.”*

Twijfelt u nog? Onderzoek Gods Woord en laat u onderwijzen! Laat er toch geen gras over groeien, geliefde lezer! Ten aanzien van de doop met de Heilige Geest mag er geen gissen, geen veronderstellen, niets van dit alles, bestaan; daarvoor is deze kwestie te urgent en te heilig. Ook u, als u vervuld wordt met Gods Geest, MOET spreken in/met *“nieuwe tongen”* of zoals het Woord ook wel zegt: in/met *“vreemde talen”*. Als men u dan vraagt of u vervuld bent met Gods Geest, dan hoeft u dus – naar waarheid – niet te zeggen: “Ik geloof van wel” of “ik denk zo... ja”, of “broeder die en die heeft gezegd van wel”. Neen, dan zult u ook kunnen getuigen: “Ja, ik weet dat ik vervuld ben met Gods Geest, want er staat geschreven – en u plaatst meteen uw vinger op Handelingen 10:46 – *“want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken”*.”

⁵⁷ Zie noot 56.

⁵⁸ Zie noot 31.

Zoveel christenen heb ik de doop met de Heilige Geest zien ontvangen en zij allen spraken “in vreemde tongen” (de zgn. ‘tongentaal’); zij doen het – bij mijn weten – nog steeds en als zij het niet meer doen, is er iets niet goed in hun leven...

Andere manifestaties van de Geest kunnen toch zeker ook als bewijs dienen? Waarom nu juist altijd die tongentaal?

Geliefde lezer, laten wij toch (goed) onderzoeken wat Gods Woord op dit punt te zeggen heeft.

Dat de apostelen het spreken met vreemde talen hadden aanvaard als het onomstotelijk van God gegeven teken, wordt ons duidelijk verklaard, zoals wij al eerder hebben gelezen, in Handelingen 10:44-46, “Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus meegekomen waren, stonden er versteld van dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken.”

Ook hebben wij onderzocht, dat in die gevallen, waar gesproken is over de doop met de Heilige Geest en waarbij is verteld, dat de gedoopten spraken in “nieuwe tongen” of met “vreemde talen”, ALLE gedoopten zonder uitzondering dit deden. Wij kunnen dit constateren vanwege het voorval op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), waar alle 120 discipelen werden “vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen...” (vers 4). Zo groot was zelfs het geluid van het gezamenlijk spreken van deze 120 discipelen, dat de menigte buiten het huis toestroomde.

In het geval van Cornelius – de vrome Romeinse hoofdman (zie Hand. 10), die met zijn familieleden en beste vrienden in zijn huis bijegekomen was (zie vers 24) om het Woord van God uit de mond van Petrus te horen – “viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden” (zie vers 44), “want zij (d.i. Petrus en de zijnen) hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken” (vers 46a).

In het geval van enige mannen/discipelen te Efeze (zie Hand. 19:1-7) “kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen...”, waarna er de toevoeging staat “...en profeteerden” (zie vers 6b). Over de gaven – onder andere die van profetie – zullen wij het later (in deel 2) hebben. “En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen” (vers 7). Ook hier lezen wij dat al deze twaalf mannen/discipelen uit Efeze in “vreemde talen” spraken en daarnaast profeteerden.

In het geval van Samaria (zie Hand. 8:4-19) lezen wij dat Simon, de tovenaars, “ZAG dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen” (vers 19). Simon, de tovenaars, bood de apostelen toen geld aan in ruil voor deze “macht”, die hij begeerde, namelijk: het (ook) kunnen dopen met de Heilige Geest door handoplegging. Zegt dit u niets, geliefde lezer? Zegt dit u niet, dat er iets waarneembaars gebeurde? Ik zou zeggen iets hoorbaars? Zou deze sluwe en geldzuchtige tovenaars iets, waar zijn hart zo aan hing, willen afstaan in ruil voor een ingebeelde geestelijke macht? Zou deze macht voor hem niet iets reëls, iets waarneembaars moeten zijn voor hij zijn afschuwelijk aanbod deed? Zou dit niet een heenwijzing zijn dat de gedoopte Samaritanen in vreemde talen spraken en wel **zoals de Geest hen gaf uit te spreken?**

Ten slotte nog het bewijs, dat de HERE God zelf gaf in Jesaja 28 vers 11-12: “Ja, met belachelijke klanken (SV: lippen) en in een vreemde taal (SV: door een andere tong) zal Hij tot dit volk spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing (SV: de verkwikking) – maar zij wilden niet luisteren.”

Deze rust, deze verkwikking wordt hier – onbetwistbaar – gekoppeld aan het enige door God gegeven kenteken: de “belachelijke klanken (of: lippen)”, gevolgd door “een vreemde taal (of: een andere tong)”, want de tekst van deze Godsspraak luidt verder: “DIT (d.i. de belachelijke lippen, de andere tong) is de rust, de verademing (SV: de verkwikking)”. Er staat niet geschreven dat dit kenteken er zou zijn om “een” rust, “een” verkwikking weer te geven; neen, het zou HET teken zijn van DE rust, DE verkwikking, waar het gelovige Israël naar moest uitzien, waar alle gelovigen van alle tijden naar moeten verlangen, **het is de rust en de verkwikking van de Heilige Geest, het is de vervulling met de Geest van God!**

Deze profetie werd vervuld op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2) en daarna. Toen werd eveneens vervuld dat “zij (d.i. het Joodse volk) niet hebben willen luisteren” (zie Jes. 28:12b). Maar nog steeds klinkt deze Goddelijke klacht, ja ook in onze dagen, en nu geldt deze klacht niet zozeer het Joodse volk, maar eerder de christenen: “Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar ZIJ WILDEN NIET LUISTEREN” (Jes. 28:12)

Geliefde lezer, laat deze Goddelijke klacht niet tegenover u zijn/worden geuit!

U zou kunnen aanvoeren dat er in Markus 16:17-18 vele tekenen werden genoemd en dat het spreken met nieuwe tongen (de zgn. ‘tongentaal’) er één van was, dat er dus meerdere tekenen van Godswege zouden zijn gegeven voor het gedoopt zijn met de Heilige Geest. Laten wij deze teksten maar lezen.

Markus 16:17-18, “En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen (SV: met nieuwe tongen) zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.”

Laat mij beginnen met u erop te wijzen, geliefde lezer, dat er van GELOOFSTEKENEN sprake is en niet van tekenen die ons duidelijk maken dat de gelovige GEDOOPT IS MET DE HEILIGE GEEST. Met geloofstekenen wordt een ruimer begrip weergegeven. Het zijn namelijk tekenen, die als bewijs dienen, dat iemand gelooft.

Van al deze genoemde tekenen is “het spreken met nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’) het kenmerkend nieuwe – dat zich pas ging openbaren bij gelovigen NA de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest – namelijk: wanneer zij worden vervuld met de Heilige Geest.

Ook zouden de volgende Bijbelteksten, die wij kunnen vinden in 1 Korinthe 12 en 14 u kunnen misleiden. Hier immers (in 1 Kor. 12:10) worden, naast “de gave van **allerlei talen**”, ook andere openbaringen van de Heilige Geest genoemd.

1 Korinthe 12:4-11, *“Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nut heeft voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, naar de norm van dezelfde Geest. En aan een ander geloof door dezelfde Geest en aan een ander genadegaven van gezelingen door dezelfde Geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van de geesten en aan nog een ander allerlei talen en aan een ander uitlegging van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.”*

Laat mij eerst hier vaststellen, dat ook hier geen sprake is van tekens, die openbaren zouden dat de gelovige is vervuld met de Heilige Geest maar van **gaven, die aan Gods arbeiders werden en worden gegeven TOT OPBOUW van Zijn Gemeente**. Het zijn machtsuitingen van de Geest van God, waarmee Hij Zijn Gemeente op aarde bouwt. Ze werden en worden gegeven zowel vóór als na de dag van het (1^{ste} Nieuwtestamentische) Pinksterfeest met uitzondering van twee ervan, namelijk de gave van *“allerlei talen”* en die van *“uitlegging van talen”*. Deze laatste gave, die van de uitlegging, kan uiteraard niet bestaan zonder de eerstgenoemde. Pas als de Geest van God een boodschap geeft in een vreemde taal, is er behoefte aan de uitleg, aan de vertolking van die boodschap. De Bijbel bewijst ons dat deze gaven of openbaringen van de Geest van God, met uitzondering van de gaven van *“allerlei talen”* en *“uitlegging van talen”*, niet zo zeer verbonden zijn met de vervulling met de Heilige Geest, en wel, doordat ze ook voorkwamen vóór de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest. Toch ben ik de overtuiging toegedaan dat het voor Nieuwtestamentische gelovigen de Goddelijke orde is dat **de gaven van de Heilige Geest worden geschonken NA de vervulling met de Geest van God**.

Er is verschil tussen het spreken *“in vreemde talen”* als GAVE en de *“nieuwe tongen”* (de zgn. ‘tongentaal’) als TEKEN van de vervulling van de Geest van God. **De GAVE is bedoeld voor de opbouw van de Gemeente en het TEKEN tot stichting van de gelovige zelf**. Ook is de gave van de *“vreemde talen”* voor de Gemeente nutteloos, als er geen gave van uitleg aan de gelovigen geschonken is.⁵⁹ Hierop doelde Paulus in 1 Korinthe 14, waar hij de gave van profetie hoger prees, omdat deze laatste gave te allen tijde tot stichting van de Gemeente is, terwijl de gave van het spreken met *“vreemde talen”* dit alleen is, als er een vertolk(st)er in de Gemeente aanwezig is. Is er aan niemand in de Gemeente de gave van *“uitlegging van talen”* verleend, dan kan de Goddelijke boodschap in die *“vreemde taal”* gegeven niet tot stichting van de Gemeente dienen, maar slechts tot stichting van de spreker in die vreemde taal zelf. Dit zou dan dezelfde werking hebben als het spreken in tongen (“de zgn. tongentaal”).

1 Korinthe 14:4, *“Wie in een andere (SV: vreemde) taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.”*

1 Korinthe 14:13, *“Laat daarom hij die in een andere (SV: vreemde) taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.”*

1 Korinthe 14:28, *“Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan zwijgen in de gemeente en laat hij tot zichzelf spreken en tot God.”*

Hoofdstuk 5

Nogmaals tot besluit: raadgevingen aangaande tongentaal

Dwaalleringen

Er zijn dwaalleringen onder de christenen in verband met Handelingen 2 vers 4-6. Laten wij daarom eerst deze teksten lezen: *“En zij werden ALLEN vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.”*

Er zijn dwaalleraars die menen (en ook zeggen) dat de PREDIKINGEN die Petrus en de andere apostelen in hun eigen taal deden, door het toegestroomde volk, dat uit verschillende nationaliteiten bestond, zouden zijn gehoord door elk van hen in hun eigen taal. Hier zou volgens deze dwaalleraars een Goddelijke daad van herstel van de eenheidstaal gebeurd zijn, als zou de straf van de Babylonische spraakverwarring daar en op dat moment zijn opgeheven door de kracht van de inwonende Geest.

Het zijn deze dwaalleraars die zich dan afvragen waarom een buitenlandse prediker een vertaler nodig heeft, als deze prediker, naar men zegt, vervuld is met de Heilige Geest.

⁵⁹ Het spreken in “vreemde (of andere) talen” is ook een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, maar die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij dat nodig acht), zodat **buitenlandse toehoorders** het kunnen verstaan. Lees Handelingen 2:4-12 en wordt overtuigd! Voor de ‘gewone’ Gemeenteleden, die geen buitenlanders zijn en dus die “vreemde taal” niet spreken, zal deze “vreemde taal” inderdaad een onverstaanbare taal zijn, die vertaald of uitgelegd moet worden, terwijl, als er wel buitenlanders zijn, en de spreker spreekt – door Gods Geest geleid – hun taal, deze buitenlanders natuurlijk wel gesticht zullen worden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de spreker door God naar het buitenland wordt geleid, om daar – als Hij dat nodig acht – in die “vreemde (of andere) talen” te spreken om zodoende tot zegen voor hun te zijn.

Meer hierover? Zie dan ook nog – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie **“Onze aardse roeping: En u zult Mijn getuigen zijn”**, van E. van den Worm.

• **Noot:** Bij deze “vreemde (of andere) talen” wordt de tong door God bestuurd, en in die zin kan het toch ook weer “een tongentaal” genoemd worden, alleen al om het onderscheid te maken tussen het spreken van een andere (buitenlandse) taal die wij zelf, door studie, hebben aangeleerd. (noot – AK)

Iedere eerlijke onderzoeker van het Woord van God zal tot de conclusie komen, dat het volk niet tezamen kwam, omdat er gepredikt werd, maar dat het te hoop liep door **het grote stemgeluid, veroorzaakt door het tegelijk spreken van de vervulde 120 discipelen in “andere of vreemde talen”** en wel, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Petrus predikte pas, NADAT het volk tezamen gekomen was vanwege iets vreemds, iets, dat anders was dan anders. **Dat vreemde, dat andere, waren de “nieuwe tongen”** (de zgn. ‘tongentaal’).

Andere dwaalleraars leren, dat deze discipelen predikten in een “andere of vreemde taal”, omdat er toen zoveel buitenlandse proselieten (d.i. bekeerlingen tot het Jodendom) in Jeruzalem verzameld waren. Het mag toch voldoende bekend worden geacht dat degenen die in deze tekst (van Handelingen 2:4) worden aangeduid met “ALLEN”, gewone, eenvoudige, niet-geleerde burgermensen waren (zie Hand. 4:13).

Bovendien staat er in deze tekst dat **de Heilige Geest** deze “andere of vreemde taal” gaf uit te spreken. Het was dus een BOVENNATUURLIJK verschijnsel. In Handelingen 2 vers 6 staat geschreven: *“Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring (SV: toen deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en stond verbaasd)”*. Dit tezamen komen en deze verbazing werden veroorzaakt door het bovennatuurlijke.

In dit verband willen wij u er nogmaals aan herinneren dat er in 1 Korinthe 12 sprake is van GEESTELIJKE gaven en van hun ordening in de Gemeente van Jezus Christus; daar is dus helemaal geen sprake van NATUURLIJKE gaven in een organisatie van mensen.

Een boodschap die de Geest geeft uit te spreken in een “andere of vreemde taal”, kan door de boodschapper zelf, zijnde de menselijke spreekbuis van de Geest, niet worden verstaan.⁶⁰ In 1 Korinthe 14 vers 2, 13, 14 en 28 geeft Paulus duidelijk te kennen dat het niet ‘zinvol’ is om anderen in de Gemeente te (willen) onderwijzen of stichten door middel van de tongentaal, TENZIJ dat er gelovigen zijn met “de gave van uitlegging” ervan. Paulus zegt hier duidelijk dat – zonder uitlegging – die vreemde “tongen of talen” door de Gemeente niet kunnen worden verstaan. Ditzelfde is waar ten opzichte van het zingen, het loven en prijzen door de Geest in “andere of vreemde talen”.

1 Korinthe 14:14-17, *“Want als ik een andere (SV: vreemde) taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand ontvangt er geen vrucht van. Wat is dan het geval? Ik zal met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal met de geest lofzingen, maar ik zal ook met het verstand lofzingen. En verder, als u God looft met de geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, omdat hij toch niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd (SV: gesticht).”*

In één van de bedieningen in Indonesië, het was in 1927 te Soerabaja, heb ik meegemaakt en daarmee het bewijs geleverd gezien, dat de voorganger in zo’n “vreemde taal” sprak en ook werd verstaan door een buitenlander. Het was een Egyptenaar, die de toenmalige voorganger van die Pinkstergemeente hoorde spreken in zijn eigen taal, dus **in de Egyptische taal**. De voorganger zelf verstond de woorden niet, die de Geest hem gaf uit te spreken.⁶¹

Laatste raadgevingen aan zoekers naar de doop met de Heilige Geest

Ik heb in mijn loopbaan als evangelist vele gelovigen gezien die de doop met de Heilige Geest ontvingen, gepaard met dit Bijbels kenteken. Zij begonnen dan altijd God groot te maken met lof en prijs... Zij kwamen van oost en west, van noord en zuid, het waren broeders en zusters van verschillende, huidskleur en taal, toch spraken zij allemaal, toen zij gedoopt werden met de Heilige Geest, “met andere talen”, zoals Gods Geest die gaf uit te spreken. Zij spraken allen die hemelse talen. Glorie voor God! Nooit, tot op de huidige dag, is het anders geweest. **Uit alle landen van de wereld, waar gelovigen deze machtige doop hebben ontvangen als de Belofte van de Vader, komt hetzelfde getuigenis: allen spreken “in nieuwe tongen”** (de zgn. ‘tongentaal’).

Maar net zo goed heb ik meegemaakt dat door een opmerking van deze of gene, met betrekking tot dit spreken met “nieuwe tongen”, twijfel in de harten van de (met Gods Geest) gedoopte gelovigen werd opgewekt. En deze funeste twijfel kan soms lang stand houden! Dit is dan ook één van de redenen waarom ik personen die vervuld werden met de Heilige Geest altijd heb aangeraden om, met regelmaat, **iedere dag biddend Gods Woord te lezen. Het Woord van God is levend en krachtig en behoedt Gods kinderen.** Want, het is juist zo dat, als wij deze Geestesdoop ontvangen hebben, de duivel heftige aanvallen doet. Op allerlei wijzen zal hij proberen om bij de gelovige twijfel op te wekken aangaande deze machtige ervaring. Zelfs heb ik personen gekend die zo intens door satan werden gekweld, dat zij hard op weg waren om te komen tot godslastering... Het was genade, dat zij gered werden uit de klauwen van deze mensenmoordenaar vanaf het begin. Prijs God! Als zo’n twijfeltoestand voortduurt, is het in de regel met dergelijke zielen zo gesteld, dat zij zelfs al hun moed en vrijmoedigheid verliezen om uit zo’n geestelijke impasse te komen. Zij durven niet te claimen wat Jezus hun heeft geschonken.

In mijn jarenlange arbeid als werker Gods heb ik vele malen meegemaakt dat als een ziel voor het eerst begint te spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’), daar vlak bij een andere ziel als volgt begint te bidden: “Heer, zendt U toch de Heilige Geest!” Weer een ander: “O, Heer, bedekt U hem/haar onder het bloed van Jezus.” Wat een vertrouwen-verwoestend werk wordt hier door zulke zielen, (meestal) onbewust, verricht! Maar het meest verwoestende werk wordt gedaan door personen, die degene, die met “nieuwe tongen” of “belachelijke lippen” (met beide wordt de zgn. ‘tongentaal’ bedoeld – noot AK) heeft gesproken, bestormen of overvallen met de vraag “Weet u nu wel heel zeker, dat u de HEILIGE GEEST heeft ontvangen?” Of met de opmerking: “U bent nog niet vervuld hoor, want u spreekt nu met belachelijke lippen! Denk erom dat u tot een zuiver uitspreken van de “vreemde taal” moet komen, anders bent u nog niet gedoopt met de Heilige Geest!” Dergelijke vragen en opmerkingen brengen de betrokkene eerder van de wijs dan dat hij of zij hierdoor geestelijk wordt opgebouwd. Ach, hebben die vragenstellers, die wijze (?) opmerkers, dan zelf niet in de gaten dat hun tong beroerd wordt op een wijze, die nooit van God kan zijn?

⁶⁰ Zie noot 59.

⁶¹ Zie noot 59.

Laten allen, die naar de vervulling met de Heilige Geest zoeken, dit weten en het nooit vergeten dat, als zij de Here Jezus om de doop met de Heilige Geest vragen, zij zullen ontvangen, wat zij Hem hebben gebeden. Jezus is getrouw. Maar net zoals de duivel Jezus na Zijn doop in de woestijn had verzocht, zo wil hij proberen ons te verzoeken. Met “ons” bedoel ik dan in het bijzonder diegenen, die oprecht naar de Geestesdoop zoeken. Laat u zich maar niet uit het veld slaan, volg de Bijbelse weg maar, die is: BEKERING – WATERDOOP – GEESTESDOOP.

Handelingen 2:38-39, *“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”*

U zult dan ook spreken “met nieuwe talen”, of zoals het ook heet “met nieuwe tongen”. Wat de omstanders dan ook mogen zeggen, houdt u uw blik vooral maar op Jezus gericht. En weet u, als Hij u de Heilige Geest heeft geschonken, dan komt dit spreken in tongen (de zgn. ‘tongentaal’) weer vanzelf terug, net zo vele malen als u deze gave in het geloof claimt. **Doe wat de Bijbel u leert en “werp uw vrijmoedigheid niet weg”! Want... “een grote beloning” wacht ook u** (zie Hebr. 10:35)!

Ik ken iemand die in Zaandam woont. Op een dag vervulde God hem met Zijn Heilige Geest en hij begon onmiddellijk te spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’). Hij wist toen nog niet hoe zijn geloofsgenoten, de lidmaten van de kerk waartoe hij toen behoorde, zijn nieuwe ervaring zouden noemen. Wel wist hij, vanwege een grote innerlijke blijdschap, dat het van God was. Maar hij begreep hier niets van, omdat hij in zijn kerk nooit over zo’n ervaring had horen prediken. God leidde zijn weg echter wonderbaarlijk. Hij sprak er met een geloofsgenoot, een goede vriend, over die, ofschoon hij ook tot de zoekers naar dieper geestelijk leven behoorde, hem niets nieuws kon vertellen. Maar Jezus is de Goede Herder; Hij leidde beiden op deze weg verder. Op een goede dag kwamen zij, toen zij in Amsterdam vertoefden, in contact met Pinkstergelovigen uit ’s-Gravenhage... Maar, toen het uur van afscheid/uiteengaan was aangebroken, besloten deze kinderen Gods eerst nog in gebed te gaan om de Here dank te zeggen voor Zijn zegen. Het was tijdens dit gebed, dat een Pinksterzuster begon te spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’). Toen allen na het gebed opstonden, werd door één van de zoekende vrienden haar hieromtrent gevraagd. Zij gaf hem toen het volgende (Bijbelse) getuigenis: *“...met nieuwe tongen zullen zij spreken”* (zie Mark. 16:17b). Toen pas wist deze man, en zijn vriend die dit teken reeds ontvangen had, dat deze tongentaal van de Heilige Geest was en dat deze vriend reeds was gedoopt met de Heilige Geest. Ik behoef u niet te vertellen, hoe groot de blijdschap was van de betrokkene. Het was zelfs zo, dat zijn vriend hierdoor werd aangestoken en niet opgehouden heeft te zoeken naar diezelfde doop met de Heilige Geest. Later, tijdens een bezoek aan Wuppertahl in Duitsland, vervulde Jezus Christus ook hem met Zijn Geest. Beiden zijn thans vurige getuigen van Jezus Christus! Halleluja!

Dat wat de mensen verstaan onder “gezond verstand”, dat wat de Engelsman “common sense” noemt, wordt heus niet van ons weggenomen als wij vervuld worden met de Heilige Geest. Denk dat toch vooral niet. Integendeel, Jezus geeft ons nog méér “sense”! Zo heb ik het ervaren en ik doe deze ervaring nog dagelijks op.⁶² Ik wist en ik weet nog het moment, waarop Jezus mij vervulde met Zijn Heilige Geest. Toen het gebeurde bleef ik “bij mijn positieven.” **Wat een intense vreugde beleefde ik bij Zijn binnenkomen en nog steeds zijn hernieuwde ervaringen van deze vreugde mijn deel! Prijs Jezus’ dierbare Naam!** Wanneer God u doopt met Zijn Geest, gaat u zo geheel en al in Hem alleen op, dan is er voor uw geest niemand anders dan Hij alleen. Niets heeft de aandacht voor uw geest behalve Hij. Een intense verrukking vervult u. Wie eenmaal de heerlijkheid van deze wondervolle Geestesgemeenschap heeft ervaren en de verkwikking van het spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’) bekommert zich er niet om wat anderen denken of zeggen. Heel hun wezen ademt dan alleen maar de Geest, Die van God is. Het verlore zondaarshart is dan voor Gods troon! Amen!

Wees dan niet verwonderd als u uzelf hoort spreken met “nieuwe tongen”. Hierdoor weet u, dat u vervuld bent met de Heilige Geest. Hoe zou u het anders weten? En ALS u dan ‘anders’ spreekt dan anderen, moet u niet gaan twijfelen. Twijfel is uit de boze. En... als oprecht kind van God is er toch helemaal geen reden om twijfelen, is het wel? De nieuw-gedoopte (met Gods Geest wel te verstaan) spreekt in die “vreemde (tongen)taal” die de Heilige Geest hem of haar geeft uit te spreken. God doet alles, zoals Hij dat wil. Laten wij dit goed verstaan, dan blijven verbazing, ontsteltenis, vrees en twijfel achterwege.

Tijdens mijn langdurige bediening heb ik zo vele personen gesproken die gedoopt zijn met de Heilige Geest – Indonesiërs, Chinezen, Nederlanders, Engelsen, Amerikanen, Denen – en allen hebben mij hetzelfde getuigenis gegeven, dat hierop neerkomt: “Ik wist tot het laatste ogenblik wat ik deed en nog altijd is het in mijn hoofd in orde”. Broeder of zuster, als u gedoopt bent met de Heilige Geest, dan hebt u van Jezus macht ontvangen om satan te weerstaan als hij op u aanstormt met twijfel! Jezus zelf overwon satan met: *“Er staat geschreven!”* (zie Matth. 4:10). En, u moet hetzelfde doen. Gods Woord is als (vaste) ROTSGROND! Alles wat daarop gebouwd is, zal in eeuwigheid niet wankelen. Uw getuigenis dus ook niet.

STA op Handelingen 10:46. Als u het Bijbels getuigenis van de DOOP (met Gods Geest) in uw leven hebt, kunt u met een gerust hart voorwaarts gaan, ook al kent u die andere manifestaties van de Heilige Geest nog niet, waarover anderen spreken. Wanneer u nog zoekende bent naar deze doop, houdt u zich dan niet met deze andere manifestaties op, TOTDAT u spreekt met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’)...

Laat de Heilige Geest Zijn eigen weg hebben IN u en verwacht het “inkomen” van de Geest op een Bijbelse manier. Dat alleen geeft vrede, dat alleen brengt blijdschap, dat alleen geeft rust in uw ziel!

Maar... verbeeld u zich dan alstublieft niets! U bent dan nog een baby in Christus! Begin dan vanaf dat moment te groeien onder de vaste leiding van die Leraar, van die Gids, Die zojuist inwoning heeft willen maken in uw leven...

⁶² De schrijver is al in 1983 overleden, maar deze studie dateert uit 1960–1965. (noot – AK)

Glorie voor Jezus! U zult dan eveneens leren, hoe belangrijk het is om elke dag opnieuw te zoeken naar de “opnieuw-ervulling”, naar de hernieuwing van de gemeenschap met Gods Geest. En... deze gaat altijd en overal gepaard met het opnieuw SPREKEN MET “NIEUWE TONGEN” (de zgn. ‘tongentaal’).

Nu nog een laatste advies: Wees altijd indachtig dat u leeft in het laatste der dagen en dat God zegt van deze dagen, dat zij “*boos zijn*” (zie Ef. 5:16). U moet dus verwachten dat er altijd elementen zullen optreden om het werk van God in u te vernietigen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw! **Waar God werkt, zal satan niet stilzitten!** Zo zullen er altijd mensen worden gevonden die met hun zienswijze komen aandragen, met hun concepties (d.i. opvattingen of denkbeelden), met hun argumenten. Zelfs theologen beweren dat de Heilige Geest kan worden ontvangen ZONDER het spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’), zoals de Geest (van God) die geeft uit te spreken! In feite loochenen zij dus dit SCHRIFTUURLIJK kenteken van de Geestesdoop! Laat u met dezulken dan niets uitstaande hebben, geliefde lezer. Het gaat enkel en alleen tussen u enerzijds en God anderzijds, tussen u die bidt en Jezus Die doopt. Anderen, zelfs theologen, staan hier buiten!

Lukas 11:9-13, *“En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die (van nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem (daarom) bidden?”*

De weg voor u, de weg voor ons allen, is: BIDDEN, GELOVEN en DANKEN!

Deel 2

De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest

Een woord vooraf van de schrijver

Dit woord vooraf is bestemd voor alle christenen die de vervulling met de Heilige Geest kennen en met mij “streven naar het bezit van de geestelijke gaven” (zie 1 Kor. 14:1).

De wereldwijde geestelijke opwekking, die wij nu beleven⁶³ – wij, “*tot wie het einde van de (huidige) wereld gekomen is*” (1 Kor. 10:11b) – dringt mij om langs deze weg een beroep te doen op uw tijd, uw natuurlijke gaven en krachten om deze alle in dienst te stellen van de Meester, om zodoende gewend te raken aan de omgang met Hem, Die machtig is ook u de ogen te openen voor een dieper geestelijk leven door Zijn Geest.

Nog niet allen zijn doordrongen van het besef, dat in deze ‘tijdsbedeling van genade’⁶⁴ – het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest (van in totaal 2000 jaar) – deze kostbare gaven van de Geest worden geschonken **aan de Gemeente**, als zijnde **het Lichaam van Christus!**

Jezus heeft maar één “Lichaam” en geen twee (zie 1 Kor. 12). Als Hij alleen maar een deel van Zijn Gemeente deelachtig zou doen worden aan het bovennatuurlijke en het ander deel daarvan verschoond zou doen blijven, zou Hij Zich schuldig maken aan “*aanzien des persoons*”. Maar... dit is ONmogelijk (bij God)! Onderzoekt u maar eens: 2 Samuel 12:14, Leviticus 19:15, Lukas 20:21, Galaten 2:6 en Romeinen 2:11.

Hij wil, dat wij het volgende zullen weten en verstaan: “*Er is VERSCHEIDENHEID VAN genadeGAVEN, maar het is DEZELFDE Geest. Er is VERSCHEIDENHEID VAN BEDIENINGEN, en het is DEZELFDE Here. Er is VERSCHEIDENHEID VAN WERKINGEN, maar het is DEZELFDE God, Die alles in allen werkt*” (1 Kor.12:4-6).

Vóór alles moeten wij geestelijk georiënteerd zijn om deze manifestaties van Gods Geest te verstaan. En laten wij vooral niet uit het oog verliezen dat de Here zegt: “*aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander*” (zie 1 Kor. 12:7). Voor de jaloezie, die in de Gemeente en in het individuele leven van de gelovigen zo vaak wordt geconstateerd, is er dus geen plaats!

In dit schrijven heb ik naar voren gebracht, wat mij in deze materie – **door de onderwijzing van de Heilige Geest** – duidelijk is geworden. Ik ben ervan overtuigd dat allen die deze ‘studie’ biddend lezen – vrij van vooringenomenheid en van kritiek – door de Geest van God zullen worden geleid, en wel zó, dat ook **zij** een diepere openbaring zullen ontvangen van deze hoogst belangrijke zaken van Gods Koninkrijk, tot Jezus’ eer.

Moge de Here Jezus Christus u en mij, al de weg, Zijn onmisbare zegen schenken om als “leden” van Zijn “Lichaam” dienstbaar te zijn. Dit is mijn oprechte bede...

“*Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft (SV: IJvert naar de beste gaven en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is)*” (1 Kor.12:31).

Hoofdstuk 6

Geestesdoop en Geestegaven

In Gods Bijbel lezen wij zowel van de “**doop**” met de Heilige Geest, als van de “**gaven**” van de Geest. Heb ik aan de eerste een woord gewijd (zie deel 1 van deze studie), zo moet ik dit ook aan de tweede doen. Doop met de Geest en Geestegaven zijn niet te scheiden. Met deze onomstotelijke waarheid voor ogen richt ik eerst het woord tot hen, die nog zoeken naar de Geestesdoop.

Laat het u gezegd zijn, dat u allereerst moet **BLIJVEN** volharden in het zoeken naar **de doop met de Heilige Geest** en dat u zich **NIET** moet uitstrekken naar de gaven van de Geest! Zonder de Gever van die gaven – en Die (Gever) is nog altijd de Heilige Geest Zelf – kan er **GEEN MANIFESTATIE** zijn van die gaven. Net zoals er (in het natuurlijke leven) slechts kokosnoten groeien aan een kokospalm en appels aan een appelboom.

Er zijn (gelovige) mensen die geloven dat deze Geestelijke gaven uitsluitend zijn weggelegd voor hiertoe uitverkooren mensen, die van nature al geschapen zijn met bepaalde talenten en vanwege de omgeving waarin zij opgegroeid zijn, die een bepaalde opvoeding en bepaald onderwijs hebben genoten en die later in het leven een bepaalde positie hebben bereikt; kortom, deze (gelovige) mensen denken dus dat deze gaven uitsluitend worden gegeven aan welopgevoede en geleerde mensen. Maar, **dit denkbeeld is ABSOLUUT verkeerd; God is immers geen aannemer van de persoon!** Neen, dat is Hij in **GEEN GEVAL!** Want de Bijbel vertelt het ons en de praktijk van alle dag laat het ons zien!

⁶³ Rekening houdend met het feit dat deze studie is geschreven rond 1960–1965. (noot – AK)

⁶⁴ Deze (tijds)bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **NA** Christus’ (1^{ste}) komst aangeeft. (noot – AK)

Anderen beweren dat de Bijbel inderdaad van deze wonderlijke gaven van de Geest spreekt; maar, dat deze enkel en alleen bestemd waren voor de eerste eeuwen, omdat zij toen nodig waren om zielen te winnen voor Christus. Deze beide groepen van (gelovige) mensen raad ik aan om eerst de Bijbel goed te onderzoeken voordat zij met dergelijke visies voor de dag komen. **Gods Woord is de ENIGE Bron waaruit geput mag, kan en moet worden**, want daar is geen ander boek, dat ons het juiste licht kan schenken **aangaande alle zaken, die het Koninkrijk van God betreffen**.

Gaven – Werkingen – Bedieningen

Laten wij de Geestesgaven, bedieningen en werkingen bezien in het licht van Gods Woord, want alleen in dit licht zal alles goed worden verstaan.

In 1 Korinthe 12:8-10 staat geschreven: *“Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander (het) geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.”*

Daar zijn dus 9 gaven van de Geest te onderscheiden, niet meer en niet minder! En sinds de Heilige Geest werd uitgestort en Hij Zijn gaven aan de Gemeente heeft geschonken, zijn ALLE LEDEN van het LICHAAM VAN CHRISTUS VERANTWOORDELIJK VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DEZE GAVEN! Voor de overzichtelijkheid volgen deze 9 gaven nog eens en nu puntsgewijs:

1. De gave van EEN WOORD van WIJSHEID,
2. De gave van EEN WOORD van KENNIS,
3. De gave van HET GELOOF,
4. De gaven van GENEZINGEN,
5. De gave van WERKINGEN van KRACHTEN,
6. De gave van PROFETIE,
7. De gave van HET ONDERSCHIEDEN van GEESTEN,
8. De gave van ALLERLEI TALEN,
9. De gave van UITLEG van TALEN.

Juist omdat al deze 9 gaven bovennatuurlijk zijn, zullen zij dus alleen maar in werking kunnen treden door DE BOVENNATUURLIJKE MANIFESTATIE van Gods Geest.

Daar is *“verscheidenheid van genadeGAVEN, maar het is dezelfde Geest”* (zie 1 Kor. 12:4) en *“al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil”* (1 Kor. 12:11). Ik vraag direct alle aandacht voor het feit, dat het de Heilige Geest is (Gods Geest wel te verstaan), Die uitdeelt. Nogmaals: Hij alléén doet dit en AAN EEN IEDER ZOALS HIJ WIL! Met deze positieve uitspraak in de Schriften worden alle mensen, behorende tot de zojuist gesignaleerde groeperingen, terechtgewezen!

Al deze Geestesgaven zijn gegeven aan de Gemeente van Jezus Christus, Zijn Lichaam; de WERKINGEN zijn dus ook ten behoeve van dat Lichaam en NIET VOOR DE ENKELING, het (gemeente)lid.

“Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.” (1 Kor. 12:6). ALLES werkt God dus in ALLEN, maar niet allen zullen het tegelijk verstaan, want: *“Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander”* (1 Kor.12:7).

Daar is nòch in deze GAVEN, nòch in de BEDIENINGEN ervan, noch in de WERKINGEN ervan enige verandering gekomen. Hoe zou dit ook kunnen? Jezus Christus is immers Dezelfde: “gisteren, heden, en tot in eeuwigheid” (zie Hebr. 13:8). Hij is dus DEZELFDE in WOORD als in DAAD.

Drie groepen van drie Gaven

Wij zullen de gaven GROEPSGEWIJZE bezien; dat wil zeggen, ik zal DIE Geestesgaven tezamen houden en behandelen, die ook bij elkaar horen. Men kan deze 9 gaven onderverdelen in 3 groepen en elke groep bestaat uit weer 3 gaven. Zo doende, hebben wij ze gegroepeerd naar de GRONDSLAG (d.i. het fundament), waartoe ze in de Gemeente gezet zijn. Ook zijn er HOORBARE en ONHOORBARE gaven.

Er zijn 3 ONHOORBARE Geestesgaven OM TE DOEN **WETEN**, namelijk:

1. het Woord van Wijsheid,
2. het Woord van Kennis, en
3. het Onderscheiden van geesten (d.i. zijnde uit Gods Geest of zijnde uit de geest van mens of satan – noot AK).

Er zijn 3 HOORBARE Geestesgaven OM TE DOEN **SPREKEN**, namelijk:

1. Allerlei Talen,
2. Uitleg van Talen, en
3. Profetie.

Dan zijn er 3 ONHOORBARE Geestesgaven OM TE DOEN **HANDELEN**, namelijk:

1. Gaven van Genezingen,
2. Werkingen van Krachten, en
3. het Geloof.

Zes van de negen gaven komen en blijven “onhoorbaar”, laat ik liever schrijven: “geruisloos” in werking; de drie overige daarentegen kunnen, wanneer zij in werking komen en zijn, worden “gehoord”. Nu moet u niet denken dat de andere zes gaven, omdat ze niet kunnen worden gehoord, in de Gemeente niet werkzaam zijn. Integendeel, vaak heb ik de manifestatie van de Geest kunnen constateren met de werking van de gave van “Profetie” èn tege-

lijkertijd de werking van de gave van “het Onderscheiden van geesten”. De eerste was hoorbaar, de laatste niet; maar daarom was deze er wel.

Omdat de Geestesdoop een bovennatuurlijke gave is, zijn de 9 Geestesgaven eveneens bovennatuurlijk. **God werkt in deze laatste dagen door middel van deze Geestesgaven om Zijn Lichaam te stellen in de VOLKOMEN OVERWINNING over de eveneens bovennatuurlijke machten van satan!**⁶⁵

Efeze 6:12, “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de GEESTELIJKE BOOSHEDEN in de hemelse gewesten.”

Voor welke christenen zijn de Geestesgaven?

Deze Gaven van Gods Geest zijn NIET ALLEEN voor herders, leraren, evangelisten, apostelen, profeten, ouderlingen, zondagsschoolonderwijzers (m/v), diakenen en/of diaconessen, maar... VOOR ALLE GELOVIGEN! U zult hiervan overtuigd zijn/worden als u Markus 16 vers 15-18 biddend leest:

“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben (dus: ALLE GELOVIGEN!), zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen (SV: met nieuwe tongen)⁶⁶ zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.”

Iedere christen die voldoet aan Gods eis, gesteld in Romeinen 12 vers 1-2, zal deze Geestesgaven kunnen ontvangen: “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend slachtoffer⁶⁷, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (SV: gemoed), om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk het goede en welgevallige en volmaakte.”

Maar, omdat in het Nieuwe Testament de manifestatie van de Geest van God gegeven wordt **aan een ieder die Schriftuurlijk gelooft**, daarom moeten wij nog niet denken dat er in de oude bedeling⁶⁸ geen plaats was voor de manifestatie van de Geest en dat er dienovereenkomstig in het Oude Testament hierover niets gevonden wordt. In ‘de oude bedeling van de tijd’ rustte Gods Geest namelijk OP bepaalde daartoe uitverkoren schepselen en bij bepaalde gelegenheden. Deze gelovigen werden dus – door Gods Geest, de Heilige Geest – van BUITENAF bewogen. In ‘de nieuwe bedeling⁶⁹ van de tijd’, sinds het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2), woont diezelfde Heilige Geest IN de gelovigen om verder ook bij hen te BLIJVEN. Zoals ook geschreven staat in Johannes 14:17, “...want Hij (d.i. Gods Geest, de Heilige Geest) blijft bij u en zal IN u zijn.”

Als wij gedoopt zijn met de Geest van God, dan worden wij ook vervuld met die Geest en worden zo VAN BINNENUIT bewogen.

Johannes 7:38-39, “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)”

Welke van de verschillende gaven van de Heilige Geest ook werkzaam mogen zijn in het leven van de christenen, één feit staat vast, dat de bediening ervan **de eenheid van de Geest in het Lichaam bewaart**. Hiertoe heeft Hij “gaven aan de mensen” geschonken (zie Ef. 4:8). “Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus” (Ef. 4:7).

⁶⁵ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “**De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd**”, van E. van den Worm. (noot – AK)

⁶⁶ Met het spreken “in (nieuwe) tongen” wordt meestal iets anders bedoeld dan met het spreken “in vreemde (of andere) talen”. In 1 Kor. 14:2 staat: “**Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat hem, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen**”. En in 1 Kor. 14:4a staat: “**Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op...**”. Ook zegt Paulus in 1 Kor. 14 vers 18-19: “**Ik dank God dat ik meer dan u allen in tongen spreek. In de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in tongentaal**”.

Het spreken in vreemde (of andere) talen is (ook) een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, maar die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders het kunnen verstaan. Lees Handelingen 2:4-12 en wordt overtuigd!

Noot: Bij deze “vreemde (of andere) taal” wordt onze tong ook zeker door God bestuurd, en in die zin kan het toch ook weer “een tongentaal” genoemd worden, alleen al om het onderscheid te maken tussen het spreken van een andere (buitenlandse) taal die wij zelf, door studie, hebben aangeleerd. Zie ook nog (het vervolg van) noot 31 en noot 59. (noot – AK)

⁶⁷ Als een levend **slachtoffer** = Ook wij moeten, als het ware, net als Jezus, als schapen “geslacht worden”. Wij moeten – in geestelijke zin – ons oude, zondige leven VRIJWILLIG op het brandofferaltaar leggen, opdat ons oude leven, onze oude natuur, verbrand kan/zal worden tot as, zodat er niets meer van dat oude leven overblijft, en wij – in en door Jezus – waarlijk een NIEUW (opstandings)LEVEN mogen ontvangen.

- Zie eventueel – op ons weblog van 24-6-2010, te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com – de studie: “**De ware betekenis van het brandoffer**”. (noot – AK)

⁶⁸ De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **VOOR** Christus’ (1^{ste}) komst aangeeft. (noot – AK)

⁶⁹ De nieuwe bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **NA** Christus’ (1^{ste}) komst aangeeft. (noot – AK)

Daar is geen plaats voor jaloezie

De Here Jezus heeft gezegd dat Zijn discipelen grotere werken zouden doen dan Hij heeft gedaan (zie Joh. 14:12)! Maar, dit kan alleen maar als de Geestesgaven er in de Gemeente zijn en de verschillende bedieningen en de verschillende werkingen ook in die Gemeente worden waargenomen en erkend **zoals het behoort**. Ik herhaal: **De Heilige Geest is de Uitdeler**; Hij schenkt gaven aan wie Hij wil. God is Soeverein en de leden van Zijn Lichaam mogen Hem dankbaar zijn voor alle genade, die aan de Gemeente geschonken wordt! Daar is helemaal geen plaats gelaten voor ook maar enige zweem van jaloezie! Al weet ik uit de praktijk van het geloofsleven, dat deze jaloezie nog maar al te dikwijls in de Gemeente gevonden wordt; vooral onder de arbeiders in Gods Koninkrijk. Wie deze, overigens geheel misplaatste, jaloezie kennen zullen NIMMER GROEIEN IN GENADE; zullen NIMMER TOENEMEN IN MEERDERE BEDIENINGEN; zullen NIMMER MEERDERE WERKINGEN ERVAREN. De Heilige Geest zal deze gelovigen allereerst (moeten kunnen) leiden in de waarheid – opdat zij willen en zullen gaan inzien dat zij verlossing moeten vragen van die jaloezie, die hun geestelijk leven vergiftigt en verlamt – voordat Hij weer verder kan gaan met hun.

Omdat in de eindtijd – zijnde de “laatste dagen” of “sluitingsdagen” van onze bedeling – de gave van Profetie zo op de voorgrond treedt, zal ik de groep, waartoe deze gave behoort, in het volgende hoofdstuk beginnen te behandelen.

Handelingen 2:16-18, “Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat **Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees**; en uw zonen en uw dochters zullen **profeteren**, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen **profeteren**.” (Vergelijk dit vers ook nog met Joël 2:28-29).

Hoofdstuk 7

De Gave van Profetie

Wat is de Gave van Profetie?

De gave van Profetie is **een bovennatuurlijke manifestatie van Gods Geest**, waardoor er op een bovennatuurlijke wijze wordt gesproken, ZOALS DE GEEST VAN GOD de christen (als profeet) DOET SPREKEN.

- DEZE GEESTESGAVE WERKT NIET DOOR MIDDEL VAN HET MENSELIJK VERSTAND, HET IS EEN MANIFESTATIE VAN GODS GEEST DOOR ONZE VOCALE ORGANEN HEEN!

Net zoals Gods Geest “andere talen” geeft uit te spreken⁷⁰ (zie Hand. 2:4), geeft Hij ook te profeteren, maar dan in de taal van de spreker zelf. Laten wij de gave van Profetie echter niet verwarren met de gave van “*uitleg van talen*”.

Bij Profetie wordt de boodschap – Gods boodschap wel te verstaan – **niet vooraf gesproken in (de voor velen ONverstaanbare⁷¹) “andere talen”**.

Profetie verheerlijkt ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN alleen Jezus Christus als de Heiland der mensheid. In Openbaring 19:10b staat: “...*Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.*”

Altijd en overal zal Gods Gemeente die instructies ontvangen die overeenstemmen met de bedoeling van **de Geest van God, die altijd in overeenstemming is met de geschreven openbaring van God, de Bijbel**.

Profetie is geen natuurlijke Gave

Op grond van het feit dat Profetie een Geestesgave is, is het ONmogelijk om haar te ‘lenen’. Hoe welsprekend een mens ook kan zijn, toch is zulk een welsprekendheid niet de hier bedoelde Geestesgave! Een mens kan van nature een redenaar zijn zonder ooit de Geest van God te hebben ontvangen.

De Geestesgave van Profetie heeft niets te maken met opvoeding, natuurlijk talent, noch met scholing. **Iets te zeggen, dat in onze herinnering komt is GEEN profetie!**

Verbeelding en een goed geheugen spelen de gelovige hierin dikwijls parten; maar deze hebben echter niets, maar dan ook HELEMAAL NIETS te maken met (Goddelijke) Profetie. Met verbeelding en een goed geheugen kan een mens hele passages uit de Heilige Schrift opzeggen, maar daarom profeteert hij of zij nog niet! De duivel kent de Bijbel trouwens beter dan wij!

Het is ook niet zó, dat wij alleen maar onze mond hebben te openen om dan, vervolgens, uit te spreken (d.i. te zeggen) wat er in onze geest opkomt! Dat is wat er vandaag de dag wel eens VALSELIJK (en dus: ten onrechte) wordt onderwezen als zijnde “profetie”.

Uit al het vorengaande kunnen wij opmerken dat Profetie NIET kan voortkomen uit verworven kennis of scholing. Profetie, zijnde een Geestesgave, komt in werking naar de mate van geloof en genade van God, welke – door Hem – worden toebedeeld.

⁷⁰ Bij “*vreemde (of andere) talen*” wordt de tong ook door God bestuurd. Men spreekt dan een andere (buitenlandse) taal die NIET zelf is aangeleerd. (noot – AK)

⁷¹ Voor de ‘gewone’ Gemeentelieden, die geen buitenlanders zijn en dus die “andere of vreemde taal” niet spreken, zal deze “vreemde taal” inderdaad een onverstaanbare taal zijn, die vertaald of uitgelegd moet worden, terwijl, als er wel buitenlanders zijn, en de spreker spreekt – door Gods Geest geleid – hun taal, deze buitenlanders natuurlijk wel gesticht zullen worden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de spreker door God naar het buitenland wordt geleid, om daar – als **Hij** dat nodig acht – in die “vreemde (of andere) talen” te spreken om zodoende tot zegen voor hun te zijn. (noot – AK)

Romeinen 12:6-7a, "En nu hebben wij genade GAVEN, onderscheiden **naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof;...!!**

Hoe wij ons hebben te gedragen tegenover valse profeten

Profetie is:

- spreken voor/namens God,
- een borrelende, sprekende Geestesfontein,
- zowel bedoeld voor mannen als voor vrouwen, die bekeerd, wedergeboren en gedoopt zijn in water, en met de Heilige Geest,

daarom dienen ALLE christenen ook **te streven naar deze Geestesgave.**

1 Korinthe 14:1, "Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren."

1 Korinthe 14:39, "Daarom, broeders (en zusters), streef ernaar om te profeteren..."

Juist omdat ALLEN worden opgewekt om naar deze Geestesgaven te streven – iets, wat de duivel ook weet – zullen degenen die een bediening hebben en/of leiding geven, scherp moeten toezien in de Gemeente. Zij moeten niet ophouden God te bidden om de gave van "het ONDERSCHIEDEN VAN GEESTEN" (namelijk: om te kunnen beproeven of het een 'goede' Geest vanuit God is, of dat het een 'verkeerde' geest vanuit satan of de mens zelf is – noot AK)! Satan zal immers ALTIJD proberen zijn slag te slaan en hij kent de zwakken onder de gelovigen, wier verbeelding en geheugen hij eventueel kan gebruiken als zijn speeltuin! Daar zijn in de Bijbel genoeg voorbeelden van zulke valse profeten. In de bediening van de Geest heb ikzelf mogen ervaren, hoe nodig de gave van "het Onderscheiden van geesten" is. Onder de zalving van Gods Geest mocht ik de verkeerde geest en de valse werking onderscheiden; en ik heb moeten ingrijpen door bestraffing om zodoende de Gemeente, het Lichaam van Christus, te vrijwaren van "besmetting van de (door de duivel beïnvloedde) geest".

2 Korinthe 7:1, "Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van **alle bevlekking** (SV: **besmetting**) van het vlees en **van de geest**, en zo de HEILIGING volbrengen in het vrezen van God (d.w.z.: **de vrees om te zondigen**)."

1 Timotheüs 5:20-21, "Bestraf hen die zondigen, in tegenwoordigheid van ALLEN, opdat ook de anderen vrees (om te zondigen) zullen hebben. Ik dring er op aan, voor God en de Here Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u zich aan deze dingen houdt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen."

Profeteren hoeft niet altijd "voorzeggen" (en dus iets in de toekomst) te zijn

Profeteren hoeft niet altijd voorzeggend, en dus iets over de toekomst zeggen, te zijn. Een christen – hier en verder, in het vervolg van deze verhandeling, versta ik hieronder: een bekeerd en wedergeboren mens, gedoopt in water en Geest – die de gave van Profetie heeft ontvangen, behoeft nog geen "ziener" te zijn... Ofschoon er een Schriftuurlijk verschil bestaat tussen "ziener" en "profeet", kan iemand toch beide tegelijk zijn. Een noodzaak is het echter niet.

1 Samuël 9:9, "Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen: Kom, laten wij naar de **ziener** gaan. Want wat vandaag de dag een **profeet** genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd."

Samuël was ontegenzeggelijk een "ziener" in Israël; want in 1 Samuël 9:11, 18 en 19 wordt van hem dit getuigenis gegeven. Als "ziener" vertelde Samuël aan Saul dat de ezellen van zijn vader Kis, die verloren waren geraakt, alweer gevonden waren (zie 1 Sam. 9:3-5 en 20). Saul daarentegen profeteerde, maar heeft NIET de toekomst voorzeggend.

1 Samuël 10:6-12, "Dan zal de Geest van de **HERE over** u vaardig worden (in de oude bedeling kwam de Geest "over" iemand, niet "in") en u zult samen met hen profeteren;... Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet; en de Geest van de **HERE** werd vaardig over hem, en hij **profeteerde** in hun midden. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij – zie! – met de profeten **profeteerde**, zei het volk, de één tegen de ander: Wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? ... Daarom is het een spreekwoord geworden: Is Saul ook onder de profeten?"

Profeteren kan bijvoorbeeld gelijk staan met het "spreken in andere talen + uitlegging van die talen", want er staat geschreven: "En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, **wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, TENZIJ hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.**" (1 Kor. 14:5).

Maar om de toekomst te kunnen voorzeggend behoeft een christen bepaald niet in "andere talen" te spreken en het daarna uit te leggen. Houdt alstublieft het één en het ander uit elkaar! Ofschoon ik geloof dat alle twaalf gedoopten van Handelingen 19:6-7 spraken "in vreemde talen en profeteerden", toch is er in dat feit op zich zelf niets dat mij overtuigt, dat zij, toen zij de Heilige Geest ontvingen, de toekomst hadden voorzeggend.

Profetie en het profetenambt

Uit hetgeen Paulus in 1 Korinthe 12 heeft geschreven, weten wij ook, dat er onderscheid bestaat tussen "de Geestesgave van Profetie" en "het Profetenambt". Het "Profetenambt" ziet namelijk op **de bediening als zodanig:**

- 1 Korinthe 12:28, "God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten..."
- 1 Korinthe 14:29, "En laten twee of drie profeten spreken (in de Gemeente), en laten de anderen het beoordelen."
- Efeze 3:5, "(mijn inzicht in het geheimenis van Christus – zie vers 4) dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest (van God),"
- Efeze 4:11, "En **Hij** heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten..."

Ofschoon Paulus het spreken door de profeten beperkt tot 2 of 3 in eenzelfde samenkomst, toch is het wel geoorloofd dat ALLEN de gave van Profetie uitoefenen, maar dan om beurten, zoals de Geest het leidt.

1 Korinthe 14:31, "Want u kunt ALLEN, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden."

In de praktijk van het gemeentelven zal het nu zó moeten zijn dat de christen met het profetenambt de uitspraken zal beoordelen van de christen die profeteert (namelijk: of die dus ook echt "de gave van profetie" heeft); en wel alleen in deze bedoeling: dat hij vaststelt of de werking van deze Geestesgave ECHT en ONVERVALST is.

Wat profetie doet

Een waarachtige profetie brengt dat teweeg in mensenharten, waartoe de Heilige Geest haar heeft doen uitspreken. **Een waarachtige (en dus Goddelijke) profetie mag daarom zeker niet worden veracht!**

- 1 Thessalonicenzen 5:20, "Veracht de profetieën niet."

De Bijbel leert ons dat profetie STICHT; dit is op zichzelf al een toetssteen.

- 1 Korinthe 14:4b, "wie profeteert, bouwt de gemeente op (SV: sticht de Gemeente)."

Het is de Heilige Geest, Die dan spreekt om te vermanen en te vertroosten.

- 1 Korinthe 14:3, "Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw (SV: stichting) en vermaning en troost."
- Richteren 4:4-5, "En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Debora, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm, en de Israëlieten gingen voor de rechtspraak (SV: ten gerichte) naar haar toe."

Ook brengt profetie God alle lof, dank en eer.

- Lukas 1:67-68a, "En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: Geprezen zij de Here, de God van Israël,..." Lees ook nog de verzen 68b-79.

Profetie is altijd overtuigend en oordelend en openbaart de verborgenheden in het hart en leven van een zondaar; daarom brengt (een waarachtige) profetie mensen tot bekering.

- 1 Korinthe 14:24-25, "Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-ingewijde (de Gemeente) binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is."

Profetie richt zich soms tot de enkeling

Ofschoon profetie zich in de eerste plaats richt tot de Gemeente, kan het toch gebeuren dat zij wordt gegeven met betrekking tot één persoon. Hierover kunnen wij lezen in 1 Timotheüs 1:18, "Dit gebod leg ik u op (SV: beveel ik u), mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt."

Teksten tot besluit

Ik wil deze verhandeling over PROFETIE nu gaan beëindigen met enige voorbeelden uit de Bijbel die voor zich zelf spreken.

Numeri 11:25-29, "Toen daalde de HERE neer in de wolk en sprak tot hem (d.i. tot Mozes), en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Twee mannen echter waren in het (leger)kamp (dat altijd – ter bescherming – rondom de tabernakel lag) achtergebleven. De naam van de ene was Eldad, en de naam van de andere Medad. De Geest rustte op hen – zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent (of tabernakel, voor de samenkomst) vertrokken – en zij profeteerden in het (leger)kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes, en zei: Eldad en Medad profeteren in het (leger)kamp. Jozua, de zoon van Nun, de die-naar van Mozes, één van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei: Mijn heer Mozes, belet (SV: verbied) het hun! Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? **Och, of ALLEN van het volk van de HERE profeten waren, dat de HERE Zijn Geest over hen gaf!**"

Als u deze passage biddend hebt gelezen, zult u inzien dat:

- de zeventig oudsten van Israël profeteerden, toen de Geest van God op hen rustte, maar daarna niet meer;
- óók Eldad en Medad, die in het legerkamp waren achtergebleven, profeteerden, omdat de Geest van God óók op hen rustte, ofschoon zij niet naar de tent van Mozes (m.i. wordt hier de VERPLAATSBARE Tabernakel bedoeld, die Mozes, in opdracht van God, had laten bouwen – noot AK) waren gegaan en zij hielden niet op met profeteren in het legerkamp,
- Mozes wenste dat AL het volk, dus ALLEN, profeten waren, zodat zij allen mochten profeteren wanneer de Here Zijn Geest over hen zou geven.

In ALLE gevallen dient te worden opgemerkt dat alleen werd geprofeteerd ZO LANG als de Geest van God op een persoon of personen rustte. Uit de voorgaande teksten blijkt de vrijmacht van God wel voldoende om deze Geestesgave in werking te doen treden in die levens, WAAROP Hij, Oudtestamentisch gesproken, Zijn Geest deed rus-

ten. In de nieuwe (tijds)bedeling⁷² komt de Geest **INWONEN** in de gelovige. Vergelijken wij het gebeurde met de Schriftuurlijke instructies in de hoofdstukken 1 Korinthe 12 en 14, dan treedt de Goddelijke harmonie in de Schriften duidelijk aan het licht.

Wie was nu Saul, de zoon van Kis?

Hij was eerst een onbetekenend man, van het kleinste van alle geslachten van Israël... Toen de Geest van God vaardig werd over hem en op hem rustte, begon ook hij, zoals wij reeds eerder opmerkten, te profeteren.

Zelfs de boodschappers die Saul had uitgezonden om David te doden, profeteerden toen God Zijn Geest vaardig over hen deed zijn.

1 Samuel 19:20-24, *“Toen stuurde Saul boden om David te halen. Die zagen een groep profeten bezig met profeteren, en Samuel stond daar en gaf hun leiding (SV: en was “over hen gesteld”). De Geest van God kwam over de boden van Saul en ook zij begonnen te profeteren. Toen men het Saul vertelde, stuurde hij andere boden, maar ook die begonnen te profeteren. Vervolgens stuurde Saul opnieuw boden, een derde groep, en ook die begonnen te profeteren. Daarna ging hij ook zelf naar Rama, en hij kwam bij de grote waterput die in Sechu is. Hij vroeg en zei: Waar zijn Samuel en David? Men zei hem: Zie, zij zijn in Najoth bij Rama. Toen ging hij daarheen, naar Najoth bij Rama; en dezelfde Geest van God kwam ook op hem. En al profeterend ging hij verder, totdat hij in Najoth bij Rama kwam. ... Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten?”*

Hanna's lofzang is één profetisch gebed:

1 Samuel 2:1-10, *“Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HERE, mijn hoorn is opgeheven in de HERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. ... Zij die de HERE ter verantwoording roepen (SV: met de Here twisten), zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De HERE zal rechtspreken (SV: richten) over de einden der aarde; Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen (SV: verhogen).”*

Zowel Haggai als Zacharia, profeten in Israël, profeteerden tot de Joden die in Juda en te Jeruzalem waren. In de Naam van de God van Israël profeteerden zij tot hen (zie Ezra 5:1). En hetgeen zij profeteerden was het volk een vertroosting. Zo worden in onze dagen ook wij vertroost door de profetieën van de Haggai's en Zacharia's van onze tijd.

Toen de Geest van God op Bileam rustte profeteerde hij en de door hem uitgesproken profetie was een machtige zegen voor Israël. Ook profeteerde hij met betrekking tot hetgeen (toen nog) toekomstig was.

Numeri 24:2-24, *“Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de Geest van God over hem. Hij hief zijn spreuk aan en zei: ... Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël! Als beekdalen strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier; de HERE plantte ze als aloë's, als ceders aan het water. ... Er zal een Ster uit Jakob voortkomen, er zal een Scepter uit Israël opkomen; Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen...”*

Agabus, een christenprofeet uit Juda, profeteerde aangaande de dingen die Paulus zouden overkomen.

Handelingen 21:10-11, *“En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren.”*

Van Filippus, de evangelist, lezen wij in hetzelfde hoofdstuk, dat hij vier dochters had, die alle vier profeteerden (zie Hand. 21:8 en 9). Vergelijk dit met Joël 2:28 en Handelingen 2:17: *“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest (SV: dat Ik Mijn Geest zal uitgieten) op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,...”*

Jezus, de Zoon van God, wandelend op aarde, was de grootste Profeet, Die ooit op aarde heeft geleefd. Van Hem staat geschreven:

- Deuteronomium 18:15, *“Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren.”*
- Lukas 7:16, *“En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en God heeft naar Zijn volk omgezien.”*
- Johannes 6:14, *“Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Hij is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.”*
- Hebreëen 1:1, *“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de (voor)vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.”*

PROFETIE als GAVE van de Heilige Geest is voor de Gemeente HET ALLERVOORNAAMSTE!

U, als christen, begrijpt vast wel wat ik hiermee zeggen wil.

⁷² De nieuwe (tijds)bedeling = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van Gods genade voor de mensheid wordt bedoeld. De telling van deze periode van 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van de bediening van Jezus Christus op aarde. (noot – AK)

Hoofdstuk 8

De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’

De Gave van ‘Allerlei Talen’

Ook de gave van “Allerlei Talen” is een BOVENNATUURLIJKE manifestatie van Gods Geest, waarbij de Heilige Geest de vocale organen van de christen gebruikt om hem/haar te doen spreken in verschillende soorten talen. Ik, voor mij persoonlijk, geloof dat de Geest van God een christen in dat geval kan doen spreken in **zowel AARDSE** (d.i. in reeds bekende en – voor hen die de bewuste taal spreken – verstaanbare)⁷³ als **HEMELSE** talen (d.i. in onbekende en – voor de mens – onverstaanbare talen, meestal “tongentaal” of “spreken in tongen” genaamd – noot AK).

De werking is hemels en niet aards, omdat de Gever niet van deze aarde is. **Deze taal of talen**, die de Heilige Geest dan doet spreken, **zijn de sprekers zelf onbekend**, dat wil zeggen dat de sprekers zonder deze manifestatie van de Heilige Geest in hun leven, géén van al deze talen zouden kunnen spreken.

1 Korinthe 14:2 (SV): “Want die (door de Geest van God) een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar God; **want niemand verstaat het**, doch met de geest spreekt hij **VERBORGENHEDEN** (d.i. **verborgenheden Gods**; omdat **God onze tong dan bestuurt** – noot AK).”

Zowel deze gave van Gods Geest, alsook die van “Uitleg van Talen”, werd, voor zover in de Schriften is na te gaan, in de oude bedeling⁷⁴ niet gekend!

De foutieve interpretatie ten aanzien van deze Gave

Laten wij eerst het gebeurde van de eerste Pinksterdag in beschouwing nemen, zoals het is opgeschreven in Gods Woord.

Handelingen 2:4-12, “En zij (de 120 christenen in de opperzaal) werden **ALLEN** vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, **zoals de Geest (van God) hun gaf uit te spreken**. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid (SV: **deze stem**) klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring (SV: **en werd beroerd**, d.i. **hun gevoel en/of verstand werd erdoor geraakt**), want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf (SV: **zij ontzetten zich allen**, d.i. **zij waren ontdaan**) en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: **Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten (d.i. **bekeerlingen tot het Jodendom**), Kretenzen en Arabieren, **wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken**. En zij waren allen buiten zichzelf (SV: **zij ontzetten zich allen**, d.i. **zij waren ontdaan**) en raakten in verlegenheid (SV: **en werden twijfelmoedig**, d.i. **onzeker**), en de één zei tegen de ander: **Wat wil dit toch zeggen?**”**

Het ongezalfde, menselijke verstand verklaart deze wonderlijke Geestesgave als zijnde “de ontvankelijkheid van de menselijke geest voor allerlei soorten talen”. Maar, als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou er destijds geen reden zijn geweest voor die godvruchtige mannen in Jeruzalem om “ontdaan te zijn” en “zich te verwonderen” en om “twijfelmoedig (d.i. **onzeker**) te worden, zodat de één tegen de ander zei: **Wat wil dit toch zeggen?**” Het zou ook wel heel toevallig zijn geweest dat de 120 Galiléeërs, op hetzelfde ogenblik, eenzelfde ontvankelijkheid van die (menselijke) geest aan de dag legden voor “allerlei soorten” talen. Daarbij werd er in wel vijftien **verschillende** talen gesproken. Verder is daar dan nog het frappante feit dat **ALLEN TEGELIJK en OP HETZELFDE MOMENT EENZELFDE NAAM** groot maakten! Als deze aanleg van de menselijke geest – in dit kader – al reden van bestaan zou hebben, dan zou dit feit de mensen van die tijd ook wel bekend zijn geweest. En, wat dan te zeggen van hun ontzetting en twijfel ten aanzien van deze “manifestatie”?

Is op grond van het voorgaande deze menselijke definitie absurd en waardeloos, ze is het bovenal als wij bedenken dat het hier **een openbaring geldt van de Heilige Geest, een BOVENNATUURLIJKE manifestatie**, die totaal niets te maken heeft met enig menselijk talent.

Ook heeft deze manifestatie niets te maken met “emotie” of “psychologisch effect”, zoals weer anderen aanmerken. Want dan zou, consequent beschouwd, “Uitleg van Talen” ook “uitleg van emotie” moeten zijn.

Deze “Geestes-Talen” zijn het Schriftuurlijk bewijs van de aanwezigheid van de Heilige Geest

De werkzaamheid van de gave van “Allerlei Talen” is het onweerlegbaar bewijs van de aanwezigheid van de Geest van God; terecht kan worden gesproken van de “manifestatie van de Heilige Geest”. Aan de andere kant wordt hiermee aangetoond dat het gebruikte “kanaal” een voor Gods Geest “toegankelijk leven” is (of: moet zijn).

De volgende vragen zouden wij dus kunnen en misschien zelfs moeten stellen:

- Hoe worden wij, christenen van deze (huidige) tijd, zo?
- Is daar ook een Bijbelse weg aangegeven om tot die (geestelijk) conditie te geraken, waarin ook wij – zo de Geest (van God) dit nodig mocht achten – gebruikt zouden kunnen worden als kanalen, waardoorheen de Heilige Geest kan spreken met “Allerlei Talen”?

⁷³ Zie noot 71.

⁷⁴ De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **VOOR** Christus’ (1^{ste}) komst aangeeft. (noot – AK)

Ja, die weg is er. Prijst God voor Zijn wijze voorzieningen! Die wonderbare weg wordt ons geopenbaard in 1 Korinthe 14.

De gebedsGAVE van “Talen”, de weg tot meerdere stichting in en voor de Gemeente

Paulus geeft ons in 1 Korinthe 14:18-20 een voorbeeld, dat door ALLE christenen moet worden nagevolgd: *“Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de Gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal. Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken VOLWASSEN.”*

Hetgeen ik in dit Schriftgedeelte wil benadrukken, is vetgemaakt. Mijn bedoeling hiermee is om u duidelijk te doen inzien, dat er een vaste verhouding bestaat tussen het door God te gebruiken kanaal, de arbeider door wie de Heilige Geest verkoren heeft om Zich te manifesteren, en de overige leden van de Gemeente. Het is Gods wil om de Gemeente op te bouwen door de bediening van de “kanaal-leden”, Zijn gezalfde arbeiders. De Gemeente op haar beurt moet deze door God gegeven genadebewijzen **willen ontvangen**. Er is altijd een Goddelijk evenwicht in het Koninkrijk van God.

Efeze 4:11-12, *“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten (SV: tot volmaking van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”*

Om anderen te KUNNEN opbouwen, moeten wij ervoor zorgen zèlf opgebouwd te zijn! Daar is in de bediening van de Heilige Geest (d.i. Gods Geest werkzaam IN en DOOR ons heen) altijd een wisselwerking. Hoe zullen wij anderen iets kunnen mededelen, als wij zelf niets ontvangen hebben en dit moet toch zeker tevoren plaats hebben gehad. De apostel Paulus geeft ons hier duidelijk de weg aan: het is **de weg van het gebed**.⁷⁵ *“Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen”* (1 Kor. 14:18). Of hij nu thuis was of werkte, altijd was hij bezig met het (doen) opbouwen van zijn geloof door God te loven en te prijzen en te danken “in vreemde talen (of: tongen)”.

Paulus’ gebedsleven, buiten het directe Gemeenteleven, kunt u ook opmaken als u de volgende Bijbelteksten tussen de regels door leest:

1 Korinthe 14:14-17, *“Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. Want anders, als u dankzegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd (SV: gesticht).”*

Het intense gebedsleven van Paulus was de reden waarom hij in de bediening kon staan, om zo tot opbouw/stichting van de Gemeente te kunnen zijn. Dit was ook de reden waarom hij geloof had om duivelen uit te werpen, om zieken te genezen en hen de handen op te leggen in de Naam van Jezus Christus. Altijd zorgde hij ervoor zelf “vol te zijn van de Heilige Geest”, zoals er geschreven staat:

1 Korinthe 14:4, *“Wie in een andere taal spreekt (de zgn. Geestes-talen of tongentaal), bouwt zichzelf op (SV: die sticht zichzelf),...”*

Judas 1:20, *“Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest.”*

Iedere christen heeft er zorg voor te dragen een “open kanaal” van Gods genadestromen te zijn en (geestelijk gezien) in de overwinning te staan, zodat hij/zij anderen tot zegen kan zijn als hij/zij met anderen samenkomt, zodat de Geestesvonken ook op anderen over kunnen slaan, waarvan in 1 Korinthe 14:26 sprake is: *“Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw (SV: tot stichting).”*

Dezelfde apostel (Paulus) heeft gezegd dat, wanneer ons verstand vruchteloos is en zelfs wanneer wij niet weten waarvoor wij bidden, de Heilige Geest door ons heen bidt overeenkomstig Gods wil. Dit gebeurt wanneer wij “in de geest bidden”, “in tongen bidden”. Het is hierdoor dat alle dingen meewerken ten goede; dat wil zeggen: dat alle dingen strekken tot eer en verheerlijking van Gods Naam.

Romeinen 8:26-28, *“En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit (SV: bidt) voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, ALLE DINGEN meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”*

Petrus deed zo, toen hij zich bevond op het dak van het huis van Simon de lederbereider (zie Hand. 10:6 en 9), en ook zijn ambtgenoot en broeder Johannes was bezig hetzelfde te doen, waardoor het voor hem mogelijk was om “in de geest” te geraken (zie Openb. 1:10). Wij lezen op verschillende plaatsen in de Bijbel dat de discipelen van de Here zich trouw hielden aan het voorbeeld, dat de apostelen hun op dit punt gaven. Wanneer zij niet wisten hoe zij een probleem in de praktijk zouden oplossen, VASTTEN EN BADEN zij, TOTDAT GOD TOT HEN SPRAK.

Handelingen 13:2, *“En terwijl zij de Here dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.”*

Omdat zij er steeds voor zorgden om in die door Gods Geest vereiste conditie te blijven leven, waren zij altijd open kanalen, waardoor heen de Heilige Geest kon spreken. Zo kan de Heilige Geest werken “om de heiligen toe te rusten (SV: tot volmaking van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat

⁷⁵ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Leer bidden”, van CJH Theys. (noot – AK)

wij ALLEN komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd (als) door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Ef. 4:12-16).

“Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren” (1 Kor. 14:40), “want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle Gemeenten van de heiligen” (1 Kor. 14:33).

Deze Bijbelse wijze, waarop het kind van God komt tot een gezegende bediening, deze Schriftuurlijke weg om ertoe te komen, werd de christenen van de “Vroege-Regen-Gemeente!”⁷⁶ geleerd en allen kenden deze.

De Gave van ‘Uitleg van Talen’

De gave van “Uitleg van Talen”, zijnde – net als alle andere acht (Geestes)gaven, vermeld in 1 Korinthe 12:8-10 – een manifestatie van de inwonende Heilige Geest, wordt een christen door de Geest van God toebedeeld om hem/haar bekwaam te maken de BEDOELING in verstaanbare taal uit te leggen wat in een bovennatuurlijke taal (of “tong”) gesproken is.

Het is GEEN VERTALING, maar een UITLEG van hetgeen in een “andere taal” is gesproken. De BEDOELING wordt UITGELEGD; net zoals in het geval van de uitleg van dromen, visioenen, symbolen, schaduwbeelden, typen, gelijkenissen, tekenen en dergelijke. Maar, deze (Geestes)gave van “uitleg van talen” mag echter niet verward worden met de, hiervoor genoemde, (meer algemene) geestelijke bekwaamheid van uitleg. Want, de hier bedoelde (Geestes)gave is: een “Uitleg van **Talen**” (volgens 1 Kor. 12:10e).

Deze gave komt dus pas in werking, NADAT de Geest van God zich heeft gemanifesteerd in “de gave van allerlei talen”.

Het is een zuiver vocaal WONDER. Het mentale vermogen van de mens heeft met deze “uitleg van talen” NIETS te maken. Het is een openbaring van de Heilige Geest, Die hiervoor, net als bij de gave van profetie, de vocale organen van de christen gebruikt tot **het toespreken van de Gemeente in openbaring, in kennis, in profetie of in onderwijzing** (zie 1 Kor. 14:6). Het is dus onzin om te beweren, zoals ik wel eens heb gehoord, dat deze “uitleg van talen” kan worden (aan)geleerd. Uit het bovenstaande wordt het u – hopelijk – duidelijk, dat alléén de Heilige Geest deze gave kán schenken aan IEDERE christen en **wanneer Hij dat wil** (zie 1 Kor. 12:11).

Deze gave van “uitleg van talen” is, net als die van het spreken in “andere talen”⁷⁷, iets specifiek van het Nieuwe Verbond.⁷⁸ Ze kwam dus in de oude bedeling⁷⁹ niet voor. De uitleg door Daniël, van de woorden op de muur (zie Dan. 5:5 en 25-28), is de uitleg van BOVENNATUURLIJKE woorden en schrift. Deze geestelijke bekwaamheid, die het kind van God bekomt door openbaring van de Geest (van God), is als de uitleg van dromen, visioenen, gelijkenissen, typen en dergelijke. De uitleg van Daniël is dus geen manifestatie van de gave van “uitleg van andere talen”.

De Schrift leert u duidelijk dat de “gave van uitleg van talen”, **althans wat de werking ervan betreft**, gelijk staat aan “de gave van profetie”, omdat de Gemeente alsdan stichting ontvangt.

Zo geldt dan ook voor ons, ten aanzien van deze Geestegave, deze navolgende houding:

1 Korinthe 14:12, “**Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw** (SV: tot stichting) van de Gemeente.”

Hoofdstuk 9

De Gaven van een ‘Woord van Wijsheid en van Kennis’

Wat is de Gave van een ‘Woord van Wijsheid’?

Eén van de “geruisloze” Geestegaven, waardoor God de christen in staat stelt om te KENNEN of te WETEN, is de gave van een “Woord van Wijsheid” (zie 1 Kor. 12:8-10). Ze is een bovennatuurlijke manifestatie van Gods Geest. Aan de christen wordt hier, wanneer God dit nodig acht, EEN DEEL VAN Zijn WIJSHEID geschonken, waardoor hij/zij tot uitspraken kan komen die **een Goddelijke oplossing van problemen** brengen. Met deze (Geestes)gave doet God de Heilige Geest ons weten, het HOE, het WAAROM, het WANNEER, het WAAR en het WAT van deze

⁷⁶ De Vroege-Regen-Gemeente = De Nieuwtestamentische Gemeente die ontstond door de **uitstorting** van de Heilige Geest **op de dag van het eerste** (Nieuwtestamentische) **Pinksterfeest** (zie Hand. 2:1-4). (noot – AK)

⁷⁷ Misschien nog ten overvloede:

Bij “andere talen” kan de Geest van God een christen dus doen spreken in zowel AARDSE (d.i. in reeds bekende en – voor hen die de bewuste taal spreken – verstaanbare) als HEMELSE talen (d.i. in onbekende en – voor de mens – onverstaanbare talen, meestal “tongentaal” of “spreken in tongen” genaamd). Bij beide “vormen” wordt onze tong **door God bestuurd**, en in die zin kunnen ze beiden “tongentaal” genoemd worden, waarbij – door het woord “tongentaal” – gelijk al het onderscheid gemaakt wordt tussen het spreken van een andere (buitenlandse) taal die wij ZELF, door studie, hebben AANGELEERD.

Ook bij Profetie (zie hoofdstuk 7) wordt onze tong **door God bestuurd**, maar daarbij wordt de boodschap – Gods boodschap wel te verstaan – gesproken in een VERSTAANBARE taal. (noot – AK)

⁷⁸ Aangaande dit Nieuwe Verbond kunt u meer lezen in o.a. Jer. 31:31 en Hebr. 8:6-13. (noot – AK)

⁷⁹ De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **VOOR** Christus’ (1^{ste}) komst aangeeft. (noot – AK)

of gene kwestie. Altijd zullen wij gewaar worden, dat het hier gaat om een BOVENNATUURLIJKE oplossing van een vraagstuk.

Zoals alle christenen geloof hebben ontvangen (zie Rom. 12:3) en slechts enkelen **de gave van “het geloof”**, zo hebben alle christenen min of meer Goddelijke wijsheid, maar niet allen hebben **de gave van een “Woord van Wijsheid”**.

Met de manifestatie van deze Geestesgave wordt een Gemeente opgebouwd en worden opwekkingen in de juiste banen geleid. Deze Geestesgave kan werkzaam zijn door visioenen, door dromen of door directe openbaringen. In dit laatste geval kunnen deze diep in de menselijke geest of op zachte toon, dan wel met duidelijk waarneembare stem worden ontvangen. De Here God doet het, zoals Hij dat verkiest. Hij spreekt nog altijd op velerlei wijze en “*er is verscheidenheid van (Zijn) werkingen*” (zie 1 Kor. 12:6a).

Net als alle andere geestelijke gaven wordt ook deze gave door de Geest gegeven tot bevestiging van de verschillende bedieningen en ambten, die net zo goed aan de Gemeente **door dezelfde Geest geschonken** zijn.

Deze (Geestes)gave is echter niet alleen nodig voor de voorganger van een Gemeente, niet alleen voor de evangelisten, leraars of enige andere werker in Gods Koninkrijk, maar zij is ook hard nodig in de levens van gelovige vaders en moeders, die maar al te dikwijls te maken krijgen met de moeilijkheid, dat het ene kind niet gelijk is aan het andere en uit hoofde daarvan ook niet op gelijke wijze kan worden behandeld. Wie zal alsdan – bij vragen of problemen – de oplossing kunnen geven, die afdoende is? **Alleen de Heilige Geest!** “Ja maar”, zo hoor ik al iemand zeggen, “daarover behoeven wij heus niet te tobben; daar zijn de opvoeders, de pedagogen voor”. Maar zij vergeten één (belangrijk) feit, namelijk: dat God onze kinderen geschapen heeft. Hij is de grootste Pedagoog! Waarom niet rechtstreeks tot Hem gegaan? Daar is alles voor te zeggen en niets tegen in te brengen.

Wat de Gave van een ‘Woord van Wijsheid’ NIET is

Deze gave mag niet worden verward met geestelijk inzicht, dat een persoon hebben kan in de één of andere aan gelegenheid. Geestelijk inzicht kan worden verkregen door jarenlange routine inzake geestelijke problemen, die op het arbeidsveld veelvuldig voorkomen. Maar iemand kan zich al lang op de geloofsweg bevinden en de Here al lang kennen en toch deze gave ontberen. Aan de andere kant is het heel goed mogelijk dat iemand met niet veel geestelijk inzicht en een onjuist geestelijk oordeel, soms deze gave in zijn of haar leven gemanifesteerd ziet.

De vandaag de dag zo gaarne door de mensen bestudeerde “psychologie” heeft met deze wonderbare Geestesgave ook niets te maken, want psychologie is het (alleen maar, en dan nog zeer ten dele) ‘kennen’ van de natuurlijke geest. Al zou psychologie zich kunnen indringen in de bovennatuurlijke wereld, iets dat men “para-psychologie” pleegt te noemen, daarom is zij nog niet een BOVENNATUURLIJKE manifestatie van Gods Geest. Integendeel, zij is aards! Van zulke menselijke “wijsheid” lezen wij: “*dat is niet de wijsheid die van boven (d.i. van God) komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels*” (Jak. 3:15).

Een “Woord van Wijsheid” is, zoals vermeld, niet die Goddelijke Wijsheid die iedere christen min of meer hebben kan. Men behoeft, zoals reeds eerder opgemerkt, niet eerst vele jaren de geloofsweg te bewandelen om deze (Geestes)gave te kunnen ontvangen. Een jonge christen kan deze (Geestes)gave ten deel vallen, net zoals Salomo deze gave in zijn jonge jaren ontving om – in Gods wijsheid – het volk van God te richten (zie 1 Kon. 3:12b).

Een “Woord van Wijsheid” is niet die hoge graad van intelligentie die mensen – mede door studie – kunnen hebben: zoals bijvoorbeeld doktoren, staatslieden en dergelijke. Helaas moet echter wel worden geconstateerd dat velen die nooit de Heilige Geest hebben ontvangen, in vele gevallen wijzer zijn – met name in de natuurlijke, menselijke zaken – dan de christenen! Dit kunnen wij ook lezen in Lukas 16:8b, “*Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht.*”

Een “Woord van Wijsheid” omvat echter zeker NIET ALLE Goddelijke Wijsheid, NIET ALLES van Gods Wijsheid. De Heilige Geest geeft slechts dat licht (d.i. inzicht) aan ons, dat nodig is om ons een deel van Zijn onuitputtelijke wijsheid te doen kennen.

Een “Woord van Wijsheid” is, zoals ik reeds eerder opmerkte, niet een gave die alleen voor arbeiders/ dienstknechten van de Here is weggelegd. Deze gave is voor allen die IN Christus zijn en die bij wijlen in het leven geconfronteerd worden met problemen, die boven elk menselijk verstand uitgaan. Een “Woord van Wijsheid” is niet een plotseling opkomend “nieuw idee”, want dit laatste kan zelfs opkomen in het brein van een zondaar, en een goddeloze. **Deze Geestesgave is NIET het product van de menselijke geest! Zij is werkzaam door de manifestatie van de Heilige Geest, en wel zó dat de MENSELIJKE geest, in plaats van het verstand te gebruiken, door de Heilige Geest WORDT GEBRUIKT.**

Enkele voorbeelden uit de Bijbel

1. 1 Koningen 3:16-23, “*Toen kwamen er twee vrouwen, hoeren, bij de koning (Salomo), en zij gingen voor hem staan. De ene vrouw zei: Och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis, en ik heb bij haar in huis een kind gebaard. Het gebeurde op de derde dag nadat ik gebaard had, dat deze vrouw ook een kind baarde. Nu waren wij samen, geen vreemde was er bij ons in huis; alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw 's nachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had. En zij is midden in de nacht opgestaan, heeft mijn zoon bij mij weggenomen, terwijl uw dienares sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd; en haar dode zoon legde zij in mijn schoot. Toen ik 's morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood. Diezelfde morgen echter bekeek ik hem goed, en zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had. Toen zei de andere vrouw: Niet waar, de levende is mijn zoon, en de dode is uw zoon. De eerste zei daarentegen: Niet waar, de dode is uw zoon, en de levende is mijn zoon! Zo spraken zij ten overstaan van de koning. Toen zei de koning: Deze zegt: Dit is mijn zoon, de levende, en uw zoon is de dode, en die zegt: Niet waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende.” **Als met de snelheid van een bliksemflits toonde de Geest van God aan Salomo, WAT hij in deze nodig had te weten en HOE hij dat had aan te wenden, en WAAROM hij het zó moest***

doen en niet anders... “Vervolgens zei de koning: *Breng mij een zwaard; en zij brachten een zwaard bij de koning. En de koning zei: Snijd dat levende kind in tweeën, en geef de helft aan de één en de helft aan de ander*” (1 Kon. 3:24-25). Door dit “Woord van Wijsheid” op het **JUISTE MOMENT** te geven werd het wezen van de dingen openbaar, want wij lezen verder: “*Maar de vrouw van wie de levende zoon was – want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon – zei tegen de koning: Och, mijn heer! Geef haar het levende kind, en dood het in geen geval. Maar de ander zei: Het zal niet voor mij en ook niet voor u zijn, snijd het doormidden. Toen antwoordde de koning en zei: Geef haar het levende kind, en dood het in geen geval: zij is zijn moeder. En heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had, en men had ontzag voor de koning, want zij **zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen***” (1 Kon. 3:26-28). Dit **KENNEN (WETEN)** van **het wezen van de dingen**, door Salomo, was een gevolg van de directe openbaring van Godswege **HOE** hij het probleem moest aanpakken. Het was de afdoende oplossing en geen andere oplossing kon hiervoor in de plaats komen.

2. Een ander voorbeeld uit de Bijbel is dat van de apostel Paulus, in Handelingen 23. Paulus stond voor de Joodse Hoge Raad. Hij was aangeklaagd en moest verantwoording afleggen. Daar was voor hem geen ontkomen meer mogelijk. Hij vond bij zijn aanklagers noch bij zijn toehoorders enig gehoor. Maar de Here bracht uitkomst. De verlossing uit zijn netelige positie kwam, doordat de Heilige Geest de gave van een “Woord van Wijsheid” in werking deed komen. En het was hierdoor, dat van Paulus gezegd kon worden: “*En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de Raad: Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld*” (Hand. 23:6-7). Het gevolg was, dat Paulus zo ontkwam aan de woede van het volk. God was de Enige, Die van te voren wist, dat de door Paulus gehouden toespraak deze uitwerking zou hebben. Als de apostel deze methode – hem door God de Heilige Geest, door de manifestaties van de gave van een “Woord van Wijsheid”, ingegeven – elders zou hebben aangewend, zou het effect niet zó geweest zijn.
3. Als, gedurende de bijeenkomst van apostelen en ouderlingen te Jeruzalem, waarvan wij in Handelingen 15 kunnen lezen, Jakobus de oplossing op het moeilijke probleem niet zou hebben ontvangen, zou Paulus uit de vergadering zijn gezet.
4. Joram, Josafet en de koning van Edom, alle drie de koningen zouden door de Moabieten verslagen zijn, als Gods Geest niet vaardig werd over Elisa: “*En toen... gebeurde het dat de hand van de HERE over hem (d.i. Elisa) kwam*” (2 Kon. 3:15). Door de manifestatie van Gods Geest kwam de gave van een “Woord van Wijsheid” in werking. Toen **WIST** Elisa wat er moest worden gedaan, “*en hij zei: Zo zegt de HERE: Maak dit dal vol geulen*” (2 Kon. 3:16). In het (Bijbelse) verslag lezen wij verder, hoe de Moabieten werden verslagen en de drie koningen gered.
5. Toen meer dan veertig Joden een samenzwering op touw hadden gezet om Paulus te doden, **WIST** Paulus door de werking van deze Geestesgave, **WAT** te doen en **HOE** te handelen: “*En Paulus riep één van de hoofdmannen over honderd bij zich en zei: Leid deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten*” (Hand. 23:17). Het gevolg hiervan is de volgende opdracht van de overste: “*...Maak tweehonderd soldaten gereed om vanaf het derde uur van de nacht naar Caesarea te gaan, met zeventig ruiters en tweehonderd boogschutters. En laten zij ook voor rijdieren zorgen om Paulus daarop te zetten en **BEHOUDEN** naar Felix, de stadhouder, te brengen*” (Hand. 23:23-24). Het was “*de zoon van Paulus’ zuster*”, die kennis droeg van de “*hinderlaag*” van de samenzweerders (zie Hand. 23:16). Maar de Heilige Geest deed Paulus **WETEN**, **HOE** hij verder handelen moest door de gave van een “Woord van Wijsheid” in werking te doen komen.

Het is deze zelfde gave, die in werking zal komen in de harten van Gods kinderen, als straks de tijd van vervolging hen zal brengen voor gereeders en kerkbestuurders. Dit kunnen wij lezen in Lukas 12:11-12, “*Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.*”

Door de werking van de (Geestes)gave van een “Woord van Kennis”, welke gave wij hierna zullen behandelen, **WIST** Paulus, dat hij naar Rome zou gaan (zie Hand. 19:21); maar hij wist echter nog niet **HOE**, **WANNEER**, **WAAROM** en **NAAR AANLEIDING WAARVAN** dit zou geschieden. Maar op een nacht gaf de Heilige Geest hem een “Woord van Wijsheid”. Toen deze Geestesgave in werking kwam, werd Paulus verteld **WAAROM** hij moest gaan. In Handelingen 23:11 lezen wij: “*En de volgende nacht stond de Here bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van (Mij en) Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen.*”

Zo was het ook door de manifestatie van deze Geestesgave dat Paulus **WIST**, **WAT** hij moest doen en zeggen, toen hij voor Festus stond. Bij die gelegenheid zei Paulus toen: “*Ik sta voor de rechterstoel van de keizer... Ik beroep mij op de keizer!*” (Hand. 25:10-11).

Naar de mens gesproken, dus volgens het natuurlijk (menselijk) verstand had Paulus dat beter niet kunnen doen, want in Handelingen 26:32 lezen wij: “*En Agrippa zei tegen Festus: Deze man had losgelaten kunnen worden, als hij zich niet op de keizer had beroepen.*”

Wat is de Gave van een ‘Woord van Kennis’?

Een “Woord van Kennis” (zie 1 Kor. 12:8-10) is die gave van de Heilige Geest, waardoor een deel van Gods kennis aangaande zaken of personen wordt geopenbaard aan degene, in wiens leven de Heilige Geest deze gave manifesteert. Wanneer de (Geestes)gave van een “Woord van Kennis” in werking komt, betreft het **GEEN** spreken van mens tot mens, maar **van GOD tot de mens**. De wijze van openbaring is ook hier verschillend. Bij de één zal dit “Woord Van Kennis” diep in het hart komen, bij de ander met een “duidelijk hoorbare stem”, zoals in het geval toen God tot Samuël sprak (zie 1 Sam. 3:4-14). De Here spreekt ook wel eens tot Zijn kinderen in “*het suizen van een*

zachte stilte” (zie Gen. 3:8 en 1 Kon. 19:12-13). Het is dan geen gesproken woord (d.i. geen hoorbaar woord). Wanneer God de Heilige Geest Zich zo manifesteert, dan spreekt Hij tot onze geest, zonder behulp van ons natuurlijk verstand of gehoor. Wanneer Hij dat doet, WETEN (KENNEN) wij het ineens!

Door deze (Geestes)gave kunnen wij kennis bekomen van dingen en/of zaken, waarvoor wij zelfs tevoren niet gebeden hebben. Daar zijn kinderen Gods die door deze gave de plaats en de tijd en de gelegenheid leerden kennen, WAAR, WAAROP en WAARBIJ zij bepaalde dingen verloren hadden, om die dan ook terug te vinden... Ook stelt deze gave ons in staat om een blik te slaan in het hart, in de gedachten en het wezen van de mens, waardoor wij zijn of haar geheimen en intenties zullen KENNEN. Maar **het hoofddoel van deze gave van de Heilige Geest is de dienstbaarheid bij het zoeken en vinden van verloren zielen.**

Het verschil tussen de (Geestes)gave van een *“Woord van Kennis”* en *“het Onderscheiden van geesten”* ligt hierin, dat de laatste verband houdt met geesten en de eerste niet.

Net als de andere gaven van de Geest wordt ook deze op een BOVENNATUURLIJKE wijze aan de christenen gegeven. Langs deze bovennatuurlijke weg worden dan de *“waaroms”*, *“condities”*, *“hoedanigheden”* van een persoon, plaats of zaak, alsook de gedachten van een persoon, aan het betrokken kind van God toevertrouwd. U begrijpt dat langs deze weg zelfs dingen worden geopenbaard, waarvan het langs de natuurlijke weg onmogelijk is om tot kennis ervan te geraken.

Tot Jezus' eer mag en kan ik getuigen, dat de Heilige Geest mij vele malen in mijn bediening langs deze bovennatuurlijke weg

- FEITEN heeft meegedeeld, die ik anders niet zou hebben gekend,
- PERSONEN heeft doen kennen, die mij eerst geheel onbekend waren, voor wie er moest worden gebeden,
- VERBORGENHEDEN heeft doen weten die zich diep in het hart van een mens bevonden.

Met dit getuigenis wil ik geenszins beweren, dat deze (Geestes)gave door mij wordt geclaimd. Ik heb het u vermeld om u ermee aan te tonen, dat God deze gave van Hem kan manifesteren WAAR Hij WIL, WANNEER Hij WIL en OP DE WIJZE, ZOALS Hij DAT WIL. God is Souverein en kent geen *“aanzien des persoons”* (zie Rom. 2:11 en Ef. 6:9)! Hij deelt uit – aan een ieder afzonderlijk – **zoals Hij wil** (zie 1 Kor. 12:11b).

Wat de Gave van een ‘Woord van Kennis’ NIET is

Alle kennis die de mens zich door studie of opvoeding eigen kan maken, heeft met deze (Geestes)gave niets te maken. In deze manifestatie van de Geest, alsook in die van de andere Geestesgaven (zie 1 Kor. 12:8-10), is geen vermenging met vlees (d.i. met het menselijke of wereldse).

Het is niet de manifestatie van *“de gave van (Goddelijke) Kennis”*, maar die van een *“Woord van (Goddelijke) Kennis”* ... Dit is niet hetzelfde! **God schenkt de christen niet AL Zijn kennis, maar enkel een DEEL (een WOORD)** en dit bij bepaalde gelegenheden, wanneer Hij dat nodig acht. De tijd komt echter dat dit *“ten dele”* kennen plaats zal maken voor het *“ten volle”* (of: *“het volmaakte”*). Dan zullen wij kennen, zoals wij, (door God) gekend worden (zie 1 Kor. 13:9-10). Deze gave van een *“Woord van Kennis”* betreft NIET de (meer algemene) kennis van God of van Zijn Woord. Door ijverige studie kan een gezalfd kind van God tot deze laatste kennis komen.

Wel behoort hiertoe de KENNIS van God, WELKE KENNIS (of: BOODSCHAP) Zijn dienstknecht op een bepaald uur, op een bepaalde plaats, bij een bepaalde gelegenheid en tot bepaalde mensen of tot een bepaald mens, spreken moet, want **Hij is de Kenner van de diepten van elk mensenhart en de Kenner van de geestelijke situatie in elke Gemeente.** Het is hierdoor dat, voor elke boodschap, Gods dienaars – de *“UITDELERS van de VERBORGENHEDEN Gods”* (zie 1 Kor. 4:1, SV) – getrouw de wacht bij Zijn genadetroon moeten houden in worstelend gebed tot Hem, net zolang tot God hen Zijn Boodschap KENBAAR heeft gemaakt.

Enkele voorbeelden uit de Bijbel

1. Saul zocht de ezelinnen van zijn vader Kis en ging, om te weten waar ze waren, naar de *“ziener”* Samuël. *“Samuel antwoordde Saul en zei: Ik ben de ziener; ga voor mij uit naar de hoogte, en eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgenvroeg laten gaan en u alles vertellen (SV: te KENNEN geven) wat er in uw hart leeft. Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn gevonden....”* (1 Sam. 9:19-20). Samuël kon dus, door de manifestatie van een *“Woord van Kennis”*, ook alles vertellen wat in Sauls hart leefde.
2. Samuël had het volk tezamen geroepen om Israël de door hen begeerde koning te geven. Door het lot werd toen de stam aangewezen, die de koning zou voortbrengen. De stam van Benjamin werd *“door het lot aangewezen”*. Toen werd van deze stam het geslacht van Matri *“aangewezen”*. En uit dit geslacht werd Saul, de zoon van Kis, *“aangewezen”*. Toen zocht men Saul, maar *“hij werd niet gevonden”*. Toen al het menselijk pogen om Saul te vinden gefaald had, vroegen zij, via Samuël, aan de Here *“Is die man wel hierheen gekomen?”*. De Here dan zei: *“Zie, hij heeft zich tussen de bagage (SV: de vaten) verstoppt”* (zie 1 Sam. 10:20-22).
3. De Here openbaarde aan Elia, dat er in Israël nog 7000 mensen waren, die hun knieën niet voor Baäl (een afgod en dus een afgodendienst) gebogen hadden. Dit kunnen wij lezen in 1 Koningen 19:18, *“Maar Ik zal er in Israël zeventuizend overlaten (SV: heb in Israël doen overblijven), allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.”* Deze openbaring kwam tot Elia door middel van een duidelijke stem: *“En zie, een stem kwam tot hem...”* (1 Kon. 19:13b)
4. De Heilige Geest vertelde Elisa WAAR de koning van Syrië, met zijn leger, het (leger)kamp zou opzetten: Zelfs de zogenaamde *“Geheime dienst”* van het leger van de koning van Israël zou dit niet hebben kunnen weten. Maar in 2 Koningen 6:9 lezen wij: *“Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: Wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken.”*
5. Door een *“Woord van Kennis”* deelde God aan Ananias mee, WAAR Saulus zich bevond en WAT hij deed en WAT Ananias te doen had (zie Hand. 9:11-18).

6. Zo heeft de Heilig Geest aan Johannes de geestelijke staat van “de zeven Gemeenten”⁸⁰ KENBAAR gemaakt door een “Woord van Kennis” (lees Openbaring, hoofdstuk 1, 2, en 3).
7. Tot Petrus zei God door middel van deze (Geestes)gave: “Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd” (Hand. 10:19b-20). Op dat ogenblik was Petrus biddende op het dak van Simon de lederbereider. De alwetende God gaf hem een deel van Zijn kennis, door Zijn Geest, waardoor Petrus KENNIS ontving van de aanwezigheid en het doel van de drie mannen.
8. Toen de apostel Paulus koning Agrippa de vraag stelde: “Geloof u, koning Agrippa, de Profeten?” liet hij er onmiddellijk op volgen: “Ik weet dat u ze gelooft” (Hand. 26:27). Hij WIST dit door het in werking komen van de gave van een “Woord van Kennis”. Door deze Geestesgave deed God Paulus WETEN, wat zelfs de kapitein van het schip niet kon vertellen; namelijk dat er een storm op komst was, zó groot, dat grote hinder en schade zou worden ondervonden; niet alleen van de lading, maar óók van het schip en van de levens van de opvarenden (zie Hand. 27:10).

Paulus had dit alles natuurlijk niet op school geleerd, maar... **Gods Geest deed hem alles, wat hij op dat moment nodig had, in een fractie van de tijd WETEN en KENNEN.** Moeten wij ons dan nog verwonderen, als dezelfde apostel Paulus heeft uitgeroepen: “O, diepte van rijkdom, zowel van WIJSHEID als van KENNIS van God, hoe ondoorgroendelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” (Rom. 11:33) Halleluja!

Waarlijk, het is zoals er ook geschreven staat: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”⁸¹ Aan ons echter heeft God het **geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt ALLE DINGEN, zelfs de diepten van God.**” (1 Kor. 2:9-10).

In Zijn alwetendheid en alwijsheid deelt Hij Zijn Bedieningen en Ambten uit, om zodoende de Zijnen – op Zijn tijd, wanneer Hij dit nodig acht – een deel van **Zijn Wijsheid en Kennis** toe te bedelen.

Efeze 4:11-12, “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en (Bijbel)leraars, om de heiligen toe te rusten (SV: te VOLMAKEN) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus.”

Hoofdstuk 10

De Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’

Wat is de Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’?

Deze gave is de derde van de groep van ONHOORBARE (Geestes)gaven, waardoor God de christen iets doet KENNEN of WETEN. De gave van “het Onderscheiden van geesten” is de “bovennatuurlijke” manifestatie van Gods Geest, die de christen openbaart WELKE of WAT voor geest/geesten er rondom hem/haar werkzaam is/zijn. Efeze 6:12, “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

Gods Geest stelt ons met deze gave in staat om een bovennatuurlijke blik te slaan in de wereld der geesten. Dat deze gave van ontzaglijk groot belang is voor de Gemeente van de Here Jezus Christus, behoeft geen nader beoog. Door de werking ervan wordt het Lichaam van Christus altijd en overal veilig gesteld! **Prijst God voor Zijn wondervolle voorziening!**

Allen, die in enige bediening staan, moeten niet ophouden God om de manifestatie van deze (Geestes)gave in hun bediening te bidden, want alleen deze (Geestes)gave doet hen de soort geesten onderscheiden, die in deze laatste dagen werkzaam zijn in de mensen, die wij op de één of andere manier met het Evangelie moeten zien te bereiken, zoals:

- geesten van ongehoorzaamheid (waardoor men al gauw geneigd is tot ongehoorzaamheid, ook en vooral aan God en Zijn gebod⁸²),
- geesten van hoogmoed,
- geesten van twistgierigheid (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is tot redetwisten of onverdraagzaamheid),
- geesten van zelfmedelijden,
- geesten van vleeselijke lusten (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is tot allerlei soorten van verkeerde verlangens en/of seksuele uitpattingen),
- geesten van murmuring (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is tot mopperen, klagen en/of ontevredenheid),
- geesten van koppigheid,
- geesten van onreinheid,
- geesten van ontuchtigheid,
- geesten van onmatigheid,
- geesten van vitten en treiteren,

⁸⁰ Zie eventueel ook nog het artikel “Tot welke Gemeente behoren wij? (n.a.v. Openbaring 2 en 3)” van H. Siliakus/A. Klein, op ons Weblog van 24 januari 2010. Te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com (noot – AK)

⁸¹ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben”, van E. van den Worm. (noot – AK)

⁸² Alle hier, tussen haakjes, vermelde teksten zijn – hopelijk ter verduidelijking – door A. Klein toegevoegd.

- geesten van roddel,
- geesten van onderkruiperij (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – afbreuk wil doen aan andermans werk),
- geesten van zelfvoldaanheid,
- geesten van (geestelijke) blindheid,
- geesten van stomheid (het “met stomheid geslagen zijn”, waardoor men niets weet te zeggen of het – voor altijd of slechts tijdelijk – echt niet kunnen spreken),
- geesten van onvastheid (waardoor men onzeker/wankelbaar/onevenwichtig is, en dus niet – of niet volkomen – beheerst wordt door de eigen wil of – nog belangrijker – door Gods wil),
- geesten van leugen,
- geesten van haat,
- geesten van zelfbedrog,
- geesten van zotternij (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is om dwaze of gekke dingen te doen),
- geesten van spot (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is om anderen, door een grap of gekheid, te bespotten en/of belachelijk te maken),
- geesten van luiheid,
- geesten van praatzucht (ofwel: het praatziek zijn, waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is tot onzinnig kletsen of roddelen),

en van nog heel veel andere geesten,⁸³ waarvan in de Bijbel wordt gesproken.

Zoals christenen in deze laatste dagen “alles op alles” zetten om dit Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, waar en wanneer zij maar kunnen, zo grijpt de duivel iedere gelegenheid aan om in deze laatste dagen de wereld te bezoeken met een “opwekking” (ofwel: een herleving) van helse machten! Daarom kan en mag de Gemeente van Jezus Christus, juist in deze huidige tijdsbedeling, verwachten dat God Zijn geestelijke gaven – en DEZE geestelijke gave niet in het minst – **in overvloediger mate** zal schenken. Halleluja!

De (Geestes)gave van “*het Onderscheiden van geesten*” openbaart de christen verder, HOE God op een bepaald ogenblik in de samenkomst werkt en WELKE gave in manifestatie IS of KOMT. Hoeveel christenen maken niet de grote fout om hun samenkomsten te leiden volgens een VAST, van te voren opgemaakt programma, waarvan zij niet willen afwijken, TENZIJ God Zelf zou ingrijpen! Dat zij – zo doende – net zo vele malen lijnrecht tegenover de leiding van de Heilige Geest staan, beseffen zij niet eens, omdat zij niet in staat zijn om te onderscheiden, welke (Geestes)gave op een gegeven moment in werking is of wordt gemanifesteerd! Pas als wij, christenen, met de Geest van God samenwerken en Hij IN ons werkt, zullen psychologen, psychometristen, telepaten, kristalkijkers, astrologen en handwaarzeggers onthutst, verstomd en verward zijn... net zoals zij dat waren op die eerste Pinksterdag en in die eerste Pinkstertijd, toen zij de wonderbaarlijke manifestaties van Gods Geest zagen.

Het is door de manifestatie van deze gave van de Heilige Geest, dat christenen (kunnen) onderscheiden of de werkzame gaven van “*ALLERLEI TALEN*”, “*UITLEG van TALEN*” en “*PROFETIE*” in de Gemeente wel “echt” zijn en niet “uit het vlees”!

1 Korinthe 14:27-29, “*En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laten twee of drie profeten spreken, en LATEN DE ANDEREN HET BEOORDELEN.*”

Ik heb mogen leren dat dit BEOORDELEN alleen dient te geschieden door hen, die waarlijk – vanwege hun uitgesproken geloofsleven met deze (Geestes)gaven – PROFETEN zijn!

1 Korinthe 2:15, “*De GEESTELIJKE MENS beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.*”

Het was door deze gave, dat de Heilige Geest mij op een morgen – tijdens een samenkomst – de “geest van VERBEELDING” deed onderscheiden in een man, die op dat ogenblik “profeteerde”, nadat diezelfde (verkeerde) geest de man eerst had doen spreken van een “gezicht”! De Geest van God drong mij toen tot een bestraffing van die geest, waarop de man zweeg.

Wat deze Gave NIET is

“*Het Onderscheiden van geesten*” heeft niets te maken met wat de mensen zo gaarne beoefenen: achterdocht, wantrouwen, argwaan en/of verdenking. Nog veel minder heeft deze Geestesgave te maken met de zogenaamde “Christian Science”: zij ontkennen namelijk het bestaan van een duivel en van geesten.

Het Schriftuurlijke “*Onderscheiding van geesten*” is niet een zéér sterk ontwikkeld gevoel voor verbeelding (d.i. het zich – onterecht – iets inbeelden). In de regel is het wel zo, dat personen, die aan dit laatste lijden, innerlijk al van het rechte pad afgeweken zijn. Zij zijn, zoals de Bijbel dat kernachtig zegt: “*verdwaasd in hun overwegingen... Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen*” (Rom. 1:21b-22, 25a). God haat menselijke verbeelding/inbeelding.

Spreuken 6:16-19, “*Deze zes haat de HERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel:... een hart dat zondige plannen smeedt (SV: een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt),... een valse getuige die leugens blaast,...*”

Het was om deze reden, dat God de zondvloed deed komen en daardoor een einde maakte aan alle vlees.

⁸³ **Al deze geesten zijn net zovele machten van de boze die de (gelovige) mens negatief beïnvloeden, waardoor het leven, maar vooral ook het geloofsleven niet TEN VOLLE tot eer en verheerlijking van Zijn Naam zal kunnen zijn.** Van daar ook de noodzaak dat deze geesten bestaft en/of uitgeworpen dienen te worden (ofwel: dat de macht van deze geesten verbroken wordt), zoals we o.a. kunnen lezen in 2 Kor. 10:3-6a. (noot – AK)

Genesis 6:5, “En de **HERE** zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachte-spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”

Gode zij dank voor alle genade, ons in Jezus Christus geworden, waardoor het ons mogelijk is om over deze dingen de overwinning te behalen.

2 Korinthe 10:3-5, “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken (SV: tot neerwerping der sterkten, d.i. tot verbreking/uitwerping van de machten van satan). Want wij breken valse redeneringen af (d.i. wij zullen de valse/satanische overleggingen verbreken/uitwerpen) en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.”

Deze BOVENNATUURLIJKE gave wordt niet geschonken om iets van de menselijke geest te weten te komen. Zelfs zondaren kunnen van deze wetenschap, die men psychologie noemt, een studie maken en het daarin zeer ver brengen. Daarom juist heeft de (Geestes)gave van “het Onderscheiden van geesten” NIETS met psychologie of met “mensenkennis” te maken.

1 Korinthe 2:11a, “Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem (of haar) is?”

“Het Onderscheiden van geesten” is ook niet de gave van “toekomst voorspellen”. Dit laatste wordt gedaan door een zogenaamde “waarzeggende geest”. Zo’n geest is niet van God; die is van de duivel! Satan heeft hiermee de Geestesgave van “een Woord van Kennis” en die van de “Profetie” GEKOPIEERD.

Wanneer echter de gave van “het Onderscheiden van geesten” in werking komt, stelt die de christen in staat om de waarzeggende geest te onderscheiden.

Handelingen 16:16-18, “En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin (SV: dienstmaagd) die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschaftte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een (SV: de) weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg.”

God schenkt ons deze Geestesgave niet om die te verwarren met de één of andere “spiritistische geest”. DE BIJBEL VEROORDEELT HET SPIRITISME! Als onze geliefden en dierbaren “in Christus” gestorven zijn, dan zijn zij nu bij de Here Jezus. Als ze NIET “in Christus” gestorven zijn, dan worden hun geesten bewaard in het dodenrijk. De geesten van de gestorvenen hebben hierdoor volstrekt geen contact met de op aarde nog levende mensen; iets wat God in Zijn Woord de mensen ook ten strengste verbiedt.

Deuteronomium 18:10-12, “Onder u mag niemand gevonden worden die... waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaars is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet (d.i. die DE DODEN “RAADPLEEGT”). Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HERE...”

Geesten van gestorven mensen dwalen niet in de lucht rondom ons, zoals spiritisten geloven en zoals de duivel wil, dat ook u dat gelooft, want al die manifestaties die er van gestorvenen (lijken te) zijn, zijn net zovaak leugenmanifestaties vanwege **demonische machten**, “geesten van Endor” (zie 1 Sam. 28:13-20).

Gedenk aan uw Schepper in uw jonge dagen, eer “het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.” (Pred. 12:7)

De geesten van de rechtvaardigen bewaart hij bij Zich in de hemelen; de geesten van de ongehoorzamen en ongelovigen bewaart Hij in het dodenrijk...

Prediker 9:5b zegt: “...maar de doden weten helemaal niets...” aangaande de dingen op deze aarde. Weest u van één ding overtuigd! Zoveel te meer als het spiritisme in deze laatste dagen terrein wint en het aantal van door de duivel bezeten mensen groeit, zoveel te meer hebben wij, christenen, de gave van “het Onderscheiden van geesten” NODIG.

Bijbelse voorbeelden van deze Gave

Door de manifestatie van deze wonderbaarlijke Geestesgave, ONDERSCHIEDDE Jezus die 2000 demonen in één mens (zie Mark. 5:7-13).

Filippus, de evangelist en opwekkingsprediker, doopte in Samaria ook een zekere Simon, die voorheen aan toverij deed en daarmee de zinnen van het volk van Samaria in vervoering bracht. Naar het uiterlijk scheen hij zich bekeerd te hebben, waardoor hij ook door Filippus gedoopt werd. Filippus onderscheidde de kwade geest niet, DIE NOG STEEDS IN HEM WAS. De apostel Petrus ONDERSCHIEDDE die duivelse geest wèl en zei toen: “Laat uw geld met u naar het verderf (SV: ten verderve) gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt! U hebt part noch deel aan deze zaak, want UW HART IS NIET OPRECHT VOOR GOD... WANT IK ZIE dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid” (Hand. 8:20-23).

Hier leren wij, dat deze Simon wèl geloofde, maar dat hij dit deed met zijn verstand (zie Hand. 8:13); zijn hart was echter niet oprecht voor God (zie Hand. 8:21). Hoe worden ook wij door dit voorbeeld overtuigd van **de noodzaak van de manifestatie van de gave van “het Onderscheiden van geesten”!**

Barjesus was een Jood; hij was een tovenaars en een valse profeet. Deze Elymas (d.i. tovenaars) probeerde de stadhouder, Sergius Paulus, van het geloof af te keren. Paulus, die de duivelse geest ONDERSCHIEDDE, weerstond en bestrafte hem.

Handelingen 13:9-11, “Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), **VERVULD met de Heilige Geest**, keek hem doordringend aan, en zei: O DUIVELSKIND, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Here te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Here is

tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden.”

Vlak voor de gaven van “genezingen” door Paulus te Lystre werden gemanifesteerd, was de gave van “het Onderscheiden van geesten” in hem werkzaam, waardoor hij de goede geest in die kreupelgeborene ONDERSCHIEDDE.

Handelingen 14:9-10, “Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij ZAG dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond.”

De naamloze dienstmaagd, bezeten door een waarzeggende geest, volgde Paulus en Silas, roepende: “Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste” (zie Hand. 16:17). Wat deed Paulus toen? In plaats van haar één van de steunpilaren van de Gemeente te Thyatira te maken, werd de Heilige Geest in Paulus toornig... en door de kracht van de Geest van God, werd die DUIVELSE GEEST uit haar geworpen! Paulus ONDERSCHIEDDE die kwade geest echter op tijd (zie Hand. 16:16-18).

Zo zijn er nog vele andere voorbeelden hiernaast te noemen. De Here Jezus ONDERSCHIEDDE eveneens die 7 kwade geesten in Maria, net zo goed als die geest van VOORROORDEEL in Johannes en Jakobus, en net zo de geest van HEBZUCHT in Judas, alsook de Geest van HOOGMOED in de discipel Petrus!

En wat de Here Jezus heeft gedaan gedurende Zijn rondwandeling op deze aarde, kunnen wij, christenen, ook doen, want Hij heeft Zelf gezegd: “**Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal GROTERE DOEN dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader**” (Joh. 14:12).⁸⁴

Glorie voor Jezus!

Hoofdstuk 11

De Gaven van genezingen

Wij zijn nu gekomen tot de derde en laatste groep van Geestesgaven; namelijk, de niet-hoorbare gaven, die tot actie voeren en tot wonderen en tekenen. Al direct valt het op dat er in de Bijbel van 2 van deze 3 gaven gesproken wordt IN HET MEERVOUD. De Bijbel spreekt van “gaven van genezingen” en van “werkingen van krachten” (zie 1 Kor. 12:8-10). God zal hiermee Zijn bedoeling hebben. Het ligt echter niet op mijn weg om hierop dieper in te gaan, tenzij Gods Geest mij op deze weg zal leiden.

Wat verstaan wij onder de ‘Gaven van genezingen’?

“Gaven van genezingen” zijn manifestaties van de Heilige Geest door een christen heen, waardoor het lichaam van een zieke wordt genezen ZONDER de aanwending van natuurlijke of medische middelen (zoals een operatie en/of specifieke medicijnen/behandelingen).

Jezus Christus werd geopenbaard, opdat Hij de werken van de satan/duivel verbreken zou (zie 1 Joh. 3:8). Ook de genezing van het lichaam door de manifestatie van de Heilige Geest is een verbreking van het werk van de duivel door de kracht van God.

Handelingen 10:37-38, “U weet wat er gebeurd is... hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed **en ALLEN die door de duivel overweldigd waren, GENAS**, want God was met Hem.”

Ik geloof met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en geheel mijn verstand, dat Jezus Christus is gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren, opdat DOOR en IN Hem de volle maat van de restauratie, zoals God die in Zijn Woord heeft beloofd, aan de mens zal worden door het geloof in Gods eniggeboren Zoon. Deze restauratie houdt “genezing” in, maar ook de heerschappij van de “NIEUWE MENS”⁸⁵ over “de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (zie Ef. 6:12), **tegen welke demonische machten de christenen moeten STRIJDEN**. Maar, hoe kunnen christenen in deze strijd zegevieren, als zij de Goddelijke wapens missen? Om te overwinnen heeft God daarom ook Zijn Geestesgaven geschonken, die werken **door de manifestatie van de IN hen WONENDE Geest van God**.

Wat God door de werking van deze Gaven bewijst

Door de werking van de “gaven van genezingen” bewijst God:

- **De opstandingskracht van Christus.**
Handelingen 3:15-16, “maar de Vorst van het Leven hebt u gedood, **Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven.**”
- **Dat Hij macht heeft om zonden te vergeven.**

⁸⁴ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “**De UITEINDELIJKE, Goddelijke HEERLIJKHEID van de WARE Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de 1^{ste} Gemeente/Kerk**”, van E. van den Worm. (noot – AK)

⁸⁵ Zie eventueel op onze website de studie “**Lukas – het Boek van de NIEUWE MENS in Christus**” (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen), van E. van den Worm (noot – AK)

Markus 2:10-11, "Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis."

- **Dat Hij macht heeft om het geloof van de mensen op te bouwen en zielen te redden.**

Johannes 6:2, "En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken."

Wie de wonderen en tekenen uit de Bijbelverslagen toetst aan de in de huidige Gemeente(n) gepleegde handelingen, zal moeten erkennen dat één BOVENNATUURLIJKE GENEZING méér demonen in beweging zal brengen en meer zielen zal bewegen tot Jezus te komen, en hun zonden aan de voet van het kruis te belijden, dan een dozijn predikaties!

- **Dat Hij macht heeft om Zijn Woord in alle opzichten te bevestigen.**

Markus 16:16-18, "Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen (SV: met nieuwe tongen) zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; **op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.**"

- **Dat Hij macht heeft om Zijn Naam te verheerlijken en om Zijn kinderen rijkelijk te zegenen.**

Markus 2:12, "En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren **en God verheerlijkten** en zeiden: Wij hebben nog nooit zo iets gezien!"

- **Dat Hij macht heeft om Zijn uitnemende Liefde, Zijn grote barmhartigheid, Zijn mededogen, Zijn onkreukbare trouw, Zijn onaantastbare rechtvaardigheid en eerlijkheid, te bewijzen.**

Mattheüs 28:20, "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen."

Wat de 'Gaven van genezingen' NIET zijn

Het is zonder meer duidelijk, dat deze Geestesgave NIETS te maken heeft met de medische wetenschap. Deze laatste kan beoefend worden door zondaren, die zelf nooit van de Heilige Geest gehoord hebben, laat staan, dat zij iets zouden weten van Zijn manifestaties.

Vele ziekten en kwalen wortelen diep in de menselijke ziel of geest. Zo leert de natuurlijke mens ook, dat zorg, angst, vrees, ontmoediging, neerslachtigheid, teleurstelling, wantrouwen, haat, bitterheid, mopperen, wrok, enzovoort veelal remmend werken ten aanzien van de genezing van een ziek mens. In de praktijk komt het dan ook voor dat de natuurlijke genezing (pas) kan intreden, zodra men kans ziet om op de één of andere manier bovengenoemde gemoedstoestanden te verwijderen. Maar dit wil dan nog niet zeggen, dat er dan sprake is van **GODDELIJKE GENEZING!**

Andere ziekten en kwalen staan weer in direct verband met demonische machten, met "geesten". In Indonesië noemt men deze machten "goena-goena" of ook wel "zwarte kunst". Genezing van op deze wijze aangebrachte ziekten **MOET op bovennatuurlijke wijze** worden bewerkstelligd. De beste en beroemdste medici staan hier machteloos tegenover; ze staan dan namelijk tegenover 'ondoorgrondelijke raadselen'... Door de werking van de "gaven van genezingen" kan dan **op bovennatuurlijke wijze** gezondheid worden verkregen.

Vanzelfsprekend vallen de werken van "spiritisten" en "magnetiseurs" en al dergelijke "tovenaars" NIET onder eerderbedoelde bovennatuurlijke genezing (van Godswege)! Hoe dikwijls hebben wij gezien dat deze kwakzalvers hun rituelen doen en hoe zij de zieken SCHIJNBAAR genazen. Wij hebben echter in al dergelijke gevallen kunnen constateren dat de zieken daarna met (veel) meer en nog ergere moeilijkheden bleven zitten dan in het begin en hoe zij regelmatig een vroege dood stierven! Hoe dat komt? Al deze "tovenaars" gaan niet om met de Levende en Heilige God, de Schepper van hemel en aarde, de Bron van alle leven, maar staan in dienst van de duivel! En van de duivel weten wij, door Gods Woord, dat hij alleen maar komt om te stelen, te slachten en te verderven!

Johannes 10:10, "De dief (hier: het beeld van de duivel) komt alleen maar om te stelen, te slachten en (om mensen) verloren te laten gaan;..."

Dezulken kunnen komen met "bijgeloof", met zogenaamde "mentale suggestie", met "psychologie", met allerlei "hekserij", met "beprevelde drankjes", met "bewierookte en in papier of doekjes gewikkelde spreuken"; zij kunnen bij al deze handelingen ook de naam "Jezus" prevelen of "God" erbij halen... maar, het zal allemaal niets helpen! De blinde ogen worden niet geopend, de dove oren zullen niet horen, de kreupele voeten zullen niet weer lopen, de hersentumor zal niet worden weggenomen, de geperforeerde longen zullen niet dichtgroeien, de maagkanker zal niet worden genezen. Ook zal satan geen demonen uitwerpen uit de personen die men (door zijn satanische/duivelse macht) met deze ziekten en kwalen heeft bewerkt, want satan werpt de satan/duivel (of zijn demonen) niet uit! De Bijbel leert ten aanzien hiervan duidelijk en beslist: "En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?" (Matth. 12:26).

Een Bijbels voorbeeld waar duivelbezweerders de Naam van Jezus bij hun duistere praktijk noemen, vinden wij in Handelingen 19!

Handelingen 19:10-16, "En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de Here Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam van de Here Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. **Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u?** En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten."

Commentaar is hierbij overbodig.

Voorbeelden uit de Bijbel van Goddelijke genezing

In Handelingen 28:1-10 lezen wij dat Paulus, op het eiland Malta, zijn handen op de vader van Publius legde, die op bed lag met zware koorts en buikloop. En Publius' vader werd toen weer gezond! In vers 9 lezen we dan: *“Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem (d.i. Paulus) toe en zij werden genezen.”*

In Handelingen 3:1-10 lezen we dat Petrus de man, die vanaf de moederschoot kreupel was, bij de rechterhand greep en hem **in de Naam van Jezus Christus** oprichtte, met het bevel: *“Sta op en ga lopen!”* In vers 7b-8 lezen we: *“en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend.”*

In Handelingen 9:32-35 lezen wij dat het Petrus was (en niet Lukas, de 'dokter' van die dagen), die tegen Eneas van Lydda, die al acht jaar op bed lag omdat hij verlamd was, zei: *“Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op.”*

Ik kan zo wel doorgaan, want de Bijbel telt TALLOZE voorbeelden, die allemaal voor zichzelf spreken. Ik teken hierbij, waarschijnlijk ten overvloede, nog even aan dat in alle genoemde gevallen in 'het Boek van de Handelingen der apostelen', Lukas (de 'dokter' van die dagen) alle berichten heeft opgetekend die betrekking hadden op al de zieken die toen de straten vulden en direct door de manifestatie van deze (Geestes)gave werden genezen.

Het zijn nauwkeurige berichten van zieken die aangedragen werden op hun ligbed en terstond konden lopen; zelfs zieken op wie alleen maar de schaduw van Petrus viel, genezen (zie o.a. Hand. 5:12-16)! **ALLEEN GODDELIJKE GENEZING KAN ZULKE GETUIGENISSEN VOORTBRENGEN!** Geen genezing langs natuurlijke (of medische) weg zou ooit hebben kunnen bewerkstelligen dat het volk van twee steden uitliep om zich tot de Here God te bekeren, zoals toen het geval was (zie Hand. 9:35).

Toen Paulus **in de Naam van Jezus** de hopeloze kreupele deed opstaan en wandelen (zie Hand. 14:8-10) was het alweer dezelfde 'dokter' Lukas die het verslag schreef met betrekking tot de conditie van die mens vóór en ná de genezing. Lukas was degene die 'de diagnose' stelde, en vaststelde dat het **GODDELIJKE GENEZING** was, en geen **NATUURLIJKE!**

Genezingen bleven niet beperkt tot de apostelen van de eerste Pinkstertijd

De Bijbel openbaart ons het onomstotelijke feit dat deze *“genezingen”* NIET beperkt bleven tot de apostelen van de Here! Integendeel, zelfs de dienaren in de Gemeente van de Here Jezus Christus mochten door genade in deze zelfde bediening staan.

Handelingen 6:8, *“En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.”*

Handelingen 9:17-18, *“En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Here heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.”*

De Here Jezus heeft zelfs gezegd dat deze tekenen ALLE GELOVIGEN zouden volgen (zie Mark. 16:16-18). Ter bevestiging staat er nog wat verderop geschreven: *“zij gingen OVERAL heen om te prediken, en de Here werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden.”* (Mark. 16:20)

Filippus was een evangelist, maar ook hij deed dezelfde tekenen **in de Naam van de Here Jezus Christus**. Het was omdat hij – in de kracht van de Heilige Geest – “Christus en Dien gekruisigde” predikte. Vanwege de tekenen die hij deed hielden de menigten *“zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd”* (zie Hand. 8:5-6). Het verslag hierover laat ons niet in twijfel ten aanzien van de aard van deze tekenen, daar wij verder lezen: *“Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen”* (Hand. 8:7).

Zijn deze bedieningen vandaag de dag nog mogelijk? Juist in deze laatste dagen méér dan ooit te voren! **Deze tekenen en wonderen zijn JUIST door de Here God voor de laatste dagen (van de eindtijd) beloofd;** namelijk de dagen, waarin wij NU leven. Voor wie ogen en oren hebben, en daarbij ook nog een eerlijk hart, spreken de bedieningen van vele Godsmannen en -vrouwen van onze tijd een duidelijke taal. Gode zij dank voor Zijn uitnemende genade.

Als wij nu maar gewillig zijn en in gehoorzaamheid willen kijken naar de voorbeelden uit Gods Woord; namelijk HOE HET GEDAAN WERD tijdens de bedieningen van mannen Gods als: Elia, Mozes, Elisa, Jesaja, Jezus en alle christenen van de Vroege-Regen-Gemeente⁸⁶, dan zullen wij kunnen leren dat de Here Zijn Gemeente, dat is Zijn Lichaam, gaven en ambten en bedieningen heeft geschonken opdat degenen, die geloven, ook zullen staan IN DAT GELOOF! En niet om tot zegen van de eigen ziel te zijn, maar... **tot heil van de Gemeente van de Here Jezus Christus, tot OPBOUW van dat mystieke Lichaam, tot VOLMAKING van de kinderen Gods.** *“Jezus Christus”,* Die ons Voorbeeld is, *“is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”,* zegt Hebr 13:8.

Jezus zei dat wanneer Hij zou zijn heengegaan, Hij de Heilige Geest, Die Hij van de Vader zou ontvangen, zou zenden (zie Joh. 14:26, Joh. 15:26 en Luk. 24:49). Deze zou de gelovigen AANDOEN met KRACHT van omhoog, opdat zij hetzelfde zouden doen, wat Hij had gedaan. Lees Johannes 14:12, Handelingen 1:8, Lukas 4:18-19 en Handelingen 10:38. De Here Jezus heeft Zijn arbeiders NOOIT uitgezonden ZONDER de pertinente opdracht erbij

⁸⁶ De Vroege-Regen-Gemeente = De eerste Nieuwtestamentische Gemeente die ontstond NA de **uitstorting** van de Heilige Geest (zijnde 'de eerste druppels' van de beloofde 'geestelijke' Regen in Joel 2:23) **op de dag van het eerste** (Nieuwtestamentische) **Pinksterfeest** (zie Hand. 2:1-4). (noot – AK)

te voegen, dat zij ook DE ZIEKEN MOESTEN GENEZEN. De opdracht, gegeven aan de twaalf discipelen en aan de zeventig anderen, is DEZELFDE GEBLEVEN voor ONS, gelovigen van deze tijdsbedeling van genade, “op wie de einden der eeuwen gekomen zijn”.

- Lukas 9:1-2 en 6, “Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg **om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.**” “Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken.”
- Lukas 10:1 en 9, “Hierna wees de Here nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aanzicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.” **“genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u (SV: nabij u) gekomen.”**

Mattheus 28:19, “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

Ziet u het lezer?

Kunt u de onverbreekbare schakel onderscheiden?

Als wij, christenen, nu maar GELOVIG IN DE GEHOORZAAMHEID WILLEN STAAN, zo zal de Here Jezus Christus Zijn belofte tegenover ons nakomen: “En zie, **Ik ben met u AL DE DAGEN, tot de voleinding van de wereld. Amen.**” (Matth. 28:20).

Wat wil dit ons zeggen? Het wil ons zeggen, dat Hij, Jezus, DE WAARBORG IS, DE GARANTIE, DAT WONDEREN EN TEKENEN ZULLEN VOLGEN! Want Hij zei: “Mij is gegeven ALLE MACHT IN HEMEL en OP AARDE” (Matth. 28:18). Laat ons dit ALTIJD indachtig zijn!

Hoofdstuk 12

De Gave van de ‘werkingen van krachten’ en die van ‘het geloof’

De gave van de “werkingen van krachten” (zie 1 Kor. 12:8-10) is een openbaringsvorm van de Heilige Geest, waarbij daden (handelingen) worden bewerkstelligd, doordat BOVENNATUURLIJKE KRACHTEN worden bewogen op een BOVENNATUURLIJKE wijze en langs BOVENNATUURLIJKE wegen; ter bevestiging van het gepredikte Woord, waardoor het geloof in dat Woord wordt opgebouwd en versterkt. De Heilige Geest manifesteert deze gave wanneer Hij dat op een gegeven ogenblik – in de op dat moment bestaande omstandigheden – nodig acht, omdat men bij het achterwege blijven van dit wonder zou gaan twifelen aan het gepredikte Woord.

Het bovennatuurlijke is ALTIJD en OVERAL tegengesteld aan het natuurlijke, waardoor men van “wonderen en tekenen” spreekt. Deze bovennatuurlijke krachten werken over het geschapene en geven de christen macht over de dood, over demonen en over de natuur.

Deze krachten worden door de Heilige Geest ook gewerkt om Gods volk op bovennatuurlijke wijze uit gevaar en gevangenschap te verlossen en om Goddelijke oordelen te doen plaats hebben.

Zo kunnen door deze krachten orkanen tot zwijgen worden gebracht, duivelen worden uitgeworpen, gebrokenen van hart worden verbonden, mensen worden verlost uit natuurlijke hardnekkigheid en rebellie, en wel zó, dat deze laatstgenoemden in een conditie worden gebracht waarin zij de Heilige Geest zullen kunnen ontvangen; wat ook het geval was met Saulus van Tarsen, de latere Paulus.

Steeds is het Gods Heilige Geest, Die de christen – door Zijn werkingen van bovennatuurlijke krachten – in zijn/haar leven en getuigenis wil begeleiden, zoals de Here God dat ook met Oudtestamentische gelovigen deed. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat Mozes God vroeg om met hem mee te gaan, want hij geloofde met zijn gehele hart en gehele ziel en zijn gehele verstand dat deze “God van de brandende doornstruik (of braamstruik)” (zie Exod. 3:2-4) Zijn krachten zou doen volgen op de prediking van het Woord dat Zijn dienstknecht zou brengen. Ook was het geen wonder dat Gideon, toen hij door God geroepen werd, aan de Engel van de Here vroeg: “En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze (voor)vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HERE ons niet uit Egypte doen optrekken?” (Richt. 6:13b). Ook was het geen wonder, geliefde lezer, dat Elisa, overtuigd van de verantwoordelijkheid van zijn bediening, vroeg: “Waar is de HERE, de God van Elia?” (zie 2 Kon. 2:14). Want alleen deze God kon krachten werken (zie Jak. 5:17-18).

Toen Jezus zei: “Mij is gegeven ALLE macht in hemel en op aarde” (Matth. 28:18b), wilde Hij daarmee zeggen dat de gelovigen dit NOOIT moesten VERGETEN. Jezus deed deze uitspraak aan Zijn grote zendingsopdracht voorafgaan; wat wil zeggen dat christenen, tijdens de getrouwe uitvoering van die opdracht, Hem altijd zullen mogen herinneren aan deze verzekering en aan Zijn belofte: **“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.”** (Mark. 16:17-18)

Wat niets te maken heeft met ‘werkingen van krachten’

In de hedendaagse wetenschappelijke wereld wordt gesproken van “wonderen der wetenschap”. De ontembare drang van de mens om te zoeken en te weten is op zichzelf al een wonder. Telkens als de (wetenschappelijk) zoekende mens weer eens “iets” heeft ontdekt wat tevoren wel werd verondersteld of zelfs vermoed, maar toch nooit werd gekend, omdat dat “iets” niet te bewijzen was, spreekt men van een “wetenschappelijk wonder”. Er zijn velen, die nog verder gaan en die beweren, dat de wetenschap zelf het grootste wonder is. Maar wetenschap is geen wonder in de strikte zin van het woord. Wetenschap komt tot stand doordat een natuurlijk mens zich gestaag met natuurlijke wetten bezighoudt. De hem ten dienste staande techniek vergunt hem op deze weg van volhardend

onderzoek en speuren voort te gaan. Het mag dan te prijzen en te waarderen zijn, en Nobelprijzen mogen door de “primus-inter-pares” (d.i. de eerste onder zijns gelijken, qua bekwaamheid/talent enz.) worden verworven, verslagen en rapporten van wetenschapsmensen mogen dikwijls adembenemend zijn, toch zijn dit soort wonderen niet te vergelijken met Gods “*werkingen van krachten*”. Wonderen van de techniek komen meestal voort uit het natuurlijk verstand, dat nooit en te nimmer het bovennatuurlijke zal kunnen vatten! Ook hebben “wonderen van de natuur” niets te maken met deze “*werkingen van krachten*”. Er zijn veel mensen die lange wandelingen of tochten maken langs berg en dal en die zich dan graag uiten in hun bewondering voor Gods schepping ..., in plaats van zich in de Gemeentelijke samenkomst, samen met Gods heiligen, te verwonderen in de wonderlijke gaven van de Heilige Geest en om Hem dan gezamenlijk te aanbidden in GEEST en WAARHEID. Dit soort natuurliefhebbers verlagen, met hun voorliefde voor “het wonder van de natuur”, de Bijbelse standaard van het wonder in de Gemeente, die door de kracht van de Heilige Geest tot stand komt.

Voorts hebben “wonderen van de architectuur” niets te maken met deze Geestesgave. Moderne “wolkenkrabbers”, indrukwekkende en machtige waterwerken en andere “cultuur-wonderen” – net als moderne laboratoria, collegezalen, hospitaal, kathedralen (en wat er nog meer te noemen zou zijn) – zijn allemaal GEEN wonderen! Deze komen alle tot stand door menselijke arbeid en vernuft, door mensen, die heus geen ervaring van het bovennatuurlijke behoeven te hebben; ja, zij kunnen voortbrengselen van grote zondaren zijn, die zich tegenover Gods wonderwerkende kracht van de Heilige Geest stellen.

Ook hebben “wonderen van de chirurgie” niets te maken met deze wonderkrachten van God. Onze moderne chirurgen mogen ons menselijk lichaam aan stukjes kunnen snijden om alles weer zo goed mogelijk aan elkaar te naaien. Maar het brengen van “leven” in een dood lichaam kunnen zij niet. Al wat zij doen, nadat zij hun operaties hebben verricht, is het wachten op “de natuur”, zo zeggen zij, die de genezing tot stand moet brengen. Aan heel hun werk is niets bovennatuurlijks!

Bijbelse voorbeelden van ‘werkingen van krachten’

- In Handelingen 9:36-41 lezen wij over Petrus, die geroepen werd omdat Tabitha, ook wel Dorkas genoemd, gestorven was. En Petrus ging met hen mee. En toen Petrus de bovenzaal (of opperzaal) binnenkwam en daar al de weduwen bij elkaar vond, huilende en gedenkende al het goede werk van de gestorven Tabitha, stuurde hij allereerst die treurende vrouwen weg, daarna knielde hij bij de dode neer en bad; om zich daarna, gedreven door de Geest van God, tot het dode lichaam te keren en te zeggen: “**Tabitha, sta op!** En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar LEVEND voor hen” (Hand. 9:40b-41). Het resultaat hiervan was dat velen in de Here geloofden (zie Hand. 9:42).
- In Handelingen 20:7-12 lezen wij het volgende: “een zekere jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd DOOD opgetild.” Door de manifestatie van de “*werkingen van krachten*”, wierp Paulus zich, nadat hij naar beneden was gegaan, “op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. **En zij brachten de jongen LEVEND mee en werden bovenmate vertroost.**”
- In Johannes 11:14-44 lezen wij over “de opwekking van Lazarus”. Door de manifestatie van deze Geestesgave van “*werkingen van krachten*” beval Jezus, aan de gestorven Lazarus, “*Lazarus, kom uit!*” (zie vers 43) En Lazarus, die reeds vier dagen in het graf lag, KWAM UIT DE DOOD! Het resultaat was, dat VELEN in Jezus GELOOFDEN (zie vers 45).
- In Johannes 2:7-11 lezen wij over het water dat wijn werd op de bruiloft te Kana. Door de “*werkingen van krachten*” veranderde Jezus het water in de zes stenen watervaten in WIJN! De Bijbel spreekt hier van het “*begin van de TEKENEN*”⁸⁷ (zie vers 11).
- In Johannes 6:9-14 lezen we dat Jezus, door de manifestatie van deze (Geestes)gave van “*werkingen van krachten*”, in staat was om 5000 mensen te voeden met vijf broden en twee vissen. Ook hier spreekt de Bijbel van “*het TEKEN dat Jezus gedaan had*” (zie vers 14).
- In 1 Koningen 17:21-24 lezen we dat God een dode jongen weer tot leven bracht als verhoring van Elia’s gebed. Hetzelfde heeft de Here voor Elisa gedaan (zie 2 Kon. 4:32-35).

Door deze (Geestes)gave van “*werkingen van krachten*” heeft de Here Jezus de gierende stormen en de overslaande golven gestild... had Mozes macht en kracht over regen, waterstromen, hagel en kikvorsen.

De apostel Paulus had niet alleen mensen GENEZEN door de manifestatie van de “*gaven van genezingen*” maar hij had ook door de manifestatie van de “*werkingen van krachten*” **een mens blind doen worden** (zie Hand. 13:11). Hier is, net als in het geval van Mozes, sprake van het in werking komen van **Geesteskrachten TEN OORDEEL!**

Al eerder heb ik opgemerkt dat God deze Geestesgave ook gebruikt om Zijn volk te beschermen in tijden van gevaar. Want, zo zien wij Hem – toen Gods volk achtervolgd werd door de razende Farao en zijn leger – Mozes bevel

⁸⁷ Wijn = Het beeld van de Heilige Geest, die er overvloedig zal zijn **NA de Bruiloft**, van Christus met Zijn Bruid. Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “*Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde*”, van E. van den Worm.

• Zie eventueel ook nog het artikel “*De ‘Spade Regen opwekking’*” van H. Siliakus, op ons weblog van 24 april 2010. Te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com en/of, op onze website, de studie “*De werkingen van de Geest in de eindtijd*” van E. van den Worm. (noot – AK)

geven... (zie Exod. 14:1-22) en, het water van de Schelfzee (of 'Rode zee') bleef aan hun rechter- en linkerhand staan als een muur... (zie Exod. 14:22)

God beantwoordde Jozua's geloofsmoed en Hij deed, ten behoeve van Zijn volk, de zon te Gibeon stilstaan en de maan in het dal van Ajalon (zie Joz. 10:12-14)! **Wij hebben een wonderbare en grote God!**

In alle bovenstaande gevallen heeft de Here God MENSEN ZIJN KRACHTEN TOEVERTROUWD, opdat deze mensen in het geloof deze krachten zouden aanwenden **tot eer en verheerlijking van Zijn Naam.**

De Bijbel – en dit wordt door velen over het hoofd gezien – is een Boek VOL “KRACHTEN”! De God van Wie de Bijbel spreekt, is een GOD “VAN KRACHTEN”! Daarom is het Evangelie “EEN KRACHT van GOD” (zie Rom. 1:16 en 1 Kor. 1:18) en “het Woord van God is LEVEND en KRACHTIG” (zie Hebr. 4:12)! **O, dat de Heilige Geest ons allen genade zal schenken om voortdurend in Zijn kracht te leven tot reiniging en heiliging** (van onze oude, zondige natuur)!

Wij hebben nu reeds het Bijbelse licht op de manifestatie van acht Geestesgaven laten vallen om hun werkingen te verstaan. Wij zijn nu aangekomen bij de negende en laatste van deze (Geestes)gaven; namelijk die van HET GELOOF.

Wat is de ‘Gave van het geloof’?

Het is die manifestatie van de inwonende Geest van God, waardoor VERZEKERING van VERHOORD GEBED in het hart van de christen leeft. Op grond van dit bovennatuurlijk feit staat er geschreven: **“Het GELOOF nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.”** (Hebr. 11:1-2).

De (Geestes)GAVE van GELOOF doet de christen volkomen geloven in de (van God) “afgebeden” wonderen, terwijl de gave van de “werkingen van krachten” deze wonderbare “krachten” bewerkstelligt.

Markus 11:24, **“Daarom zeg Ik u: ALLES wat u biddend begeert, GELOOF dat u het ONTVANGEN ZULT, en het zal u ten deel vallen.”**

Het geloof dat werkt door de manifestatie van Gods Geest is LEVEND GELOOF. Het is DIT GELOOF, werkende in de levens van christenen, dat de LIEFDE ten opzichte van elkaar doet groeien. Waar geen groei is in de liefde van God, daar moet de oorzaak worden gezocht in de afwezigheid van LEVEND GELOOF. Dat dan de Gemeente zich zal verootmoedigen voor het aangezicht van de Here, zonder Wie geen genade wordt ontvangen om te groeien in HET GELOOF door de werkende kracht van de Geest. Zonder dit LEVEND GELOOF is er geen (geestelijke) groei in de Gemeente van de Here Jezus Christus.

2 Thessalonicenzen 1:3, **“Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt.”**

LEVEND GELOOF is een DAAD; wanneer deze (Geestes)gave werkt is ze SCHEPPEND! Dit geloof is als een ROTS waarop de christen kan gaan en staan in het (Goddelijk Konink-)rijk van het Woord. En waar de Here Zijn arbeiders ook heen zendt zal, tot dit doel, deze (Geestes)gave ook geschonken worden. Want, **deze gave van de Heilige Geest is voor alle christenen die zich hiernaar uitstrekken** of, zoals de apostel Paulus adviseerde, ernaar “ijveren”.

Wat de ‘Gave van het geloof’ NIET is

Het “natuurlijk geloof”, dat ieder mens min of meer heeft en dat meestal ook wel voor MOED wordt versleten, heeft met deze manifestatie van de Geest niets te maken. Men noemt dit soort menselijk geloof ook wel “diep geworteld vertrouwen”. Het moet worden toegegeven dat zonder dergelijke “moed” en zonder dit “vertrouwen” menige zaak, menige omstandigheid, menige gelegenheid en menige dingen in onze samenleving niet zouden worden gekend. Maar de **“(Geestes)gave van het geloof”** is toch wel héél iets anders, dan de hierboven bedoelde natuurlijke “gave” (beter gezegd: talent), waar de ene mens meer van heeft dan de andere.

Deze (Geestes)gave is ook niet dezelfde als het “gewone of algemene geloof” dat wij allen aan de dag leggen, willen wij antwoord ontvangen op onze gebeden, en dat in Titus 1:3 is genoemd. Door het bezit van dit “algemene geloof” worden wij, naast een daadwerkelijke bekering, “christenen” genoemd. Terwijl “de Geestesgave van HET GELOOF” zich uitstrekt naar de bediening en de opbouw en VOLMAKING van de Gemeente.

Ook is dit LEVEND GELOOF, als Geestesgave, niet hetzelfde als het geloof, dat in ons als een VRUCHT van de Heilige Geest is gegroeid, waarvan in Galaten 5:22 wordt gesproken. Dit geloof is een verdieping van, is door de werking van de Geest gegroeid uit, het algemene geloof, dat ons gewordt door het horen van het Evangelie van de Here Jezus Christus.

Vanzelfsprekend heeft deze (Geestes)gave NIETS te maken met “het trachten te geloven”, “het veronderstellen van het bezit van het geloof”, “het zich verbeelden geloof te hebben”. Deze vormen van de menselijke fantasie is te allen tijde GEVAARLIJK en leidt vanzelfsprekend TOT GROTE TELEURSTELLINGEN, want hier speelt het menselijk gevoel, het vlees, het gemoedsleven een grote rol. **De manifestatie van Gods (Geestes)gave heeft NIETS te maken met uitingen van het gevoel of het gemoed en nog minder met “vlees”!**

Bijbelse voorbeelden van de werking van deze Gave

- In Markus 11:12-14 en 20-24 lezen wij dat Jezus geloofde dat de wortels van die, door Hem, vervloekte vijgenboom AL VERDORD WAREN; hoewel de boom er nog niet verdord uitzag. Geloof houdt op, zodra het feit er is. In vers 22-24 (van Markus 11) lezen wij: **“En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb GELOOF in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal GELOVEN dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel val-**

len.” In het bovenstaande mag u verstaan, wat Jezus Zelf heeft gezegd van de manifestatie van deze gave van de Heilige Geest.

- In 2 Koningen 7:1-2 manifesteerde zich de (Geestes)gave van HET GELOOF, toen Elisa de verzekering gaf dat de overwinning er zou zijn nog voordat het natuurlijk oog deze kon aanschouwen. Maar... in dezelfde tekst vinden we ook de manifestatie van de “*werkingen van krachten*”, en wel: TEN OORDEEL (zie 2 Kon. 7:2 en 17), namelijk voor die officier (SV: de hoofdman) “*op wiens hand de koning leunde*” (zie vers 2a), omdat hij de boodschap van Elisa, van de Here ontvangen, niet geloofde.
- Ananias had, voordat hij naar Saulus van Tarsen toeging, de verzekering in zijn hart (het GELOOF), dat Saulus de Heilige Geest zou ontvangen (zie Hand. 9:17).
- In Markus 4:35-38 lezen we dat Jezus, ondanks de harde stormwind en de hoge golven, op een hoofdkussen in het achterschip sliep... Het was LEVEND GELOOF dat Hem de verzekering gaf dat zij zouden “*overvaren naar de overkant*” (zie vers 35).
- In Handelingen 27:22-25 lezen wij dat Paulus, tijdens een hevige storm op zee, kon zeggen: “*Heb daarom goede moed, mannen, want ik GELOOF God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is*” (vers 25). En dit kon hij zeggen omdat God hem eerder die verzekering geschonken had. Tegelijkertijd had de manifestatie van het “*Woord van Kennis*” plaats, waardoor Paulus (van Godswege) kon zeggen: “*Wij moeten echter op één of ander eiland terechtkomen*” (vers 26).
- In Jozua 6:20 lezen wij over het LEVENDE GELOOF, dat zich in de gelederen van de kinderen Israëls manifesteerde: zij JUICHTEN, nog vóórdat de muren van Jericho waren gevallen. Het was letterlijk zo: HET GEJUICH – gedaan in “*HET GELOOF*” – heeft Jericho’s sterke vestingmuren ineen doen storten, waardoor zij de stad in konden nemen.
- In Genesis 18:10 en Genesis 21:1-2 lezen we over de, door God, beloofde zoon aan Abraham en Sara. En Abraham geloofde het Woord van God, dat als een belofte tot hem kwam, nog vóórdat hem de beloofde zoon geschonken was!
- In 1 Koningen 17:14 lezen we dat Elia de Here, de God van Israël, (volkomen) geloofde, toen hij tot de weduwe van Zarfath zei: “*Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HERE regen op de aardbodem geven zal.*” Elia zei dit, nog vóórdat het geschied was!

Ten aanzien van al het voorgaande geldt nog steeds wat God in Job 22:28 gesproken heeft: “*Als je een zaak BESLUIT, dan komt die voor je TOT STAND; en op je wegen zal het licht schijnen.*” Dit is, met andere woorden, wat ons wordt voorgehouden in Markus 11:24. Glorie voor Jezus!

Voorbeelden uit mijn eigen bediening

Deze voorbeelden zullen, daar ben ik van overtuigd, uw geloofsleven versterken en u eveneens doen verlangen naar die BEWUSTE leiding van Gods Geest, waar geen christen buiten kan. Deze voorbeelden worden hier dan ook weergegeven **tot eer en verheerlijking van Jezus**. Halleluja!

In het jaar 1952 – in de maand mei om precies te zijn: op de 20^{ste} van die maand en omstreeks middernacht – sprak de Here tot mij, terwijl ik gewikkeld was in een gesprek met een zending: “*Heb geloof! Als je heden besluit om Mijn werk opnieuw aan te vangen, zo zal Ik je de weg daartoe openen en Ik zal zegeningen afgieten vanuit de hoogte...*” Op datzelfde ogenblik ontving ik DE VERZEKERING DES HARTEN, dat het zó zou zijn en niet anders. Diep in mijn hart heeft namelijk altijd het verlangen voortgeleefd om nog eenmaal Zijn Evangelie te mogen verkondigen. Het was in Japanse krijgsgevangenschap, in Indonesië in december 1942, dat God tot mij zei dat ik opnieuw zou profeteren voor vele volkeren...” Ik had, lang vóór het aanbreken van de dag, tot Hem gebeden en Hij sprak tot mij toen de eerste stralen van de dageraad begonnen door te breken. Vanaf dat ogenblik WIST ik, dat God mij levend uit krijgsgevangenschap zou doen komen om mij – door Zijn uitnemende genade – opnieuw in Zijn bediening te doen staan.

In augustus 1945 werd de oorlog in de Pacific beëindigd, maar in oktober van datzelfde jaar werd ik opnieuw door de extremisten op Java krijgsgevangen maakt; ditmaal met vrouw en kinderen. Wij werden in gescheiden kampen ondergebracht. Pas een jaar later werden wij bevrijd.

Hoewel ik, hier en daar, reeds in Evangeliesatie-arbeid behulpzaam was, heeft het toch nog tot 1952 moeten duren, voordat ik de stem van de Here zo DUIDELIJK mocht verstaan. Toen de Here tot mij sprak, vlogen mijn gedachten ogenblikkelijk terug naar die morgen in krijgsgevangenschap... Toen ik die stellige verzekering van de Here ontving, schoot er tegelijkertijd een brok in mijn keel, maar Jezus schonk mij genade om die geloofsstap te doen. **Wie zal Zijn liefde kunnen weerstaan?**

Ik nam (toen al in Nederland zijnde) het besluit om mijn leven opnieuw te wijden aan Zijn arbeid, ofschoon ik verder nog niets wist en nog niets zag gebeuren... Maar **God is getrouw en nimmer falend!** Halleluja! Kort daarna opende Hij mij de weg en zette Hij mijn voeten daarop, en gaf mij kracht om voorwaarts te gaan. DIT LEVEND GELOOF, zijnde een manifestatie van de inwonende Geest van God, heeft inderdaad Gods zegeningen op deze weg van Hem en in deze bediening gebracht.⁸⁸

Nog een andere ervaring zou ik hieraan toe willen voegen. Aan het einde van dat jaar 1952 moest het zaaltje in de Ewout van Soeterwoudeschool in Den Haag worden verlaten. De Here gaf mij toen wonderbare leiding bij het zoeken van een geschikt vergaderzaal... Veel tijd was ons niet meer overgebleven. Toen kreeg ik de zaal aan de Nobelstraat te huur aangeboden, maar ik durfde niet te beslissen, aangezien mij de huur, die f250,00 per maand bedroeg, nogal hoog toescheen.

⁸⁸ Zie eventueel – op ons weblog van 23-8-2009 (te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com) – het “*In memoriam*”, over het werk en leven in Gods dienst van deze Godsmann. (noot – AK)

De huur van het vorige zaaltje bedroeg f150,00 per maand, terwijl de Gemeente, die ik mocht bedienen, nog in haar kinderschoenen stond. Deze omstandigheid, gevoegd bij nog andere symptomen, vulden mijn hart eerder met twijfelmoedigheid dan met geloof... Tòch heb ik, dank zij Gods wonderbare liefde en genade, niet lang in deze toestand behoeven te leven. Op een morgen, terwijl ik in gebed was, sprak de Here opnieuw tot mij. Ik hoorde Zijn stem mij deze vraag stellen: "Ben Ik niet langer kredietwaardig voor méér dan f150,00?" Ik schrok ervan op en tegelijkertijd heb ik het aan de voeten van mijn Heiland uitgeweend. Ik vroeg Hem mijn twijfelmoedigheid en vrees te willen vergeven. Toen ik Hem zo gebeden had, schonk Hij mij DE VERZEKERING DES HARTEN, namelijk dat LEVEND GELOOF, dat mij direct deed overgaan tot de geloofsdaad. Nog diezelfde dag werd de huurovereenkomst geregeld, eerst mondeling en diezelfde avond werd het schriftelijk bevestigd. Dit alles werd gedaan, nog vóórdát God mij verder had geleid of iets anders had doen zien. Maar Hij heeft in Zijn Woord gezegd: "**Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden**" (1 Petr. 2:6b). Amen! Twee in de eerste week gehouden samenkomsten brachten reeds een collecte op die voldoende was om de verschuldigde maandhuur te betalen! **Is Hij niet wondervol?**

Aan het eind gekomen van dit werk: "**De Gever en Zijn Gaven**", wil ik nadrukkelijk op de voorgrond stellen dat het de innige bede van mijn hart is dat de inhoud aan de hand van Gods Woord zal worden bestudeerd. **De Bijbel is en blijft "de Bron" en "het Fundament"**.

Dat dan de Geest van Waarheid ons in ALLE WAARHEID zal leiden, opdat de Here Jezus Christus eer en dank zal worden gebracht van ALLES!

Amen.

Inhoudsopgave:

DEEL 1: De doop met de Heilige Geest	3
Hoofdstuk 1: <i>Hoevelen kunnen gedoopt worden met de Heilige Geest?</i>	3
Vooraf enkele begrippen	3
De doop met de Heilige Geest is voor ALLE gelovigen	4
De doop met de Heilige Geest is niet gebonden aan de begintijd van de christenen.....	5
De drie valse verontschuldigen	5
Een korte samenvatting	5
Hoofdstuk 2: <i>De leer van het Bijbelse “dopen”</i>	6
Hoeveel “dopen” zijn er en hoe worden zij (van elkaar) onderscheiden?.....	6
Welke doop is de belangrijkste?.....	7
De waterdoop is een ordinantie (d.i. een voorschrift) van God	7
De waterdoop is een begrafenissen.....	9
De Naam van God geopenbaard	9
De waterdoop is van vitaal belang	10
Laten wij gehoorzaam wandelen in Zijn Licht.....	10
De waterdoop en de Geestesdoop zijn een twee-enige doop	10
Het Evangelie is krachteloos zonder de dood èn opstanding van Jezus Christus	11
De dwaling van vele gelovigen.....	12
De einden der eeuwen zijn op ons gekomen.....	12
Hoofdstuk 3: <i>Excuses die ik hoorde in verband met de gave van de Heilige Geest</i>	13
De gave van de Heilige Geest wordt verward met de wedergeboorte	13
“Ik heb de doop met de Heilige Geest reeds ontvangen bij de bekering”.....	15
“Ik heb reeds alles gedaan om God te behagen. Ik zie niet in wat ik nog meer zou moeten doen.”	15
“Ik heb de doop met Gods Geest niet nodig”.....	16
“Vele heiligen hebben geloofd en zijn gestorven zonder de doop met de Heilige Geest”	17
“Op de één of andere dag zal ik het ook wel ontvangen”.....	18
“Ik gevoel nog niet dat de Heer mij wil dopen met Zijn Geest”.....	19
Hoofdstuk 4: <i>Geraffineerde excuses die een schijn van waarheid hebben</i>	19
“De doop met Gods Geest zal een te grote verantwoordelijkheid van mij eisen”	19
“Ik ben er niet goed genoeg voor”	21
“Het is dwaasheid om er zo’n werk van te maken”	22
“Het komt mij voor als emotie”	24
“Ik ben bang om de verkeerde geest te ontvangen”	24
“Ik kan mij maar niet verenigen met de manier, waarop Pinkstermensen zoeken naar de Geestesdoop.”	26
“Waarom bemoeien anderen zich met de naar de Geestesdoop zoekende zielen?”	27
“Veel geloof ik er niet meer van, want ik heb al jaren gezocht en tot op heden nog niet ontvangen”	28
“Eigenaardig is het met die tongentaal. Ik ben vervuld zonder ‘in tongen’ te spreken.”.....	30
Andere manifestaties van de Geest kunnen toch zeker ook als bewijs dienen? Waarom nu juist altijd die tongentaal?	31
Hoofdstuk 5: <i>Nogmaals tot besluit: raadgevingen aangaande tongentaal</i>	32
Dwaalleringen	32
Laatste raadgevingen aan zoekers naar de doop met de Heilige Geest.....	33
DEEL 2: De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest	36
<i>Een woord vooraf van de schrijver</i>	36
Hoofdstuk 6: <i>Geestesdoop en Geestesgaven</i>	36
Gaven – Werkingen – Bedieningen.....	37

Drie groepen van drie Gaven	37
Voor welke christenen zijn de Geestesgaven?	38
Daar is geen plaats voor jaloezie	39
Hoofdstuk 7: <i>De Gave van Profetie</i>	39
Wat is de Gave van Profetie?	39
Profetie is geen natuurlijke Gave	39
Hoe wij ons hebben te gedragen tegenover valse profeten.....	40
Profeteren hoeft niet altijd “voorzeggen” (en dus iets in de toekomst) te zijn	40
Profetie en het profetenambt.....	40
Wat profetie doet	41
Profetie richt zich soms tot de enkeling	41
Teksten tot besluit.....	41
Hoofdstuk 8: <i>De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’</i>	43
De Gave van ‘Allerlei Talen’	43
De foutieve interpretatie ten aanzien van deze Gave	43
Deze “Geestes-Talen” zijn het Schriftuurlijk bewijs van de aanwezigheid van de Heilige Geest.....	43
De gebedsGAVE van “Talen”, de weg tot meerdere stichting in en voor de Gemeente.....	44
De Gave van ‘Uitleg van Talen’	45
Hoofdstuk 9: <i>De Gaven van een ‘Woord van Wijsheid en van Kennis’</i>	45
Wat is de Gave van een ‘Woord van Wijsheid’?	45
Wat de Gave van een ‘Woord van Wijsheid’ NIET is.....	46
Enkele voorbeelden uit de Bijbel	46
Wat is de Gave van een ‘Woord van Kennis’?	47
Wat de Gave van een ‘Woord van Kennis’ NIET is	48
Enkele voorbeelden uit de Bijbel.....	48
Hoofdstuk 10: <i>De Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’</i>	49
Wat is de Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’?	49
Wat deze Gave NIET is	50
Bijbelse voorbeelden van deze Gave	51
Hoofdstuk 11: <i>De Gaven van genezingen</i>	52
Wat verstaan wij onder de ‘Gaven van genezingen’?	52
Wat God door de werking van deze Gaven bewijst	52
Wat de ‘Gaven van genezingen’ NIET zijn	53
Voorbeelden uit de Bijbel van Goddelijke genezing.....	54
Genezingen bleven niet beperkt tot de apostelen van de eerste Pinkstertijd	54
Hoofdstuk 12: <i>De Gave van de ‘werkingen van krachten’ en die van ‘het geloof’</i>	55
Wat niets te maken heeft met ‘werkingen van krachten’.....	55
Bijbelse voorbeelden van ‘werkingen van krachten’	56
Wat is de ‘Gave van het geloof’?.....	57
Wat de ‘Gave van het geloof’ NIET is.....	57
Bijbelse voorbeelden van de werking van deze Gave	57
Voorbeelden uit mijn eigen bediening	58
<i>Inhoudsopgave:</i>	60