

Daniël

‘vers voor vers’ UITLEG



Daniël 2:34-35 en 44-45:

“Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, EEN STEEN werd afgehouwen. Die TROF DAT BEELD (uit Nebukadnezar’s droom) aan zijn voeten van ijzer en leem, EN VERBRIJZELDE DIE... Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg (zijnde de Bruid/Bruidsgemeente van het Lam van God) en vulde de hele aarde.” ...

“In de dagen van die koningen (ofwel: de regeringsleiders, die over Europa heersen in de antichristelijke tijd) zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere (aardse) koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen,... De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.”

Een studie van CJH Theys
(1903 – 1983)

NOOT A. Klein (van www.eindtijdbode.nl):

De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de **HSV-vertaling** (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is weinig gewijzigd. Wel is er soms – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype.

Christus openbaarde Daniël de eindtijd

De GROTE VERDRUKKING

Vers 1, “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote Vorst, hij Die uw volksgenoten bijstaat. **Het zal een benauwde tijd zijn**, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen (SV: *verlost worden*): ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.”

“In die tijd”, namelijk bij het besluit van de antichristelijke tijd (= rond de aanvang van de satanische wereldheerschappij), zal Michaël opstaan. Wij weten reeds Wie Michaël is, Wiens Naam betekent: “Wie is gelijk God”. Er is er maar Eén, Die aan God gelijk is; namelijk Hij, Die heeft kunnen leren: “Wie **Mij** (= Jezus) **gezien heeft, heeft de Vader gezien**” (zie Joh. 14:9). Laat mij herhalen: Deze “grote Vorst” Michaël is een Oudtestamentische theofanie (= verschijning of openbaringsvorm) van onze Here Jezus Christus. Hij is de Hemelvorst, Die waarlijk gelijk is aan God. Niemand anders is aan God gelijk dan alléén de Zoon. Wij vinden Michaël in het Nieuwe Testament terug in Judas 1:9. Het feit dat Michaël zei: “**de Here bestraffe u!**” (zie Jud.1:9, SV) duidt Zijn onderworpenheid aan de Here God aan. Jezus Christus stelt Zich onder de Vader.

Er zijn vele vertalingen van de oude geschriften. Wij kennen onder andere de Griekse Septuaginta¹; de oude Latijnse vertaling heet de Vulgata²; verder kennen wij de Syrische Pesjitta³ en de Aramese Targum.⁴ Aramees was de taal, die Jezus in Zijn dag (= tijdens Zijn leven op aarde) sprak. In de “Targum” nu, wordt Michaël genoemd “de Vorst van alle Wijsheid”; Hij wordt ook genoemd “de Vorst van Jeruzalem”, “Degene Die offeranden brengt op het hemelse altaar.” Hij wordt aangemerkt als de 4^{de} Man in de oven van de drie Hebreëen (zie Dan. 3:19-21⁵); als de middelste Figuur van de 3 Mannen Die aan Abraham verschenen, bij de eikenbossen van Mamre (zie Gen. 18:1-2 en verder); als Degene Die Lot redde (zie Gen. 19, vooral vers 1+15-18); als de Engel Die tot Mozes sprak vanuit het brandende braambos (zie Exod. 3:2 en verder); en als Degene Die Mozes had begraven (zie Deut. 34:1-6). De “Targum” onderscheidt Hem ook als een Serafijn (= een engel van de hoogste rang); als een barmhartige en lijdzame Middelaar en Voorspraak. De oude volkeren hebben Hem, door de Geest van God, als zodanig leren onderscheiden.

De Geest van God is altijd in de wereld geweest, alle eeuwen door, en Hij leidt in alle Waarheid. Dat Hij (Gods Geest) pas op de 1^{ste} Pinksterdag was geopenbaard, houdt verband met het feit, dat Zijn tijdsbedeling (van 2000 jaar, zie schema hieronder) toen een aanvang nam.

Michaël wordt in de Schrift als Eén van de Aartsengelen genoemd (zie Judas 1:9). Hij is die Engel van overwinning in Openbaring 12:7; de engelen, die door Hem aangevoerd worden, zijn aan Hem onderworpen. Zo voert ook de Here Jezus Christus ons aan in de strijd: “*niet tegen vlees en bloed, maar... tegen de geweldhebbers... tegen de geestelijke boosheden* (HSV: *de geestelijke machten van het kwaad*) *in de lucht*” (zie Ef. 6:12, SV). Hij is onze overste Leidsman, onze hemelse Jozua, Die ons leidt in de overwinning.⁶

Zoals wij weten is Hij tevens de “Man” (zie Dan. 10:5), Die, omgord zijnde met fijn goud uit Ufaz, deze openbaringen aan Daniël deed. Hij sprak met Daniël also over een andere Kwaliteit van Zichzelf.

In dit 1^{ste} vers van dit (12^{de}) hoofdstuk is er verder sprake van “**een benauwde tijd**” en die tijd van benauwdheid gold ook het volk van Daniël. Dit moet dus slaan op het Jodendom. En al wie van dit volk gevonden zal worden in het Boek des Levens, zou door Michaël worden “*verlost*” (net als de 3 Hebreëen die levend uit de vurige oven kwamen).

Het betreft hier de tijd van de GROTE VERDRUKKING, die 3½ jaar duren zal, de tijd van benauwdheid, zoals er nooit geweest is. Deze zelfde uitspraak vinden wij in Mattheüs 24 vers 21:

- “Want dan zal er **een GROTE VERDRUKKING** zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.”

Bezien wij het schema van de tijdsbedelingen, dan zien wij in welke tijdsraam de GROTE VERDRUKKING past.



¹ Zie eventueel: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Septuaginta>

² Zie eventueel: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgaat>

³ Zie eventueel: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Peshitta>

⁴ Zie eventueel: <https://en.wikipedia.org/wiki/Targum> (= Engelstalig)

⁵ Voor uitleg over deze verzen, zie de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 3, met de titel: “**De beproeving van de vurige oven** (Tevens een verwijzing naar de tijd van en vlak voor de grote verdrukking)” van CJH Theys. (noot AK)

⁶ Zie eventueel op onze website de studie: “**De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd**” van E. van den Worm. (noot AK)

Het beginsel der smarten (ofwel: het begin van de weeën)

Wij leven nu (d.i. op het moment dat de schrijver deze studie schreef) in het jaar 1972. Rekening houdend met een berekeningsfout van 4 jaar (in de christelijke jaartelling⁷) zou het nu, volgens de Bijbelse tijdrekenkunde, het jaar 1976 zijn (nogmaals: berekening van de schrijver, op het moment dat hij deze studie schreef). Schematisch gezien rest ons nu nog een tijd van 24 jaar (uitgaande van 2000 jaar, gerekend vanaf Jezus' geboorte, ongeveer 4 jaar voor de christelijke jaartelling⁸), waarin wij alles, wat door de Here Jezus Christus is genoemd in Zijn profetische rede (zie Mattheüs 24), kunnen verwachten. Trekken wij 3½ jaar van de GROTE VERDRUKKING hiervan af, dan rest ons 20½ jaar, waarin "het begin van de smarten (HSV: weeën)" zich zal voltrekken.

De Bruid (ofwel: Bruidsgemeente) gaat niet door de GROTE VERDRUKKING, maar wordt bewaard in de woestijn, de plaats die God voor haar heeft gesteld buiten het gezicht van de "slang" (zie Openbaring 12:14), maar de "dwaze maagden",⁹ allen die door God nog niet "vol" zijn bevonden, komen wel in deze GROTE VERDRUKKING, waar zij hun getuigenis met hun martelaarsbloed zullen moeten bezegelen onder de hand van de antichrist (zie Openbaring 20:4 en 7:9-14). Evenwel zal de Bruid van het Lam het "begin van de smarten" met alle andere kinderen van God moeten ondergaan. Vergelijken wij dit "begin van de smarten" bij de GROTE VERDRUKKING, dan zou men dit "de kleine verdrukking" kunnen noemen, **hoewel het reeds erg genoeg is en ook martelaren met zich brengt**. Het is daarom voor ons van het grootste belang dit "begin van de smarten" te verstaan, waarom wij dan ook gaan naar Mattheüs 24:4-13. In de verzen 4 t/m 8 noemt de Here Jezus dingen die, profetisch gezien, alle vallen onder de eerste 3 zegels (vermeld in Openbaring 6:1-6).

- "En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten (SV: pestilentien) en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën (SV: smarten)." (Matth. 24:4-8)

De Here Jezus sprak hier van dingen, die nu om ons heen gebeuren: oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentien, aardbevingen. Dit alles neemt toe en de in Openbaring genoemde "zegelordelen"¹⁰ (zie Openb. hoofdstuk 6 en 8) overlappen elkaar. **De tijd wordt voor u en mij hoe langer hoe benauwender**. Het komt er voor ons meer en meer op aan of wij Zijn Naam durven blijven belijden. Volharden wij tot het einde toe? Houden wij de standaard van Christus en Die gekruisigd "hoog", of bezwijken wij?

- "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam." (Matth. 24:9)

Hier spreekt Hij dan tot Zijn discipelen van martelaarschap. Alle volken, de gehele wereld van heidenen, ongelovigen en naam-christenen zullen de ware kinderen van God haten omwille van Zijn Naam, die zij belijden. Vlees en Geest komen hier in botsing; licht en duisternis kunnen elkaar niet verdragen.

- "En dan zullen er velen struikelen (SV: geërgerd worden) en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten." (Matth. 24:10)

Dit is iets, wat IN de Kerk, IN de Gemeente gebeurt... Het is de Gemeente van Laodicea (zie Openb. 3:14-22), de laatste van de 7 Gemeentelijke tijdperken.¹¹ In deze laatste manifestatie van de Gemeente vindt men vele lauwe Christenen, traditie-christenen en naam-christenen. Een lauwe christen kan op het laatst een vurige broeder niet meer velen, omdat die vurige broer niet zal ophouden zijn lauwe broeder te vermanen en omdat die vurigheid hem steekt. Die afvallige broeder neemt het niet meer en zal op het laatst zijn vurige broeder verraden aan het goddeloze gezag van de eindtijd, dat van de Bijbel een verboden Boek zal maken!

Van die (eind)tijd zien wij nu reeds de eerste tendenzen zich openbaren. Kinderen staan op tegen hun ouders. Wat al gebeurd is in Hitlers dagen, is straks ook in geestelijk opzicht daar: men gaat elkaar verraden. Bloedverwantschap zegt niets meer. Vlees en bloed zullen ons op alle kanten teleurstellen. Er zullen dingen gebeuren die wij in onze gecultiveerde maatschappij niet voor mogelijk houden. Drie, vier jaar geleden (geschreven in 1972) konden wij nog niet verwachten dat er in onze, zo genaamde, Christelijke maatschappij door de wet erkende verenigingen van homofielen zouden kunnen zijn. Temidden van zo'n krom en verdraaid geslacht groeien onze kinderen op! Ziet u hoe groot de verantwoordelijkheid van ouders in deze dagen is? Daarom moeten deze hun heil nergens anders meer zoeken dan in Christus! De **nood** der tijden moet ons dringen om Hem méér te zoeken, ook in het belang van onze kinderen, willen wij en ook zij niet gegrepen worden door die antichristelijke machten, die reeds heden actief zijn. Johannes zei, dat "de geest van de antichrist" reeds in zijn tijd op aarde was (zie 1 Joh. 4:3), dat was toen ± 98 na Christus. **Wij naderen nu de openbaring van de antichrist zelf**. Het is ook in deze tijd, dat de Kerk/Gemeente

⁷ De christelijke jaartelling geeft niet exact aan hoeveel jaren er zijn verstreken sinds het moment dat Jezus werd geboren (het verschil is ongeveer 4 jaar). Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_jaartelling en/of https://nl.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini (noot AK)

⁸ TER OVERDENKING: Deze berekening kan volgens mij, zeker met de (tijd)kennis van nu, ook 2000 jaar vanaf Jezus' Gezalfde bediening (begonnen rond Zijn 30^{ste}, volgens Luk. 3:23) of vanaf Zijn sterven (vermoedelijk zo'n 3,5 jaar na aanvang van Zijn bediening, dus rond zijn 33^{ste} of 34^{ste}) zijn, waarbij we dan respectievelijk rond 2026 of 2029-2030 uitkomen voor Zijn ZICHTBARE Wederkomst, aan het eind van de – 3½ jaar durende – GROTE VERDRUKKING. (noot AK)

⁹ Zie eventueel de studie "De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd" van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁰ Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de 'vers voor vers' studie van het Bijbelboek Openbaring "Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL", hoofdstuk 6, met de titel: "De zegels worden geopend..." van CJH Theys. (noot AK)

¹¹ Zie eventueel het artikel "Tot welke Gemeente behoren wij?" (n.a.v. Openbaring 2 en 3), van A. Klein. (noot AK)

van Christus zal worden geleid tot in de volmaaktheid¹² (nodig om te kunnen behoren tot die HEILIGE Bruidsgemeente die “zonder vlek en rimpel” zal zijn, gereed voor haar HEMELSE Bruidegom).

Om de zaak voor het Christendom nog chaotischer te maken, heeft de boze (= satan) de volgende pijlen op zijn boog:

- “En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.” (Matth. 24:11)

Valse zalvingen, bekrachtigingen in de geest door demonische machten, die zich aanstellen “als engelen van het licht” (zie 2 Kor. 11:14), zullen legio voorkomen, doordat in de onbekeerde staat naar de doop met de Heilige Geest wordt gezocht... omwille van kracht en aanzien onder geloofsbroeders en omwille van gewin! Wonderen en tekenen zullen dezen doen door de kracht van de leugen. **Ze zijn de geestelijke voorlopers van de antichrist.**

- “En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.” (Matth. 24:12)

Besmet door een wereld van zich steeds brutaler openbarende ongerechtigheid, neemt de ongerechtigheid ook in de Gemeente toe. Zo besmetten de gemeenteleden elkaar. Ze laten ongerechtigheden in hun leven toe, omdat andere broeders (en/of zusters) en voorgangers het ook doen, waardoor de liefde tot Christus bij velen verkillt. Alleen zij, die de volle wapenrusting van God blijven aandoen, zullen blijven staan (= in geestelijke zin staande blijven).

- “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” (Matth. 24:13)

In Mattheüs 24:9-13 vindt u dus mede de dingen die door opening van het 4^{de} en 5^{de} zegel in deze wereld komen (zie Openbaring 6)¹³. Zoals ik u reeds vermeldde, overlappen de manifestaties van de zegelordelen elkaar en nemen in hevigheid toe tot de tijd van het einde.

Al wie gevonden zal worden in het Boek des Levens, ook dus de bekeerden onder de Joden, zal de tijd van be-nauwdheid ontvliden (ervan worden “verlost” – namelijk: BEWAART voor de grote verdrukking, volgens de belofte in Openbaring 3:10¹⁴). **Ook op grond van deze profetie van Daniël kunnen wij zeggen dat de Gemeente van Christus, te weten de Bruid van het Lam als geheel, perse niet door de GROTE VERDRUKKING gaat.** Dit is in harmonie met de profetie betreffende dit thema, die wij kunnen vinden in Openbaring 12:6, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was (SV: haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.”

De opstanding der doden

Vers 2, “En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.”

Hier is dus al geprofeteerd van die **2 opstandingen** die (ook en uitgebreider) in Openbaring 20 zijn vermeld.¹⁵ Jezus zei in Johannes 5:28-29:

- “Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin ALLEN die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.”

Ook 1 Thessalonicenzen 4:13-18 spreekt van een opstanding, namelijk die van de rechtvaardigen:

- “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een (SV: van de) aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere (SV: de Here tegemoet¹⁶) in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”

Met Jezus Christus als de Ruiters op het witte paard (zie Openbaring 19:11-17) zullen wij ten strijde trekken als Gods heiligen (zie Judas 1:14b¹⁷) tegen de antichristelijke machten, om hen in de slag van Armageddon te verslaan.

¹² Zie eventueel de studie “De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot AK)

¹³ Zie noot 10.

¹⁴ “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: Mijn lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor (SV: uit) het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openb. 3:10)

¹⁵ Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 20, met de titel: “Aanvang en slot van het 1000-jarig Vredesrijk” van CJH Theys. (noot AK)

¹⁶ Als iemand uit bijv. Australië naar ons toekomt en wij diegene tegemoet gaan, dan betekent dit dat hij/zij naar ons – in dit geval Nederland – toe komt. Als de Here dus nederdaalt van de hemel en wij Hem tegemoet gaan betekent dit dat Hij met ons mee gaat naar de aarde. Dit kunnen wij ook bevestigd zien in de volgende Bijbeltekst van Openbaring 5:10, “... en wij zullen als koningen heersen OP DE AARDE!” (noot AK)

¹⁷ “Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen”. Mijn mening over wat hier –door de schrijver– vermeld is, is anders, mede door de woorden –het AANTAL genoemde HEILIGEN– van dit vers uit Judas. Niet wij, de Bruidsgemeente, maar de 144.000 mannelijke zonen (12.000 uit elk van de 12 stammen), zullen m.i. degenen zijn die letterlijk OPGENOMEN zullen worden en, aan het eind van de grote verdrukking, met Jezus Christus WEDERKOMEN en ten strijde zullen trekken tegen de antichristelijke machten op aarde. Zie hiervoor ook mijn extra toegevoegde noot aan het eind van dit artikel (blz. 11). Neemt u het a.u.b. biddend ter overweging mee. (noot AK)

Wij weten uit de Schrift dat de 2^{de} opstanding – die van de onrechtvaardigen – aan het eind van het 1000-jarig Rijk¹⁸ plaats zal hebben, waarop de eindstrijd van Gog en Magog zal volgen (zie Openb. 20:7-10).¹⁹

Hier ziet u weer de harmonie, die er tussen de Boeken Daniël en Openbaring bestaat.

De “*Stem van de aartsengel*”, waarover wij in 1 Thessalonicenzen 4:16 hebben gelezen is de stem van de 7^{de} Engel uit het Boek Openbaring (16:17) en deze 7^{de} Engel is niemand anders dan onze Here Jezus Christus. Bij het geluid van deze laatste bazuin zullen de graven opengaan en “zij, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan” (fase 1). Degenen, die nog in leven zijn, namelijk degenen, die “in de woestijn zijn bewaard” (zie Openb. 12:6+14), zullen “in een punt des tijds, in een ogenblik” veranderd worden (zie 1 Kor. 15:52, SV). Vergankelijkheid doet onvergankelijkheid aan (fase 2). Beide groepen zullen te samen komen (fase 3) en gezamenlijk “de Here tegemoet gaan” in de lucht (fase 4). Hier vindt u vier fasen van de aardse strijd tot in de eeuwigheid.

Degenen die waarlijk Christus kennen in Zijn viervoudige uitbeelding – als (1) Verlosser van zonden, (2) Doper met de Heilige Geest, (3) Geneesheer en Hem verwachten als (4) de Koning der koningen en HEERE van de legersmachten – zullen als overwinnaars²⁰ uitkomen. Voor dezen bestaat nu al wat Paulus deed uitroepen: “*Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?*” (1 Kor. 15:55, SV)

Immers, voor die kinderen Gods heeft de dood geen prikkel meer. Het is de mens eenmaal gezet te sterven. Maar de opstanding van Christus is onze waarborg, dat ook wij (degenen die IN Hem gestorven zijn) zullen opstaan. En met deze levende hoop in ons hart verwachten wij Zijn wederkomst in heerlijkheid.

De wonderbare bedieningen der eindtijd in het Lichaam van Christus

Vers 3, “*De verstandigen (SV: de leraars) zullen blinken als de glans van het hemelgewelf (SV: het uitspansel), en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.*”

Dit vers doelt op de bedieningen in het laatst der dagen.

Het leraarsambt zal in de Gemeente van Christus zijn hoogtepunt bereiken, omdat de Heilige Geest de Gemeente moet uitleiden tot in de volmaaktheid,²¹ die er in Christus is; opdat zij vervuld worde “*tot heel de volheid van God.*” (Ef. 3:19b). Laat ons tot beter begrip hiervan Efeze 4:11-13 lezen:

- “*En Hij (Christus Jezus) heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten (SV: tot VOLMAKING der heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, **totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (SV: volkomen = volmaakte) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.***”

Op grond van deze uitspraak in de Bijbel is het onzin om te zeggen: “Wij geloven allemaal immers in één God...”. Het zit hem in het begrip “geloven”, want dit moet geschieden “naar de Schriften.” Daartoe moeten wij ALLEN, die Hem lief hebben, komen “*tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God.*” (Ef. 4:13)

Dit laatste wordt heden ten dage nog wedersproken door het bestaan van (allerlei christelijk getinte) sekten, groeperingen, broederschappen, kerken, genootschappen, enzovoort. **Nog niet alle welmenende Christenen geloven “zoals de Schrift zegt”** (zie Joh. 7:38). Daarom moeten eerst al die ambten en bedieningen, en in het bijzonder het leraarsambt, tot hun volle recht komen in het Lichaam van Christus. Daarop doelde Christus, toen Hij zei: “*De verstandigen (SV: de leraars) zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd*” (Dan. 12:3). Het is dan niet, omdat deze bedienaars zo geweldig zullen zijn, maar omdat Christus Zich dan wonderbaar openbaren zal in die bedieningen, die bedienaars gebruikende.

Efeze 4:12 spreekt ook van het feit, dat dit alles geschieden moet “*tot opbouw van het Lichaam van Christus.*” Laat niemand daarbij de euvele moed hebben om met uitsluiting van anderen te zeggen: “WIJ zijn de Bruid van het Lam, de rest weet er niets van!” Christus alléén weet, waar Hij die wedergeborenen kan vinden, die Zijn Lichaam uitmaken. De ervaringen van 1 Johannes 5:8 zullen onder dezulken gevonden moeten worden; namelijk die van “het water, het bloed en de Geest”. Het zijn de symbolen van (1) een hartgrondige bekering, (2) een wedergeboorte naar het Woord van God, en (3) een leven, dat vervuld is en vervuld moet worden tot al DE VOLHEID van God. Vele Pinksterkinderen²² zijn vervuld zolang zij knielen en bidden, terwijl hun verdere leven – in gedachten en begeerten – niet getuigt van die (Goddelijke en dus HEILIGE) vervulling. Slechts zolang als de rank IN de Wijnstok is, draagt ze vrucht tot eer en verheerlijking van de Here Jezus Christus. Dit nu is de staat, die God in déze (laatste) dagen van Zijn kinderen verwacht.

Paulus schreef aan de Galaten: “Waarom zijn er onder u zoveel ketterijen?” (zovele afwijkende leringen?). Ze waren begonnen in de Geest, maar eindigden in het vlees. Zo doen velen heden ten dage óók! Dit komt, doordat zij zichzelf niet dagelijks onderzoeken. God zei tot Mozes: “Steek toch uw hand in uw eigen boezem” (zie Exod. 4:6). Dit is, wat God wil, dat ook WIJ doen, en wel elke dag!

Ook bevinden niet allen zich op de plaats, waar God hen hebben wil en zij veroveren in eigen kracht plaatsen die God anderen heeft beschoren. Daarom zijn er zoveel botsingen en onschriftuurlijke leringen. Dit is het grote tekort

¹⁸ Een studie hierover, genaamd “*Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus*”, hoop ik hierna uit te werken en – eerst in delen – op ons weblog te plaatsen. (noot AK)

¹⁹ Dit is een andere strijd, en tijd, dan die van “Gog en Magog” uit Ezechiël (voor deze studie, zie eventueel “*De oorlog van Gog en Magog* (volgens Ezech. 38 en 39) – *De Russische opmars*” van CJH Theys. De ‘Gog en Magog’ uit Ezechiël is VOOR de grote verdrukking, de ‘Gog en Magog’ uit Openbaring is aan het eind van het 1000-jarig Vrederijk. (noot AK)

²⁰ Zie noot 6.

²¹ Zie noot 12.

²² Pinksterkinderen = Christenen bij wie die ‘de Pinksterervaring’ – dus: de ervaring van de doop en/of vervulling met de Heilige Geest – realiteit is. (noot AK)

in de Gemeenten van Christus. Het is al moeilijk genoeg om “enkel te willen zijn, wat de Heer van ons wenst.” Om dit te doen, vraagt het van ons **nederigheid van hart** en een **niet af willen wijken van de eenvoudigheid, die er in Christus is**, opdat wij alles met Zijn wijsheid mogen doen.

In de eindtijd ontzegt God Zijn verborgenheden en openbaart Hij al Zijn wetenschap

Vers 4, “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim (SV: sluit deze woorden toe) en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken (SV: naspeuren) en de kennis zal toenemen (SV: de wetenschap zal vermenigvuldigd worden).”

Hier wordt in profetie gesproken over de eindtijd en worden kenmerkende feiten ervan genoemd. “**Verzegel dit boek tot de tijd van het einde.**” In “de tijd van het einde” zal het Boek Daniël, ja geheel de Bijbel, een “open boek” zijn.

“**Velen zullen het naspeuren** (HSV: onderzoeken)”, namelijk dat “verzegelde boek”. Herinnert u zich, dat Paulus in zijn tijd al gezegd heeft: “*Waar is de onderzoeker dezer eeuw?*” (1 Kor. 1:20, SV). God stelt er prijs op, dat wij, die in de laatste der dagen leven, niet zullen ophouden met het onderzoeken van het Woord van God en het naspeuren ervan.

De Engelse vertaling van dit Schriftgedeelte geeft een andere visie, die niet direct is, zoals het in het Nederlands uit de grondtekst vertaald is. Daar staat: “Many shall run to and fro.” In de Hebreeuwse grondtekst is er ook sprake van “omlopen”, van “omtrekken”. Het is een “naspeuren” in de zin van “heen en weer lopen om toch maar te ontdekken, wat waarachtig is.”

Ter illustratie, opdat u de bedoeling beter zult verstaan – en hetgeen, naar wij hopen, niet zal worden misverstaan – geven wij u een beeld uit Job 1:7, “...*Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.*” Velen zullen dan er niet tegen opzien om lange afstanden te overbruggen, alleen om de waarheid te vinden; zo’n honger naar Gods Woord zal er in de laatste dagen gevonden worden.

Dit is in harmonie met de gelijkenis van de “3 broden midden in de nacht” uit Lukas 11:5-13. De man wilde 3 broden lenen, niet eens voor zichzelf, maar voor zijn vriend. Deze “3 broden” zijn typerend voor “Vader, Zoon en Heilige Geest.” En wij lezen in diezelfde gelijkenis dan ook, dat Jezus zei: “*Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een scorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?*” (Luk. 11:11-13).

Deze Geest der Waarheid is de Geest der genade, Die wij in de laatste dagen meer dan ooit te voren nodig hebben, willen wij in al de Waarheid van God geleid worden.

Jezus zei: “*Ik ben... de Waarheid*” (zie Joh.14:6). Het komt erop aan deze Waarheid, deze Jezus, **PERSOONLIJK** te ervaren door Hem blijvend te ontvangen in het hart. **Het is niet genoeg, dat u de Waarheid hoort verkondigen.** Natuurlijk heeft God Zijn instrumenten en kanalen en gebruikt Hij de verkondigers van het Evangelie; maar daarnaast is **een ieder** voor zichzelf verantwoordelijk. Een ieder moet zorgen dat hij/zij Hem persoonlijk heeft. Daarom schreef Johannes: “...*dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het (eeuwige) leven*” (1 Joh. 5:11b-12a).

Geloven alléén is niet genoeg; het is zonder zijn werken DOOD (zie Jak. 2:17). Het geloof in Jezus Christus moet ons brengen tot de “**wedergeboorte** in Christus”. De “wedergeboorte” is de **ingang**, die wij hebben tot een leven, waarin wij Hem voor altijd bij ons kunnen hebben. Het is Gods uitdrukkelijke wil, dat de Heilige Geest altijd bij (beter gezegd: IN) ons zal blijven.²³ Maar... dat kan Hij alléén, als wij in de wegen van de Here blijven wandelen. Als wij niet naar Hem willen luisteren, kan Hij ons niet in alle waarheid leiden.

“En de wetenschap zal vermenigvuldigd worden”

Wij hebben in de laatste decennia een geweldige toename van de wetenschap gezien. Maar niet alles, wat men alreeds weet (nu heb ik het over goede wetenschap) en in de laboratoria heeft ontdekt, is wereldkundig gemaakt. Daar zijn vele dingen, die al lang bekend zijn. Ik noem u een historisch feit: de splitsing van atomen was vóór de Tweede Wereldoorlog al bekend, zowel in Noorwegen, Amerika, Duitsland, als in Nederland. Er zijn zelfs Nederlandse geleerden geweest, die tezamen met collega’s uit andere lenden tegen het gevaar van het gebruik van atoomsplitsing, in een verkeerde zin, gewaarschuwd hebben. Maar dit is nooit wereldkundig gemaakt...

Dit werd ons pas verteld, toen de bommen op Hiroshima en Nagasaki gevallen waren. Zo gaat het ook met vele andere dingen, zowel in het goede als in het kwade. De laatste tijd (nogmaals, deze studie is uit 1972) leest u in de kranten en tijdschriften herhaaldelijk over het gebruik van kernwapens, en daarnaast de plechtige belofte, juist van de sterke natiën der wereld: “Wij zullen nooit overgaan tot een chemische oorlog!” Maar wij weten, wat de belofte van een mens waard is...

Maar ook met betrekking tot de Goddelijke wetenschap die in de Schriften is verborgen, zal in de laatste dagen een **vermenigvuldiging** te zien zijn. Een Gemeente kan nóg zo wondervol en groot zijn, maar als er geen **openbaring** is van God en Zijn verborgen wil, is zij DOOD! Als de boodschap, die gebracht wordt, de kinderen van God niets “openbaart”, niets “profetisch” doet zien, sterft die gemeente geestelijk.

²³ Zie eventueel de studie “*De natuurlijke mens en de Heilige Geest*” van CJH Theys. (noot AK)

Alléén de Geest van openbaring brengt leven.²⁴ U kunt een Gemeente met het badwater van Bethesda vergelijken... Dat badwater lag stil. Wanneer was er LEVEN? Als die engel neerdaalde en het water beroerde. Wie dan als eerste in het water afdaalde, werd genezen (zie Joh. 5:2-4).

Zonder de wondervolle Heilige Geest, Die de Gemeente moet beroeren, is er geen LEVEN. Hij beroert alle levens door middel van de OPENBARING die Hij van de troon van God brengt. Open daarom uw hart en bid God om ontvankelijkheid. Verwerp niet als onzin, datgene, wat u niet direct kunt begrijpen en verstaan, maar leg het opzij. Op een gegeven ogenblik komt u misschien elders onder een gehoor of leest u een commentaar, waardoor u de schellen van de ogen vallen en u het opeens helder ziet.

Het is ook met het oog op het bovenvermelde, dat een Gemeente niet buiten de ambten en bedieningen kan, waarvan God die Gemeente moet voorzien. God schenkt ze aan Zijn Lichaam, omdat ze NODIG zijn. Net zo goed als God ons niet alleen ogen heeft gegeven, maar ook het gezicht; niet alleen oren, maar ook het gehoor; niet alleen de tong, maar ook de smaak; alzo schenkt God aan Zijn Lichaam "...**sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars,**" en schenkt dezulken gaven²⁵; dit zijn OPENBARINGEN van de Heilige Geest, "tot VOLMAKING van de heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het Lichaam van Christus." (zie Efeze 4:11-12, SV)

Ik dank God, dat een leraar nooit kan zeggen: "Als ik er niet zou zijn...", want de apostel en de herder moeten er óók in de Naam van de Here aan meewerken. Zo is het ook met ons lichaam gesteld; het oog is net zo goed nodig als de pink.

Bid God, dat Hij in deze dagen spoedig tot Zijn recht moge komen, dat Hij zal REINIGEN en HEILIGEN...²⁶ Dan alleen kunnen wij verwachten, dat God Zijn Gemeente gaven schenkt en dat de vrucht van de Heilige Geest kenbaar zal zijn in VELE LEDEN van die Gemeente. Het is namelijk onmogelijk om gaven van de Heilige Geest in een Gemeente tot ontplooiing te zien komen, als er in die Gemeente geen reinheid is.

Wanneer al deze dingen voleind zullen worden

Vers 5-7, "En ik, Daniël, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de één aan deze zijde van de oever der rivier, en de ander aan gene zijde van de oever der rivier. En hij zeide tot de Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik hoorde die Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechterhand en Zijn linkerhand op naar de hemel, en zwoer bij Die, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden." (SV)

Hier kreeg Daniël een **gezicht** (= een visioen) van wat wij zouden kunnen noemen "de engelachtige Drie", of "de heilige Drie". Hij zag er "twee Anderen" bij. Hij zag Eén aan deze zijde van de rivier(oever), en de Ander aan gene zijde van de rivier(oever); De Derde stond boven op het water van de rivier.

De vraag wordt hier gesteld: "Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?" Al wat in de voorafgaande verzen van dit hoofdstuk is gesproken, is vervat in deze "wonderen". De voleinding van al deze dingen zou komen na een TIJDBESTEK, hier aangeduid met "een bestemde tijd (= 1 jaar), bestemde tijden (= 2 jaar), en een helft (= ½ jaar)."

Dit tijdbestek vormt in profetisch licht de 3½ jaar van de laatste of 70^{ste} week in de profetie van Daniël (zie Dan. 9:20-27)²⁷, de periode van de heerschappij van de antichrist... ofwel de "GROTE VERDRUKKING" en tegelijkertijd de periode van de Bruid in de woestijn, waar ze verborgen zal zijn in God "buiten het gezicht van de slang", en 3½ jaar = 42 maanden = 1260 dagen. (zie Openb. 12:14+6)²⁸

Hier vinden wij de harmonie in de profetie van Daniël en het Boek Openbaring. Na die 3½ jaar zal alles gebeurd zijn, wat tot nog toe aan Daniël werd geopenbaard.

De wederkomst van Christus aan het einde van de grote verdrukking brengt de VOLEINDING van alles, wat te voren geprofeteerd is, want Hij zal komen om in de slag van Armageddon een einde te maken aan de tijd van de antichrist.

Wij zien hoe getrouw, ook in harmonie met het Boek Openbaring, het Woord van God straks vervuld zal worden.

Nu valt het volle licht van de Heilige Geest

Vers 8-9, "Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn (SV: wat zal het einde zijn van deze dingen)? Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim (SV: toegesloten) en verzegeld tot de tijd van het einde."

De Here openbaarde, dat het in Daniëls dagen nog niet de tijd was om dit te verstaan, maar wel in "de tijd van het einde." NU valt **het volle licht** van de Heilige Geest op dit Boek; ja, op het gehele Woord van de levende God. Nù

²⁴ Zie eventueel de studies "De werkingen van de Geest in de eindtijd" van E. van den Worm, "De natuurlijke mens en de Heilige Geest" en/of "De Gever en Zijn Gaven" van CJH Theys. (noot AK)

²⁵ Zie eventueel de studie "De Gever en Zijn Gaven" van CJH Theys. (noot AK)

²⁶ Zie eventueel de studie "Heiligmaking" van E. van den Worm. (noot AK)

²⁷ Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com – Daniël, hoofdstuk 9, "Gods openbaring aan Daniël van de 70 (jaar)weken" van CJH Theys. (noot AK)

²⁸ Zie Openbaring 12:14, waar bijna hetzelfde vermeld staat: "En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang."

Vergelijk dit vers met Openbaring 12:6, "En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar)." (noot AK)

is het de tijd om het Woord van God DIEPGAAND TE ONDERZOEKEN. God schenkt nu **alle licht**, wel niet ineens, maar “lepelsgewijs”, al naarmate u sterke benen heeft om deze weelde te kunnen dragen. Dit voorkomt, dat ons hart hoger wil komen dan ons hoofd, dat wij hoogmoedig, hooghartig worden...

Jezus was ALWETEND – Hij was God – maar hoe nederig was Hij! Hoe méér wij toenemen in Goddelijke kennis, hoe eenvoudiger wij moeten worden, omdat die Goddelijke kennis ons dichter tot de Here moet brengen. **Zij, die het minst weten, hebben doorgaans de grootste monden; en dat is juist wat God niet wil.**

In “de tijd van het einde” zal er niet meer een verzegeld boek zijn, want de zegels zullen dan door Hem zijn verbroken, waarover wij ook lezen in het Boek Openbaring (hoofdstuk 6 en 8). Gods Bijbel wil nu voor Gods kinderen een open Boek zijn. Een testament wordt geopend, als de erflater gestorven is. Jezus Christus is gestorven; ja, Hij is ten hemel gevaren en komt al weer spoedig terug.

Wij moeten nu op de hoogte komen, van wat Zijn wilsbeschikking is.

Eén van de eerste dingen, waarmee wij worden geconfronteerd, is: “...Versta de wil des Heren... wordt vervuld met de Heilige Geest” (zie Ef. 5:17b-18). Daarnaast zijn er nog vele andere dingen, waardoor wij weten, dat het nu de tijd is, dat wij kunnen bidden om ons méér te schenken van dit levende brood; ja, dat wij om “drie broden” (zie Lukas 11:5 – typerend voor “Vader, Zoon en Heilige Geest”) kunnen vragen, de VOLHEID van Gods eeuwige wilsbeschikking. Ook zal Hij ons de vrijmoedigheid geven om deze “drie broden” te eten, om ze ons eigen te maken. Gelijk God eeuwig is, alzo is ook dit hemelse Brood: er is altijd méér!

Die rein is worde reiner; die vuil is worde vuiler

Vers 10, “Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos (blijven) handelen en geen enkele van de goddelozen zal het (= het werk van de Heilige Geest) begrijpen (SV: verstaan), maar de verstandigen zullen het begrijpen.”

VELEN zullen er gereinigd worden! Maar dit is alléén mogelijk, als wij dit in ons leven ook WILLEN. God dwingt niemand; maar wel dringt de Heilige Geest ons om naar reiniging en heiligmaking²⁹ in ons leven te zoeken en naar vrede met allen, zonder welke NIEMAND de Here zien zal.

God zegt in Openbaring 22:11, “... wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. ... En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.”

Als God wil heiligen – en hiertoe is de Heilige Geest in eerste instantie gegeven in Zijn werkingen en bedieningen³⁰ – maar wij niet gereinigd willen worden... hoe zal er dan sprake kunnen zijn van heiligmaking? Immers heiligmaking kan pas geschieden, als “reiniging” heeft plaats gehad!

Laat ons dit duidelijk zien aan de hand van een voorbeeld uit de Bijbel. In de grote opwekking onder de “Vroege Regen” moest hetzelfde hebben plaats gehad als nu onder de “Spade Regen”³¹: de reinigende werking van Gods Geest.

En waar reiniging is, komt daarna ook heiligmaking.³² Maar deze dingen hadden niet plaats in de levens van Ananias en Saffira (zie Hand. 5:1-11). Tòch maakten zij de opwekking van nabij mee. Zij wisten van de kracht van de Heilige Geest af, Die uitgestort werd, en van de wonderen en tekenen, die door de bediening van die Geest plaats hadden; toch hadden zij geen deel aan de reinigende kracht van de Heilige Geest, nòch aan **de heiligmaking**. Zij WILDEN NIET! Want als zij hadden gewild, hadden zij niet gelogen!

Deze onwil om te worden gereinigd en geheiligd door de Heilige Geest vinden wij ook in de gelijkenis van “de koninklijke bruiloft” van Mattheüs 22:1-14 en die van “het grote avondmaal” van Lukas 14:15-24 (SV). Men acht de dingen van deze wereld belangrijker dan deelname aan die Goddelijke Bruiloft³³ en dat Grote Avondmaal van de Bruiloft van het Lam van God.³⁴ Ook neemt men deel aan het Goddelijk festijn zonder bruiloftskleed... In de gelijkenis kwam de koning binnen en zag hij onder de aanwezige genodigden één zonder bruiloftskleed: een mens was BINNENGESLOPEN zonder reiniging en heiligmaking in zijn leven. De koning zei: “Bind hem aan handen en voeten, → neem hem mee → en werp hem uit in de buitenste duisternis!” (zie Matth. 22:13)

God zal ditzelfde doen met hen, die in deze (tijds)bedeling geen reiniging en heiligmaking in hun leven willen.

Waardoor wordt een zodanige mens gebonden? Door zijn eigen ongerechtigheid. God trekt Zich niet van ons terug; maar wij trekken ons van Hem terug. Onze zondige staat maakt, dat de hemel zich voor ons toesluit. God zegt: “Wees heilig, want Ik ben heilig.” (1 Petr. 1:16)

Als wij willen naderen tot een HEILIGE God, mag Hij toch op zijn minst verwachten, dat wij door Hem GEHEILIGD willen worden. U komt toch ook niet in uw overall of werkpakje bij de koningin? (inmiddels: bij de koning). God wil, dat wij het Bruiloftskleed aan hebben, dan pas zijn wij “gereed” (zie Matth. 25:10).

Door onze eigen ongerechtigheid komen wij terecht in “de buitenste duisternis”; namelijk in de GROTE VERDRUKKING. En als wij, in die GROTE VERDRUKKING gekomen zijnde, dan het “beest” volgen, zijn beeld aanbidding

²⁹ Zie noot 26.

³⁰ Zie noot 24.

³¹ De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de **uitstorting** van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Terwijl de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de (1^{ste}, Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral de verzen 1-4.

• Zie eventueel op onze website de studie: “**De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/ Kerk**”. (noot AK)

³² Zie noot 26.

³³ Zie eventueel de volgende studie “**Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde**” van E. van den Worm. (noot AK)

³⁴ Zie eventueel de studie: “**Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft**” van E. van den Worm. (noot AK)

den en zijn merkteken dragen, gaan wij nooit meer het 1000-jarig Rijk van Christus binnen! (lees Openb. 14:9-11, vergelijk dit met Openb. 20:4-15)

De “*tijden der heidenen*” begonnen met de dagen van Nebukadnezar en zijn gouden beeld, en zij duren voort tot “*de tijd van het einde*”. Aan het begin ervan was de eis: wie het gouden beeld (van Nebukadnezar) niet wilde aanbidden, kwam in de vurige oven (zie Dan. 3). Aan het einde ervan, in de tijd van de antichrist, wordt er óók een beeld gemaakt. Ook hier is weer de eis: wie dat beeld niet aanbidt, moet sterven (zie o.a. Openb. 13:15, 20:4 en 7:9-14).

Daarom is het nu de tijd om “te jagen naar de heiligmaking en naar de vrede met allen” (zie Hebr. 12:14). Bidt God: “Here, verteer met het Vuur van de Heilige Geest, al wat in mij niet kan bestaan voor Uw aangezicht.” Wij hebben in deze tijd uiterst voorzichtig te wandelen. Degenen, die dit niet willen, zullen zeggen dat wij erg kritisch zijn. Maar dit heeft niets te maken met kritiek, maar wel met ZELFONDERZOEK. Als wij dit niet doen, worden wij zo gemakkelijk besmet naar het vlees en naar de geest. Dit komt ook tot uitdrukking in de waarschuwing van 1 Petrus 4:18, “*En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?*”

De druk van de antichristelijke stromingen zal zo sterk worden, dat vele Pinksterkinderen³⁵ overstag zullen gaan. Voordat zij het weten, zullen ook zij deelnemen aan die “GROTE AFVAL” van Christus, die er zal zijn, vlak vóórdat de antichrist verschijnen zal!

Wij vermogen niets zonder de kracht van de HEILIGE Geest. Jezus en Zijn apostelen hadden die kracht nodig, hoeveel te meer wij!

Geén van de goddelozen zal het werk van de HEILIGE Geest kunnen verstaan; dat “verstaan (HSV: begrijpen)” is alleen gegeven aan de kinderen Gods. Alleen de geestelijke mens kan de geestelijke dingen verstaan; voor de natuurlijke mens zijn zij dwaasheid.³⁶

Overlappende profetische tijdsperioden

Vers 11-13, “*Van de tijd af dat het steeds terugkerende (SV: het gedurig) offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt (SV: welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot 1335 dagen). Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.*”

Dit “*gedurig offer*” – de Engelse King James vertaling spreekt van “*daily sacrifice*” = dagelijks offer – is hier de dagelijkse aanvaarding van de inwerking van Christus’ dood en opstanding; iets wat in de antichristelijke tijd “de dood waardig” is. Het geloof in de antichrist als de teruggekomen Christus en de aanbidding van zijn beeld, in Gods ogen “*de verwoestende gruwel*”, zal hiervoor in de plaats gesteld worden. Het is dan de tijd van de GROTE VERDRUKKING. Deze duurt 1260 dagen. Hier is echter sprake van 1290 dagen, dus 30 dagen méér. In vers 12 wordt zelfs gesproken van 1335 dagen. Dit is een toevoeging van nog eens 45 dagen op die 1290 dagen (zie, voor al deze verschillende dagen, het hieronder vermelde schema wat, hopelijk, meer duidelijkheid zal geven – noot AK).

Deze toegevoegde dagen, 30 en daarna nog 45 dagen, staan in verband met wat wij in de Bijbel kennen als “**overlappende profetische tijdsperioden**”. Wij kennen dit ook bij de zegels uit het Boek Openbaring, die allemaal opengaan vóór de GROTE VERDRUKKING. Toen het 1^{ste} zegel nog gaande was, begon het 2^{de}, en terwijl het 1^{ste} en 2^{de} zegel nog lopen, wordt het 3^{de} zegel geopend... en zo tot het einde toe. Zo zijn deze 30 en 45 dagen overlappende profetische tijdsperioden in verband met de antichristelijke heerschappij op aarde. De laatste toegevoegde periode van 45 dagen staat in verband met de reiniging van de aarde ná de slag van Armageddon en vóór de vestiging van het 1000-jarig Rijk³⁷ op aarde.

Christus zal wederkomen om vergelding te doen aan ALLE goddelozen en ongehoorzamen en om een einde te maken aan de heerschappij van de antichrist. Dit doet Hij, nadat Hij even te voren Zijn kinderen uit de graven heeft doen opkomen (zie 1 Thess. 4:13-17).³⁸ Deze kinderen der opstanding zullen – tezamen met de levend overgeblevenen die in “*een punt des tijds*”) (zie 1 Kor. 15:52, SV) eeuwigheid zullen aandoen – Hem tegemoet gaan in de lucht, om dan met Hem het antichristelijke rijk, in de slag van Armageddon, tot een einde te brengen.

Zo zullen al Gods kinderen voor altijd met de Here wezen:

- “*Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de (zichtbare weder)komst³⁹ van de Heere (een gebeuren NA de grote verdrukking⁴⁰), de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere (SV: de Here tegemoet⁴¹) in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.*” (1 Thess. 4:15-17)

Nogmaals: **Deze 45 toegevoegde dagen dienen voor de reiniging van de aarde, voordat God daarop het 1000-jarig Rijk zal vestigen.**

³⁵ Zie noot 22.

³⁶ Zie eventueel de volgende studie “*De natuurlijke mens en de Heilige Geest*” van CJH Theys. (noot AK)

³⁷ Zie noot 18.

³⁸ 1 Thessalonicenzen 4:13-18 is – Bijbels gezien – een gebeuren aan het eind van de grote verdrukking, vlak voor aanvang van het 1000-jarig Vrederijk. Voor velen is dit vast een nieuwe zienswijze. Meer weten, lees dan eens biddend het artikel “*Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?*” van A. Klein. (noot AK)

³⁹ Zie eventueel het artikel “*De Wederkomst van Christus nader bekeken*” van A. Klein. (noot AK)

⁴⁰ Zie noot 38.

⁴¹ Zie noot 16.

Dan zullen die 1000 wonderlijke en Godzalige jaren komen van dat Godsrijk dat de aarde zal herscheppen tot één paradijs van God, en Jeruzalem tot het Allerheiligdom van Zijn Christus, als een wonderbare prelude (= inleiding) van Gods eeuwige, NIEUWE hemelen en NIEUWE Aarde.
Amen.

CJH Theys⁴²
(1903 – 1983)

Einde van hoofdstuk 12
Digitale studie van Daniël is nu GEREED

Extra toegevoegde bijlage:⁴³

De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking



- a. 1278 dagen = 42 maanden “het vertreden van de heilige stad door de heidenen” (zie Openb. 11:2)
- b. 1260 dagen “het profeteren van de twee getuigen” (zie Openb. 11:3)
- c. **1260 dagen** “bewaring van de Bruidsgemeente in de woestijn” (zie Openb. 12:6)
- d. 1278 dagen = 42 maanden “van het regime van de antichrist” (zie Openb. 13:5)
- e. 1290 dagen “het gedurig offer weg” (zie Dan. 12:11)
- f. 1335 dagen “zalig wie daaraan geraken” (zie Dan. 12:12)
- g. 152 dagen = 5 maanden “gepijnigd worden/de mensen beschadigen” (zie Openb. 9:5 en 10)

⁴² De Bijbelverzen zijn omgezet naar de **HSV-vertaling** (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld). Soms is er – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype. (noot AK)

⁴³ Dit door mij toegevoegde schema is overgenomen uit de studie “**Dingen die met haast geschieden moeten**” (Een systematische verklaring van het boek Openbaring) van H. Siliakus. (noot AK)

Extra toegevoegde NOOT:

Door A. Klein (hopelijk ter verduidelijking van wat ik vermeld heb in voetnoot 17):

Het plan van God met "Israël" is wel heel bijzonder:

- Eerst zijn er de 12 zonen van Jakob (Jakob die later, door God, Israël wordt genoemd).
- Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jakob/Israël). Deze 12 stammen splitsen zich in 2 "koninkrijken" ("huis van Juda" en "huis van Israël").
- Het "huis van Israël" verspreid zich – na hun ballingschap – over de aarde, voornamelijk in de landen van Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, Australië etc. (veel landen met "rood, wit en blauw" in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel). Velen uit het "huis van Israël" bekeren zich in hun nieuwe thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de "Gemeente van Christus"). Na een aantal generaties verdwijnt bij de meeste van hen het besef dat ze afstammelingen van het "huis van Israël" zijn.
- De huidige "Gemeente van Christus" bestaat dus uit bekeerlingen van het "huis van Israël", uit bekeerde Joden (uit het "huis van Juda", veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen. De "Bruid van Christus" komt straks voort uit deze "Gemeente van Christus".
- Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (het is de vrouw uit Openb. 12:1-6, 13-17) net zoals bij ons, in het gewone leven, het geval is. Deze Vrouw baart (d.i. brengt – in geestelijke zin – voort) de "mannelijke zoon" (zie Openb. 12:5).
- Deze "mannelijke zoon" is het beeld van de 144.000 "zonen Gods" (gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam – zie Openb. 14:4). Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstammelingen uit de 12 stammen van Israël (zie Openb. 7:3-8). En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten (het zijn de "**heilanden**" of "**verlossers**" uit Obadja 1:21, *SV/HSV*), totdat de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (zie Openb. 12:4-5).

Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen!

Deze 144.000 zijn ook degenen die, na de grote verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openb. 19:14-15) om de ongelovigen te "hoeden met een ijzeren roede" (vergelijk Openb. 12:5 en 19:15), tijdens het slagveld van Armageddon (zie Openb. 16:16, 19:14-15 en Judas 1:14-15, waar wij lezen: "**Zie, de Here is gekomen met Zijn tien-duizenden heiligen**").

Kort samengevat:

We kunnen dus stellen dat de geboorte van de "mannelijke zoon" een geestelijke aangelegenheid is. God zal uit de Gemeente (de Bruidsgemeente van "wijze maagden" wel te verstaan) een soort keurkorps van zonen doen voortkomen, **als vrucht van het werk van de Heilige Geest in haar**. Misschien dat er voor sommigen van u nog (veel) onduidelijkheden zijn, maar we mogen toch aannemen dat het werk van Gods Geest in Zijn Gemeente in staat zal zijn om deze vrucht voort te brengen. Daar komt nog bij dat de Gemeente toch niet voor niets Zijn Bruid wordt genoemd en deze Bruid kan, na haar huwelijk en "gemeenschap" (met Jezus als Bruidegom), nu eenmaal vrucht dragen en voortbrengen. Want... **zoals de Gemeente in geestelijke zin Bruid is** (en met Bruid worden meerdere personen – zowel mannelijk alsook vrouwelijk – bedoeld, vandaar het woord Bruidsgemeente), **zo is er ook in geestelijke zin vrucht** (en in dit geval: meerdere "vruchten", namelijk: de 144.000 mannelijke zonen).

Einde van hoofdstuk 12
De digitale studie van Daniël is nu GEREED