

# Het boek

# Daniël



### **Daniël 2:34-35 en 44-45:**

*“Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, EEN STEEN werd afgehouwen. Die TROF DAT BEELD (uit Nebukadnezar’s droom) aan zijn voeten van ijzer en leem, EN VERBRIJZELDE DIE... Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg (zijnde de Bruid/Bruidsgemeente van het Lam van God) en vulde de hele aarde.” ...*

*“In de dagen van die koningen (ofwel: de regeringsleiders, die over Europa heersen in de antichristelijke tijd) zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere (aardse) koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen,... De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.”*

**Een studie van CJH Theys**  
(1903 – 1983)

### **NOOT A. Klein (van [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)):**

De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de **HSV-vertaling** (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is weinig gewijzigd. Wel is er soms – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype.

## De beproeving van de vurige oven

(Tevens een verwijzing naar de tijd van en vlak voor de grote verdrukking)

### Het gouden beeld van koning Nebukadnezar

**Vers 1**, “Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was, en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel (SV: [het landschap van Babel](#)).”

In hoofdstuk 2 (van Daniël) lezen wij dat Nebukadnezar droomde van een groot beeld en, door de openbaring en uitleg van Daniël, wist hij dat hij deel had aan dat beeld: hij was dat gouden hoofd. Deze droom was voor hem een waarschuwing van God. Maar, verblind door zijn hoogmoed zag hij die waarschuwing niet; hij zag alleen dat beeld en dat goud dat hij mocht uitbeelden en waar hij zo trots op was. Hij liet later dat beeld, dat na de openbaring van Daniël in zijn geheugen was gegrift, namaken. Het moest nu geheel van goud zijn en zijn heerlijkheid en de heerlijkheid van zijn koninkrijk uitbeelden. Na het lezen van de volgende verzen van dit hoofdstuk zullen wij weten, dat het bij het maken van dit beeld in zijn bedoeling heeft gelegen om dit gouden beeld te laten aanbidden als een godheid. Via de aanbidding van dit beeld zou ook hij, het “**GOUDEN hoofd**” (zie Dan. 2:38), goddelijke eer deelachtig worden.

In verband met dit bovenstaande gaan wij **Openbaring 13** in beschouwing nemen, **het hoofdstuk van de manifestatie van de antichrist in de laatste dagen**.<sup>1</sup> Er valt hier een profetische parallel te trekken.

In Openbaring 13 is er sprake van twee beesten. Het 1<sup>ste</sup> beest komt uit de volkerenzee; het is de manifestatie van **de antichrist**. Het 2<sup>de</sup> beest komt uit de aarde en is op zichzelf een demonische geest. Het is de manifestatie van **de valse profeet**. Is het 1<sup>ste</sup> beest een satanische imitatie van de Christus (hij heet daarom ook ANTI-christ), het 2<sup>de</sup> beest is een satanische imitatie van de Heilige Geest, de Geest van God. Hij (dit 2<sup>de</sup> beest) wordt daarom door de Schrift “valse profeet” genoemd (zie o.a. Openb. 16:13, 19:20 en 20:10). De Geest van God is machtig om ons dingen te verkondigen en ons indachtig te maken (zie Joh. 16:13-15); de “valse profeet” in zijn manifestatie imiteert Hem in deze dingen. De antichrist en “valse profeet” zijn **mensen**, maar ze zijn **bezeten door helse machten**. De antichrist is bezeten door satan zelf! De “valse profeet” zal maken, dat de gehele wereld de antichrist zal aanbidden; zoals de Heilige Geest Degene is, Die ons ertoe brengt om de Here Jezus Christus te aanbidden. Aanbidding van de Here Jezus Christus, onze “*waarachtige God en het eeuwige Leven*” (1 Joh. 5:20), komt niet uit onszelf. Uit onszelf is niets goeds; alles omtrent verlossing en het Eeuwige Leven is GENADE. Het is God Zelf, Die door Zijn genade het WILLEN en het WERKEN in ons leven van elke dag uitwerkt. Het is hierdoor dat wij, naar de mate van het gevorderd zijn in het proces van de wedergeboorte, méér en méér gaan “jagen naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere God zal zien” (zie Hebr. 12:14).

Naar diezelfde mate worden ook de werkingen van de Heilige Geest door ons heen openbaar en verlangen wij de Naam van de Here Jezus Christus groot te maken en Zijn Woord te eren, niet ophoudende te bidden om meerdere gaven... en vruchten van de Heilige Geest.

Vóórdat de Grote Verdrukking in volle kracht op aarde zal worden gemanifesteerd, wordt eerst de antichrist geopenbaard; vlak daarna treedt ook de “valse profeet” op. Zoals Nebukadnezar in feite een beeld van zichzelf liet maken om dat te laten aanbidden, zo zal de “valse profeet” de mensen ertoe bewegen een beeld van de antichrist te maken.

“*En het (andere, 2<sup>de</sup> beest – zie Openb. 13:11) misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het (1<sup>ste</sup>) beest (zie Openb. 13:1). En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem (het 2<sup>de</sup> beest) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.*” (Openb. 13:14-15).

De “valse profeet”, zelf gedreven door een helse grootmacht, zal het beeld demonisch doen bezetten, waardoor het óók kan spreken. Daarom zullen alle mensen – op straffe van de dood, als zij zouden weigeren – komen en dat beeld van het beest aanbidden. Ook Nebukadnezar zou zijn volk doden, al wie zijn beeld niet wilde aanbidden.

### Een profetische uitstap naar het Boek Openbaring

Laat mij, met betrekking tot dit parallelbeeld uit het Boek Openbaring, u laten zien wat het Boek Openbaring aangaande deze slottaferelen van deze (tijds)bedeling te zeggen heeft.

Bezien wij het schema van de bedelingen van de tijd, dan komen wij tot de conclusie dat deze laatste bedeling, waarin wij nu leven, **omstreeks** het jaar 2000 zal eindigen.<sup>2</sup> De Schrift laat echter het exacte tijdstip in het duister (“dag en uur” weet niemand – zie Matth. 24:36). Hieruit kunnen wij opmaken, dat alle profetieën aangaande het einde van deze tijdsbedeling in de voor ons liggende decennia zullen worden vervuld! **De tijd is dus kort: de Here Jezus Christus komt spoedig terug!**

<sup>1</sup> Zie eventueel – op ons weblog [www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com](http://www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com) – de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openbaring, **hoofdstuk 13** met de titel: “**De antichrist en zijn heerschappij**” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>2</sup> Geschreven omstreeks 1970. (noot AK)

## Schematische afbeelding van “De bedelingen van de tijd”



Vlak vóórdat de antichrist wordt gemanifesteerd, zijn ALLE antichristelijke machten losgebroken. Zij zullen zich op de Bruidsgemeente werpen, op “de vrouw van Openbaring 12”,<sup>3</sup> die in barensweeën verkeert in verband met de geboorte van de “mannelijke zoon”,<sup>4</sup> en om dit kind te verslinden. De antichristelijke machten – die nu al aanwezig zijn, en die straks in kracht zullen toenemen – zullen de Bruidsgemeente dus vervolgen en verdrücken, om zo mogelijk diegenen te verslinden, die als VRUCHT van het huwelijk van Christus en Zijn Bruid<sup>5</sup> straks op aarde zullen worden gemanifesteerd.

God zal echter “de mannelijke zoon” van de Bruid van Christus bewaren en hem bij zijn geboorte wegrukken tot Hem en Zijn troon: *“En zij (de Bruid) baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou (lees: zal) hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”* (Openb. 12:5, SV)

Ook zullen de antichristelijke pogingen om de Bruidsgemeente te overweldigen op niets uitlopen door Goddelijke interventie. In Openbaring 12:16 staat vermeld, dat God de aarde doet splijten, zoals destijds bij de rebellie van Koraach en de zijnen in de woestijn (zie Numeri 16), waardoor de grote rivier van antichristelijke vervolgingen en verdrinkingen erdoor wordt verzwolgen: *“En de slang (de draak) spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwoeg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.”* (Openb. 12:15-16)

Daarna zal de Bruid, gedreven door de kracht van de Heilige Geest (zij krijgt “twee vleugels van een grote arend”), gebracht worden naar haar plaats in de woestijn, alwaar zij buiten het gezicht van satan – door de ommantelende kracht van God Zelf – door Christus gevoed zal worden gedurende de gehele tijd van de dan ingetreden zijnde Grote Verdrucking die 3½ jaar zal duren: *“een tijd (= 1 jaar) en tijden (= 2 jaar) en een halve tijd (= ½ jaar)”*:

- *“En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (dus 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang.”* (Openb. 12:14)
- *“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (dit is 3½ jaar).”* (Openb. 12:6)

Dit “men”, de voeders, zijn de vele arbeiders des Heren in het Lichaam van Christus, door wie Jezus Christus óók dáár, in die woestijn, werken zal. In verband hiermee wijs ik er op, dat niet Christus Zelf het brood bij de beide vermenigvuldigingen uitdeelde (de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> “wonderbare spijziging” – zie o.a. Matth. 14:13-21 en 15:32-38), maar Zijn discipelen (later Zijn apostelen).

Op déze vlucht naar de woestijn slaat de “aanname” of “wegname”,<sup>6</sup> waarover wij kunnen lezen in Mattheüs 24 vers 40-41: *“Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.”* Ook Lukas 17:34-35 spreekt hierover.

Op het exacte profetische ogenblik dat de “mannelijke zoon” in de hemel voor Gods troon aankomt (zie Openb. 12:5), breekt daar een oorlog los. Aan de ene kant staat Michaël en zijn engelen, aan de andere kant de duivel en zijn

<sup>3</sup> Zie eventueel – op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) – het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?”, van A. Klein. (noot AK)

<sup>4</sup> Zie eventueel – op ons weblog [www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com](http://www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com) – de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openbaring, hoofdstuk 12 met de titel: “De openbaring van Gods grote verborgenheid” van CJH Theys en/of de (vervolg)studie “Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 5, met de titel: “De geboorte van de mannelijke zoon” van H. Siliakus (op ons weblog [www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com](http://www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com) – bij de datum 28-10-2011). (noot AK)

<sup>5</sup> Zie eventueel op onze website de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm. Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nádat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidgom.

In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid” van Christus (zie Ef. 4:13). (noot AK)

• Voor meer informatie over deze VRUCHT of “mannelijke zoon”, zie noot 4.

<sup>6</sup> Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”, van A. Klein. (noot AK)



engelen. De laatste delft het onderspit en wordt vanuit de hemel op de aarde geworpen. Vanaf dat tijdstip zijn satan en zijn demonen AARDEGEBONDEN! *“Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.”* (Openb. 12:7-9)

Dan zal satan, nu aardegebonden zijnde, bezit gaan nemen van een mens, die wij dan “antichrist” noemen.

Als het de duivel – werkzaam door middel van de antichristelijke stromingen – niet gelukt is om de vrouw, de Bruid, te overweldigen, keert hij zich tot *“de overigen van haar zaad”* (zie Openb. 12:17, SV). Deze “vrouw” wordt gevormd door de 5 wijze maagden, die de Bruiloft van het Lam van God hebben meegemaakt.

*“De overigen van haar zaad”* behoren echter tot de groep van de 5 dwaze maagden.<sup>7</sup> Deze hebben de Bruiloft NIET gesmaakt, omdat zij geen “olie” hebben, en dus de kracht van de inwonende Geest niet smaken, Die tot de nodige HEILIGMAKING<sup>8</sup> leidt. Zij zijn echter óók *“maagden”* gereinigd in het Bloed van het Lam; ook zij maken deel uit van het Koninkrijk der hemelen. Maar de Geest van God heeft op het profetisch moment scheiding<sup>9</sup> gemaakt tussen deze beide groepen (zie Matth. 25:1-13).

De duivel stevent dan op deze laatste groep af, en zij wordt, wat het lichaam betreft, door hem overwonnen, want deze gelovigen zullen hun getuigenis (zij hebben het getuigenis van Jezus Christus en bewaren de geboden Gods) met hun eigen martelaarsbloed moeten bezegelen. Zij worden door de antichrist gedood, zoals alles door hem gedood wordt, wat de Naam van Jezus noemt.

- *“En de draak werd boos (SV: vergrimde) op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”* (Openb. 12:17)
- *“En het beest (uit de zee; de antichrist) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, ...”* (Openb. 13:7a).

Wij concluderen dan, dat de Bruid NIET door de Grote Verdrukking gaat; zij zal worden bewaard gedurende die tijd van deze verdrukking in de woestijn, de plaats van God voor haar op deze aarde *“buiten het gezicht van de slang”*. Wel zal zij het *“begin van de weeën (SV: smarten)”* meemaken (zie Matth. 24:8), de inleidende verdrukkingen, die haar wordt aangedaan door het snel opkomende getij van antichristelijke stromingen in deze wereld.

Zij, die niet “vol” bevonden zullen worden om te mogen behoren tot de Bruid – in Mattheus 25:1-13 aangeduid als de “dwaze maagden” – zullen echter WEL de Grote Verdrukking in moeten. Deze zullen ALLEN als martelaren sterven onder de beulshanden van de antichrist en zijn regiem, maar langs deze weg alsnog ingaan in Gods Koninkrijk. U kunt hen vermeld vinden in Openbaring 7:9-17 als mede-overwinnaars, staande voor de troon van God.

## Nog iets over de antichrist en de 12 Spade-Regen-apostelen

Vóórdat de antichrist op aarde wordt gemanifesteerd, kennen wij reeds antichristelijke stromingen en machten. Deze nemen in de laatste tijd snel toe in macht en kracht. De antichrist zelf wordt niet eerder geopenbaard, of de duivel (satan) moet met de zijnen door Michaël en zijn engelen – na die strijd in de hemel – op aarde zijn geworpen (zie Openb. 12:7-12). Openbaring 13 opent met zijn aanwezigheid op aarde in de persoon van de antichrist. Zoals God in Christus tegenwoordig was op de aarde, zal de satan in de antichrist (lijfelijk en dus zichtbaar) op de aarde tegenwoordig zijn.

Nog een ander facet, waardoor de duivel (satan) zich in de antichrist kan openbaren is het feit, dat met het weggenomen worden van de Bruid op vleugelen van een grote arend (zie Openb. 12:6+14), ook de Heilige Geest Zelf Zich van het wereldtoneel verwijdert: *“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem – zie 2 Thess. 2:1) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand (d.i. de Heilige Geest werkend door de Bruidsgemeente heen) die hem (d.i. de antichrist) nu weerhoudt, (en Die zal hem wederhouden) totdat Hij (d.i. de Heilige Geest) uit het midden (van de Gemeente) verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst (op de wolken – zie Openb. 19:11-21); hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid (van God) niet aangenomen hebben om zalig te worden.”* (2 Thess. 2:3-10)

De eerste Gemeente stond onder leiding van de 12 “fundament-apostelen”. De Bruidsgemeente, die in de laatste tijd wordt geopenbaard, zal onder leiding staan van het apostolaat van de laatste dagen: de 12 Spade-Regen-apostelen. Wij weten dit door het beeld, dat de Geest van God ons heeft gegeven, in Openbaring 12 vers 1:

*“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”*

<sup>7</sup> Zie eventueel – op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) – het artikel *“Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)”* van A. Klein/E. van den Worm. (noot AK)

<sup>8</sup> Zie eventueel op onze website de studie *“Heiligmaking”* van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>9</sup> Zie eventueel op onze website de studie *“Drie grote toekomstige scheidingen”* van H. Siliakus. (noot AK)

Hier is sprake van zon, maan en sterren in hun diep-profetische symboliek van **de Godheid lichamenlijk in de Bruidsgemeente**. De zon is het beeld van de Vader, de maan het beeld van de Zoon, de sterren het beeld van de Heilige Geest. Lees in verband hiermee ook de droom van Jozef in Genesis 37:9-10.

Deze kroon van 12 sterren wijzen typologisch heen naar dat toekomstige leidinggevende bestuur, dat apostolaat, gevormd door de 12 Spade-Regen-apostelen. Dezen zijn er dus nog niet. Als de Spade-Regen<sup>10</sup> valt, bij de aanvang ervan, direct na de Bruiloft van het Lam,<sup>11</sup> zullen zij zich door de werken van de IN en DOOR hen openbarende Heilige Geest aan deze wereld bekend maken. Zoals iedereen in de toenmalige wereld wist, wie de fundament-apostelen van de Here Jezus Christus waren, zo zal straks óók de gehele wereld weten, dat zij **de door God gekozen, gezalfde en geroepen leiders** van Zijn Lichaam op aarde zijn. Zij zullen, mede door de werkingen van de Heilige Geest door al Zijn arbeiders heen, het Lichaam van Christus uitleiden tot VOLMAAKTHEID<sup>12</sup>; welke werking wij beschreven vinden in Efeze 4 vers 11-16: *“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten (SV: tot VOLMAAKING der heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (SV: een VOLKOMEN = een geestelijk gezien volwassen/volgroeid) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het Lichaam zijn (geestelijke) groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.”*

Dat deze 12 Spade-Regen-apostelen hier (in Openbaring 12:1) als “sterren” worden uitgebeeld, behoeft bij hen, die Gods symbolen en code kennen, geen verwondering te wekken. Immers ook de 7 voorgangers van de 7 Gemeenten van Klein-Azië, genoemd in Openbaring 2 en 3, werden “sterren” genoemd, die de Here in Zijn hand hield: *“Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaars is: de 7 sterren zijn de engelen (dienstknachten) van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaars die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.”* (Openb. 1:20)

In Openbaring 4:4 zag Johannes **24 ouderlingen op 24 tronen zitten** rondom de Troon van God in Zijn hemelse tabernakel. Dit nu zijn de 12 Vroege-Regen-apostelen en de 12 Spade-Regen-apostelen.

Dan zal helaas, in profetische parallel, hetzelfde gebeuren wat ten tijde van de “Vroege-Regen”<sup>13</sup> plaats vond. Eén van de 12 apostelen viel af van Christus! *“En één van u is een duivel!”* (Joh. 6:70). Judas vergreep zich aan de Christus vanwege zijn **honger naar geld!** Hij werd de verrader, door wiens toedoen Jezus Christus werd gekruisigd door een naar Zijn dood hongerend, vals priesterschap.

Maken wij de parallel volkomen, dan zien wij in het 12-tal zonen van Jakob ook één uitvallen van zijn eerst geboorterecht: Ruben, die zijn vaders bed ontheiligde, omdat hij dat had gedeeld met Jakobs bijvrouw: Bilha (zie Gen. 35:22; zie ook Gen. 49:4). Ruben bezondigde zich aan zijn vader Jakob door zijn zondige hartstocht.

Richten wij ons oog naar de 12 Spade-Regen-apostelen, en naar de “Judas” onder hen, dan zal – met inachtneming van Jakobus 5, dat een profetisch hoofdstuk is met betrekking tot de laatste dagen – ook deze apostel vallen door “goud”! Er is niets zo gevaarlijk voor een arbeider van de Here in de laatste dagen als juist “goud” (geld).

Deze **honger naar bezit** vindt zijn diepe oorsprong in de geldingsdrang van het “ik”, dat gevoed ook als vanzelfsprekend leidt naar hoogmoed en eerzucht. De satan, in hem woning makend, zal zijn hoogmoedige begeerte in hem bot kunnen vieren: *“zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”* (2 Thess. 2:4b). De duivel neemt compleet bezit van de geest, de ziel en het lichaam van deze afvallige “christen” en de anti-christ is dáár!

Wanneer de antichrist zich manifesteert, wordt hij in zijn actie direct geruggensteund door de “valse profeet”, zoals de Here Jezus Christus in Zijn bediening verheerlijkt en grootgemaakt wordt door de Heilige Geest.

## Het beeld van de niet-wedergeboren mens

Laat ons nu teruggaan naar koning Nebukadnezar en zijn gouden beeld. Wij hebben gelezen, dat de hoogte ervan 60 el was en de breedte 6 el. Beschouwen wij verder de cijfers 60 en 6 in hun symbolische waarde, dan zien wij dat dit beeld staat in het teken van de **natuurlijke**, dit is **niet-wedergeboren** en dus **zondige mens**. Het wijst naar

<sup>10</sup> De Spade-Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29, hieronder vermeld), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor groei en (wereldwijde) opwekking.

➤ *“En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (d.i. de Heilige Geest); en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade regen als voorheen.” “En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknachten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.”* (Joël 2:23 en 28-29).

Zie eventueel de studie **“De ‘Spade Regen opwekking”**, van H. Siliakus, op ons weblog [www.eindtijdbode.blogspot.com](http://www.eindtijdbode.blogspot.com), bij de datum 24-4-2010. (noot AK)

<sup>11</sup> Zie eventueel – op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) – de studie **“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”**, van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>12</sup> Zie eventueel op onze website de studie **“De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”**, van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>13</sup> De Vroege Regen = Het beeld is van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het eerste Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), en was nodig voor het ontstaan en de groei van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot AK)

het getal van het antichristelijke beest: “Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is **een getal van een mens**, en zijn getal is 666.” (Openb. 13:18)

Het getal 6 staat symbolisch voor de (zondige) mens, die een prooi geworden is van satan; ook is de mens geschapen op de 6<sup>de</sup> dag. 666 staat dan symbolisch voor de niet-wedergeboren mens naar geest, ziel en lichaam. De mens is geschapen, naar het beeld van God, als een drievuldigheid. Als er in de Bijbel sprake is van een niet-wedergeboren-zijn, dan is de gehele mens naar geest, ziel en lichaam daarbij betrokken. U kunt nooit een mens vinden, die met zijn lichaam niet wedergeboren is, maar met zijn ziel en geest wel. Als u (waarlijk) met ziel en geest wedergeboren bent, kunt u met uw lichaam geen ongerechtigheid plegen, want uw lichaam hoort erbij. Net zo zijn in de Godheid Vader, Zoon en Geest niet te scheiden in doel en streven, al zijn Zij drievuldig in manifestatie. **De niet-wedergeboren mens is dus verloren in totaliteit van geest, ziel en lichaam.** De zulken zijn een instrument van satan!

Wij moeten dit niet alleen goed zien, maar ook durven verstaan. Velen dŕven dit niet eens goed te zien. Dit is de diepe reden van het Woord van Jezus tot Nicodemus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet (weder)geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan” (Joh. 3:5). Wie het Koninkrijk Gods niet in kan gaan, moet **erbuiten blijven** en is dus **verloren**! Al de zulken die straks op het profetisch-kritieke moment also voor Gods aangezicht (be)staan, komen in de Grote Verdrukking! De niet-wedergeboren mens aanbidt – door de werkingen van de satan in zich – het beest en ontvangt (ten tijde van de grote verdrukking ‘vrijwillig’) zijn merkteken en het getal van zijn naam, en is zo voor eeuwig verloren! “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.” (Openb. 14:9b-11)

**Hoe zwaar drukt dus op een ieder van ons persoonlijk de verantwoordelijkheid om te zorgen, dat wij wedergeboren zijn.** Kàn dat zomaar? Vergeet nooit, dat Johannes heeft geleerd: “Maar allen die Hem (= Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Joh. 1:12). Dit is het begin van uw wedergeboorte. Het is een PROCES. Als een kip vandaag een ei heeft gelegd, dan zal er morgen nog geen kuiken uitkomen. Wij ontvangen macht, als wij Hem als onze persoonlijke Heiland hebben aangenomen, om kinderen van God TE WORDEN. Wat vraagt God van ons, als wij Hem als onze persoonlijke Heiland hebben aangenomen? Hij vraagt van ons dat wij die ontvangen “Jezus-macht” GEBRUIKEN om in dat proces tot ontwikkeling te komen, opdat dat proces van wedergeboorte ook waarlijk voortgang in ons hebbe, opdat wij toenemen in de kracht, die tot het NIEUWE LEVEN in Hem leidt, opdat de wedergeboorte OPENBAAR worde in ons leven van elke dag. Jezus zei: “Want aan de vrucht wordt de boom gekend” (Matth. 12:33b). **U merkt aan iemands gedrag en woorden, of hij/zij wedergeboren is of niet.** Mensen die dag-in-dag-uit over niets anders spreken dan over “Playboy” (ofwel: over seksueel getinte onderwerpen) of over “mini-dit-en-dat” (ofwel: over de laatste ‘mini’mode etc.) zijn NIET wedergeboren! Er is heus niet veel nodig om door anderen te worden gezien, zoals zij werkelijk zijn. De Spreukendichter zegt niet voor niets: “Zoals een man spreekt, zo denkt hij in zijn hart”.

Als wij zeggen te geloven inde Here Jezus Christus en gedoopt te zijn met de Heilige Geest, dan kijken de mensen méér naar òns en òns gedrag, dan wij naar de mensen. Men gaat extra op ons letten en denkt bij zichzelf: “Die durft wat te beweren! Laten wij hem/haar onder de loep nemen om te kijken, of hij/zij werkelijk is, wat hij/zij zegt te zijn.” **Het kindschap van God brengt nu eenmaal consequenties met zich mee.**

God wil niet dat wij verloren gaan, maar eenmaal komt er een einde aan Zijn genade. Gods arm is lang en krachtig, maar nergens in de Bijbel vindt u geschreven dat Hij iemand, die in de hel is, daar nog uithaalt. Wij zien Korach en consorten, Judas en dergelijke lieden, nooit terug. De Bijbel is vol van kostbare lessen. Maar als wij WILLEN, kunnen wij waarlijk door Christus heilig gemaakt worden.

In de afmetingen van koning Nebukadnezars beeld vonden wij het getal 6, maar ook het getal 10. Het is hier symbolisch het getal<sup>14</sup> van het OORDEEL. Wij hebben gelezen dat in Nebukadnezars droom “een Steen zonder mensenhanden werd afgehouden, die op het beeld viel en het vermaalde” (zie Dan. 2:34). Net zo zal het oordeel van Jezus Christus vallen op elk niet-wedergeboren mensenleven!

## De inwijding van koning Nebukadnezars beeld

Vers 2-7, “En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, volken, natiën en talen: Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer, en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht.”

<sup>14</sup> Voor meer uitleg over de betekenis van deze (of andere) getallen, zie – op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) – de studie “**De symboliek der Bijbelse getallen**”, van CJH Theys. (noot AK)



Dit gebeuren had ongeveer 20 jaar later plaats dan dat van Daniël 2, de tijd van de droom van Nebukadnezar. In deze tijd van de inwijding van dit beeld had Nebukadnezar het landschap Judea volkomen aan zijn heerschappij onderworpen. De tempel van Salomo was compleet verwoest (zie 2 Kon. 25:1-21). Jeremia heeft deze ondergang van Jeruzalem geboekstaafd (= opgeschreven): *“Daarna, in de 5<sup>de</sup> maand, op de 10<sup>de</sup> van de maand – dat jaar was het 19<sup>de</sup> regeringsjaar van koning Nebukadnezar, de koning van Babel – kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, die in dienst stond van de koning van Babel, in Jeruzalem. Hij verbrandde het huis van de HEERE, het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de aanzienlijken verbrandde hij met vuur. Heel het leger van de Chaldeeën dat de bevelhebber van de lijfwacht bij zich had, brak alle muren rondom Jeruzalem af.”* (Jer. 52:12-14)

Nebukadnezar had de toenmalige wereld aan zich getrokken door zijn militaire macht. Hij verlangde nu deze verworven heerschappij te consolideren. Wat hij nastreefde, was de éénwording van de toenmalige wereld, die onder zijn heerschappij stond. Eén van de middelen was de aanbidding van dat gouden beeld. Immers, hij kon er prat op gaan, en zich er in verheugen, dat HIJ dat gouden hoofd was uit zijn droom en dat dit gouden beeld hem voorstelde, dat door al de volken en natiën, die hij had veroverd, moest worden verheerlijkt en aanbeden. Hij beoogde één wereldheerschappij en één wereldgodsdienst, waarin hij, als een godheid, centraal stond. Maar wij zullen straks zien, dat de Here voor dit laatste een stokje zal steken.

**Dit streven tot éénwording door menselijke kracht maken wij in onze dagen ook op kerkelijk vlak mee.** De Wereldraad van Kerken streeft in haar oecumenische beweging hetzelfde na, wat Nebukadnezar wilde; maar op de keper beschouwd is deze beweging vol van antichristelijke stromingen, gedachten en ideeën. Deze wereldkerk wil een “kloek” zijn. Alle kerkgenootschappen mogen het hunne behouden, maar ze moeten allemaal onder die grote “kloek” komen. Uiteindelijk krijgt die “kloek” het, door organisatorische bindingen, voor het zeggen! Wij hebben u in dit verband reeds gewezen op die “7 vrouwen” (zie Jes. 4:1 – en de uitleg hiervan bij Daniël 2, blz. 3), die één man nalopen om zijn naam slechts te mogen dragen. Wij zien dit fenomeen in deze dagen langzaam maar zeker groeien.

De wereld wordt niet goddeloos door het communisme. Het communisme is een ideologie en géén geloof. Het is wel een kanaal, dat de weg voor de komende antichrist baant. De oecumenische beweging daarentegen is het antichristelijke instrument om SCHIJN-EENHEID en SCHIJN-RELIGIE te bewerkstelligen.<sup>15</sup> Als de antichrist straks over de rug van de Wereldraad van Kerken heen zijn machts-top heeft bereikt, en hij deze instelling zal hebben te niet gedaan, is er geen geloof en geen godsdienst meer; **HIJ (de antichrist) is dan de godsdienst!**

Wij kunnen ons niet duidelijk genoeg voorstellen wat voor een tijd dat zal zijn. Het Schriftwoord is erg sober, maar wij kunnen ons aan de diepten ervan niet onttrekken. Jezus heeft gezegd dat er een verdrukking zal komen zoals de wereld tevoren nooit heeft gekend. Zelfs de nacht van het sterven van de Egyptische eerstgeborenen is, vergeleken bij wat de antichrist straks doet, slechts ‘(kinder)spel’. Toen vielen in Egypte alléén de eerstgeborenen, maar straks velt de antichrist over de gehele wereld allen die de Naam van Christus durven noemen; niemand wordt gespaard! De antichrist ziet met de ogen van satan zelf en doorziet een ieder tot op de bodem van zijn/haar ziel. Daarom is het onzin om te beweren dat men zich in de tijd van de Grote Verdrukking schuil kan houden door te “veinzen”. Als u 2 Thessalonicenzen 2 leest moet elke gedachte op dit punt wel vervlogen zijn, omdat u dan weet met wat voor personage u dan te maken hebt: **de duivel-zelf-in-het-vlees!**

In de meeste brieven van Paulus worden wij al gewaarschuwd voor de antichristelijke stromingen. Hebben wij reeds deze antichristelijke stromingen te duchten, wat te meer voor de persoon van de antichrist zèlf! In onze dagen geldt het Woord van 2 Timotheüs 3 vers 5: *“Zij hebben een schijn van godsvrucht (SV: de gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht ervan verloochend...”*

**Alzo jaagt de “valse kerk” naar wereldheerschappij en wereldgodsdienst.** Meer dan ooit tevoren hoort men thans (geschreven rond 1970) de oude leuze van vroeger verkondigen: “Het Vaderschap van God en de broederschap der mensen.” Als deze mensen niet eerst kinderen van die God worden, is dat niet alleen onmogelijk, maar er schuilt ook een groot antichristelijk gevaar in. Er is niets zo gevaarlijk als deze “broederschap” te willen najagen in eigen kracht. Wij weten wat er geworden is van de “broeders” Kaïn en Abel: Kaïn sloeg Abel dood! Dit gebeurt ook in deze dagen: De één draait de ander de nek om, als het in zijn kraam te pas komt.

## Wees de overheden en machten onderdanig

In vers 2 (van dit 3<sup>de</sup> hoofdstuk) lazen wij van de uitnodiging van koning Nebukadnezar aan al zijn regeerders en ambtlieden om te komen. Toen verzamelden zij zich tot de inwijding van het beeld en zij stonden allen voor dat beeld.

Wij vinden zo’n soortgelijke Schriftplaats ook in het Nieuwe Testament. In Mattheüs 22 lezen wij van de grote uitnodiging om tot de Koninklijke Bruiloft te komen. Er waren er die kwamen en die niet waren gekomen. Opkomst en deelname aan die Koninklijke Bruiloft geschiedt tot zaligheid van de deelhebbers. Maar hier geschiedde deelname aan die aanbidding tot **geestelijke ondergang**.

De vrienden van Daniël waren door koning Nebukadnezar óók in een hoge positie gezet. Uit hoofde daarvan gold de uitnodiging ook hèn. In dit licht gezien waren de 3 Joden: Hananja, Misaël en Azarja, (later te Babel) respectievelijk genaamd: Sadrach, Mesach en Abed-Nego, representanten van Gods volk, zoals de Syro-Fenicische vrouw, die tot Jezus kwam (zie Mark. 7:24-30), een representante was van het heidendom. Deze 3 vrienden van Daniël moesten komen en gaven ook hieraan gehoor als gehoorzame staatsburgers van Nebukadnezars rijk. NOOT: Jehova-getuigen weigeren bijvoorbeeld om op te komen voor militaire dienst. Dat is (Bijbels gezien) **onjuist!** *“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld”* (Rom. 13:1).

<sup>15</sup> Zie eventueel – op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) – de studie *“De valse staatskerk van de laatste dagen (een overkoepelede instelling van ‘Christelijke’ kerken in de eindtijd) – De grote hoer van Openbaring 17”*, van E. van den Worm. (noot AK)

Wij moeten aan de overheid, die er bij de gratie Gods is, onderworpen zijn. Als u opgeroepen wordt om te dienen, moet u komen als u een goed Christen en een gehoorzame staatsburger wil zijn. Maar als er het er straks op aan komt om een mens dood te schieten, is het aan u om te weigeren! Want dan geldt voor u en voor mij en voor ieder kind van God, dat wij Gode méér gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Het dragen van een geweer of een uniform is geen zonde; wèl, als wij daar dingen mee gaan doen, die tegen de Wet van God ingaan. De 3 vrienden van Daniël waren echte kinderen van God. Zij kwamen!

## Twee soorten van muziek

De aanbidding van het gouden beeld werd ingeleid met de stem van een heraut<sup>16</sup> en direct daarop met muziek. En zij speelden niet vals! Als men dit hoorde, moest men nedervallen en aanbidden. Hier moest muziek dienen om de mensen op te zwepen tot de aanbidding van een afgod, van een demon.

In de Bijbel lezen wij, hoe Gød muziek kan gebruiken. Het was zó wonderbaar, dat de gehele menigte in de tempel tot de aanbidding van GOD kwam. Dit was zó welbehaaglijk in Zijn ogen, dat Hij nederdaalde in “de wolkkolom van heerlijkheid” en de gehele tempel vervulde. De 120 priesters konden toen niet blijven staan vanwege die heerlijkheid van God (zie 2 Kron. 5:12-14); zij sloegen erdoor ter aarde! De Nieuwtestamentische priesters in de opperkamer<sup>17</sup> baden en smeekten God onder dankzegging. God zag hun diepe verootmoediging en hoorde hun roepen om vergeving. Dit ging gepaard met het wachten op de belofte van de Vader. De Here vervulde toen al deze 120 zielen met Zijn Heilige Geest. Een gebroken hart en een verslagen geest zijn de offers, die God nooit veracht.

Wanneer daalde God neder in de tabernakel van Israël? Toen alles op zijn plaats stond en Mozes zich vergewist had van het feit, dat alles naar het voorbeeld was gemaakt, dat God hem op de berg had getoond. Toen werd ALLES gezalfd met olie; en zó ingewijd om te dienen in de eredienst van God, en de Shekina-heerlijkheid van God daalde erover neder.

Dit is in overdrachtelijke zin ook waar. **Wij** zijn die tabernakelobjecten. Als de kinderen Gods zijn gebracht, waar God hen hebben wil – en wij hebben allemaal onze EIGEN plaats in het Huis van God – zal God ons zalven met de Heilige Geest en ons allen bekwamen tot die wonderbare eredienst in de “*woning van God, in de Geest*”: de Gemeente (zie Ef. 2:22).

Muziek heeft in deze eredienst zijn geëigende en geen geringe plaats. Moge God ons een gezalfd oor geven met betrekking tot die 2 soorten van muziek. Als u een goed gebedsleven en hierdoor een gezond gemeenschapsleven met Christus heeft, zult u dit méér proeven. Niet alle “Gospelsongs” (Evangelische liederen) zijn geestelijk. Vele van deze liederen worden gemaakt op wereldse zetting. In dit geval kunnen wij ons ergens niet losmaken van die wereldse toon en zin. Dan werkt de geest van de wereld op uw gevoelsleven of wordt u gevangen in de ban van het wereldse ritme; terwijl u door echt geestelijke muziek – door de Geest van God – van binnen helemaal verandert. Door de geest van de wereld blijft u een natuurlijke mens; u blijft voortleven in de roerselen van uw vlees; terwijl de Geest van God daar is om ons Christus-gelijklvormig te maken.

## Heb geen deel aan wat van satan is

Wat plaats vond in “dat dal Dura, in het landschap van Babel” (zie Dan. 3:1), was eerbetoon aan satan; het was aanbidding van de duivel zelf. Dit beeld was de representatie van Nebukadnezars hoogmoed. En hoogmoed is des duivels! God wil niet, dat wij in enige vorm of gedaante eerbetoon zullen geven aan wat des satans (= satanisch) is:

*“Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen (SV: duivelen) offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt.”* (1 Kor. 10:19-20)

Wij hebben ons zelf te reinigen “*van alle bezoedeling (SV: besmetting) van vlees en geest*” (zie 2 Kor. 7:1). God weet waarvoor en waarom Hij ons waarschuwt. Als wij van God licht ontvangen, laten wij het dan niet beter willen weten dan God; laat ons niet denken. “Met minder kan ik het ook wel doen!” Als u zich gewent aan iets van mindere kwaliteit, gaat u zich straks gewennen aan iets dat helemaal geen kwaliteit meer heeft. “Scheidt u af van dezulken”; door de omgang met hen, die zo denken, komt u geestelijk niet verder. Als u dieper licht van God hebt ontvangen, moet u dat diepere licht UITDRAGEN, opdat anderen daar ook toe zullen komen.

Sadrach, Mesach en Abed-Nego weigerden (terecht) de aanbidding van dit afgodsbeeld.

**Vers 8-12**, “*Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid! U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden, en dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet.*”

Aldus werd beschuldiging ingebracht tegen Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Dit ging gepaard met vleierij jegens de koning. Met het voorbijgaan aan de ware motieven van de weigering van deze drie, anders zo trouwe ambtsbekleders en onderdanen van de koning, om het gouden beeld te aanbidden, werd in de beschuldiging listig de na-

<sup>16</sup> Heraut = iemand die vroeger een vorst aankondigde, in zijn naam bekendmakingen deed e.d. (noot AK)

<sup>17</sup> Zie eventueel – op ons weblog [www.eindtijdbode.blogspot.com](http://www.eindtijdbode.blogspot.com) (bij datum 21-5-2009) – het artikel “**De Opperzaalgemeente**” van H. Siliakus. (noot AK)



druk gelegd op de minachting van 's konings persoonlijkheid en rebellie tegen het door de koning uitgevaardigde gebod.

## Heb een geloofsleven zonder compromis

Vers 13-18, "Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abed-Nego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed, maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. **Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven**, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden."

Sadrach, Mesach en Abed-Nego werden voor de koning geleid. Ze waren toen ongeveer 40 jaar oud. Nebukadnezar wilde hen nog een kans geven, hen zo als het ware "het mes op de keel zettend". Daarbij hoonde hij hun God, Die machteloos zou moeten toezien, dat Zijn aanbidders in de vurige oven zouden worden geworpen.

Er waren meer machthebbers in de Goddelijke geschiedenis die het aandurfdën om de levende God van Israël te honen: "de farao zei: Wie is de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de HEERE niet en ik zal Israël ook niet laten gaan" (Exod. 5:2). En Rabsaké zei, uit naam van Sanherib, de koning van Assyrië: "Wie onder al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de HEERE dan wél Jeruzalem uit mijn hand redden?" (2 Kon. 18:35)

Deze machthebbers hebben zich, onder Gods toelating, tegen Hem gekeerd. Maar God heeft hen allen beschaamd, en Zijn almacht getoond. De uitlating van Nebukadnezar was een directe uitdaging, gericht aan God Die hij, ná openbaring van zijn droom, ongeveer 20 jaar eerder, nota bene erkend en beleden had!

Ondanks alles bleven Sadrach, Mesach en Abed-Nego bij hun weigering om het afgodsbeeld te aanbidden en getuigden daarbij van de almacht van hun God. **Standvastig bleven zij staan op hun geloofsstandpunt**, dat zij van de Here in hun hart hadden ontvangen.

Hoeveel gelovigen in onze dagen zijn begonnen in de Geest, maar zijn vanwege verdrukking en tegenstand bezweken en hebben toegegeven. Als u de duivel één nagel van uw vinger geeft, bent u straks de hele hand kwijt! Zonde en ongerechtigheid beginnen met héél kleine dingen. Als kind van God moet uw standpunt te allen tijde en overal zijn: "Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen" (Hand. 5:29b); óók in uw eigen huisgezin. Vele huwelijken zijn kapot gegaan vanwege het tegenovergestelde. Hoe vaak zien wij dat zusters in de Here hun mannen ter wille willen zijn door zich "op te dirken", terwijl zij Christus belijden en in wezen verlost (zouden moeten) zijn van (de behoefte aan) schmink.<sup>18</sup> In hun achterhoofd heeft (waarschijnlijk) de gedachte postgevat: "Je moet je man blijven bekoren, anders kijkt hij naar anderen". **God denkt echter anders over deze dingen**. Hij zegt duidelijk in Zijn Woord, hoe Hij verwacht dat vrouwen in de Here zich zullen kleden en gedragen... (zie o.a. 1 Petr. 3:3-5). Velen voeren als tegenargument aan: "Dit is voor vroeger tijden". Maar God zegt: "Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan" (Luk. 21:33). Als u van deze uitspraken van de Schrift zegt, dat zij alleen voor vroeger golden, dan moet u consequent zijn ten aanzien van alle andere uitspraken. Dan is bekering, verlossing, genezing en doop met de Heilige Geest óók alleen voor vroeger! Wat blijft er dan van de Bijbel over? Alleen het kaff!

**Het geloof in de Here Jezus Christus brengt onherroepelijk consequenties met zich mee**. Maar God is eerlijk. Gods Woord zegt: "ga eerst zitten om de kosten te berekenen, om te bezien of u de middelen wel heeft om het werk te voltooien" (zie Luk. 14:28-30). Het zou anders kunnen gebeuren dat u halverwege niet verder kunt 'bouwen', omdat u niet de prijs wilt betalen om **tot het einde toe** met Jezus te volharden.

Een geloofsleven dat op het Woord van God alleen is gebaseerd, weet wat offerande is. Bestudeer biddend Abrahams leven en u zult dit zien: Bij iedere schrede voorwaarts heeft het Abraham "iets" gekost. Wij zijn krachtens ons geloof Abrahams kinderen en leven onder dezelfde genade als Abraham in zijn tijd. God vraagt van ons om, in de geest, dezelfde weg als Abraham te gaan. Bij God is geen schipperen!<sup>19</sup> Verlossing is bij God nog altijd waarlijk en volkomen VERLOST ZIJN.

- "Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn (SV: kent degenen die de Zijnen zijn), en: **Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.**" (2 Tim. 2:19)

Een compromisloos geloofsleven weet ook te handelen overeenkomstig de belijdenis. Wat een durf en vrijmoedigheid was er in het hart van de 3 vrienden van Daniël.

## Heb een geloofsleven geruggesteund (= bijgestaan) door de kracht van de Heilige Geest

De Bijbel zegt: "Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen" (Openb. 3:11b). Maar opdat wij niet overweldigd worden door de tegenstander (satan) of door schijn bedrogen worden, is het nodig dat wij van God

<sup>18</sup> M.i. bedoelde de schrijver hier vooral aan te geven dat 'het puur natuur zijn' – zowel innerlijk alsook uiterlijk – het meest Bijbels is. Wat niet wegneemt dat men in sommige gevallen, denk bijv. aan een te bleke huid, m.i. best wat rouge of foundation kan gebruiken zonder er echt "geschminkt" uit te zien. Maar, eerlijk is eerlijk, alle (onnodige) verfraaiing aan ons lichaam komt in wezen voort uit ijdelheid! (noot AK)

<sup>19</sup> Schipperen = Compromissen sluiten, naar de omstandigheden handelen. (noot AK)

“ogenzalf” krijgen (zie Openb. 3:18c), en de Heilige Geest in ons bezitten. Want Hij leidt ons in ALLE waarheid en geeft ons in uren van verzoeking en beproeving kracht. Er zijn zo vele GRENSGEVALLEN in het Christelijk leven, of u staat op een tweesprong en u weet niet wat u doen moet om God te behagen. Dàn heeft u de Geest van God nodig. Het getuigenis van de Geest stemt altijd overeen met het getuigenis van Gods Woord. Leef daarom dicht bij dit Woord! Velen hebben hun mond vól van Jezus, de Heilige Geest, bekering, wedergeboorte, enz., maar hun gedrag en leven van elke dag weerspreekt hun getuigenis! Als wij Jezus waarlijk liefhebben, is het beste van onze tijd, onze gaven, talenten en ons geld, voor Hem!

Dit was het geheim van de grote opwekking in de Oost-Indische Archipel in de twintiger en dertiger jaren (rond 1920-1930 wel te verstaan)... HOE heeft deze geestelijke brand om zich heen gegrepen! God kon toen op Zijn kinderen rekenen; ze stonden op de bres!<sup>20</sup> Lees in Handelingen 2 hoe God zielen toevoegde aan de Gemeente, omdat die Gemeente op haar post stond. Deze Gemeente was een “zuil (SV: pilaar) en fundament van de waarheid” (zie 1 Tim. 3:15). Ze hadden dezelfde Geest des geloofs, van Wie sprake is in 2 Korinte 4 vers 13: “Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.”

### **Er is maar één Geest, Die allen hetzelfde geloof schenkt; deze Geest moeten wij bezitten!**

Deze 3 vrienden van Daniël geloofden pertinent in hun God, dat Hij machtig was hen te bewaren en te verlossen. En, ook al zou dit niet gebeuren, dan wilden zij toch dat gouden afgodsbeeld niet aanbidden. Zij geloofden standvastig en getrouw in de onveranderlijkheid van God! En dat in een tijd, waarin de genade van een inwonende Heilige Geest nog niet werd gekend.

Hoe hecht was het fundament van hun geloofshuis! Zo moeten ook wij kunnen handelen en bouwen op een hecht geloofsfundament: “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat (fundament) is Jezus Christus.” (1 Kor. 3:11)

Het is de levende ervaring van onze waarachtige God en het eeuwige Leven, (door) onze Here Jezus Christus, Die in ons zondig leven gekomen is en het heeft vernieuwd. Dit fundament MOET in ons aller leven aanwezig zijn, en ook de verdere opbouw op dit fundament: ons wassen (= groeien) en toenemen in de genade en onze arbeid en (toe)wijding voor Jezus. Maar een ieder zie toe HOE hij op dit fundament bouwt; “met hout, hooi of stro, òf met goud, zilver en edelstenen” (zie 1 Kor. 3:12-15). De eerste soort van opbouw is in eigen kracht en wordt door het oordeelsvuur van God verbrand, maar zèlf kan zo iemand nog behouden worden, als hij maar tijdig weet te vluchten naar het reddend kruis van Golgotha. Maar die bouwt met “goud, zilver en edelstenen” – dit is: onder de leiding en in de kracht van de Heilige Geest – die zal Goddelijk loon ontvangen! Eigen roem najagen en eigen gewin, in welke vorm en gedaante ook, is uit de boze. **De Here Jezus Christus moet in ons leven worden groot gemaakt**. Hiertoe is de Heilige Geest ons gegeven. De Here Jezus Christus heeft tot Zijn discipelen gezegd, dat zij “te Jeruzalem moesten blijven, totdat zij zouden zijn aangedaan met de Kracht uit de Hoge”; dit is: gedoopt zouden zijn met de Heilige Geest (zie Luk.24:49). Zó kunnen ook wij waarlijk voldoen aan de opdracht van Christus: “u zult Mijn getuigen zijn” (zie Hand.1:8).<sup>21</sup> **Wij kunnen geen krachtvolle getuigen van Christus zijn zonder de Vervulling met de Heilige Geest**. Daarom hadden de discipelen hierop moeten wachten, in smekend gebed met dankzegging, in die op-perkamer.<sup>22</sup> Op de 10<sup>de</sup> dag verhoorde de Here de discipelen, en overlaadde hen met Zijn belofde zegen. In onze Pinkstergelederen treft men zielen aan, die al 10 jaar of langer (!) hebben gezocht naar de doop met de Heilige Geest! Toch is Gods tijd NU! Als God anderen heeft kunnen dopen met Zijn Geest en hen heeft kunnen leiden in een vervuld leven, kan Hij dat ook allen doen die hier oprecht naar zoeken, dus óók ù!

Bij Hem is geen aanneming des persoons. Maar wij moeten ALLES durven neerleggen voor Zijn troon en alles willen wegdoen, wat voor Zijn aangezicht een gruwel is!

Jezus sprak tot 2 zusters, maar alleen van Maria zei Jezus: “Zij heeft het beste deel gekozen” (zie Luk. 10:41-42). Ze bewaarde **het Woord** in haar hart. Velen bewaren het Woord in hun verstand. Als u het Woord in uw hart bewaart, blijft u “kersvers”; uit het hart zijn namelijk de uitgangen van het leven: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen (HSV: de uitingen) van het leven.” (Spr. 4:23, SV)

Daar was geen spoor van fanatisme in het leven van deze 3 Hebreeuwse mannen. Hun geloof was gebaseerd op de Rots der eeuwen. Hun antwoord werd ook niet gegeven in een bui van verwatenheid (= opgeblazen hoogmoed) of vleselijke durf. Kalm en zeker hadden zij Nebukadnezar geantwoord. Ook was er geen zweem van vrees bij; zij wisten dat zij zó moesten spreken.

Ik herinner u aan het Woord, dat de Here Jezus Christus tot Zijn discipelen heeft gesproken en dus óók tot ons, “op wie de einden der eeuwen gekomen zijn”: “Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers (ook in ons leven zullen valse aanklachten worden gevonden), wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.” (Luk. 12:11-12)

Wij moeten, de consequentie uit dit Woord trekkend, tot het besef komen dat dit alleen gebeurt in het leven van hèn, die de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in hun leven ten hoogste hebben gewaardeerd. U moet niet denken dat u bijvoorbeeld 10 jaar lang zonder Hem kunt leven, en dat als u in het 11<sup>de</sup> jaar voor de overheid wordt gedaagd tot een getuigenis, Hij dan opeens in u zal zijn om door u te spreken. Zó is het niet!

Als wij, net als deze 3 Hebreeuwse mannen, op Gods Woord blijven staan, zullen wij vele mensen horen zeggen, zelfs vele broeders en zusters: “Doe niet zo fanatiek!” Laat ons echter geen acht geven op zulke woorden als wij

<sup>20</sup> Op de bres staan; in de bres springen = Hem, de Persoon om Wie het hier gaat, met alle middelen verdedigen. (noot AK)

<sup>21</sup> Zie eventueel – op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) – de studie “Onze aardse roeping: ‘En u zult Mijn getuigen zijn’”, van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>22</sup> Zie noot 17.

weten conform Zijn Woord te handelen. Laat onze belijdenis gespeend zijn van alle mensenvrees: "Ook zal ik voor koningen spreken van Uw getuigenissen, en mij niet schamen." (Ps. 119:46)

Deze 3 Hebreeuwse mannen bleven pal, als een rots, staan in hun getuigenis, ondanks (de straf van/in) de vurige oven! **"Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen"** (Hand. 5:29b) was ook hùn levensmotto.

Er zijn echter zo vele (christen)mannen die zeggen: "Ja maar, mijn vrouw is zo lastig; ik durf niet...". God vraagt iets van hen, maar zij moeten (voor de 'lieve vrede') hun vrouw eerder en meer gehoorzamen dan God! Wij doen dan veel omwille van de 'lieve vrede'! Maar dat is géén vrede; dat is SCHIJNvrede... gewapende vrede!<sup>23</sup>

Doe als Petrus. Als het ging om God en Zijn Koninkrijk, kon zijn vrouw geen beslag op hem leggen; hij ging erop uit om zielen voor Jezus te winnen. De Here had gezegd: *"Ik zal u vissers van mensen maken!"* (Matth. 4:19). Petrus heeft er nooit spijt van gehad. Door deze getrouwheid, die de Here in zijn hart vond, zien wij Jezus het huis van Petrus binnengaan om daar zijn schoonmoeder te genezen.

## Gods hand beproeft Zijn kinderen, maar bewaart ze ook

Kinderen van God moeten beproefd worden. Ons geloof zou geen waarde hebben zonder beproeving; maar door de beproeving wordt het sterker en groeit het. Als er een geestelijke opleving in uw leven plaats vindt, als u veel zegen ontvangen hebt, dankt Hem dan daarvoor; maar weet dat u dit geschonken wordt om u te sterken voor een komende strijd. God handelt zó in Zijn wijsheid: *"Acht het enkel vreugde, mijn broeders (en zusters), wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof VOLHARDING teweegbrengt. Maar laat die volharding (SV: lijdzaamheid) ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent (SV: volmaakt moogt zijn) en geheel oprecht, en in niets tekortschiet."* (Jak. 1:2-4)

Als een kind van God géén beproeving zou kennen, zou hij/zij nooit komen tot de ervaring in dit vers (hierboven). Als er één ding is wat de Gemeente van de Here Jezus Christus in deze dagen nodig heeft, dan is het wel lijdzaamheid: het leren wachten op God om voorwaarts te kunnen gaan zonder naar links of rechts te zien, maar ziende op Christus en Die gekruisigd! Lijdzaamheid houdt gelijke tred met nederigheid des harten. **Lijdzaamheid verwacht alle dingen alleen van Christus.**

Paulus had door zijn vele beproevingen lijdzaamheid geleerd. Het was door zijn lijdzaamheid, dat hij door de Heilige Geest kon schrijven:

- *"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan."* (1 Kor. 10:13)
- *"Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik (SV: tijdelijk), maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig."* (2 Kor. 4:17-18)

Paulus spreekt hier van een *"lichte verdrukking"*, en stelt die tegenover een *"eeuwig gewicht van heerlijkheid."*

In het geval van Stefanus was zijn getuigenis zó vol van kracht, dat het de Joden tot razernij bracht. Toen zij hem beschuldigden en op hem afstormden, getuigde hij dat hij Jezus zag (zie Hand. 7:54-60). Stefanus leefde toen (ook op dat vreselijke moment van steniging) al in dat onzienlijke, in die heerlijkheid (en realiteit van het eeuwige leven). Zijn moordenaars waren nog altijd in het ondermaanse<sup>24</sup>; zij moesten wel overtuigd zijn dat zij niet hadden wat hij had. De dingen, die het Woord ons voorhoudt zij nu nòg **onzienlijk, maar** ze zijn **eeuwig!**

De Here beproefde het geloof van deze 3 Hebreeuwse mannen; Hij bracht ze zelfs tot in de kaken van de dood... Maar Hij verlostte ze ook, terwijl ze in die dood zaten, in die vurige oven. Dit is historie; dit is geen sprookje; het is echt gebeurd!

Ook zoveel eeuwen nà Nebukadnezar heeft God Zijn kinderen op gelijke wijze weten te bewaren. Petrus werd om wille van zijn getuigenis gevangen gezet, maar door de Here verlost (zie Hand. 12:3-11). Ook Johannes werd door de Here bewaard op Patmos (zie Openb. 1:9), waar hij vele openbaringen van de Here kreeg, die vervat zijn in het Boek Openbaring.<sup>25</sup>

Stefanus, Jakobus, Petrus, Paulus en zovele anderen gaf Hij de kracht om Hem als martelaar te verheerlijken; Hij heeft ze zo geleid tot eeuwig behoud.

David geloofde zó sterk in de bewaring van zijn God, dat hij getuigde: *"Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij"* (Ps. 23:4b).

Laten wij God bidden om standvastigheid in welke beproeving ook. U vraagt zich misschien af: "Hoe kan ik zo standvastig zijn, hoe kan ik ook zo'n geloof krijgen?" Daar is maar één antwoord op: Als u Jezus (waarlijk) liefheeft, zult u niet ophouden Hem te bidden om de Heilige Geest te zenden met zo'n kracht, dat Hij u standvastig maakt. Wij weten hoe zwak en broos wij (van nature) zijn. Vandaag zeggen wij: "Nee, ik doe het niet!" En morgen worden wij weer meegetrokken. Soms worden wij de hand van God moe in ons leven, maar... het is toch die tedere, doorboorde Hand, die alles kan doen. Laten wij ons niet onttrekken aan Zijn leiding en bemoeienis in ons leven.

<sup>23</sup> Gewapende vrede = Toestand dat er geen oorlog is (in dit geval een psychologische 'oorlogsvoering' tussen man en vrouw), maar men zich steeds gereed houdt om die te kunnen voeren.

• Wel moet de 'werker des Heren' duidelijk de roepstem van God verstaan en m.i. niet te pas en onpas de deur uitgaan omdat het gemeentewerk hem meer trekt dan de – ook belangrijke – 'taak' als echtgenoot, vader (en niet te vergeten: priester) van zijn eigen gezin. (noot AK)

<sup>24</sup> Ondermaans = Zich onder de maan bevindend (en dus niet onder "het Licht van de Zon"); aards en dus wereldsgezind zijnde. (noot AK)

<sup>25</sup> Zie eventueel – op ons weblog [www.EindtijdodeBijbelstudies.wordpress.com](http://www.EindtijdodeBijbelstudies.wordpress.com) – de 'vers voor vers' Bijbelstudie van het boek Openbaring, met de titel: **"Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL"** van CJH Theys. (noot AK)



## Gods bewaring in de vurige oven (7x heter gestookt)

Vers 19-25, "Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7-maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abed-Nego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze 3 mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning! Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de 4<sup>de</sup> lijkt op die van een zoon van de goden."

De reactie op het getuigenis van de 3 Hebreeuwse mannen was grimmigheid bij Nebukadnezar. Het was gekwets-te hoogmoed van hem, die durfde om het tegen het Woord van de levende God op te nemen. Er was een andere heerser, terug in de geschiedenis, die zich net zo vergrimde tegen God; het was Farao, die tegenover Gods dienstknecht Mozes werd gesteld: "Want de woede (SV: grimmigheid) van mensen zal U tot lof zijn, wat aan woede (grimmigheid) overblijft, zult U beteugelen." (Ps. 76:11)

Door de toorn, de grimmigheid van Farao en van Nebukadnezar werd God juist grootgemaakt en kon Hij Zijn almachtige, bewarende Hand juist tonen.

De oven werd 7x heter gestookt. Zeven is een profetisch getal, dat heenwijst naar het einde van de bedeling van de tijd. Hier vindt men een verdrukings- en vervolgingsperiode, die men "beginnel der smarten" (HSV: begin van de weeën) noemt (zie Matth. 24:8), een tijd van toenemende verdrukkingen en vervolgingen door de groeiende antichristelijke macht in het geestelijk en maatschappelijk leven. Is deze periode al vreselijk te noemen, een hierop aansluitende vervolgingsperiode is nog vreselijker: de Grote Verdrukking, "zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal" (Matth. 24:21b). Het deel van de Gemeente dat de Grote Verdrukking in moet (de 5 dwaze maagden<sup>26</sup>), komt dan bloot te staan aan de gruwelijkste, massale vervolgingen en verdrukkingen, totdat zij hun getuigenis hebben betaald met hun martelaarsbloed. Maar de Here zal hun aan de andere kant een eeuwig behoud **in Zijn Koninkrijk** schenken. Wij hebben deze materie reeds eerder onder de loep genomen (zie hierboven, blz. 4, de bovenste helft).

Het vuur was zo heet, dat degenen, die hen daarin wierpen, verschroelden en dood ter aarde vielen. Toen Nebukadnezar in de oven keek, zag hij de 3 Hebreeuwse mannen niet langer gebonden, maar los, in het vuur wandelen en het vuur deerde hen niet; ook zag hij een 4<sup>de</sup>, menselijke gedaante bij hen, die hem "een zoon van goden" leek. **De Here was persoonlijk bij hen.** God is (weliswaar ook) een verterend vuur, maar Hij had hen met Zijn vuur overgeschaduwed (d.i. beschermt, als "een muur van vuur rondom" hen – zie Zach. 2:5). Deze 3 geloofshelden gingen op die manier schuil in Zijn almacht.

Als wij goed hebben gebeden (d.w.z. met de juiste hartsgesteldheid) en in en door het gebed gemeenschap met Hem hebben door de Heilige Geest, malen wij nergens om, al verkeren wij ook in de meest benarde omstandigheden. Hij plant Zijn vrede in ons hart en wij rusten in Zijn almacht, wetende, dat Hij ALLE dingen wel zal maken. Die moeilijkheden zijn er dan nog wel, maar Hij draagt ons dan uit àl die moeilijkheden.

Als Gods oordelen over de aarde gaan, zegt Hij: "breng de olie en de wijn geen schade toe" (Openb. 6:6c). "Wijn" spreekt van hen, die rein gewassen zijn in het Bloed van het Lam van God. "Olie" spreekt van hen, die vol zijn van de Heilige Geest. **Zijn volk zal niet worden beschadigd!** Al de anderen vallen onder het oordeel van God. Wij zullen deze bewaring van de almachtige God niet kennen, als wij deze geestelijke ervaringen missen. God doet wondere dingen, maar Hij vraagt van degenen die in Hem geloven, dat zij Hem zullen liefhebben bóven alles en allen. Leven wij in zo'n conditie, dan zegt Hij ook tegen ons: "Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt" (Jes. 41:10). Dit laatste betekent "met al Mijn macht en kracht". Als wij God dienen naar Zijn Woord, dan zal Hij ons bewaren.<sup>27</sup> En mocht ons iets overkomen – want God doet wat Hij wil – dan kunnen wij toch zeggen: "Here, straks ben ik bij U!" Wij worden van alle kanten door de Geest van God opgewekt en gesterkt.

## Het getuigenis van de 3 vrienden leidde tot verheerlijking van God

Vers 26, "Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abed-Nego, **dienaren van de allerhoogste God**, ga naar buiten en kom hier! Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het midden van het vuur."

De levende God had Zijn almacht kennelijk betoond en de trotse koning bevreesd gemaakt voor Diens tegenwoordigheid. Nebukadnezar moest erkennen: Deze God van de Joden is de Allerhoogste God. Toch was zijn vrees gemengd met nieuwsgierigheid of er wel enig verderf aan de 3 mannen was te vinden. Daarom riep hij ze uit de oven.

Wat een vasthoudendheid was er in hun getuigenis! Hoeveel "gesjacher" is er daarentegen in onze dagen met betrekking tot het (christelijk) getuigenis. Ik ken Pinksterkinderen die Mormoon zijn geworden alleen om naar Amerika

<sup>26</sup> Zie noot 7.

<sup>27</sup> Bewaren, ook uit "de ure der verzoeking", de grote verdrukking, die, als we de "tekenen der tijden" goed onderkennen, vast en zeker aanstaande is. (noot AK)

te kunnen emigreren. Ook ken ik Pinksterkinderen, gedoopt met Gods Geest (!), die in Amerika Jehova-getuigen zijn geworden, alleen vanwege een betere toekomst en/of méér geld!

**Vers 27**, “Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: het haar van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet verteerd, ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen.”

Hier kunt u lezen, hoe ze zich allemaal om deze Hebreeuwse mannen verdrongen aan wie God dit wonder had gewrocht.<sup>28</sup> Er was zelfs geen brandlucht aan hen of aan hun kleding!

Ze werden voor het vuur van Nebukadnezar bewaard door het Vuur van God (als “een muur van vuur rondom” hen – zie Zach. 2:5). Zo worden ook Zijn kinderen in deze Nieuwe Bedeling door de doop met de Heilige Geest en met Vuur bewaard voor het vuur van de zonde in deze wereld. Door het vuur van God worden wij inwendig verteerd; onze oude mens wordt dan verteerd. Hoe meer van Gods Vuur in ons is, hoe meer licht wij in deze wereld verspreiden. Wanneer hierdoor onze oude mens niet meer bestaat, zijn wij waarlijk goede getuigen van Christus. Daarom was Paulus zo krachtig in zijn bediening. Hij stierf elke dag! (...en kon daarom waarlijk zeggen): “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij!” (Gal. 2:20a)

**Vers 28-29**, “Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, in stukken zal worden gehouwen en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want **er is geen andere God Die zo redden kan.**”

Hier loofde en prees Nebukadnezar de levende God, de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego en beled hij: “Er is geen andere God Die zo redden kan.”

Toen Daniël hem zijn droom openbaarde en de uitlegging ervan te kennen gaf, had Nebukadnezar reeds beleden: “Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen” (zie Dan. 2:47a). Nu kunt u zich voorstellen waarom later zo’n geweldig (zwaar) oordeel over Nebukadnezar gekomen is, want ondanks deze belijdenissen was hij de verpersoonlijking van hooghartigheid en hoogmoed. God wilde deze koning leren, dat het de waarheid was, wat hij beleden had. Hij moest hiertoe een zeer diepe weg gaan.

God heeft Nebukadnezar daarom later afgesneden van de mensen door hem een hart van een beest te geven. Hij, die koning was, moest leven als de dieren van het veld; gras etende tot er “zeven tijden” over hem waren voorbijgegaan (zie Dan. 4:25); de – van Godswege – voor hem bestemde tijd van oordeel. Deze mens moest leren dat zijn belijdenis, dat God een “Heere der koningen” is (zie Dan. 2:47), en dus ook die van hem, GEDEKT MOEST WORDEN DOOR ZIJN GEDRAG EN LEVEN!

Wij zullen in deze laatste tijd hoe langer hoe meer gelovigen hiertegen zien zondigen. Alleen daar, waar wedergeboorte is en een voortdurende vervulling met de Heilige Geest gekend wordt, wordt de belijdenis waarlijk door gedrag en leven gedekt. Anders is er een voortkankerende afval van het geloof, die diep in het hart begint. De Bijbel zegt ons, dat er een grote afval (van het geloof) aan de komst van Christus voorafgaat. Hoe zouden anders de oordelen<sup>29</sup> van God, die over deze laatste tijden komen, op hun plaats kunnen zijn? Bidt daarom God om een geest van volharding!

**Vers 30**, “Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abed-Nego voorspoedig in het gewest Babel.”

Het grimmige oordeel van deze hoogmoedige koning veranderde – toen hij door de Allerhoogste, op deze wonderlijke wijze, werd gecorrigeerd – in een ware promotie voor Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Ze mochten toen ervaren, wat door hun oorspronkelijke (Hebreeuwse) namen (zie Dan. 1:6-7) tot uitdrukking werd gebracht:

- Hananja = “De Here is genadig”,
- Misaël = “Wie is er bij God te vergelijken”,
- Azarja = “De Here helpt”.

Ook moest in het gehele wereldrijk van Nebukadnezar de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego geëerd worden; er mocht generlei (= volstrekt geen) lastering tegen de levende God geuit worden!

**God zij al de glorie!**

CJH Theys<sup>30</sup>  
(1903 – 1983)

Einde van hoofdstuk 3 – wordt vervolgd

<sup>28</sup> Wrochten = Als kunstenaar iets maken of (her)scheppen; als kunstenaar iets kunstigs tot stand brengen. (noot AK)

<sup>29</sup> Zie eventueel – op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) – de studie “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3” en/of “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”, van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>30</sup> De Bijbelverzen zijn omgezet naar de **HSV-vertaling** (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld). Soms is er – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype. (noot AK)