

# Daniël

## ‘vers voor vers’ UITLEG



### **Daniël 2:34-35 en 44-45:**

*“Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, EEN STEEN werd afgehouwen. Die TROF DAT BEELD (uit Nebukadnezar’s droom) aan zijn voeten van ijzer en leem, EN VERBRIJZELDE DIE... Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg (zijnde de Bruid/Bruidsgemeente van het Lam van God) en vulde de hele aarde.” ...*

*“In de dagen van die koningen (ofwel: de regeringsleiders, die over Europa heersen in de antichristelijke tijd) zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere (aardse) koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen,... De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.”*

**Een studie van CJH Theys**  
(1903 – 1983)

### **NOOT A. Klein (van [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)):**

De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de **HSV-vertaling** (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is weinig gewijzigd. Wel is er soms – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype.

## Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar

### Belsazar ontheiligde de vaten des Heren

Vers 1-4, “Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers, en in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen (SV: vaten) moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen (SV: vaten) die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald, en de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen.”

In dit hoofdstuk lezen wij, hoe God kan afrekenen met datgene, wat Hem niet behaagt. Dit is ook van toepassing op onze dagen! Gedenk het Schriftwoord: “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten.” (Gal. 6:7a)

Belsazar en zijn duizend machthebbers vierden feest, het was een drinkfeest ter ere van hun gouden, zilveren, koperen, ijzeren, houten en stenen goden, waarbij de wijn rijkelijk vloeide, waarschijnlijk, omdat het beleg (= de belegering) van de aanvallende legers van Meden en Perzen plotseling was opgeheven. Het werd een ware orgie in optima forma.

Wij moeten de naam Belsazar, de naam van de nieuwe koning (van Babel) – koning Nebukadnezar was reeds gestorven – niet verwarren met de Babylonische naam van Daniël, die Belšazar genaamd werd. Wij weten dat Bel de hoofdgod was van de Babyloniers. De naam “Belš-azar” betekent “Bel beware de koning”; de naam Belšazar wil zeggen: “Die de verborgen schatten van Bel heeft”. Belsazar was de tweede alleenheerser en de laatste vorst over het grote rijk van Babel. Met hem rekende God af. Wij weten uit de geschiedenis dat Babel werd veroverd door het dubbelrijk van de Meden en Perzen.

Bezien wij hun afgoden en letten wij op de metalen en stoffen waarvan zij waren gemaakt, dan zien wij dat ze in waarde afnamen. Het is frappant dat ze waren gemaakt van al de metalen, die ook in Nebukadnezars droom voorkwamen (zie Dan. 2:31-33) en die ook, van boven naar beneden gaande, in waarde afnamen.

Toen ze onder invloed waren van de wijn, onbewust van het naderbij sluipend gevaar – want Kores (ook genoemd: Cyrus<sup>1</sup>), koning van Medo-Perzië, met zijn leger van Meden en Perzen hadden, overeenkomstig hun list, schijnbaar het beleg (= de belegering) van de stad opgeheven om dan onverhoeds aan te vallen – gelastte Belsazar om de gouden en zilveren vaten – die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had – uit het schathuis te voorschijn te brengen. Deze gouden en zilveren vaten – die op Gods bevel eertijds voor de tempeldienst geheiligd waren – durfde Belsazar in zijn dronkenschap en overmoed te ontheiligen, door ze als drinkvaten te gebruiken in zijn drankorgie: “de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit.”

Wij zullen zien dat de ontheiliging van Gods vaatwerk NIET ongestraft is gebleven. Kores zou, onder toelating van God, een zweep worden in Zijn hand om Zijn oordeel te brengen over het Babylonische rijk en zijn heiligschennisplegende koning.

**Ook in onze dagen blijft ontheiliging van de geestelijke “vaten des Heren” niet ongestraft!** In het Nieuwe Testament staat geschreven, dat indien een kind van God zou hoereren, hij zou zondigen tegen zijn eigen lichaam (zie 1 Kor. 6:18). Ons lichaam wordt door God wel eens vergeleken bij een “aarden vat”. Wij bezitten Gods schat “in aarden vaten” (zie 2 Kor. 4:7, SV). Als wij Gods vat schenden, als wij ons lichaam schenden, dat een tempel<sup>2</sup> is van de Heilige Geest, zo schenden wij God! **Een kind van God zondigt niet goedkoop! Er zijn weinig Christenen in deze dagen, die zich hiervan bewust zijn.**

Wanneer zijn wij van de Here? Wij zijn van de Here, zodra wij zijn gekomen tot bekering en wedergeboorte. Wij zijn dan het eigendom van de Here geworden; wij zijn door de wedergeboorte ingelijfd in de Goddelijke Familie.

- “Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. Vlucht weg van de hoererijs. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererijs bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” (1 Kor. 6:17-20)

Christus heeft de Zijnen willen reinigen in Zijn Bloed, ze verlost hebbende uit de macht van de duisternis op Golgotha. Zie waar Christenen hun lichaam, dat niet meer hun eigendom is, maar het eigendom van God, in deze dagen heenbrengen: naar dancings en nachtclubs; naar plaatsen waar men gokt, naar bioscopen en andere plaatsen van de vorst der duisternis; daar, waar God hen niet wil vinden. Zie ook waar ze hun lichamen voor gebruiken: voor overspel en hoererijs; voor homoseks en ergerlijk naakt!

In de dagen van Belsazar vond ontheiliging van Gods vaten plaats; in onze dagen gebeurt dit eveneens! En net zoals toen Gods oordeel erop viel, zo gebeurt dit ook nu! Wij leven te weinig in de realiteit van het Woord van God, waardoor, als wij plotseling door ziekte worden overweldigd, wij ons niet afvragen: “Hoe komt dit, Here?” Wij gaan niet meer met God te rade en vinden het een logisch gevolg van de kou, enzovoort. Zó redeneert een wereldling, maar als wij Gods eigendom zijn, is er een Vader in de hemel, Die over ons waakt.

<sup>1</sup> Het betreft hier koning Cyrus de Grote (559-529 voor Christus), de stichter van het Perzische rijk. In de Bijbel wordt hij echter steeds (koning) Kores genaamd. (noot AK)

<sup>2</sup> Zie eventueel op onze website de studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader” van E. van den Worm. (noot AK)

- *“Hij zei: Als u aandachtig (SV: met ernst) luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist (SV: recht) is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, DAN ZAL IK GEEN ENKELE VAN DE ZIEKTEN OVER U BRENGEN die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.”* (Exod. 15:26)

Als wij tòch ziek worden, wil dat zeggen, dat God Zijn bewarende hand van ons heeft teruggetrokken. Wij zijn onder toelating van God door de boze overweldigd! Dan moeten wij ook komen tot zelfonderzoek en ons afvragen: “Waarom ben ik fout, Here?” Laat ons dan met David bidden: *“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.”* (Ps. 139:23-24)

Hizkia was een kind van God. Hij werd plotseling ziek, tot stervens toe! Daar moest een reden voor zijn. Hij verneederde zich voor God en weende. En God deed 15 jaren toe aan zijn leven. (zie 2 Kon. 20:1-6)

Als God zulke dingen toelaat, is er altijd een les te leren, waardoor wij dichter bij Hem kunnen komen en dieper gegrond kunnen worden in Zijn Woord; althans... als wij Gods les hebben willen leren!

## Gods oordeel werd aangezegd

**Vers 5-9**, *“Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrekten hem, zijn heupgewrichten verslaptten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: Iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsazar zeer verschrikt, en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring.”*

Hier hebben wij gelezen, wat op de ontheiliging van de vaten van de Here volgde. Plotseling werd een hand gezien, die op de kalk van de muur schreef. Dit was de *“vinger van God”*, waarvan wij ook Jannes en Jambres<sup>3</sup>, de tovenaars van Farao, hoorden getuigen (zie Exod. 8:19). Deze bovennatuurlijke manifestatie was een wonderteken van de hemel. De Geest van God Zelf manifesteerde Zich in oordeel! Dit kunnen wij vergelijken met Openbaring 18:10, *“...Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.”*

Over het Babylon van Belsazar voltrok zich letterlijk in dat uur Gods oordeel. Maar de geest van het Babylon van destijds vindt men tot op dit uur in de wereld. Het is een geest die, nummer één, gekenmerkt wordt door een actieve hovaardij<sup>4</sup> en verder door grote wreedheid. U weet hoe God Nebukadnezar had vernederd (zie o.a. Dan. 4:16+19-25). Zo deed Hij dat ook met Belsazar. Nebukadnezar werd nog door God verschoond, hij kreeg een hernieuwde kans; maar hier maakte God een EINDE aan dat grote rijk van Babel en aan het leven van Belsazar. Dit doet ons denken aan Spreuken 16:18, *“Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.”*

Van deze *“vinger van God”* is ook sprake in Lukas 11:20 – *“Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen”* – en vergelijk hiermee Mattheus 12:28 *“Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.”*

Deze *“vinger van God”* is niemand anders dan de Heilige Geest, dit is: **de Kracht van God**. Christus wierp de demonen uit door de kracht van de Heilige Geest. Krachtens dit feit had Hij het volste recht om te zeggen: Zo is dan is het Koninkrijk van God tot u gekomen! Hij lanceerde dit aan het adres van de godslasterlijke Farizeeën; gelovigen die, nota bene, tegen God in het geweer kwamen!

Laat mij even terugkomen op dat getuigenis (*“dit is de vinger van God”* – in Exod. 8:19) van de tovenaars Jannes en Jambres.<sup>5</sup> Wij leren door dit getuigenis de les, dat de duivel/satan heel goed weet met Wie hij te maken heeft, zodra de Geest van God Zich manifesteert. Als er één Jezus kent, dan is het de satan. Voor u en mij is de duivel/satan niet bang, maar wel voor Degene Die IN ons woont, als wij een (Geest)vervuld leven leiden. Krachtens de inwoning van de Heilige Geest kunnen wij het Woord in praktijk brengen dat de Here heeft gesproken: *“In Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven (SV: duivelen uitwerpen)!”* (Mark. 16:17b). Als er geschreven staat dat hij siddert (zie Jak. 2:19), dan doet hij dat niet voor ons, maar voor Hem, Die macht heeft over hemel en hel, over leven en dood; de Schepper van alle dingen. Wij kunnen niet genoeg de nadruk leggen op de Persoonlijkheid van de Heilige Geest. Hij is geen invloed of macht; Hij is de derde Persoon in de Godheid.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ondanks wat over *“Jannes en Jambres”* geschreven staat in 2 Tim. 3:8, kan ik hierin niet de bevestiging vinden dat het bij de tovenaars (HSV: magiërs), vermeld in Exodus 8:19, over hen gaat. (noot AK)

<sup>4</sup> Hovaardij = De zucht (het verlangen of de drang) om zich op eigen voortreffelijkheid of aanzien voor te laten staan. Hier vallen ook **trots** en **hoogmoed** onder. (noot AK)

<sup>5</sup> Zie noot 3.

<sup>6</sup> In Deut. 6:4 staat: *“Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”* (HSV).

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exod. 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling.** Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van God: de Vader,
2. de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon,
3. de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie eventueel op onze website ook nog de studie: *“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”* van CJH Theys. (noot AK)

Laat ons verder nagaan, waar Gods Woord spreekt van de “vinger van God”.

“En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God.” (Exod. 31:18)

Ook hier betekent dit: beschreven door de Heilige Geest.

Toen dan de Heilige Geest de Goddelijke woorden van oordeel over Belsazar (op de wand van het koninklijk paleis) schreef was de uitwerking ervan op de koning ontstellend. Al kon hij het schrift niet lezen... toch overviel hem een angstig gevoel en grote vrees.

De Geest van God overtuigt van zonden, van gerechtigheid en van oordeel (zie Joh. 16:8). Dit geldt niet alleen de wereld, maar iedere ziel die niet in gerechtigheid wandelt. Als de Geest van God Zich manifesteert en ons geweten ons daarbij aanklaagt, worden wij angstig.

In zijn angst riep Belsazar om de wijzen van Babel, om hem het schrift te kennen te geven. Al wie dat onder die wijzen zou kunnen doen, zou met koninklijke waardigheid bekleed worden. Zóveel had hij ervoor over! Maar de wijzen van Babel vermochten niets. Wij kunnen dit vergelijken met Daniël 2:10-11 en Daniël 4:7. Ook dáár stonden de wijzen van Babel machteloos tegenover Gods manifestatie.

Ook al gaat u met de duivel te rade, God kan het zó leiden, dat u zelfs met de satan machteloos en radeloos bent.

## Gods kind, Daniël, mocht het weer doen

**Vers 10-12**, “Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: O koning, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is, want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs (SV: de tovenaars), de bezweerders (SV: de sterrenkijkers), de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers – uw eigen vader, o koning! Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Beltsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven.”

Wij lezen hier het getuigenis van de koningin-moeder over Daniël. Ze kon getuigen, dat in Daniël een voortreffelijke geest woonde, de Geest van God Zelf was met hem. Ze had alles meegemaakt wat er voorheen gebeurd was en zei: “Laat Daniël geroepen worden; die zal de uitlegging kunnen geven.” Zo zeker was zij van haar zaak.

Wat een contrast met het getuigenis dat wij aangaande de andere wijzen van Babel hebben gelezen. Zij konden van alles en nog wat. Maar toen God iets deed, konden zij niets meer beginnen. Van Daniël werd gezegd, dat hij zelfs “knopen kon ontbinden” (zie Dan. 5:12, SV), dit wil zeggen: zeer raadselachtige zaken kon oplossen.

## Daniël kon door genade de verklaring geven, maar wees alle eer en geschenken af

**Vers 13-17**, “Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Bent u die Daniël, één van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u is, en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Welnu, de wijzen en de bezweerders (SV: de sterrenkijkers) zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar zij zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik echter heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren (SV: ontbinden). Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen, en zult u als derde heersen in het koninkrijk. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: Houd uw geschenken voor uzelf, en geef uw beloningen (SV: vereringen) aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten.”

Belsazar wilde Daniël vereren met koninklijke waardigheid en kleding, maar Daniël wees dat af. **Hoeveel kinderen van God uit onze dagen zijn niet bezweken onder deze verzoeken.** Zij, die eerst een krachtig getuigenis hadden, zijn krachteloos geworden, omdat zij zijn ingegaan op in hun ogen eminente (= voortreffelijke), menselijke voorstellen.

Zo was er ook een evangelist, die tegen zijn roeping in, herder van een Gemeente wilde worden. Het was toen gedaan met de kracht van God in zijn leven. Hij is thans<sup>7</sup> nog wel werker van God; maar hij is niet meer die arbeider, die God destijds zo rijkelijk kon zegenen. **Ongehoorzaamheid aan de leiding van de Heilige Geest, in welke vorm en mate ook, is zonde.** Geloof is synoniem aan gehoorzaamheid. Het is een gehoorzaamheid omdat wij Hem liefhebben. Laat ons bidden om kracht, opdat wij Zijn geboden houden, want zonder Hem kunnen wij niets doen.

Nogmaals: Daniël weigerde alle koninklijke aanbiedingen. De Geest van God had hem duidelijk gemaakt dat de val van Babylon voor de deur stond.

## De koning, Belsazar, door Daniël vermaand en op zijn zonden gewezen

**Vers 18-23**, “Wat u, o koning, betreft, de allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die Hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, natiën en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren, zijn verblijf was bij de wilde ezels, men gaf hem gras te eten, zoals aan

<sup>7</sup> Dat wil zeggen: Op het moment van schrijven, zo rond 1970. (noot AK)

*runderen, zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, Heerser is over het koningschap (SV: de koninkrijken) van de mensen en daarover aanstelt wie Hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen (SV: vaten) van Zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt.”*

Vóórdat Daniël overging tot uitlegging van het handschrift op de muur, heeft hij niet nagelaten om als kind van God de koning te confronteren met de waarheid. Hij had hem vermaand in de kracht van God en hem precies gezegd, hoe het met zijn geestelijk leven gesteld was.

Hij begon te wijzen op Nebukadnezar, zijn vader; hoe God hem macht en grootheid had gegeven, zodat alle volken, natiën en tongen voor hem sidderden. Toen liet Daniël de gehele film van het leven van Nebukadnezar – hoe God hem moest vernederen door zijn hoogmoed, iets wat Belsazar zeer wel moest hebben geweten – voor het geestesoog van Belsazar gaan. En dan kwam de klap op de vuurpijl: het gedrag van Belsazar zelf, ondanks dit alles, tegenover de almachtige, levende God; zijn ontheiliging van de vaten van de Here, en zijn prijzing van de afgoden!... En Belsazar hoorde dit alles aan!

Als men tegenwoordig op grond van Gods Woord iemand of een Gemeente de waarheid zegt, wordt er al gauw van zo iemand gezegd dat hij oordeelt of kritisch is. Had de Here Jezus er soms doekjes om gewonden? Hij kon niet anders spreken dan wat Hij Zijn Vader had horen zeggen; ook kon Hij niet anders werken, dan wat Hij Zijn Vader zag doen. Dit verwacht Hij ook van Zijn discipelen, van u en van mij! Ook wij moeten onder de zalving van de Heilige Geest de waarheid zeggen. Moge de Geest van God ons allen sterken door genade, opdat wij er niet voor zullen terugschrikken om de waarheid te spreken, als dit van ons verwacht wordt.

Jezus ranselde de kooplieden uit de tempel, zeggende: *“Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol (SV: moordenaarskuil) van gemaakt”* (Matth. 21:13). Hij had Zijn veelvuldig *“Wee u!”* tegen de Farizeeën geuit (zie Matth. 23:13-16+23+25+27+29) en ronduit gewaarschuwd voor de zuurdesem (zie Matth. 16:6+11-12) van de Farizeeën! Als uw motief zuiver is, namelijk indien u enkel de eer van God zoekt en Zijn Koninkrijk, staat Gods Geest naast u. Laten wij ons houden aan het Woord van God en ons verre houden van alle zoetsappig gepraat en gepaai! In Spreuken 27:5 lezen we: *“Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde.”*

Als wij ons onbaatzuchtig aan Zijn Woord houden, en enkel Zijn Naam zoeken te verheerlijken, zo zal God ons eren.

Belsazar had de God, Die zijn vader Nebukadnezar had beleden en ook na zijn vernedering grotelijks had verheerlijkt (zie Dan. 4:33-37), niet geacht en verheerlijkt. Hij maakte integendeel DEZELFDE fout die (helaas ook) door vele Christenen uit onze tijd gemaakt wordt. Wij vergeten zo dikwijls, dat de eeuwigheid vlakbij ligt; dat leven en dood in Gods hand zijn. God wil dat wij bij alles, wat wij doen, indachtig zullen zijn, dat ons leven als een damp is: het éne ogenblik is het er – om het andere ogenblik niet meer te zijn. En als u heden ten dage vele Christenen ziet leven, lijkt het wel, alsof er nooit een einde aan hun leven op aarde komt. Hoe weinig wordt het Woord van God serieus genomen: *“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt...”* (Hebr. 9:27). Niemand weet van te voren, wanneer zijn stervensuur daar is. God maakte in die éne nacht een eind aan een heidense vorst en zijn gezelschap, die zich te buiten gingen aan drank uit Zijn vaten, die zij alzo ontheiligden. Hoeveel te meer zal God het **gelovigen** aanrekenen, **die zich niet bekommeren om wat Hij in Zijn Woord zegt**. U hoort soms hoe plotseling iemand er niet meer is. God wil, dat wij te allen tijde bereid (geestelijk gezien: gereed) zijn om uit dit leven weggeroepen te worden.

## Het schrift werd door Daniël gelezen en verklaard

**Vers 24-28**, *“Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN. Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven.”*

Aldus had Daniël het onafwendbaar oordeel van God aangekondigd. God had in een voor hem onbekende taal tot Belsazar, en het dronken gezelschap in zijn paleis, gesproken. Nu moest waar worden, wat God al aan Nebukadnezar in zijn droom had geopenbaard. Door de goddeloze wandel van Belsazar had God een einde gemaakt aan het “gouden” Babylonische rijk.

Wij zijn hier in de geschiedenis dus aangeland, waar *“het gouden hoofd”* plaats moest maken voor *“de zilveren borst en armen”* (zie Dan. 2:32+38b-39). Toen zei Daniël al dat er een ander rijk zou opstaan, dat Babel zou verslaan... **Dit werd** onder Belsazar **vervuld**.

## Daniël tegen wil en dank tot 3<sup>de</sup> heerser gemaakt

**Vers 29**, *“Toen beval Belsazar dat zij Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen.”*

Daniël had alle koninklijke geschenken en eer geweerd, maar moest ze op Belsazars bevel toch ontvangen. Weinig had Belsazar vermoed, dat Babels val en zijn dood reeds zo dichtbij waren. Daarom had hij Daniël nog willen bekleden met purper en goud en tot de 3<sup>de</sup> heerser in zijn rijk willen maken. Belsazar wilde al die kostbare geschenken en die hoge positie aan Daniël geven, maar zich bekeren tot de levende en allerhoogste God, dat wilde hij niet...

**Vers 30**, *“In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood.”*

## De uitzonderlijke positie van Gods kind in deze wereld

Wij leren, deze geschiedenis met aandacht gelezen hebbende, een wonderbare les.

Wat velen niet weten, openbaart God aan Zijn kinderen. Wij zijn ons niet half bewust, wat een macht God geeft aan Zijn kinderen, die wedergeboren zijn en die gedoopt zijn met Gods Geest en in de vervulling BLIJVEN.

- *“Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mens hart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”* (1 Kor. 2:9)

Waar ALLE menselijke functies falen, waar de natuurlijke mens van niets weet, daar heeft Hij iets goddelijks bereid voor degenen die Hem liefhebben.<sup>8</sup> De voorwaarde om iets van God te ontvangen is Hem lief te hebben met het gehele hart. **Dit is ook de voorwaarde om een (Geest-)“vervuld” leven te mogen kennen.** U kunt gedoopt zijn geweest met de Geest van God, maar als u uw eerste liefde, uw liefde tot de Here Jezus Christus, verlaten hebt, bedroeft u de Geest, waardoor Hij Zich van u terugtrekt. Dit is de reden waarom zoveel Pinksterkinderen<sup>9</sup> heden ten dage niet meer zo vurig zijn; zij zijn niet meer actief; zij staan niet meer op de bressen en worden hoe langer hoe krachtelozer. Wat individueel plaats heeft, heeft ook in het groot plaats.

*“Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest”* (1 Kor. 2:10a). Een leven, vervuld met de Geest van God, ontvangt van Hem openbaringen. **De Heilige Geest is de Openbaarder van Gods verborgenheden.** Wilt u méér weten van het Koninkrijk Gods, wilt u een diepere blik krijgen in Het Koninkrijk der hemelen, dan is het nodig, dat u vervuld blijft, want de Geest der openbaring is de Geest van God.

*“De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God”* (1 Kor. 2:10b). God maakt hier onderscheid tussen *“alle dingen”* en *“de diepten van God”*. *“Alle dingen”* zijn de dingen, die behoren tot ons menselijk leven van iedere dag. Wie VOL is van de Heilige Geest kan een ander mens doorzien; de Geest van God laat zo iemand **zien met Zijn ogen**. Het heet dan, dat uw ogen worden gezalfd met ogenzalf: *“En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien”* (Openb. 3:18b). Dan zien wij niet meer (alleen), wat ons menselijk oog ziet, maar wij zien dan (de dingen in hun geestelijke werkelijkheid) zoals Petrus *“Ananias en Saffira”* zag.<sup>10</sup> Hoe dikwijls sprak ik met mensen en terwijl zij praatten, liet de Geest mij zien, dat zij logen; dat zij in schijn leefden.

Hoe wonderbáár leek – in mensenogen – het leven van de Farizeeën, maar Christus moest tegen hen Zijn vele *“Wee u”-s* uitspreken (zie Matth. 23:13-16+23+25+27+29). Christus (de, met Gods Geest, Gezalfde) wist precies waaraan zij te kort kwamen. Ze deden alles wat de wet voorschreef, maar Gods oordeel vreesden zij niet en zij lieten barmhartigheid en geloof na (zie Matth. 23:23). Zij hadden een geest van zelfrechtvaardiging. Dat bleek uit het gebed van de Farizeeër: *“Ik dank U, dat ik niet ben, zoals deze (een tollenaar, die in zijn buurt knielde)”* (zie Luk. 18:10-14). Zo zijn er vele Christenen heden ten dage; laat ons oppassen, dat wij óók niet zo’n geest ademen!

Behalve *“alle dingen”* die het menselijk leven betreffen, onderzoekt de Heilige Geest ook *“de diepten van God”* (zie 1 Kor. 2:10). Hij doet u doordringen tot in de (geestelijke) schatkamers van God, waar God u diepere dingen doet verstaan.

Voor menselijke, vleselijke dingen hebt u de Geest van God niet nodig; die kunt u met een beetje mensenkennis ook wel in een ander ontdekken. De Prediker wist al, dat men uit iemands woorden zijn hart kan peilen. Een spreekwoord zegt: *“Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie u bent”*. *“Zeg mij wat voor boeken u leest, en ik zal u zeggen, welke geest u ademt”*, is een variant op het vorige spreekwoord. Er zijn zelfs Christenen (!), die verzot zijn op pornografische (!) lectuur. Van zo iemand weet u zeker dat hij een vleselijk leven heeft. U heeft de Geest van God niet nodig om dat op te merken. Als ik hoor van een Pinksterkind<sup>11</sup>, dat hij/zij vrienden heeft onder degenen die schijnheilig zijn, dan weet ik dat dit Pinksterkind óók een schijnheilig leven leidt; want *“soort zoekt soort”*. Van iemand die altijd het gezelschap zoekt van kinderen Gods die een biddend leven leiden en die honger en dorsten naar gerechtigheid, weet ik, dat hij daar zèlf ook naar jaagt.

*“Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God”* (1 Kor. 2:11). Als het gaat om de geheimenissen van God, de verborgenheden van God, dan is dat niet aan de mens gelegen om dat te verklaren, al bent u ‘professor doctor in de theologie’.

In het Babylonische hof, waar Daniël was, waren het nota bene duivelskunstenaars. Zij moesten toch van alles weten, wat er alzo in hùn dag tussen hemel en aarde was, anders zou God niet spreken over *“overheden, machten, en geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”* (zie Ef. 6:12). Ze zijn allen onzichtbaar voor u en mij; maar ze zijn er. Toch wisten ze geen raad met die onbekende taal van het handschrift op de muur. **Dat was een verborgenheid van God.** Hier was de Geest van God nodig om die uit te leggen.

<sup>8</sup> Zie eventueel op onze website de studie *“Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben”* van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>9</sup> Pinksterkinderen = Christenen bij wie die ‘de Pinksterervaring’ – dus: de ervaring van de doop en/of vervulling met de Heilige Geest – realiteit is. (noot AK)

<sup>10</sup> Hand. 5:1-11 (ingekort): *“...Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? ... U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. ... En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: Waaronch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. ... En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.”*

<sup>11</sup> Zie noot 9.

Ziet u in welk een uitzonderlijke en bevoorrechte positie een kind van God in deze wereld verkeert; een kind van God namelijk die gedoopt IS en vervuld BLIJFT met de Heilige Geest? God kan het zó maken, dat de mensen van u zeggen, net zoals deze heidense vrouw over Daniël zei: “in hem woont de geest van de heilige goden” (zie Dan. 5:11a).

- “Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.” (1 Kor. 2:12)

Waarom staat er “opdat wij zouden weten” en niet “opdat wij weten”? Dit houdt verband met de vraag: HOE is uw geestelijk leven? Is het VOL van de Heilige Geest of niet? Gaat ùw geestelijk leven op en af, als de golven van de zee? Dan bent u als “een golf van de zee” (zie Jak. 1:6). Dat is geen leven VERVULD met de Geest. **De Geest van God is evenwichtig, en maakt u ook zo.** Zie het leven van Jezus.

Als u deze dingen overdenkt, kunt u van uzelf nagaan, hoever u van de (Goddelijke) standaard van de nieuwe bedeling<sup>12</sup> bent afgedwaald. Hoe nodig is het, dat wij daarnaar haken (vanwege het hevige verlangen daarnaar) en teruggaan. Daartoe zendt God ons de Spade Regen!<sup>13</sup>

- “Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar **met woorden die de Heilige Geest ons leert**, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.” (1 Kor. 2:13)

Wat een macht geeft God iemand, die gelooft! Dat begint al daar, waar u wedergeboren wordt: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,…” (Joh. 1:12a).

Ik bid God, dat Hij ons spoedig mag leren verstaan, welk een voorrecht ons deel is geworden en dat Hij onze ogen zal openen voor de waarde ervan. God zegt dat wij “*méer dan overwinnaars*” zijn door Christus (zie Rom. 8:37), Die ons kracht schenkt. Paulus kon zeggen: “Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Kor. 12:10b), omdat Gods genade hem genoeg was. God schenkt ons genade, maar dikwijls doen wij, wat wij willen, en dat betekent dat wij die genade van God verwerpen!

**Velen bidden, maar zij bidden niet conform het Woord.** Als u het “Onze Vader” bidt, bidt u: “Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” (zie Matth. 6:9+10). Tot ons leven op aarde behoort ook ons privéleven. Als wij Gods wil óók in ons privéleven toelaten, wordt het Woord van God pas, wat Hebréeën 4:12 ervan zegt: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” God kende de overleggingen van het hart van Jozef, die van plan was Maria heimelijk te verlaten, omdat zij zwanger was, terwijl zij nog niet getrouwd waren (en ook nog geen geslachtsgemeenschap gehad hadden). Maar God openbaarde Jozef wat er gebeurd was, en hij zag van zijn plannen af (zie Matth. 1:18-21). Voor God is alles naakt en geopenbaard. Laten wij daarom bidden: “Doorgrond mijn hart, o God, en leid mij op de eeuwige weg; maak mij gewillig om te willen, wat Gij wilt.” (zie Ps. 139:23-24)

## De ondergang van Babel

De ondergang van Babel had plaats ± 538 voor Christus. De koning van de Meden en Perzen nam geheel Babel in. Die koning was Kores (ook genoemd: Cyrus<sup>14</sup>). In Jesaja 45:1-4 wordt gezegd dat Kores **een werktuig was in de hand van God**: “Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden: Zelf zal Ik voor u uit gaan, het oneffene zal Ik rechtmaken, bronzen deuren zal Ik openbreken, en ijzeren grendels stukbreken. En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël. Ter wille van Jakob, Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam; Ik gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende.”

In diezelfde nacht van de orgie van Belsazar werd de stad Babylon door Kores ingenomen. God is Soeverein en kan gebruiken wie Hij wil, ook al is het hier een heidens vorst. Sprak God niet zó tot de heidense koning Hiram, dat hij Salomo al het cederhout leverde dat nodig was voor het bouwen van de tempel te Jeruzalem? (zie 1 Kon. 5:7-8).

Jesaja profeteerde 174 jaar van te voren over de val van Babel, wat wij kunnen lezen in de hoofdstukken 13 en 14 van het Boek Jesaja, alsook in Jesaja 21:2-10. Ook Jeremia profeteerde van de ondergang van Babel, namelijk in de hoofdstukken 50 en 51.

CJH Theys<sup>15</sup>  
(1903 – 1983)

Einde van hoofdstuk 5 – wordt vervolgd

<sup>12</sup> De nieuwe (tijds)bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus' (1<sup>ste</sup>) komst aangeeft. (noot AK)

<sup>13</sup> Zie eventueel de studie “De ‘Spade Regen opwekking’” van H. Siliakus, op ons weblog [www.eindtijdbode.blogspot.com](http://www.eindtijdbode.blogspot.com), datum 24-4-2010. (noot AK)

<sup>14</sup> Zie noot 1.

<sup>15</sup> De Bijbelverzen zijn omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld). Soms is er – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype. (noot AK)