

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De Gemeente van Filadelfia

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
(zo goed als) in **originele tekst.**



Waarom Filadelfia leefde onder Gods zegen

Laat ons thans het geheim leren ontdekken, waarom God jegens de Gemeente van Filadelfia zo wonderlijk moest en kon handelen. Laat ons uit dit onderzoek de les trekken, opdat wij in haar sporen zouden kunnen wandelen en God ook ons zou kunnen zegenen.

3

- “En schrijf aan de engel der Gemeente, die in Filadelfia is:...” (Openb.3:7a + uitleg)

De Goddelijke brief werd gericht aan de voorganger van deze Gemeente, de “engel” van die Gemeente. Het woord “engel” is hier gebruikt in de zin van “dienstknecht”. De voorganger is Gods dienstknecht; hij is geen “heer”. Hij is dienstbaar aan de Gemeente – naar Gods leiding en wil – om die Gemeente te brengen tot hartelijke gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Maar aangezien hij verantwoordelijk is voor de juiste gang van zaken in de Gemeente, is hij ook bekleed met gezag. Dit is echter geen persoonlijk gezag, maar het gezag van Gods Woord, werkende door de Heilige Geest.

Deze engel Gods, die te Filadelfia diende, had alle eer van zijn trouwe dienst, omdat hij deze Gemeente had mogen brengen tot wat zij was; een Gemeente, die het nieuwe leven in deze wereld kon openbaren tot prijs en heerlijkheid van haar Heer!

- “...Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel Davids heeft; Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent.” (Openb.3:7b)

De Here Jezus Christus kon Zich aan deze Gemeente presenteren in Zijn HEILIGHEID en Zijn WAARACHTIGHEID. Begrijpt u dit, als God – in Jezus Christus – tot ons kan komen in Zijn heiligheid en in Zijn waarachtigheid, wat dit zeggen wil? Als God enigermate Zijn heiligheid aan de mens openbaart, dan krimpt die mens ineen onder de druk van zijn eigen zondigheid. Daarom moest

4 Petrus, na de openbaring van Zijn almacht, zeggen: “...Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens” (Luk. 5:8b). Daarom vielen Daniël (Dan.10:7-10), Jesaja (Jes.6:5), Ezechiël (Ezech.1:28) en Johannes (Openb.1:17) als onmachtig neer, toen zij Hem zagen en Zijn heerlijkheid ervoeren.

Maar deze Gemeente had, onder leiding van haar voorganger, mogen groeien in Zijn heiligheid en waarachtigheid, zodat Hij Zich als zodanig aan haar kon openbaren, zonder dat zij eronder gebukt ging. Dit kwam omdat zij diep in haar hart had begeerd naar zulk een **leven in Zijn onmiddellijke nabijheid, reinheid en heiligheid**. Hij, Die de “sleutel Davids” had, mocht komen, en AL haar kerkerdeuren van zonde en ongerechtigheid openen, zodat zij kon leven in de vrijheid en blijheid van het kind van God. Zulk een leven in God is een vrucht van een trouwe en blijmoedige kruiswandel onder de machtige leiding van de Heilige Geest, Die altijd conform Gods Woord handelt. Geen macht van engelen, mensen en omstandigheden zal de deuren tot zulk een leven

kunnen sluiten, als dezulken Hem trouw blijven. Hij sluit de deuren van zonde-neigingen en inspiraties der hel en niemand opent ze...

Een "sleutel" is in Gods Woord de typering van kracht en macht om situaties van gebondenheid op te heffen. Hij is de grote David, de Koning over dood en leven, over zonde en genade.

5

- *"Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht..."* (Openb.3:8a)

Deze Gemeente had de genade van een GEOPENDE DEUR! Zij leefde eensdeels onder een geopende hemel van Gods rijke leiding, bekrachtiging en zegeningen, anderdeels was haar een vrijmakende kracht beschoren; een vrijmaking van zonde, zonde-neigingen en ongerechtigheden. De sleutel van de grote David had in haar zijn werking gedaan en heeft haar leven geopend en haar verlost! Aan al de werkingen der duisternis was zij ontrukkt en het nieuwe leven in Christus was haar deel!

Hij had haar KRACHT (zij het "kleine" kracht) gegeven om kinderen Gods te worden. Deze "kleine" kracht moest door haar trouw groeien tot "grote" kracht om haar te leiden tot volmaakte OVERWINNING (Openb.3:12), waartoe ze was geroepen. Daarom kon Hij Zich aan haar presenteren als de **HEILIGE** en de **WAARACHTIGE!**

Wat was het geheim van deze Gemeente; waarom kon en moest God de Here alzo jegens deze Gemeente handelen? Waarom handelde de Here

Jezus Christus, de Here van de 7 Gemeenten, Die temidden van de 7 kandelaren staat, zó jegens deze Gemeente, terwijl Hij tegen de Gemeente van Laodicea fel in Zijn oordeel moest optreden, zeggende: "Ik sta aan de deur, en Ik klop (Ik sta buiten u; u hebt een Christen-leven zonder Mij)! Gij zijt lauw en ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind en naakt, al denkt u rijk en verrijkt te zijn en aan niets gebrek te lijden!" (naar Openb.3:20)

6 Dit geheim van de Gemeente te Filadelfia vinden wij in de luttele woorden die hier volgen, in de erkenning door de Here der Gemeenten:

- "Gij hebt Mijn Woord bewaard." (Openb.3:8b)

Filadelfia BEWAARDE Gods Woord! Ze bewaarde dat Woord in haar HART! Niet in de hersenen heeft men Gods Woord te bewaren, als droge, uit het hoofd geleerde teksten, maar in het hart; de zetel van 's mensen liefde en begeerten. Het gemoed, de inwendige mens, moet door geloof en begeerte zich Gods Woord en beloften hebben toegeëigend. God moet Zijn eigen Woord en beloften kunnen lezen in de schatkamers van het gelovige en verlangende hart!

Filadelfia had Gods Woord lief en bewaarde daarom Gods beloften, zegeningen en loopbaan, zoals die haar in Zijn Woord zijn voorgesteld tot alle verlossing en zegening. Ze bewaarde deze alle in haar hart. Gods belofte en weg waren voor haar schatten, hemelschatten. En God Zelf kon de grote begeerte ernaar in haar hart lezen.

Als wij een belofte van iemand gekregen hebben,

waarvan de nakoming ons véél waard is, dan bewaren wij zo'n belofte in ons hart. Als zo'n belofte ons niet kostbaar is, dan gaat ze het ene oor in en het andere weer uit. Wij vergeten de gegeven belofte al snel. Maar als ze kostbaar is in onze ogen, dan bewaren wij die in het hart en zien wij uit naar de dag van haar nakoming.

7 Is het met ons óók zo gesteld, wat Gods beloften en zegeningen betreft? Kan God de belofte van wassing in (ofwel: reiniging door) Zijn dierbaar bloed in ons hart lezen; de belofte van de doop en de vervulling met Zijn Heilige Geest en Vuur? Kan God de belofte van volmaking in ons hart lezen? Is er een hunkering ernaar? In het bevestigende geval zal God Zijn Woord in ons leven waarmaken; **alle**, waarnaar het hunkerend hart verlangt. Die het beloofd heeft is getrouw, Die het ook doen zal! God, Die een goed werk in ons begonnen is, zal het ook volmaken, maar Hij wil in ons een hart zien, dat ernaar hongert; dat hongert naar de menigvuldige verlossingen en gerechtigheden, die Hij in Zijn Woord genadevol heeft beloofd.

Ik wil met u gaan naar een Schriftgedeelte waar dit "bewaren van Gods Woord" zo wonderlijk door onze Here Jezus Christus Zelf uit de doeken wordt gedaan. Laat ons gaan naar Johannes 14.

Het bewaren van Gods Woord

- ***"Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden."***
(Joh.14:15)

Als wij Jezus liefhebben en Hem in ons hart willen

hebben tot een Goddelijk –met ons verstand onbevattelijk– bezit, zo hebben wij Zijn geboden, Zijn Woord, te bewaren; ze in ons hart –de plaats van begeerten en liefde– te koesteren. Als wij Gods Woord zo bewaren, zal Hij Gods werkingen in ons innerlijk en in ons leven waar doen worden. Van deze Goddelijke genadegiften spreekt Hij ons in de volgende verzen.

- 8 • *“En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; namelijk de **Geest der WAARHEID**, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden, en zal **in** u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar **gij zult Mij zien**; want Ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.”* (Joh.14:16-20)

Vóór Zijn hemelvaart was Jezus LICHAMELIJK op deze aarde, en kon Hij slechts op één tijd en één plaats op deze aarde zijn. Hij was toen ten hemel gevaren en kon, zittende op de troon aan de rechterhand van de Vader, de Geest Gods uitgieten, zoals ook nu, op alle tijden en op alle plaatsen tegelijk. En als ons hart gelooft, zich tot Hem bekeert en zich aan Hem **overgeeft**, ontvangen wij Hem, en in de eerste plaats, als een TROOSTER. Als wij door het Evangelie der waarheid Hem in ons hart ontvangen hebben, dan is Hij in de eerste plaats ons gegeven om ons ZONDENBEWUST te

maken: *“En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.”* (Joh.16:8)

Hij zal ons vóór alles overtuigen van ons zondaarschap in onze gedachten, in onze begeerten, in gans ons wezen! Dan is er, onze geestelijke mismaaktheid onderkennende, een droefheid naar God. Maar dan zal Gods Geest ons troosten en ons verzekeren, dat ALLES reeds door het Lam van God op het kruis van Golgotha is VOLBRACHT en dat een EEUWIGE verlossing –door Hem– voor ons is teweeggebracht (Hebr. 9:12)!

Hij heeft voor ons volkomen met de zondekwestie afgerekend. Hij vraagt ons slechts onze zonden te belijden en onszelf met al onze zondeneigingen aan Hem uit te leveren, opdat Hij ons rein kan wassen in Zijn bloed en ons naar lichaam, ziel en geest kan genezen!

“Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” (Jes.1:18)

Hij zal die reiniging en vernieuwing uitvoeren, als wij POSITIEF ingaan op Zijn aanbod tot reiniging en heiliging. Wij moeten VRIJWILLIG deze keuze doen en daarbij **verstaan** wat onze keuze inhoudt. Jezus, tot ons komende door de Heilige Geest, als wij Hem alles willen uitleveren, TROOST ons in deze dingen: van zonde- en ziektemachten maakt Hij ons vrij (?) ja, méér nog: Hij verkwikt ons met het Nieuwe Leven in een diepe gemeenschap met

Hem, hetgeen wij ook in de volgende verzen nader gewaar zullen worden. Is Hij niet dierbaar, vrienden, deze Jezus; laat ons leren Hem LIEF TE HEBBEN! Zo ervaren wij Zijn troost en Zijn vrede, die tot ons komen als een rivier; een HEILIGE RIVIER, die ons vooralsnog toestroomt vanuit het kruis van Golgotha (Ezech. 47) en ons straks in de volmaakte eeuwigheid zal over- en doorstromen vanuit Zijn TROON (Openb. 22:1-5).

Deze Geest van God is ons gegeven om IN EEUWIGHEID bij ons te blijven, ons vertroostende en vernieuwende tot in alle diepten van ons hart. Maar Hij wil méér: Hij wil van ons een woonstede voor Hem makend, in ons **WONEN tot in alle eeuwigheid**, zo in ons en door ons heen arbeidende tot redding van anderen.

Wanneer wij Gods Woord getrouwelijk in ons hart bewaren, wil God ons niet alleen de Heilige Geest geven tot een eeuwige Leidsman in ons leven. Hij wil ons ook **Jezus**, de 2^{de} Persoon ¹ in de Godheid, openbaren:

¹ In Deuteronomium 6:4 staat: “***Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!*** (dus één Persoon!)”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit**

- “Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal Hem liefhebben, en **Ik zal mijzelf aan hem openbaren.**” (Joh.14:21)

Was eerst de Heilige Geest tot ons gekomen in Jezus' NAAM, hier komt de ZOON Zelf Zijn Wezen ons openbaren. Waarom? Omdat wij Gods Woord liefhebben en verlangen dat het in ons wezen gerealiseerd worde. En weet u, de ZIEL van Jezus' Wezen is OFFERANDE. Overal waar Jezus Zich openbaart, wordt het stempel gezien van offerande. Geheel de Bijbel door was en is Hij het Offerlam van God; ja, zelfs van de grondlegging der wereld af ([Openb.13:8](#)). Toen Gods tijd aanbrak “vernietigde” de Zoon van God Zich (Filip.2:7²), Die in de eeuwigheid van het verleden –tot die tijd toe– in Gods heerlijkheid troonde en Hij werd een LEVENSBEGINSEL Dat –in een **onbewuste** staat– in de schoot van de maagd van Israël, Maria, werd gelegd en Dat –Zich met haar eicel vermengende– werd gevormd tot de dan nog niet ge-

3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

- de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader
- de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
- de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
(noot AK)

² Filip. 2:7, “Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden”

boren **Zoon des mensen**, de voor ons VLEES-GEWORDEN God. Hij heeft zo de gestalte van een dienstknecht (letterlijk: doulos = slaaf) aangenomen ten opzichte van God de Vader, om enkel en alleen **Zijn wil** te volbrengen. En die volbrengende, vernederde Hij Zich tot de schandelijke KRUISDOOD toe (Filip. 2:8). Hij werd, **Zelf zonde-loos zijnde**, door God de Vader voor ons ge-maakt tot ZONDE (2 Kor .5:21), om de straf op 's mensen zonde, de EEUWIGE DOOD, voor ons weg te dragen, opdat Hij voor ons, na Zijn **OP-STANDING** (een NIEUW Leven, in een nieuwe verhouding) –bij onze bekering en overgave– onze zonden kan vergeven en ons kan maken tot RECHTVAARDIGHEID van God in Hem. Zo leren ook wij, in en door deze openbaring van Zijn Wezen aan ons, om zelf ons leven af te leggen, om te offeren, voor anderen. Dan leeft de grote Offeraar, Jezus, Zijn offervaardig leven IN en DOOR ons. Wij leren dan in deze egoïstische en egocentrische wereld ons eigen leven af te leggen en te leven voor anderen! Dan kunnen wij luxe, hobby's en zelfzuchtige begeerten terzijde leggen om de levens van anderen te redden van de eeuwige dood! Wij leren door en in Hem om met VOLHARDING onze opdracht te vervullen, hoe wij ook (aanvankelijk) worden gesmaad en verworpen! Zo openbaart **de Zoon Zich** aan, in en door ons als de grote Offeraar!

Maar als wij Gods Woord liefhebben, ontvangen

wij méér!

- “...Heere, wat is het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.” (Joh.14:22-23)

13 Niet alleen de Heilige Geest en de Zoon, maar óók de **Vader** komt dan WONING MAKEN bij ons, dit is: bij ons INWONEN. Zo zien wij dat God – in al Zijn volheid (Ef.3:19), in al Zijn Drievuldigheid ³ – bij ons woning komt maken, als wij Zijn Woord in ons hart **bewaren!**

Dan openbaart de Zoon Zich aan, in en door ons, en wij leren, ons leven voor anderen afleggend, te offeren. Hij leert ons de naaste, ja zelfs degenen die ons vijandig gezind zijn LIEF te hebben als onszelf en hen te redden uit een zondig leven. Dan komt Hij, met God de Vader, bij ons WONING MAKEN.

Wie is de **Vader**? Wel, Hij is de Bron van HEILIGHEID, van WAARACHTIGHEID, van GERECHTIGHEID en van LIEFDE. Wij zijn dan aangeland in het WITTE LICHT van Gods **VOLMAAKTE** GERECHTIGHEID en LIEFDE.

U merkt hier een steeds toenemende gradatie. Wij worden in gedaante **naar Gods Beeld** veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid (2Kor.3: 18), tot God –in AL Zijn Drievuldigheid– bij ons woning heeft

³ Zie noot 1.

gemaakt. En dit doet Hij aan ons, omdat wij Zijn Woord boven alles hebben liefgehad en het hebben BEWAARD in ons hart, begerende dat God al deze, Zijn eigen woorden, waar zal maken in ons hart en leven. Niet de mensen, maar **God** moet in ons hart Zijn Woord kunnen lezen en kunnen zien dat Zijn beloften KOSTBAAR voor ons zijn. Dan zal Hij komen om Zijn beloften te volbrengen.

14 Begrijpt u nu, waarom de Gemeente te Filadelfia zo'n **OPEN DEUR** bij God had? Waarom Hij tot haar kon komen als de Heilige en de Waarachtige? Zij bewaarde Gods Woord in haar hart en kon daarom door **dit** Woord worden gevormd tot een levende getuige van Zijn Naam. Ze had “*Zijn Naam niet verloochend.*” (Openb.3:8c)

Zelfs vijanden moesten getuigen, dat Filadelfia onder Gods zegen stond

- “*Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan; degenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen, dat Ik u liefheb.*” (Openb.3:9)

In deze Gemeente waren valse arbeiders binnengeslopen; onbekeerde zielen die, gedreven door duistere motieven, geestelijk werk wilden verrichten. Ze kenden een zalving van satan, waardoor ze ook “synagogen van satan” werden genoemd. Dezulken hebben in feite geen enkel geestelijk deel aan het lichaam van Christus, al noemen zij zich ook “christenen” en mengen zij zich met de

andere gelovigen. Uiterlijk lijken zij op ware Christenen, maar als men hun leven op de keper beschouwt, blijken zij naast schoon lijkende ook stinkende vruchten af te werpen.

Maar zelfs deze “synagogen van satan”, deze vijanden van het kruis, moesten, vast en zeker met nijd in hun hart, erkennen dat God de leden van de Gemeente van Filadelfia liefhad, dat Hij hen kennelijk zegende.

15 Vrienden, is dat ook met u en met mij het geval, dat Gods hand **kennelijk** in ons leven werkzaam is ten zegen? Zodat zelfs vijanden van het kruis moeten erkennen dat **ons leven** in de hand is van de Almachtige...!

De grote belofte aan Filadelfia ten aanzien van de Grote Verdrukking

- “Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u **BEWAREN uit de ure der verzoeking**, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.” (Openb.3:10-11)

“Filadelfia” wordt hier niet meer gezien in het licht van een historische Gemeente, maar als een deel van **de Gemeente van de eindtijd**, die in dezelfde sporen van de historische Gemeente van Filadelfia wandelt. Want hier is de bewaringsbelofte gegeven aan de zulken, die zo leven en wandelen, waar ter wereld zij zich ook mogen bevinden, dat zij de Grote Verdrukking, die over

de gehele wereld **komen zal**", zullen ontvlieden! Zij zullen "**bewaard worden** uit de ure van deze verzoeking". Waarom? Omdat zij "het Woord Zijner lijdzaamheid bewaard hebben"; het Woord van Jezus' lijdzaamheid, het Woord des kruises, van Zijn Lam-van-God willen zijn, van Zijn geofferd-willen-woorden voor de zaak van de Gemeente.

16 Filadelfia had zich in het bijzonder geopend voor Zijn Kruiswoord; ja, dit Woord van Zijn lijdzaamheid **bewaard** in haar hart. Ze had haar eigen, zondig leven van harte willen ruilen voor een leven als dat van Jezus, dat in het teken stond van "offerande"! Ze wilde geen eigen belangen meer najagen, of haar leven slijten in zelfbehagen of liefhebberijen, maar een nieuw leven uit Jezus ontvangen, dat zich **door Hem** in dienst kan stellen tot redding van anderen, tot redding van de wereld!

Bewaren ook **wij** het Woord van Zijn lijdzaamheid; verlangen ook wij Zijn kruiswerkingen te ondergaan, om instrumenten in Zijn hand te kunnen zijn ten dienste van de vorming van de Gemeente?

Zijn ook wij bereid om werk in de maatschappij, dat nu wellicht in het teken staat van promotie, in Jezus' hand te leggen, zodat het zo nodig geofferd kan worden voor het **volbrengen** van het Grote Werk in en voor Jezus?

Zijn ook wij bereid om eigendommen en tijd te offeren, als Jezus ons dit voor Zijn arbeid vraagt? Hebben wij **al ons hebben èn zijn** zo op het al-

taar gelegd, opdat Jezus ze neme – zo het Hem goeddunkt – voor Zijn arbeid en ter ere van Zijn Naam?

Als wij zo alles hebben gegeven aan Jezus op het offeraltaar, en het is in Zijn ogen goed dat wij het gegevene toch houden, zo ontvangen wij ze GEHEILIGD uit Zijn handen terug.

17 Dezulken, zegt Jezus door de brief aan Filadelfia heen, wil Hij bewaren voor de Grote Verdrukking; Hij zal ze bewaren in de “woestijn, buiten het gezicht van de slang” ([Openb.12:6](#) en 14)

Hij zal ze kunnen bewaren, omdat Hij ze als leem heeft kunnen vormen, zoals Hij het zelf belieft; zodat Hij ze deel heeft kunnen geven aan Zijn Bruidsgemeente, Zijn VOLMAAKTE Gemeente/Kerk van de eindtijd!

Komt, vrienden, laat ook **ons** het Woord van Zijn lijdzaamheid bewaren. Laat ons geen “graad” ervan af willen wijken. Een koersafwijking van één enkele graad is aanvankelijk haast niet merkbaar, maar uiteindelijk doolt de afwijking wereldwijd van Gods bedoeling af! Hoe verder de loop duurt, hoe meer de afwijking van het patroon van Gods wil merkbaar wordt! God wil nu eenmaal een Gemeente bouwen conform Zijn ganse Woord en beloften, en **niet anders!**

Laat ons ook het Woord van Zijn lijdzaamheid HOUDEN, opdat niemand de kroon, die God bij zo'n levenshouding zal hebben gegeven, neme! De KROON is het teken van OVERWINNING, van

een leven in overwinning. Ze spreekt van heerschappij, door Jezus, over de zonde en over zonde-neigingen in ons hart.

De volmaakte zegen voor de overwinnaars in de gemeente van Filadelfia

- “Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God, en **hij zal niet meer daaruit gaan**; en Ik zal op hem schrijven de Naam van Mijn God, en de Naam van de stad van Mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van Mijn God afdaald, en ook Mijn Nieuwe Naam. **Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.**” (Openb.3:12-13)

Hij zal de overwinnaars maken tot een EEUWIGE pilaar in de tempel van Zijn God. Dit is de eerste belofte.

Wij hebben zo-even in Johannes 14 gezien, hoe God de bewaarders van Zijn Woord **PERSOONLIJK** leidt tot in de volkomenheid **in Hem** toe. Hij maakt, dat zij uiteindelijk een pilaar kunnen worden in de tempel van God.

Hij maakt ze tot een pilaar in de Gemeente; iemand, op wie kan worden gesteund. Maar niet alleen in de Gemeente; neen, dat zou te gering zijn. Hij maakt ze ook tot een pilaar in de EEUWIGE TEMPEL van de Allerhoogste; de eeuwige, Godzalige hemel-tempel van God! Hij maakt ze tot een stuttende kracht, die Zijn heerlijkheid en Zijn glorie ophoudt, openbaart, in alle eeuwigheid van de toekomst! Hij maakt ze tot een pilaar in de di-

mensie van Zijn Koninkrijk van licht en glorie!
Een volgende belofte geeft Hij de overwinnaars:
De Naam van God wordt op hen geschreven!
Weten wij, wat dit zeggen wil? Wanneer God Zijn
Naam op ons kan schrijven?

Dan openbaren wij Zijn glorie, Zijn gerechtigheid, liefde en heiligheid. Wij zijn dan waarachtige kinderen Gods, Hem gelijkend.

19 Het wezen van een briljant heeft op zich niets uitstaande met het wezen van het licht. Houdt men de briljant in het duister, zo valt hij niet op. Maar niet zodra houdt men hem in het licht, of het licht woont in hem en hij openbaart al de glorie van de prismatische kleuren van het licht!

Alzo is het gesteld met het kind van God. Het zal Gods heerlijkheid – in meer of mindere mate – in de eeuwigheid van Gods Koninkrijk openbaren (2 Thess.1:10, 1Joh.3:2). Dat ondervond ook Johannes op Patmos. Toen hij neer wilde knielen voor een goddelijke verschijning, bleek die van een broeder in Christus te zijn (Openb.19:10)!

Stelt u nog steeds uw aardse belangen **hog**er dan al deze wonderlijke beloften van God? Bekeert u dan alstublieft en geeft u over in de heilige, formende handen van God!

Ook de naam van het Nieuwe Jeruzalem schrijft Hij op de overwinnaars; de Naam van de Bruid van Gods Lam, de volmaakte Gemeente, die Hij formeert in de eindtijd. Die Naam wil Hij ook schrijven op de overwinnaars van de Gemeente

van Filadelfia. Met andere woorden: God zal die overwinnaars deel doen hebben aan de Bruidsgemeente van de eindtijd!

Tenslotte zal Hij Zijn NIEUWE NAAM op deze overwinnaars schrijven. De Naam "Jezus" betekent: "God zal Zijn volk zalig maken van hun zonden" (Matth.1:21). Dat zalig maken zal bij de wederopstanding aller dingen niet meer nodig zijn. Dan zal Hij, Koning zijnde, godzalig regeren in het 1000-jarige Rijk en zulks met en in de Vader doen in alle eeuwigheid van de toekomst in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Deze Nieuwe Naam, die Goddelijke heerschappij uit zal drukken, wordt dan ook geschreven op de overwinnaars. Zij zullen dan, deelhebbend aan de Bruid van Christus, ook deel mogen hebben aan de eeuwige heerschappij van de eeuwige Zoon van God!

Wat zijn Gods beloften onsterfelijk groot! Laat ons, als een dorstend hert, schreeuwen om deze Goddelijke Stroom van Levend Water deelachtig te worden. Dan zal onze grote, goede God Zijn beloften ook in ons leven en ook in ons Gemeentelijk leven **waar gaan maken**, NU en **in de zeer nabije toekomst!**

Hij heeft Zijn Gemeente/Kerk van de eindtijd deze machtige zegen beloofd! Maar alleen als wij Zijn WOORD willen BEWAREN in ons hart, zullen wij deelgenoten worden van deze zegen en **anders niet!**

Anders zijn wij slechts TOESCHOUWERS van deze zegen, toeschouwers van hoe anderen worden VERNIEUWD en VERHEERLIJKT en worden gemaakt tot **instrumenten van God Almachtig!**

Maar laten wij geen toeschouwers worden, maar DEELHEBBERS, opdat zelfs zij die ons vijandig gezind zijn moeten getuigen: “Waarlijk, de Here is in hun leven opgestaan en heeft hun **deze dubbe-**

21 le portie van zegen bereid!”

Amen.

E. van den Worm

Gedigitaliseerd door A. Klein