

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

**De bouw van de
geestelijke Tempel:
de Gemeente
het Lichaam van Christus**

Waarin opgenomen:

- De fundamenten van de leer van Christus
- De opbouw van het Koninkrijk Gods binnenin ons

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
in **originele tekst**
(wel met wat links naar ander studies).

DE BOUW VAN DE GEESTELIJKE TEMPEL

door E. van den Worm



De OUDE FUNDATIE, HET IK-LEVEN moet in de AFBREKING zijn door het BLOED van het LAM.

De fundamente van de leer van Christus.

Fundamentalsleringen moeten ons brengen tot de **enige en ware levensfundatie**: namelijk **Jezus Christus** in ons hart en leven (1Kor.3:11).

Als de fundatieleringen niet goed gebracht zijn en de elementaire visie op **Gods Wil** niet is aangebracht, kan men:

1. geestelijk NIET GROEIEN en blijft men zelfs na vele jaren “christelijk” leven nog steeds ZUIGELINGEN in Christus (Hebr. 5:12);
2. **Het Woord van Gods Gerechtigheid** kan zich dan in de zodanige niet ontwikkelen (Hebr.5:13);
3. **De absolute eisen van Gods Gerechtigheid** (de “vaste spijs”) kan men dan nog niet verdragen (Hebr.5:14a);
4. Ook ONDERSCHEIDT men dan de STEM van **God** (het goede) niet van die van het VLEES en van de SATAN (het kwade – Hebr.5: 14b). Deze laatste stemmen brengen de christen dan op vele “christelijke” dwaalwegen.

Deze **fundamentalsleringen** worden in Hebreeën 6:1-2 genoemd, welke zijn:

1. De bekering van dode werken;
2. Het geloof in God;
3. De leer der dopen;
4. De oplegging der handen;
5. De opstanding der doden;
6. Het eeuwige oordeel.

De fundamentalsleringen behoren tot de geestelijke

MELKspijs voor de Christen, die eerst terdege in ons tot leven moet zijn gebracht, voordat wij geestelijk kunnen wassen (= groeien) tot de mate van de grootte van de volheid van Christus (Ef.4:13).

1. De bekering van dode werken.

4 Ofwel: De bekering van de werken van de geestelijk dode mens; de mens, die **NIET uit God, NIET uit het geloof**, leeft.

- “AL wat NIET uit het geloof is, dat is ZONDE” (Rom.14:23b);
- “De rechtvaardige zal **uit het geloof** leven” (Joh.6:57b, Rom.1:17, Gal.3:11, Hebr.10:38).

De Christen heeft die werken te doen, die **uit het geloof in God, uit het geloof in Christus**, zijn. Anders gezegd: Hij moet de werken doen, **die God in hem werkt**, zowel in zijn WIL als in zijn WERK; want die alleen zijn Gode welbehaaglijk (Filip.2:13).

Dode werken zijn WERKEN bedreven in de GEESTELIJKE DOOD. De geestelijke dood is niet een toestand van NIET-BESTAAN, maar van **een bestaan BUITEN de invloedssfeer van God**, in een gescheiden zijn van God. Het zijn werken van het **eigen-ik**. Deze hoeven niet bepaald KWAAD en BOOS te zijn; ja, vele van deze werken zijn “goed” in de ogen van de mensen, zelfs dragen sommige ervan het etiket “VROOM” en “GODSDIENSTIG”.

Tot deze werken horen dus niet alleen die werken, die genoemd zijn in Galaten 5:19-21, maar óók

godsdienstige arbeid, bedoeld in 1 Korinthe 13:1-3 en 2 Timotheüs 3:5. Deze laatste zijn godsdienstige werken, die in feite NIET bedreven worden **uit en in God**, Die de Bron is van de Goddelijke, volmaakte Liefde (“Agape”, in het Grieks). ALLE werken uit God kennen de MOTIVATIE van en worden gedreven door de **Liefde van God** (1Joh.4:8+16). Als wij zeggen in Christus te zijn, dan doen wij de werken der **broederlijke liefde** (Joh.13:34-35).

Dode werken zijn dus werken van het eigen-ik en die van het “VLEES”, en staan in wezen REBEL-LISCH tegenover de Goddelijke wil (Rom.8:5-8). Het zijn dus werken, die wij gevoegelijk ZONDE moeten noemen.

De oorsprong van de zonde, van de rebellie tegen God en Zijn wil.

God heeft AL Zijn schepselen gemaakt met een VRIJE WIL. Het is hierdoor, dat Zijn schepselen geen “voorgeprogrammeerde robotten” zijn, maar wezens, die Hem **uit liefde en vrije wil** kunnen DIENEN, die zich uit liefde willen stellen onder **Zijn goede, welbehaglijke en volmaakte WIL** (Rom.12:2), die zich laten leiden door Zijn doorlouterende redenen (2Sam.22:31, Ps.12:7 + 18:31).

Hij schiep niet alleen de mensen met een vrije wil, óók het heir der ENGELen, dat Hij vóór de mensen schiep, schiep Hij also. Hij schiep ze individueel, want ze zijn niet, gelijk de mensen, vermenigvuldigd door GEBOORTE.

Vóór de ZONDE in die engelenwereld kwam, heerste in gans het HEMELKONINKRIJK **de WIL van God**, die wij ook wel de Wet van de **Geest des Levens** noemen (Rom.12:2). Het is Zijn Heilige Geest, Die in die "vóórtijd" AL Zijn engelen leidde, inspireerde en begeesterde, zoals Hij door de werken der Zaligmakende GENADE (Tit.2:11-14 + 3:4-7) dit ook wil doen met alle mensenkinderen tot wie deze genade gekomen is.

6

Schets van de Toestand vóór de intrede van de zonde.



Gods Wil, door Zijn Heilige Geest gedragen in en door AL Zijn schepselen, is **Goed, Welbehaglijk en Volmaakt** (Rom. 12:2). Waar deze wil VRIJWILLIG wordt ondergaan, wordt **Ware, Hemelse Zaligheid** ervaren. Een HERSTELDE situatie hiervan vinden wij in [Openbaring 22:1-5](#).

7

Heel die engelenwereld onderwierp zich vrijwillig aan die liefdevolle wil van God, waardoor hemels leven en heerlijkheid hun deel was, **totdat in de hoogste engelenmacht zich REBELLIE ontwikkelde**; namelijk in het hart van “Lucifer” (= lichtdrager), “morgenster” of “zoon des dageraads” geheten (Jes.14:12-15).

Een nieuw “ik”, een nieuwe “god”, ontwikkelde zich in de hemelheerschappij. De verzen 13-14 van Jesaja 14 vertellen van zijn 5-voudige, REBELLISCHE “**ik-wil**” (letterlijke vertaling):

1. **“ik wil** ten hemel opklimmen;
2. **ik wil** mijn troon verheffen boven de sterren (engelen?) Gods;
3. **ik wil** zitten op de Berg der Samenkomst aan de zijden van het noorden;
4. **ik wil** mij verheffen boven de hoogten der wolken;
5. **ik wil** gelijk zijn aan de Allerhoogste.” (letterlijke vertaling).

Naar analogie ¹ van [Openbaring 12:4](#) zegt men,

¹ Analogie = Een overeenkomst die men vaststelt en tot grondslag neemt voor een redenering en gevolgtrekking. (noot AK)

dat hij $\frac{1}{3}$ van de engelenmacht voor zijn rebelse voornemen wist te winnen. Hij wilde namelijk een ander koninkrijk oprichten, waarvan de stuw- en draagkracht gelegen is in een ieders “**ik wil**”; een koninkrijk gebaseerd dus op het EGOÏSME; een koninkrijk waarin een ieder zijn best doet ten aanzien van “**zijn eigen wil**”.

Tot ditzelfde levensprincipe wist hij ook de nieuwgeschapen mens te verleiden (Gen.3:1-6 in samenhang met Gen.2:9+17): “*Gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad*” (Gen.3:5).

Hier werd de mens

- **zelfbeschikking**,
- **zelfbepaling**, wat goed en wat kwaad is,
- een leven, geleid door het “**ik-principe**”,

als iets GODDELIJKS voorgehouden; het zelf-god-zijn, het als-god-zijn. Hier wordt óók de mens verleid om zijn leven te laten leiden door zijn REBELLISCHE “**ik-wil**”.



In dit **zondig** beginsel wordt IEDERE MENS geboren (“de erfzonde). Dit zondig beginsel heeft de mens véél **zweet, strijd, bloed en tranen** gekost; en het leidt hem, tenzij Jezus hem hiervan verlost, in de EEUWIGE VERDOEMING, die God voor de duivel en zijn engelen geschapen heeft (Matth.25:41).

9 De bekering tot God.

De mens, die zich tot God bekeert moet door Hem verlost worden van dit duivelse patroon van leven. Hij moet van God **een nieuw hart** krijgen, dat kan leven, zoals God dat wil.

- “**Uw wil geschiede**, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.” (Matth.6:10)
- “Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.” (Ps.51:12)

Onderzoekt hij het Woord van God en probeert hij die te volbrengen, dan komt hij tot de ontdekking, dat dit niet lukt; dat hij gedreven wordt NIET door **de Wet van de Geest des Levens**, maar door een andere wet; namelijk door de WET van de zonde en van de dood (Rom.7:14-26 + 8:1-2).

De wet van de zonde HEERST in hem en deze wet voert hem gevangen tot in de EEUWIGE (= 2^{de}) DOOD ([Openb.20:13-14](#)). Hij is vanwege zijn zondige levensfundatie, die zich uit in een rebellerend “**ik wil**”, een kind van satan (1Joh.3:8-10), die ook zijn “ik wil” tegenover **Gods wil** stelde.

Het Woord van God eist van hem niet om in die

toestand de wil van God te volbrengen, maar wil hem door de openbaring van die Goddelijke wil enkel doen beseffen, dat hij in een staat van **oordeel en doem** leeft (Gal.3:19, Ps.119:105+130).

God wil hem dan doen beseffen, dat hij de Goddelijke Verlosser behoeft om hem uit die toestand te halen.

Zolang hij leeft en werkt uit zijn oude ik-principe, **leeft en werkt** hij in de staat van ZONDE, ook al leeft en werkt hij op het godsdienstig, Christelijk vlak! Het is hierdoor, dat elke Christen heeft te WAKEN, dat de stem van de verleider hem niet op subtiële wijze terugvoert naar het element van zonde, naar het leven uit het “**ik**”.

Als wij ons zo BEKEREN, en in Hem GELOVEN (de volgende fundamentslering), wil God ons **uit genade** GENEZEN, en terugvoeren in het element, waarin Hij de mens had geschapen, namelijk, in de RUST van **Zijn Goddelijke WIL** (Kol.1: 13, Hebr.4:3). Deze werking van Gods Zaligmakende Genade (Tit.2:11-12 + 3:4-7) wordt behandeld in de 3^{de} fundamentslering.

Dode, christelijke werken.

Meer subtiel en vaak minder doorzien vormen de zonden, die wij begaan door dode christelijke werken te bedrijven. Wij hebben die eerder terloops aangehaald.

Het zijn de werken, die door Paulus “hout, hooi en stoppelen” worden genoemd (1Kor.3:12) en die in ernstiger zin openbaringen zijn van een **leugen-**

zalving, een imitatie-werking van satan (2Thess.2:9, 2Kor.11:13-15), die in Mattheus 7:15-23 en 1 Korinthe 13:1-3 worden genoemd.

Zijn de eerste eenvoudige werken van het eigen-ik, die – wanneer zij terechtkomen in het Vuur van de Geest – worden verbrand, de tweede soort daarentegen zijn **werken, die rechtstreeks worden gewrocht uit de hel** tot verstoring van het werk van de Geest, tot ONEER van de Naam van Jezus.

Elke ernstige arbeider van Christus heeft zich te **hoeden** voor zulke werken, waartoe de boze hem gaarne wil verleiden, en hem ermee overvalt, als hij niet WAKEND en BIDDEND blijft. Wij zien een Petrus, wiens goede zin wij niet kunnen loochenen, weliswaar vóór zijn doop in de Heilige Geest, erin vervallen (Matth.16:22-23), maar ook NA zijn doop in de Geest in een dood werk vervallen (Gal.2:11-14).

Dode, christelijke werken komen dus veelal voort uit onze **eigen-ik**, uit ons vlees, soms uit SATAN zelf; maar het zijn in elk geval werken, die NIET GEÏNSPIREERD zijn door de Heilige Geest. Het zijn acties, projecten of predikingen, waartoe de Heilige Geest ons NIET heeft gestuwd of geroepen. Kortom, het zijn werken, die NIET van de Heilige Geest zijn; en die bijgevolg **het kenmerk, de vrucht, het resultaat, van de Geest NIET dragen**, die wij in Galaten 5:22 kunnen vinden.

Door zulke arbeid wordt de zondige mens in wezen niet VERLOST en VERNIEUWD. Zulk een ar-

beid brengt hem en de Gemeente NIET in het Nieuwe, Hemelse Karakter; namelijk dat van Jezus, waarvan de Goddelijke Liefde kenmerkend is. Een werk uit de Heilige Geest wordt niet alleen door Hem begonnen, het staat ook onder Zijn voortdurende Leiding, tot het doel, **het volkome-
ne IN Christus**, is bereikt.

12 2. Het geloof in God.

De 2^{de} fundamentslering gaat over:

- Het geloof in God;
- Het geloof in Zijn Woord, in Zijn Beloften;
- Het geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, Die voor ons MENS is geworden, voor ons aan het kruis is gestorven, na drie dagen en drie nachten is opgewekt uit de doden, en ten hemel is geveren; het geloof dus in **het volbrachte werk van Jezus Christus**, het Lam van God;
- Het geloof in de tegenwoordigheid en reddingskracht van de Heilige Geest in deze tegenwoordige tijd;
- Het geloof in de eeuwige zaligheid van God.

Het geloof, de enige manier om met God te kontakten.

Hebreeën 11:6 zegt: “Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen”, want slechts door GELOOF kunnen wij in relatie komen met God. God is immers een GEEST (Joh.4:24) en bestaat in de dimensie van de GEEST; **wij** zijn STOFFELIJK en

nemen waar in de dimensie van de MATERIE. De wereld van de Geest is ONZICHTBAAR voor ons. Wij kunnen die **niet** waarnemen met onze zintuigen. DAAROM komen Gods Woord en Wil tot ons door OPENBARING; iets, wat wij hebben te GELOVEN.

Als wij GELOVEN, richt onze geest zich tot God. Wij openen ons, mede door het GELOOF, voor Zijn zaligmakende werkingen. Wij hebben tot Hem te komen in geest en in waarheid (Joh.4:24).

Wij hebben onze geest in waarheid te stellen op de geestelijke golflengte van God. Evenzo moet in de wereld van de MATERIE het radiotoestel of de TV in de juiste golflengte gesteld worden om geluid en beeld te kunnen ontvangen, hoewel dat geluid en dat beeld in de ons omringende ether overal aanwezig is.

Aangezien dit de ENIGE wijze is van God om de mens te kontakten, zal de satan ALLES doen om in ons het geloof in God te VERNIETIGEN (Luk. 22:31-32), door teleurstellingen, zelfzuchtige verwachtingen die niet uitkomen, en egoïstische en liefdeloze handelingen van medegelovigen.

Wij moeten geloven in Gods bestaan en in Zijn reddende Liefde.

Hebreeën 11:6 zegt verder, dat ALLEN die door God gered moeten worden, moeten geloven, dat Hij **is** (bestaat), en dat Hij een Beloner is van degenen, die Hem zoeken; dat Hij GENADE schenkt

tot ZALIGHEID, allen die Hem **oprecht** zoeken (2Kron.16:9a).

Wij moeten **in Zijn Woord geloven**, want door het geloof in Zijn Woord worden wij door Hem gered (1Kor.1:21, Joh.3:16).

Hij zegt in Zijn Woord, dat Hij ons LIEFHEEFT met een **eeuwige Liefde** (Jer.31:3) en vanwege die Liefde ALLE mensen wil redden uit de macht van zonde en satan (1Tim.2:4, 2Petr.3:9).

14

Hij zegt in Zijn Woord, dat wij moeten GELOVEN in die VERLOSSING **door het volbrachte werk van Jezus Christus**, Zijn eigen Zoon, teweeggebracht (Joh.3:14-18, Hebr.1:3 + 9:11-12 + 10:14). Wij moeten GELOVEN, dat alléén Jezus Christus èn verlossing èn volmaking, door Zijn dood en Opstanding, heeft teweeggebracht. Deelname aan dit reddingswerk wordt ons PERSOONLIJK door Jezus Christus **uit genade** geschonken (1 Kor.1: 30), en wel door de TEGENWOORDIGHEID en de ZALIGMAKENDE WERKING van de Heilige Geest, in Wiens bedeling wij thans leven.

Onze redding is dus NIET gelegen in het geloof in één of andere fantastische christelijke leer, óók NIET in de welsprekendheid van de boodschapper, maar in de eenvoudige maar hartelijke **aanname van Jezus Christus**, Die voor ons gekruisigd is geweest (1Kor. 2:3-5, 2Kor. 11:3, Gal. 3:1).

Het eeuwig voornemen van God.

Wij moeten geloven, dat deze REDDING al in het **eeuwig voornemen** van God heeft gelegen, zelfs

vóór Hij de wereld der mensen grondvestte (1Petr.1:20, Openb.13:8b); dat Hij dus reeds een **Paas-overwinning** voor de mens vastlegde vóór Hij de mens schiep; vóór die mens in de zonde was gevallen, omdat Hij ALLE dingen door Zijn alwetendheid voorzag.

Wij moeten geloven, dat Hij ook in **Zijn Eeuwig voornemen** de mens (dat is: elk mensenkind) uitverkoren heeft, om na diens redding, hem/haar **HEILIG** en **ONBERISPELIJK** voor Hem te stellen in Zijn Liefde (Ef.1:4), door **in hem/haar** Zijn Natuur, Zijn Liefde en Zijn Heerlijkheid uit te storten (Joh. 17:22, Rom.5:5, Kol.1:27, 2Petr.1:4).

Wij moeten geloven, dat Hij hem/haar thans **GE-LIJKVORMIG** wil maken **aan Zijn Zoon** om hem/haar zo tot een zoon/dochter te doen zijn (Rom.8:29, 2Kor.6:18, Gal.4:19, Ef.1:5 + 4:13, 1Joh.3:2); om hem/haar dan **in Zijn Eeuwig Zalig Hemelkoninkrijk** tot **PRIESTER-KONING** te maken naar de ordening van Melchizedek ² (Hebr.3:1 + 4:14 + 5:6+10 +

² **Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:**

Melchizedek (dit betekent: "koning der gerechtigheid") is de naam van de priesterlijke koning van **Salem** (of **Jeruzalem**) die Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de aartsvader (= voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Genesis 14:18). Melchizedek was een priester van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op in Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen wordt een belangrijke, Messiaanse, typologische lering (=

Leven uit het Woord, zich verblijden in de beloften.

Wij moeten ons kinderlijk VERBLIJDEN in deze grote en vaste Beloften van God (Jer.33:3, Rom.12:12a), in het **Woord van God** (Ps.119:105 + 129-136).

16 Wij moeten leren leven **uit Zijn Woord**, uit Zijn Beloften. Dit zullen wij ook doen, als Hij door Zijn Heilige Geest dit Woord in ons LEVEND maakt (Joh.6:63, 2Kor.3:6), met andere woorden ons ZWANGER doet zijn van Zijn Woord (Beloften).

Dan zal Zijn Woord (zullen Zijn Beloften) te Zijner tijd worden VOORTGEBRACHT (tot aanzijn worden gebracht).

Wij moeten de WAARMAKING van die Beloften Gods enkel van Hem (**de Zaligmakende Werking van de Heilige Geest**) VERWACHTEN en niet

geestelijke verklaring van historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oudtestamentische, priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie Hebr. 7). De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het Levitische (= Israëlitische tempeldienst van lagere rang). Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebr. 7:3 in dienst gesteld van de typologie. Omdat wij in Genesis 14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier als een geheimzinnig Wezen van bovenaardse oorsprong ("zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst..."). **Men spreekt aldus van "een priesterschap naar de ordening van Melchizedek"**. (noot AK)

van ons eigen-best-doen (Jes. 40: 29-31, Zach. 4: 6, Tit.3:4-7).

Het geloof moet groeien.

17 Het geloof in God en Zijn Woord moet in ons GROEIEN. Wij beginnen met Zijn Woord, met **Jesus Christus**, als onze Enige Redder (Matth.1: 21, Hand.4:12, 1Tim.2:5). **aan te nemen** (Joh.1:12). Dàn ontvangen wij uit God, en wel UIT GENADE, "**Zaligmakend geloof**" (Ef.2:8). Dit geloof wast (= groeit – 2Thess.1:3). Het groeit van GELOOF tot GELOOF (Rom.1:16-17). Het groeit **tot standvastigheid in Gods Woord** en in Christus (1Kor.15: 58). Wij zijn dàn door zulk een geloof VAST GEWORDELD en GEGROND in Christus (Ef.3:17). Zulk een LEVEND GELOOF vormt een **vaste levensgrond** van de Beloften Gods, waarop men hoopt. Als deze Woorden (Beloften) Gods in ons LEVEND zijn gemaakt door de Heilige Geest is ons geloof gegroeid tot een INNERLIJK WETEN, tot een INNERLIJKE OVERTUIGING, tot een bewijs voor onszelf van al deze ONZICHTBARE zaken van God (Hebr.11:1).

Het geloof in de ZALIGMAKENDE WERKINGEN van God zal **in de laatste dagen** door de werkingen van Gods Geest zijn VERMENIGVULDIGD, zodat **de Bruidsgemeente**, de Gemeente der overwinnaars, de maagdelijke Gemeente, die zonder vlek of rimpel, dus ONBERISPELIJK, is (Ef.5:27), kan worden geopenbaard (1Petr.1:5, Openb.12:1, Jes.60:1-4), opdat de grote Spade-

Regen-OPWEKKING van de laatste dagen op gans de wereld (Joël 2:28) kan plaats vinden.

3. De leer der dopen.

18

De 3^{de} fundamentslering. Elke **doopgedachte** in het Woord van God houdt een STERVEN in. Ook de toespelingen van Jezus in Mattheus 20:22-23 en in Lukas 12:50 betreffen de DOOD, de marteldood, van Hemzelf aan het kruis en de marteldood van Zijn apostelen. De DOOP in Christus wil zeggen: een SAMENGROEIEN (een één-zijn) **in de gelijkmaking aan Zijn dood**, die men door het geloof in Golgotha ondergaat (Rom. 6:3-8).

Jezus werd dáár aan het kruis voor ons tot ZONDE, tot **onze zonde**, gemaakt (2Kor.5:21, Jes.53:4-7). Daarom vergeleek Hij Zichzelf ook bij de “koperen slang”, die Mozes moest opheffen (Joh.3:14, Num.21:8-9).

Wij moeten door het geloof **samen willen groeien**, ons willen VEREENZELVIGEN, met deze daad van Goddelijke genade. Wij moeten dit ZONDOFFER, gebracht door het Lam van God, OP en IN ons zondig hart en wezen willen drukken, opdat dit Woord van het kruis – in ons levend gemaakt door de Heilige Geest – de KRACHT openbaart van **het gestorte Bloed**, waardoor de oude zondige ik-mens IN ONS mèt Hem sterft.

Dit **willen sterven aan onze oude, zondige natuur** is een VRIJWILLIGE zaak. Jezus vraagt ons dit elke dag te doen (Luk.9:23-24).

Het is aan de ene kant een door Jezus REIN

GEWASSEN willen worden in Zijn Bloed (Openb. 1:5, 1Joh.1:7b, Hebr.9:14, 1Petr.1:18-19), maar aan de andere kant ook een **zichzelf rein willen wassen in dat Bloed**, een INTENS VERLANGEN dus om te mogen sterven aan het oude-ik (Openb.7:14b). U ziet hierin een wederzijdse wil, èn van God èn van de ZONDAAR, die zich tot Hem heeft bekeerd, hetgeen ook tot uitdrukking komt in Jesaja 1:18,

*“Laat **ons** SAMEN rechten.”*

In dit licht hebben wij de verbrijzeling van de kruiken (vaten) te zien door Gideon en de zijnen (Num.7:19-20), en het breken van Maria's albasten fles (Mark.14:3), omdat de mens in Gods Woord wel eens vergeleken wordt met een kruik (of: vat – 2Tim.2:21).

Daarom spreekt men in het licht van het bovenstaande ook wel eens van de “BLOEDDOOP” in Christus, hoewel deze term nergens voorkomt in de Bijbel. Wel wordt deze gedachte gewekt door de uitdrukking “Wassen in Zijn Bloed”.

Ook de WATERDOOP, die wij hebben ondergaan, spreekt van een STERVEN, een BEGRAVEN wil len worden, **met Christus**, in het “WATERGRAF”, opdat wij ook deelgenoten mogen worden van Zijn OPSTANDING. Dat bij dit één willen zijn met Zijn dood een belijdenis hoort van ons ZONDIG BESTAAN en WEZEN is vanzelfsprekend (Matth.3:6, Mark.1:5), want **de zonde verlaat ons niet dan door de mond** (1Joh.1:9).

Dezelfde DOOPGEDACHTE vindt men in de

Geestesdoop. Ook hier weer een STERVEN aan de oude natuur door het louterende, doorzuiverende VUUR van de Heilige Geest (Matth.3: 11-12, Ps.12:7, Jes.4:4), èn een OPSTAAN in een leven en werken in de ONMETELIJKE KRACHT en WIJSHEID van onze **Opgestane Heer**, Die door ons werkt door de Heilige Geest, Die ons tot in alle eeuwigheid gegeven is (Joh.14:15-17).

Deze 3 dopen vormen tezamen **één en dezelfde doopgedachte**. Daarvandaan dat het Woord spreekt van één doop (Ef.4:5) en dat

- èn het BLOED,
(wij dopen onzelf in het Bloed)
- èn het WATER,
(Gods knecht doopt ons in water)
- èn de GEEST,
(Christus doopt ons in Zijn Geest)

tot één zijn, één en dezelfde getuigenis vormen (1Joh.5:8).

In Tabernakellicht zien wij deze 3 gedachten ook uitgebeeld in de 3 achtereenvolgende objecten van de tabernakel van Israël:

1. Brandofferaltaar - **Bloed**,
2. Wasvat - **Water**,
3. Deur - **Heilige Geest**.

Over dit laatste sprak Jezus, als Hij zei, dat elke leider (herder) door de Deur dient te zijn ingegaan (Joh.10) opdat zijn DIEVEN- en MOORDENAARS-NATUUR (zijn "ik"-natuur) totaal geconsumeerd zij door het **Vuur van de Heilige Geest**, opdat de

Liefde van de Geest, die van Jezus Christus is, in hem wone.

Wij merken in dit Tabernakellicht ook op, dat de WATERDOOP vooraf dient te zijn gegaan door de BLOEDDOOP; met andere woorden: wij moeten **Jezus' kruisdood voor ons** hebben OMHELSD, onze zonden moeten zijn vergeven door ons geloof in Zijn Bloed (Rom.3:25), vóór en aler wij overgaan tot de WATERDOOP.

Ook zien wij hier de Goddelijke ordening van GEESTESDOOP nà de WATERDOOP (Hand.2:38), hoewel God Zelf boven Zijn eigen ordening staat en de **Geestesdoop** kan geven vóór de toediening van de waterdoop (Hand.10:44-48).

Deze 3-voudige doop moet ons ABSOLUUT van de ZONDE, van het **oude ik-karakter** hebben verlost (Ezech.43:18-27, Hebr.9:12 + 10:14), anders wordt ons Christenbestaan slechts een IMITATIE van de Blijdschap, de Vrede, de Rechtvaardigheid, de Liefde en de Goddelijke Natuur, die in ons –door de Heilige Geest– moet zijn uitgestort (Rom.5:5 + 14:17, 2Petr.1:4). Immers het deelhebben aan deze Natuur van God (c.q. van Christus) geschiedt pas, NADAT wij van onze oude ZONDE-NATUUR zijn verlost (2Petr.1:4).

Indien wij slechts TEN DELE onze ik-natuur onder het Bloed van het Lam stellen, zullen wij NOOIT in waarheid **Christus als het fundament van ons leven** hebben (1Kor.3:11, Luk.6:47-48), want onze oude ik-natuur zal dan weldra weer de overhand in

ons leven hebben en ons geloofshuis zal dan instorten (Luk.6:49).

Naast het sterven van onze OUDE ik-natuur, ons oud ik-fundament, waardoor de Nieuwe Natuur, de natuur van Christus in ons kan groeien, spreekt de doop ook van de geweldige **Zaligmakende Opstandingskrachten** van Christus, die in ons met **MACHT** werken tot opbouw, uitstorting, schepping, van de NIEUWE **Christus-Natuur**, van het nieuwe Christus-fundament (2Petr.1: 4, 2Kor.5:17, 1Kor.2:16, Rom.5:5).

Naar de mate **de Natuur, het Karakter, van Jezus** in ons is gegroeid, kunnen wij door de Heilige Geest geroepen worden tot deelname aan de GEESTELIJKE ARBEID; een arbeid, die door de Heilige Geest begonnen, geleid en voleindigd wordt; iets, wat in een volgende fundatielering, “De Oplegging der handen”, vervat is.

4. De oplegging der handen.

De 4^{de} fundamentslering, genoemd in Hebreeën 6:1, is de “oplegging der handen”. Deze leer legt de **FUNDATIE** vast van alle **arbeid in de Heer**.

Arbeiders in de Heer zijn NIETS anders dan **HANDEN** voor de Heer, die Zijn Goddelijke zegen door moeten geven aan anderen. Die handen (arbeiders) moeten daardoor van DEZELFDE zin en natuur zijn als de Zegengever Zelf. In dit licht gezien kunnen zij dus ook **NOOIT uit zichzelf** opereren.

Wij leven in de bedeling van de Geest.

Sinds Jezus als OpstandingsMENS ten hemel is gevaren en Hij Zijn Heilige Geest als parakleet (= Trooster, Plaatsvervanger) naar de aarde heeft gezonden (Joh.14:15-17, Openb.5:6) om alle mensen, die zich OPRECHT tot God bekeren uit GENADE deel te doen hebben aan de onmetelijke verdiensten van Gods Lam, hebben wij, wat ons heil betreft, te maken met **de Alomtegenwoordige Geest van God**. Wij leven dan ook in Zijn Bedeling. God is een Geest (Joh.4:24), en alle contact met Hem kan slechts geschieden **met onze geest** en **in waarheid** (oprechtheid).

De onoprechte mens (de zondaar) kan Hem niet contacten, omdat zijn geestelijke golflengte niet naar God is gericht (Rom.8:5-8). Wij kunnen dit in de materiële wereld vergelijken met een radio- of televisietoestel, dat niet op dezelfde golflengte is ingesteld als het zendstation. Wij ontvangen met zo'n radio- of televisietoestel NIETS.

De Heilige Geest zoekt gereinigde en gewillige instrumenten.

God heeft voor de redding van de wereld mensen nodig, die op DEZELFDE geestelijke golflengte als Hij zijn ingesteld door enerzijds hun bekering, geloof en overgave en anderzijds Zijn **Zaligmakende Genadekrachten** (Tit.2:11-14 + 3:4-7), die de zondaar uit de macht van satan trekken en hem overbrengen in het Koninkrijk van de Zoon van

Gods Liefde (Kol.1:13). Deze mens gordt Hij aan met de Inwonende Kracht van de Heilige Geest en vormt hem zo tot een rein medium, een TUSSEN-PERSOON, een PRIESTER, een INSTRUMENT, tussen God en de zondaar, tot redding en volmaking van de laatste, op grond van het volbrachte werk van Gods Lam.

24 Slechts willen doen, wat Hij wil.

Uit de aard van de positie als Gods INSTRUMENT, hebben wij als **medearbeiders Gods** (1Kor.3:9) slechts te GEHOORZAMEN (Hand.5:32 + 9:6), wàt de eigenlijke en ENIGE Bouwheer van de Gemeente (Hebr.11:10, Zach.4:6) ons opdraagt, om te doen (Luk.17:10). Dit vraagt aan de ene kant, naast een AFGESTORVEN zijn van onze ik-wil (ons vlees) – opdat wij **niet in eigenwilligheid en eigenwijsheid** zonder de feitelijke leiding van de Geest te werk gaan, hoe groot onze oprechte ijver voor de Heer ook moge zijn – ook een lijdzaam leren WACHTEN op de **Hemelse Instructies** van de Geest: een GEBEDSLEVEN dus, een dicht-bij-Hem zoeken te zijn (Mark.3:14).

Aan de andere kant vraagt dit een **geestelijk gegroeid-zijn**, om de Stem van de Hemelse Meester te kunnen onderscheiden van die van het eigen vlees of die van de vijand. Dat wij, wat dit laatste betreft, niet zo licht moeten denken, bewijst het Schriftgedeelte in Mattheüs 16:22-23, waarin de goedbedoelende en oprechte Petrus in een onbewaakt ogenblik een instrument kan zijn van de sa-

tan.

Uit onszelf kunnen wij niets doen.

Als INSTRUMENTEN van de Geest kunnen wij uit onszelf in al onze oprechtheid NIEMAND redden uit de geestelijke dood, want de strijd is tegen de overheden en machten der duisternis (Ef.6:10-12).

Alleen Jezus Christus heeft deze MACHTEN, die in de wereld werken, **OVERWONNEN** (Joh.16:33). Daarom kan **Hij alléén**, kan **Zijn Geest alléén**, deze machten met al hun bolwerken te niet doen (Ps.127:1, Joh.15:5, Zach.4:6, 1Joh.3 :8), gelijk Hij in Zijn DOOD en OPSTANDING de kracht van de ganse vijand in Zich vernietigd heeft (Hebr.9:11-15).

Wij moeten stil zijn, God moet werken.

Wij moeten dus in Zijn hand STIL willen zijn, want “**de strijd is des Heren**” (Exod.14:14, Jes.30:7 +15). Alle arbeid moet:

- **door Hem** worden **BEGONNEN**,
- **door Hem** tot het einde toe worden **GELEID**,
- dan ook het **STEMPEL van Hem** dragen; namelijk de vrucht, het resultaat, van de Heilige Geest (Gal.5:22),

omdat Hij woning gaat maken in de bevrijde en gereinigde personen.

Hij moet ons tot alle arbeid roepen.

Wij moeten onszelf ook niet **OPDRINGEN** in enig werk. Ook niet als wij een nood zien, want een

nood zien, is nog geen roeping hebben om in die nood te voorzien.

Tot elk werk in de Heer moeten wij **door Hem geroepen zijn** (Mark.3:13, Ef.4:11). Dan zal Hij ons ook **UITZENDEN** en ons Zijn OPDRACHT bekendmaken (Mark.3:14). Daartoe zal Hij ons ook **AANGORDEN met de inwonende Krachten van Zijn Heilige Geest** (Mark.3:15).

26

Wij moeten geestelijk gegroeid zijn om te kunnen worden geroepen.

Er zijn FASEN in ons geestelijk leven, waarin wij nog niet of onvoldoende NIEUW-GEFUNDEERD zijn, om te kunnen worden geroepen.

Hiertoe behoren de fasen van:

- (pas) **bekeerde zondaar** en
- **het jonge kind** in Christus.

In de eerstgenoemde fase is onze levensfundatie nog het eigen-ik, het oude, ik-gerichte karakter, dat dan ook werken doet, die van het "ik" uitgaan:

- al hebben wij ons ook **BEKEERD**,
- al **GELOVEN** wij ook in God en Zijn Beloften,
- al hebben wij ons geheel aan Hem **OVERGEVEN**, opdat Hij de zondaar in ons transforme in het **kind van God**.

In zo'n toestand is de verleiding nog groot om, wanneer wij een functie bekleden, te willen **HEERSEN** over het erfdeel des Heren (1Petr.5:3), terwijl de knecht van God geroepen is om het erfdeel des Heren te **DIENEN** met zijn **van de Geest**

ontvangen bedienings-gaven. Ook is dan de VERLEIDING nog groot om van het Evangelie een koopmanschap te maken (2Petr.2:3), terwijl het vallen in IMMORALITEITEN (waartoe de verleiding ook nog groot is, omdat het karakter nog niet is vernieuwd) de Naam des Heren en de Gemeentevorming schaden zal (2Petr.2:12-19). Ten slotte zullen dezulken spoedig kunnen (ver)vallen in HOOGMOED, de zonde waarin (ook) Lucifer is gevallen (1Tim.3:6).

Zijn wij **jonge kinderen in Christus**, dan zijn wij nog niet goed GEFUNDEERD in Christus, met andere woorden: Christus is **in ons** nog niet een vast FUNDAMENT. Ons nieuwe karakter heeft nog niet het kenmerkende van de VASTE ROTS, Die Christus is (Ef.4:14).

Pas als wij **mannen en vrouwen** (jongelingen) **in Christus** zijn, pas als Christus onze **vaste** levensfundatie is geworden (1Kor.3:11) en Gods Woord in ons de OVERHAND heeft (1Joh.2:13-14) zijn wij geschikt om door de Heilige Geest tot de arbeid in Hem geroepen te worden. In dit opzicht geldt Gods regel, dat Hij ons geen roeping geeft die groter is dan de Christus-fundatie Die Hij in ons heeft kunnen leggen. Alsdan kunnen wij onder alle omstandigheden de NEDERIGHEID bewaren, en Christus en Zijn Gemeente een DIENSTBAAR hart toedragen in de **bewogenheid en Liefde, die van Hem zijn**.

De nadruk, die hier ligt op de handen.

Naast onze STEM, gebruikt de Heilige Geest vaak onze HANDEN. Het zijn de **reine** handen van Gods arbeider, die ten hemel geheven worden, om door Hem te worden gebruikt (1Tim.2:8).

De HANDEN van Gods arbeider hebben uit zichzelf geen enkele KRACHT. Hij is geen magnetiseur, geen spiritist, maar God wil vaak Zijn ZEGEN door de handen van Zijn knecht heen geven. Diens handen dienen dus vaak **om Gods zegen door te geven**.

Die zegen van God kan GENEZING zijn (Mark.16:18, Jak.5:14),

- of de DOOP met de Heilige Geest (Hand.8:17 + 9:6),
- of KRACHTEN en TEKENEN en WONDEREN (Hand.5:12 + 14:3 + 19:11).

Soms ontvangt men geestelijke Gaven door de handen van een oudere arbeider (Deut.34:9, 2Tim.1:6).

Een andere betekenis van oplegging van handen is de **eenheid**, die de **voorbidders** tot uitdrukking wil brengen met de persoon, voor wie hij bidt.

Soms vormt het opleggen der handen een eerbiedig "AMEN", van de oudere arbeiders, op Gods ROEPING van een nieuwe arbeider, een officiële bevestiging dus van hetgeen de Geest reeds in diens leven openbaarde (1Tim.4:14, Num. 27:22-23, Hand.6:5-6). Ook geschiedt dit bij het UITZENDEN van ZENDELINGEN (Hand.13:2-3).

Tenslotte zegenen wij anderen **in de Naam des**

Heren met die handen, gelijk elke voorganger doet bij het beëindigen van de eredienst, of bij een huwelijk, of bij een kinderopdracht.

De Schrift waarschuwt de arbeider ook om niet te haastig iemand de hand op te leggen, omdat oplegging van handen ook **GEMEENSCHAP GEEFT met de zonden van hen, op wie de handen wordt gelegd** (1Tim.5:22).



5. De opstanding der doden.

Dit is de 5^{de} fundamentslering, genoemd in Hebreëen 6:2. Ze geeft de **STERVELING de fundatie**, dat God hem heeft geroepen tot het **EEUWIGE LEVEN**.

Ja, het heeft zelfs in Gods **EEUWIG VOORNEMEN** gelegen om de mens te leiden in Gods Eigen Heiligheid en Onberispelijkheid, in de **Liefde (Natuur) van God Zelf**, hem aannemende tot **KINDEREN van God**, opdat Gods Eeuwige Zoon de eerste zij onder vele broederen (Ef.1:4-5, Rom.8:

29, 2Tim.1:9).

30 Ook heeft het in Gods EEUWIG VOORNEMEN gelegen om de MENS, na hem in Jezus Christus HERSCHAPEN te hebben (2Kor.5:17-18a) God te doen DIENEN als **priester-koningen** naar de ordening van Melchizedek (1Petr.2:9, Luk.1:74-75, Hebr.5:6 + 9:14), om – met Christus als het HOOFD en de Gemeente van herschapen heiligen als Zijn geestelijk Lichaam (Ef.1:22-23) – Gods eigen **Heerlijkheid, Wijsheid en Liefde** aan Zijn schepping in alle eeuwigheid te openbaren (Jes.60:1-3, Joh.17:22, Ef.3:10, 1Petr.2:9b). En aangezien het HOOFD Hogepriester-Koning is naar de ordening van Melchizedek³ (Hebr.5:6 + 7:17) moet het Lichaam vanzelfsprekend priester-koningen zijn naar diezelfde ordening.

De opstanding uit de doden begint diep in ons geestelijk wezen.

Door de **Genade van God**, naar Zijn grote barmhartigheid, begint Hij van ALLEN, die in OP-RECHTE BEKERING tot Hem komen, **de Geest te herscheppen**, hen uit de geestelijke dood op te doen staan. Het Koninkrijk Gods begint daarom in de diepten van ons HART (Luk.17:20-21).

Wij weten dat de GEESTELIJKE DOOD geen NIET-BESTAAN betekent, maar een bestaan in **afgescheidenheid van God**, een bestaan teruggebracht in de duisternis van het eigen zelf, **zon-**

³ Zie noot 2 op pagina 16.

der God (Ef.2:12).

Ware de geestelijke dood een NIET-BESTAAN, zo zouden allen, die daarin zouden sterven hun bestaan absoluut beëindigen zoals elk dier. **Dood zou dan waarlijk dood zijn!** God zou dan geen EEUWIG OORDEEL over dezulken kunnen vellen (Hebr.6:2), maar dit is in tegenspraak met de Schrift. De **Geestelijke Opstanding**, de HERSCHEP-PING, de nieuwe of 2^{de} schepping (1Kor.15:45-49), begint als een WEDERGEBOORTE in ons (Joh.3:3+5, 1Petr.1:23, Ps.51:12, Jak.1:18), waarna BIJ GROEI de **Natuur van Christus** in toenemende mate GESTALTE in ons en in onze ziel (leven) verkrijgt (1Kor.2:16, Gal.1:16 + 2:20 + 4:19, 2Petr.1:4), waardoor wij van ZUIGELINGEN (baby's) in Christus opgroeien tot KINDEREN en later tot JONGELINGEN (mannen en vrouwen) in Christus en tenslotte tot VADERS en MOEDERS in Christus (1Joh.2:12-14, Ef.4:14, 1Kor.3:1-3).

Dit is **het Opstandingsleven van Jezus Christus**, waaraan wij reeds hier op aarde naar GEEST en ZIEL deel mogen hebben. Dit is **deel hebben** aan het HEMELSE KARAKTER van het HOOFD, van Jezus Christus, ofwel aan de **Vrucht van de Heilige Geest** (Gal.5:22). Door dit Hemelleven, dit HEMELSE KARAKTER, deze **Zin van Christus** (1Kor.2:16) zijn wij uitlandse burgers van Gods Koninkrijk (Filip.3:20, letterlijke en NBG-vertaling); een status, waarnaar ook Paulus reikhalzend greep (Filip.3:10-14, Hebr.12:22-24).

De mens is vanwege de intrede der zonde gezet

om éénmaal naar het lichaam te sterven (Hebr.9:27), maar Christus heeft de prikkel van de LICHAMELIJKE DOOD weggenomen (1Kor.15:55-57, Joh.8:51). Een iegelijk die in Christus sterft, kent terstond na de lichamelijke dood een **bewust Geestelijk Leven** in Gods paradijs (2Kor.5:1, Joh.14:1-3, Luk.16:22 + 23:43).

32 De opstanding van het lichaam.

Vlak vóór Jezus' WEDERKOMST als **Koning over Zijn volk** en als Rechter over de antichristelijke wereld, met de LAATSTE (dit is de 7^{de}) BAZUIN, dus aan het eind der tijden en wel na de Grote Verdrukking, vindt de **Opstanding der doden** plaats (1Kor.15:51-54, 1Thess.4:15-17). Dan zullen de graven opengaan; zullen de verheerlijkte lichamen der rechtvaardige doden opstaan en zullen de geesten van deze rechtvaardige doden weer met een LICHAAM bekleed worden. Het zijn dan **Opstandingslichamen**:

“Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijheid, het wordt opgewekt in onverderfelijheid; Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.” (1 Kor.15:42-43)

Dit LICHAAM is:

1. **Onverderfelijk.** Het sterft niet meer, het is EEUWIG;
2. **Heerlijk.** Het is een mooi lichaam, een lichaam naar Christus, een HEMELS lichaam (Filip.3:21);

3. **Krachtig.** Het kent geen ziekte, geen vermoeienis, het is EEUWIG GEZOND;
4. **Geestelijk.** Het is een lichaam als de engelen er één hebben (Luk.20:36), NIET stoffelijk. Wel kan het zich materialiseren (Luk.24:36-43, Joh.20:26-27). Omdat het geestelijk is, kan het zich door stoffelijke muren heen begeven (Joh.20:19) en kan het zich, als elk hemels wezen, verplaatsen met de snelheid van de gedachte. Ook weer, omdat het geestelijk is en dus NIET onderhevig aan de wet van de zwaartekracht, kan het zich met de snelheid van de gedachte de Here tegemoet spoeden in de lucht als Hij wederkomt op de wolken om met Zijn heir en Gemeente dan weder te keren naar de aarde om daar het 1000-jarige Rijk op te richten (1 Thess.4:17), triomferend over de antichristelijken.

Dit is **de 1^{ste} opstanding**, hoewel er al een inleidende opstanding heeft plaats gehad met de opstanding van Jezus uit de doden (Matth.27:52-53).

Aan deze 1^{ste} opstanding hebben alleen de RECHTVAARDIGEN, **de ontslapenen in Jezus** en de overige rechtvaardigen uit het Oude Verbond, deel (Luk.14:14, Openb.20:4-6). Deze opstanding wordt ook wel de **Opstanding des Levens** genoemd (Joh.5:29, Hand.24:15, Dan.12:2).

Dàn zullen “de leraars blinken als de glans van het uitspansel, en die er velen rechtvaardigen zal als de sterren, altoos en eeuwiglijk” (Dan.12:3). Dan zullen wij Hem gelijk wezen (1Joh.3:2, Kol.3:4, Filip.3:21).

Jezus zal namelijk bij Zijn wederkomst als Koning de RECHTVAARDIGEN (be)oordelen, maar niet naar hun ZONDEN (die zijn reeds onder het Bloed), maar **naar hun WERKEN** om hun het LOON te geven (Openb.22:12); dode christelijke werken (werken naar het vlees) zullen worden verbrand (1Kor.3:11-15).

De **2^{de} opstanding** vindt plaats 1000 jaar NA de 1^{ste} OPSTANDING; namelijk, na het 1000-jarige Rijk van Christus. Deze opstanding wordt ook wel **de opstanding der verdoemenis** genoemd (Joh.5:29, Hand.24:15, Dan.12:2), omdat NIEMAND van hen geschreven staat in het Boek des levens, want als ze erin geschreven stonden, zouden ze met de “opstanding des levens” (= de 1^{ste} opstanding) zijn opgestaan.

Ook deze verdoemden staan op met een ON-STERFELIJK opstandingslichaam, maar dan naar satan om dat eeuwige deel te ondergaan, wat ook satan en zijn horden als Gods EEUWIG OORDEEL toebedeeld krijgen (Matth.25: 41). Dit oordeel over de verdoemden zal dan plaatsvinden **voor de grote Witte Troon**, NA het 1000-jarige Rijk (Openb.20:11-15). Daar zal de mate van de doem worden bepaald, een thema dat in de laatste fundamentele lering wordt behandeld.

In Mattheüs 25:31-46 zijn BEIDE OORDELEN in **het licht der eeuwigheid** contemporair (= gelijktijdig) genoemd. Maar wij weten, dat er tussen beide oordelen Gods 1000 jaar verschil in tijd zit.

6. Het eeuwig oordeel.

Dit is de 6^{de} en laatste van de fundamentsleringen, genoemd in Hebreeën 6:1-2. Deze fundamentslering onderwijst, dat God niet alleen een God van LIEFDE en BARMHARTIGHEID is (1Joh. 4:8+16, Exod.34:6, 2Kron.30:9, Jak.5:11), maar dat Hij ook volkomen is in GERECHTIGHEID en **Gerechtigheid eist oordeel** over de ZONDE (Ps.97 :6, Hebr.7:2, Ps.111:7, 119:120, Jes.4:4, Rom.1:18, Jak. 5:22).

35

Omdat onze God ook een God is van GERECHTIGHEID moest de Zoon van God de straf op de zonde ONDERGAAN, wil God de in de zonde vervallen mensheid kunnen redden en begenadigen (Joh.3:16). Nu de zonde ook INDERDAAD in Christus VERZOEND is, kan de Zoon, werkende door de Heilige Geest in deze dagen, ook legaal een IEDER genadig zijn, die BEROUWVOL tot Hem komt om hem/haar de **eeuwige verlossingen en volmakingen** te delen, die Hij door Zijn DOOD en OPSTANDING voor de zondige mensheid verworven heeft.

Hij heeft de in zonde vervallen mens tijd gegeven om zich tot Hem te BEKEREN, opdat Hij hem geneze naar geest, ziel en lichaam (Hand.28:26-27, 2Petr.3:9, 1Tim.2:4), Hij heeft hem 120 (jubel)jaren gegeven (Gen.6:3); dat is 120x50 jaar = 6000 jaar, van Adam af tot de Grote Verdrukking toe; dan zal God de DEUR tot de GENADE sluiten (Luk.13: 24-25 – en in typerende zin: Gen.7:13-16).

In IEDERS leven spreekt God via het GEWETEN

van de mens. Ook heeft Hij Zijn volk **Zijn Wet, Zijn Woord**, gegeven. Hij zal ieder mens daarnaar oordelen (Rom.2:12-16, Ps.119:105+ 130).

Gods persoonlijke oordelen, reeds hier op aarde.

36

Soms moet God, wanneer Hij ons tot BEKERING roept, in ons persoonlijk leven ingrijpen (oordelen), ons een **halt** toeroepen om zo niet verder te gaan. Als dit gebeurt, is dit, hoewel het een smartelijke ervaring is, GENADE van God!

Een voorbeeld hiervan vindt men in het leven van Jona. Hij kwam door God in doodsnoed in het ingewand van die vis. Maar deze ervaring bracht hem gelukkig tot INKEER, tot **bekering tot God**, waardoor God hem uit die put-toestand haalde.

Jesaja zegt: *“Wanneer Uw gerichten op aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld (aarde) **gerechtigheid**.”* (26:9b)

Soms komt Gods PERSOONLIJK oordeel als iets DEFINITIEFS over de mens of een groep van mensen. Men ervaart dan iets DODELIJKS, waardoor hun aardse leven als een oordeel van God vroegtijdig wordt afgesneden (Luk.13:1-5)!

Ook kan de mens, nog levende op aarde, DEFINITIEF tot Gods OORDEEL vervallen en AFGE-SNEDEN zijn van alle verdere GENADE van God. Dit gebeurt als hij/zij **de zonde (= lastering) be-gaat tegen de Heilige Geest** (Mark.3:29, Luk.12: 10, 1Joh.5:16-17).

Deze zonde kan alleen worden begaan door hen,

die God kennen, òf Hem gekend hebben. NA het begaan van die zonde worden zij gekenmerkt door grote **HARDHEID tegen God, Zijn Woord en Zijn Gemeente.**

Gods persoonlijk oordeel na de lichamelijke dood.

37 Wanneer de tijd van GENADE voor de mens voorbij is, komt hij, als hij **ONBEKEERD** sterft, bewust onder het **OORDEEL** van God (Luk.16:23-31). Men heeft NA de lichamelijke dood **geen tweede kans** (Hebr.9:27).

Men wacht daar in het **DODENRIJK** (= hades – Ps.55:16, Ezech.31:15-18) op de Grote Dag van Gods Eindoordeel (zie blz. 41). Het zwaarste oordeel van God zal diegenen treffen, die de **Genade van God** in hun leven **BEWUST** van de hand hebben gewezen (Matth.11:20-24). Het is **VRESELIJK** te vallen in de handen van de **OORDELEN-DE** God (Ps.76:8, Hab.3:3-13, Hebr.10: 31)!

Algemene **INLEIDENDE** oordelen van God.

Hoewel God de mens 120 (jubel)jaren heeft gegeven (Gen.6:3) en daarna het **ALGEMENE OORDEEL** over die mens uit zal spreken op Zijn **grote Witte Troon** op de **GROTE Oordeelsdag** (zie onderaan de volgende blz.) kent de wereld toch zekere **INLEIDENDE** algemene oordelen van God.

Het 1^{ste} ervan was de **ZONDVLOED**, **de water-vloed**, die Hij in Noachs dagen over de **GANSE**

aarde zond, omdat 's mensen boosheid algemeen was en hun zonden tot aan de hemel reikten (Gen.6:5-8 + hoofdstuk 7). Hierna beloofde de Here God, dat Hij de aarde niet meer door WATER verdelgen zou (Gen.9:12-17).

Het 2^{de} algemene, inleidende oordeel vond plaats ten dage van Lot; namelijk dat oordeel over de steden **Sodom en Gomorra**, vanwege hun schandelijke HOMOFILIE. Toen verdiert Hij de steden door middel van een regen van VUUR en ZWAVEL uit de hemel (Gen.19).

De 3^{de} algemene, inleidende oordelen zijn de EINDTIJD-oordelen. Wij onderscheiden ze in:

- de **7 zegel**-oordelen ([Openb.6 + 8:1](#)),
- de **7 bazuin**-oordelen ([Openb.8:6-13](#) + [hoofdstuk 9 + 11:15-19](#)),
- de **7 fiool**- (of schaal-)oordelen ([Openb.15 + 16](#)).

De ZEGEL- en gedeeltelijk ook de BAZUIN-oordelen willen **zondaren tot bekering roepen**.

De overige oordelen zijn tot VERNIETIGING van de onbekeerlijke en de ongehoorzame mensen.

Te midden van deze EINDTIJD-oordelen moet Gods oordeel over de GROTE HOER, de valse staatskerk van de eindtijd, apart genoemd worden. Ook haar zonden reikten tot aan de hemel (Openb.18:5) en God zal haar oordelen ([Openb.18:6-8](#)). Hij gebruikt hiertoe de antichrist en de laatste 10 koningen van Europa ([Openb.17:16-17](#)).

Het laatste inleidende, algemene oordeel geschiedt met **de WEDERKOMST van Christus als**

Koning. Dan zal Hij de antichrist en de valse profeet levend in **het eeuwige vuur** werpen ([Openb.19:20](#)) en alle antichristelijke volken, die het teken van het beest hebben ontvangen, doden ([Openb.14:9-11](#) + [19:21](#), Ps.2:8-9).

Wij plegen dit algemene, inleidende oordeel “**Armageddon**” te noemen ([Openb.16:15-16](#)).

39 Gods algemeen eindoordeel: de GROTE, WITTE TROON.

Deze Grote Oordeelsdag vindt plaats NA het [1000-jarig Vrederijk van Christus](#) en NA de Opstanding ten Oordeel (Joh.5:29, [Dan.12:2b](#), [Openb.20:5a](#)).

Ontvangen de ZALIGEN **een geestelijk opstandingslichaam naar Christus** (Filip.3:21, 1Joh.3: 2), dienovereenkomstig ontvangen de satanische mensen in hun opstanding ten oordeel een geestelijk en eeuwig lichaam naar satan om hun eeuwig deel onder de duivelen te ontvangen (Matth. 25:31-46, [Openb.20:11-15](#)).

GEEN alverzoening.

Er zijn er die denken, dat ook de EEUWIGHEID van Gods doem een einde neemt, omdat zij aan de ene kant denken, dat het Griekse begrip voor EEUWIGHEID eindig is, en aan de andere kant omdat zij zich blind staren op de **Liefde** van God, zonder daarbij rekening te houden, dat Hij óók **Gerechtigheid** is.

Dezulken denken dat ALLE mensen uiteindelijk

begenadigd worden. Zij wijzen op teksten als Jesaja 45:23, Romeinen 14:11 en Filippus 2:10-11. Dezulken zien niet, dat dit “buigen van de knieën” en de “erkenning van Jezus’ Goddelijke Heerschap(pij)” dan zal moeten geschieden, óók in hun respectievelijke plaatsen van DOEM!

Dezulken worden gewezen naar Gods waarschuwendende woorden, dat onbekeerlijke en ongehoorzame mensen een OORDEEL en een DOEM wacht **tot in alle eeuwigheid** ([Openb.14:11](#) + [19:2-3](#), [Mark.9:43-48](#), [Jes.66:24](#)).

Ook zijn er die denken, dat zelfs satan en zijn horden uiteindelijk van God genade krijgen. Maar voor hen geldt Gods Woord, dat de DUIVEL (satan en zijn horden) “dag en nacht in alle eeuwigheid gepijnigd zal worden.” ([Openb.20:10](#)).

De Bijbel leert uitdrukkelijk **géén alverzoening!**

Laat ons, deze laatste fundatielering kennende, daarom blijven in een gerust geweten (= vrij van schuld), opdat wij niet enigermate in het OORDEEL van God vallen.

Als nu deze 6 fundatielingen in ons hart en leven LEVEND zijn gemaakt door de Heilige Geest, kunnen wij groeien in Christus, in het Nieuwe, Goddelijke leven, zo God door Zijn genade dit toelaat ([Hebr.6:3](#)).

Tot slot nog een paar symbolische getallen.

Zo zijn dan de 6 fundatie-boodschappen gebracht. Ze zijn gericht tot de ZONDIGE mens, die het ge-tal 6 draagt. Maar die boodschappen zullen ons

niet in der waarheid tot fundatie strekken van de Geestelijke Tempel Gods, die wij moeten vormen, als Jezus Christus dit niet – door de Heilige Geest – in ons aanlegt.

Jezus draagt het getal 2; Hij is de 2^{de} Persoon in de Godheid. Zo krijgen wij $2 \times 6 = 12$ als de door Jezus Zelf in ons gerealiseerde fundatie (1Kor. 3:11).

Hijzelf wordt dan **onze NIEUWE Levensfundatie**.

41 Wij zien ook, dat het Nieuwe Jeruzalem deze 12-voudige fundatie heeft (Openb.21:14), waarin de 12 namen van de fundaments-apostelen van het Lam geschreven staan, omdat Jezus hen als Zijn instrumenten heeft gebruikt om de fundatie van de Kerk/Gemeente, van de LEVENDE God aan te leggen.

Het Koninkrijk Gods binnen-in ons

Het leven van Christus in ons.

1. De rechtvaardigheid Gods in ons, verkregen door het geloof.

*“Aan wie (= Zijn heiligen) God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is CHRISTUS **IN u** (= letterlijke vertaling), de Hoop der heerlijkheid.”*
(Kol.1:27)

Hebben de fundamentalsleringen, wanneer wij die ter harte hebben genomen, door de werkingen van **Christus in ons**, ons verlost van het ik-fundament, van de OUDE MENS in ons, en ons **het Hemelse fundament – de Here Jezus Chris-**

tus (1Kor.3:11) – gebracht, zo kunnen wij ons thans uitstrekken naar de rechtvaardigMAKING naar de rechtvaardigHEID, die er voor ons in Christus, onze **Opstandings-Heiland**, is (Mark.5:6). Dan kan die Opstandings-Heiland door **Zijn Woord en Geest** binnenkomen in ons DENKEN, hart en LEVEN (Ps.24:7-10).

42 *“Zo dan, indien iemand **IN Christus** is, die is een NIEUW SCHEPSEL; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is ALLES NIEUW geworden!”* (Kor.5:17)

Dit Nieuwe Leven in Christus is als een HEMEL-VUUR, dat Christus in ons hart en leven ontsteekt (Luk.12:49). Het verteert alles, wat onrein en duister is en vult het denken en het hart en het leven van de uit God geborene met **de Liefdegloed en de Natuur van Christus** (1Kor.2:16, Rom. 5:5, 2Petr.1:4).

- In Openbaring 21:5 zegt de Almachtige: “... Ziet, ik maak **alle dingen NIEUW**...”
- En 2 Korinthe 5:18a vervolgt: “**En al deze dingen zijn uit God** (NIET uit ons!)!”

God (door Christus), en dus NIET wij, werkt dit alles in ons uit.

Het is het Nieuwe Levenslied, waar Psalm 96:1 + 98:1-2 en Jesaja 42:10 over zingen. Het is het doorbrekende **Eeuwige Leven: Volmaakt Opstandingsleven** voor ons verkregen door Jezus' DOOD en OPSTANDING (Hebr.10:14, 2Kor.5:21, 2Petr.1:4). Dit zijn de Zaligmakende Genadekrachten, waar Titus 2:11-12 + 3:4-7 over spreekt.

Reeds hier op aarde moet Gods Gemeente **Zijn Wijsheid** ten toon spreiden tegenover de machten

der duisternis (Ef.3:10), terwijl de Bruidsgemeente in de Grote EINDTIJD-OPWEKKING, de grote [Spade Regen-Opwekking](#), bekleed is met de Mantel van Gods HEERLIJKHEID en [HEILIGHEID](#) (Jes.60:1-3 + 4:2, 1Petr.1:5).

Dit NIEUWE LEVEN moet in ons groeien.

43 Deze **vernieuwing** door de Heilige Geest (Tit.3:5) begint in ons DENKEN door te breken (Rom.12:2, Kol.3:1-3) door het HOREN (soms door het LEZEN) van **Gods Blijde Boodschap** (= het **Evangelie** – Rom.10:17). Dit vernieuwt ons denken, omdat ons DENKPATROON in overeenstemming wordt gebracht met het denkpatroon van de Bijbel, met dat van God. Hierdoor ontdekken wij de **zondige staat** van ons hart en leven. Het brengt ook GELOOF in ons hart, waardoor wij dit HART en ons LEVEN leren openen voor en ons leren overgeven aan de Here Jezus Christus, onze Verlosser-God, Die in ons verbroken en verslagen hart Zijn – op Golgotha voor ons verkregen – **Zaligmakende Genadekrachten** stort, waardoor Zijn TOTALE VERNIEUWING in ons hart en leven –door [de Heilige Geest](#)– wordt uitgewerkt (Ps.51:12+19, Jes.40:3-5, Jer.31:33, Ezech.36:26, Hebr.10:16). Tenslotte breekt dit [NIEUWE LEVEN](#) **zichtbaar** in ons leven van iedere dag door (2Kor.3:18 + 4:16).

Zoals alles wat leeft GROEIT, zo moet dit leven in ons dus **ook groeien** (Joh.3:30, Hand.19:20). Het spruit uit als een WEDERGEBOORTE (Joh.3:3+5, Tit.3:5, 1Petr.1:23).

Dàn is **de Christus(Natuur)** in ons als een BABY (een ZUIGELING – 1Petr.2:2, 1Kor.3:1-3) TEDER en behoeft in grote mate de Bewarende Hand van Christus (1Thess.5:23) tegen de aanslagen en verleidingen van de duivelse geest. Deze bewarende hand van de Heer wordt vaak tot uitdrukking gebracht via de liefdevolle NAZORG van de herder in de Gemeente, maar ook door de **rechtstreekse bemoeienis en voorziening van de Heilige Geest**.

Na het babyschap in Christus komen wij in het KINDSCHAP Gods. Geestelijke KINDEREN zijn, als de NATUURLIJKE kinderen, nog niet sterk (Ef.4:14, 1Kor.14:29, 1Tim.3:6). Ze kunnen nog **niet geestelijk onderscheiden**, wat van God, het vlees of van de duivel (als een “engel des lichts” – 2Kor.11:13-15) is, want ze zijn nog ONERVAREN in **het Woord der Gerechtigheid** (Hebr.5:13).

Na het kindschap in Christus groeien wij op tot JONGELINGEN (mannen en vrouwen) in Christus (1Joh.2:13-14). Dàn zijn wij sterk, want **het Woord blijft in ons**. Ons DENKEN, HANDELEN en LEVEN is dan geheel overeenkomstig het **denkpatroon van Gods Woord**, conform de “Wet van de Geest des Levens” (Rom.8:1-2). Dan OVERWINNEN wij DE BOZE, want wij worden dan met **innerlijke kracht** BEKRACHTIGD (Kol.1: 9-11). Dàn heeft Christus GESTALTE in ons verkregen (Gal. 4:19).

Het Woord der Gerechtigheid van God, dat het Wezen van Jezus Zelf tot uitdrukking brengt, heeft

in zich de natuur der **Reinheid, Heiligheid en Liefde Gods**, een Natuur die als “Vrucht van de Heilige Geest” in ons tot ontwikkeling wordt gebracht (Gal.5:22). Deze **Vrucht van Gods Gerechtigheid** is dan in dezulken tot volle ontplooiing gekomen (Mal.4:2). Ze vormt hun LEVENSGRONDSLAG en MOTIVATIE.

Deze **Liefde Gods** (Rom.5:5) groeit uit tot VOLMAAKTE broederliefde (Joh.13:34-35 + 15:17) en deze broederliefde tot **Liefde jegens alle mensen** (2Petr.1:7). Dan “VADEREN” en “MOEDEREN” dezulken, in wie deze Liefde tot rijpheid is gebracht over de JONGERE KINDEREN in Christus (1Joh.2:13-14) en geven hun leiding en geestelijk voedsel in de Naam van de Here (het “hoeden” en “weiden” – Joh.21:15-17).

Alzo groeien wij op tot Heiligheid en Volmaaktheid in Christus (Matth.5:48, Ef.3:16-19 + 4:12-16, 2Kor. 7:1, Kol.1:28 + 3:14, Hebr.6:1a, 2Tim.3:17); iets, waartoe de Here God de mens reeds vóór de grondlegging der wereld geroepen heeft (Ef.1:3-5).

Zo worden wij volkomen klaargemaakt om deel te hebben aan **onze Eeuwige Erfenis in het Hemelse Licht** (Kol.1:12).

Oorzaken, waarom dit NIEUWE LEVEN vaak in ons niet groeit.

ONWAAKZAAMHEID kan **verkillig** van de liefde Gods **in ons** veroorzaken, in ons DENKEN, HART en LEVEN, die stremmend werkt op de groei van

het Nieuwe Leven in ons en zelfs dit Leven TE-NIET-DOEN, als gevolg van:

1. Gedeeltelijke terugval in het oude, wereldse leven.

46

Door de VERLEIDING, die in de wereld om ons heen is en die zich snel vermenigvuldigt (Matth.24:12) naar de **uiterste ongerechtigheid** (Ezech.21:25), en door de druk der machten van de duisternis om ons heen, kan bij ONWAAKZAAMHEID zich weer een lust in ons ontwikkelen in het, eerst verlaten, WERELDSE **ik- en lustleven**. Wij krijgen weer lief iets, wat uit de wereld is, waardoor wij weer gaan denken overeenkomstig de INDOC-TRINATIE van het wereldse, moderne denken, waardoor **de Liefde tot God verkilt**. Zo komt de zondemacht (weer) in ons.

Laat ons de wereld niet liefhebben, noch iets wat uit de wereld is (1Joh.2:15-17); laat ons de wereld ONTVLUCHTEN (2Tim.2:22a). Laat ons op dit gebied een “eerlijke lafaard” zijn, omdat wij anders door die geestelijke wereldmachten der duisternis worden overwonnen, want niet wij, **maar Christus** heeft die Wereld(machten) overwonnen (Joh.16:33). Laat ons daarom, als die wereld verleidt, die plaats van verleiding ontvluchten, laat ons **in Christus vluchten**.

Ontvluchten wij de wereld niet, dan beïnvloedt zij ons denken, hart en leven door middel van rechtstreekse intermenselijke beïnvloeding en zondige

contacten, of door beïnvloeding via allerlei media in deze wereld (televisie, radio, krant, tijdschriften, boeken, reclame, enzovoort).

Dan gaan wij weer **werelds denken**, weer streven naar MACHT en RIJKDOM en POSITIE. Onze gedachten worden weer vleselijk.

Vleselijk denken heeft te maken met ons lichaam; het vormt een onderdeel van het wereldse denken (1Joh.2:15-17).

Zijn wij weer VLESELIJK gaan denken en leven, dan zijn onze zintuigen **geen dienstknechten** (Gods) meer in ons leven, maar MEESTERS en AFGODEN!

Hoe gemakkelijk kunnen wij weer WERELDS gaan denken (grootsheid des levens koesteren), als onze Gemeente groeit en wij dit allemaal zo **geweldig** gaan vinden. Het is net zoals dat MOS-TERZAAD, dat zo'n GROTE BOOM is geworden, waarin de vogelen des hemels (satans duistere machten) zich gaan nestelen; waarin zij zich "thuis" gaan gevoelen (Matth.13:31-32).

Dat dit gevaar van terugval in het wereldse denken (denkt eraan, ik zeg niet: een afval van Christus en een terugval in de wereld, maar iets, dat een beginsel ervan is), dat de beïnvloeding door het duistere denken van deze wereld niet denkbeeldig is, vertellen ons de profetieën aangaande de "wijze en dwaze maagden" (Matth.25:1-13), en die uit Mattheüs 24:12 en Joël 1:1-12. En deze slaap, deze "verloedering" der Gemeente ge-

schiedt notabene vlak voor de Komst van Jezus, als Bruidegom!

Laten wij ons beïnvloeden, dan plegen wij geestelijk OVERSPEL. Wij hebben dan de Here Jezus lief èn iets uit de wereld, uit de duisternis; iets van VLEES en BLOED of iets van de materie. Het zijn betrekkingen met het rijk der zonde!

48 Wij zien dit uitgebeeld in de grote hoer van Openbaring 17 en 18. Zij zegt de Here Jezus lief te hebben; ze zegt zelfs Zijn bruid te zijn, Zijn koningin (Openb.18:7), maar hoereert met de wereld en haar koningen (Openb.17:2) en zit op het antichristelijke statenbeest (Openb.17:3).

Ook de Gemeente Pergamus (Openb.2:12-17) liet zich leiden door WERELDSE gedachten (Openb. 2:13-15) en pleegde zo geestelijk overspel!

Wij zien de funeste gevolgen van zo'n overspelig hart ook in het leven van Simson (Richt. 14-16).

Zo'n **gedeeld hart** wil de Here Jezus niet langer bezitten. Hij verlaat zo'n hart en leven, gelijk Hij de Gemeente van Laodicea (Openb.3:14-22) verliet, en haar tot BEKERING en REINIGING riep, opdat Hij weer bij haar binnen kon komen om AVONDMAAL met haar te kunnen houden (Openb.3:20), gelijk Hij ook Simson verliet!

Elke bruidegom begeert zijn bruid met jaloersheid; hij begeert haar voor zich alleen; zo óók de Hemelse Bruidegom (Hgl.8:6). In Hooglied vraagt Hij de Bruid Hem te zetten als een (brand)-ZEGEL op haar hart en arm. Het omgekeerde, dat de Bruid

haar Bruidegom vraagt haar te zetten als een zegel op Zijn hart en arm is overbodig, want **de Here Jezus heeft Zijn Bruid lief**, (ja, Hij heeft de gehele wereld lief en wil haar daarom redden). Zo komt de LIEFDE van God ook in haar hart. Deze liefde kent een najiver (jaloersheid) die zo hard is als het graf!

49

Tegen ONWAAKZAAMHEID en GEFLIRT met deze (dingen der) wereld en met de ongerechtigheid wordt ons veelvuldig in de Schrift gewezen, onder andere in 2 Korinthe 6:14-18 + 7:1. Hij wil Zich ten enenmale een eigen volk REINIGEN, **verlost** van alle ongerechtigheid, een volk, dat zich beijvert in het doen van **Gods Wil** (Tit.2:14). Daarom wordt er ook in Hooglied 4:12 gesproken van een "besloten hof", van een "verzegelde fontein". Ze zijn dan "besloten" en "verzegeld" **voor Hem alléén!**

Flirten wij met de (dingen der) wereld, dan bieden wij de duivelse machten der lucht een BRES in het christelijk bastion van ons denken, hart en leven, om er in binnen te dringen en erin te nestelen. Ze beginnen met onschuldig lijkende gedachten, begeerten en levensgewoonten, maar al gauw vormen ze even zovele helse ketenen der ZONDE! Ze worden ons dan van evenveel belang als een hand, een voet, een oog (Matth.5: 29-30, Mark. 9:43-48)!

Laat ons daarom **de Here Jezus Christus al-léén blijven liefhebben** en Hem ALLE levensgebieden en ons diepe, arglistige hart (Jer.17:9) bewust over-

geven, en die levensgebieden in het bijzonder, waar het één en ander nog aan mankeert, opdat Hij ons dan kan/zal verlossen en reinigen van ALLE besmetting van vlees en geest en onze heiligmaking zo VOLEINDIGE in de vreze des Heren (2Kor.7:1).

Door zo'n gedeeltelijke terugval of gedeeltelijke bekering worden wij geestelijk LAUW (Openb.3:15-16). Men is dan geen VURIGE, maar een "LAUWE" christen; men is dan noch een waar christen, noch een wereldling!

Laat ons liever blijven wonen in Zijn Golgotha, waar Hij alles voor ons heeft VOLBRACHT; waar Hij voor ons **een Eeuwige Verlossing** heeft te weeggebracht (Hebr.9:12). Zo zal Hij ons daar ontmoeten en ons zegenen met al de zegeningen van de hemel, zodat de totale en eeuwige VERLOSSING van satan en zonde in ons, en in ons leven dan worde gerealiseerd.

2. Onbeleden zonden, het verharde hart.

Een ander gevaar, dat een christen in deze wereld besluit, zijn **onbeleden zonden**, dikwijls gepaard met rechtvaardiging, een goed praten, van het eigen gedrag of de eigen persoon; of met VERHARDIG van het schuldige hart.

Niemand van ons in deze wereld is VOLMAAKT (**onberispelijk**). Onwillekeurig struikelt men en valt... Zeker, men staat dan weer op, maar laat ons daarbij NIMMER vergeten om de Here dan **onmiddellijk** onze dwaling, onze struikeling, onze

zwakheid, onze ZONDE, te BELIJDEN, want de zonde verlaat de mens niet anders dan door zijn mond (1Joh.1:9). Dat NIEMAND zich dan RECHT-VAARDIGE voor mens en God, of een ander de schuld ervan zal geven – gelijk Adam na zijn zondeval tegenover de Here God deed (Gen.3:12) – of zijn zwakheid of overtreding gewoonweg frustrere (= er niets mee doen of wegwuiven)! Laat ons onmiddellijk met belijdenis van schuld schuilen onder het vergevend en verzoenend Bloed van Gods Lam!

Ook als men door zwakheid zich vergrijpt aan de naaste en hem/haar zo leed of schade berokkent, heeft men deze schuld jegens de naaste te BELIJDEN en **goed te maken!** De Schrift waarschuwt ons voor een christenleven, dat bevekt BLIJFT met het kwade geweten (1Tim.1:19 + 3:9).

3. Een gebedloos leven.

Een christenleven, dat niet in gemeenschap BLIJFT met de Bron van dit leven, Jezus Christus, moet wel OPDROGEN! Wij moeten namelijk drinkende blijven van dit **Levende Water** tot deze Bron in ons WOONT (Joh.4:14). En als deze Bron in ons welt en springt, hebben wij ons hart en leven **omheind te houden** voor invloeden uit de wereld, opdat die Bron in ons niet zal opdrogen, omdat Christus deze plaats met jaloersheid **voor Zich alléén** opeist (Hgl.8:6).

Gebedloosheid wordt in de Schrift dan ook als **een zonde** aangemerkt (1Sam.12:23).

“Zoekt Mij en leeft!” zegt de Here in Amos 5:4! Zo

hebben wij in ons leven hier op aarde ALTIJD Hem te ZOEKEN en te vinden, omdat de hof van ons hart NIET uitdroge, NIET verwildere, NIET gevuld zij met distels en doornen (Mark.4:18-19).

Bidden is in **levend contact staan** en dit contact onderhouden met de Bron van dit Leven. Wij hebben onze geestelijke stekker in de hemelse Contactdoos te houden!

52 Een BIDDEND leven is dan ook een open-deurhart hebben (Openb.3:8), waardoor de Heiland te allen tijde Zijn HEIL kan uitstorten in dat hart en leven, en die ziel kan leiden, waarheen Hij ook wil, zodat Hij die mens kan gebruiken als een dienstknecht in de Kracht van de Heilige Geest tot redding en volmaking van anderen.

Satan zal alles doen om de lust tot het gebed te ondermijnen, terwijl de Heilige Geest ons deze lust zal instorten om tot Jezus en tot de Vader in de Naam van Jezus te komen (Joh.4:8).

4. Niet genoegzaam onderzoek van de Schrift: Gods Woord niet bewaren in het hart.

Het Woord van God is ons richtsnoer in dit leven, een "lamp voor onze voet" (Ps.119:105+129-130) in de duisternis van deze wereld. Als wij Gods Woord niet hadden, zouden wij door de misleidende krachten van de boze spoedig verdwaald zijn en onze koers naar God toe verloren hebben, zoals hij dat ten tijde van Eva's verleiding had gedaan (Gen.3:1-6). Daarom zien wij in de geschiede-

nis en in deze wereld om ons heen zijn strijd tegen de BIJBEL!

Daarom vraagt de Here aan al Zijn liefhebbers om Zijn GEBODEN (Zijn Woord) **te bewaren** (Joh.14 :15+21+23 + 15:7+10). En HONGERIG Zijn Woord te ETEN ([Openb.10:8-10](#)).

53 Doen wij dit door persoonlijk Bijbelonderzoek of **Bijbelstudie**, dan worden onze gedachten VER-NIEUWD naar het patroon van de Bijbel en leren wij de “goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God” kennen (Rom.12:2). Ook leren wij verstaan, hoe schromelijk wij voor God te kort schieten in ons hart en leven, zodat wij onszelf in alle BEWUSTHEID de Here offeren als een levende offerande om door Hem te worden **herschapen** naar Zijn wil (Ps.51:7-13 + 119:131-136, Rom.12:1-2). Zo zal Hij, door Zijn Heilige Geest, Zijn Woord in ons hart griffen en zal ons leven een “open brief” worden door Zijn herscheppende hand (2Kor.3:2-3, Hebr.10:16). Doen wij dit niet of te weinig, zo zullen wij onkundig blijven van **Gods volmaakte wil**, en kan de boze zich in onze gedachten, ons hart en leven “nestelen” en ons MISLEIDEN door een “vrome geest” uit de diepten der hel, waardoor wij geestelijk niet groeien; integendeel, wij zelfs geestelijk misvormd raken!

5. Blikken op de kwalijke omstandigheden en niet op Jezus en Zijn Woord.

“Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de in-

wendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet, want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig." (2Kor.4:16-18)

Wij hebben ons te allen tijde te verheugen in het vernieuwde werk van Christus in ons, dag bij dag.

De Overste Leidsman **voleindigt** onze geloofsweg, HEILIGT en VOLMAAKT ons, als wij Zijn onvolprezen, zaligmakende arbeid in ons dagelijks met BLIJDSCHAP en in het geloof VERWACHTEN (Hebr.12:1-2, Jes.40:31).

Laat ons in deze verzekering leven, dan zullen de kwalijke OMSTANDIGHEDEN ons niets doen, omdat wij dan op **Zijn overwinning** blikken (2Kor.2:14-16). Wij weten dan, dat ALLE dingen ten goede medewerken, allen die Hem LIEFHEBBEN (Rom.8:28).

Dan is alles zeker; namelijk als wij blijven wandelen in de zekerheid van het geloof. Dan worden wij INNERLIJK en UITERLIJK **naar Zijn Evenbeeld** veranderd, dag bij dag (2Kor.3:17-18).

Dan wordt ook Romeinen 8:29-30 wáár in ons leven. Dan zeggen de omstandigheden ons NIETS meer, al zijn die nog zo slecht. Immers **God is voor ons** (Rom.8:31-39).

Maar blijven wij NIET blikken op de Heer en op Zijn Woord (Beloften), maar op de omstandigheden, dan zinken wij weg in **twijfel en vertwijfe-**

ling, in onzekerheid en vrees, zoals Petrus in de golven zonk, nadat zijn oog niet langer op Jezus zag, maar op de storm (Matth.14:28-31). Dan vormen wij een SPEELBAL in de tergende handen van satan en blijven wankelen tussen **hoop en vrees**. Zo wast ons geloof niet langer en de Nieuwe Scheping in ons kwijnt weg (Mark. 4:19)!

55 6. De NIET absolute aanvaarding van Christus' Heerschap.

Aanvaarden wij Christus' Heerschap **niet absoluut**, dan zullen wij Hem ter verantwoording durven roepen, wanneer Hij een zeker leed of verlies in ons leven heeft toegelaten (Luk.20:1-8). Dit is natuurlijk een **afschuwelijke** houding tegenover **de Bron van Liefde en Wijsheid** en een getuigenis geen VREZE Gods te bezitten.

Aanvaarden wij Zijn Heerschap **wèl absoluut**, zo zullen wij Zijn roepstem, om in te gaan in het stervensproces met Christus van het eigen-ik, gehoorzamen (Luk.9:23-25, Rom 6:1-7).

Wij hebben dan geleerd ons **ik-fundament** van het leven door Christus te verruilen tegen het **Christus-fundament** van het Leven, waardoor Hij de Absolute Koning (Levensvorst) wordt en Hij ongestoord Zijn Heilige Tempel in ons af kan bouwen, zonder weerstrevingen (= tegenwerkingen) van onze kant (1Thess.5:23).

2. In Christus groeien als een wijnrank.

De Here Jezus geeft ons in Johannes 15 een treffende gelijkenis van onze groei IN Hem; namelijk gelijk de groei van een wijnrank.

Johannes 15:1, *“Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.”*

56

Hijzelf is de ware Wijnstok, waaruit de ranken slechts kunnen groeien. Er is in de ganse wereld maar één ware Wijnstok en ALLE ranken, ALLE christenen, moeten **uit Hem** groeien, ingeplant zijnde in Hem. Dit komt in ons leven door de **Genade Gods**, waardoor een intieme omgang met Jezus, de ENIGE ons door God gegeven Zaligmaker, mogelijk wordt (1Kor.1:30, 1Tim.2:5, Joh.14:6).

Geen enkele andere mens – ook geen voorganger, hoe innemend en welbespraakt ook, geen enkele Gemeente, hoe aangenaam ook, geen enkele leer, hoe treffend en bewonderenswaardig ook – kan een mens ZALIG-MAKEN. Dit kan alléén geschieden door ons persoonlijk geloof in Gods Zaligmaker, door onze AANNAME VAN en OVERGAVE AAN **de Here Jezus Christus**, het Lam van God, Dat voor de zonden der wereld stierf op Golgotha (1Kor.2:2).

Als wij ons aan Hem hebben OVERGEGEVEN, in **belijdenis van schuld**, in geloof van Zijn volbrachte werk op Golgotha, komen Zijn **Zaligmakende Genadekrachten** (Tit.2:11-14 + 3:4-7) in ons werken met KRACHT (Kol.1:27-29).

God de Vader is de Landman. Wij beseffen dik-

wijls zo weinig van het aandeel, dat God de Vader in onze zaligmaking heeft, en tòch is Hij de Bewerker van al het genadewerk (1Kor.1:30, Joh.6: 44)!

Johannes 15:2, *“Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.”*

Elke rank vormt met de wijnstok een ORGANISCH geheel. Ze leeft uit de wijnstok: ze ontvangt de levenssappen, de levensimpulsen, uit de wijnstok, waardoor ze groeien kan.

Willen wij geestelijk groeien, dan moeten wij eveneens zo ORGANISCH verbonden zijn met de Here Jezus, **het Lam Gods**, door een door de Heilige Geest gedragen GEBEDSLEVEN, door een door de Heilige Geest geleid **Woordonderzoek** en door een daadwerkelijk in de Heilige Geest GEDRENKT zijn (Kor. 12:13b).

Elke rank is geroepen om vrucht te dragen. Deze vrucht is nooit tot nut van de rank of wijnstok zelf, maar altijd tot zegen van ANDEREN. Als de rank organisch verbonden blijft met de wijnstok zal ze dus bij bekomen (= verkregen) WASDOM vanzelf vrucht voortbrengen. Alleen een ZIEKE wijnrank, een door één of andere ziekte bevangen rank, draagt geen vrucht. Die rank wordt door de landman WEGGESNEDEN!

In geestelijke zin is dit evenzo. Wanneer is de rank ZIEK, zodat zij niet tot wasdom groeien kan? Wij vinden het antwoord in Markus 4:19. Deze Schriftuur zegt, dat het Woord Gods in ons niet kan uitgroeien (niet tot WASDOM kan komen) als

wij in ons hart:

1. de **zorgen** (zorgvuldigheden) van deze wereld, de moeilijkheden die de mensen en de omstandigheden ons aandoen;
2. de verleiding van de **rijkdom**;
3. de **begeerlijkheden** omtrent de andere dingen (Lukas 8:14 noemt deze: de wellusten van het leven);
4. niet aan Jezus VERLIEZEN, niet door Jezus (af)sterven aan deze dingen. Dit vers in Markus 4 waarschuwt ons: "**dan dragen wij geen vrucht**"!

58

Zijn wij wèl VRUCHTDRAGERS; zijn wij wèl vruchtdragend voor onze omgeving, zodat de mensen met wie wij omgaan, komen tot BEKERING TOT en GELOOF **IN Jezus**, dan REINIGT de hemelse Landman, de Geest van de Almachtige God, ons van alle RESTEN van eerder genoemde, nog in ons werkende dingen van het oude leven.

Dan kunnen de levenssappen van de ware Wijnstok ONGEHINDERD de rank doen groeien tot **wasdom en meerdere vruchtdracht!**

Johannes 15:3, "Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb."

De hemelse Landman reinigt ons door Zijn Woord (Joh.17:17, Ef.5:26). Door ditzelfde Woord worden wij WEDERGEBOREN (1Petr.1:23-25, Joh. 3:3+5, Jak.1:18). Door ditzelfde Woord LEVEN wij (Joh.1:4) en GROEIEN wij, als het in ons LEVEND is gemaakt door de Heilige Geest, vandaar de termen "**water**"

(badwater des Woords – Ef.5:26) en “**Geest**” in Johannes 3:5.

Wij worden zalig-gemaakt door een HEILIGE God, daarom eist Hij van ons heiligmaking als een eerste vereiste (1Petr.1:16, 1 Thess.4:3, Kol.1:21-22, Hebr.12:14). Anders kunnen wij nooit in een hemels ORGANISCH geheel staan met Hem, Die Heilig is; anders kunnen wij nooit de Bruid zijn van de hemelse Bruidegom!

59

Laat ons daarom **Zijn Heiligheid** VREZEN, want als wij willens en wetens in de zonde blijven, is Hij voor ons een **verterend vuur** (Hebr.12:29)!

Johannes 15:4, “*Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft; also ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.*”

Wij zullen altijd en in alle eeuwigheid **RANKEN in Hem** blijven. Nooit zullen wij een ONAFHANKELIJK leven UIT ONSZELF hebben, maar altijd **uit Hem LEVEN**. Nooit zullen wij een ONAFHANKELIJKE boom des Levens worden, maar altijd **TAKKEN**, ingeplant in **de ENIGE Boom des Levens** (Rom.11:17-24), het Lam Gods, het Woord Gods. Nooit zullen wij HET Woord Gods worden maar wel DRAGERS van Gods Woord!

Johannes 15:5, “*Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.*”

Als wij in diepe gemeenschap met Jezus blijven, zo worden wij **Zijn Leven, Zijn Natuur** (2Petr. 1:4), **Zijn Zin** (1Kor.2:16) deelachtig en openbaren **Zijn Wijsheid** (Ef.3:10), **Zijn Liefde** (Rom.5:5), **Zijn Hei-**

ligheid, Zijn Wil, aan deze wereld, waardoor zondaars tot GELOOF in Hem en OVERGAVE aan Hem komen en zij door Hem worden GERED. Zo dragen wij véél Vrucht.

Zijn wij niet in gemeenschap met Hem, zo kunnen Zijn krachten niet door ons heen werken. Elk werk dat wij dan voor Jezus doen is een **dood werk!**

Johannes 15:6, *“Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.”*

Christenen die niet in gemeenschap met Jezus blijven leven, sterven geestelijk af! Het krachtenveld van satan komt dan weer in die levens werken. Het brengt ze weer tot VERWOESTING. Al wat het stempel draagt van de verwoesting der zonde komt onder het **oordeel van God**; het EEUWIGE VUUR (Matth.25:41).

Johannes 15:7, *“Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.”*

Blijven wij echter in **het krachtenveld van Jezus**, van Zijn Heilige Geest, dan worden de WIL en de ZIN van Christus in ons LEVEND, zodat wij tot de Vader kunnen bidden in Jezus' Naam (dat is: datgene wat Jezus wil). En zo'n gebed wordt **altijd verhoord** op Gods tijd (Joh.14:13 + 15:16 + 16: 23-24).

Johannes 15:8, *“Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.”*

God de Vader wordt VERHEERLIJKT, wanneer wij **een Vruchtdragende bediening** hebben.

Laat ons echter in onze vruchtdracht DISCIPELEN van Jezus **blijven**, dit is ACHTER Hem aan gaan (Hij moet elk werk **beginnen en leiden** tot het einde toe, want zonder Hem kunnen wij niets doen), Hem altijd ALLE EER gevend!

Johannes 15:9-10, *“Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkertwijls Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.”*

Een hecht ingeplante rank in Christus draagt het kenmerk van de **Liefde Gods** (in het Grieks: Agape) en van de HEILIGHEID van God; van een **leven naar Gods Wil**, naar het DENKPATROON van Gods Woord; ze draagt het kenmerk van de VRUCHT of het RESULTAAT van de Heilige Geest in **ons HART** en LEVEN (Gal.5:22).

Johannes 15:11, *“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.”*

Een ander kenmerk, eveneens als **Vrucht van de Geest**, is een leven VERVULD van de **Hemelse Blijdschap**, een blijdschap die groeit tot haar verzadiging toe (Ps.16:11).

Johannes 15:12-13, *“Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkertwijls Ik u liefgehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.”*

Broederliefde is het wezenlijke kenmerk van Jezus' Gemeente. **Waarachtige Liefde vergeeft**, en wordt bedroefd waar zij wordt verworpen of veracht, maar zij HAAT niet (1Kor.13:4-8). Zij is het wa-

re kenmerk van DISCIPELSCHAP (Joh.13:34-35). De Liefde van Jezus (Gods Liefde) geeft zelfs het eigen leven op **om dat van een ANDER te red-den!** In de Schrift worden wij ernstig gewaar-schuwd tegen het zondigen tegen deze broeder-liefde (Matth.5:22-26).

Johannes 15:14-15, *“Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend ge-maakt.”*

Zijn wij **RANKEN in Christus**, die uit Hem leven en werken, dan noemt Hij ons Zijn VRIENDEN, en Hij vertelt ons, wat Hij van plan is te doen.

Hij vertelt ons toekomstige dingen (Joh.16:13). Soms zijn het Gods GEHEIMEN, die wij nog niet aan de anderen kunnen vertellen, omdat zij er nog niet klaar voor zijn, of enkel omdat God ons dit in vertrouwen heeft medegedeeld.

Ook Abraham was Zijn VRIEND, daarom vertelde Hij hem wat Hij van plan was te doen met Sodom en Gomorra (Jak.2:23, Gen.18:17).

Johannes 15:16, *“Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.”*

De tot WASDOM gekomen ranken in Jezus heeft God UITVERKOREN om veel **blijvende Vrucht** te dragen.

Johannes 15:17, *“Dit gebied Ik u, opdat gij elkander*

liefhebt.”

63

Hoe benadrukt de Heer hier AL Zijn discipelen, alle ranken, om elkander te blijven **liefhebben**, elkander te blijven **accepteren**, nooit meer het leven uit en voor ZICHZELF te leiden, maar altijd dit **Heilige Liefdeleven** uit Jezus Christus te KOESTEREN, dat de ander meerder acht dan zichzelf (Ef.5:21, Filip.2:3-4), om zo SAMEN Zijn geestelijk LICHAAM te vormen (1Kor.12:27), **Zijn Goddelijk Gezin** (2Kor.6:18).

Johannes 15:18-25, *“Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezond heeft. Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader. Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat. Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.”*

Als RANKEN van de **Hemelse Wijnstok** worden wij door de wereld (de mensen die willens en we-

tens in de zonde, in satan, willen blijven) gehaat!
Johannes 15:26-27, “Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginne met Mij geweest.”

Als RANKEN van de Hemelse Wijnstok zullen wij echter staan in de **Kracht van de Almachtige Heilige Geest**, waardoor wij in deze ons hatende wereld effectief kunnen blijven GETUIGEN van Jezus' volkomen Redding van satan en zonde, en Overwinning erover (Hand.1:8, Jes 60:1-3).

Als de ranken aan de wijnstok.

Als de ranken aan de Wijnstok, zijn w' aan U verbonden, Heer.
 Gij geeft ons de heil' ge roeping, Vrucht te dragen tot Uw eer !
 In onszelf zijn wij onmachtig, zonder U komt niets tot stand,
 Maar wij zullen veel vermogen, zo w' in U zijn ingeplant !

Koor:

Help mij, Heer, in U te blijven, groeiend, wassend, dag aan dag,
 Dat mijn leven U ter ere, rijke vruchten dragen mag !

Dode en verdorde ranken, snijdt de grote Landman af,
 En zij worden onmeedogend, in het Vuur verbrand als kaf.
 Ziet, dit dringt mij tot de bede: “Heer, behoed mij voor een val !
 Dat ik nimmer Uw gemeenschap, en Uw glimlach derven zal !”
 Alle rank, waaraan de Landman, ziet, dat vruchten zijn gegroeid,
 Wordt door Hem met zorg en liefde, maar met vaste hand gesnoeid
 !

Heiland, wil zo-ook mijn harte, reinigen van iedere smet,
 Leer mij meer dan ooit te zoeken, Uw gemeenschap in 't gebed !

3. In toenemende mate gedrenkt:

- in het **Leven van Christus**,
- in de **Geest van Christus** (1Kor.12:13b),
- in de **Wateren van Ezechiël 47**.

De wateren die uitgaan van het Lam van God.

Ezechiël 47:1-2, *“Daarna bracht Hij (= Gods Geest, de Heilige Geest) mij (Ezechiël) weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren (beeld van “het Water des Levens”) uit, van onder de dorpel des huizes naar het oosten; want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door den weg van de noorderpoort, en voerde mij om door de weg van buiten, tot de buitenpoort, de weg, die naar het oosten ziet; en ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde.”*

De DEUR van het Huis van de Hemeltempel kunnen wij gevoegelijk vergelijken met de POORT van de [Tabernakel van Israël](#), die ook naar het OOSTEN uitziет. In geestelijke zin betekent het oosten de **Troon van God**, omdat Hij ook wel de **Zon der Gerechtigheid** wordt genoemd (Mal.4:2), en de zon komt elke ochtend in het oosten op.

Zien wij door de POORT in het tabernakelterrein, zo zien wij het brandofferaltaar als eerste object. Dit BRANDOFFERALTAAR vertelt ons van het Lam van God, Dat in het kruispunt der eeuwen eens voor de zonde der mensheid stierf en zo **een volmaakte, een eeuwige verlossing** van satan, van de zonde en de gevolgen ervan (ook ziekte en

dood), verworven heeft (Hebr 9:11-15). Wanneer wij dit Lam van God en Zijn voor ons gestorte Bloed, berouwvol op ons zondig hart leggen (van deze handeling is het koperen brandoffer-altaar met daarop het ZONDOFFER een beeld), ontvangen wij de door God geschonken GENADE: **vergiffenis van zonden** en de Heilige Geest, Die ons van ALLE zondebanden verlost en van ALLE greep van satan op onze geest, ziel en lichaam, op grond van ons GELOOF in het **Volbrachte Werk** van het Lam van God, op grond van ons geloof in Zijn Bloed. Hij voert ons op in de ruimte en leidt ons in al de **Goddelijke Waarheid**, ons vervullende met het Levende Woord van God!

Deze Wateren ontspringen aan de rechterzijde van het Huis, dus in het zuiden.

Stellen wij ons het Lam van God voor, hangende aan het kruis, zo is Zijn aangezicht gericht naar de Vader, naar het "Oosten". Uit Zijn RECHTERZIJDE, uit de speerwond, stroomde bloed en water... (Joh.19:34), als de uitdrukking van Zijn DOOD voor ons. Sindsdien is Hij op grond van Zijn offer, van Zijn dood en opstanding voor ons, **de Genadevolle Gever** en **Doper met de Heilige Geest** (Matth.3:11). Daarom komen in dit beeld de GEESTESWATEREN uit de rechterzijde van het altaar. Het **Lam van God** is dus de gezegende BRON van deze Wateren!

De wateren, die tot aan de ENKELS reiken.

Ezechiël 47:3, *"Als nu die man naar het oosten uitging,*

zo was er een meetsnoer in zijn hand; en hij mat 1000 ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkelen.”

67

De man die hier genoemd wordt en die in hoofdstuk 40:3 (van Ezech.) wordt ingeleid als “een man met de gedaante van koper met een meetsnoer in zijn hand”, is een beeld van elke knecht van God, die de mensheid het Evangelie brengt. Zijn gedaante is van KOPER. Koper drukt Gods toorn over de ZONDE uit. Deze man maakt dus – door de werkingen van de Heilige Geest, die in hem werken – zijn toehoorders ZONDEBEWUST, opdat zij zich tot God BEKEREN. Het meetsnoer in zijn hand is de Mate waaraan het Huis van God heeft te voldoen; namelijk aan de Mate van Christus (Ef.4:13). Deze MATE is dus ook het **Woord van God**, want de Heilige Geest bouwt het Huis van God exact naar dit Woord!

“Hij mat 1000 ellen (10x10x10 el)”. Dit geeft uitdrukking aan de VOLMAAKTE werking van het Woord van God in de kracht van de Heilige Geest.

De Wateren raakten in dit beeld eerst de ENKELS van Ezechiël. Zijn voeten, die de **levenswandel** van de mens typeren, zijn dan gedrenkt in die Geestelijke Wateren, in de Heilige Geest.

U ziet dat de Heilige Geest – vóór Zijn inwoningmaken in het LICHAAM van de gelovige – hier, als eerste aanleg (als 1^{ste} handeling), zijn ZIEL, zijn **levenswandel** in steeds toenemende mate in Zich drenkt. Steeds meer geraakt de ziel, dat is, het LEVEN van de gelovige, **in Christus** en wordt ze

OPNIEUW GESCHAPEN. Wat God in zijn ziel heeft **herschapen** is NIEUW, is VOLMAAKT, hoewel die Volmaaktheid moet komen door GROEI! Zoals elke VRUCHT moet groeien tot WASDOM, alsook **de Vrucht van de Heilige Geest** (Gal.5:22). Deze begint met een WEDERGEBOORTE. Teksten, die uitdrukking geven van deze wedergeboorte vindt men in Johannes 5:3-8 en 1Petrus 1:3+23.

Deze wedergeboorte en verdere groei in Christus bewerkt de Heilige Geest **door het Woord van God te planten**, te schrijven, **in het verstand en in het hart van de gelovige** (Hebr.10:16), die zich BEROUWVOL en in belijdenis van zijn zonden en tekortkomingen aan Hem heeft overgegeven. Zo maakt Hij dat Woord van God in ons LEVEND en worden wij door dat in ons Levend gemaakte Woord **vernieuwd in ons denken** en in ons GE-MOED (= hart – Rom. 12:2) en wordt alles van ons, wat in Christus wordt gebracht, **verlost van al het oude** en NIEUW (volmaakt) GESCHAPEN (2Kor.5:17-18a), waardoor wij “Gods goede, welbehaaglijke en volmaakte wil” leren verstaan (Rom.12:2), ons van ganser harte er aan gaan onderwerpen en ons onder de leiding van Zijn Heilige Geest gaan stellen (Rom.8:14-16).

VELEN van Gods kinderen blijven geestelijk hier en gaan niet verder. Zij kennen Jezus, hebben Hem lief en luisteren naar Zijn Geest, wandelen door de Geest (Gal.5:16, Kol.2:6), gehoorzamen

Gods Woord, maar hebben geen honger naar meer. Wij moeten in steeds DIEPER mate gedrenkt willen worden in **de Kracht van het Nieuwe Leven**, in de Heilige Geest, om de Kracht te kunnen hebben satan te alle tijde te overwinnen!

De wateren, die tot aan de KNEIËN reiken.

69

Ezechiël 47:4a, *“Toen mat hij nog 1000 ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën;...”*

Dit méér wordt hier in vers 4a uitgedrukt. Nu moeten de KNEIËN worden gedrenkt in deze **Geestelijke Wateren**, in Zijn Heilige Geest. Ons **GEBEDSLEVEN** moet nu gedragen en gemotiveerd worden door de Heilige Geest (Ef.6:18). De uiting van zulk **BIDDEN** is de tongentaal, die de bidder nu ontvangt (Rom.8:26-27, 1Kor. 14:2+14). Dan komt de Geest van Christus in zijn Lichaam wonen (1Kor 6:14). Hiermee legt Christus **de Bron van zegeningen** IN de gelovige. Ze wordt in hem “tot een FONTEIN van Water, springende tot in het eeuwige leven” (Joh.4:14).

Wij hebben in Johannes 4:1 gezien, dat de Bron van deze zegeningen van **het Nieuwe Leven**, door de Heilige Geest, het Lam van God Zelf is; het Lam, Dat voor ons **STIERF** en **OPSTOND** uit de dood. Wij kunnen dit fenomeen van Gods liefde gevoegelijk **het Kruis** noemen, hoewel wij beslist niet het ruw houten kruis zelf bedoelen, want daarin ligt vanzelfsprekend generlei kracht. Laat mij u waarschuwen voor deze vergissing, die vele chris-

tenen maken, want de duivel zal u kunnen misleiden en zijn occulte kracht er in kunnen leggen!

Het is dus de Geest van het Lam van God, dat IN ons het Kruis wil planten tot op de BODEM van ons hart, tot op de BODEM van ons oud denken, tot op de BODEM van ons oud leven! Hij reinigt en HEILIGT de mens, wiens oorspronkelijke, Goddelijke bestemming hiermee weer wordt hersteld; te weten: een REINE Tempel van Gods Heilige Geest! Psalm 24:7-8 geeft de binnenkomst van de intrekende Triomfator weer. Nu en voortaan wordt het kind van God in zijn gebeden gedragen op de vleugelen van de Geest tot voor Gods troon (Ef.2:18)!

Als men in/door de Heilige Geest in tongen spreekt is men dus, in dit beeld, **tot de knieën gedrenkt in Hem**. Dan kennen wij een tedere en liefdevolle verhouding tot God, die wij **in reinheid en frisheid** hebben te onderhouden, anders verliezen wij deze heerlijke omgang met Hem!

Vormen van gebedscontact met God.

Tongentaal als een **persoonlijk contact met God heeft dus geen nut voor de Gemeente**, ze vormt geen enkele boodschap voor haar en ook geen voorbede, waarop ze "amen" kan zeggen. Zulk een bidden hoort daarom niet thuis in de Gemeente, als men in die Gemeente voor moet bidden, want dan moet men door de Gemeente verstaan worden (1Kor.14:15-17). Ik heb het hier dus over het **GEBED in de erediensten**. Deze gebeden moeten

niet alleen **verstaanbaar** (duidelijk te horen) zijn, maar ook kort en doelgericht.

Is men in een GEBEDSDIENST en worden er **gebeden en smekingen** gedaan met dankzegging (Filip.4:6), dan kan er individueel of gezamenlijk gebeden worden, in het laatste geval met een voorbidder. In dit geval kan er wat langer gebeden worden, doch ook weer niet te lang, rekening houdend met de geestelijke zwakte, waarin anderen mogelijk nog verkeren, of omdat anderen ook in voorbidding willen treden.

Ook hebben wij bij gezamenlijke BIDSTONDEN altijd rekening te houden met de mede-bidders om ons heen, dat wij geen storend element vormen voor hun gebeden.

Bij individueel gebed kan hier het gebed “in tongen” worden gebeden. Is men thuis, in de binnenkamer in gebed, dan kunnen deze gebeden met dankzegging net zo lang duren en net zo luid worden gehouden, als de bidder er behoefte aan heeft. Ook kan men hier net zo lang “in tongen” bidden, als onze geest dit behoeft.

Iets anders is het bidden in AANBIDDINGSDIENSTEN, die persoonlijk of collectief kunnen worden gehouden. In deze diensten is de tongentaal wel degelijk op haar plaats, omdat zij God zoekt te verheerlijken. Soms heeft men de gave van tongenzang, de Geesteszang waarmee men God aanbidt en verheerlijkt. Ook in een gezamenlijke aanbiddingsdienst moet er plaats kunnen zijn voor

een solo tongenzang van AANBIDDING!

De laatste tijd ontwikkelt zich onder aanbidders een geïmproviseerd zingen tot verheerlijking van God in de eigen taal. Dit geschiedt dan na inzet van de zangleider, die de gelovigen aanspoort een "nieuw lied" voor God te zingen.

Is men in een collectieve aanbiddingsdienst, dan kan een ieder in die groep God **individueel aanbidden**; soms leidt de Heilige Geest de Gemeente als een collectiviteit in **aanbidding tot God**.

Behalve BIDDEN in de Geest en AANBIDDEN in de Geest kan de Gemeente of een individu door de Geest ook komen in **lofprijzing en dankzegging** (Ef.5:19-20, Joz.6:15-16+20). Geschiedt dit gezamenlijk dan hanteert de Geest gewoonlijk de ZANGLEIDER van die groep tot deze gezamenlijke lof en prijs.

De **dankzegging** tot God, die door het GELOOF gemotiveerd is, leidt vaak tot VERHORING van de gedane gebeden (Ps.50:23). Aanbidding, lofprijzing en dankzegging vormen vaak tegenover de vijand het voeren van een geestelijke oorlog (Joz.6:15-16+20, Hand.16:25-26).

Verder kan men door de Geest **in voorbidding treden** voor personen, Gemeenten, steden, landen of voor heel de wereld (Jer.29:7, Ef.6:18-19, 1Tim. 2:1-4).

Geschieden zulke voorbiddingen intens en door de Gemeente als een collectiviteit, dan vormen ze vaak de geestelijke motor tot een opwekking!

Een andere vorm van contact met God is het in de

geest **waarnemen van de wacht**, die een knecht van God doet, als hij op zijn Heer wacht tot het ontvangen van de nodige instructies of van verdere instructies tot zijn dienst (Ps.37:34, Ezech.44:15-16, Hand.6:2-4, Mark.3:14b).

Verhinderingen van gebedscontact met God.

73

Elk **gebedscontact met God** kan door binnentredende ZONDE worden verhinderd!

Elke knecht van God, die door VERLEIDING of innerlijke zwakte ZONDIGT, dient **onverwijld** (= zonder uitstel) zijn overtreding bij God te BELIJDEN en zich geheel te stellen onder het Bloed van het Lam (1Joh.1:9), zodat zijn dienstbaarheid kan worden voortgezet in de Heiligheid van God (Jes.52: 11-12, 1Petr.1:15-16, 1Thess.4:1-4).

Een verhindering van het gebed kan ook geschieden door liefdeloos gedrag jegens een broeder of zuster (Matth.5:22-26, 1Petr. 3:7). Ook hier dient het kind van God onverwijld zijn overtreding **te belijden** en zijn tekortkoming jegens de mens, wie zulks is aangedaan, te HERSTELLEN! Hoeveel van Gods kinderen blijven in dit stadium van gedrenkt zijn in de Geest en gaan niet verder!

De wateren, die tot aan de LENDEN reiken.

Ezechiël 47:4b, “...en hij mat nog 1000 (el), en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lenden.”

Dan meet de knecht van God nog eens 1000 ellen. Het Woord van God moet de hoorders leiden

tot **arbeid in de Here**, tot werken **door de Geest**, tot het voortbrengen van geestelijke kinderen IN en DOOR de kracht van de Heilige Geest. Symbolisch moeten de heilige Wateren dan gaan reiken tot aan de lenden (= heupen); immers, dit is bij de mens de plaats voor het voortbrengen van kinderen. Door de Geest worden wij dan **geroepen en bekwaamd** tot de arbeid in Hem.

74 Het is frappant, dat het komen van de Wateren tot aan de knieën en het komen van die Wateren tot aan de lenden in één vers, als in één adem, vermeld zijn. Hierdoor wordt er als het ware tot uitdrukking gebracht, hoe sterk de **arbeid in Christus** verweven is met het GEBEDSLEVEN. Wij hebben slechts datgene te doen, wat Hij ons zegt te doen! Er moet daarom een gezonde verhouding zijn tussen de Meester en de arbeider in Christus. De laatste moet **een luisterend hart** voor de Meester hebben om Zijn verdere Instructies te ontvangen.

*“En Hij klom op de berg, en riep tot Zich, die Hij wilde; en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er 12, opdat zij met Hem zouden zijn, en **opdat Hij dezelve zou uitzenden** om te prediken; En om macht te hebben, de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen.”*
(Mark.3:13-15)

Vooreerst de waarheid: “Hij riep tot Zich, **die Hij wilde**”. In de roeping tot de ARBEID in Christus is er dus een UITVERKIEZING, niet in de Zaligma-king, want God wil, dat **alle mensen** zalig worden, waartoe zij zich moeten BEKEREN tot Hem

(1Tim.2:4, 2Petr.3:9). Waarom is er, wat de arbeid betreft, een uitverkiezing? Wel, vooreerst moet u er **KLAAR** voor zijn. Weliswaar is iedere rank geroepen om wijndruiven voort te brengen, maar niet iedere rank is er al **VOLWASSEN** voor. Christus kent als geen ander de mate van onze **geestelijke volwassenheid**.

75

Verder bepaalt Hij, waar wij in het geestelijk Lichaam van Christus worden gesteld. Deze positie bepaalt het soort **AMBT**, het soort **ARBEID**, dat wij hier en later **in Gods Koninkrijk** hebben te doen (1Kor.12:11+18).

Hij riep ze, opdat zij **met Hem** zouden zijn. Hij heeft ze eerst **KLAAR** te maken, toe te bereiden, toe te rusten. Gods Geest komt hiertoe tot ons **in ons sterfelijk lichaam** (Rom.8:11). Zo is Hij dicht bij onze geest. Wij van onze kant moeten in geest en in waarheid contact met Hem zoeken in onze **GEDACHTEN** en **OVERLEGGINGEN** van ons hart (Kol.3:1-2, Rom.12:2). Wij hebben te allen tijde **OPEN** voor Hem te staan, de **WACHT bij Hem WAARNEMEND**.

Laat ons niet overhaast willen arbeiden, maar op Hem **WACHTEN** (Ps.37:34). Weliswaar staat er: *“Gaaf dan heen, onderwijst al de volken...”* (Matth. 28:19), maar dit zei Hij vooreerst tot Zijn **11** discipelen/apostelen (Matth. 28:16). Verder heeft Hij gezegd: *“blijft* gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult **AANGEDAAN ZIJN** met Kracht uit de hoogte!” Hij zegt niet: “Totdat gij in tongen spreekt!” Wij moeten eerst aangedaan zijn **met Macht, met Gods**

Autoriteit!

Ik weet, dat zo'n houding scherpe KRITIEK uitlokt. Maar MARTHA-christenen zullen altijd kritiek hebben op MARIA-christenen, zoals Martha kritiek had op Maria (Luk.10:40), maar Jezus oordeelde, dat Maria het **Goede deel** had uitgekozen, wachtend aan de Voeten van Jezus (Luk.10: 42). Het tegendeel van "het Goede deel." is "het slechte deel", dat Martha had uitgekozen.

76

Verstaat mij goed. Ik zeg niet, dat wij moeten wachten met het GETUIGEN van Jezus, met het vertellen aan anderen, wat WONDERLIJKS Jezus aan ons en in ons leven heeft gedaan. Dit GETUIGEN moeten wij **van het begin af aan** doen.

Ook als Hij ons heeft GEROEPEN tot een taak, hebben wij nog (steeds) te WACHTEN op Hem **tot Hij ons uitzendt**. Vergelijkt de roepingen van David en Johannes de Doper en hoe zij op de Here hebben gewacht!

Laat ons WACHTEN op God een hunkerend wachten zijn, een POSITIEF wachten met de smeekbede: "Zend ook Mij, Heer!" (Jes 6:8). En als God heeft gesproken, laat ons dan LUISTEREN, laat ons GEHOORZAMEN! God slaat nooit de plank mis. Hij gaat **van Overwinning naar Overwinning!** Dit is ook wat in Openbaring 6:2 wordt uitgedrukt door de Ruiter op het witte paard. Hij is een Triomfator, de strijd is op Golgotha gestreden. Hij is hier als een triomferende Ceasar, die Rome binnengaat. Hij heft Zijn triomf -boog (het overwin-

nende Woord) omhoog. Hier komt geen pijn meer aan te pas, want de strijd **is** gestreden en de overwinning **is** er. Daarom staat er ook geschreven, dat Hij “overwinnende uitgaat tot overwinning!” Hier gaat de Geest van God, inwonend in de Gemeente, **in Opwekkingskracht uit** tot de einden der aarde met het Evangelie is bereikt! De knecht van God is dan slechts de STRIJDWAGEN, waarop de Overwinnaar rijdt (Hgl.6:12).

Laat ons in ons enthousiasme nooit willen werken **zonder Hem**, want dan zouden wij een dood werk doen, wij zouden dan bouwen met “hout, hooi en stoppels” (1Kor.3:12b). Laat de Geest van God altijd het werk beginnen en leiden, zo zal dat werk ook Zijn stempel dragen; het zal levend zijn. Wij zullen dan bouwen met geestelijk “goud, zilver en edelstenen”!

Er is door het overhaast prediken reeds heel wat schade aangebracht. Hoeveel zijn erdoor niet dood gepredikt? Deze MACHTELOZE WOORDEN hebben het **Evangelie van de Levende God** heel wat SCHADE berokkend!

Worden wij **door Hem uitgezonden** zo rust Hij ons toe met Bedieningsgaven (Openbaringen van de inwonende Geest – 1Kor.12:4-11) naar de roeping tot de dienst, waartoe Hij ons geroepen heeft. Hij geeft ons mede Zijn AUTORITEIT, zodat wij, staande tegenover de vijand, de Macht van God Zelf openbaren **tot VOLLE overwinning en bevestiging van de Waarheid** van het Evangelie van

de levende God (Matth.28:18, Hand. 1:8, 1Joh. 4:4, 2Kor. 2:14-17).

Ook **de bediening** is onderhevig aan GROEI, aan toename aan ontwikkeling, aan WASDOM én onderhevig aan de GROEI van het **nieuwe karakter** van de knecht van God (1Tim.1:6), tot de Volle Kracht van God vrijelijk door ons heen kan stromen tot redding en volmaking van anderen (Hand.1:8, Ef.4:11-13, Jes.60: 1-3).

78

Laat ons, als knechten en dienstmaagden van de Here, jagen naar deze **volkomen en vruchtbare bediening** in de Heilige Geest. En laat ons daarbij goed bedenken: een ieder van ons is bij verkregen WASDOM **geroepen tot VOLLE Vrucht-dracht in de Geest** (Joh.15:5)!

De wateren, waarin moet worden gezwommen.

Ezechiël 47:5, *“Voorts mat hij nog 1000 (el), en het was een beek, waar ik niet kon doorgaan; want de wateren waren hoge wateren, waar men door zwemmen moest, een beek, waar men niet kon doorgaan.”*

Weer zijn er 1000 ellen van arbeid door de knecht van God nodig om de arbeider Gods te leiden in de VOLMAAKTHEID van God, in de VOLLE **Liefde, Rechtvaardigheid en Heiligheid van God** (Ef.3:16-19 + 4:13-16). Symbolisch zwemt Ezechiël hier in de heilige Wateren van God.

Zijn wij zo VOLKOMEN GEDOOPT, gedrenkt in de Heilige Geest (1Kor.12:13b), dan smaakt ons hart en wezen VOLKOMEN, VOLMAAKT, de Natuur van God, Zijn **Volmaakte Liefde**, Zijn **Volmaakte**

Heiligheid, Zijn Volmaakte Heerlijkheid, Zijn Volmaakte Kracht (Jes.60:1-3)!

79

Gekomen zelfs in dit stadium zijn wij ons zeer bewust dat deze volkomen drenking in de Geest, en in het Leven van God, een zaak van zuivere genade is; deze heilige Wateren vloeien ons immers toe vanuit het Lam van God; iets dat wij in de verzen 1 en 2 van dit 47^{ste} hoofdstuk uit Ezechiël onder ogen hebben gezien. God brengt ons niet hier in Zijn volkomen zaligheid (Hebr.7:25, Kol.4:12), omdat wij zo braaf en lief zijn, maar omdat **wij hebben GELOOFD, dat Hij ons VOLKOMEN kàn zaligmaken**; en dat niet met ons HOOFD (de, zo genaamde, verstandelijke instemming) maar met héél ons hart!

Beschouwen wij de ontwikkelingen in de verschillende stadia, dan bemerken wij, dat deze volkomen **HEILIGMAKING** en VOLMAKING in Christus geen zaak is, die INEENS geschiedt, maar dat het een PROCES is, en een gevolg is van de **doorwerking** van het levende Woord Gods in ons. Wij zijn ons zeer wel bewust van het feit, dat wij vaak nog zeer veel “vlekken en rimpels” (Ef.5:27) in onze christelijke levenswandel hebben; dingen, die wij nog gedurig en met een verbroken hart, belijdend, hebben te leggen onder het Bloed van het Lam, op het genade-altaar van God.

De gelijkenis van het opkomend zaad verklaart ons, dat het geloofsplantje kan bestaan te midden van “doornen en distels” en dat die doornen en

distels het geloofsplantje kunnen “verstikken”, als wij die doornen en distels niet belijgend leggen in Gods hand om ons er volkomen van te verlossen (Mark.4:7+19).

Ook verhaalt de gelijkenis van het mosterdzaad (Mark.4:30-32), dat er, in onze opgegroeide geestelijke geloofsboom, nesten van de duivel als gevolg van onze ONWAAKZAAMHEID kunnen voorkomen! Dingen die wij belijgend hebben te leggen in de verlossende handen van onze Zaligmaker, opdat ze ons geen parten spelen en ons doen dolen van Christus af!

Ook zegt het Woord, dat het “**Licht uit de duisternis** zou schijnen” (2Kor.4:6). Dat “Licht” is het Nieuwe Leven in ons, dat zich gaat ontwikkelen te midden van de “duisternis” van het oude leven, als wij ons aan Christus hebben gegeven. Alleen hebben wij die “duisternis” getrouwelijk, dagelijks, te leggen **onder het Bloed van Gods Lam** (Luk. 9:23) en wanneer wij door onze ONWAAKZAAMHEID en door de verleiding van de boze weer in zonde vervallen, hebben wij die zonde onmiddellijk met een verbroken hart te belijden bij onze God (1Joh.1:9)!

Zo groeit dat **Nieuwe, Volmaakte Leven van Christus** in ons en verslindt de duisternis van de geestelijke dood in ons TOT OVERWINNING (1Kor.15:54). Zo groeit de “gestalte van Christus” (Gal.4:19), het leven van Christus, dat in ons wordt geopenbaard (2Kor.4:10-11), zo groeien wij IN Christus (2Kor.5:17-18a) en al wat “IN Christus” is, daar-

van is “al het oude voorbijgegaan; ziet, het is alles **Nieuw, Volmaakt** geworden”!

Wie IN Christus is WEDERGEBOREN “kan niet meer zondigen”, want men is **uit God geboren** (1Joh.3:9). Maar de DUISTERNIS in ons, die nog verslonden moet worden tot overwinning hebben wij **gedurig onder het Bloed te leggen**, opdat die door het OPSTANDINGSLEVEN van Christus in ons verslonden zij!

Wij kunnen dit proces van **Heiligmaking / Volmaking** vergelijken met de verovering van Palestina door Israël. Toen Jericho viel (te vergelijken met de wedergeboorte) was heel Palestina nog niet veroverd op de Kanaänieten. Het was slechts een **BEGIN!**

Zo hebben wij onze “heiligmaking te **VOLEINDIGEN**” door onzelf, in de kracht van de Heilige Geest, te **reinigen van ALLE besmetting van vlees en geest**” (2Kor.7:1). Zo wordt “onze oprechte geest èn ziel èn lichaam geheel en al, door de God des Vredes, **GEHEILIGD** en **BEWAARD** in Zijn kracht!” (1Thess.5:23).

Zo worden tenslotte alle laatste restjes, alle “vlekken en rimpels” (Ef.5:27) door Christus in ons, door de werking van Zijn Bloed, weggewassen en verslonden en kan het leven van Christus zich volmaakt in ons openbaren. Dan heerst de “Wet van de Geest des Levens in ons” (Rom.8:2). Dan zijn wij **VOLKOMEN in Christus**, dan is inderdaad “al het oude voorbij, ziet, alles is **NIEUW** geworden!” (2Kor.5:17, Openb. 21:5).

Dan hebben wij waarlijk deel aan de [Bruid van het Lam](#), zo zijn wij voor Hem “een besloten wel; een verzegelde fontein” (Hgl.4:12). Dan heeft Hij ons aangedaan met **het Bruiloftskleed der gerechtigheid** (Openb19:8, Matth.22:11-12, Jes.61:10), met Zijn Zonnekledij ([Openb.12:1](#)). Maar dan heeft Hij ons ook gekroond met de Machtskroon van de Heilige Geest, met Zijn diadeem van 12 sterren ([Openb.12:1](#))! Zo zijn wij waarlijk VERVULD met de Heilige Geest, en woont Hij in ons **met Macht!**

Hoe vaak horen wij mensen zeggen “Ik ben vervuld met de Geest!” terwijl zij slechts IN TONGEN spreken, terwijl zij in feite slechts bij het BEGIN zijn van de drenkingen in de Geest.

Zij zeggen: “Ik heb het!” “Ik ben er!” Ze blijven daar dan steken en strekken zich niet verder uit naar deze VOLMAAKTE **drenking in de Geest**. Maar laten wij als eindtijd-Christenen dit WEL verstaan en ons hiernaar uitstrekken. Zo kan God ook ons vormen tot leiders van Gods EINDTIJD-Opwekking, de OPWEKKING van Gods [Spade-Regen-tijd](#); zo zal Hij ook ons doen arbeiden in KRACHT, zo zullen grote tekenen en wonderen onze arbeid in Christus begeleiden en zullen de einden der aarde voor onze God worden bereikt!

Zie het schema hierna:

**Van de gang der Heiligmaking tot
Volmaaktheid in Christus.**

Die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat ook voleindigen

(Filip. 1:6, 2Kor.7:1).



Aangegord met Goddelijke Macht.

Christus heeft satan en zijn horden overwonnen, daarom moeten wij één met Hem zijn, willen wij staan en werken in Zijn Overwinning! Efeze 6:10 raadt ons aan om “KRACHTIG te worden in de Here”, om te staan en te werken “in de Sterkte Zijner Macht”, om oorlog te kunnen voeren tegen de duistere, satanische machten (Ef.6:12).

84 Deze **Macht en Kracht** van de **Almachtige tot redding en volmaking van VELEN** stroomt slechts dan vrijelijk door ons heen, als wij NIEUWE SCHEPPINGEN in de Here zijn geworden (2Kor. 5:17-18a). Het Nieuwe-Schepping-zijn wordt in dit Schriftgedeelte direct verbonden met de “*bediening der VERZOENING*” (2Kor.5:18b-20), als een geestelijke stap erna.

Dan stroomt het **Water des Geestes OVERWINNEND** door onze arbeid heen tot redding der wereld. Het is ook Gods bedoeling, dat de Geest OVERWINT (Openb.6:2). En wij mogen te allen tijde, onder alle omstandigheden en op alle plaatsen in het kielzog van deze OVERWINNING varen (2Kor.2:14). Zo maakt Christus **ons leven IN Hem** tot een GEDURIGE manifestatie van Overwinningen, omdat **Christus** de vijand verslagen heeft; omdat Hij de kracht van de vijand door Zijn DOOD en OPSTANDING voor ons tenietgedaan heeft (Joh.16:33, 1Joh.3:8b). Satan draagt in zich reeds het kenmerk van de VERSLAGENE, al gedraagt hij zich onder zwakgelovigen als OVERWINNEND.

Maar als ons geloof in Christus' Overwinning **in ons** levend is geworden en **in ons** is gerijpt, kan de Ware Overwinnaar **door ons heen** ACTIEF worden. Zo zal de vijand voor Hem op de vlucht slaan!

Daarom raadt de Schrift ons aan Gods Wapenrusting KOMPLEET aan te doen (Ef.6:11+13); namelijk de **Almachtige Kracht van Christus**, waardoor wij de sluwe streken van de duivel kunnen weerstaan en hem OVERWINNEND tegemoet kunnen treden in onze geestelijke oorlogsvoering tot de inbezit-name – voor Christus – van de mensen, voor wie Hij is gestorven en van de aarde als ónze van Godswege geschonken ERFENIS (Matth.5:5, Ps.37:11).

Een achttal karakteristieken van de overwinnende soldaat in Christus (Efeze 6:14-18, SV)

1. "hij STAAT"!

Een soldaat in het OVERWINNEND leger van Christus, Die ons voorgaat "in de hete, felle strijd" (Openb.12:7-8+11), kent een **Opstandingsleven**, is WAAKZAAM en PARAAT, om te allen tijde, wanneer Christus hem roept, te kunnen worden ingezet in het STRIJDPERK tegen satan en zijn horden.

2. "hij heeft zijn LENDEN (heupen) omgord met de Waarheid."

Het omgord-zijn spreekt van DIENSTBAARHEID,

niet een onafhankelijk willen werken in eigenge-reidheid; het spreekt van een volkomen **dienstbaarheid aan Christus**, overeenkomstig Zijn Waarheid, Zijn Woord (Joh.17:17).

Het geopenbaarde Woord van God moet voor Gods strijder ALTIJD het algemene richtsnoer zijn van zijn handelingen.

Het moet voor hem het **Goddelijk Reglement** zijn, waaraan hij zich in zijn gedrag en in de strijd heeft te houden.

Zijn LENDEN moeten ermee omgord zijn. De lenden vormen bij de mens de plaats van **voortbrenging**; geestelijk gezien dus ons vermogen om door het Woord, in de kracht van de Heilige Geest, geestelijke kinderen voort te brengen.

Met andere woorden: dit strijdend dienen van de Here tot geestelijke voortbrenging van velen moet **exact naar het Woord** geschieden; net zoals Mozes de Tabernakel, naar het hem getoonde He-melse Model, moest klaarmaken (Exod.25:9). Verder spreekt dit van een omvat-zijn door Christus, een luisteren naar Hem, een “vrijwillig gevangene” willen zijn van Christus.

3. “hij heeft het Borstwapen, het Pantser, der Ge-rechtigheid aangedaan.”

Dit spreekt van de **Nieuwe Goddelijke Natuur**, waaraan Gods strijder deel moet hebben (2Petr. 1:4, Jes.61:10), de Goddelijke modelkleding, die Gods soldaat moet hebben aangetrokken (Ef.4:24, Openb. 19:8), alvorens hij in het strijdtoneel wordt gezon-

den. Het is de GERECHTIGHEID van God (2Kor.5:21), die de zonde haat; maar het is ook een GERECHTIGHEID, die gepaard gaat met BARMHARTIGHEID jegens de zondaar, **die zich bekeert**. Het is de Natuur van Christus, in Wie WAARHEID gepaard gaat met GENADE (Joh.1:14). Nochtans kent deze **bewogenheid voor de zich bekerende zondaar** een COMPROMIS-LOZE felheid tegen satan en zijn zondemachten! En “alles wat NIET uit het geloof is, is ZONDE” (Rom. 14:23).

4. “hij heeft de Schoenen van de Bereidheid om het Evangelie te verkondigen aangedaan.”

Hij kent een innerlijke BEREIDHEID om God te DIENEN in het verkondigen van het Evangelie, **waar ter wereld maar ook en onder welke omstandigheden maar ook!**

5. “hij dekt zich met het Schild des Geloofs.”

Met dit Schild des Geloofs blust hij ALLE vurige pijlen, die de vijand op hem afschiet. Het is het **geloof in zijn roeping**, het geloof **in zijn zending**, waardoor hij weet te staan in Gods Autoriteit en Kracht! Hij weet, dat God hem “BACKT” (= verdedigd) en hij treedt daarom de vijand moedig en overwinnend tegemoet!

Dit POSITIEF optreden tegenover satan en zijn macht door het **geloof in zijn zending** doet de duivel en zijn horden VLUCHTEN, waardoor zondaren kunnen worden genezen en kunnen worden

gered uit hun klauwen!

6. "hij heeft de Helm der zaligheid op."

Zijn gedachten hebben een HEMELS objectief voor ogen; de vorming van het Koninkrijk van God, **het Hemelse Koninkrijk van Christus**. Hij zoekt Christus te doen regeren in Liefde, Gerechtigheid en Heiligheid!

88

Vergelijkt hiermee de muts die de hogepriester op had met de gouden plaat op zijn voorhoofd, waarop gegraveerd staat: "De Heiligheid van God" (Exod.28:36-38). Hij kent in zijn arbeid dus **GEEN aards en egocentrisch objectief!** **Hij weet zich in DIENST van de Hemelse Koning!**

7. "hij heeft het Zwaard van de Heilige Geest in zijn mond, hetwelk is Gods Woord."

Hij brengt de mensheid het Woord, **het Evangelie van Gods reddende Liefde**, dat als een zwaard ALLE duisternis scheidt van het Licht tot in de diepten van het menselijk hart toe; dat als een zwaard het rijk van satan bevecht ([Openb.1:16](#), Hebr.4:12). Het Woord van God is een zwaard van de Heilige Geest op Zijn lippen. Dit zegt ons, dat Gods soldaat dit zwaard slechts **SUCCESVOL en met Goddelijke Kracht** kan hanteren, als hij door de Heilige Geest tot de strijd is uitgezonden. Springt hij **EIGENWILLIG** in een zich voor hem openbarende nood, doet hij dit dus in eigen KRACHT of eigen INZICHTEN, dus zonder zich hiertoe definitief **door de Heilige Geest geroepen**

te weten, dan doet hij (geestelijk gezien) een DOOD WERK (1Kor.3:12, “hout, hooi en stoppelen” – 1Kor.3:15), dat bij testing verbrand zal worden, want dan is hij NIET toegerust met het Zwaard van de Geest; **hij spreekt het Woord Gods dan niet met MACHT uit!**

89

8. “hij moet te allen tijde blijven bidden in de Geest.” Hij moet zich **te allen tijde** verstaan met zijn Zender. Hij moet open blijven voor verdere Instructies; hij moet te allen tijde ALERT zijn voor nieuwe wendingen, die zijn Zender in de strijd aanlegt! Hij moet te allen tijde **bij God de wacht blijven waarnemen** (Ps.37:34)! Tegenover satan en diens listen, diens listige omleidingen, verleidingen en misleidingen (Ef.6:11) moet hij te allen tijde WAAKZAAM zijn voor zichzelf en voor degenen, die de Here hem heeft toevertrouwd.

E. van den Worm

Gedigitaliseerd door A. Klein