

DE SYMBOLIEK DER BIJBELSE GETALLEN

REV. C. J. H. THEYS

UITGEVERIJ BETHEL TEMPLE

BEKNOPT OVERZICHT van de SYMBOLIEK der BIJBELSE GETALLEN.

1. - God de Vader.
2. - God de Zoon.
3. - God de H.Geest; ook: volmaaktheid van getuigenis; individuele volmaaktheid.
- 3 $\frac{1}{2}$. - De helft van 7; een deel van de volmaaktheid, gaande tot de voleinding toe.
4. - Typerend voor de God-mens (in het licht van God, wordende mens, en bemoeienis hebbende met deze aarde); het is dus ook het getal van de aarde. Tevens symboliek van het 4-voudig Zoonschap van de Here Jezus Christus.
5. - Verzoening.
6. - Het getal des mensen; ook symboliek van de mens onder satanische invloed.
7. - Goddelijke volkomenheid en heiligheid; ook het getal van de sabbat, van rust, van de Dag des Heren, het Duizendjarig Rijk.
8. - Een nieuw begin, nieuw leven, opstanding.
9. - Volheid des H.Geestes in vruchtdracht.
10. - Volkomenheid in oordeel, in gericht, in wet.
11. - Dit is het incomplete apostolische getal.
12. - Volheid van Goddelijke ordening, oftewel apostolische volheid.
13. - Rebelle.
14. - Volheid des tijds.
24. - Priesterlijke ordening in het Koninkrijk Gods.
30. - Volwassenheid in bediening, ten goede en ten kwade.
40. - Volkomenheid in beproeving.
42. - Lijdzaamheid.
50. - Volheid in vrijheid; het getal van Pinksteren.
70. - Basisgetal voor toename in gerechtigheid zowel als in ongerechtigheid.
120. - Het einde van alle vlees.
600. - Goddelijk oordeel; totale afrekening in het raadsplan van God.

DE SYMBOLIEK der BIJBELSE GETALLEN.

Thans maken wij een begin met de symboliek van de Bijbelse getallen.

Het is nodig om aangaande deze dingen enig begrip te hebben. Om een arbeider te zijn, die het Woord des Heren recht snijdt, moet u dit Woord iedere dag onderzoeken.

Het Woord van God staat vol getallen. Dit brengt voor ons soms vele problemen met zich mee; maar God spreekt en handelt nooit doelloos. Het Woord is Geest. Het is vlees geworden. Het Woord Gods heeft altijd twee aspecten: een letterlijke en een geestelijke kant. Dit moeten wij altijd goed voor ogen houden. Als wij dit vergeten, en wij maken b.v. een studie van de bediening van de Here Jezus Christus, dan struikelen velen, als zij een passage lezen, waarin staat aangegeven, dat de Heer Zich onder de menigte bevond en men Hem wilde grijpen, maar op een gegeven ogenblik was Hij er niet meer. Velen denken dan: zou de Heer nu verstopperdje gespeeld hebben in die dagen? Zou Hij b.v. zoals Zacheüs in een boom geklauterd zijn? Neen, zó is het niet. Daar het Woord vlees geworden is, is het mogelijk, dat u Hem op een gegeven ogenblik in Zijn leven en bediening dat ziet doen wat nodig is. Als ze Hem gegrepen hadden, toen Hij nog pas één jaar in Zijn bediening stond, zou Hij nooit de woorden hebben kunnen vervullen, die door de profeten gesproken waren t.a.v. deze bediening. Dat Hij op een gegeven ogenblik verdwenen was en ze Hem niet vonden, komt, doordat het Woord Geest is. God is soeverein! - Zó is het met alle dingen, die wij in de Bijbel vinden. Alles heeft zijn letterlijke, maar bovenal zijn geestelijke waarde.

Om een en ander te verduidelijken, gaan wij naar Ps. 147:5. "Onze Here is groot en van vele kracht; Zijns verstands is geen getal".

U kunt voor de alwijsheid van God niets in de plaats stellen. Die is niet uit te drukken in een getallenwaarde. Maar daarnaast zijn er weer andere dingen door God geschapen, waaraan wel een getallenwaarde is vastgehecht.

Ps. 25:14a - "De verborgenheid des Heren is voor degenen, die Hem vrezen".

In al deze getallenwaarden ligt een verborgenheid, die God alleen aan Zijn kinderen openbaart; aan degenen, die waarlijk leven met een heilige vreze in hun hart met betrekking tot de dingen, die in Gods Woord worden aangetroffen.

Daniël 2:28a - "Maar er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart".

Zie ook Daniël 2:47.

God kan Zijn kinderen verborgenheden openbaren, die zij op hun beurt aan anderen kunnen bekend maken. Vandaar, dat wij lezen in het Nieuwe Testament, dat het Gods wil is, dat wij betrouwbare mensen zullen leren aangaande de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, opdat zij op hun beurt bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.

HET GETAL 1.

In den beginne GOD. Hij is het Begin, de Bron en het Fundament van alle dingen. Uit God komt al het andere voort. Daarom opent de Bijbel met GOD. Het getal 1 is het symbolische getal voor de Godheid. God is enig. Nevens Hem bestaat niemand anders. (Zie 1 Cor. 8:4-6; Deutr. 4:35,39; Jesaja 45:5; Marcus 12:29; Joh. 17:3; 1 Thess. 1:9 en overeenkomstige plaatsen).

Marcus 12:32 - God is nummer één. Het symbolische getal 1 is als het ware niet alleen het begin, maar de "vader van alle andere getallen". Uit het getal 1 komen al de andere getallen voort. God in Zijn absolute is allesomvattend, alles in Zich dragend; onkenbaar, onbenaderbaar in Zijn Wezen. Niemand kan tot God naderen zonder te sterfen, zegt de Schrift. Van Mozes lezen wij, dat niemand de Here God zó van aangezicht tot aangezicht heeft gezien als hij; maar als wij de Bijbel onderzoeken, lezen wij, dat God hem Zijn achterste delen liet zien, en dan stond hij nog in de kloof van de rots!

Toch heeft God Zich doen benaderen, Zich doen kennen; maar dit kon alleen, toen Hij in Zijn Vaderhart tot het eeuwig voornemen kwam Zijn eeniggeboren Zoon het geslachte Lam te doen zijn van vóór de grondlegging dezer wereld. Eerder heeft niemand God gekend. Jezus zeide: "Niemand kent de Vader dan de Zoon" (Matth. 11:27). Alleen Jezus kon getuigen: "Ik en de Vader zijn één" (Joh. 10:30).

Toen dus God in Zijn Vaderhart het eeuwig voornemen had om Zichzelf te openbaren, kenbaar te maken aan een stervende wereld, was er maar één weg voor God, n.l. als "1" Zich ging delen om te komen tot "2".

God is enig. Hij is de Bron van alles wat zichtbaar en onzienlijk is. Hij maakt alles uit. Daarom eindigt het verlossingsplan van God ook hiermee: wanneer Christus alles overgedragen zal hebben aan de Vader, zal God zijn alles in allen.

Deze God heeft Zich in Zijn barmhartigheid, in Zijn grote liefde en genade, kenbaar willen maken. Hij was in Zijn absolute onbenaderbaar door wie dan ook. Toen begon God te spreken, en Hij gaf de Tabernakel aan Zijn volk. Hiermede opende de Here God al de weg om tot Hem te komen, om tot Hem te naderen; maar niemand heeft Hem ooit gezien. De enige in Israël, die, naast Mozes, Gods Heerlijkheid zag (de Shekinah), was de hogepriester. Dit was dus alleen voor bepaalde mensen weggelegd. Door de Tabernakel leerde God Zijn volk "hoe" het tot Hem kon naderen door zijn priesters. Er was niemand, die maar direct door alles heen kon binnengaan, zoals de priesters of de hogepriester. Alles moest gaan langs de weg van de verordeneerde offeranden.

Al heeft God Zich op deze wijze kenbaar willen maken, en woonde Hij te midden van Zijn volk, tóch waren het alleen bepaalde personen, die God leerden kennen in die ééns per jaar nederdalende Heerlijkheid Gods, de Shekinah. Overigens wist en kende niemand iets van God. Daarom moest Hij nog verder gaan.

Alles wat in de Tabernakel gegeven was, bestond uit schaduwbeelden, typebeelden, die feitelijk al spraken van "de eens-en-voor-allen offerande", die moest komen. Toen God dus verder ging met wat Hij Zich had voorgenomen te doen, moest Hij komen tot wat wij kennen als Joh. 3:16. Hij moest Zijn Zoon zenden als een rantsoen voor de zonden dezer wereld. Daar was geen andere weg, waardoor de mens tot God zou kunnen komen, om Hem te kennen zoals Hij is. Toen dit in het plan van God een positieve zekerheid was, was op dat ogenblik het kruis geboren. "I" Deelde Zich! Daarom was Jezus het geslachte Lam, al van vóór de grondlegging dezer wereld. De mensen leerden de Vader pas kennen, toen Jezus zeide: "Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Joh. 14:9); en toen Paulus van Hem kon schrijven: "Hij heeft Zichzelf vernederd, Hij heeft Zichzelf vernietigd" (Fil. 2). God gaf Zijn absolute prijs, om de mens de gelegenheid te geven tot Hem te komen. Ter wille van de mens, die Hij wilde redden, moest Hij komen tot het zenden van Zijn Zoon, Die uit de boezem des Vaders, uit de schoot des Vaders, voortkwam. Als zodanig viel het Woord in Maria's schoot, en de engel des Heren getuigde, dat het Heilige, Dat door haar ontvangen werd, uit de H. Geest was.

HET GETAL 2.

Uit hoofde daarvan kan het symbolische getal 2 niets anders zijn dan de symboliek van de tweede Persoon in de Godheid, van Jezus. Jezus is de Zoon van God, en niet alleen de tweede, maar ook de middelste Persoon in de Godheid. Wij geloven in een drieënige God. Het symbolische getal 2 zou er niet kunnen zijn, als er niet eerst een 1 was. Het getal 1 is de vader van alle andere getallen. Letterlijk (in de rekenkunde) en ook geestelijk is dit zó. Het getal 1 is de bron, de oorsprong van alle andere getallen. Als daarna het getal 2 komt, dan rust dit symbolische getal 2 op de 1. Vandaar, dat in het Hebreeuwse alfabet de letters ook een getallenwaarde hebben.

God doet niets doelloos. Ik zal u een voorbeeld noemen om u een blik te geven in het werk van God in de symboliek der getallen.

In de scheppingsweek van God vindt er op de derde dag een dubbele schepping plaats: water/land en zaadzaaiend kruid. In de rij der aartsvaders is Abraham de eerste, Izaäk de tweede en Jacob de derde. Het is geen toeval, als wij Jacob geboren zien worden met een dubbel-creatie. In zijn leven vinden wij dubbelheden: "Jacob-Ezau", "Jacob-Rachel en Lea". Dit wortelt in de symboliek der getallen.

Wij moeten niet blijven stilstaan bij de eerste beginselen. Wij moeten wassen in de kennis van onze Here Jezus Christus. Hoe kunt u anders het boek Openbaring in al zijn geledingen verstaan? Het is vol van de getallen 3½, 7, 12, 40, 42 enz. Al deze dingen moeten wij kunnen verstaan. Daarom is het goed iedere dag in Gods Woord te wroeten en Hem te vragen onze ogen te openen, opdat wij Hem mogen leren kennen, ook in deze symboliek der getallen.

Het is niet zómaar, dat God verordeneert een tortelduif te offeren of een gewone duif, een vaars of een rund. Dat heeft allemaal zijn eigen waarde. De totaliteit van de offeranden wijst heen naar het offer van Calvarie. Maar God heeft er Zijn bedoeling mee, wanneer Hij zegt, dat de één dit moet offeren en de ander dat. God heeft voor allen, rijk en arm, voorzien in al deze dingen.

Het symbolische getal 2 heeft dus betrekking op Jezus. Joh. 8:17 en 18 verduidelijkt dit. De Vader (1), Die Mij gezondend heeft, getuigt van Mij (2). Er moeten er dus twee zijn. Straks zullen wij zien, dat op Zijn beurt de Here Jezus getuigenis geeft van Zijn Vader. Maar het is zó in het raadsplan van God: eerst de Vader, en daarna de Zoon. In de schepping is het zó: eerst de zon, dan de maan, daarna de sterren.

In den beginne GOD. Hij schiep de hemel en de aarde. In Hebr. 1:3 leest u van de tweede Persoon van de Godheid, het Afschijnsel Zijner heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid. God is een absoluutheid en alles omvattend. Op een gegeven ogenblik wilde Hij komen tot het openbaar maken van die zelfstandigheid - Goddelijke genade en waarheid. Daarom leest u: "Het Woord is vlees geworden en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid" (Joh. 1:14). Het was niet Zijn heerlijkheid, maar de heerlijkheid van de Vader, die Hij kwam openbaren, vol van genade en waarheid. Niemand kon zó spreken als Hij: "Ik heb macht mijn leven af te leggen en het weder tot Mij te nemen". Dat kan God alleen. Hij moet God zijn. God is vlees geworden, omdat Hij als mens onder de mensen wilde komen; Hij is een Dienstknecht geworden, niet om gediend te worden, maar om te dienen, opdat wij Hem zouden kunnen verstaan en begrijpen en tot Hem zouden kunnen komen met al ons wel en wee. - Daarom is het, dat wij hebben te bidden in de Naam van Jezus Christus. "Niemand komt tot de Vader dan door Mij".

1 Cor. 1:3 - In deze apostolische zegen vinden wij ook eerst de Vader, daarna de Here Jezus Christus. Ditzelfde vindt u in 2 Cor. 1:2 en 3 en in de doop-opdracht in Matth. 28:19; (het kleine woordje "en" bepaalt hier de drieëenheid der Godheid lichamenlijk).

HET GETAL 3.

Het symbolische getal 3 in de Bijbel moet dan ook het symbolische getal zijn van de derde Persoon in de Godheid, van God de H.Geest. De eerste drie getallen zijn in de Schrift altijd symbolische getallen, die heenwijzen naar de Goddelijke Drieëenheid. Het getal 3 brengt ons tot de volheid van de Godheid lichamenlijk.

In 1 Joh. 5:7 is sprake van de Vader (1), het Woord (2), en de H.Geest (3). In hun Goddelijk getuigenis zijn deze drie één, want alle drie behoren tot één en dezelfde Godheid. Het is God, Zich openbarend in drie, Zich manifesterend in drie; maar deze drie zijn één. Daarom is 3 dan ook de volmaaktheid van getuigenis. Elk getuigenis zal bestaan in de mond van tenminste twee of drie.

Het getal 3 is ook het getal van individuele volmaaktheid. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Wij kennen God als een drieënig God: Vader, Zoon en H.Geest. Eén van deze drie is zichtbaar geworden, n.l. de Zoon. Ook de mens is een drieëenheid, daar wij bestaan uit ziel, geest en lichaam. Alleen uw lichaam is zichtbaar, ziel en geest niet. Jezus, als de Zoon des mensen, was sterfelijk. Uw lichaam is het sterfelijke deel van u als mens; uw ziel en geest zijn onsterfelijk. - Hier begint de grote fout van velen (o.a. de Zevende-Dags-Adventisten), die geloven aan een zielelaap. Zij baseeren dit op wat Jezus zei van het dochttertje van Jairus: "Zij slaapt". Wij weten, dat alleen ons lichaam in het graf wordt gelegd. Ziel en geest gaan direct naar huis. Dat is de gezonde leer! De Here Jezus zei ook: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest". Zijn geest ging niet mee in het graf. De mens is van stof gemaakt en zal tot stof wederkeren; tenzij God het anders verordineert, zoals in het leven van Mozes, Elia, Henoch en Jezus.

Wij zijn nu al "gezet in de hemelen". Wij zijn met onze gedachten al daar. Een wedergeboren mens wordt wedergeboren in de Goddelijke familie. Wij zijn Koningskinderen, een koninklijk priesterdom. Ofschoon de Bijbel vraagt, dat wij zullen bidden voor allen, die in hoogheid gezeten zijn, is de Here onze Koning. De Bijbel vraagt van ons, dat wij aan het aardse gezag onderworpen zijn. De Jehovah Getuigen weigeren de militaire dienst. Zij willen maar één kant van het Woord: alleen de rechten; zij kennen geen verplichtingen. De Bijbel zegt: "Eert de Koning". Deze macht is er bij de gratie van God.

Als 3 het getal is van individuele volheid, is het duidelijk, dat er geen volheid meer is, als één van de drie wegvalt. Dan bent u geen volwaardig creatuur meer. Als uw geest uitgeschakeld wordt door de een of andere omstandigheid, en u wordt wat wij noemen "gek", dan bent u niet volwaardig meer, dan is er geen compleet getuigenis meer in u. Er zijn mensen, die zielskrankheid kennen; ook dan bent u geen volwaardige schepping meer.

Ook wanneer uw lichaam schade wordt aangedaan, kunt u geen volwaardig getuigenis uitdragen. Iemand, die geboren is zonder armen of benen, kan in God geloven, maar dat is een andere zaak. "Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid" (Rom. 10:10). Maar hij kan géén volwaardig individueel getuigenis geven van de glorie van God, als zijn eigen schepping derft wat God bedoelt. Evenzo kon de kreupelgeborene aan de Schone Poort geen waarachtig getuige zijn van het volle Evangelie, toen hij nog niet genezen was.

HET GETAL $3\frac{1}{2}$.

Het getal $3\frac{1}{2}$ is de helft van 7. Zeven is het volmaakte getal. Het boek Openbaring heet niet voor niets het "boek van heilige zevens". Zeven is dus bij uitstek het symbolische getal van volmaaktheid. Drie en één half is de helft daarvan, en maakt dus een deel uit van deze volmaaktheid, maar zij is het nog niet. Vijftig cent is de helft van een gulden. Een gulden is de eenheid van munt, die wij kennen. Vijftig cent hoort óók tot ons muntstelsel, maar is de helft van de eenheid van munt. Het is dus die eenheid nog niet.

Wij kunnen in de Bijbel lezen van het symbolische getal $3\frac{1}{2}$, b.v. in de bediening van onze Here Jezus Christus. Met betrekking tot Zijn Messiaanse bediening vinden wij een profetie in Daniël 9:24 t/m 27. Dit is de 70-woeken-profetie, die reikt tot het einde van de tegenwoordige bedeling.

De "hij", waarvan sprake is in vs. 27, is de Here Jezus Christus. De antichrist hééft geen verbond te versterken. "En hij zal velen het verbond versterken een week". Deze profetische week van 7 jaar wordt onderverdeeld in tweeën. Wij lezen in vs. 27: "en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden". Daarvoor heeft Hij geleden en is Hij gekruisigd. Hij is de vervulling van alle offeranden, die heenwezen naar Zijn eens-en-voor-allen offerande. Dit alles heeft Hij gedaan in die eerste $3\frac{1}{2}$ jaar.

Maar hiermede is de bediening van de Here Jezus Christus niet opgehouden. Zij is opgehouden voor wat betreft Zijn wandel op aarde; maar de Heer heeft een drievoudige bediening, n.l. als Priester, Profeet en Koning. Wij weten, dat Hij nu onze Hoge priester is in de hemelen, Die voor ons bidt. Zijn Plaatsvervanger op aarde, God de H. Geest, werkt het verlossingswerk verder uit in Zijn Gemeente. Straks komt de tweede helft van deze profetische 7 jaren. De eerste helft kwam vóór het kruis, de tweede helft komt na het kruis; echter niet direct daarna, maar op het einde van deze bedeling. Deze $3\frac{1}{2}$ jaar is daadwerkelijk, zichtbaar, aan de antichrist gegeven; want dat zal zijn de $3\frac{1}{2}$ jaar van de Grote Verdrukking (of: 42 maanden; een tijd, tijden en een halve tijd; de 1260 dagen, waarvan sprake is in Op. 12:6).

Wanneer komt deze vrouw op de haar door God bereide plaats? Wanneer zij komt in de geestelijke conditie, die beschreven wordt in Op. 12:1. Dan is zij een gemeente zonder vlek of rimpel, heilig en onberispelijk zoals Hij. Dan is zij, door de werkingen des H. Geestes, gelijkwaardig geworden aan haar Hoofd en Bruidegom. Vanaf het ogenblik, dat zij wordt weggevoerd in de woestijn, resteren er dus nog $3\frac{1}{2}$ jaar; dat is de laatste helft van de profetische week uit Daniël's profetie.

Als de Bruidsgemeente wordt gevoerd in de woestijn, heeft het huwelijk alrede plaats gehad, want wij lezen, dat zij een mannelijke zoon baarde, die weggerukt werd tot God en Zijn troon (Op. 12:5). Vanaf dit huwelijksfestijn begint de bediening van de Here Jezus Christus evenzogoed. Alleen is deze verborgenheid voor de wereld niet herkenbaar, totdat de gemeente zal staan in de volle kracht van de Godheid lichamenlijk. Dan zal de wereld de heerlijkheid Gods zien, zoals deze geopenbaard zal worden in de kinderen Gods. Dan zal de glorie van God niet meer door het individu, maar door de gemeente worden bekend gemaakt.

De bemoeienissen van de Here Jezus Christus, die evenzogoed voortduren in deze $3\frac{1}{2}$ jaar in het verborgene, - terwijl de duivel, gemanifesteerd in de antichrist, zichtbaar zal werken op aarde - gaan voort tot het einde van deze bedeling. Dan, bij Zijn wederkomst, zal aller oog Hem aanschouwen. Wanneer Hij komt om Zijn Bruid te halen en in de woestijn te brengen, is Hij alléén zichtbaar, waarbaar, door degenen, die tot dat Bruidslichaam zullen behoren. Zijn wederkomst (parousia) maakt een einde aan de tweede helft van deze profetische week.

Daarom is de symboliek, die er ligt in het getal $3\frac{1}{2}$ deze, dat zij ons spreekt van

een halve week ($3\frac{1}{2}$ jaar), maar niet met een punt erachter, maar gaande tot de voleinding toe. God doet nooit half werk, Hij stopt niet ergens middenin, al lijkt het zó. De kortzichtige mens komt tot deze redenering. Men zegt: "Je hoeft niet meer gedoopt te worden met de H.Geest, want Hij is al uitgestort op de Pinksterdag, en daarmee is het afgelopen". Dat is niet waar. Petrus citeerde Joël. Dit is het bewijs, dat het laten neerkomen uit de hemel van de bovennatuurlijke kracht van de Spade Regen een vervolg is op wat God gedaan heeft op de Pinksterdag, toen Hij de Vroege Regen uitstortte.

Overall in de Bijbel, waar wij lezen van $3\frac{1}{2}$, kunnen wij ons niet losmaken van het feit, dat er iets gaande is, dat nog moet worden gecompleteerd.

U kunt dit ook vinden in de hoofdstukken 11, 12 en 13 van Openbaring.

U kunt het getal $3\frac{1}{2}$ ook vinden in Jac. 5:17 en 18, waar hij spreekt over Elia, een mens van gelijke bewegingen als wij, die bad, waardoor het $3\frac{1}{2}$ jaar lang niet regende.

Vs. 17 spreekt ons van een geweldige hongersnood, die de wereld zal kennen. Als het niet regent, schiet er geen gewas op en komt er onherroepelijk hongersnood. In verband met dit feit en met hetgeen Openbaring ons vertelt, staan wij niet ver van een wereldhongersnood. Wij doen goed ons daarvan rekenschap te geven. Ik bedoel niet, dat u moet gaan "hamsteren", want op de dag, dat God zoiets inzet, is alles al oneetbaar geworden. Maar u moet er wel van overtuigd zijn, dat God Zijn Woord bij tittel en jota zal doen uitkomen. In de U.S.A., de grootste democratie van de wereld, waar surplus op surplus is, van waaruit al jaren lang minstens de halve wereld eten krijgt, zijn staten, waar door duizenden honger wordt geleden. Dit wijst in een bepaalde richting. Als wij gaan naar de opening van de zegelen in Openbaring, zullen wij komen tot een wereldhongersnood. Wat God zegt, moet waar worden!

Wij vinden een schaduwbeeld hiervan in de belegering van Samaria door Syrië (2 Kon. 6 en 7). De profeet Elisa zegt wat er gebeuren zal. De hoofdmans van de koning gelooft het niet en Elisa zegt tot hem: "Gij zult het zien, doch daaraan geen deel hebben". Hij sterft. Wij hebben de grootste van alle profeten in ons midden, de H.Geest. Hij heeft het boek Openbaring doen schrijven, dat ons vertelt wat er komende is. Vele dingen hebben al plaats gehad. Ik voor mij geloof - gezien de tekenen der tijden - dat wij al leven onder de overgang van het 3e naar het 4e zegel. Als het zó doorgaat, zullen wij spoedig voor een wereldhongersnood staan. Dit alles zal weer oorzaak worden, dat er oorlog komt.

Al het wee, dat in de achter ons liggende jaren over de wereld kwam, was de nasleep, de vrucht, van de tweede wereldoorlog. In de tijd van krijgsgevangenschap zei een Japanner eens: "Wij verliezen deze oorlog, maar wij zullen de vrede winnen. Als wij niet met kracht van wapenen overwinnen, zullen wij de wereld verslaan met goederen". In 1963 begon de geweldige toeloop van Japanse goederen, die geïmporteerd werden in Amerika. Ook dit loopt op den duur weer op moeilijkheden uit. De Mammon heeft het voor het zeggen. Vandaar, dat hij staat tegenover God. Hij bereikt alles met geweld. Als men God buitensluit, komt men te staan voor schier onoplosbare wereldproblemen, die alleen door handgemeen kunnen worden uitgevochten, denkt men.

Maar alle dingen werken mede ten goede degenen, die geloven. God zal ons niet teleurstellen, ook niet, als deze wereldhongersnood zal komen. Vertrouw op Hem! Als Hij in zulke bange dagen tot u zal spreken, doe dan wat Hij zegt. Dat was de redding van de weduwe van Zarfath. Zij vertelde Elia precies wat zij had. Als zij het laatste opgegeten had, zou zij moeten sterven. Maar God liet Elia zeggen: "Maak mij eerst een kleine koek". Zij deed wat de Godsman zei en het einde was, dat er overvloed was, zowel van olie als van meel. Dat was een bovennatuurlijke uitredding, maar wat verwacht u anders van een bovennatuurlijke God?

Het was de ondergang van Israël, dat zij keken naar het materieële. Als wij naar beneden kijken, verliezen wij ons geloof. Als wij zien op de wonderbare hand van God en letten op Zijn bemoeienissen in ons leven, kunnen wij bidden als Elia. Eerst sloten de hemelen zich. Later bad hij, en het regende weer. God is niet veranderd en Zijn Woord is hetzelfde gebleven.

Wij beseffen niet genoeg, dat wij méér geestelijke wezens zijn dan stoffelijke wezens. De Geest van God kan u zó in beslag nemen, dat alles wat materieel is, straks geen waarde meer voor u heeft. Toen de Jap in het land was, waren de onzienlijke dingen (de vrijheid van denken en spreken) van veel groter waarde dan een handjevol rijst. Het grootste deel van de mensen, die de oorlog niet hebben overleefd in de gevangenkampen, waren zij, die gebonden waren aan stoffelijke dingen. Degenen, die dit begrepen hebben, en de hand van God wilden zoeken in alle dingen, zijn eruit gekomen.

Gods Woord zegt: "Beschadig de olie en de wijn niet". God zal Zijn kinderen, gedoopt met Gods Geest, bewaren. Op de zesde dag moeten wij een dubbele portie zoeken. Nu is het de tijd om vervuld te worden met kracht van boven; om zoveel te ontvangen, dat u die zesde dag dóór kunt komen, om het Koninkrijk van God te beërven. Wij vinden al deze dingen in machtige schaduwbeelden in de Bijbel. Mogen zij zó tot ons spreken, dat wij zeggen: "Heer, ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent!" Bidt en gij zult ontvangen! Wij moeten de volle wapenrusting aandoen. Hoe kunnen wij dit zonder de doop des H. Geestes? Het zijn allemaal geestelijke uitrustingsstukken.

Blijf ook niet zien op wat u ontvangt, want dit leidt - zó subtiel zijn de werken des duivels - u tot overleggingen, die ongezond zijn; en vóórdát u het weet, bent u "uitgelekt". Israël keek naar het manna, in plaats van te letten op God. Op een ogenblik wilden zij terug naar Egypte; zij wilden vlees, want zij walgden van het manna. God gaf hun vlees, en zij stierven. Laten wij ons onderwijzen door de grote Openbaarder van alle Gods-geheimen, de H. Geest. Hij is een Persoon, evenals Jezus. Hij is in ons midden, al zien wij Hem niet. Als Hij u dringt om te doen wat uw vlees niet wil, gehoorzaam dan, en u zult wassen in de kennis van onze Here Jezus Christus.

Van het getal $3\frac{1}{2}$ is ook sprake in Openb. 11:11, in verband met de twee getuigen, die vallen onder het zwaard van de antichrist. Na $3\frac{1}{2}$ dag vaart de Geest des levens uit God in hen, waardoor zij weer opstaan, en grote vrees valt op degenen, die hen aanschouwen. Wie is machtiger dan God? Daarom bidt David in Psalm 25: "Maak mij Uwe wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid. Gij zijt de God mijns heils; op U wacht ik de ganse dag!" Waar verwachting is, is ook volhardend gebed; want God zegt: "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt, en u zal worden opengegaan".

In Daniël 12:7 vinden wij een profetie m.b.t. de eindtijd. "Een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft" = 1 jaar + 2 jaren + $\frac{1}{2}$ jaar = $3\frac{1}{2}$ jaar aan het einde van deze bedeling. Dezelfde periode van $3\frac{1}{2}$ jaar staat ook in verband met de antichrist. Daarvan kunnen wij lezen in Daniël 7:25. Vóórdát deze periode begint, komt de Bruidsgemeente in die wonderbare staat van Efeze 5:27. Zij zal de "mate van de grootte der volheid van Christus" bereikt hebben. Anders zou dit huwelijk niet kunnen plaatshebben. Hij zoekt Zich een gelijkwaardige Bruid. Dit Bruidslichaam wordt in de woestijn gevoerd, om daar opgevoerd te worden tot de hoogste volmaaktheid.

HET GETAL 4.

Dit is typerend voor de God-mens, in het licht van God, wordende mens, en bemoeienis hebbende met deze aarde. Wij kunnen dus ook gevoegelijk zeggen, dat 4 het getal is van de aarde, van de wereld.

Wij kennen 4 Kompas-richtingen m.b.t. de aarde; 4 seizoenen, 4 elementen: lucht, vuur, water, aarde.

Reeds in het begin der schepping liet God de Hof van Eden bewateren door 4 rivieren: de Pison, de Gihon, de Hiddekel en de Frath (Gen. 2:10 t/m 14). Zij spreken ons van de bemoeienissen van God met de door Hem geschapen wereld.

Israël lag in 4 devisies, 4 afdelingen, gelegerd rondom de Tabernakel (Num. 2), ieder met zijn eigen vendel.

Wij kennen in de Bijbel 4 Evangeliën. Dat is geen toevalligheid. Deze 4 Evangeliën vormen "de entrée" tot het volle Evangelie, tot alles wat daarna komt met betrekking tot deze aarde; want als wij Hem ontmoeten in de lucht, heeft er geen prediking of iets dergelijks meer plaats. In het Duizendjarig Rijk wordt géén Evangelie meer gepredikt, zoals vele Bijbel-uitleggers nog menen. Dit spruit uit de bron van hen, die nog graag zoeken naar een tweede kans! Het Oud-Testamentische schaduwbeeld van het Millennium is het Heilige der Heiligen in de Tabernakel van Israël. Straks is de Arke Gods op aarde, als de glorie van God de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Hoe zou er dan nog een Evangelie gepredikt moeten worden? Dan zien wij Jezus; waarom zou er dan nog gepredikt moeten worden: "Bekeert u tot Jezus, gelooft in Hem"? - Houdt u aan Gods Woord; bewaart hetgeen u toevertrouwd is. Ga in uw binnenkamer te rade met God de H. Geest; Hij is gezonden om u te leiden in alle waarheid.

In het boek Daniël leest u wat hij heeft moeten doormaken vóórdát hij de profetie van de 70 weken ontving. Drie maal daags bad hij; 10 dagen weigerde hij alles van des

konings tafel; dan nog de leeuwenkuil. Al deze ervaringen gingen vóóraf aan het ontvangen van de openbaring, die hem gegeven werd in Daniël 9 vanaf vs. 24. Verder nog 21 dagen worstelen in gebed. De engel zeide, dat hij al eerder tussenbeide had willen komen, maar dat hij was opgehouden. - Daniël was een man Gods. Wat denkt u, dat God zal vragen in de eindtijd? De lijn van gerechtigheid en de lijn van ongerechtigheid lopen parallel. Er is een smalle en één brede weg. Welke weg wilt u gaan? Met Elia, de man van gelijke bewegingen als wij, zeg ik: "Als God God is, volgt Hem na; als Baäl God is, dient hem"; maar wij moeten een prijs betalen om te komen tot de wonderbare dingen, die ons zijn toebedeeld in Christus en Dien gekruisigd.

Eén ding is nodig. Zoek niet alleen kennis, zoek bovenal HEM. Als u Hem hebt, hebt u alles. Als u Jezus hebt in uw hart en leven, is er altijd een verlangen naar méér. Als wij Hem niet hebben, worden wij slaperig; dan is dat vurige verlangen er niet. God laat vuur nederdalen bij de doop des Geestes, bovenal om ons wakker te houden, om ons vol van enthousiasme te houden voor de dingen van Gods Koninkrijk. Waarom riep Jezus jongeren? De harten van jongeren zijn gemakkelijker te begeisteren. Het motto van de R.K. hiërarchie is: "geef ons de jeugd en wij hebben de toekomst". - Lees het boek Prediker. Hij spreekt tot de jongeren (Pred. 12:1). Hij zegt waarop het aankomt: als wij oud zijn, worden wij der dagen zat, en komen wij gauw met smoesjes, zoals "ik heb zo'n slechte nacht gehad" enz. Salomo had de wijsheid van God!

Het fijn getweerd linnen van de poort van de Tabernakel, opgehangen aan 4 pilaren, symboliseert de 4 Evangeliën en de 4 Evangelisten, die deze geschreven hebben. De poort is de entree tot het Godsterrein. Zo geven ook de Evangeliën ons de toegang tot wat daarna komt.

Bovendien is het getal 4 de symboliek van het 4-voudig Zoonschap van onze Here Jezus Christus. Daarmee beginnen de Evangeliën. Hij is de Zoon van God, van Abraham, van David en de Zoon des mensen.

Ook de Voorhang was opgehangen aan 4 pilaren. Deze typeren 4 Godsmannen, die ieder op hun tijd een kruisproces hebben doorgemaakt, waardoor zij levend ten hemel zijn geveren: Henoeh, Mozes, Elia en Jezus als Zoon des mensen.

Maar dit spreekt ons ook van wat in ons leven gevonden moet worden als ervaring, willen wij eenmaal doorgaan door dat voorhangsel, waardoor ons vlees breekt, en wij ingaan in de heerlijkheid van God. Paulus heeft daarover geschreven in 1 Cor. 1:30. Christus is ons geworden wijsheid van God (1), rechtvaardigheid (2), heiligmaking (3), en verlossing (4). Al deze vier zullen in ons leven moeten worden ervaren, willen wij klaar zijn om door te breken en het heiligdom te betreden, dat niet met mensenhanden gemaakt is, boven in de hemelen. Zoals Christus is binnengegaan (Hebr. 9:24), zó moeten ook wij binnegaan.

Verder wil ik u nog wijzen op Openb. 4:6. Daar lezen wij van de 4 dieren. Zij zijn alwetend. Deze 4 levende wezens staan ook in verband met wat zich afspeelt op aarde. U vindt ze terug in de profetie van Ezechiël.

Het is nodig voor ons om het volgende te verstaan. God in Zijn alwijsheid heeft in Zijn aardsplan van verlossing niet alleen gesproken in de symboliek der getallen, maar ook in schaduwbeelden, typebeelden, kleuren, geuren, maten, gewichten, enz. Alles heeft zijn eigen waarde in het raadsplan van God. Hoe zouden wij het boek Leviticus kunnen verstaan, als wij niet door de H.Geest kennismaken van al deze dingen? Als wij ons alleen al bepalen bij de Tabernakel, dan lezen wij van de omheining van fijn wit getweerd linnen; van die wonderbare kleuren, vier in getal, bij de Poort en de Voorhang; van een gelijke hoogte van het brandofferaltaar en de tafel der toonbroden. Waarom is dit alles zó? Waarom is er zo'n harmonie? Er is géén toeval in het Koninkrijk Gods, maar alles heeft zijn eigen plaats en waarde. Wij dienen een God van orde. Hij vraagt dit ook in Zijn gemeente. Al deze dingen bepalen de maat van de tijd in het profetisch raadsplan van God.

Ik zal u een voorbeeld noemen. Zoveen heb ik u gesproken over die profetische week in het boek Daniël, die in werkelijkheid staat voor 7 jaren. Zo kennen wij in de Tabernakel de afmetingen van het Heiligdom, gelijk aan 2 x die van het Heilige der Heiligen. Lengtemaat, breedtemaat, hoogtemaat: 20 x 10 x 10 = 2000 kub. eenheden. Of wij nu een el hebben, of een kwadraat-el of een kubieke el - al deze maten zijn maten van tijd,

wijzen heen naar tijd of ruimte in het raadsplan van God. Iedere profetische el staat dus voor één profetisch jaar. Zo weten wij, dat het Heiligdom met zijn 2000 kub. ellen staat voor de 2000 jaar, waarin wij nu leven.

Zo lezen wij in Gods Woord i.v.m. deze dingen véél wat betrekking heeft op de tijd, waarin wij nu leven. Twee van deze dingen kunt u vinden in Exodus 30. Hier is sprake van de heilige zalfolie en het heilig reukwerk; van beide zegt God, dat het verboden was deze na te maken en ze op vlees te brengen (vs. 32 en 33). Beide zijn in Gods ogen van zulk een heiligheidsgraad, dat God ze noemt een "heiligheid der heiligheden" (vs. 29). Niets kon daarvoor in de plaats komen. In verband met deze twee, en omdat God in de dagen van Mozes al wist, dat wij nu leven in een tijd, waarin zij dit wél zouden doen, heeft God al gewaarschuwd: "de mens, die dit namaakt, wordt uitgeroeid uit zijn volk". Hij werd gestenigd.

God ziet veel verder dan wij. De heilige zalfolie is het zinnebeeld van de H.Geest, het heilig reukwerk van onze aanbidding in de Geest. In onze tijd zien wij, dat deze twee worden nageemaakt. In een samenkomst wordt gevraagd: "Wie wil de doop des Geestes ontvangen? Kom maar naar voren; geloven alleen, geloven alleen! Kniel maar neer en ga bidden". Een broeder knielt naast u neer en zegt: "Bid mij maar na". Zo hoort u deze man op een ogenblik bidden in wat hij meent te zijn "vreemde tongen".

Deze zalfolie zal niet gebruikt worden op een onbekeerd leven, op een leven, dat geen overgave en wijding kent. U weet voor uzelf hoeveel strijd u heeft moeten doormaken éér God u aandeed met kracht vanuit den hoge. Er bleef geen vlees over, toen het erom ging de belofte des Vaders te ontvangen. Tegenwoordig krijgen ze dat in vijf minuten! Als u vervuld wordt met de H.Geest, zult u spreken in vreemde tongen; maar niet ieder, die spreekt in vreemde tongen, is gedoopt met de H.Geest! Ik kan ieder ogenblik spreken in vreemde tongen, als ik wil; maar daarom is dat nog niet van de Geest. Zij passeren alles wat God geboden heeft om te komen tot de doop des Geestes. Petrus zegt: "Bekeert u!", d.w.z. neem de wereld, geef mij Jezus! Wie dit niet doet, sterft geestelijk; die bedroeft de Geest, blust Hem en komt straks tot lastering, tenzij hij zich tijdig bekeert. Als u werkelijk gedoopt is met Gods Geest en Hij woont in u, zal Hij u een geestelijke fijnproever maken. Dan kunt u onderkennen of een ander maar wat wauwelt, of dat het van de Geest is. Natuurlijk zult u dan meemaken, dat men van u zegt: "je moet niet zo kritisch zijn!" Al deze dingen moeten wij meemaken als een leerschool. De Farizeën zeiden, dat de Heer de duivelen uitwierp door Beëlzebul. Nu predikt men de doop des Geestes, maar men gaat voorbij aan de eis, die God gesteld heeft, en laat alleen gelden: "als u maar gelóóft". God wijkt niet af van de wijze, waarop Hij wil werken, al staat Hij bōven Zijn wetten en kan Hij iemand met de Geest dopen nog vóórdát hij de waterdoop ontvangen heeft (Cornelius). God woont niet in een tempel, die niet gereinigd is door het bloed van Christus. Dat druist in tegen de gezonde leer. Het ontvangen van de H.Geest gaat gepaard met offerande.

De heilige zalfolie was samengesteld uit 4 specerijen: mirre, kaneel, kalmus en kassie.

God is wijs, ook in Zijn maten en gewichten. Het gewicht van deze 4 specerijen moest gewogen worden naar de halve sikkels des Heiligdoms. In het Heiligdom van Israël deden de priesters dienst. Waar dienen de priesters nu? In de gemeente. Wij leven in de bedeling van de gemeente, een tijdperk van 2000 jaar. Wij dienen Hem nu als priesters. Al die specerijen moesten worden afgewogen naar de heiligheid, die hier moest worden gehandhaafd, overeenkomende met die van het Heiligdom van Israëls Tabernakel.

Voor de samenstelling van de zalfolie was nodig:

500 sikkels	=	1000 $\frac{1}{2}$ sikkels	mirre;
500 "	=	1000 $\frac{1}{2}$ sikkels	kassie;
250 "	=	500 $\frac{1}{2}$ sikkels	kaneel;
250 "	=	500 $\frac{1}{2}$ sikkels	kalmus.

In totaal: 1500 sikkels = 3000 $\frac{1}{2}$ sikkels van het Heiligdom.

Ik wil niet dieper ingaan op de geestelijke waarde van elk element vanavond, maar op hetgeen wij nodig hebben i.v.m. deze bedeling.

De zalfolie op zichzelf is het typebeeld van de H.Geest, en staat in verband met 3000 $\frac{1}{2}$ sikkels van het Heiligdom, heenwijzende naar 3000 x 1 profetisch jaar = 3000 pro-