

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Christus'
wederkomst
als
Koning
en
Rechter

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
(zo goed als) in **originale tekst.**

CHRISTUS' WEDERKOMST

ALS
KONING
EN
RECHTER

Openb. 19: 11-16.

E. v. d. WORM

De diep zondige eindtijd en Gods naderend eind-oordeel !

*“En gelijk het geschied is **in de dagen van Noach**, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdief ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde **in de dagen van Lot**; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, op welke Lot van Sódóm uitging, regende het vuur en sulfer (= zwavel) van de hemel, en verdief ze allen. Even alzo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.”* ([Lukas](#) 17:26-30 [+ uitleg](#))

Wij leven in de tijd van Jezus' wederkomst! Zelfs wereldlingen voelen aan en geleerden wijzen erop, dat het einde van vele dingen daar is. Maar wij, als “kinderen des daags” zijn ons des te meer bewust van het einde van deze genadebedeling. Dit weten wij door Gods Woord te toetsen aan de tekenen der tijden. Ook weten wij uit dit Woord, dat de tijd van het einde geen gemakkelijke tijd is. O, nee! Ook, dat de tijd van het einde een ZONDIGE tijd is, zoals het was in Noachs dagen vóór de zondvloed, en in Lots dagen vóór het vuur en zwavel regende uit de hemel. Laat ons, uit Gods Woord, zien hoe de wereld in Noachs dagen eruit zag.

*“En de Heere zag, dat de boosheid (het uit ‘de boze’ zijn) van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al de gedachtenspinsels van hun hart te allen dage alleen boos was. Toen berouwde het de Heere, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de Heere zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte; en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar **Noach vond genade in de ogen des Heeren.**” (Gen.6:5-8)*

U ziet, vrienden, net als in de dagen van Noach, alzo is het heden ten dage. Er is dieper wordende zonde-duisternis in onze huidige wereld. En God zendt Zijn oordelen hierover en zal tenslotte, net als in Noachs dagen, ALLEN VERDERVEN die de zonde liefhebben en doen.

Ook de zonden van de steden Sódóm en Gomórra waren dusdanig, dat ze ten hemel schreeuwden om wraak! Ook onze huidige wereld geraakt in dezelfde zondige staat en ondergaat een zelfde oordeel als de wereld van destijds: **“God verdierf ze allen!”**

[Het Boek Openbaring](#), sprekend over de eindtijd, de tijd waarin wij leven, kondigt 3x7 oordelen van God aan: [7 zegeloordeelen](#) van de Heilige Geest, [7 bazuinoordeelen](#) van de Zoon, en [7 fioolordeelen](#) (de eind- of totaaloordeelen) van de Vader. Het zijn oordelen die elk doorwerken tot het ein-

de toe en zodoende elkaar overlappen. Met de beëindiging van het laatste zegel, de laatste bazuin en de laatste fiool komt Jezus als **Koning** en **Rechter** op de wolken des hemels terug en zal ze ALLEN VERDERVEN, geheel die anti-christelijke wereld die **het teken van het beest** heeft ontvangen aan het voorhoofd of aan de hand (Openb.14:9-10). Hun lichamen zullen verast worden door de rijzende Zon van Gods gerechtigheid, want de hitte van Zijn gerechtigheid zullen zij niet kunnen verdragen: *“Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. U daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen van uw voeten, te dien dage, die Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen.”* (Mal.4:1-3)

God heeft echter geen lust in de dood van de goddelozen, maar wel in hun bekering: *“Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de dood van de goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. **Bekeert u,***

bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?” (Ezech.33:11)

Daarom roept Hij tot Zijn volk en tot de mensheid van de laatste dagen, dat zij zich bekeren. Hij doet dit door Zijn inleidende oordelen, die tot BEKERING roepen; Zijn **besluitende** oordelen echter zijn tot VERNIETIGING van de mensen die in de duisternis van de zonde wensen te blijven. Want Hij moet de aarde (toe)bereiden voor haar nieuwe taak: die van het 1000-jarige Rijk!

God spreekt ons eerst toe, daarom beginnen de zegeloordelen ook met het WITTE PAARD en zijn Ruiters (Openb.6:1-2), dat de wereld van de laatste dagen brengt in **het witte licht van Gods openbarend Evangelie**, van Zijn Koninkrijk, waardoor de mensen bewust worden gemaakt van hun zonden en Gods dreigende doem, maar ook van Gods uitnemende GENADE bij hun algehele bekering. Zo brengt het WITTE PAARD **oordeel** over de zonden en spreekt het Gods oordeel uit over de onbekeerlijke zondaars, maar het brengt ook OPWEKKINGSKRACHT aan allen die zich van harte bekeren!

Maar als het volk van de eindtijd aan Gods vermanend Evangelie geen gehoor wil geven, dan komen de “zweepslagen”: oorlogen, hongersnoden, pestilentiën, dood en verderf! Jezus’ profetie van de laatste dagen (lees Matth.24) heeft ons van deze duisternis reeds verteld en in harmonie hiermee zijn de resterende zegeloordelen, de

[bazuinoordelen](#) en de [fiooloordelen](#) uit [het Boek Openbaring](#). De duivel krijgt dan zijn gelegenheid om met zijn horden te heersen over een mensheid, die Jezus' liefdesheerschappij heeft verstoeten en de tirannie van de satan heeft verkoren!

U ziet het, Gods lankmoedigheid, liefde en genade nemen spoedig een einde, de deur tot genade wordt dichtgedaan, de tijdsbedeling van Gods uitnemende genade wordt spoedig beëindigd en wordt besloten door de eindoordelen Gods.

“Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.” (Hebr.10:31)

In deze zondige en om oordeel roepende tijd van het einde leeft er een Christelijke Gemeente/Kerk, die door Gods Woord wordt getypeerd door de “Gemeente van Laodicea” ([Openb.3:14-22](#)). Het is een **“lauwe” Kerk**, die in haar zelfvoldaanheid denkt er wel te komen en Gods zaligheid wel denkt te verkrijgen, terwijl Gods Woord ons waarschuwt om erom te STRIJDEN en daarbij zegt, dat zelfs “de rechtvaardige ter nauwernood zalig wordt”:

- ***“Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.”*** ([Luk.13:24](#))
- ***“En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?”*** (1 Petr.4:18)

Gods oordeel over de “Gemeente van Laodicea” is dan ook ondubbelzinnig:

“Gij weet niet, dat *gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm en blind en naakt!*” ([Openb.3:17b](#))

Toch weet God ook uit deze “lauwe” Kerk Zijn [OVERWINNAARS](#) te vinden en [Zijn Bruidsgemeente](#) te vormen, Zijn GEZALFDEN ([Openb.12:1](#)) door wie Hij **in opstandingskracht** zal weten te werken tot de einden der aarde toe (Matth.24:14).

Laat ons nu die “grote” en voor zondaren “zeer vreselijke [Dag](#)” van [Zijn Wederkomst](#) in beschouwing nemen aan de hand van Habakuk 3:1-19.

Habakuk 3:1-19

Habakuk 3:1, *“Een gebed van Habakuk, de profeet, op Sjigjónôth. Heere! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd.”*

“Sjigjónôth” is de meervoudsvorm van het woord “sjiggajon”, dat zeer waarschijnlijk “klaagzang” betekent. Met andere woorden: Dit “lyrische” gebed van Habakuk moet gezongen worden op de melodie van de “KLAAGLIEDEREN”.

“Als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd!” Welke “rede”? Wel, die aangaande “het Woord van [Zijn toekomstige oordelen](#).” Habakuk hoorde God hierover spreken en werd er, zelfs als “kind van God”, bang van. Zo is God; aan Zijn vrienden, aan Zijn kinderen, geeft Hij te kennen wat Hij doen zal, van de dingen die komen. Immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Habakuk 3:2, *“Uw werk, o Heere! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend*

in het midden der jaren; in de toorn gedenk aan ontferming.”

Dit zou als volgt kunnen worden vertolkt: “Doe dat werk van Uw oordelen te midden van die jaren maar, Here. Laat het maar tot aanzijn komen, maar als U zo toornt, gedenk dan in ontferming aan Uw volk.”

Habakuk 3:3, *“God kwam van Theman, en de Heilige van de berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof.”*

Gods Woord verklaart Zichzelf. De Bijbel zelf vertelt ons dat de plaats “Theman” de zetel van Wijsheid is (Jer.49:7) en dat “de berg Paran” de plaats is van de wolk van Gods heerlijkheid (Num.10:12, Deut.33:2). Met andere woorden: God kwam af van Zijn troon van wijsheid en heerlijkheid, naar de aarde toe. Ook Mozes zag God ten oordeel komen: *“...De HEERE is van Sinai gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met **tienduizenden heiligen**; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen.”* (Deut.33:2)

Mozes zag in dit beeld – van Israëls komst in de kracht van God, van Sinai af tot in Kanaän – Gods komst ten oordeel op deze aarde. Hetzelfde vinden wij in Judas 1:14-15, *“En van dezen heeft ook Enoch, de 7^{de} van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, **de Heere is (weder)gekomen***

met Zijn vele duizenden (HSV: [tienduizenden](#)) **heiligen**; **om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddeloos gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben**".

Het gevolg van Zijn (weder)komst op aarde zal zijn, dat alle zonde zal zijn weggevaagd van deze aarde. Zoals de hemelen vol zijn van Zijn heerlijkheid, zo zal deze aarde ook vol zijn van Zijn lof gedurende [het 1000-jarige Vrederijk!](#)

Habakuk 3:4, "Er was een glans als het licht (Zijn glorie was als het licht), Hij had hoorns aan Zijn hand, en aldaar was Zijn sterkte verborgen."

Hoorns symboliseren altijd "macht" en "kracht". Ja, bij Hem is almacht om deze dan antichristelijke aarde Zijn felle **oordeel** te brengen!

Habakuk 3:5, "Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten henen."

Vóórdat Hij komt, is er eerst "pestilentie" en "vurige kolen" (de [Peshitta](#)-vertaling spreekt van "vogels", een heenwijzing naar de "satanische machten der lucht"; Ef.2:2). Met andere woorden: Vóórdat Jezus (weder)komt zullen eerst de machten der duisternis als "inleidende oordelen van God" hun verdervend werk verrichten. Ze worden meer en meer op de zondige mensheid losgelaten. In dit licht hebben wij bijvoorbeeld [Openba-](#)

[ring 9](#):14 te lezen: “...*Ontbind de 4 engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.*”

Ziektemachten en de machten der lucht zullen heerschappij hebben over deze zondige aarde! Ja, de satan zal door “de mens der zonde”, de antichrist, de gehele wereld in zijn tirannieke ban hebben!

Maar vóór de antichrist komt, hebben de volkeren der aarde **nog een tijd van genade**, is er nog ingang mogelijk in het Koninkrijk Gods. Laten wij ons daarom NU, nu de deur tot Zijn genade nog niet gesloten is, tot de Here Jezus Christus bekeren, opdat Hij ons geheel en al verlosse en geneze. Dat Hij ons waardig make om deel te hebben aan Zijn heilige Bruidsgemeente, die Hij nu bezig is te vormen. Dat al Zijn inleidende oordelen, die ook wij zullen moeten ondergaan, te midden waarvan ook wij zullen moeten leven, ons dan dichter zullen brengen aan Gods liefdevol hart!

Laat ons niet behoren tot de “toeschouwers”, die toekijken hoe God in de laatste dagen Zijn “overwinnaars” zegent met volmaaktheid, maar laat ons behoren tot Gods uitverkorenen die **deel hebben aan deze zegen van de “dubbele portie”**. Wij zingen zo vaak “De Ark is komend op de weg”. ¹ De ark is het symbool van deze “vol-

¹ Hij is komend, Halleluja, De Ark is komend op de weg. (2x)
(Uit de eigen, Bethel Evangelie Koren, liedbundel – AK)

maaktheidszegen.” Komt die ark ook op de weg voor u?

Laten wij ons NU **ten volle bekeren** vóór de herfststormen van de eindtijd in hun volle woestheid losbarsten; laat ons NU in de schuilplaats zijn van de Allerhoogste (vergelijk Psalm 91). **En dan komt de Goddelijke Koning en Rechter!**

Habakuk 3:6a, *“Hij stond, en mat het land (de aarde)...”*

Als God meet, dan heeft Hij slechts één maat, en die maat is Zijn Woord. Met andere woorden: Hij oordeelt die wereld door Zijn Woord (Joh.12:48).

Habakuk 3:6b, *“...Hij zag toe, en maakte de heidenen los...”*

Vergelijken wij dit vers met de King James-vertaling, dan lezen wij daar: *“Hij dreef de naties uit elkaar!”* Zijn blik is als een “vlammend vuur” (Openb.1:14), waardoor de naties van schrik zoeken weg te vluchten...

Habakuk 3:6c, *“...de gedurige bergen zijn verstrooid geworden...”*

De aardse en satanische machten, die steeds hebben geheerst, verstrooide Hij, vernietigde Hij.

Habakuk 3:6d, *“...de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen...”*

De altijd geheerst hebbende machten zijn zo vernederd.

Habakuk 3:6e, *“...de gangen der eeuw zijn Zijne.”*

God heeft alle dingen onder Zijn macht en controle. Hij maakt met het wereldgebeuren dat al

Zijn doelstellingen worden verwezenlijkt. De satan mag dan brullen als een briesende leeuw, God heeft hem verslagen en zal hem uiteindelijk de beslissende slag toebrengen!

Habakuk 3:12, *“In gramschap schreed U voort over de aarde, in toorn vertrapte U de heidenvolken.”* (HSV)

Dit is [Gods Armageddon](#); Hij is dan gekomen om geheel het antichristelijke mensdom te VERNIETIGEN, gelijk Hij ALLEN verloor in Noachs tijd, en in Lots tijd de GEHELE bevolking van de steden Sódóm en Gomórra, op Lot en de zijnen na, tenietdeed door vuur en zwavel uit de hemel.

En waarom maakt Hij dan een eind aan al dat antichristelijk en satanisch menselijk leven?

Habakuk 3:13a geeft ons hier een antwoord op: *“U bent uitgetrokken tot heil (sv: tot verlossing) van Uw volk, tot heil (NBG: tot redding) van Uw Gezalfde.”* (HSV)

Hij is gekomen om het plukje van Zijn volk in Jeruzalem – dat in een hopeloze strijd is gewikkeld tegen de aanstormende antichristelijke machten, die uit de gehele wereld daartoe zijn verzameld – te ontzetten ([Zach.14:2-3](#)).

Ook is Hij gekomen om Zijn volk het lang beloofde [1000 jarige Rijk](#) te geven en bereidt de aarde, met Zijn Goddelijk oordeel over deze wereld, hiertoe. Zo wordt de aarde met geweld gereinigd van alle zonde en onheiligheid, om haar dan te bezetten met al Zijn wedergeboren volk, uit alle

eeuwen, dat hiertoe een opstanding uit de doden is toebereid.

Tenslotte is Christus gekomen om Zijn gezalfde, Zijn Bruidsgemeente de haar toekomstende plaats in het Nieuwe Bestel van Zijn Koninkrijk te geven; Zij zal Zijn heilige troon mogen delen ([Openb.3:21](#) en [20:4-6](#)).

Geen gewoon sterfelijk, menselijk wezen zal de aarde van 1000 jarige Rijk kunnen bewonen, omdat de zon dan 7x zo sterk op deze aarde zal schijnen (Jes.30:26). Alleen de uit de doden opgestanen en zij die levend zijnde, in een punt des tijds, hiertoe lichamelijk veranderd zijn (1Kor.15:51-52); ja, de ganse natuur zal in een punt des tijds van constructie hiertoe zijn veranderd om in die toekomstende wereld te kunnen bestaan.

Ook zal die aarde geen nacht kennen, omdat het licht van de maan dan net zo sterk zal zijn als het licht van de zon nu (Jes.30:26, [Zach.14:7](#)).

Gedurende die 1000 jaren zal satan met zijn horden dan opgesloten zitten in de bodemloze put van de onderwereld ([Openb.20:1-3](#)). Glorie voor God!

Maar laat ons in tijd eerst teruggaan naar het gewoel van de Armageddonische strijd:

Habakuk 3:13b + 15, *“Gij verwondde het HOOFD van het huis van de goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe.”*

“Gij betrad met Uw PAARDEN de zee; de geweldige wateren werden een hoop.”

Laat ons deze verzen vergelijken met [Openbaring 19:11-21](#): “En ik zag de hemel geopend; en ziet, **een wit PAARD**, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam van vuur, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een Naam geschreven, die niemand wist, dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn Naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heirlegers in de hemel volgden Hem op witte PAARDEN, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap van de almachtige God. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: **Koning der koningen, en Here der heren...** En ik zag het beest (= de antichrist), en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirleger. En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden. Deze 2 zijn levend geworpen in de poel van vuur, die met sulfer (= zwavel) brandt. En

de overigen werden gedood met het zwaard van Degene, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.”

Hier zien wij Jezus Christus bij Zijn wederkomst – met de Zijnen (zie nogmaals Judas 1:14-15 en Deut.33: 2) – **op paarden** de volkerenzee betreden, terwijl Zijn Woord, dat uit Zijn mond ging, het vernietigend oordeel uitspreekt. Het hoofd van het huis des goddelozen, de antichrist met zijn valse profeet, zij werden gegrepen en geworpen in de poel van vuur en de lichamen van de overige goddelozen werden verteerd door **Zijn oordelend vuur!**

Deze laatsten vormen het gehele huis van de goddeloze (= de antichrist), waarvan de grond (de fundamenten) nu ontbloomt wordt. Met andere woorden: Dit gehele huis (**de hele antichristelijke wereld**) **wordt vernietigd tot zijn fundamenten toe!**

Zo betreedt Hij met Zijn paarden de wereldzee. Zo worden die geweldige wateren van de wereldzee gestuit!

Habakuk 3:16, *“Ik hoorde het (deze rede van Gods oordelen) en mijn buik sidderde (mijn binnenste beefde). Bij het geluid (van het gerucht) trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan (ik werd slap). Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk (van de anti-*

christ, met de legermachten van de gehele wereld) dat ons (Zijn volk) zal aanvallen.” (HSV)

De profeet, Habakuk, staande op de plaats van elk kind van God, siddert bij het horen en beleven van die Armageddonische dag, maar blikt toch in zijn Godsvertrouwen op Zijn almachtige God en hij vertrouwt toch op Zijn bewarende hand.

Het overwinnend geloof van Habakuk, niet-tegenstaande alles

Habakuk 3:17-19, *“Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal, en de velden geen spijs voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; **zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere Heere IS mijn sterkte; en Hij ZAL mijn voeten maken als der hinden, en Hij ZAL mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn Negi-nôth.**”*

Hier spreekt Habakuk als een kind van God van de eindtijd: “Alhoewel de vijgenboom, het Jodendom, nog niet is gekomen tot bloei, tot bekering en overgave aan Christus, en de Christenheid geen of valse vruchten voortbrengt en er veel afvalligheid van Christus wordt aangetroffen en de kerken leeglopen, NOCHTANS zal – als Gods

oordelen hun bekerend, en later hun vernietigend werk hebben gedaan – de Gemeente van Christus opspringen van vreugde, van nieuwe opstandingskrachten, en van blijdschap in de beleving van en de gemeenschap met de God van haar heil.”

“Waarom?”

De redenen vinden wij in het slotvers:

“De Here Here IS mijn Sterkte; en Hij ZAL mij doen springen van vreugde; Hij ZAL mij doen treden op mijn hemelse hoogten.”

Laat ons het standpunt van Habakuk delen, geliefden in Christus! Dan is er nu, alhoewel Zijn Gemeente nu in lauwheid en afvalligheid leeft, hoop voor ons!

Het treurig begonnen lied Van Habakuk, dat de opperzangmeester moest spelen op sjigjónôth, moest hij eindigen op vrolijk snarenspeel (op de neginôth) om dit OVERWINNEND GELOOF van het kind van God **ondanks alles** tot volle uitdrukking te brengen!

Halleluja! **God is Overwinnaar (!)** al lijken de omstandigheden het tegendeel te beweren.

Amen.

E. van den Worm

Enigszins bewerkt door A. Klein