

De werkingen van de Geest



Copyright 1998 Ted Larson

"All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info <http://home.earthlink.net/~theoson/Index.html>".

in de eindtijd

Een profetische Bijbelstudie

Door E. van den Worm

Uitgave: Aug. 2003

Algemene noot:

1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze uit de vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap 1951 overgenomen. Wel zijn er **af en toe** woorden vervangen door meer hedendaags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. **Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt**, zodat u **in één oogopslag** kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar **hij, hem** of **zijn** staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk ook **zij** of **haar** gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat waar gesproken wordt over 'broeders' ook de 'zusters' hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, **mits met bronvermelding**.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurlijk kunt u anderen, in de 1^{ste} plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 4 hierboven.

Nieuwe opmaak: maart 2009

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl

De almachtige, zaligmakende werkingen van de Heilige Geest in de eindtijd.

Tit. 3:4-7 Maar toen de goedertierenheid en menselijkheid van onze Heiland en God verscheen, 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, 6 die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

De almachtige Geest van onze Here Jezus Christus werkt deze heilswerkingen in de eindtijd in de bekeerde zondaar uit op grond van diens **geloof** in Gods dierbaar Evangeliewoord, dat zijn grondslag heeft in het zo'n 2000 jaar geleden volbrachte **verlossingswerk van het Lam van God op Golgotha**. Hij wil dit volbrachte verlossingswerk nu in ons lichaam, onze ziel en geest **waarmaken**, inbouwen, nadat wij Hem onze zonden hebben **beleden**.

De werken van de Geest van God in de eindtijd.

1. Hij vergeeft en verlost ons volmaakt van onze zonden.

Hebr. 9:11-15 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen (n.l. de geestelijke zaken, die wij in het nieuwe verbond kennen). Hij is door de meerdere en meer volkomen (d.i. hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel van Israël). 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor (voor ons die, van nature, zondaren zijn) **een eeuwige verlossing** teweeggebracht. 13 Want als de besprenkeling met het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe de onreinen heiligt, zodat hun vlees rein wordt, 14 **hoeveel te meer zal het bloed van Christus**, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, **uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God (volmaakt) te dienen**. 15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, want Hij onderging de dood tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste (of oude) verbond waren, opdat de geroepenen de belofte van de **eeuwige** erfenis ontvangen zouden. (HSV)

Vers 13 slaat op het Oude Verbond.

Laat ons dit Woord goed onthouden. Een **eeuwige verlossing** van de macht van satan en van onze zonden is door Jezus Christus voor ons **verkregen**. Laat ons deze Goddelijke belofte goed in ons hart vasthouden, want op grond van ons **geloof in die beloften** worden Gods beloften, vermeld in Zijn dierbaar Woord, in ons lichaam, onze ziel en geest **waargemaakt, ingebouwd**. Laat ons **geloven** in Gods Woord, **zoals het er geschreven staat**, want God bedoelt, wat Hij zegt, en Hij zegt ook, wat Hij bedoelt. Wij kunnen dus op grond van ons geloof **reeds hier op aarde volmaakt verlost worden** van de zondemacht en dus ook van satans verleidingskracht. Hierdoor kunnen de hierna volgende Goddelijke beloften worden waargemaakt.

Ef. 5:26-27 om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord (van God), 27 en zo zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, **zonder vlek of rimpel** of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en **onbesmet** (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente).

Joh. 8:36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij **werkelijk vrij** (van zonde en zondemachten) zijn.

Openb. 12:11 En zij (nl. Zijn ware discipelen, de "wijzen" in de Gemeente) hebben hem (d.i. satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof en reiniging in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest – zie Ef. 5:27).

Verder zegt Hebr. 9:15 dat Hij, door Zijn volbrachte zondoffer, de door God gegeven **Middelaar** van het Nieuwe Testament is. Hij is ook de **enige** Middelaar tussen God en mensen.

1 Tim. 2:5 Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus.

2. De Geest van God doet ons wedergeboren worden uit God. Hij doet ons vervolgens tot wasdom (volmaaktheid) toe groeien in de Goddelijke natuur.

Tit. 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het **bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest**.

In ons leven in de dimensie van de duisternis en zonde komt **een vonk van Goddelijk leven** door Gods zaligmakende genade en door onze gelovige aanvaarding van het offer van Jezus als betaling van onze zondesschuld. Dit is naar Gods barmhartigheid een **wedergeboorte uit God**; een wedergeboorte, die door de kracht van Gods Woord en Zijn almachtige Geest, **in ons** uit moet groeien tot de **volmaakte Goddelijke Natuur** toe.

Tit. 3:7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

2 Petr. 1:3-4 *Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht; 4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de **goddelijke natuur**, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.*

Joh. 1:12-13 *Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te **worden**, hun, die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch **uit God** geboren zijn.*

Jezus Christus wil ons namelijk niet alleen vergeven en verlossen van de zondemacht, dus deel geven aan Zijn dood, maar ook deel geven aan **Zijn opstandingsleven, Zijn liefde, heiligheid en gerechtigheid, Zijn volmaakte Goddelijke Natuur.**

Hebr. 10:14 *Want door één offerande heeft Hij **voor altijd** hen **volmaakt**, die geheiligd worden.*

3. Hij doopt ons in Zijn Geest.

Ezech. 36:27 *Mijn Geest zal Ik **in uw binnenste** geven en maken, dat gij naar Mijn inzettingen wandelt en naarstig Mijn verordeningen onderhoudt.*

Gal. 4:6 *En, dat gij zonen¹ zijt, God heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.*

4. Hij geeft Gods kinderen, inwonend, sterkte en leiding.

Hij doopt ons in de eerste plaats in Zijn Geest om ons **innerlijk te sterken** tegen de aanvallen van satan – onze geestelijke vijand – en om ons **te leiden op onze kruisweg** (ons afsterven aan het zondige en oude leven) **naar volmaakte verlossing** van de zondemacht.

Ef. 3:16 *opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens,*

Deze inwoning van de Heilige Geest geschiedt **eerst in het lichaam.**

1 Kor. 6:19 *Of weet gij niet, dat uw **lichaam** een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont, die gij van God ontvangt hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?*

Dit begin van Zijn inwoning **in het lichaam** geschiedt als een inleiding. Hij wil namelijk ook inwoning maken **in onze ziel en geest**, om ook die te **heiligen**. Wij spreken door de Geest geleid dan **in tongen**. Deze **tongentaal** is een rechtstreekse relatie met God.

Rom. 8:26-27 *En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, Die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.*

1 Kor. 14:2-4 *Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. 3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. 4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de Gemeente.*

De Here Jezus noemt de Heilige Geest in deze eerste ervaring, die wij van Hem hebben, de **Trooster**, omdat Hij ons **troost**, aangezien wij in deze periode van ons geestelijk leven nog vele **geestelijke zwakheden** ervaren.

Joh. 14:15-17 *Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren (en gehoorzamen). 16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere **Trooster** geven om tot **in eeuwigheid** bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en **zal in u zijn**.*

5. Hij roept de wijzen onder Zijn volk om deel te nemen aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam van God, om deel te krijgen aan Zijn volmaakte verlossing.

Openb. 19:9 *En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.² En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)*

Luk. 14:15-24 *Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zei hij tot Hem: Zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods. 16 Hij zei tot hem: Iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. 17 En Hij zond zijn slaaf (Gods dienstknecht, sprekend in de kracht van de Heilige Geest) uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen: Komt, want het is nu gereed. 18 En zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien (een akker is het beeld van*

¹ Ook dochters (van God) worden – **als zij volmaakt in Hem zijn** – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot – AK)

² Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”. (noot – AK)

materieel bezit en rijkdom); ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. 19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga die keuren (vijf span ossen zijn het beeld van onze vijf zintuigen, onze lusten, die ons van de Here Jezus weg trekken); ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. 20 Weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd (een mens, die wij belangrijker vinden dan de Heer) en daarom kan ik niet komen. 21 En de slaaf kwam terug en berichtte zijn Heer deze dingen. Toen werd de Heer des huizes toornig en zei tot Zijn slaaf: Ga aanstonds de straten en stegen der stad in en breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier (zij, die geestelijk arm, misvormd, blind en lam zijn). 22 En de slaaf zei: Heer, wat gij hebt opgedragen, is geschied en nog is er plaats. 23 En de heer zei tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want Mijn huis moet vol worden (het door God geplande getal van de Bruid van het Lam moet zijn binnengehaald). 24 Want ik zeg u: Niemand van die mannen, welke genodigd waren, zal van Mijn maaltijd proeven (zal deelhebben aan het avondmaal van de Bruiloft van het Lam – zie noot³).

6. Hij neemt de wijzen onder Gods volk persoonlijk aan tot toekomstige leden van de Bruid van het Lam van God.

Dit doet Hij als zij positief hebben gereageerd op Zijn roepstem tot deelname aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam van God.

Luk. 17:34-36 Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in een bed zijn, de één zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de éne zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. 36 Twee zullen op het land zijn, de één zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.

Die tot de bruiloft van het Lam van God worden aangenomen zijn wijze maagden. Er zijn wijze en dwaze maagden.⁴ Allen zijn zij maagden, omdat zij allen zich wassen in het Bloed van het Lam van God, als zij hebben gezondigd.

Matth. 25:1-13 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de Bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie (beeld van de inwonende Heilige Geest van God tot loutering van de inwendige mens); 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken (in hun lichamen), met haar lampen. 5 Terwijl de Bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. 6 En midden in de nacht (een tijd van grote geestelijke, maatschappelijke en militaire moeilijkheden) klonk een geroep: De Bruidegom, ziet, gaat uit Hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de Verkopers (de Geest van God) en koopt voor uzelf. 10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de Bruidegom, en die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen (kregen deel aan de bruiloft), en de deur (van de bruiloftszaal) werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open! 12 Maar Hij antwoordde en zei: Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

7. Hij komt plotseling in de eindtijd als louterend Vuur tot algehele loutering van hen, die aangenomen zijn tot de bruiloft van het Lam van God.

Wij moeten, als wij de Goddelijke belofte van totale verlossing van de zondemachten in ons lichaam, onze ziel en geest door Hem waar willen laten maken, niet alleen in dit Woord geloven, maar ook heel ons leven als een brandoffer op Zijn altaar neerleggen. Met andere woorden: Hij mag heel ons oud, zondig leven door Zijn Goddelijk Vuur verteren tot as. Deze persoonlijke overgave is nodig, omdat de mens een eigen wil van God heeft gekregen, die Hij niet wil torpederen.

Matth. 3:11-12 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem Zijn schoenen na te dragen; Die zal u dopen met de Heilige Geest en met Vuur. 12 De wan (d.i. een mand of zeef om koren te zuiveren van het – oneetbare en dus waardeloze – kaf, het lege omhulsel) is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer (de dorsvloer van ons hart) geheel zuiveren en Zijn graan (beeld van de geredde mens) in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf (beeld van de oude, zondige mens) zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.

Ef. 5:26-27 om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord (van God), 27 en zo Zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente).

In de eindtijd zal Hij hiervoor plotseling en onzichtbaar door de Heilige Geest tot hen komen, die Hij tot leden van Zijn Bruid heeft aangenomen.

Mal. 3:1-4 Zie, Ik zend Mijn bode (Gods dienstknecht in de kracht van de Heilige Geest), die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot Zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond (de Here Jezus, onzichtbaar, in en door de Heilige Geest), Die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen. 2 Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?

³ Zie noot 2.

⁴ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”. (noot – AK)

Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.⁵ 3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de dienstknechten van God in de tempel, ook die van de geestelijke tempel, de Gemeente/Kerk) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen. 4 Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem (beeld van de gelovigen) de Here aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren.

Jes. 4:3-4 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal **heilig** geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem (ook beeld van de Gemeente/Kerk); 4 Als de Here zal afgewassen hebben de drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelve midden, door de Geest van oordeel, en door de **Geest van de uitbranding**. (SV)

Alleen de oprechten, de **wijzen**, onder Gods kinderen zullen zich zo door Zijn Vuur willen laten louteren.

Jes. 33:14-17 De zondaars in Sion vrezen, beving grijpt de godvergetenen aan. Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur; wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed? 15 Hij, die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt; die gewin, door afpersing verkregen, versmaadt; die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien. 16 Die zal op hoogten wonen; rotsvestingen zullen zijn burcht wezen; zijn brood is gewis, zijn water verzekerd. 17 Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen; zij zullen een wijd uitgestrekt land zien;

Wij moeten, als wij wijs zijn, deze verlossingsbelofte **voortdurend** in ons hart bewaren, deze **deelname** aan de dood van het Lam van God.

2 Kor. 4:10-11 **Te allen tijde** het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus Zich in ons sterfelijk vlees openbare.

Anders gezegd: wij moeten hiervoor **gedurig** aan willen zitten aan de **avondmaalstafel van de bruiloft van het Lam van God** tot de oude, zondige mens in ons **totaal is afgestorven**.

Openb. 19:9 En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal⁶ van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)

1 Petr. 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het (kruis)hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden **afgestorven**, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen.

De Geest van God brengt ons dan tot een totaal afgestorven zijn aan onze zondenatuur, zodat wij ook reeds hier op aarde nog levend, niet meer kunnen zondigen.

1 Joh. 3:8-9 Wie de zonde doet is **uit de duivel**, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel **verbreken** zou. 9 Een ieder, die uit God geboren is, **doet geen zonde**; want het zaad Gods blijft in hem en hij **kan niet zondigen**, want hij is uit God geboren.

8. Hij stelt onder Zijn arbeidszalving degenen die Hij heeft uitverkoren om Zijn medewerkers op aarde te zijn en gordt hen aan met gaven en grote kracht.

1 Kor. 12:1-13 Ten aanzien van de **uitingen van de Geest**, broeders, wil ik u niet onkundig laten. 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid in **genadegaven**, maar het is dezelfde Geest; 5 en er is verscheidenheid in **bedieningen**, maar het is dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in **werkingen**, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 7 Maar aan een ieder wordt **de openbaring van de Geest** gegeven **tot welzijn van allen**. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven **met wijsheid te spreken**, en aan de ander **met kennis te spreken** krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een **gehoof** door dezelfde Geest en aan de ander **gaven van genezingen** door die éne Geest; 10 aan de een **werking van krachten**, aan de ander **profetie**; aan de een **het onderscheiden van geesten**, en aan de ander allerlei **tongen**, en aan weer een ander **vertolking van tongen**. 11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, **gelijk Hij wil**. 12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; 13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest **gedrenkt**.

Luk. 10:19 Zie, Ik heb u **macht** gegeven om op slangen en scorpioenen te treden en **tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen**.

Obadja 21 **Verlossers** zullen de berg Sion (in de Gemeente/Kerk) bestijgen om over het gebergte van Esau (beeld van de wereldsgezinde christenen) gericht te oefenen, en het Koningschap zal zijn aan de Here.

⁵ Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met loog (SV: zeep). In geestelijke zin wordt bedoeld dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is geheel rein, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18. (noot – AK)

⁶ Zie noot 2.

Voor een arbeider van de Heer is het zaak om **nederig** te blijven, hij is immers niets anders dan een **doorgeefluik** van de door hem heen Zich openbarende Geest van God.

Luk. 17:10 *Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.*

9. Hij komt in Zijn kinderen als de overvloedig Levenwekkende Spade Regen.⁷

Joel 2:23 *En gij, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente/Kerk), juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid; ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen, zoals voorheen.*

Hij zal over en in Zijn kinderen komen in grote kracht **net als in de 1^{ste} Pinkstertijd**.

Hand. 2:1-4 *En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.*

Joh. 10:10b *Ik ben gekomen, opdat zij (eeuwig en goddelijk) leven hebben en overvloed.*

10. Hij bekleedt hen, die Hij heeft aangenomen tot leden van de Bruid van het Lam van God innerlijk en uiterlijk met Goddelijke heerlijkheid.

Jes. 60:1-3 *Sta op (d.i. blijf niet in uw zonden – of geestelijke slaap – “liggen”), word (geestelijk) verlicht, want uw licht (de Here Jezus Christus, in en door de Heilige Geest) komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u (d.i. de Bruid) gezien worden (zie noot⁸). (NBG) 3 Volken laten zich leiden door jouw (van God ontvangen) licht, koningen door de glans van je schijnsel. (NBV)*

Jes. 61:10 *Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.*

Ps. 45:12-16 *laat de Koning uw schoonheid begeren, want Hij is uw Heer; buig u dus voor Hem neder. 13 Dan zoeken, o dochter van Tyrus, de rijksten des volk met geschenken uw gunst. 14 Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen (haar innerlijke heerlijkheid), van goudbrokaat is haar kleeid; 15 in kleurig geborduurde gewaden (haar uiterlijke heerlijkheid) wordt zij tot de Koning geleid, jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot u gebracht; 16 onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des Konings paleis*

Een betere, de letterlijke, vertaling van vers 13 is: **“En de dochter van Tyrus, de rijke onder het volk, zal uw aangezicht met een geschenk zoeken.”**

Kol. 1:24-29 *Thans verblijd ik (Paulus) mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de Gemeente. 25 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het Woord van God tot zijn volle recht te doen komen, 26 het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan Zijn heiligen. 27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder (in) u, de hoop der heerlijkheid. 28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.*

11. Hij kroont de Bruid van het Lam met Goddelijke majesteit en autoriteit.

Openb. 12:1 *En er werd een groot teken in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde; de Gemeente) gezien: een Vrouw (de Bruid van het Lam – zie noot⁹), met de Zon (beeld van de Vader) bekleed, met de maan (beeld van de Zoon en Zijn Bloedverzoening) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest) op haar hoofd;*

12. Hij gordt de Bruid met de volle wapenrusting van God aan, zodat zij haar werk in Gemeente en wereld in de volle kracht van de Geest kan volbrengen.

Ef. 6:10-13 *Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers*

⁷ Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. (noot – AK)

⁸ Vergelijk dit vers met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidegom) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling) Vergelijk dit ook nog met Openbaring 12 vers 1. (noot – AK)

⁹ Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. (noot – AK)

dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 *Neemt daarom de wapenrusting Gods (innerlijk en uiterlijk), om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.*

In de 144.000 eerstelingen van God zal Hij inwoning maken met **al de 7 Geesten Gods**.¹⁰

Openb. 14:1-5 *En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion (in de Gemeente/Kerk) en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden Zijn Naam en de Naam Zijns Vaders (JHWH, lees: JaHWèH) geschreven stonden. 2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspellers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een **nieuw gezang** voor de troon en voor de vier dieren (letterlijke vertaling: levende wezens) en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde (zij waren dus eerst zondaren). 4 Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als **eerstelingen voor God en het Lam**. 5 En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.*

Openb. 4:5 *En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn **de zeven Geesten Gods**.*¹¹

Openb. 5:6 *En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijke vertaling: levende wezens) en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn **de zeven Geesten Gods**, uitgezonden over de gehele aarde.*

1 Joh. 3:2 *Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is*

13. Hij geeft de (voorheen verloren) identiteit van de – in mensenogen – verloren 10 stammen van Israël¹² terug.

Ezech. 37:14a *Ik zal **Mijn Geest** in u geven, zodat gij herleeft.*

Wanneer zal dit gebeuren?

Jes. 27:12-13 *Maar het zal te dien dage geschieden, dat de Here de aren zal dorsen van de rivier (de Eufraat) af tot de beek van Egypte toe, en gij zult ingezameld worden één voor één, kinderen Israëls. 13 En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Here op de heilige berg te Jeruzalem.*

Deze Bijbelgedeelten zeggen ons, dat de voorheen verloren identiteit van deze 10 stammen en hun terugkeer naar Kanaän door een **krachtige** werking van de Heilige Geest zal geschieden (een grote bazuin zal dan geblazen worden) als **de Here de aren zal dorsen van de Rivier (de Eufraat) af tot de Beek van Egypte toe**. Met andere woorden: Als er **oorlog** zal zijn in het **Midden-Oosten**.

14. Hij voert de mannelijke zoon weg tot God en Zijn troon.

Openb. 12:5 *En zij (de vrouw van het Lam – zie noot¹³) baarde een zoon, een mannelijk wezen (bij deze **geestelijke** geboorte onderscheidt deze boreling zich in een **volwassen mannelijke** stature – zie noot¹⁴), dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf (hem is met het Lam van God het Goddelijke oordeel over de antichristelijke macht bij Diens lichamelijke*

¹⁰ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “**De 7 Geesten van God en van het Lam van God**”. (noot – AK)

¹¹ Zie noot 10.

¹² **Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom.** Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). **Het “huis van Israël”** (ook wel Efraïm-Israël genoemd) **is het 10-stammenrijk** dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. **Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk**, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot – AK)

¹³ Genaamd: **de Bruid** VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: **de Vrouw** NA de Bruiloft van het Lam. (noot – AK)

¹⁴ In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar **opeens**, net als bij een natuurlijke geboorte, **wordt deze zoon OPENBAAR** (d.i. **het openbaar worden van de zonen Gods** – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) **in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon**. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13). (noot – AK)

wederkomst gegeven, zie Openb. 2:27, Openb 19:15); en haar kind (de 144.000) werd **plotseling** weggevoerd naar God en Zijn troon.

15. Hij doet de Vrouw, de Bruid van het Lam, naar de woestijn vluchten, waar zij buiten het gezicht van de slang (satan) is.

Openb. 12:6 En de vrouw (van het Lam) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen (d.i. 3½ jaar) **onderhouden** zou worden (voor haar verdere, geestelijke groei in de Goddelijke Natuur).

Openb. 12:13-16 En toen de draak zag, dat hij op de aarde (uit de Gemeente, het Koninkrijk der hemelen op de aarde) was geworpen, vervolgde hij de vrouw (van het Lam), die de mannelijke **zoon** (zie vers 5 van de Statenvertaling: beeld van de 144.000) gebaar had. 14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote Arend (de Heilige Geest) gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt **buiten het gezicht van de slang (satan)**, een tijd en tijden en een halve tijd (3½ jaar, de periode van de grote verdrukking). 15 En de slang wierp uit haar bek water (een horde antichristelijke vervolgers) achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten meesleuren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond (een grote aardbeving) en verzwoeg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.

16. Hij gordt de 2 getuigen, Mozes en Elia, met Goddelijke kracht aan ten tijde van de grote verdrukking, de antichristelijke terreur, van 3½ jaar.

Openb. 11:3-12 En Ik zal Mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen (d.i. 42 maanden of 3½ jaar) lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. 6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. 7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben (waarna de Goddelijke kracht zal zijn geweken), zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. 8 En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad (Jeruzalem), die geestelijk genaamd wordt **Sodom** en **Egypte**, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. 9 En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. 10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 11 En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Dan zal het Lam Zijn Goddelijke heerschappij over Israël voeren. Israël staat dan **onder direct Godsbestuur** en heeft de op aarde teruggekeerde Mozes als regent en de op aarde teruggekeerde Elia als profeet en geestelijke leider. Zij zijn de twee olijfbomen of kandelaars, die de Here Jezus respectievelijk als **Koning** en als **Hogepriester** op aarde vertegenwoordigen.

Dan. 2:44 Maar in de dagen van die koningen (de 10 regeringsleiders in Europa) zal de God des hemels een koninkrijk (het Koninkrijk Israël) oprichten, dat **in eeuwigheid** niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan **in eeuwigheid**.

Dan zal **Koning Jezus**, teruggekeerd naar de aarde, alle andere aardse rijken, die alle onder de opperheerschappij van de antichrist hebben gestaan, **verbrijzelen** en daaraan een einde maken. Maar het Goddelijke Koninkrijk Israël zal **eeuwig** bestaan, ingeleid door het 1000-jarige aardse Koninkrijk van God.

17. Hij doet de rechtvaardige doden van alle tijden opstaan.

2 Thess. 1:10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en **met verbazing aanschouwd** te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u.

Openb. 20:4-6 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die **onthoofd** waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken **niet** op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 6 **Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding**: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Dan. 12:2-3 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. 3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

18. Hij verandert in een ondeelbaar ogenblik de Bruid van het Lam.

1 Kor. 15:51-58 *Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij (de Bruid) zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het Woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. 55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56 De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.*

Dan zullen de uit de doden opgestane heiligen en zij, die in een ondeelbaar ogenblik eeuwige lichamen hebben aangedaan, de uit de hemel **lichamelijk** naar de aarde terugkomende Koning Jezus **in de lucht ontmoeten**. Dit kunnen de heiligen doen, omdat zij allen eeuwige **geestelijke** lichamen hebben aangedaan. Zij ontmoeten hun Heer dan in de wolken, om dan samen met Hem naar de aarde **terug te keren**. Daar zullen zij dan het 1000-jarige rijk vestigen.

1 Thess. 4:16-17 *want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.*

19. Hij doet onrechtvaardige doden na het 1000-jarige Rijk opstaan.

Daniël 12:2 *Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.*

Openb. 20:5 *De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.*

Dan zullen al deze ontelbare, **onrechtvaardige** doden opstaan in **eeuwige, afgrijselijke** lichamen. Een geestelijk lichaam openbaart namelijk de gesteldheid van de **innerlijke mens**. Als die innerlijke mens door verdorvenheid afgrijselijk is, openbaart een geestelijk lichaam die afgrijselijkheid. Als die innerlijke mens heilig en rechtvaardig is, openbaart een geestelijk lichaam dat. Deze opgestane onrechtvaardige doden zullen vervolgens allen door satan worden verleid om het nieuwe Jeruzalem (de Bruid – zie Openb. 21:2-4) **aan te vallen**. Koning Jezus zal dan Zijn oordeel over deze massale horden uitspreken en hen **verdoemen**.

Matth. 25:41 *Dan zal Hij ook tot hen, die aan Zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.*

Openb. 20:11-15 *En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in **de poel van vuur** (d.i. **de hel**) geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van vuur. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur.*

Het nieuwe Jeruzalem¹⁵ (de Bruid), echter, zal Hij brengen **in de nieuwe hemel**, van waaruit het in Goddelijke liefde in eeuwigheid en in Goddelijke kracht zal heersen **in de nieuwe hemel over de nieuwe aarde(n)**.

Openb. 21:1-7 *En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de (glazen) zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, (voortdurend) nederdalende uit de hemel (de ladder uit Jakobs droom, zie Gen. 28:12-13), van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij (in) de mensen en Hij zal bij (in) hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en God zelf zal bij (in) hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.*

Jes. 65:17-25 *Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. 18 Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. 19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geweens of van geschreeuw. 20 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijs-*

¹⁵ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdboode.nl – de studie: “**Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus**”. (noot – AK)

aard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als **honderdjarige** sterven, zelfs de zondaar zal eerst als **honderdjarige** door de vloek getroffen worden. 21 Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; 22 zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van Mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen Mijn uitverkorenen genieten. 23 Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen. 24 En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. 25 De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijs hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn heilige berg, zegt de Here.

Inhoudsopgave

De almachtige zaligmakende werkingen van de Heilige Geest in de eindtijd.....	3
De werken van de Geest van God in de eindtijd.....	3
1. Hij vergeeft en verlost ons volmaakt van onze zonden.	3
2. De Geest van God doet ons wedergeboren worden uit God. Hij doet ons vervolgens tot wasdom (volmaaktheid) toe groeien in de Goddelijke natuur.	3
3. Hij doopt ons in Zijn Geest.	4
4. Hij geeft Gods kinderen, inwonend, sterkte en leiding.	4
5. Hij roept de wijzen onder Zijn volk om deel te nemen aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam van God, om deel te krijgen aan Zijn volmaakte verlossing.....	4
6. Hij neemt de wijzen onder Gods volk persoonlijk aan tot toekomstige leden van de Bruid van het Lam van God.....	5
7. Hij komt plotseling in de eindtijd als louterend Vuur tot algehele loutering van hen, die aangenomen zijn tot de bruiloft van het Lam van God.	5
8. Hij stelt onder Zijn arbeidszalving degenen die Hij heeft uitverkoren om Zijn medewerkers op aarde te zijn en gordt hen aan met gaven en grote kracht.	6
9. Hij komt in Zijn kinderen als de overvloedig Levenwekkende Spade Regen.	7
10. Hij bekleedt hen, die Hij heeft aangenomen tot leden van de Bruid van het Lam van God innerlijk en uiterlijk met Goddelijke heerlijkheid.	7
11. Hij kroont de Bruid van het Lam met Goddelijke majesteit en autoriteit.	7
12. Hij gordt de Bruid met de volle wapenrusting van God aan, zodat zij haar werk in Gemeente en wereld in de volle kracht van de Geest kan volbrengen.	7
13. Hij geeft de (voorheen verloren) identiteit van de – in mensenogen – verloren 10 stammen van Israël terug.	8
14. Hij voert de mannelijke zoon weg tot God en Zijn troon.	8
15. Hij doet de Vrouw, de Bruid van het Lam, naar de woestijn vluchten, waar zij buiten het gezicht van de slang (satan) is.	9
16. Hij gordt de 2 getuigen, Mozes en Elia, met Goddelijke kracht aan ten tijde van de grote verdrukking, de antichristelijke terreur, van 3½ jaar.	9
17. Hij doet de rechtvaardige doden van alle tijden opstaan.....	9
18. Hij verandert in een ondeelbaar ogenblik de Bruid van het Lam.....	10
19. Hij doet onrechtvaardige doden na het 1000-jarige rijk opstaan.....	10
Inhoudsopgave	12