

## Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus



### Inleidend woord

*“Maar één ding doe ik:  
vergetend wat achter is,  
mij uitstrekkend naar wat voor is,  
jaag ik naar het doel:  
de prijs van de roeping van God,  
die van boven is,  
in Christus Jezus.”* – Filippenzen 3:14

Als we alleen maar geloven dat we, als we eenmaal gered zijn, ‘in de hemel’ komen, maar als we geen idee hebben van wat ons in die ‘hemel’ te wachten staat, dan kunnen we ons daar ook niet op verheugen en naar uitstrekken.

Wij kunnen ons alleen maar ten volle *“uitstrekken naar wat voor is”*, als wij weten wat er voor ons ligt. We kunnen alleen maar ten volle jagen *“naar het doel”* als we weten wat dat doel inhoudt.

Daarom kan ik deze Bijbelstudie aanbevelen. Het geeft ons een duidelijker inzicht van wat er te gebeuren staat. Ondanks de soms zware kost – er wordt immers ook nog over ‘de laatste dagen van de eindtijd’ gesproken, een periode waarin de oordelen Gods losbarsten en de Grote Verdrukking tot veel bloedvergieten zal leiden – hoop ik toch dat u, en ik met u, het zicht zal kunnen houden op DE EEUWIGHEID.

Wellicht kunt u het niet met alles eens zijn, omdat u dingen anders ziet, toch denk ik dat een ieder die deze studie leest een duidelijker en completer beeld zal krijgen van wat er te gebeuren staat: zowel **vlak voor** als **in** het 1000-jarige Rijk, alsook in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

A. Klein

## Wie de aarde niet bewonen, als de Heer straks het 1000-jarige Rijk gaat vestigen

### In het 1000-jarige Rijk komen geen onbekeerde zondaren c.q. heidenen

Er is vaak een verkeerde opvatting over dit komende festijn op aarde. Laten we het daarom gaan bekijken aan de hand van Gods Woord, dan krijgen wij een Schriftuurlijk beeld over wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben, in het 1000-jarige Rijk.

Laat ons eerst het feit vaststellen dat onze (en dus de) GENADETIJD niet voor altijd is. Deze periode van genade wordt afgesloten. Er is een tijd dat de genadedeur dicht gaat. **God geeft niet een eeuwige genade aan de mens.** We zullen daarvoor eerst een paar teksten gaan lezen, te beginnen bij Lukas 13 vers 24-28:

- *“Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft GESLOTEN. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt (SV: Ik ken u niet, vanwaar gij zijt). Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt (Ik ken u niet). Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.”*

**U ziet hier dat er een tijd komt dat de genadedeur gesloten wordt**, terwijl er nog leven op aarde is. Het is dus niet een beëindiging van het aardse leven; dat gaat (nog) wel door, maar er is een tijd dat de Heer zegt: “Stop, nu is de genadetijd afgelopen!” Dan komt niemand (d.w.z.: geen nieuwe zielen) meer binnen in Gods Koninkrijk. En die periode, dat er geen genade meer gegeven wordt tot nieuwe bekering, komt dus nadat Hij “is opgestaan en de deur heeft GESLOTEN”. Dan zullen er mensen zijn die zeggen: “Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken”. Dit zijn dus mensen die in de gemeente of kerk komen, maar zich toch niet bekeerd (ofwel: niet van de zonde afgekeerd<sup>1</sup>) hebben, want er zijn ook onbekeerde zielen in de gemeente/kerk. De gemeente/kerk (als gebouw met leden ofwel kerkgangers) is niet het Lichaam van Christus, maar het Lichaam van Christus moet daaruit gebouwd worden. Er zijn in de gemeente/kerk dus mensen die meelopers zijn, die luisteren, maar die het Woord niet laten werken in hun hart en in hun diepe innerlijk (die dus – qua hun ‘handel en wandel’ – ongehoorzaam zijn en blijven aan Gods Woord en wil). En dan zegt Hij: “Ga weg van Mij” want “Ik ken u niet”!

Let op: Deze (genade)deur uit Lukas 13, die gesloten wordt, is NIET dezelfde deur als die uit Mattheüs 25:10 waar staat: “Als zij (de dwaze maagden<sup>2</sup>) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten” (SV). Hier, in Mattheüs 25, is het dus de deur tot de bruiloft, en dat is een heel andere deur, want daar krijgt u de splitsing<sup>3</sup> tussen de wijze en de dwaze maagden.<sup>4</sup> De wijze maagden gaan naar binnen, want die zijn bereid, die zijn gereed. En gereed zijn voor de bruiloft wil zeggen dat je een totale HEILIGMAKING<sup>5</sup> hebt ondergaan. Ze zijn (geestelijk gezien) ingegaan in “het heilige der heiligen”,<sup>6</sup> want “vlekkeloos, rimpelloos, onberispelijk” is de Bruid van Christus!<sup>7</sup> In Efeze 5 vers 26-27 (SV) kunnen we dit lezen: “Opdat Hij (Christus) haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, **een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.**”

<sup>1</sup> Zie eventueel de studie “**De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd**” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>2</sup> Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar mannen net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)

<sup>3</sup> Zie eventueel de studie “**Drie grote toekomstige scheidingen**” van H. Siliakus. (noot AK)

<sup>4</sup> Zie eventueel de studie “**Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)**” van A. Klein/E. van den Worm. (noot AK)

<sup>5</sup> Zie eventueel de studie “**Heiligmaking**” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>6</sup> Voor meer over de geestelijke betekenis van “het heilige der heiligen”, zie de studie “**De Tabernakel van Israël; het Goddelijk patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen**” van E. van den Worm en/of “**Christus in de Tabernakel**” (uitleg over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys. (noot AK)

<sup>7</sup> Zie eventueel de studie “**Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde**” van E. van den Worm. (noot AK)

Als de Bruid ingegaan is tot de bruiloft,<sup>8</sup> dan krijgen we daarna nog een grote OPWEKKING.<sup>9</sup> Deze bruiloftsdeur uit Mattheüs 25 is dus niet dezelfde deur als die uit Lukas 13, want als die gesloten wordt wil dit zeggen dat er absoluut een einde is gekomen aan de – van God gegeven – genadepriode. Degenen die begenadigd zijn, die dus wel bekeerd zijn, maar nog niet helemaal geheiligd zijn (denk aan de ‘dwaze maagden’), worden verder geheiligd in de Grote Verdrukking.

**NOOT AK:**

In de Grote Verdrukking zullen zij, vanwege hun oprechte geloof in Jezus Christus, bereid zijn om hun leven te geven; want iedereen zal dan gedood worden vanwege het feit dat men niet wil buigen voor het beest en zijn beeld. Zie hiervoor Openbaring 20:4 en 7:9-17

- “...En ik zag de zielen van hen die **onthoofd** waren **om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God**, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openb. 20:4)
- “Hierna zag ik en zie, **een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. ... En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? ... Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. ... En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.**” (Openb. 7:9-17)

Deze genadepriode uit Lukas 13 valt dus dicht bij het begin van de Grote Verdrukking. Dit is niet direct duidelijk te zien; maar aan de gevolgen van de Grote Verdrukking kunnen we wel degelijk merken, dat dit zo is. We kunnen dit ook zien aan de hand van het beeld dat Noach's ark geeft. De deur van de ark van Noach werd **door God gesloten** vlak voor de grote zondvloed doorbrak, vlak voordat dat grote oordeel van God over de aarde kwam. De zondvloed is een beeld van de grote oordelen van God<sup>10</sup> die vernietiging brengen over de aarde. Zo zijn ook de oordelen die volgen, de resterende bazuinoordelen en fiool- of schaaloordeelen (zie Openbaring hoofdstuk 8, 9 en 16)<sup>11</sup>, dodelijk en vernietigend. Het is ‘een opruiming’, zoals ook de mensen in de tijd van Noach ‘opgeruimd’ werden. Alle leven werd weggevaagd, alleen het gezin van Noach bleef bestaan (zie Genesis 7:22-23). Deze deur van Noach's ark is dus een typerend beeld van de genadepriode (die ook eenmaal gesloten wordt). Toen die deur van Noach's ark gesloten was en het hevig begon te regenen kwamen mensen er vast ook op bonzen om te smeken: “Laat ons binnen”.<sup>12</sup> Maar... Noach kon de deur zelf niet openmaken, want God Zelf had die deur gesloten. En... **als God de deur gesloten heeft, dan kan geen mens die meer openmaken.**

In Amos 8 vers 11-14 lezen wij:

- “Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond, om het woord van de HEERE te zoeken, maar zij zullen het niet vinden. Op die dag zullen zij van dorst versmachten, de mooie meisjes en de jonge mannen, zij die zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waar uw god van Dan leeft, en de pelgrimstocht naar (SV: de weg van) Bersaba leeft! Zij zullen vallen en niet meer opstaan.”

Denk er goed om, “zij zullen het (“de woorden van de HEERE”, het ware geestelijke voedsel) NIET vinden”, want de genadepriode is gesloten. U ziet, er komt een honger naar het geestelijke maar zij zullen het niet meer krijgen. Het is vaak zo, dat als iets wordt aangeboden er geen vraag naar is, maar als het op is dan gaan ze er opeens allemaal naar vragen, dan willen ze het opeens allemaal hebben, maar dan is er niets meer. En zo is het ook met het Evangelie, als de genadepriode gesloten is, gaan ze opeens op zoek, maar dan krijgen ze het niet.

Er staat in Amos 8:14 dat deze mensen “zweren bij de schuld van Samaria” en “de schuld van Samaria” is on-gehoorzaamheid. Jeróbeam kreeg namelijk 10 van de 12 stammen van Israël (‘het 10-stammenrijk’ ofwel ‘het huis van Israël’ genaamd); de andere 2 stammen (‘het 2-stammenrijk’ ofwel ‘het huis van Juda’ genaamd)<sup>13</sup> ble-

<sup>8</sup> Zie noot 7.

<sup>9</sup> Zie eventueel de studie “**Dingen die [met] haast geschieden moeten** (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: “**De Spade Regen-opwekking**” van H. Siliakus. (noot AK)

<sup>10</sup> Zie eventueel de studie “**De Dag van JaHWeH (de Dag des Heren)**” en/of “**De 7 donderslagen van Openbaring 10:3**” en/of “**God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden**” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>11</sup> Zie eventueel de uitleg in de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “**Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL**” van CJH Theys, hoofdstuk 8, 9 en 16, die gaan over deze bazuin- en fiool- of schaaloordeelen. (noot AK)

<sup>12</sup> Lees in dit verband vooral ook wat er geschreven staat in Hebrëeën 11:7 en 2 Petrus 2:4-10. (noot AK)

<sup>13</sup> Ter verduidelijking het volgende:

Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg).

ven bij de zoon van Salomo, en in het stuk land van het 2-stammenrijk is Jeruzalem gelegen, waarvan God zei: "Men moet in Jeruzalem aanbidden" (zie o.a. Johannes 4:20). Maar Jeróbeam was bang dat het 10-stammenrijk (van het huis van Israëel) uiteindelijk weer bij de 2 andere stammen (van het huis van Juda) zouden komen als zijn onderdanen naar Jeruzalem zouden gaan om daar God te aanbidden (zie 1 Koningen 12:27).

God had tegen Jeróbeam gezegd: "Doe Mijn wil en Ik zal je zegenen als koning, en ook je nazaten" (zie 1 Koningen 11:38 + vers 29-31). Maar hij was ongehoorzaam en zei tegen zijn onderdanen: "Nee, jullie moeten niet naar Jeruzalem gaan om God te aanbidden, ga maar hier naar Bethel". In Bethel heeft Jeróbeam toen een heiligdom met 2 gouden kalveren gemaakt en zei hij: "...Zie uw goden, Israëel... En hij plaatste het ene in Bethel, en het andere zette hij in Dan. Dit werd aanleiding tot zonde, want het volk liep vóór het ene uit, tot aan Dan toe" (zie 1 Koningen 12:27-30). En zo krijgen we afscheiding en ongehoorzaamheid aan de wil van God, waardoor **afgoderij** komt. Dit is de schuld van Jeróbeam.

Er staat in Amos 8:14 ook dat ze zweerden bij de "god van Dan". En wie is die "god van Dan"? In één van de laatste profetieën over Dan wordt gezegd dat Dan een adder is (zie Genesis 49:17). Dit is een heenwijzing naar de eindtijd, want deze adder is namelijk **de antichrist**.

En dan lezen we in Amos 8:14 ook nog over "de weg van Berseba"; dit is de weg waar Hagar de stem van God hoorde (zie Genesis 21:14-21). Berseba slaat dus op profetie en hier, in Amos 8:14, op **de valse profeet van de eindtijd**.

De antichrist en de valse profeet worden hier in Amos 8, in bedekte termen, naar voren gebracht. Dus deze mensen geloven in c.q. volgen de antichrist en de valse profeet (ofwel: ze stemmen in met hun woorden en daden). Hoe het ook zij, in deze periode krijgen mensen geen genade meer, want deze periode wordt gekenmerkt door GROTE VERDRUKKING, waar de massa volkomen ongehoorzaam is aan God en men de "god van Dan" aanbidt en de valse profeet volgt, in Amos 8:14 "de weg van Berseba" genaamd.

Laten we eens kijken wat Amos 5 vers 5-6 zegt over deze "weg van Berseba", en de andere wegen, om te zien wat daarmee wordt bedoeld:

- "Maar zoek niet in Bethel, in Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Berseba trekken, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. **Zoek de HEERE en leef! Anders zal Hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen.**"

Hier zegt de Here drie dingen. We moeten ons geloofsleven niet baseren op "Bethel". En met "Bethel" wordt bedoeld: dromen, want Jakob droomde te Bethel van die ladder, die tot in de hemel reikte (zie Genesis 28:12). We moeten ons geloofsleven dus niet baseren op dromen, noch op Gilgal, dat is: op visioenen. Te Gilgal kreeg Josua namelijk een visioen van de Here. Het moeten geen visioenen zijn die ons geloofsleven bepalen, maar ook geen profetieën, waar "Berséba" op doelt, want daar hoorde Hagar de stem van God. Maar... we moeten de Here zoeken, we moeten het Woord van God zoeken, we moeten leven door (de leiding van) de Here Zelf, het persoonlijke contact met **het LEVENDE Woord** moet ons leven bepalen. We moeten ons (geloofs)leven dus niet laten bepalen door dromen (Bethel), visioenen (Gilgal), of profetieën (Berséba).

Als God een profetie geeft of als God een droom geeft of als God een visioen geeft, prijst de Heer. Maar we moeten hier niet naar zoeken. We moeten ons geloofsleven niet baseren op deze drie dingen, die toegevoegd zijn, maar ons geloof moet zijn gebaseerd op het Woord en op het geloof in een Levende God. We hebben het geschreven Woord, dat is de Bijbel, en we hebben **het LEVENDE Woord, dat is de Here Jezus en Zijn Geest**, met Wie wij contact moeten hebben. Hij maakt ons NIEUW.<sup>14</sup> Want de duivel kan ons namelijk misleiden; hij kan ons ook dromen, visioenen en/of profetieën geven; maar dit zijn dan valse dromen, valse visioenen en valse profetieën. Zo zijn er een hele hoop christenen, op grond van deze dingen, misleid en afgedwaald van de waarheid (Gods Waarheid wel te verstaan). We moeten ons geloofsleven dus baseren op het Woord van God Zelf.

---

Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen **het "huis van Israëel"** en **het "huis van Juda"** (de zgn. Joden). Het "huis van Israëel" (ook wel Efraïm-Israëel genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het "verborgen" wonen. Het zijn vooral de zgn. "christelijke" landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het "huis van Juda" is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israëel waarover de "verharding" is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot AK)

<sup>14</sup> Zie eventueel de studie "LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus" van E. van den Worm. (noot AK)

## Uit de Joden overleeft één derde deel de Grote Verdrukking en wordt toebereid voor het 1000-jarige Rijk

We gaan eerst naar Jeremia 30 vers 11:

- “Want Ik ben met u (= Zijn volk, Israël en Juda – zie vers 2+3)<sup>15</sup>, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid<sup>16</sup> heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken (SV: met u zal Ik geen voleinding maken). Ik zal u bestraffen (SV: kastijden) met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.”

U ziet hier dat er voor de heidenen een tijd komt van volkomen afrekening – “een vernietigend einde” – namelijk aan het einde van de Grote Verdrukking (tijdens de oorlog of ‘slag van Armageddon’, zie Openbaring 16:14-16; hierbij zullen alle antichristelijke mensen – door de wederkomende Jezus en Zijn hemelse legers – gedood worden, zie Openbaring 19:11-21).

De Heer gaat echter tijdens de Grote Verdrukking verder met Israël. Want er staat geschreven dat Hij “de vervallen hut van David” weer zal oprichten als de tijd van de heidenen voorbij is<sup>17</sup> (zie Amos 9:11 en Handelingen 15:16). God gaat in de Grote Verdrukking, door middel van “Zijn twee getuigen” (vermoedelijk: Mozes en Elia – zie Openbaring 11:3-4), de Joden bewerken om ze tot bekering te brengen. Wij weten echter, vanuit Gods Woord, dat niet iedereen van hen tot bekering komt, daarom zal de Here slechts één derde deel maar kunnen behouden, tweederde dus niet. Dit kunnen we lezen in Zacharia 13 vers 8-9:<sup>18</sup>

- “Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land (Israël, zie vers 1) twee derde ervan uitgeroeid zal worden (door de antichrist en zijn helpers) en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. **Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.**”

U ziet hier dat één derde deel van het volk van Israël behouden zal worden door het werk van de “twee getuigen”, zij zullen zich willen laten “louteren” door God en zullen in willen gaan op de weg van heiligmaking, twee derde deel zal echter ongehoorzaam blijven en de prediking van de “twee getuigen” verwerpen. U ziet dat niet iedereen uit Israël wordt behouden, alleen zij die zich keren tot de Here God.<sup>19</sup> Want de Farizeeën waren ook uit Israël, ze waren ook Joden, maar de Here zei dat zij kinderen van de duivel/satan waren; satan was – geestelijk gezien – hun vader (zie Johannes 8:44 + vers 13 en verder).

Niet iedere Jood is – volgens Gods Woord – een Jood, maar alleen degene die in het hart besneden is, zoals wij kunnen lezen in Romeinen 2 vers 29 (SV): “Maar die is een Jood, die het in het verborgen is (= in het innerlijk), en de besnijdenis van het hart – in de geest, niet in de letter – is de (ware) besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.” Met andere woorden: Dat zijn degenen die zich waarlijk tot God keren en de besnijdenis van het hart hebben ontvangen door de machtige Geest (van God). God moet dus het werk doen, en één derde zal zich willen laten “louteren” door God, zal in willen gaan op de weg van de heiligmaking.<sup>20</sup>

E. van den Worm  
(1915 – 2013)

Bewerkt door A. Klein<sup>21</sup>

### Einde van het 1<sup>ste</sup> deel – wordt vervolgd

<sup>15</sup> Met “Zijn volk, Israël en Juda” wordt geheel Israël bedoeld, namelijk: ‘het 2-stammenrijk’ (‘het huis van Juda’ – Joden genaamd), maar ook ‘het 10-stammenrijk’ (ofwel: ‘het huis van Israël’). In Jeremia 30 lezen we ook over “een tijd benauwdheid voor Jakob” (vers 7) en “Mijn dienaar Jakob... Israël” waarmee ook alle 12 stammen bedoeld worden. (noot AK)

<sup>16</sup> Zie info bij noot 13.

<sup>17</sup> Hier wordt ook geheel Israël bedoeld, want in Amos 9 gaat het niet alleen over “de vervallen hut van David” (vers 11) maar ook over “het huis van Jakob” (vers 8), waarmee alle 12 stammen bedoeld worden; en ook nog over “het huis van Israël” (vers 9), waarmee het verloren gewaande ‘10-stammenrijk’ bedoeld wordt. Dit is, naast de Joden (van het huis van Juda), een grote groep die – zoals in Jeremia 30:11 staat – over de aarde verspreid is (zie de uitleg bij noot 13). Israël en Jood-zijn worden vaak op één hoop gegooid, waardoor het soms verwarrend is wie of wat men bedoeld (de 2, 10 of 12 stammen, en/of het huidige land Israël). (noot AK)

<sup>18</sup> Zie eventueel de studie “De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>19</sup> In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Maar, wij kunnen wel spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. (noot AK)

<sup>20</sup> Zie noot 5.

<sup>21</sup> De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)

## Onderwerpen in deze studie die nog behandeld gaan worden:

- Alle onbekeerde zondaren ontvangen in de Grote Verdrukking het teken van de antichrist en zijn hierdoor voor eeuwig verdoemd.
- Alle christenen, die in de Grote Verdrukking komen, worden door de antichrist gedood.

**Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich voor 100% laten heiligen – door Woord en Geest – anders komt u in de Grote Verdrukking.**

- Gebeurtenissen en omstandigheden bij de Wederkomst van Jezus als Koning en Rechter.

**Wie zijn dan wel de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk?**

- Wanneer komt de Here Jezus terug op de wolken des hemels?
- Gebeurtenissen en omstandigheden bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk.
- De bewoners van het 1000-jarige Rijk zijn allen OPGESTANE kinderen Gods met een eeuwig opstandingslichaam.
- Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk.
- De eerste opstanding van de doden geschiedt vlak voor de aanvang van het 1000-jarige Rijk, bij de Wederkomst van de Here Jezus op de wolken.
- Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?
- Het einde van het 1000-jarige Rijk en het begin van de eeuwigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

**De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.**

