

# Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus



Voor het 1<sup>ste</sup> deel van deze studie, zie: [www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk1.pdf](http://www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk1.pdf)

Voor het 2<sup>de</sup> deel van deze studie, zie: [www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk2.pdf](http://www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk2.pdf)

Voor het 3<sup>de</sup> deel van deze studie, zie: [www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk3.pdf](http://www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk3.pdf)

## Deel 4

### Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk?

Laten we gaan naar Daniël 2 vers 34-35:<sup>1</sup>

- “Hier keek u naar (naar het beeld, uit de 1<sup>ste</sup> droom van Nebukadnezar – zie Dan. 2:1-33), totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons (SV: koper), het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde **de hele aarde**.”

Dus, alle antichristelijke volkeren, hier vergeleken bij “kaf”, worden (door Gods “wind” of adem) “weggevaagd” (zie ook Zefanja 3:15). Hier ziet u dus ook weer ‘een opruiming’ (zoals eerder in deze studie ook al vermeld werd dat de mensen in de tijd van Noach ‘opgeruimd’ werden. Alle leven werd weggevaagd, alleen het gezin van Noach bleef bestaan – zie Genesis 7:22-23). Het is dus ‘een opruiming’ van alle wereldlingen, van alle (ongelovige, goddeloze) mensen.

Zo wordt er plaats gemaakt voor het Koninkrijk van God en dan wordt die steen – (een beeld van) de Here Jezus Christus en de Zijnen – tot een heel “grote berg”, de berg Sion (zie o.a. Psalm 125:1, Obadja 1:21 en Hebreëen 12:22), en **die berg “vulde de hele aarde”**. Het zijn allemaal kinderen Gods, namelijk de opgestane kinderen Gods en de Bruid van het Lam die “in een punt des tijds” veranderd zijn en zo eeuwigheid (onvergankelijkheid, onsterfelijkheid) hebben aangedaan, tezamen met het overblijfsel van de Joden die mede “in een punt des tijds” veranderd zijn (zie 1 Korinthe 15:51-53).

<sup>1</sup> Voor meer uitleg over dit vers of hoofdstuk, zie eventueel de GRATIS ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van “**Het Boek Daniël**”, hoofdstuk 2, met de titel “**De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld**”, van CJH Theys. (noot AK)

Dus: wie bewonen de aarde in het 1000-jarige Rijk? Allemaal kinderen Gods, van het ene uiterste van de aarde tot het andere uiterste. Dan zien wij Abraham lopen, dan zien wij David lopen, dan zien wij alle kinderen Gods uit alle tijden – ook John Wesley<sup>2</sup> enz. – verenigd op de aarde. Maar niet als een gewoon mens, want we hebben dan allemaal geestelijke lichamen.

We gaan nu kijken naar **de opstanding** (de 1<sup>ste</sup> opstanding wel te verstaan, die van de rechtvaardigen<sup>3</sup> – zie Openbaring 20:4-6). In 1 Korinthe 15 vers 51-55 staat geschreven:

- “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik (SV: in een punt des tijds), in een oogwenk, **bij de laatste bazuin**. Immers, de bazuin zal klinken en de (rechtvaardige) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (“de levenden die overgebleven zijn” op aarde, door God bewaard voor de Grote Verdrukking – zie 1 Thess. 4:15 en Openb. 12:6+14) zullen veranderd worden.” (1 Kor. 15:51-52)

Het betreft hier “de (rechtvaardige) doden” van ALLE tijden, van het begin (van de Schepping) af aan. Er zijn doden (“heiligen die ontslapen waren”) die al eerder “werden opgewekt” met Jezus (rond Zijn kruisdood en opstanding), en dit waren er “velen”, staat er geschreven (zie Mattheüs 27:52-54), maar dit waren lang niet alle gestorvenen. Maar, alle rechtvaardige doden van alle tijden komen hier op aarde terug. Hun geesten komen hier (bij het klinken van “de laatste bazuin”) bijeen en staan op uit de doden, en zij krijgen een geestelijk lichaam.

- “Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijke bekleden.” (1 Kor. 15:53)

Dus **een ieder** is dan met onvergankelijkheid bekleed. En dan zijn allen **onsterfelijk**.

- “En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijke bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” (1 Kor. 15:54-55)

U ziet dus hier dat er een opstanding is, in de eindtijd (namelijk aan het eind van de Grote Verdrukking). Wanneer dat zal zijn hebben wij in 1 Korinthe 15 gelezen, namelijk “bij de laatste bazuin”, dat is de 7<sup>de</sup> bazuin – aan het einde van de 7<sup>de</sup> bazuin wel te verstaan.

Wij gaan hiervoor ook naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-17:

- “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de (weder)komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met **een bazuin van God** neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (gestorven) zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (op aarde, door God bewaard voor de Grote Verdrukking – zie Openb. 12:6+14), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere (SV: de Here tegemoet) in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”

U ziet hier, dat er staat, “tegemoet in de lucht”. Als u iemand tegemoet gaat, dan komt die persoon naar u toe. Dan gaat die persoon u niet naar zijn huis brengen, maar u brengt hem naar uw huis. Laten wij dus a.u.b. goed nadenken: we gaan “de Here **tegemeet**” en komen **met Hem weer terug** (naar de aarde). U gaat dus niet met Hem mee naar Zijn huis in de hemel. En dit gebeurt, zoals we al hebben gezien en gelezen in 1 Korinthe 15:52, “bij de laatste bazuin” en dat is de 7<sup>de</sup> bazuin. Dit is vlak voor de (Weder)komst van de Heer, dan krijgen we die opstanding uit de doden van alle zaligen van alle tijden, en die komen allemaal naar de aarde. Zoals Daniël zegt: “Dan zal de hele berg Sion (beeld van de ware kinderen van God: christenen, Messias-belijvende Joden en Oudtestamentische gelovigen) de gehele aarde beslaan” (zie Dan. 2:35). De aarde is dan gevuld met opstandingsmensen, die allemaal opstandingslichamen hebben.

Weet u wat dit zeggen wil: een opstandingslichaam? Dan hebt u geen gewoon lichaam meer van vlees en bloed, maar een geestelijk lichaam. Daarom kunt u Hem tegemoet gaan **in de lucht**, want met dit stoffelijke lichaam kunt u dat niet. “Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven” (zie 1 Korinthe 15:50), **ook niet het 1000-jarige Rijk**, want dit is het Koninkrijk van God op aarde. En dus wordt ook het 1000-jarige Rijk niet beërfd door “vlees en bloed”; er kan geen mens van “vlees en bloed” in het 1000-jarige Rijk zijn. Waarom niet? Omdat al die mensen zijn weggevaagd. Een ieder die daar (in het 1000-jarige Rijk) is, is een opstandingsmens die de opstanding heeft ervaren (zie 1 Thessalonicenzen 4:14-17 en Openbaring 20:4-6), en die dus niet meer kan sterven en niet meer kan zondigen. Dan zijn we allemaal broeders van elkaar. De hele wereld vol met broeders, want een opstandingsmens kent geen geslacht.<sup>4</sup> Eén grote groep. Ze zijn allemaal aan de engelen gelijk, er

<sup>2</sup> Zie eventueel: [https://nl.wikipedia.org/wiki/John\\_Wesley](https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wesley) (noot AK)

<sup>3</sup> Met “de rechtvaardigen” of “rechtvaardige doden” worden hier degenen bedoeld die “in Hem” ontslapen zijn. In het OT was dat ontslapen in het geloof “in God” (de God van Abraham, Isaak en Jacob wel te verstaan), en in het NT was – en is dat nog steeds – ontslapen in het geloof “in Jezus Christus”. (noot AK)

<sup>4</sup> Ook dochters van God worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). Want, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan →

wordt niet getrouwd. De Heer zegt in Mattheüs 22 vers 30: *“Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel”*. Dat zal een wonderlijke wereld zijn, een hemel op aarde.

Weet u dat de temperatuur daar heel anders is? In Jesaja 30 vers 26 staat er geschreven dat de zon dan 7 maal zo heet zal zijn als nu, en dat de maan net zo heet is als de zon. Dus in die hitte kunnen *“vlees en bloed”* niet leven. Dit zijn feiten van het Woord (van God), wilt u daar a.u.b. goed aan denken?

## Wanneer komt de Here Jezus terug op de wolken des hemels?

In Zacharia 14 vers 1-4 staat er geschreven:

- *“Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden (o Jeruzalem) zal worden verdeeld.”* (Zach. 14:1)

Dus er wordt een oorlog gevoerd, de oorlog van Armageddon, en de antichristelijke mensen gaan de buit van Jeruzalem onder elkaar delen.

- *“Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.”* (Zach. 14:2)

Dus u ziet hier dat de helft (de overigen) niet wordt uitgeroeid, want:

- *“Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.”* (Zach. 14:3)

**U ziet hier wanneer de Here Jezus (Weder)komt.** Dat is hier precies bepaald. Er is hier geen tijd genoemd, maar wel een gelegenheid, **namelijk wanneer de helft van Jeruzalem door de antichrist zal zijn ingenomen, dan** komt de Here terug. Dus: wanneer is de komst van de Here Jezus op de wolken? Wanneer de antichrist Jeruzalem voor de helft heeft ingenomen. Dit is de zichtbare Wederkomst. (Noot: Als Jezus komt als Bruidegom is het een geestelijke, ONzichtbare Wederkomst. Dan komt Hij als Bruidegom om Zijn Bruid, die – geestelijk gezien – gereed is, te verzamelen en haar – als Zijn wereldwijde Lichaam – te gebruiken als een bruikbaar instrument in Zijn hand, om zielen te winnen ten tijde van die grote opwekking).<sup>5</sup>

Dit is Jezus' komst op de wolken (en dus de zichtbare Wederkomst): wanneer IEDEREEN Hem zien zal. (Noot: Want Zijn komst als Bruidegom wordt niet gezien door de mensen die – geestelijk gezien – niet gereed zijn, en al helemaal niet door de wereld. Alleen degenen die gereed zijn die zullen Hem – in en door de Heilige Geest – zien en ervaren.) Maar deze komst is de (Weder)komst op de wolken en dan zal IEDEREEN Hem zien; en dat zal zijn wanneer Jeruzalem voor de helft veroverd is door de antichrist (aan het eind van de Grote Verdrukking).

- *“Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.”* (Zach. 14:4)

U ziet hier dat de Olijfberg, waarop Jeruzalem gebouwd is, wordt gespleten (bij Zijn Wederkomst). Waar blijft Jeruzalem dan? Ze zal in puin zijn. Het (aardse) Jeruzalem dat we nu hebben wordt gewoon vernietigd, want de Olijfberg, waarop Jeruzalem gebouwd is, wordt *“in tweeën gespleten”*. Velen zeggen wel eens dat de Here, als Hij Wederkomt, dan door een zekere poort van Jeruzalem zal binnenkomen, maar die bestaat dan niet meer. Ook het gehele Jeruzalem van mortel (= metselspecie, cement) en steen zal dan niet meer bestaan. Trouwens, alle mensen die dan leven zullen mensen met een geestelijk lichaam zijn en die hebben geen behuizing van mortel en steen meer nodig.

U ziet dus dat vele verwachtingen die christenen van het 1000-jarige Rijk hebben, en de inleiding daartoe, dat die allemaal fantasieën zijn. Maar als we **het Woord** goed laten doorwerken dan zien wij een ander beeld, dan zien we dat de Heer komt met heerlijkheid en glorie, en dat er een 1000-jarig Rijk op aarde wordt gevestigd met alle christenen en met alle heiligen van alle tijden (zowel Oud- als Nieuwtestamentisch), hier op aarde. En al wat stof is, wat *“vlees en bloed”* is (ofwel alle onbekeerde, stoffelijke lichamen, nog levend aan het einde van de Grote Verdrukking), dat wordt vernietigd. Want **het 1000-jarige Rijk is een geestelijk Koninkrijk op aarde**. En waarom is het geestelijk? Omdat we, als we opgestaan zijn, een geestelijk lichaam hebben ontvangen. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 staat dat, als die (1<sup>ste</sup>) opstanding plaats heeft, we in elkaar *“de heerlijkheid van de Here aanschouwen met verbazing”*. Dan zien we in elkaar – met verbazing – Gods heerlijkheid. Met andere woorden: we worden geheel andere mensen, een heel andere creatuur en een geheel andere aarde. En dan wordt er een 1000-jarig Rijk gevierd, een hemel **op aarde!**

---

wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)

<sup>5</sup> Zie eventueel de studie: *“De Wederkomst van Christus nader bekeken”* en/of *“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”* van A. Klein en/of *“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”* van E. van den Worm. (noot AK)



## Gebeurtenissen en omstandigheden bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk

We weten dat het heerlijk is als Jezus (Weder)komt, maar alleen voor de Zijnen, niet voor de anderen. Want Hij komt voor de anderen ten oordeel. We gaan hiervoor nog even kijken naar Openbaring 11,<sup>6</sup> wat gaat over de 7<sup>de</sup> engel, en zijn laatste (7<sup>de</sup>) bazuin. Deze bazuin houdt de 7 laatste oordelen in, de finale oordelen, die de aarde helemaal verderven vanwege alle misstanden die er dan zijn. Zoals u weet zal de aarde in de laatste tijd (= de laatste fase van de eindtijd) onder het gezag van de antichrist zijn en zal de gehele aarde de dwang van de antichrist kennen om zijn merkteken te dragen. Dit merkteken zal zijn: het getal van zijn naam op ieders voorhoofd of rechterhand. Als het goed is weet u dat de Bijbel zegt dat, als je het merkteken van de antichrist accepteert, je de eeuwig doem van God ingaat (zie Openbaring 14:9-11).

In Openbaring 13:17 staat geschreven dat als u het merkteken van de antichrist – namelijk het getal van zijn naam op uw voorhoofd of op uw hand – niet draagt, dat u dan wordt uitgesloten om iets “te kopen of te verkopen”: U mag/kan geen huis huren, u mag/kan geen kleren kopen, u mag/kan geen eten kopen, u mag en kan niets als u het merkteken van de antichrist niet hebt. U wordt dan helemaal uitgebannen door die maatschappij van de antichrist. Maar, als u het merkteken aanneemt dan bent u bij God **voor eeuwig verloren** en in Openbaring 14:9-11 staat geschreven dat u dan **voor eeuwig verdoemd** bent.<sup>7</sup>

Het is dus **heel belangrijk** dat christenen het merkteken van de antichrist **WEIGEREN**, maar... besef ook dat u dan tegelijk de keuze om te (moeten) sterven maakt als u dat doet (zie Openbaring 20:4 – *“onthoofd (door de antichrist en zijn helpers)... om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God”*). Besef echter ook dat als u het merkteken van de antichrist (om wat voor reden ook) toch aanvaardt, dan aanvaardt u het maar voor hooguit 3½ jaar, want dan wordt het antichristelijke rijk (en dus ook de Grote Verdrukking) beëindigd door de Wederkomst van de Heer met grote kracht. En Hij komt om te oordelen en om de resterende volkeren, die dan nog leven (en het merkteken van de antichrist aanvaardt hebben), te verderven.

Laten we naar Openbaring 11 vers 18 gaan en dan lezen we daar over het oordeel van de 7<sup>de</sup> engel:

- *“En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen (SV: om te verderven degenen, die de aarde verdienen).”*

De toorn van de volkeren is dus een toorn tegen God. Want heel dat volk is duivels/satanisch geworden door het merkteken van de antichrist, want met het merkteken krijgt u ook de geest van de antichrist binnen; zijn satanische geest gaat u dan beheersen, en die geest **haat** God. De Here Jezus Christus komt dus om hen bij Zijn Wederkomst hun (verdiende) loon te geven; Hij komt “om te verderven, allen, die de aarde verdienen”, namelijk allen die het antichristelijke rijk (dan nog) zullen bewonen. Hierna (na deze toorn van God) zal er geen één antichristelijk mens meer leven, want allen gaan dood door de kracht van Zijn tegenwoordigheid.

We zien wel eens zo met blijdschap uit naar de Wederkomst van Jezus, als *“de Koning der koningen”*, op de wolken van glorie; en dat is heerlijk voor de Zijnen, maar niet voor Zijn vijanden (zie Openbaring 19:11-21). Dus alle mensen die nog niet de Here Jezus hebben toegelaten in hun hart, en dus niet behoren tot het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, die staan in deze verderfenis. Want Zijn komst is “om te verderven, allen, die de aarde verdienen”. We hebben al eerder, in Maleachi 4:1+3, gelezen dat hun lichamen verbrand (tot “as”) worden door die geweldige hitte van Zijn tegenwoordigheid. Want wij dienen een God van vuur, van heerlijkheid. Zijn aanschijn is als een vuurvlam, als de heerlijkheid van de zon in haar volle kracht. En dat moeten we dus goed bedenken. Hij komt dus voor ons die Hem liefhebben en Hem toegewijd zijn, die ons leven hebben gegeven aan Hem, om ons op te nemen in Zijn (1000-jarig) Koninkrijk, en om ons daarna de plaats te geven die Hij voor ons gepland heeft **in eeuwigheid**, namelijk **in die Nieuwe Hemel**.

Dit moet u weten, onze plaats (ofwel: onze eeuwige bestemming) is niet in deze oude hemel: er is een oude hemel en (er komt) een Nieuwe Hemel. Zelfs van Jezus, nadat Hij opgestaan is uit de doden, staat geschreven dat Hij als Zoon van God in de hemel moet worden opgenomen: *“Want Hij moet als Koning heersen, **totdat...**”* (zie 1 Korinthe 15:25), **dus tijdelijk**, omdat Hij na Zijn dood in een andere positie staat ten aanzien van de dingen in de oude hemel, als voorheen. Voorheen was **Hij alléén** de Zoon van God, de eeuwige Koning, maar later is er een heel andere situatie ontstaan en is er plaats gebouwd voor ons, als de Bruid van Christus, als **het Lichaam van de Here**.<sup>8</sup> Dit Lichaam heeft in de oude hemel geen plaats. We mogen daar wel zijn, maar worden er tijdelijk in opgenomen als we sterven, dan mogen we logeren in “het huis van de Vader” (zie Johannes 14:2).

Als ik deze dingen zeg, dan is het voor u misschien wel nieuw, maar toch is het zo. Want, wat ik u wil vertellen is namelijk dat de zielen die al gestorven zijn – alle rechtvaardigen van alle eeuwen, van alle tijden – terugkomen

<sup>6</sup> Zie eventueel – op ons weblog [www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com](http://www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com) – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring **“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”**, hoofdstuk 11, met de titel **“Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld GEGEVEN”** van CJH Theys. (noot AK)

<sup>7</sup> Zie info bij noot 63 voor Openbaring **hoofdstuk 14**, met de titel **“Gods wegen in genade en gericht”**. (noot AK)

<sup>8</sup> Zie eventueel de studie **“Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”** van E. van den Worm. (noot AK)

op de aarde, om hier lichamelijk op te staan uit de dood. Allen die gestorven zijn als rechtvaardigen van God, krijgen een nieuw lichaam, **een geestelijk lichaam**. Een heel ander lichaam, geen lichaam van “*vlees en bloed*”, **en dat lichaam is eeuwig**. De Heer maakt eerst onze geest nieuw als wij tot Hem komen, mits wij Hem toegang verleend hebben tot onze diepe zelf, want sommigen geven Hem die toegang niet. Sommige mensen gaan naar de Gemeente/Kerk en gaan zich uiterlijk christelijk gedragen, maar hun hart, hun diepe zelf is gesloten voor de Heer. En dat is een enorme moeilijkheid, want dat is juist de zwakke plek van de mens, daar komen de lelijke gedachten van satan/de duivel binnen door die bres (= de zwakke, onbeschermdde plek) van onze oude mens, en dan zijn wij een verloren schepsel, al lijken wij nog zo vroom van buiten. De innerlijke mens is de eigenlijke mens, en die hebben we het eerst te geven aan de Heer, dat is het begin, en dan wordt onze ziel, ons leven, veranderd. En uiteindelijk, bij de opstanding van de (rechtvaardige) doden, wordt ook het lichaam veranderd. Dan krijgen wij een lichaam; geestelijk, wonderlijk, eeuwig. De Heer zegt dat wij dan net “*als engelen*” zijn (zie Mattheüs 22:30 en Markus 12:25). Dus wij krijgen een lichaam als dat van de engelen, want de engelen hebben ook een lichaam.<sup>9</sup> Demonen hebben geen lichaam, maar een demon kan wel binnenkomen in (ofwel bezitnemen van) een lichaam van de mens. Maar engelen, zelfs de gevallen engelen hebben een lichaam. Gevallen ofwel satanische engelen kunnen je wel beïnvloeden, ze kunnen je wel onder druk zetten.

## De bewoners van het 1000-jarige Rijk zijn ALLEN opgestane kinderen Gods met een eeuwig opstandingslichaam

We krijgen dus allen een nieuw lichaam, een geestelijk lichaam. Dit wil ik eerst onder de loep nemen. We gaan hiervoor naar 1 Korinthe 15 vers 42-49.

Eerst wil ik nog dit zeggen: Velen van ons hebben ten aanzien van het 1000-jarige Rijk en ten aanzien van de dingen die komen gaan, heel verkeerde visies gekregen. En het wordt tijd dat we nou eens kijken naar wat de Bijbel zegt over deze dingen, zodat wij geen verkeerde verwachtingen zullen hebben. Want sommigen hebben heel vreemde verwachtingen van het 1000-jarige Rijk, zoals dat er daar ook nog bekeerlingen (ofwel: nog te bekeren mensen) zullen zijn, en dat Israël dan zal uitgaan om deze mensen te bekeren enz. Al deze dingen zijn voorstellingen die niet stroken met de Schrift. Laten wij liever – zeker als kinderen van de eindtijd – onze (geestelijke) ogen openen en onze visie baseren op de Schrift: dus op wat de Schrift zegt en niet op wat (bijvoorbeeld) prof. dr. Jan Janssen zegt. Een mens is een mens en al is hij nog zo geleerd, hij kan dwalen, maar de Schrift dwaalt niet.

- “*Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid (SV: in verderfelijkeheid), het wordt opgewekt in onvergankelijkheid (SV: in onverderfelijkeheid).*” (1 Kor. 15:42)

Het lichaam wat wij dan krijgen is **een onverderfelijk lichaam** (= een onvergankelijk lichaam): het gaat nooit meer dood, het wordt nooit oud, het blijft eeuwig jong en het blijft altijd hetzelfde. Net als de engelen hebben we dan een lichaam, dat niet meer verderft: dus niet aan ziekte onderhevig is, of aan welke verderving ook, die door de zonde plaatsvond. Want, de zonde zal er niet meer zijn. Dat lichaam is dus onverderfelijk.

- “*Het (lichaam) wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid.*” (1 Kor. 15:43a)

Het tweede karakteristiek van dit lichaam is; dat het **een heerlijk lichaam** is, een wonderlijk lichaam, net als dat van Jezus. Weet u dat Jezus' heerlijkheid een ongelimiteerde heerlijkheid is? Als u geestelijker bent, gaat die heerlijkheid zich meer openbaren dan wanneer u minder geestelijk bent. Er zijn namelijk gradaties bij de opstanding, want naar gelang u – door de kracht van Jezus – in die heiligmaking<sup>10</sup> hebt geleefd komt er verandering in uw geest. En dat lichaam zal, omdat het dan geestelijk is, die meerdere heerlijkheid uitstralen. Aan de hand van de innerlijke toestand van de geest, wordt het lichaam heerlijker en heerlijker. Het Woord zegt ook: “*Wij... worden van gedaante veranderd... van heerlijkheid tot heerlijkheid*” (zie 2 Korinthe 3:18), naar de mate, dat u geestelijk groeit. Die heerlijkheid wordt hoe langer hoe stralender geopenbaard. U weet vast wel dat de Heer Zelf gezegd heeft: “De rechtvaardigen zullen in het Koninkrijk van Mijn Vader stralen als de zon” (zie Mattheüs 13:43). Wij zullen zonnekinderen zijn in heerlijkheid, maar de één zal een zwakkere uitstraling hebben dan de ander – en later wordt dat hoe langer hoe wonderlijker, heerlijker en heerlijker – naar de mate van de groei van de geestelijke volwassenheid. Ook straks, in het 1000-jarige Rijk, is er groei. Geestelijke groei dus, want we krijgen, als we sterven, die geestelijke toestand geopenbaard, waarin wij (tot op het moment van ons sterven) zijn gegroeid. Er zijn er die, net als de moordenaar aan het kruis, sterven en die Jezus dus op het laatste nippertje hebben aanvaard, die komen eerst in het Paradijs, in de laagste hemel. En ik wil u verzekeren, het is een hemels Paradijs. Maar, daar is ook een troonhemel, waar **de heerlijkheid van God** is en daar kunnen zij, die in eerste instantie in het Paradijs komen, in het begin nog niet komen, want die heerlijkheid van God – wat de Bijbel noemt de “Shekinah”-heerlijkheid van God, dat ontogankelijke witte licht, die heerlijkheid van de macht van de Majesteitelijke God – kunnen zij dan nog niet verdragen. Er staat geschreven: “In het onzienlijke woont Hij” (zie 1 Timotheüs 6:16). Het is ontoegankelijk voor degenen die daar nog niet klaar voor zijn. Er staat ook nog geschreven dat wij “zonder heiligmaking” God in Zijn heerlijkheid niet kunnen zien (zie Hebrëëën 12:14 en 1 Thessaloni-

<sup>9</sup> Zowel in het Oude als Nieuwe Testament kunnen wij lezen over engelen die aan mensen verschenen zijn (zichtbaar en met een speciale boodschap van God). (noot AK)

<sup>10</sup> Zie eventueel de studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK)

cenzen 3:13). Wij moeten dus groeien... naar die heerlijkheid toe, naar die plaats waar God woont en troont. Dat is ook onze plaats, daar horen wij in wezen thuis, dáár zijn wij voor geroepen. De planning van God is dat wij dáár zijn waar Hij is, want wij moeten **Zijn Lichaam** zijn. Hij wil in ons wonen. Wij moeten een heiligdom zijn van God. Wij moeten een tempel zijn, een lichaam, van Zijn heerlijkheid, van de volheid van Zijn heerlijkheid.<sup>11</sup> Dát is Zijn bedoeling om ons zo te maken tot die (geestelijke) volkomenheid van “het Allerheiligdom” ofwel “het Heilige der heiligen”.<sup>12</sup> Nogmaals: daar is onze plaats, daar heeft Hij ons voor geroepen, maar velen van ons kennen geen leven van **heiligmaking door de kracht van de Heilige Geest en door de macht van het Woord van God**. Vele christenen sterven met een berouwvol gebed op hun lippen, met de bede om vergeving van hun zonden, omdat ze nog steeds (tot het einde van hun aardse leven) in zonde hebben geleefd. En dan ben je wel behouden, en “in de hemel”, maar bij het begin (in het Paradijs, in de laagste hemel), want als wij een tijdje met Jezus gewandeld hebben en we zondigen, dan gaan we terug naar af. Telkens als wij zondigen, keren we terug naar af. De Schrift zegt: “De zonde zal over u niet heersen” (Romeinen 6:14a). Wij moeten door de Heiland – omdat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade – zover gebracht zijn, dat de zonde ons niet meer beheerst, dat wij ervan VRIJ ZIJN gemaakt. Jezus is **“het Lam van God, dat de zonde van ons WEGNEEMT”** (zie Johannes 1:29). De Schrift zegt: Een kind van God “kan niet (meer) zondigen” (zie 1 Johannes 3:9) door die geweldige heiligmakende kracht van Jezus, want Hij heeft alles volbracht! Hij heeft voor 100% de satanische macht voor ons vernietigd, en deze vernietiging wil Hij in ons uitdelen. Dan krijgen we dat we groeien in heerlijkheid, want... de één is minder heerlijk (in geestelijkheid) dan de ander bij het begin van de opstanding, omdat de één geestelijk meer volwassen is dan de ander. Maar dat groeit wel bij, want we zijn allemaal geroepen “tot de mannelijke rijpheid van de Zoon van God”, **“tot de mate van de grootte van de volheid van Christus”** (zie Efeze 4:13). ALLEMAAL zegt de Schrift! In één gezin kunnen er baby's zijn én volwassen kinderen, maar we zijn allemaal geroepen om (ook in geestelijke zin) VOLWASSEN te worden!

Wij gaan verder met de beschrijving van het opstandingslichaam:

- “Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.” (1 Kor. 15:43b)

Ja, het opstandingslichaam is **een krachtig lichaam**, het is een wonderlijk en krachtig lichaam.

- “Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen (SV: een levende ziel), de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk (SV: aardse); de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke (SV: de aardse) is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke (SV: de aardse) gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.” (1 Kor. 15:44-49)

We dragen nu wel het aardse beeld van Adam en Eva, maar we zullen eenmaal het beeld dragen van Jezus in Zijn volle glorie en kracht. Geloven we dit? Laat ons alstublieft geloven wat de Schrift zegt: “En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen” (zie 1 Korinthe 15:49). Daarvandaan dat Jezus ook zegt: “De rechtvaardigen zullen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader” (Mattheüs 13:43a). Een geestelijk lichaam is heel anders dan een stoffelijk lichaam. Een geestelijk lichaam kan zich stoffelijk (= tot materie, en dus zichtbaar) maken, net als Jezus na Zijn dood (zie o.a. Lukas 24:15-16 en 30-39), maar toen Hij dwars door de muren heenging, naar de discipelen toe, toen had Hij een geestelijk lichaam (zie Lukas 24:33-36). En toen Hij eenmaal bij Zijn discipelen was had Hij Zich weer gematerialiseerd, en Hij zei (omdat zij “angstig en zeer bevreesd werden en dachten dat ze een geest zagen”): “Raak Mij aan” en voel of ik een spook of een geest ben”, “want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb” (zie Lukas 24:37-39). Dus een geestelijk lichaam kan zich materialiseren. Jezus, in Zijn opstandingslichaam, zei: “Hebben jullie wat te eten, want jullie zien Mij als een spook, geef mij iets te eten”. Toen hebben zij Hem “een stuk van een gebakken vis en van een honingraat” gegeven en Hij “at het voor hun ogen op” (zie Lukas 24:41-43). Dus u kunt met een geestelijk lichaam dingen van deze aarde eten.

**Een geestelijk lichaam is een wonderlijk lichaam.** Het kan zich direct elders (naar toe) begeven. Het gaat door muren en kan zich zo (dus echt in een oogwenk) naar, bijvoorbeeld, Moskou verplaatsen. En dan bent u daar, in plaats van hier.

Een geestelijk lichaam uit zich in de gedachten. De gedachten worden geuit en niets is daar bedekt. Heel uw gedachtewereld is zichtbaar, is waarbaar. We kunnen dus zeggen dat iedereen dezelfde taal spreekt. Voor ons, Nederlanders, lijkt het dus alsof ze allemaal Nederlands in de hemel praten, want onze gedachten uiten zich in het Nederlands, maar... we spreken daar dus allemaal dezelfde taal. Want de gedachten van de ander

<sup>11</sup> Zie eventueel de studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>12</sup> Voor meer over de geestelijke betekenis van “het Allerheiligdom” ofwel “het Heilige der heiligen”, zie de studie “De Tabernakel van Israël; het Goddelijk patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen” van E. van den Worm en/of “Christus in de Tabernakel” (uitleg over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys. (noot AK)

uiten zich en u formeert dat in uw eigen taal. In elk geval ontvangt u die uitzending van gedachten en u weet precies wat de ander bezielt (of bedoelt).

Welnu vrienden, dit is een geestelijk lichaam. En in dit lichaam komen alle (gelovige) mensen – alle heiligen, alle rechtvaardigen van alle eeuwen – op de aarde terug. **Dit is de OPSTANDING uit de doden.**

E. van den Worm  
(1915 – 2013)

Bewerkt door A. Klein<sup>13</sup>

Einde van het 4<sup>de</sup> deel – wordt vervolgd

\*\*\*\*\*

## Onderwerpen in deze studie die nog behandeld gaan worden:

### Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk? (deel 2)

- Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk.
- De eerste opstanding van de doden geschiedt vlak voor de aanvang van het 1000-jarige Rijk, bij de Wederkomst van de Here Jezus op de wolken.
- Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?
- Het einde van het 1000-jarige Rijk en het begin van de eeuwigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

**De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.**



<sup>13</sup> De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)