

## Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus



Voor het 1<sup>ste</sup> deel van deze studie, zie: [www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk1.pdf](http://www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk1.pdf)

Voor het 2<sup>de</sup> deel van deze studie, zie: [www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk2.pdf](http://www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk2.pdf)

Voor het 3<sup>de</sup> deel van deze studie, zie: [www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk3.pdf](http://www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk3.pdf)

Voor het 3<sup>de</sup> deel van deze studie, zie: [www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk4.pdf](http://www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk4.pdf)

### Deel 5

## Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk? (vervolg)

### Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk

Er komt bij aanvang van het 1000-jarige Rijk een heel andere toestand op aarde. De huidige mens (zoals die nu nog leeft op deze aarde), die bestaat uit "vlees en bloed", en de dieren en planten zoals die nu nog op aarde zijn, zijn straks niet meer (in die hoedanigheid) aanwezig in het 1000-jarige Rijk. Misschien is het goed om dit nu (aan de hand van het volgende vers) te gaan bekijken.

- "Dan (= tijdens het 1000-jarig Rijk) zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen." (Jes. 30:26a)

Laat ons dit goed beseffen. Laat ons deze woorden goed indenken. Zevenmaal zo sterk zal de "zon" zijn in het 1000-jarige Rijk. **Zevenmaal!** Stel je voor dat het hier 30 graden is, dan wordt dat daar 210 graden. Kunt u als mens van "vlees en bloed" leven bij 210 graden? Onmogelijk! Geen enkel dier, geen enkele boom; ze worden verbrand in die hitte. Misschien is het door deze hitte, dat de lijken van de antichristelijke mensen verbrand zijn (tot "as" worden, zie Maleachi 4:1+3). Zij (de ongelovige, goddeloze mensen) zullen in ieder geval – alleen al door de Wederkomst van Jezus Christus, op de wolken in glorie – gedood zijn/worden (zie Openbaring 19:11-21).

En de "maan" zal zijn als de zon nu. Dus is er daar een heel andere toestand. Maar, als geestelijke mens kunt u daar rustig wonen. Als geestelijke mens hebt u geen huis van steen nodig, u hebt een geestelijk huis nodig,

geestelijke toestanden. Hoe het ook zal zijn, we zullen zien wat een wonderlijke dingen “God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”<sup>1</sup> (zie 1 Korinthe 2:9). Het zullen wonderlijke dingen zijn.

We zullen hiervoor ook nog Zacharia 14 vers 6-11 bekijken:

- “Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.” (Zach. 14:6-7)

U ziet hier dat er (in het 1000-jarig Rijk) “geen nacht” meer is, het is altijd dag, want wat wij nu nacht noemen zal dan minder scherp, minder hel zijn dan overdag. Want overdag schijnt de zon zevenmaal zo sterk als nu en ‘s avonds eenmaal, dus een zachter licht dan overdag. Een dag dus met een zevenmaal zo’n sterke zon als nu en een nacht van eenmaal zo sterk. Daarvandaan dat er altijd licht is, **er is daar geen duisternis meer.**

- “Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ‘s zomers en ‘s winters zal het plaatsvinden. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de (wijn)perskuipen van de koning. Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd (SV: zeker) wonen.” (Zach. 14:8-11)

Ja, “Jeruzalem zal zeker wonen”. En dan moet u niet denken dat het (aardse) Jeruzalem wat we nu hebben de plaats van de Koning zal zijn, want in Zacharia 14:4 hebben we (al eerder in deze studie) ook gelezen dat wanneer Jezus terugkomt in glorie, de Olijfberg in tweeën gespleten wordt:

- “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.”

En u weet vast wel dat Jeruzalem, zoals het nu is, gebouwd is op die Olijfberg. Dus als die Olijfberg in tweeën gespleten wordt, waar blijft Jeruzalem dan? Een puinhoop! Zoals Jeruzalem nu bestaat – met poorten van baksteen, enzovoorts – zo zal dat er dan niet meer zijn. Bovendien, in de laatste dagen zullen er zulke grote, geweldige aardbevingen voorkomen, en er zullen dan ook enorme grote krachten plaatsvinden, waardoor de aarde zal scheuren en ook de stad (Jeruzalem) zelf zal gescheurd worden.

We zullen ook nog even naar Openbaring 11:13 gaan. Ook dat vers gaat over Jeruzalem. Het gaat (in Openbaring 11) over de twee getuigen Gods, en dan wordt in vers 13 de blik ook weer op Jeruzalem gericht:

- “En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad (Jeruzalem, “de heilige stad” uit vers 2 – zie ook nog vers 8) stortte in. En bij die aardbeving werden 7.000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.”

U weet (daar dit al eerder besproken is in deze studie), dat van heel dat volk van Israël (degenen die dan wonen in het huidige land Israël<sup>2</sup>) er maar één derde gespaard zal blijven, twee derde zal worden gedood. Dit kunnen we lezen in Zacharia 13 vers 8-9:

- “Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land (Israël, zie Zach. 12:1, 13:1-2) twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. **Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.**”

U ziet hier dat van het volk Israël, onder de werking van de twee getuigen (Mozes en Elia – zie Openbaring 11:3-4), tweederde gedood zullen worden door de oorlog die de antichrist hun aan zal doen in dat Armageddon van de eindtijd. En dan zal één derde overblijven, en die krijgen een loutering. En dat zal een moeilijke periode zijn, maar zij zullen – door die moeilijkheden heen – zich uiteindelijk bekeren en Jezus als hun Messias aannemen. God moet dat Israël wel oordelen, omdat het zich hardnekkig blijft opstellen, ondanks de geweldige wonderwerken van deze twee (door God gezonden) getuigen.

<sup>1</sup> Zie eventueel de studie “[Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>2</sup> Ter verduidelijking het volgende:

**Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen.** In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot AK)

Wij lezen verder nog het volgende in Openbaring 11 vers 8:

- *“En hun dode lichamen (= van de 2 getuigen) zullen liggen op de straat van de grote stad (= Jeruzalem), die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.”*  
Jeruzalem, waar de Here gekruisigd was, wordt door God zelf hier genoemd: “*Sodom en Egypte*” als beeld van: slecht en werelds. En dat is dus tijdens de Grote Verdrukking dat Jeruzalem “*Sodom en Egypte*” genoemd wordt. U ziet dus in welk een geestelijke staat Israël zich bevindt, ook zelfs nog in de Grote Verdrukking. Hoe vaak wordt dit anders uitgebeeld en gedacht. Maar, pas te elfder ure, als de Here Wederkomt op de wolken van glorie, zullen zij zeggen: “Mijn Here, Mijn God”.
- *“Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10)*
- *“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” (Openbaring 1:7)*

Dan pas zullen zij Hem als de Messias accepteren. Een koppig volk zijn zij, want de meesten willen Jezus niet accepteren, zelfs niet onder de geweldige wonderwerkingen van de twee getuigen, Mozes en Elia, die (op aarde) terug zullen keren uit de hemel, en die daar (te Jeruzalem) zullen sterven (zie Openbaring 11:3-8). Mozes is weliswaar reeds lang geleden gestorven (zie Deut. 34:4-5), maar is ook weer opgewekt (zie Judas 1:9). Deze twee getuigen Gods zullen daar (tijdens de Grote Verdrukking) dat volk bewerken, en **uiteindelijk zal één derde deel Jezus aanvaarden als Messias** en de rest zal geoordeeld worden.

U moet niet denken dat Israël alleen maar gered zal worden, omdat het Israël is, want de Farizeeën waren ook Israëlieten, en Jezus zei: “Jullie hebben de duivel als jullie vader” (zie Johannes 8:44). Ook Israëlieten moeten zich bekeren. Want, al is men als Jood (naar het vlees) besneden, ook zij moeten **de besnijdenis van het hart** kennen (zie Romeinen 2:29).

Dat hart van de mens moet besneden zijn door de geweldige liefdemacht van Jezus (willen wij behouden worden voor de eeuwigheid). Als Jezus binnen mag komen in uw hart, wordt uw hart besneden. Als u uw hart geopend hebt voor Hem, komt daar die geweldige verlossende kracht van Jezus. Honderd procent verlossing kan dan komen doorbreken, want Jezus heeft de satan voor 100% verslagen. Daarvandaan, als Jezus binnen mag komen in uw hart, en u hebt alles aan Hem uitgeleverd, dan kan Hij u voor 100% genezen, 100% victorie geven: de overwinning over machten van satan en over zonde,<sup>3</sup> vooral ook aangaande de (duistere) diepten van ons hart! We kunnen die diepten van ons hart afdekken met een schijnvroomheid, maar het gaat om de heling (= heiliging, genezing) van het hart. Daarvandaan dat de Heer zegt: “Mijn kind, geef Mij je hart” (zie Spreuken 23:26a), je diepe zelf. Want u weet, het diepe hart is de bron van alle ellende, “*de uitgangen des levens*” zijn daar (zie Spreuken 4:23, SV). En als dat diepe hart in de hand van satan is, en hij zijn smerige gedachten, zijn vunzige, giftige denkbeelden kan uitgieten in u, dan wordt heel uw wezen overspoeld met rommel van satan. Alstublieft, geef u aan Jezus, laat de genezing nu beginnen. Laat Hem binnenkomen als de Geneesheer van uw hart. Laat Hem u totaal (mogen) reinigen, want alleen als uw hart (volkomen) gereinigd is, bent u pas echt **rein**. Laat alle diepten van uw wezen door Hem gereinigd worden, zoals ook geschreven staat in Psalm 42 vers 8b: “*al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan*”. Laten Gods (geestes)stromen maar komen om ons uit te spoelen, om de duistere diepten van ons wezen weg te halen. De diepten uit Gods Geest moeten komen en ons helemaal (mogen) reinigen, van alle ongerechtigheid. En Hij wil dat ook doen. Hij heeft het beloofd en Hij heeft het volbracht op Golgotha. Het is Zijn plan, het is Zijn wil, Hij heeft ons lief. Hij wil het, maar wij moeten alles aan Hem geven: wij moeten de (duistere) diepten van ons hart geven, er mag geen enkel deurtje zijn met privé erop voor Hem. Alles moet ‘open en bloot’ zijn voor Jezus. Hij moet binnen mogen komen om ons helemaal te kunnen **reinigen**. Pas daarna komt het moment dat wij **helemaal gereinigd** zijn van binnen.

U ziet hier dus dat Israël voor één derde deel gespaard zal worden, en de rest wordt veroordeeld door de geweldige krachten van vernietiging, die plaats zullen vinden in (de laatste fase van) de eindtijd. En u weet dat Jezus voor ons als Koning komt, Hij komt om ons een plaats in Zijn Koninkrijk (het 1000-jarig Rijk) te geven, om dat Koninkrijk met ons te delen. Maar voor Zijn vijanden, voor degenen die Hem niet hebben binnengelaten in de diepten van hun hart, komt Hij als een Verderver; zeker voor al degenen, die het merkteken van de antichrist hebben.

Weet dat de hele wereld (alle aan het eind van de Grote Verdrukking nog levende mensen) dat merkteken ontvangen zal hebben, nodig om te kunnen blijven leven onder de heerschappij van de antichrist. Alleen Israël zal dat merkteken verworpen hebben (mede door het gezegende werk van Gods “*twee getuigen*” – zie Openbaring 11:3-6).

Misschien vraagt u zich af: wie blijven er dan nog over? Weet dat de Heer heeft gezegd: “Als Ik Wederkom zal Ik nog geloof vinden op de aarde?” (zie Lukas 18:8). Dat vindt Hij niet meer, want de christenen (degenen die

<sup>3</sup> Zie eventueel de studie “**De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd**” van E. van den Worm. (noot AK)

straks niet bij de “bewaring”<sup>4</sup> ofwel de wegname<sup>5</sup> zijn) worden in de Grote Verdrukking allemaal gedood door de antichrist (en zijn helpers). Het wordt ‘de holocaust van alle christenen’. Zelfs de schijnchristenen – behorend tot “die grote hoer uit Openbaring 17”<sup>6</sup> – worden gedood, verbrand (zie Openbaring 17:15-16)! Alle christenen (nogmaals: degenen die, bij aanvang van de Grote Verdrukking, niet bij de bewaring ofwel wegname zullen zijn), een ieder die zich (tijdens de Grote Verdrukking) christen noemt en die het merkteken weigert te ontvangen omdat men christen is, die zullen gedood worden door de antichrist (en zijn helpers).

**NOOT AK:**

In de Grote Verdrukking zullen deze christenen, vanwege hun oprechte geloof in Jezus Christus, bereid zijn om hun leven te geven; want iedereen zal dan gedood worden vanwege het feit dat men niet wil buigen voor het beest en zijn beeld. Zie hiervoor Openbaring 7 vers 9-17 en 20 vers 4:

- “*Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. ... En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? ... **Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen**; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. ... En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openb. 7:9-17)*
- “*...En ik zag de zielen van hen die **onthoofd** waren **om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God**, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openb. 20:4)*

Als je (tijdens de Grote Verdrukking) gedood wordt door de antichrist omdat je volhardend de Heer wilt blijven toebehoren, dan is je geest, je innerlijke mens, gered. Je lichaam verderft, gaat het graf in, maar je geest is gered. Dezen (de gedode/onthoofde christenen tijdens de Grote Verdrukking) krijgen dus bij de opstanding een nieuw lichaam. En dat gebeurt bij de Wederkomst van de Heer (zie Openbaring 1:7 en 19:11-21 – Dit is de voor een ieder zichtbare Wederkomst<sup>7</sup> aan het eind van de Grote Verdrukking).

## De eerste opstanding van de doden geschiedt vlak voor de aanvang van het 1000-jarige Rijk, bij de Wederkomst van de Here Jezus op de wolken

En een ieder die geschreven staat in het Boek des Levens zal opstaan in een nieuw geestelijk lichaam. Laat ons gaan naar Openbaring 20 vers 4:

- “*...En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren (SV: zij leefden en heersten als koningen) met Christus, 1000 jaar lang.”*

U ziet hier dus ook wat voor een dood de christenen (die niet bij de bewaring ofwel wegname zijn) in de Grote Verdrukking te verduren krijgen, namelijk de dood door onthoofding. Ook ziet u hier dat, aan het begin van het 1000-jarige Rijk, een gedeelte “koningen” wordt en heerschappij ontvangen zal. Het zal daar net als in een heel groot gezin zijn: we zijn daar allemaal broeders,<sup>8</sup> allemaal opgestane rechtvaardigen. **Allen hebben (in het 1000-jarig Rijk) dus een opstandingslichaam.** De aarde is dan (zoals ook al eerder in deze studie vermeld) 7 maal zo warm (zie Jesaja 30:26), en zo zullen zij leven en heersen (HSV: “regeren”) en overheerst (ofwel: geregeerd) worden. Degenen die nog jonggelovig zijn, ofwel geestelijk onvolwassen zijn en dus ‘met de hakken over de sloot’ in het 1000-jarig Rijk gekomen zijn, zullen dan onder liefdesheerschappij staan van degenen die al (geestelijk) volwassen zijn.

Ik wil u nogmaals wijzen op het feit, dat ook met betrekking tot het (Konink)rijk van Christus, gedurende die 1000 jaren, er geschreven staat “dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven” (zie 1 Korinthe

<sup>4</sup> Openbaring 3 vers 10: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u **bewaren** voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (noot AK)

<sup>5</sup> Zie eventueel de studie “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot AK)

<sup>6</sup> Zie eventueel de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer uit Openbaring 17” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>7</sup> Zie eventueel het artikel: “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A. Klein. (noot AK)

<sup>8</sup> Ook dochters van God worden – als zij volmaakt in Christus zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)



15:50). Mensen van “vlees en bloed” kunnen dus het “Koninkrijk van God” (= de eeuwige heerlijkheid van en bij God<sup>9</sup>), maar ook dat van het 1000-jarig Rijk van Christus, niet beërven.

**NA het 1000-jarige Rijk komt er een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde.** Kent u het verschil? Ik heb u dit al meer gezegd: er is een oude aarde en een Nieuwe Aarde, een oude hemel en een Nieuwe Hemel. Daar zit een verschil in, een geweldig groot verschil. Alles is dan anders geworden. Wij zijn dan bestemd om, als hemelbewoners van de Nieuwe Hemel, in gerechtigheid en liefde te heersen over de Nieuwe Aarde. Om ons daarvoor (voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde) klaar te maken, is het 1000-jarige Rijk (om alle gelovigen, ook degenen die ‘met de hakken over de sloot’ behouden zijn, tot 100% volmaaktheid te brengen).

U kunt dit (het 1000-jarige Rijk) zien als een prelude, een inleiding (voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde). Anderen zijn al gelouterd in de Grote Verdrukking, zoals in bovenvermelde tekst (van Openbaring 20:4) geschreven staat, en hebben door deze loutering “de maat van Christus” ontvangen (= “de maat van de grootte van de volheid van Christus” – zie Efeze 4:13); de Christus’ natuur heeft zich in die korte tijd van ellende, gedurende de Grote Verdrukking, in hen ontwikkeld. Deze christenen zijn in die ellendige tijd geestelijk volgroeit en ze worden “koningen met Christus” in het 1000-jarige Rijk. Anderen, die (geestelijk) nog niet ten volle volgroeit zijn, krijgen een andere taak. Dit kunnen wij lezen in Lukas 19 vers 17 “...Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden” en vers 19 “...En u, wees machthebber over vijf steden”, ofwel (een soort van) burgemeester over 5 steden en anderen over 10 steden. Er zijn daar dus “steden” in dat 1000-jarig (Konink)rijk van Christus, want er zijn ontelbaar veel mensen. Mensen van alle tijden (zowel gelovigen uit het oude als uit het nieuwe verbond) leven dan tegelijkertijd op aarde. Wij zullen er dan zijn, samen met Abraham, David, Jesaja etc., met alle mensen die in alle tijden zalig zijn geworden. Wij krijgen dan de situatie, dat degenen die nog niet rijp zijn voor de troonspositie hiervoor worden klaargemaakt, want we zijn allemaal geroepen om “koningen” te zijn met (Koning) Jezus. We zijn niet geroepen om (zoals velen denken) alleen maar ‘een huisje in de hemel te hebben’, maar we zijn allemaal geroepen om koningen te zijn, priesterkoningen van Jezus. Maar, allen moeten nog wel naar die (volmaakte geestes-)toestand toe groeien (zoals wij ook kunnen lezen in Hebreënen 11:39-40,<sup>10</sup> en dat zal gebeuren tijdens het 1000-jarig Rijk van Christus).

We zullen de scepter (een sierlijk bewerkte staf als symbool van vorstelijk gezag, ook wel ‘koningsstaf’ genaamd) van dat “Koninkrijk van God” (eerst het 1000-jarige Rijk, als een prelude, een inleiding, en dan de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde) niet ontvangen als ons hart nog niet eender klopt als het hart van Jezus.

- “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een **koninklijk priesterschap**, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petr. 2:9)

Een “koninklijk priesterschap”, ofwel priesterkoningen, allemaal. En dan zult u wellicht zeggen: “Waarvoor allemaal?” Maar dat zullen we straks (later in deze studie) wel zien. We moeten dus allemaal het heerlijke karakter, het wezen van God, uitstralen **in eeuwigheid**. Wij zijn in wezen als een diamant. En God woont in ons, en Hij is het licht, en als het licht in een diamant is, dan moet u eens kijken hoe die diamant straalt en heerlijk is. Houdt een diamant echter in een donkere kist en u ziet niks meer van die heerlijkheid. Een diamant is dus in wezen niets, maar met het licht erin, verheerlijkt hij dat licht. En zo moeten wij ook God IN ons doen wonen, en wij moeten in die zuiverheid van een diamant (of briljant) zijn, want dan kan het licht van God heerlijk uitstralen, dan is het wonderbaar. En dat is ook Gods bedoeling. Wij moeten heiligdommen zijn, “sanctuaries” zegt de Engelsman. Heiligdommen, tabernakels van God.<sup>11</sup> En wij moeten eeuwige heiligdommen zijn in het “Heilige der heiligen, want daar woont Hij.<sup>12</sup> En dit is de bedoeling van God, om ons daar te hebben. En allen die daar (geestelijk gezien) nog niet zijn, moeten (tijdens het 1000-jarig Rijk) groeien naar dat einddoel, want we dienen een God met een doel. Hij heeft een doel met ons, **Hij wil ons brengen naar het einddoel van absolute heiligheid**: 100% heiligheid, 100% reinheid, 100% volmaaktheid, 100% rechtvaardigheid, 100% heerlijkheid, 100% kracht, kortom net als Jezus. Dit is dus Gods wil en Zijn plan. Dit is dus niet iets om groots op te zijn, maar dit is de roeping van

<sup>9</sup> In Deuteronomium 6:4 staat: “**Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!** (dus één Persoon!)”. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Maar, wij kunnen wel spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. (noot AK)

<sup>10</sup> “En deze allen (de Geloofsgetuigen uit het Oude Testament – zie vers 4 t/m 38) hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons (de Bruidsgemeente) iets beters voorzien had, **opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.**” (Hebr. 11:39-40). (noot AK)

<sup>11</sup> Zie eventueel de studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: **een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader**”. (noot AK)

<sup>12</sup> Voor meer over de geestelijke betekenis van “het Allerheiligdom” ofwel “het Heilige der heiligen”, zie de studie “**De Tabernakel van Israël; het Goddelijk patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen**” van E. van den Worm en/of “**Christus in de Tabernakel**” (uitleg over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys. (noot AK)

een christen. Wij moeten hiernaartoe gaan, wij moeten voorwaarts gaan op de weg die ons door God is voorgesteld, en die weg leidt naar een bestemming, en die bestemming is deze 100% heerlijkheid en 100% reinheid van Jezus. Dan kunnen wij in eeuwigheid met Hem bruiloft vieren (= zuivere, geestelijke gemeenschap met Hem hebben), **een eenheid met Hem vormen**. Hij als Hoofd van dit geestelijk Lichaam en wij als leden van dat Lichaam. Dit goddelijke Lichaam gaat dan over de Nieuwe Aarde – in liefde en gerechtigheid – heersen (HSV: regeren) over een nieuwe schepping van God (lees Jesaja 65:17-25).

Er staat geschreven dat wij de aarde zullen beërven (zie Mattheüs 5:5). Leest u dat goed? Er staat dat we de aarde zullen **beërven**, niet (alleen maar) bewonen, u mag het hebben (= ontvangen), als koningen. De aarde is namelijk alles wat materie is. Er is een hemel en er is een aarde. Al die sterren en planeten enzovoorts die horen allemaal bij de aarde. Alles wat stof is, is aarde. We zullen straks die werelden, die glorievolle werelden die God gaat scheppen, die Nieuwe Aarde(n), **beërven** ofwel bezitten als koningen van God. We zullen hiertoe (naar deze Nieuwe Aarde[n]) uitgezonden worden! Lieve vrienden, dit is het begin van de eeuwigheid, die Nieuwe Aarde(n). Daarvandaan dat Hij zo vele planeten geschapen heeft; waarvan God plaatsen, Koninkrijken van Zijn glorie zal maken in het heelal. Denkt (of dacht) u dat Hij dat alles voor niets heeft geschapen, al die planeten en ontelbare sterren?! Integendeel. Hij heeft deze aarde gesteld tot een kweekbed van al die koningen (of “zonen Gods”), om ze later, als ze (geestelijk) volwassen zijn, uit te zenden (in die onvergankelijke, geestelijke lichamen) tot glorie van God. Dan dragen we de Naam van God uit naar al die plaatsen, als heersers, in de liefde van God, als priesterkoningen, want we gaan straks die nieuwe schepselen leiden, naar God toe. En dat zal gebeuren op de Nieuwe Aarde(n), in de nieuwe toestand. Dan heersen wij niet meer als mensen, maar als Gods kinderen, als Gods zonen,<sup>13</sup> als goden.

In Johannes 10 vers 34 staat: *“U bent goden”*. Als u een zoon van God bent geworden, dan bent u een god (met kleine letter). Een “kind” (ofwel: een puppy) van een hond is een hond, een zoon van een mens is een mens, een zoon van God is een god.

Laten wij Johannes 10 vers 34-36 lezen:

- *“Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw Wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als de Wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam (SV: geschied is), en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?”*

*“Tot wie het Woord van God geschied is”*. Het Woord van God moet **in ons** die verandering teweeg gebracht hebben van een zondig mensenhart en mensenkind, tot een zoon van God, en **de goddelijke natuur** aan u gegeven hebben. *“Als de Wet hén goden noemde”*. Dit kunt u ook lezen in Psalm 82 vers 6: *“Ik heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste”*. Dus de bedoeling van God is om u als goden te maken, want er staat weliswaar geschreven dat Hij, Jezus, eerst de Eniggeborene Zoon van God is, maar later is Hij niet meer de Enige Zoon maar **de Eerstgeborene onder vele broeders**. Ja, wij worden broeders van Jezus. Nogmaals, een Zoon van God is een god; wij worden goden, met een kleine g, want wij zijn het Lichaam van God, en Hij is het Hoofd. Hij wordt aanbeden door de engelen, wij niet. Maar wij zullen dezelfde heerlijkheid openbaren als Jezus, want in 1 Johannes 3:2 staat dat: *“wij Hem gelijk zullen zijn”*. U moet deze tekst (goed) in u opnemen, dat *“als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn”, gelijk als Jezus*. En niet alleen in Zijn wandel op aarde, in die bedekte staat van het vlees, maar wij zullen ook zijn als Jezus in de glorie van de Geest. En hoe meer u rijpt bent, volwassen raakt in het geestelijke, hoe meer u Jezus gelijkvormig wordt. Zoals ook die 144.000 (zie Openbaring 7:4-8 en 14:1-5<sup>14</sup>), zij zullen gelijk zijn aan Hem, in Zijn glorie, de eerstelingen van God, het hart van de Bruid<sup>15</sup> van Christus, het Lam.

Welnu, deze dingen moet u goed weten, God heeft een plan. Hij wil u brengen naar goddelijke heerlijkheden, naar een niveau van goddelijke heerlijkheden, waarin u Hem dient als zonen. Daarvandaan dat wij Hem Vader noemen. Een engel noemt Hem geen Vader, een engel noemt Hem Heer. En wij noemen Hem Vader, Hij wordt

<sup>13</sup> Zie noot 8.

<sup>14</sup> *“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.”* (Openb. 7:4 – 12.000 uit elke stam, zie vers 5-8)

*“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. ...de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”* (Openb. 14:1-5)

<sup>15</sup> In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar **opeens**, net als bij een natuurlijke geboorte, **wordt deze zoon OPENBAAR** (d.i. **het openbaar worden van de zonen Gods** – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) **in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon”**. Deze zoon (de 144.000) zijn dan gekomen tot *“de mate van de grootte van de volheid van Christus”* (zie Ef. 4:3).

• Zie eventueel ook nog de studie *“Gij, volk van Israël, ontwaak”* van E. van den Worm. (noot AK)

onze Vader. Daarvandaan dat wij een enorme toekomst tegemoet gaan, een wonderlijke toekomst. En u moet niet denken dat u als christen alleen maar 'een huisje in de hemel' gaat hebben. God roept u voor iets veel meer dan dat. Open uw (geestelijke) ogen en laat de Schrift u vertellen wat een wonderlijke roeping God heeft voor u en voor mij. Daarvandaan dat God (o.a. in 1 Petrus 2:9) zegt dat we "koninklijke priesters, priesterkoningen" zullen zijn! Glorie voor Jezus!

We gaan hiervoor ook naar Openbaring 20 vers 6:

- *"Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar lang."*

"Priesters" en "koningen" van de Heer! "De tweede dood" (zie hiervoor ook nog Openbaring 20:11-15) heeft over die opstandingskinderen geen macht meer, de zonde heeft over hen geen macht meer. Niemand die aan die eerste opstanding (aan het eind van de Grote verdrukking, bij de zichtbare Wederkomst van Jezus en aanvang van het 1000-jarig Rijk) deel heeft kan/zal ooit meer zondigen. Dus er is ook geen bekering meer nodig! Er zijn daarom ook geen bekeringen, en ook geen mensen die anderen tot bekering zullen leiden, in het 1000-jarige Rijk (daar ongelovigen, mensen van "vles en bloed" dit Rijk niet zullen beërven). Velen leren wel dat Israël (de huidige, Joodse inwoners uit het 2-stammenrijk van Juda<sup>16</sup>) mensen zullen bekeren, maar daar (in het 1000-jarig Rijk) is helemaal geen bekering meer, want al deze mensen (Oud- en Nieuwtestamentische gelovigen die ontslapen waren) zijn opgestaan uit de dood en zullen nooit meer kunnen worden overwonnen door de zonde (al moeten velen nog wel groeien naar de totale Goddelijke volwassen- en volmaaktheid toe, totdat de manlijke rijpheid van Christus ook in hen zal zijn).

E. van den Worm  
(1915 – 2013)

Bewerkt door A. Klein<sup>17</sup>

Einde van het 5<sup>de</sup> deel – wordt vervolgd

\*\*\*\*\*

## Onderwerpen in deze studie die nog behandeld gaan worden:

**Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk? (vervolg)**

- Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?
- Het einde van het 1000-jarige Rijk en het begin van de eeuwigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

**De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.**



<sup>16</sup> Zie noot 2.

<sup>17</sup> De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)