

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# Gods Evangelie



**Een kracht tot oplossing  
van alle problemen**

De apostel Paulus heeft door genade ERVAREN, dat **het antwoord** op het onafgebroken “dilemma” van de mens alleen gevonden wordt in het Evangelie van Gods eniggeboren Zoon, Jezus Christus! Tenzij en totdat Christenen dit verstaan, zal zowel het individuele geloofsleven krachteloos, als het Gemeentelijk leven impotent (= geestelijk onbekwaam voor de taak) zijn om een stervende wereld te redden van de gewisse en met zekerheid dreigende ondergang. Ja, zij zal in deze gelijk zijn aan iedere andere menselijke instelling of groepering.

Het Evangelie is niet louter één fase van de waarheid, die bij een bepaalde gelegenheid wordt gepresenteerd, of die wordt genegeerd, al naar gelang de situatie. In het Evangelie plaatst God het “gehele spectrum van menselijke noden”.

Ook is het Evangelie niet het beginpunt, dat wij zo vlug mogelijk moeten verlaten en achter ons moeten laten, op onze weg naar “geestelijke volwassenheid”. Ten slotte is het Evangelie ook niet één van Gods programma's om de ongelukkige, rampzalige, ellendige en armzalige toestand van de mens te verlichten.

O, neen; het is **ZIJN PROGRAMMA**, in die zin dat het **GODS ANTWOORD BEVAT** in verband met **de menselijke NOOD van alle tijden!** Dat wil zeggen, dat sociale, politieke en economische hervormingen hun “**genezing**” horen te hebben in het eeuwige Evangelie van Jezus Christus. Zelfs

“ontwapening en vrede” hebben hun oplossing alléén in dit Evangelie.

Zij, die geloven, weten ook maar al te goed, dat de onnoemelijke zwaarte van menselijke tragedie en misère uiteindelijk alléén wordt opgelost in het Evangelie.

3 Nogmaals, wij moeten niet vergeten, dat al die grote onverklaarbare levensproblemen géén andere praktische oplossing hebben dan juist in **het Evangelie**. De Evangelisatie-prediking is daarom geen zaak, geen specialiteit, alleen maar in het leven geroepen voor een gering aantal Christenen... Maar het Evangelie is: **GODS ANTWOORD...** op ALLE sociale èn economische èn politieke èn industriële èn internationale èn vooral rassen-vraagstukken... Daarom kan de prediking van het Evangelie nooit worden beschouwd als een “bezigheid”, die alleen de Gemeente van Christus is toevertrouwd. Neen, **de Gemeente van Jezus Christus is in het leven geroepen om in de wereld te Evangeliseren!** <sup>1</sup> Halleluja! Want, als mensen gered worden door de prediking, worden zij IN en DOOR DE KRACHT VAN CHRISTUS krachtdadige, levende instrumenten in hun onmiddellijke omgeving. Daar is ook in deze een wet van “oorzaak” en “gevolg”: verlost mensen worden gebruikt om anderen te verlossen

---

<sup>1</sup> Zie onze GRATIS studie “[Onze aardse roeping: ‘En gij zult Mijn getuigen zijn’](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

door de kracht van de Heilige Geest. <sup>2</sup> Zij infiltreren als het ware en dringen door tot in alle onderdelen van menselijke relaties; en dat gebeurt **in de kracht en in de reddende liefde van het Evangelie van Jezus Christus**. Hieruit bestaat de GODDELIJKE STRATEGIE.

4

Een “Christelijke” gemeenschap, bestaande uit niet-wedergeboren mensen, is op zichzelf een mislukking! Vroeg of laat krijgt men te maken met allerlei “frustraties”. Haar grootste en meest krachtvolle invloed heeft de Gemeente van Jezus Christus alleen dan, wanneer zij altijd en overal getrouw blijft aan het haar toevertrouwde en eeuwige Evangelie. <sup>3</sup> Zij zal falen, niet beantwoorden aan haar roeping en tenslotte ten ondergaan, zo-

---

<sup>2</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[De werkingen van de Geest in de eindtijd](#)” van E. van den Worm en/of de studies “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” en/of “[De Gever en Zijn Gaven](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>3</sup> **Het EEUWIGE Evangelie** (volgens Openbaring 14:6):

Dit is het Evangelie, dat, gezuiverd van alle menselijke en duivelse inbreng en uitleg, klip en klaar aan de gehele wereld zal worden verkondigd. Het zal, als een licht, aan de wereld Gods genade verkondigen en allen deelgeven aan deze genade; genade die, door de (kruis)dood op Golgotha en door de opstanding van het Lam van God is volbracht (zie Hebr. 9:11-15 en 10:14). En dit zal overal gebeuren, waar mensen zich waarachtig tot God hebben bekeerd en zich overgegeven onder belijdenis van schuld. (Overgenomen uit de studie “[De 7 Geesten van God en van het Lam van God](#)” van E. van den Worm – noot AK)

dra dit Evangelie wordt beschouwd als een doodgewone en alledaagse zaak. En dit geldt zowel voor het collectieve als voor het individuele gedrag.

Het Evangelie is dan alleen “een **KRACHT van GOD**”, wanneer het **HOOFDZAAK IS en BLIJFT!** Hiervan overtuigd door ervaring heeft Paulus betuigd:

- 5 • “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want **het is EEN KRACHT van God TOT ZALIGHEID** voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want **de gerechtigheid** (SV: **de rechtvaardigheid**) **van God** wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof,...” (Rom. 1:16-17, HSV).

**CJH Theys**<sup>4</sup>

Perspektief bundel 1

Enigszins bewerkt door A. Klein

---

<sup>4</sup> Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn “[\*In Memoriam\*](#)”. (noot AK)