

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De Koninklijke Ruiter



Psalm 45 – het Bruiloftslied

1. “Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider (SV: *opperzangmeester*), van de zonen (SV: *kinderen*) van Korach, op ‘De lelies’.
2. *Mijn hart brengt een goed woord (SV: een goede rede) voort; ik draag mijn gedichten (letterlijk: mijn werken) voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.*
3. *U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; **genade is op Uw lippen uitgesproken, daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.***
4. *Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie (SV: Uw heerlijkheid).*
5. *Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid* (SV: *het Woord van rechtvaardige zachtmoedigheid*); *Uw rechterhand zal U ontzagwekkende ¹ daden leren.*

¹ **Ontzagwekkend:** In de Statenvertaling vinden we hier het woord **vreselijk**. Op het eerste gezicht lijkt het dat het **ontzagwekkend** van de HSV een stuk zwakker is. Toch is dat niet terecht. Het woordje **vreselijk** had in de tijd van de Statenvertaling een heel andere betekenis dan nu. Het betekende letterlijk: **iets om te vrezén, iets om ontzag voor te hebben**. Tegenwoordig heeft het woord vreselijk echter een uiterst negatieve betekenis die hier niet past. (noot AK, via uitleg HSV)

6. *Uw pijlen zijn scherp; zij treffen het hart van de vijanden van de Koning. Volken zullen onder U vallen.*
7. **Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd;** *de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid (SV: rechtmatigheid).*
8. *U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.*
9. *Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren (SV: elpenbenen) paleizen komt, waar men U verblijdt.*
10. *Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen (SV: kostelijke staatsdochteren); de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.*
11. *Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader.*
12. *Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer.*
13. *De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen.*
14. *De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid (SV: geheel verheerlijkt inwendig); haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad.*

15. *In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes (SV: de jonge dochters), haar vriendinnen (SV: haar medegezellen) in haar gevolg, worden bij U gebracht.*
16. *Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.*
17. *Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen (letterlijk: zullen zijn in plaats van uw vaderen) ; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.*
18. *Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties (SV: van elk geslacht tot geslacht); **daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.**"²*

Voordat in Psalm 45 – zijnde het Bruiloftslied – Christus en Zijn Bruidsgemeente gezien worden op de dag van hun huwelijk³ (zie Psalm 45:10), wordt eerst de HEERLIJKHEID en MAJESTEIT van de hemelse Bruidegom beschreven.

Een vooruitblik op de Strijd van Armageddon⁴ (zie Psalm 45:6 en [Openbaring 19:11-21](#)), wordt

² Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

³ Zie eventueel onze studie "[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

⁴ Zie eventueel onze studie met 'vers voor vers' UITLEG van het Bijbelboek [Openbaring 19](#) van E. van den Worm. (noot AK)

dan ingeleid met de woorden (uit Psalm 45:4-5):
“Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie (SV: Uw heerlijkheid). Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van WAARHEID, ZACHTMOEDIGHEID en GERECHTIGHEID; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.”

Dit betreft: Christus als de Koninklijke Ruiter!

Als de Koning uitrijdt

De heerlijkheid van een koning is maar voor weinigen zichtbaar, zolang hij verblijft in zijn goed bewaakt paleis, dat slechts door een enkeling mag worden betreden. Maar voor ieder zichtbaar en daarom groot is zijn heerlijkheid als hij met een statige stoet zijn paleis verlaat om zich onder het volk te begeven. Zijn onderdanen – die samendrommen en zich verdringen om al was het maar een glimp van hem te zien als hij uitrijdt in zijn luister, en zich te verlustigen in alle pracht en praal – delen als het ware in zijn heerlijkheid. Zo is het ook met onze Koning, de Koning der koningen, Jezus Christus. En wanneer verlaat Hij Zijn “*elpenbenen paleizen*”? (zie Psalm 45:9). Niet maar af en toe eens, bij een bijzondere gelegenheid, maar telkens wanneer Zijn onderdanen, Zijn Gemeente, tezamen komen in Zijn Naam (!):

“Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” (Mattheüs 18:20)

En des te wonderlijker zal Zijn openbaring wezen, daar waar ook gebeden wordt om de manifestatie van Zijn heerlijkheid in bedieningen en menigerlei gaven! ⁵ Daar zal de juichzang van Psalm 24:7-10 aangeheven worden:

- *“Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten.”*

De duivel en zijn demonen zullen sidderen en de kerkers van satan zullen opengebroke worden! Als daar Christus in Zijn opstandingsheerlijkheid verschijnt. Christus heeft *“de sleutels van de hel en van de dood”* ⁶ en **Hij verlangt ernaar om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen:**

⁵ Zie eventueel onze studie [“De werkingen van de Geest in de eindtijd”](#) van E. van den Worm en/of [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) en/of [“De Gever en Zijn Gaven”](#) van CJH Theys. (noot AK)

⁶ Openbaring 1:18b, *“En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: van de hel) en van de dood zelf.”* (noot AK)

“wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).” (2 Thessalonicenzen 1:10)

Dat, wat dus bij Zijn wederkomst zal geschieden (volgens 2 Thess. 1:10), moeten wij beschouwen als de volle vervulling van een verlangen dat Hij ook al eerder zal verwezenlijken in de samenkomsten van Zijn Gemeente. **“Christus onder u (of: IN u), de Hoop op de heerlijkheid!”** (Kolossenzen 1:27b).

Een gewillig volk

Doch er zal een gewillig volk moeten zijn, een volk dat zich volkomen onderwerpt aan Zijn wil, een volk dat het Lam (Gods) volgt waar het ook heengaat, een volk dat met Hem uit wil gaan om, net als Christus, te lijden *“buiten de legerplaats”*:

- *Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. **Laten wij dan** naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en **Zijn smaad dragen**. Want wij hebben hier (op deze aarde) geen blij-*

vende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
(Hebreeën 13:11-14)

Wij, Pinkstermensen ⁷, weten dan wel te bidden om de manifestaties van de Heilige Geest; maar wij zien daar vandaag de dag zo bitter weinig (meer) van door de ongebrokenheid van de eigen wil en het wandelen op zelfverkozen paden! Wij vergeten dat, voor deze (**heilige**) manifestaties, een prijs moet worden betaald: *“Eer Ik het wist, zette Ik Mij (letterlijk: Mijn ziel, Zich) op de wagens van **Mijn gewillig volk.**”* (Hooglied 6:12)

Daar openbaart Zich de Koning in Zijn almacht en heerlijkheid, waar de “eigen ik’s” op het (brand-offer)altaar liggen, waar de vleselijke wil gekruisigd is en de harten samengesmolten zijn tot dat ene begeren: dat de Naam van Jezus verheerlijkt zal worden!

Daar waar kinderen Gods slechts “wagens” willen zijn (hoe vernederend ook voor ons “vlees”!), gereed om door de Heiland gebruikt te worden om de Evangelieboodschap – met de wonderen

⁷ Pinkstermensen = Gemeenten (en hun leden) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring –dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest –gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral –als waarschuwing –tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

en tekenen die zullen volgen – tot in de verste uithoeken van de aarde te brengen, daar zal de Heer nederdalen en Zich openbaren nog voordat zij het goed en wel beseffen.

Het paard van de Koning

Als die “*wagens van Zijn gewillig volk*” (dus: door vrijwillige overgave), echter nog niet klaar zijn voor gebruik en de “paarden van Gods Kracht in onze menselijke zwakheid” nog niet voorgespannen kunnen worden, rijdt de Koning op dat heerlijke paard uit Psalm 45:5, het typebeeld van het Woord Gods (de Statenvertaling heeft hier het Hebreeuws woord “*dabar*” terecht vertaald door “*woord*”; dit in tegenstelling tot de NBG).

Ook al is de Gemeente als geheel nog lang niet waar zij (geestelijk gezien) wezen moet, toch wil de Koning Zich openbaren als zij samenkomt in Zijn Naam. Hij komt dan als **de Koninklijke Ruiters**, zoals wij Hem ook zien in [Openbaring 19:11-21](#).⁸ Hij rijdt dan – in Zijn heerlijkheid – op het Woord Gods, dat hier (in Psalm 45:5) allereerst genoemd wordt: “**het Woord der WAARHEID**”.

⁸ Zie eventueel onze studie met ‘**vers voor vers**’ **UITLEG van het Bijbelboek [Openbaring 19](#)** van E. van den Worm. (noot AK)

Zien wij in, dat dit genade is? Hoe dankbaar moeten wij zijn voor dat “*Woord der waarheid*”, dat alle leugen ontmaskert? Door dit Woord is Jezus werkzaam en openbaart Hij Zich in Zijn Gemeente als zij vergaderd is (ofwel: samengekomen zijn) in Zijn Naam: **Tot reiniging** ⁹, **tot correctie, tot vermaning, opbouw en vertroosting**. Gods Woord is het, altijd gereedstaand, “paard” (ook een beeld van kracht, denk aan het woord: pk’s = paardenkracht), waarop de Here Zich openbaart, ten leven of ten dode: Voor degenen die verloren gaan ten dode, maar voor degenen die zalig worden ten leven:

- *“Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de laatsten een doodsgEUR, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven.”* (2 Korinthe 2:15-16a)

Hoe misplaatst en onwijs is het in dit licht om zich te ergeren aan het Woord (van God) en om maar weg te blijven – zich te onttrekken – als het Woord niet aangenaam is!

⁹ Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Het Woord der zachtmoedigheid

Dit Woord wordt hier echter ook genoemd: *“het Woord van rechtvaardige zachtmoedigheid”*. Hiermee wordt opnieuw aan het licht gebracht waar het Gods kinderen, juist in onze dagen, zo aan ontbreekt.

Waarom wordt het Woord Gods hier “het Woord der zachtmoedigheid genoemd”? Omdat het zo dikwijls tot ons komt, maar veelal luisteren wij niet. Velen zouden al “leraars in Christus” behoren te zijn (let op: géén farizeeërs – die zijn er helaas genoeg!), vanwege de lange tijd dat zij het Woord (Gods) mochten horen:

- *“Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel (SV: en geen vaste spijs).”* (Hebreeëen 5:12)

Toch verliest onze Heer Zijn geduld (nog) niet en blijft Hij – in alle zachtmoedigheid en lankmoedigheid – keer op keer vermanen en waarschuwen. Het Woord der zachtmoedigheid (!): *“...leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben...”*, zegt Jezus in Mattheüs 11:29.

“Zo ben Ik”, wil Hij daarmee allereerst zeggen. Dankbaar moeten wij zijn voor Zijn geduld met ons! Want, al willen wij, net als een onwillig

paard, Zijn juk niet (graag) op ons nemen, Hij verwerpt ons daarom nog niet, maar blijft onvermoeibaar aan ons werken.

Kunnen wij daarom dus maar rustig doorgaan met onze eigen wil te doen, te blijven doen waar wij zin in hebben? Geenszins, want er komt een einde aan Zijn geduld.

Wilt u tot de Bruid des Heren behoren?

Tot de Bruid wordt in Psalm 45:11b+12b gezegd: *“...neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader (= breek met het vleselijke leven, laat banden van vlees en bloed niet zwaarder wegen dan uw gehoorzaamheid aan Jezus). ...omdat Hij uw Heere is, **buig u voor Hem neer.**”*

Laten wij niet wachten om tot volle overgave aan Zijn wil te komen. Laat ons met beschaamdheid neervallen voor de Koninklijke Ruiters, Die niets anders wenst dan ons te doen delen in Zijn heerlijkheid en Die ons wil kronen met goedertierenheid en barmhertigheden!

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, oktober 1985

Enigszins bewerkt door A. Klein