

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De Russische opmars

(deel 2)



**Zegen na
benaauwdheid**

Rusland opnieuw grootmacht

Het Groot-Russische rijk is in aantocht. Natuurlijk is men hier in het Westen weer gauw geneigd om dit niet serieus te nemen (men wil hier nu eenmaal niet leren van de geschiedenis), maar uit bepaalde bronnen blijkt, dat achter de schermen nog grotere machten werkzaam zijn.

2 Het heeft er alles van weg dat de ineenstorting van de Sovjet-Unie alleen maar een “truc” is geweest om zich van allerlei “blokken aan het been”, te ontdoen en om het Westen zand in de ogen te strooien!

Belofte van verlossing

In ieder geval is de vervulling van **de profetie van Ezechiël 38 en 39** zeer dichtbij. En dit is heus niet een op zichzelf staande profetie in de Bijbel. Vele andere profeten maken er melding van. We lezen er bijvoorbeeld ook over in Joël 2 (zie hiervoor onze uitgave: “Crisis van de eindtijd”¹) en vooral ook in het boek Jeremia, waar met “de macht van het noorden”, niet alleen maar het toenmalig Babylonisch rijk bedoeld wordt (dat, nader bepaald, meer in het nabije noordoosten gelegen was). Het is beslist niet zonder zin, als God in Ezechiël 39

¹ Zie eventueel onze studie “[Crisis van de eindtijd \(Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël\)](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

vers 8 zegt:

- **“Ziet, het komt en zal geschieden...; dit is de dag, van welken Ik gesproken heb (namelijk ook door andere profeten!).”²**

Deze tijd staat voor de deur. Houd er rekening mee. Doe nu wat God in Zijn Woord van u vraagt! **Opnieuw zal blijken dat God de geschiedenis schrijft en in Zijn hand heeft.** Ook dit is een onderdeel van Zijn Raadsplan. Jakob (= Israël) zal door het Voorhangsel gaan en een volk zal voortkomen, dat het vlees geheel gekruisigd heeft:

- *“En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israël en van Juda. Want zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede. Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan iedere mans handen op zijn lenden (HSV: heupen), als van een barendende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob³; nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik zijn juk van uw hals verbreken, en uw banden verscheuren zal;*

² Deze Bijbelteksten zijn vermeld in de **Statenvertaling**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

³ Zie eventueel onze studie **“De benauwdheid van Jakob”** van H. Siliakus. (noot AK)

en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Maar zij zullen dienen de HEERE, hun God, en hun koning David, die Ik hun verwekken zal (HSV: hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan).” (Jeremia 30:4-9)

God zal verlossing geven en Hij zal dat volk dat dan zal voortkomen een grote zegen bereiden.

4 De gevangenis van satan verbroken

Zo lezen wij ook in Ezechiël 39:25-29, dat wij nu laten volgen en waarbij wij tussendoor meteen verklarende toelichting geven:

Vers 25:

- *“Daarom zo zegt de Heere HEERE: **Nu** zal Ik Jakobs gevangenen wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen Naam.”*

Dit “nu” van ontferming valt dus duidelijk NA die tijd van grote benauwdheid!

Vers 26:

- *“Als zij hun schande zullen gedragen hebben en al hun overtreding, met dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker (HSV: onbezorgd) woonden en er niemand was die hen verschrikte.”*

Zie voor dit laatste Ezechiël 38 vers 11 ⁴, dat in het vorige artikel ([De Russische opmars, deel 1](#)) met name gelokaliseerd werd als West-Europa!

Vers 27:

- *“Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen.”*

5 Dit “wederbrengen” krijgt dus zijn beslag IN die tijd van benauwdheid en moet daarom duidelijk verstaan worden als een wederom komen tot God en een breken met de goddeloze zeden der heidenen!

Vers 28:

- *“Dan zullen zij weten, dat Ik, de Here, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk (= als gevangenen) heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.”*

Zij worden dan verlost uit de gevangenis van satan – de gevangenis van zonde, ziekte en dood – en zij zullen “bij de Here wonen”. Dit laatste duidt op een zegenrijke geestelijke staat en wordt nader uitgewerkt in de hoofdstukken 35 en 36 van Ezechiël, de hoofdstukken die in het teken staan van

⁴ Ezechiël 38:11 (HSV), *“U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben.”*

“de Borstlap van de hogepriester”.⁵ Voor de duidelijkheid stellen wij hier met nadruk dat wij niets “vergeestelijken”. Alles moeten wij LETTERLIJK verstaan, maar dan NIET op ONgeestelijke, maar **op geestelijke wijze!** Het is wel “de taal van God”, waarmee wij hier te maken hebben. Dat mogen we niet vergeten! Welk een tijd van grote GEESTELIJKE ZEGEN er dan aanbreekt, leert ons dan nog het vervolg en slot:

Vers 29:

- *“En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Here HERE”.*

Dan is de tijd van **de Spade-Regen-opwekking**⁶ aangebroken, de tijd waarover wij ook lezen in (onder meer) Joël 2 vers 18-29:

- *“Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen. En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en de most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet*

⁵ Zie eventueel onze studie [“Tabernakel symbolieken \(14b\): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze studie [“De ‘Spade Regen opwekking’ \(n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd\)”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan. Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HEERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u de (geestelijke) regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade (HSV: late) regen in de eerste maand (beter gezegd: zoals voorheen = zoals IN HET BEGIN, in de tijd van de eerste Gemeente). En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb (HSV: Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwerm sprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd). En gij zult overvloedig en tot

verzadiging eten, en prijzen de Naam des HEE-REN, uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en **Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid**. En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal **UITGIETEN** over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest **UITGIETEN**.”

Dan krijgt de Bruidsgemeente gestalte.

Agag verslagen

Reeds Bileam heeft hierover geprofeteerd:

- **“Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël! Gelijk de beken breiden zij zich uit, als de hoven aan de rivieren; de HEERE heeft ze geplant, als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmeren vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn (= op vele plaatsen); en zijn koning zal boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden.”** (Numeri 24:5-7)

AGAG is dezelfde als GOG; het is een andere afleiding van de naam Gog, die verwijst naar het antichristelijk addergebroed waaruit deze voortkomt

(de, zo genoemde, Ezau-lijn: Agag ← Amalek ← Ezau). Maar Agag/Gog wordt verslagen. En **het water van de Geest zal rijkelijk vloeien**. En de Koning-Bruidegom zal komen tot Zijn volk! ⁷

Zeven vette jaren

Gog en zijn benden worden door God Zelf uitgeschakeld en vernietigd. Waarbij dan in Ezechiël 39 opgemerkt wordt dat “de vogelen des hemels” en “het gedierte des velds” hen zullen eten (vers 4 en 17-20):

- *“Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden (HSV: troepen), en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogels, aan het gevogelte van allen vleugel (HSV: aan allerlei soorten roofvogels), en aan het gedierte des velds ter spijsze gegeven.” ... “Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel (HSV: zeg tegen alle soorten vogels), en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed. Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken; van de rammen,*

⁷ Zie eventueel onze studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde \(nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

de lammeren, en bokken, en varren (HSV: jonge stieren), die allemaal gemesten (HSV: gemest vee) van Basan zijn. En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe; van **Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb**. En gij zult verzadigd worden aan Mijn tafel van rijpaarden en wagenpaarden, van helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere **HEERE.**”

Deze vogels en dieren zijn **demonische machten** van dood en ontbinding. Onrein gevogelte en onreine dieren! Hetzelfde zal gebeuren met de antichristelijke massa's en legerscharen na de strijd van Armageddon”

- *“En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.”* (Openbaring 19:17-18, HSV) ⁸

Op dit punt gekomen moeten wij nogmaals benadrukken dat het verstaan van de geestelijke, boven het natuurlijk denken verheven, taal van God

⁸ Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze studie van het Boek **“Openbaring, hoofdstuk 19”** van CJH Theys en/of **“Openbaring, hoofdstuk 19”** van E. van den Worm. (noot AK)

noodzakelijk is voor de verdere verklaring van hoofdstuk 39 van Ezechiël. Wat moeten wij bijvoorbeeld denken van die 7 jaren gedurende welke de wapens van Gog en zijn trawanten opgestookt en verbrand worden?

- *“En de inwoners der steden Israëls zullen (de stad) uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapens, zo van schilden als rondassen (HSV: de kleine en grote schilden), van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken 7 jaren; zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur (kunnen) stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen, die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere HEERE.” (Ezechiël 39:9-10)*

Die 7 jaren zijn de geestelijke 7 vette jaren van genade voor de wereld, die dan aanbreken. Verwacht dus niet dat dit een tijd van 7x365 dagen zal zijn, naar de tijdmaat van de natuurlijke wereld. **Het is de tijd van geestelijk zegen**, waaraan het Goddelijke volheids- en heiligheidsgetal (= 7) gehecht wordt. Het is de tijd van de Spade Regen.⁹ Vergelijk het met de geschiedenis van [Genesis 41](#). De 7 magere jaren van honger, die daarna komen – en die op hun wijze ook een Goddelijke volkomenheid zullen laten zien (maar dan in oordeel) –

⁹ Zie noot 6.

verwijzen naar de tijd van de Grote Verdrukking, die daarna komt. Dan komt die **geestelijke hongersnood**, beschreven in Amos 8 vers 11-13:

- *“Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; **zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.** Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van (geestelijke) dorst versmachten.”*

Als wij zien hoe weinig Christenen vandaag de dag werkelijk hongeren naar het vaste voedsel van Gods Woord – ze nemen genoeg met “melkkost” of nog minder, met “[wilde kolokwinten](#)” (de gele vruchten lijken op kleine pompoenen, maar de pulp is bijzonder bitter en zeer giftig) – dan vrezen wij voor dezulken dat ze allemaal in de Grote Verdrukking terechtkomen! **ALSDAN ZULLEN ZE PAS HONGEREN, MAAR DAN IS HET TE LAAT. TE LAAT!!** Bij die 7 jaren van Ezechiël 39 valt ook te denken aan het Sabbatsjaar. Elk 7^{de} jaar was in het oude Israël een jaar van rust en van kwijschelding en vrijlating. **Er wacht een wonderbare rust**, een gehele derving (= het niet langer hebben) van zonde en schuld en **een grote verlossing voor de Bruidsgemeente!**

Ook kunnen wij denken aan de 7 jaren die Jakob

diende voor Rachel, die een typebeeld is van de Bruidsgemeente.

Doorgangers

Het verbranden en beroven, beschreven in Ezechiël 39, is een aanduiding dat er een volk zal zijn dat uitgaat (vers 9) om alles wat van het vlees is en dat tot de oude mens behoort, op het [Brandofferaltaar](#) van God te leggen:

- *“En de inwoners der steden Israëls zullen (de stad) uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapens, zo van schilden als rondassen (HSV: de kleine en grote schilden), van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken 7 jaren.”* (Ezechiël 39:9)

Over de hier bedoelde wapens lezen wij in Romeinen 6 vers 13:

- *“En **stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.**”* (HSV)

En zij die “uitgaan” om dit te doen, zullen zich koesteren in de warmte van de Heilige Geest! ¹⁰

En zullen een grote geestelijke buit binnenhalen.

Dit zullen de kinderen Gods zijn die volkomen deel

¹⁰ Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

krijgen aan de verlossing door het offer van **Jezus, Gods Offerlam**. De verderfengel gaat aan hen voorbij. Zij worden bewaard uit de Grote Verdrukking. Daarvan spreekt *“het dal der doorgangers”*:

- *“En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede (HSV: een plaats voor een graf) in Israël zal geven, het dal der doorgangers (HSV: van de reizigers) naar het oosten der zee; en datzelve zal de doorgangers de neus stoppen (= de reizigers de weg versperren); en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte.”* (Ezechiël 39:11)

Er zal een menigte zijn die omkomt, maar ook een volk dat doortrekt, de volle verlossing tegemoet! Dat aan een in de nabijheid gelegen stad de naam *“Hamona”* (= menigte) wordt gegeven (Ezechiël 39:16a – *“Ook zo zal de naam der stad Hamona zijn”*), duidt op de massaliteit van de **oordelen Gods van dan af**.

Als in Joël 3 van de grote beslissende strijd in de eindtijd wordt gesproken, de strijd van Armageddon, is er dan ook sprake van *“menigten”* (meervoud)!

- *“Menigten, menigten in het dal des dorswagens (of: het dal der beslissing); want de dag des Heeren is nabij...”* (Joël 3:14)

Massa's slachtoffers zullen vallen in die tijd, die

Gods Woord “de GROTE DAG des Heren” ¹¹ noemt. U leest daarover ook in het Boek Openbaring. ¹² Maar daarnaast zal er **het volk van overwinnaars** ¹³ zijn, zij die BEWAARD worden, **de Bruidsgemeente!** Niet te verwarren overigens met “zij die de overwinning over het beest hebben” (zie Openbaring 15), de martelaren van de Grote Verdrukking; dit zijn christenen die WEL zullen omkomen (tijdens de grote verdrukking – AK), maar die ondanks martelingen toch hun Here trouw zullen blijven, zelfs tot de marteldood.

Laat ons er echter voor zorgen dat wij niet tot dazulken behoeven te behoren. **Jaag naar de volheid van de Geest!** Strijd om het Bruiloftskleed (het kleed van de volmaakte gerechtigheid IN en DOOR Jezus)! **Wandel** – in deze tijd van massale ongehoorzaamheid en verharding onder Christenen (inclusief Pinksterchristenen) – **in waarachtige gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord.**

¹¹ Handelingen 2:20 (HSV), “*De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de GROTE en ontzagwekkende DAG van de Heere komt.*”

¹² Openbaring 16:14 (HSV), “*Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de GROTE DAG van de almachtige God.*”

¹³ Zie eventueel onze studie “[De overwinnaars: over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Dwaas zijn die christenen die in onze tijd de massa zoeken en het grote getal. De massa's komen om, maar Gods kleine kudde wordt bewaard!

Een rein volk

Belangrijk is het om in dit verband op te merken dat ons in Ezechiël 39 wordt voorgehouden dat behalve volkomen overgave ook REINIGING noodzakelijk is! Na het [Brandofferaltaar](#) komt het [Koperen Wasvat](#). Dat was en is de (volg)orde in de tabernakel. ¹⁴ Dat was en is de (volg)orde bij God.

1. **Het Brandofferaltaar betekent dat de wil van het vlees wordt opgeofferd en dat het vlees gekruisigd wordt.**
2. **Het Wasvat wil zeggen dat alle restanten van het vleselijke leven worden opgeruimd (gewoonten, bezigheden, manieren van leven en denken die bij “de oude mens” ¹⁵ behoren).**

Dit is de betekenis van wat wij lezen in Ezechiël 39 vers 12-17:

- ***“Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, 7 maanden lang. Ja, al het***

¹⁴ Zie eventueel onze studie [“De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God”](#) van E. van den Worm en/of

[“Christus in de Tabernakel”](#) van CJH Theys. (noot AK)

¹⁵ Zie eventueel onze studie [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn, ten dage als Ik zal verheerlijkt zijn, spreekt de Heere HEERE. Ook zullen zij mannen uitscheiden (HSV: afzonderen), die gestadig door het land doorgaan, en doodgravers met de doorgangers (HSV: met de reizigers), om te begraven degenen, die op de aardbodem zijn overgelaten, om die te reinigen; ten einde van **7 maanden** zullen zij onderzoek doen. En deze doorgangers zullen door het land doorgaan, en als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten; totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte. Ook zo zal de naam der stad Harmona (= menigte) zijn. **Alzo zullen zij het land reinigen.** “Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel (HSV: zeg tegen alle soorten vogels), en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed.”

Een rein volk moet er zijn! Zo wil de Here het.

Die 7 maanden (zie vers 14) herinneren ons aan de tijd dat de wateren van de zondvloed heersten over de aarde en alle goddeloosheid werd weggedaan. De zondvloed, de waterdoop van een wereld, is HET grote voorbeeld van reiniging en is ons tot een getuigenis gegeven, opdat wij weten en ermee rekening houden dat **God zoekt een**

rein en heilig volk, een rein zaad:

- *“Hij zocht een zaad Gods. Daarom, wacht u met uw geest, en dat niemand trouweloos handele tegen de huisvrouw zijner jeugd.”* (Maleachi 2:15b)

Alleen zij die op deze weg willen wandelen en God in alles gehoorzaam willen zijn, zullen die zegen ontvangen die na de benauwdheid komt!

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, april 1994

Digitaal uitgewerkt door A. Klein