

Hoor wat Paulus vroeg aan de Kolossenzen:

- *“Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis (SV: de verborgenheid) van Christus te spreken.”* (Kol. 4:3a, HSV)

Waarom? Omdat de Gemeente door deze “deur van het Woord” moet worden binnengeleid in de “binnenkamers” van de Bruidegom (zie Hooglied 1:4¹), met als (eind)doel dat wij Hem waarachtig mogen kennen! Zoals geschreven staat in Filippenzen 3 vers 10: *“opdat ik Hem mag KENNEN, en de kracht van Zijn opstanding...”*.

Ook hier, in het opstandingshoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wil de Heilige Geest ons iets OPENBAREN ten aanzien van de eindtijd. Christus' kruisdood wijst op wonderbare wijze heen naar de Bruiloft van het Lam.² Zijn opstanding is een profetie van de opstandings-eeuw die daarna aanbreekt: Zijn 1000-jarig Vrederijk, waarin geen dood, noch verderf, noch ziekte gekend zullen worden! Maar eerst worden zij die waarachtig Zijn discipelen (d.i. NAVolgers) zijn, tezamen geroepen; Zijn priestervolk, Zijn Bruidsgemeente. Zij worden tezamen gebracht door de Heilige Geest, en wel op een “geestelijke” plaats, een hooggelegen, heilige, maar ook veilige en beschutte plaats. In de eindtijd zal wat wij hier (in Mattheüs 28) lezen, zich herhalen. Het zal uiteindelijk zijn beslag krijgen in de wegname³ ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente⁴ (zie Openb. 12:6, 14 en 3:10).

Hoor wat Jesaja heeft geprofeteerd in hoofdstuk 4:3-6 (HSV):

- *“Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Here de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, (zodat een volmaakt reine Gemeente zal overblijven, een Gemeente zonder vlek of rimpel) dan zal de HERE over elke plaats (SV: woning – als “vat” waarin Hij woont en troont) op de berg Sion en over de samenkomsten ervan (dus over de Bruidsgemeente) overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts een schijnsel van vlamvend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn (en vervolgens wordt dan gesproken over de bewaring van deze Bruidsgemeente tijdens de grote verdrukking...). Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.”*

Daar hebt u die “apart gestelde plaats” voor het volk des Heren, waarover overigens op vele plaatsen in het Profetisch Woord gesproken wordt. **De Bruidsgemeente wordt bewaard tegen de aanvallen die op haar worden gericht** en voor de oordelen die over kerk en wereld zullen gaan. Gods rook- en vuurkolom, Zijn tegenwoordigheid, zal haar tot een beschutting wezen. En als het grootste gevaar komt en de antichrist zich in levende lijve manifesteert op aarde (al werkt zijn verderfelijke geest ook NU al volop in de wereld èn in de gemeente!), zal de Bruid des Heren worden weggenomen en geleid naar een veilige plaats...⁵

De weg van afzondering

Een zeer belangrijk element van de boodschap die wij moeten brengen, komt hierdoor in nog helderder licht te staan. Namelijk de noodzaak van afzondering, afscheiding, heiligmaking.⁶ Het is een wezenlijk onderdeel van de geloofswandel van de Bruiloftskinderen. En het is een begeerlijke zaak, lezen wij in Spreuken 18:1 (SV):

- *“Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks; hij vermengt zich in alle bestendige (d.i. blijvende, en dus eeuwige) wijsheid”.*

De weg van afzondering is dus niet triest of naargeestig! **De opstandingsgemeente wordt afgezonderd**, maar niet om eer te ontvangen. Er staat: *“naar Galilea”*, naar de verachte landstreek. Op de plaats van de verachten, daar leeft de Bruidsgemeente! En het blijkt in onze dagen dat de meeste kinderen Gods dit niet willen: niet vertrappt, niet alleen, niet links gelaten worden. Veel is hen de gunst van mensen nog waard (hoe dwaas!). Zij willen niet gehoorzaam zijn – aan God en Zijn gebod (Zijn Woord, de Bijbel) – als het hen verachting, haat en ander ongemak oplevert. Toch is dit de weg waarop de Bruidsgemeente geleid wordt.

¹ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de ‘vers voor vers’ studie *“Beschouwingen over het boek Hooglied (over de innige band tussen Bruid en Bruidegom)”* van H. Siliakus. (noot – AK)

² Zie eventueel op onze website de studie *“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”* van E. van den Worm. (noot – AK)

³ Zie eventueel op onze website het artikel *“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?”* van A. Klein. (noot – AK)

⁴ Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com (datum 30-3-2012) – de studie over het boek Openbaring *“Dingen die (met) haast geschieden moeten”*, deel 8, met de titel: *“De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente”* van H. Siliakus. (noot – AK)

⁵ Zie noot 3 en 4.

⁶ Zie eventueel op onze website de studie *“Heiligmaking”* van E. van den Worm. (noot – AK)

Willen wij die afzondering nu niet, dan is er voor ons straks ook geen veilige plaats, geen BEWARING! Dat wij de volgende Bijbeltekst toch goed verstaan: **“Want dit is de wil van God: uw heiliging** (SV: heiligmaking), *dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid*” (1 Thess. 4:3-4, HSV).

De opstandingskinderen gaan de weg van afzondering, omdat zij Jezus toebehoren. Zij gaan **“naar de berg”**⁷ (zie Matth. 28:16), “de berg van Gods heiligheid”:

- *“Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg (SV: de berg Uwer heiligheid) en tot Uw woningen”* (Ps. 43:3, HSV).

Heilig, rein, apart gesteld zijn zij. Met Jezus wandelend “in de hemelen”. En zij zullen door Hem, hun Bruidegom, worden onderhouden en gevoed. Zij zullen in geen enkel opzicht afhankelijk zijn van mensen. Vervat in Gods voornemen voor de Bruid des Heren is, wat in Openbaring 12:6 en 14 staat: *“waar zij gevoed wordt”*. Ten volle deel hebbend aan Christus, zal zij het opstandingsleven in zich hebben. Onder de zorgzame leiding van deze Goede Herder zal het ons aan niets ontbreken.

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, april 1995

Enigszins bewerkt door A. Klein

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

Zie eventueel ook nog onze eerdere Paasoverdenkingen:

- ***“Drie dagen bij Jezus”***
- ***“Lijden met Jezus”***
- ***“Mede opgewekt – een eis voor deze tijd”***
- ***“Opstandingsleven in Christus”***

⁷ Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com (datum 19-2-2009) – de studie *“Wie zal klimmen op de berg des Heren?”* van E. van den Worm. (noot – AK)