

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Drie dagen bij Jezus



- *“In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeen was en zij **niets te eten** hadden, riep Jezus Zijn discipelen bij Zich en zei tegen hen: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al drie dagen bij Mij en hebben **niets wat zij kunnen eten**. En als Ik hen nuchter (= zonder voedsel) naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver”* (Mark. 8:1-3, HSV).

2 Waarachtige bewogenheid

Wij zien Christus in Markus 8:1-3 in één van Zijn lieflijkste openbaringen. Zijn bewogenheid voor de mens, en in het bijzonder voor degenen die Hem volgen, is èchte bewogenheid, geen theorie. Hij heeft waarlijk zorg voor ons. Innerlijk met ontferming bewogen was en is Hij voor de gehele mens; naar geest, ziel en lichaam. De geschiedenis van de 2^{de} wonderbare spijziging doet ons verstaan dat Christus' zorg voor ons niet alleen onze geestelijke kant betreft. Hij is niet zomaar een leraar, wiens enige zorg het is om goed onderwijs te geven, om wijze en verstandige dingen te zeggen of wat diepgaande gedachten door te geven. Hij is niet als een professor, die alleen maar zijn ideeën en theorieën kwijt wil en die verder geen belangstelling heeft voor zijn toehoorders. Neen, onze Heer is geheel anders. Hij beoogt ons algeheel welzijn. Hij wil AL-GEHELE ZALIGHEID geven. Hij wil niet alleen in onze geestelijke noden voorzien maar ook in onze stoffelijke behoeften. “Wij moeten deze grote menigte te eten geven”, zei Jezus (in Mark. 8:1-3) tot

Zijn discipelen. Bij een andere gelegenheid, toen Jezus sprak over de stoffelijke noden van de mens – zoals voeding, kleding en onderdak – zei Hij, dat de hemelse Vader Zijn kinderen al deze dingen toewerpt (zie Matth. 6:33). Maar, hier is wel EEN VOORWAARDE aan verbonden. De voorwaarde is, dat wij “*eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid*” zoeken! Laten wij dit niet vergeten.

3 **Wat ook wij daarom moeten leren**, willen wij van de wonderlijke voorzieningen van God kunnen getuigen, is om **het geestelijke BOVEN het stoffelijke te stellen en te bedenken** (= bezig te zijn met) **de dingen die “van boven” zijn** en niet alsmaar bezig zijn met de dingen van deze wereld (ofwel: niet wereldsgezind zijn). “*De mens zal niet van brood (het aardse voedsel) alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt (de zgn. geestelijke spijs)*” (Matth. 4:4, HSV).

Het vlees gekruisigd

Van deze “*grote menigte*”, waarover wij hier (in Markus 8:1-3) lezen, kunnen wij zeggen dat zij dit in praktijk brachten; het geestelijke voedsel (Gods Woord) hadden zij voornamer geacht dan het stoffelijke. **Wonderlijk eigenlijk, en zeker niet gewoon, zoveel mensen die de lichamelijke honger voor lief namen om maar bij Jezus te kunnen zijn. Drie dagen lang niets te eten!** En besef wel, het betrof niet twee of drie mensen, neen, “*een heel grote menigte*”! Een “*grote menigte*” van men-

sen die de stoffelijke noden vergaten en als het ware aan de lippen van Jezus hingen om te eten van de “honing”, de zoete spijs, die van Zijn mond vloeide. Drie dagen lang. Wij kunnen ons dit, in de materialistische tijd waarin wij leven, bijna niet voorstellen. Hoeveel moeite kost het vandaag de dag al om maar één ziel “warm” te krijgen voor de dingen van God! Hoe is het mogelijk, hier betrof het “*een heel grote menigte*”! TOCH verwachten wij dat in de laatste dagen van de huidige tijdsbedeling iets dergelijks zal gebeuren! Wij geloven, op grond van de Schrift, dat dit zich in de eindtijd – en wel in onze dagen – zal herhalen. Maar dat zal niet het werk van mensen zijn, maar het werk van God. **Wat bij de mensen ONmogelijk is, is mogelijk bij God.** De 1^{ste} broodvermenigvuldiging wijst heen naar de “Vroege Regen”-opwekking ¹, aan het begin van de Gemeentelijke tijdsbedeling (zie Hand. 2). Hier, in Markus 8, gaat het over de 2^{de} wonderbare spijziging en deze wijst heen naar de “Spade Regen”-opwekking ² van de laatste dagen. Als die tijd

¹ De Vroege Regen = Het beeld is van de UITSTORTING van de Heilige Geest **op de dag van het eerste Pinksterfeest** (zie Hand. 2:1-4), en was nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot AK)

² De Spade Regen = De late (of spade) Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest **in de eindtijd** (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor PERSOONLIJKE groei en de (wereldwijde) eindtijd-opwekking.

- Zie eventueel onze GRATIS studie “[De ‘Spade Regen](#)”

aanbreekt, zal Gods Heilige Geest zó werken in een “heel grote menigte”, de grote menigte van “*hen die ONTKOMEN zijn*” (zie Joël 2:32, HSV), omdat zij werkelijk aan de wereld AFGESTORVEN zullen zijn en het vlees GEKRUISIGD zullen hebben. Want... “*wie van Christus zijn (= wie Christus waarlijk toebehoren), hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten GEKRUISIGD*”, zegt Galaten 5:24. “*Wie van Christus zijn*”, dat is de **Bruidsgemeente** die later, NA ‘de Bruiloft van het Lam’, de Vrouw van Christus zal zijn.

Drie dagen

Dit noodzaakt ons om ook nog te spreken over die DRIE DAGEN, waarvan sprake is in Markus 8:2, een profetische periode die ALTIJD verband houdt met Jezus’ **dood en opstanding**. Wij komen deze periode vaak in de Bijbel tegen. Vele heiligen, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, zijn een periode van letterlijk drie dagen (vaak in combinatie met drie nachten) doorgestaan, waarin ze tot de ervaring van “**dood en opstanding**” kwamen. Denk bijvoorbeeld aan Abrahams reis van drie dagen naar de berg Moria, waar hij zijn zoon moest offeren. Denk aan Jona, die drie dagen en nachten in het binnenste van een (wal)vis moest verblijven. Of aan Paulus, te Damascus, die drie dagen blind was. Hier, in Markus 8, lezen wij over

“een grote menigte” die drie dagen bij Jezus was, die – net als Jezus – “de weg van drie dagen”, dat is “de weg van **dood en opstanding**”, ging. Hierdoor vereenzelvigden zij zich in zeker opzicht met Jezus in Zijn dood en Zijn opstanding. Doch bovenal moeten wij dit verstaan als een profetie aangaande die andere grote menigte, die er in het laatste der dagen zal zijn. Ook voor dit “Bruidsvolk” van de laatste dagen zal gelden dat zij met Jezus “de weg van drie dagen in de woestijn” (vergelijk Exod. 8:27) zal gaan: “drie dagen bij Jezus”. **Het zal een volk zijn dat volkomen één is geworden met Jezus in Zijn lijden en sterven en dat ook “Zijn smaad” zal “dragen”** (zie Hebr. 13:13), “*buiten de legerplaats*”, dat is: in de woestijn. **Maar daarom zal dit “Bruidsvolk” ook TEN VOLLE delen in de glorie van Christus’ opstanding!** Zó ‘dood naar het vlees’ (= afgestorven aan al hun vleselijke begeerten) zullen deze kinderen Gods zijn, dat onze Heer niet langer zal kunnen wachten met het zenden van die grote en wonderbare opwekking en Hij zal ze spijzigen met het – geestelijke – “*brood van de machtigen*” (zie Ps. 78:25a). Als Hij dit niet zou doen, dan zullen zij bezwijken (vergelijk Mark. 8:3) vanwege de (geestelijke) druk van de eindtijd en er aan onder door kunnen gaan. **Deze kinderen Gods zullen ‘de geest van Esther’ hebben, die een type van deze Bruidsgemeente is.** Zoals Esther zei: “*Als ik dan omkom, dan kom ik om*” (Esther 4:16b, HSV), en dus bereid was te sterven voor

7 haar 'doel', zo zal ook de Bruidsgemeente in geen enkel opzicht hun (aardse) leven meer liefhebben. Voor de zaak des Heren zullen zij ALLES geven. Hun "vlees" zullen zij niet langer liefhebben en/of willen behagen. Maar ook vaders, moeders, kinderen, enz., enz. zullen zij (kunnen) loslaten als deze niet samen met hen de weg van GEHOORZAAMHEID (aan God) willen gaan. **Hun grote en enige passie zal zijn: bij Jezus te vertoeven, in Hem gevonden te worden, in Hem te leven, één met Hem te zijn.** Al het andere zal voor altijd zijn waarde voor hen verloren hebben.

Bij Jezus

En zij zullen niet beschaamd worden! De grote liefde en getrouwheid van de Here, Die waarlijk zorgt voor de Zijnen, in de volste zin van het woord, zal opnieuw blijken. Hoor de Bruidegom roepen: *"(Kom) bij Mij van de Libanon af, o bruid! Kom bij Mij van de Libanon af!"* (zie Hoogl. 4:8a, sv). Woorden, die de klanken tot ons dragen van een komende, machtige uitstorting van Gods Heilige Geest! ³ **Meer nog dan dit "Bruidsvolk" zal verlangen bij Jezus te zijn, zal Jezus verlangen dit volk, Zijn Bruid, bij Zich te hebben om al Zijn genade over haar uit te storten.** Dit volk zal (geestelijk) gespijgigd en gesterkt worden. Het zal, net als Jezus, uit de dood (= hun dood in geestelijke zin) herrijzen.

³ Zie eventueel onze GRATIS studie "[De werkingen van de Geest in de eindtijd](#)", van E. van den Worm. (noot AK)

“Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding” (Rom. 6:5, HSV).

En nu reeds mogen wij Jezus zo leren kennen! Namelijk als Degene Die in alles wat wij (echt) nodig hebben voorziet, Die ons algenoegzaam is (= Zijn liefde is ons genoeg, en volkomen toereikend om alle – vooral innerlijke – ‘behoefte te bevredigen’) en ons doet **wandelen in Zijn OPSTANDINGSKRACHT**. Als wij *“het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid”* zoeken (zie Matth. 6:33), als wij ons leven geheel en al onder de heerschappij van Jezus (laten) brengen, zullen de arendsvleugelen⁴ van de Heilige Geest ons dragen en de genadevleugelen van Christus ons bedekken.

Jesaja 33:15-17 (HSV) zegt: ***“Hij (of: zij) die wandelt in (Gods) gerechtigheid... die zal wonen op de hoogten; bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn, zijn brood (beeld van Gods Woord, het LEVENDEMAKENDE Woord) wordt hem gegeven, van water (beeld van Gods Geest, het LEVENDEMAKENDE water) is hij verzekerd”*** en ***“uw ogen zullen de Koninkrijk aanschouwen in Zijn schoonheid...!”***

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, februari 1986

Enigszins bewerkt door A. Klein

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Arendsvleugelen”](#), van CJH Theys. (noot AK)