

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Het gewin van de afzondering



Daniël 1 in profetisch licht ¹

Wat Daniël en zijn drie vrienden onder zeer moeilijke omstandigheden **wel** deden, dat doen veel kinderen Gods vandaag de dag, zonder de dreiging van gedood te worden, **niet**. De eerstgenoemden zonderden zich – blijkens Daniël 1 vers 8 – af van de heidenen (de wereld) en aten **niet** van de voor hen (als Israëliet) **onreine** spijzen.

- *“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten (sv: zich niet te verontreinigen) met de gerechten (sv: de spijs) van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.”* (Dan. 1:8) ²

Maar bij vele van de tegenwoordige kinderen Gods is helemaal niets van heiliging en rein houding te bespeuren. Integendeel, men vermengt zich maar al te makkelijk met de goddelozen. Men “past zich aan” (“om de goede vrede te bewaren”) en wordt wereldgelijkvormig, of zelfs wereldgezind.

Onder de zalving van de Heilige Geest schreef Paulus:

- *“En word niet aan deze wereld gelijkvormig ...”* (Romeinen 12:2a).

¹ Zie eventueel onze studie “[Daniel, hoofdstuk 1 \(+ inleiding\): ‘vers voor vers’ UITLEG](#)” van CJH Theys. (noot AK)

² Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

en:

- **“En neem niet deel aan** (sv: [heb geen gemeenschap met](#)) **de onvruchtbare werken van de duisternis...**” (Efeze 5:11a).

Geboden waarmee veel gelovigen echter veel moeite hebben. Dit komt omdat hun “eigen ik” – de vleeselijk mens – niet gekruisigd is! Hoe krachtiger het “eigen ik” is, hoe meer wereldgelijkvormigheid er in het leven van een christen zal zijn. Het oude “ik” trekt nu eenmaal meer naar de zonde en de wereld, dan naar de heilige dingen van God.

Maar... in de laatste dagen zal er een Gemeente ontstaan die het gebod **“weest heilig”** serieus neemt en die – conform Openbaring 22 vers 11 – zal toenemen in reinheid en heiligheid: de “Bruidsgemeente”.³

- *“Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog **meer gerechtvaardigd** worden. En wie heilig is, laat hij nog **meer geheiligd** worden.”* (Openb. 22:11)

Van deze Gemeente, de Bruidsgemeente, zijn Daniël en zijn drie vrienden onmiskenbaar typebeelden. Evenals deze vier – en het getal “4”⁴

³ Zie eventueel onze studie [“Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’](#)” van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)

⁴ Zie eventueel onze studie [“De symboliek der Bijbelse getallen \(deel 1\)”](#) van CJH Theys. (noot AK)

verwijst naar de universaliteit van de Bruidsgemeente – zal ook deze Gemeente zich door niets of niemand laten afhouden of afschrikken om de **heiligmaking** ⁵ na te jagen.

Niet de “spijs” en de “wijn” van de wereld zal zij tot zich nemen, maar het Woord Gods en de verkwikkingen van de Heilige Geest. ⁶

In deze Gemeente zal de “sfeer” van Efeze 5 vers 18-21 gekend worden:

- *“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar **word vervuld met de Geest**, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods”.*

En wat de uitkomst (het gewin) van deze afzondering zal zijn, leren wij uit Daniël 1:17 en 20,

- *“Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis (SV: wetenschap) en verstand van allerlei geschriften (SV: in alle boeken), en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen” ... “In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij*

⁵ Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders (sv: boven al de tovenaars en sterrenkijkers) die er in heel zijn koninkrijk waren.”

Laten wij Daniël 1:17 en 20 vooral ook lezen in samenhang met Psalm 119:97-100,

- “Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. **Ik ben verstandiger dan al mijn leraren**, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb”.

We lezen in dit verband ook nog Psalm 119:101-104,

- “Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte (sv: kwade) paden, opdat ik mij aan Uw woord zal houden. Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, **want Ú hebt mij onderwezen**. Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht (sv: verstand), daarom haat ik elk leugenpad”.

Wanneer wij het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden echter nu reeds volgen, zullen wij ook nu reeds ervaren hoe Gods Geest onder ons wil werken!

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, nov. 1982
Enigszins bewerkt door A. Klein