

De losse seksuele moraal:

Een duivelse samenzwering in onze dagen



Wanneer wij zo om ons heen kijken¹ – mensen horen praten, meningen horen uiten, concepties (= denkbeelden, opvattingen) horen verdedigen, enzovoorts – zijn wij ervan overtuigd dat weinigen zich bewust zijn van deze duivelse werking(en) in de tijd van onze generatie. Deze samenzwering neemt dagelijks in kracht toe en is (als instelling – laten wij haar zo noemen) zeer subtiel in haar uitingen, maar tast echter toch al het goede, al het zinnige, al het zegenrijke aan. Daarom hebben wij hier alweer een overtuigend bewijs, dat wij inderdaad al leven in “de laatste dagen” en dat de “eindtijd” niet zo veraf meer is. Wat moeten wij onder dit laatste verstaan? Dit, dat het einde van deze wereld, van deze beschaving, van deze cultuur, van deze generatie van mensen, zoals wij die vandaag de dag kennen, weldra in zicht komt!

Over de hele wereld heeft een ontwrichting plaats op alle vlakken van het leven. Niet alleen maatschappelijk, maar zeer zeker ook op geestelijk gebied. De toestand in heel de wereld is hoogst ernstig. En satan, de “auctor intellectualis” (= Latijns voor: de “geestelijke vader, bedenker”) achter de schermen, heeft zijn uiterst scherpe giftige pijlen gericht op alles en allen.

Satans hoogst geraffineerde samenzwering en aanval omvat:

1. Het publiek over het algemeen (“the man on the street”) te beïnvloeden door middel van artikelen in dagbladen, tijdschriften en allerhande periodieken (denk o.a. aan: pornolectuur en dergelijke schandelijke blaadjes), TV programma’s (en inmiddels ook alweer jarenlang via het internet – AK), en via zogenaamde opvoedkundige lezingen en beschouwingen over de emancipatie van het “zwakke” (?) geslacht, enzovoorts;
2. Studerende jongeren de zogeheten “nieuwe (seksuele) moraal” zo uit te leggen en zo te doen “zien”, dat zij bewogen kunnen worden en kunnen worden gebracht (beter gezegd: worden **verleid!**) tot keuze en beslissing voor “moderne alternatieven” voor (man en vrouw) samenleving in huwelijksverband. Homoseksualiteit, groepshuwelijken (denk o.a. aan: polygamie of veelwijverij²), buitenechtelijke seks, vrouwen die met vrouwen naar bed gaan, communes, om maar enkele te noemen..., het wordt tegenwoordig van de daken gepredikt!

Zelfs (steeds meer) predikers van het Evangelie steken hun mening niet meer onder stoelen of banken, maar verkondigen aan een ieder die het horen wil dat naar hun bevinding “het (man-vrouw) huwelijk met een papiertje” zijn langste tijd heeft gehad; dat deze instelling reeds lang is achterhaald en (vooral) nog goed genoeg was voor onze grootouders. Met alle beschikbare middelen wordt tegenwoordig getracht de geest van onze jongeren (zelfs van hen, die nauwelijks de 16-jarige leeftijd hebben bereikt!) te vergiften. Jongstleden nog (nogmaals: reeds geschreven rond 1975) hoorden wij van een dergelijk geval, dat plaats had met toestemming van de schoolleiding op één van de scholen in Den Haag (waar de schrijver van dit artikel toen woonde – AK). Eén en ander werd tot een voorgeschreven lesuur gerekend, waar overigens de vaste leerkrachten niets mee te maken hadden. Daar werden vragen gesteld, voorstellen gedaan door “outsiders” met betrekking tot gezinsverhoudingen, het recht van alleen wonen (zogenaamde jeugdzelfstandigheid), seksuele omgang, en dergelijke... De betrokken ouders worden er niet eens meer in gekend en worden er zodoende geheel buiten gehouden. **Wij weten nu aan wie wij onze kinderen toevertrouwen! Opgepast dus!**

¹ Reeds geschreven rond 1975. (noot AK)

² Zie eventueel: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygamie> en/of <https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygynie> (= veelwijverij). (noot AK)

Tegenwoordig is het de gewoonte dat zowel mannen als vrouwen de nodige, ja zelfs vereiste afwisseling verlangen en kennen in hun seksuele relaties, net zo goed als in alle andere verhoudingen. Intieme relaties die zich beperken tot één en dezelfde persoon worden belachelijk gemaakt,... zijn "out of fashion" (= "uit de mode"). Voorstanders van dit alles spreken zo graag van "de nieuwe (seksuele) moraal", die zij ook met alle kracht propageren. In feite moeten wij spreken van "**immoraliteit**" in de ware zin van het woord.

De huidige wereld vraagt om zogenaamde "vlotte" tieners (jonge meisjes), die de grootst mogelijke (seksuele) "tolerantie" huldigen en jongelui die... òf kennis zoeken òf die reeds hebben van "Abraham en de mosterd".³ Op zulke jongeren is onze maatschappij gesteld en belust. Het begin (van seksuele handelingen) wordt in de regel gauw genoeg gekend, met alle geneugten (?) en vreugden, maar wáár is het einde, en hoe is deze in de meeste gevallen?

Onderscheiding der geesten

De apostel Paulus, schrijvend onder de sanctie van de Heilige Geest, gaf ons in zijn brief aan de Efeziërs een opmerkelijke beschrijving van het natuurlijke, heidense leven, wat neerkomt op: **wandelen... "overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van 'de aanvoerder van de macht in de lucht' (= de duivel / satan), van de geest die NU werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid"** (zie Ef. 2:2, HSV).

Paulus doelt ontegenzeggelijk op het "historische proces" op "die alles-overweldigende macht van de tijdgeest", maar óók op de dynamiek (= de krachten of eigenschappen die verandering stimuleren) van het tegenwoordige sterk overheersende **ongeloof**. Hij zegt dan ook, dat wie daarin wandelt, die is (in geestelijke zin) "*dood door de overtredingen en de zonden*" (zie Ef. 2:1). Zo iemand (die zichzelf honderdmaal christen – als zijnde: een NAVolger van Christus – mag noemen) is zonder besef van het kwaad, waarin hij/zij denkt, voelt en handelt. Zijn/haar bewustzijn, zijn/haar taal, zijn/haar norm, zijn/haar moraal is alsdan het algemeen (getolereerde) "leefpatroon", en dit alles wordt geïnspireerd door niemand anders dan door de god van deze wereld, door de duivel/satan en zijn trawanten. De Bijbel liegt er niet om.

Waarvoor ouders moeten waken – en nog veel meer zij die geroepen zijn om enig geestelijk ambt te bekleden – is: dat dit historisch proces, deze fatale tijdgeest, deze verwoestende dynamiek van het ongelooft de huisgezinnen NIET binnendringen, noch in de Gemeente van Jezus Christus. Wij moeten oppassen dat zij zich niet als "wolven in schaapskleren" verhullen in de boodschap van het Evangelie! Want zij geven die dan een inhoud die zich niet meer betreft op "*Jezus Christus en Die gekruisigd*" (wat inhoudt dat wij moeten [willen af-]sterven aan onszelf en zo 'als dood worden' voor satans zondemacht – AK) en "*de allesovertreffende rijkdom der toekomstige eeuwen*" (zie 1 Korinthe 2:2 en Efeze 2:7)⁴, maar die uitsluitend wordt bepaald door het wereldbewustzijn.

Wat is dan het gevolg? Een ontbindingsproces van héél het gezinsleven en het gemeentelijk leven, omdat met het Evangelie óók de prediking, het geloof en de gezinsverhoudingen en het gemeentelijk leven "ingekapseld" worden in de heersende tijdgeest, en bovendien onderworpen aan "*de leefwijze van deze wereld*".

De gevolgen zijn dan zeer zeker: individueel leven **NAAST** elkaar, geestelijk leven **ZONDER** hartgrondige bekering en wedergeboorte!⁵ Deze "trend" is **NU AL** aanwezig!⁶

Het etiket "Volle Evangelie" is nog geen waarborg voor de (juiste geestelijke) inhoud van het gemeentelijk vat: "*Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking⁷ en eer*" (1 Thessalonicensen 4:4, SV). De vertoning van een christelijke show (?) en het zingen van gospels is nog geen garantie voor en van het krachtdadig losgerukt zijn van de algemeenheid, het gebracht zijn in die andere, o zo nodige (Bijbelse) richting van het leven. Paulus heeft van dergelijke tragedies in zijn tijd reeds ondervindingen gehad. Daar waren reeds tekenen die in deze richting wezen. In zijn brief aan de Galaten spreekt hij dan ook van: "*een ANDER evangelie*", alsook van lieden die "*verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien*":

- "*Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.*" (Galaten 1:6-7, HSV)

In zijn grote bezorgdheid over die gang van zaken spreekt Paulus, zonder blikken of blozen, een vervloeking uit:

- "*Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.*" (Galaten 1:9, HSV)

³ Volgens het spreekwoord: 'Hij weet waar Abram de mosterd haalt' = Hij is op de hoogte, weet er alles van. (noot AK)

⁴ "*Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.*" (1 Korinthe 2:2, HSV)
"*Opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*" (Efeziërs 2:7, HSV)

• Zie eventueel ook nog – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie "*Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus*" van E. van den Worm. (noot AK)

⁵ Zie eventueel de studie "*Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus; Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen*" en/of "*Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader*" beide van E. van den Worm. (noot AK)

⁶ Zie noot 1.

⁷ Zie eventueel de studie "*Heiligmaking*" van E. van den Worm. (noot AK)

En in zijn brieven aan de Korinthiërs heeft de apostel Paulus geschreven over schijn-apostelen: *“Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus”* (2 Korinthe 11:13). Waarom? Omdat, zo zegt Paulus, zij *“een ANDERE Jezus”* prediken, *“een ANDERE geest”* en *“een ANDER evangelie”* (zie 2 Korinthe 11:4).

Paulus trekt nu een “parallel” tussen de satan, die zich voorstelt “als een engel des lichts” en zijn dienaren, die zich “voordoen als dienaren der gerechtigheid”: *“En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.”* (2 Korinthe 11:14-15, HSV)

Bovendien – en laat dit ons genoeg zijn als een hoogst ernstige waarschuwing voor tijd en omstandigheden, waarin ons geslacht leeft en werkt! – staat in het Boek Handelingen (ook wel “de Handelingen van de Heilige Geest” genaamd), door Zijn apostelen geschreven, dat Paulus, bij zijn afscheid van de Gemeente te Efeze, de desbetreffende ouderlingen waarschuwt: *“Want dit weet ik: dat NA mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden (SV: en dat er uit de Gemeente zélf) mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.”* (Handelingen 20:29-30, HSV)

Wanneer wij eerlijk zijn – en wij moeten dat zeer zeker zijn – dan moeten wij erkennen dat satan, dusdoende (= alzo, op die manier), ook zijn eigen godsdienst heeft. Vandaag de dag horen wij, ook in Pinksterkringen, verkondigen dat het geoorloofd is, dat:

1. christenen gaan scheiden,
2. de gescheiden man en/of vrouw het priesterlijk ambt bekleden, etc.⁸

Voorwaar (!) de apostel Paulus moet in zijn tijd reeds hebben geweten van deze gevaren, die de Gemeente, vooral in de laatste dagen, bedreigen. In één van zijn laatste brieven heeft hij dan ook profetisch gesproken van **“de mens der wetteloosheid”, die het Lichaam van Jezus Christus zal binnendringen**; en deze zal “met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkelijke ongerechtigheid” het zo bewerken (zie hiervoor alstublieft nogmaals bovenstaande 2 punten), dat DE LEUGEN gelooft wordt.

• *“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven.”* (2 Thessalonicensen 2:3+11, HSV)

Zo sterk ingrijpende en werkende is de ontbindende kracht van de tijdgeest van het reeds eerder genoemde historische proces en van de dynamiek van het ongeloof!

Ouders, bidt daarom om kracht en wijsheid van boven; en voorgangers, ouderlingen en diakenen, wees actief waakzaam:

• *“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.”* (Handelingen 20:28, HSV)

God zij geloofd en gedankt in Jezus Christus, onze Here!

Amen.

CJH Theys⁹

Uit: Perspectief – Bundel 1
(verzamelde artikelen uit de periode 1975-1978)

Enigszins bewerkt door A. Klein

Liefde is...



... onvoorwaardelijke trouw

⁸ Zie eventueel de studie **“Podium en Gemeente** (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan)” van CJH Theys. (noot AK)

⁹ [KLIK HIER](#) als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het **“In memoriam”**. (noot AK)