

# De middernachtelijke genezingsdienst



Artwork by Pat Marvenko Smith ©1982, 1992  
www.revelationillustrated.com

## Een Pascha viering te Jeruzalem

Onder de Oudtestamentische hervormer Hizkia werd, in het begin van zijn regering, te Jeruzalem – na jarenlange verwaarlozing van deze Goddelijke instelling – opnieuw het Pascha feest gevierd en wel op zodanige wijze als vanaf de dagen van Salomo niet meer was geschied. Deze alleszins heuglijke gebeurtenis is opgetekend in de annalen van de – door God geschreven – geschiedenis. Echter niet alleen om te gedenken. Wanneer wij met aandacht de verzen 15 t/m 20 lezen van 2 Kronieken 30<sup>1</sup> en in het bijzonder de woorden (van vers 20) op ons in laten werken: “**En de HEERE verhoorde Hizkia en GENAS het volk**”, zo zal ons dit al gauw duidelijk worden. Wij geloven in de Heilige Geest<sup>2</sup> (dat is: de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God<sup>3</sup>)! En deze Geest toont ons dat wat wij lezen, in eerdergenoemde Bijbelverzen, vóór alles **een treffende PROFETISCHE strekking** heeft. Voordat

<sup>1</sup> “Toen slachtten zij het paaslam (SV: het pascha) op de 14<sup>de</sup> dag van de 2<sup>de</sup> maand. De priesters en de Levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de HEERE. 16 Zij stonden op hun plaats overeenkomstig hun handelwijze, overeenkomstig de wet van Mozes, de man Gods. De priesters sprenkelden het bloed nadat zij dat genomen hadden uit de hand van de Levieten, 17 want er waren er velen onder de gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom waren de Levieten belast met het slachten van de paaslammeren voor ieder die niet rein was, om hen voor de HEERE te heiligen. 18 Want een groot deel van het volk, velen uit Efraïm, Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. Toch aten zij het Pascha, maar niet zoals het voorgeschreven was. Hizkia bad echter voor hen en zei: Laat de HEERE, Die goed is, verzoening doen voor hem 19 die heel zijn hart erop gericht heeft om God de HEERE, de God van zijn vaders, te zoeken, al was dat niet volgens de reinheid die past bij het heiligdom. 20 **En de HEERE verhoorde Hizkia en genas het volk.**” (2 Kron. 30:15-20, HSV)

<sup>2</sup> Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>3</sup> In Deuteronomium 6:4 staat: “**Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!** (dus één Persoon!)”.

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling.** Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: → [zie volgende blz.](#)

wij hier verder op in kunnen gaan zullen wij eerst onder de aandacht moeten brengen, dat het Israëlitisch Pascha feest onmiskenbaar verwijst naar de kruisdood van het Lam Gods, Jezus Christus, op Golgotha. Allen die door *"het Bloed van Jezus"*<sup>4</sup> verlost zijn uit de macht van de dood en vergeving van zonden hebben ontvangen, kunnen **het ware Pascha feest** vieren:

- *"Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam (SV: ons Pascha) is voor ons geslacht: Christus."* (1 Korinthe 5:7, HSV).
- *Want "als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."* (1 Johannes 1:7, HSV)

Het is het feest van de redding – voor tijd en eeuwigheid – uit de macht van satan en van de dood. Bezien in dit licht moet de beschrijving van een Pascha viering méér dan een gewoon geschiedenisverhaal zijn.

### Het einde van de genadetijd

Naar Gods inzetting, gegeven ten tijde van Mozes, moest het Pascha in Israël gehouden worden op de 14<sup>de</sup> dag van de 1<sup>ste</sup> maand (zie Leviticus 23:5<sup>5</sup>), in *"de NACHT DES HEEREN"* (zie Exodus 12:42<sup>6</sup>).

In uitzonderingsgevallen echter kon het feest verschoven worden naar de 14<sup>de</sup> dag van de 2<sup>de</sup> maand (zie Numeri 9:10-11<sup>7</sup>). Daarna was er geen uitstel meer mogelijk. In 2 Kronieken 30 hebben wij te maken met zo'n uitgesteld Pascha feest:

- *"Toen slachtten zij het paaslam (SV: het pascha) op de 14<sup>de</sup> dag van de 2<sup>de</sup> maand. De priesters en de Levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de HEERE." ... "De koning had immers met zijn leiders (SV: zijn oversten) en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Pascha in de tweede maand zou houden, want zij hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had."* (2 Kronieken 30:15+2-3, HSV)

Het is van belang dit op te merken, want daarom is aan heel dit hier beschreven gebeuren de gedachte verbonden van: de tijd is nabij, er is geen uitstel meer mogelijk. In profetisch licht gaat het hier om **het einde van het genadetijdperk**. Immers, geen Pascha meer kunnen vieren betekent: geen deel meer kunnen hebben aan de verlossing door 'het Lichaam en het Bloed van Jezus'! De geestelijke waarde van een instelling of handeling te kennen is de sleutel tot het verstaan van de profetische strekking van een gebeurtenis, waarbij het onderhouden van zo'n instelling of het verrichten van zo'n handeling een rol speelt. De geestelijke waarde van het Pascha feest blijkt mede uit de Oudtestamentische bepaling dat de ziel van degene die dit feest op de daarvoor gezette tijd NIET viert, moet worden uitgeroeid uit haar volken:

- *"Maar de man die rein is en niet onderweg (SV: niet op de weg) is, en die nalaat om het Pascha te houden, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden (SV: uitgeroeid worden). Hij heeft immers de offergave van de HEERE niet op zijn vastgestelde tijd aangeboden (SV: geofferd); die persoon moet zijn zonde dragen."* (Numeri 9:13, HSV)

Het gaat bij de Pascha viering om een zaak van leven of dood. Om het op Nieuwtestamentische wijze uit te drukken: Wie in dit tijdelijke leven (dat is: de ons door God gegeven 'gezette tijd') geen deel heeft aan het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, gaat voor eeuwig verloren. **Er komt een EINDE aan de genadetijd** (Gods). Een afzonderlijk einde voor een ieder die (in ongelof c.q. God-loosheid) sterft vóór Jezus' wederkomst of voor een ieder die gezondigd heeft tegen de Heilige Geest. Maar er komt ook een absoluut einde voor de mensheid als geheel: namelijk, wanneer Jezus in het verborgen wederkomt<sup>8</sup> om met de Bruidsgemeente – dat is **de enige volmaakte Gemeente** die er ooit op aarde zal zijn geweest vóór het tijdperk van het 1000-jarig Rijk<sup>9</sup>

1. de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

<sup>4</sup> Zie eventueel onze studie ["De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht"](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>5</sup> *"In de 1<sup>ste</sup> maand, op de 14<sup>de</sup> dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE."* (Lev. 23:5, HSV)

<sup>6</sup> *"Deze nacht zal men de HEERE op het vlijtigst houden, omdat Hij hen uit Egypteland geleid heeft; deze is de nacht des HEEREN, die op het vlijtigst moet gehouden worden, van al de kinderen Israëls, onder hun geslachten."* (Exod. 12:42, SV)

<sup>7</sup> *"Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden. In de 2<sup>de</sup> maand, op de 14<sup>de</sup> dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten."* (Num. 9:10-11, HSV)

<sup>8</sup> Zie eventueel ons artikel ["De Wederkomst van Christus nader bekeken"](#) van A. Klein. (noot AK)

<sup>9</sup> Zie eventueel onze studie ["Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus"](#) van E. van den Worm. (noot AK)

aanvangt – de “*Bruiloft van het Lam*”<sup>10</sup> in te gaan. Van dit absolute einde van de genadetijd spreekt het “Pascha feest van de tweede maand”.

## Ersten en laatsten

Dat deel van de – in het laatste der dagen levende – kinderen Gods dat **niet gereed** is om in te gaan tot “*de Bruiloft van het Lam*” (namelijk al degenen die niet waarachtig met de Geest van God vervuld zijn<sup>11</sup>), zal gedoemd zijn de tijd van de Grote Verdrukking mee te maken. Dezen zullen geen deel hebben aan de verlossing door “*het Bloed van Jezus*”<sup>12</sup> (zie o.a. Hebrëeën 10:19), zoals die alsdan gekend zal worden in de wegname<sup>13</sup> van de Bruidsgemeente, om – net als voorheen het oude Israël – bewaard te worden in de “woestijn”:

- “*En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3½ jaar)*” en “*En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang.*” (Openbaring 12:6+14, HSV).

Voor hen zal het offer van Jezus alsdan nog slechts “betrekkelijke waarde” hebben (het zal ze namelijk niet redden uit de hand van de antichrist – [ofwel: zij zullen door de Grote Verdrukking moeten gaan, waar zij, volgens Openbaring 20:4, gedood/onthoofd zullen worden als zij standvastig “in Jezus” blijven – noot AK]):

- “*...En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.*” (Openbaring 20:4, HSV)

Zij zullen het “Pascha van de tweede maand” hebben gemist. Het enige wat zij in die verschrikkelijke tijd nog vóór zullen hebben op de dan levende ongelovigen is dat zij – met (“bijbetaling” van) de prijs van hun eigen bloed (volgens Openbaring 20:4) – de eeuwige zaligheid alsnog zullen kunnen verwerven. Zij zullen die “martelaren van de Grote Verdrukking” zijn, over wie Gods Woord spreekt:

- “*Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. ... 13 En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.*” (Openbaring 7:9+13-14, HSV)

Over deze “dwaze-maagden-heiligen” van de eindtijd is het volgende te zeggen: Zij staan, als groep, in een bijzondere betrekking tot een andere groep van mensen, want deze dwaze “maagden”<sup>14</sup> (lees Mattheüs 25:1-13 vanuit de Statenvertaling) zijn namelijk óók genodigden voor “*de Bruiloft van het Lam*” (zie Openbaring 19:7). Zij zullen echter niet aan het (vlak voor die Bruiloft te houden) “Avondmaal van het Lam”<sup>15</sup> (zie Openbaring 19:9) aanzitten. Zullen hun plaatsen dan leeg, dat wil zeggen onbezet, blijven? Neen, zo leert ons de gelijkenis van Lukas 14 vers 15-24:

- **Gelijkenis van het grote avondmaal** (SV): “*Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot avondmaal) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: van het avondmaal) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te*

<sup>10</sup> Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>11</sup> Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm en “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>12</sup> Zie noot 4.

<sup>13</sup> Wij geloven – op grond van de Bijbel – in een WEGNAME van de Bruid/Bruidsgemeente voor de Grote Verdrukking, terwijl velen geloven in een OPNAME van de Gemeente. Zie eventueel onze artikelen “[De Wederkomst van Christus nader bekeken](#)” en/of “[Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?](#)” van A. Klein. (noot AK)

<sup>14</sup> Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>15</sup> Zie eventueel onze studie “[Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die (als eerste) genodigd waren, mijn maaltijd (SV: mijn avondmaal) proeven zal.” (Lukas 14:15-24, HSV)

ZIJ zijn de, in deze gelijkenis bedoelde, éérst-genodigden. Er zullen echter ook láátst-genodigden zijn, die de plaatsen van de eerst-genodigden zullen innemen. Ook ten aanzien van “de Bruiloft van het Lam” (zie Openbaring 19:7) zal er sprake zijn van “eersten die de laatsten zullen zijn” en van “laatsten die de eersten zullen zijn”. **Wie zijn dan die laatst-genodigden, die in zulk een bijzondere betrekking tot de Gemeente van de “dwaze maagden” blijken te staan?**

## Onvolmaakten in de Bruidsgemeente

Wij keren terug naar 2 Kronieken 30.<sup>16</sup> Van de hier beschreven Pascha viering wordt nog iets bijzonders vermeld. Ondanks het feit dat het feest op de laatst mogelijke datum (namelijk: niet in de 1<sup>ste</sup> maand, maar pas in de 2<sup>de</sup>) wordt gehouden en er geen uitstel meer mogelijk is, blijken er namelijk toch nog mensen te zijn die nòg niet gereed zijn om het Pascha te vieren. “Want een menigte was in die gemeente, die zich niet geheiligd hadden” (2 Kronieken 30:17a, SV). “Want een groot deel van het volk... hadden zich niet gereinigd. Toch aten zij het Pascha, maar niet zoals het voorgeschreven was” (2 Kronieken 30:18a, HSV).

Het kost ons weinig moeite om in deze menigte de lieden te herkennen van Lukas 14 vers 21, “de armen en verminkten en kreupelen en blinden”. Het zijn de laatst-genodigden die de openblijvende plaatsen, van het “dwaze-maagden-deel” van de Gemeente der laatste dagen, zullen bezetten. Zij zijn de laatste bekeerlingen van de grote Spade Regen-opwekking<sup>17</sup>, die aan “de Bruiloft van het Lam” (zie Openbaring 19:7) voorafgaat en tijdens welke de Bruidsgemeente – onder de bijzondere werkingen van de Heilige Geest<sup>18</sup> – tot volmaaktheid<sup>19</sup> zal worden geleid. God, in Zijn grote genade, zal ook deze bekeerlingen van het laatste moment nog laten aanzitten aan “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”<sup>20</sup> (zie Openbaring 19:9). Mits op hen van toepassing is dat zij **hun gehele hart** erop gericht hebben om God, de Here, te zoeken (zie 2 Kronieken 30:19a).

Hier krijgt de symboliek van het Pascha-van-de-tweede-maand er een dimensie bij. Want dit laatste Pascha is ook typebeeld van “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” (zie Openbaring 19:9). De gebrekkigen van 2 Kronieken 30:17-20 zijn dezelfde als de gebrekkigen van Lukas 14:21.

**Natuurlijk zijn “arm, verminkt, kreupel en blind”** (zie Lukas 14:21) **aanduidingen van een geestelijke toestand.** **Het zijn mensen aan wie, wat hun geestelijk leven betreft, van alles mankeert.** Toch staan zij op een hoger geestelijk niveau dan de “dwazen” met hun verontschuldigheden (en die bovendien erg aards en vieselijk blijken te zijn), al is het alleen maar omdat ze tenminste “honger” hebben en kennelijk gevoelig zijn voor het “dringen” van de Heilige Geest!

## Het middernachtelijk uur

De instelling van het Pascha feest is niet los te zien van het, op zichzelf staande, profetische onderwerp van “Het middernachtelijk uur” (zie hiervoor de studie van CJH Theys: “[Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen](#)”,<sup>21</sup> pagina 8-9). Ook het Pascha feest ten tijde van Hizkia heeft plaats gehad in “de nacht des Heren”, maar... in dezelfde nacht, toen voor het eerst het Pascha gevierd werd, begon ook de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte (zie Exodus 12:42<sup>22</sup>). Welk een problemen moet het met zich meegebracht hebben om een volk van circa 600.000 zielen, op stel en sprong, te laten wegtrekken! En hoe moet het zijn gegaan met de talloze zieken en gebrekkigen die ongetwijfeld ook onder dat volk gevonden werden? Het mag een groot wonder genoemd worden dat dit opbreken zo snel en zo voorspoedig verliep. Maar over een nog groter wonder worden wij ingelicht, wanneer wij lezen: “Hij leidde hen uit met zilver en goud, ONDER HUN STAMMEN WAS NIEMAND DIE STRUIKELDE” (Psalm 105:37, HSV). Alle gebrekkigen en zieken werden in die “nacht des Heren”, die nacht van het Pascha en van de Exodus (= de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte), volkomen genezen. W.W. Patterson spreekt in dit verband van “Een grote genezingsdienst ter middernacht” (een artikel in het blad “Het Volle Evangelie” van maart 1956<sup>23</sup>). Door de bovennatuurlijke kracht van God werd het volk van Israël genezen.

<sup>16</sup> Zie noot 1.

<sup>17</sup> De Spade Regen-opwekking = Het beeld van de **uitstorting** van de Heilige Geest **in de eindtijd** (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor groei en (wereldwijde) opwekking.

\* Zie eventueel onze studie “[Dingen die \[met\] haast geschieden moeten \(Een systematische verklaring van het boek Openbaring\)](#)”, hoofdstuk 6, met de titel: “[De Spade Regen-opwekking](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

<sup>18</sup> Zie eventueel onze studie “[De werkingen van de Geest in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>19</sup> Zie eventueel onze studie “[De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>20</sup> Zie noot 15.

<sup>21</sup> Pagina 8-9 = hoofdstuk 3 (“[De middernachtsroep](#)”) van onze studie “[Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen \(voorafgaand aan het EINDE van de huidige tijdsbedeling\)](#)” van CJH Theys. (noot AK) → **Als extra artikel vermeld aan het eind van deze studie**

<sup>22</sup> Zie noot 6.

<sup>23</sup> Deze studie is helaas niet in mijn bezit. (noot AK)

Deze middernachtelijke genezingsdienst is even profetisch als het mysterieuze middernachtelijke uur zelf. Het eerste Pascha is een voorafschaduw van “het Avondmaal van het Lam”<sup>24</sup> (zie Openbaring 19:9). Na het vierden van het Pascha werden de kinderen Israëls als “op arendsvleugelen”<sup>25</sup> uit Egypteland “gedragen” (zie Exodus 19:4<sup>26</sup>). Na “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” (zie Openbaring 19:9) – en vóór (eigenlijk vlak NA aanvang van) de tijd van de Grote Verdrukking – zal de wegname (en dus niet de opname!<sup>27</sup>) van de Bruidsgemeente plaats hebben. Als “op arendsvleugelen” (beeld van de kracht van de Heilige Geest) zal ook zij “gedragen” worden naar “de woestijn”, een plaats hier op aarde (zoals ook de woestijn van de kinderen Israëls een plaats op aarde was), waar zij – tijdens de 3½-jarige Grote Verdrukking – onbereikbaar zal zijn voor de antichrist:

- “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3½ jaar)” en “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang (beeld van de antichrist).” (Openbaring 12:6+14, HSV).

**Zowel “de Bruiloft van het Lam” (zie Openbaring 19:7) als “de wegname van de Bruidsgemeente” (zie zie Openbaring 12:6+14) zullen plaats hebben in het meest donkere (= middernachtelijke) uur van de geschiedenis:**

- “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6, HSV)
- “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” (Lukas 17:34, HSV)

## Volmakende kracht

Doch, ook het Pascha feest ten tijde van Hizkia is een schaduwbeeld van “het Avondmaal van het Lam” (zie Openbaring 19:9). En het behoeft ons niet te verwonderen dat er toen – onder de aanzittenden – gebrekkigen waren, mensen die zich niet geheel volgens de verordeningen (Gods) geheiligd hadden. Want er waren ook gebrekkigen in Israël voordat de uittocht uit Egypte plaatsvond (anders zou wat in Psalm 105:37 staat<sup>28</sup> zonder zin zijn) en er zullen, zo leert Lukas 14 ons, eveneens “gebrekkigen” zijn onder de Bruidsgemeente die ingaat tot “de Bruiloft van het Lam” (zie Openbaring 19:7). Maar... net zo min als er kreupelen waren onder de stammen Israëls toen zij wegtrrokken uit Egypte, waren er te Jeruzalem – in de dagen van Hizkia, onder de Pascha vierende menigte – nog geestelijk onvolkomenen na het gebed dat Hizkia opzond, want er staat geschreven: “**DE HEERE HEELDE HET VOLK**” (2 Kronieken 30:20, sv). Ook onder Hizkia vond – in de “nacht des Heeren” (zie Exodus 12:42<sup>29</sup>) – een grote genezingsdienst plaats.

Hetzelfde zal gebeuren in het laatst der dagen, in het middernachtelijk uur, met (geestelijk gezien) al die “armen en verminkten en kreupelen en blinden” (zie Lukas 14:21), die tot de laatst-genodigden voor “de Bruiloft van het Lam”<sup>30</sup> (zie Openbaring 19:7) zullen behoren en die in zekere zin de plaats van de groep van de dwaze maagden<sup>31</sup> zullen innemen.

Door de kracht Gods – zich manifesterend in een bijzondere werking van de Heilige Geest<sup>32</sup> – zullen niet alleen alle lichamelijke krankheden van het volk des Heren alsdan wijken, maar zullen bovenal al die geestelijke onvolkomenheden van de laatst-genodigden weggenomen worden.

Reine, witte Bruiloftsklederen<sup>33</sup> – sprekend van de gerechtigheid van Christus – staan voor de staat van **geestelijke volmaaktheid**<sup>34</sup> waarin de GEHELE Bruidsgemeente zich dan zal bevinden.

Welk een wondere “nacht” zal die nacht van het Grote Laatste Pascha – DE “nacht des Heren” – zijn! Maar o, hoe bitter is het te moeten vaststellen dat de toekomstige middernachtelijke genezingsdienst NIET de (geestelijk

<sup>24</sup> Zie noot 15.

<sup>25</sup> Zie eventueel onze studie “[Arendsvleugelen \(over Gods kracht, werkende in Zijn heiligen hier op aarde\)](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>26</sup> “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.” (Exodus 19:4, HSV)

<sup>27</sup> Zie noot 13.

<sup>28</sup> “Hij (= de HEERE) leidde hen uit met zilver en goud, onder hun stammen was niemand die struikelde” (Psalm 105:37, HSV)

<sup>29</sup> Zie noot 6.

<sup>30</sup> Zie noot 10.

<sup>31</sup> Zie noot 14.

<sup>32</sup> Zie noot 18.

<sup>33</sup> “En het is haar (Zijn Vrouw; voorheen Zijn Bruid / Bruidsgemeente) gegeven zich met smetteloos (sv: rein) en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.” (Openbaring 19:8, HSV).

<sup>34</sup> Zie eventueel onze studie “[De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

gezien, volmaakte) genezing brengt voor het dwaze deel van de (aanvankelijke) Bruidsgemeente (volgens o.a. Lukas 14:15-24).

**Het moet voor ons een reden tmeer zijn om ernst te maken met onze heiligmaking<sup>35</sup> en met onze voorbereiding voor deze "dag des Heren".**

H. Siliakus

Overgenomen uit het blad: "De Tempelbode" van november 1980

Enigszins bewerkt door AK

\*\*\*\*\*

## De middernachtsroep

Voor de beschouwing van dit profetisch onderwerp in het licht van Gods Woord, moeten wij teruggaan naar het boek Exodus, want daar lezen wij in Exodus 11 vers 4-6:

- "En Mozes zei: Zo zegt de Here: **OMSTREEKS MIDDERNACHT ZAL IK UITTREKKEN** door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin (SV: dienstmaagd) die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Er zal **een luid GESCHREEUW** zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal."

Zó sprak de Here toen, en iedere titel en jota is vervuld geworden in en door de "tiende plaag" welke de Here God deed komen over Egypte. De Bijbel vervolgt met:

- "EN HET GEBEURDE **TE MIDDERNACHT** dat de **HERE** alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, vanaf de eerstgeborene van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene, die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. Toen stond de farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was **een luid GESCHREEUW** in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was." (Exodus 12:29-30)

Dit "middernacht-gebeuren" is een profetisch gebeuren, dat wil zeggen dat er straks in de afwikkeling van het Goddelijk Raadsplan "iets" gebeuren zal, wat neerkomt op het volgende: aan de éne zijde zullen de oordelen Gods<sup>36</sup> komen over deze goddeloze wereld (waarvan Egypte het typebeeld is) met al de verschrikkingen van dien; en aan de andere kant zal God de Zijnen wonderbaarlijk bezoeken om hen dan "uit deze wereld te doen gaan in een groot feest en op arendsvleugelen".<sup>37</sup> Halleluja!

Dat profetisch ogenblik van "de middernachtsroep" in de laatste dagen van deze 'tijdsbedeling van de Heilige Geest'<sup>38</sup> IN de Gemeente, wordt ons nader verklaard in de "gelijkenis van de tien maagden",<sup>39</sup> welke Jezus vertelde aan Zijn discipelen in Mattheüs 25; en in het bijzonder in vers 6, waar wij lezen:

- "En **TE MIDDERNACHT** klonk er **een GEROEP**: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten (SV: gaat uit), Hem tegemoet!"

Uit deze gelijkenis treedt duidelijk de waarheid naar voren, dat dit MIDDERNACHTELIJK UUR er één zal zijn van: zowel grote blijdschap als van grote zorg en intens leed! De evangelist Markus, in zijn "waarschuwing tot waakzaamheid", zegt:

- "Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat óf te middernacht óf met het hanengekraai óf 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft" (Markus 13:35-36).

Deze komst van Jezus, ALS DE BRUIDEGOM, DUS niet ALS DE RECHTER VAN DEZE AARDE, speelt zich af rondom dat middernachtelijk uur en zal plaats hebben (dat is duidelijk uit de samenhang van de profetische aankondigingen!) VÓÓR Zijn komst in heerlijkheid op de wolken des hemels, wanneer "alle oog Hem zal aanschouwen".

<sup>35</sup> Zie eventueel onze studie "[Heiligmaking](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>36</sup> Zie eventueel onze studies: "[De dag van JaHWeH \(De dag des Heren\)](#)" en/of "[God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden](#)" en/of "[De 7 donderslagen van Openbaring 10:3](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>37</sup> Zie noot 25.

<sup>38</sup> Tijdsbedeling van de Heilige Geest = De periode van het begin (of het ontstaan) van de Gemeente, die plaatsvond/doorbrak NA de UITSTORTING van Gods Geest op het Pinksterfeest (zie Handelingen 2:1-4). Een periode van in totaal 2000 jaar. (noot AK)

<sup>39</sup> Zie noot 14.

Dit middernachtelijk uur is wel het meest mysterieuze deel van de nacht, letterlijk en geestelijk, en het kan niet worden geloofend, dat wij waarlijk nu al leven in dat profetische uur van een razendsnel aflopende tijd... De Schriften vertellen ons op welk een wonderbaarlijke wijze God de machtige verlossing van Zijn volk Israël uit Egypte, nu duizenden jaren geleden, PROFETISCH verbonden heeft aan die grote en wonderlijke verlossing van Zijn (Bruids)Gemeente, welke Hij zal doen plaats hebben in een zeer nabije toekomst. Israël ging uit ter middernacht, op arendsvleugels"

- "U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u OP ARENSVLEUGELS<sup>40</sup> GEDRAGEN en u BIJ MIJ GEBRACHT HEB" (Exodus 19:4).

Israëls uittocht had plaats en was **een historisch feit**, door de kracht van Gods Heilige Geest. Op eenzelfde wijze en door diezelfde Goddelijke Kracht heeft God beloofd Zijn Gemeente (Zijn Bruidsgemeente, Zijn Bruidslichaam) WEG TE NEMEN uit deze huidige boze wereld, aan het einde van de tegenwoordige bedeling (d.i. de tijdsbedeling of periode van GENADE, van in totaal 2000 jaar – zie noot 39), waarvan de laatste dagen welhaast ten einde lopen. De oude Job sprak in zijn dag reeds van: "In een ogenblik sterven zij, zelfs MIDDEN IN DE NACHT; **een volk wordt heen en weer geschud en komt om**;..." (Job 34:20).

Zó en net zoals wij het geschreven vinden in een vergelijkend beeld in Richteren 16:3 – "Maar Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, TE MIDDERNACHT, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt" – zullen "de poorten van de hel" op het einde van de huidige tijdsbedeling door de Kracht van onze Almachtige God worden verbroken in het profetisch middernachtelijk uur... De gehele wereld zal erbij betrokken zijn! Weest daarom GEREED en voorbereid, want de Bruidegom komt! **Heeft u deze Middernachtsroep al gehoord?** Weet u, dat deze Bruidegom niemand anders is dan Jezus Christus?

Is het Bloed van Golgotha óók te vinden aan de "deurposten van uw hart" en aan "de bovendorpel van uw ziel"? Een andere vraag, welke u misschien zal verbazen: "Is het Bloed van Jezus Christus óók uw ENIG teken van verlossing"? Daar is géén ander teken door God vereist, want duidelijk heeft Hij gesproken: "als Ik het bloed zie" (zie Exodus 12:13).

Laat daarom niemand u verleiden "...door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar... niet volgens Christus" (Kolossenzen 2:8). Houdt vast aan dat allerheiligst geloof in Jezus Christus, de Zoon van de LEVENDE God, het Lam Dat geslacht werd voor onze zonden! Laat niemand uw kroon nemen! ONZE EXODUS (d.i. uittocht) KOMT SPOEDIG!

Deze exodus (uittocht) komt, zeker weten, "in dat middernachtelijk uur van deze tijdsbedeling" en dan zal opnieuw dat klagelijk geschrei worden gehoord van al diegenen die hun "eerstgeboorterecht" zullen hebben verkocht voor "een bord linzensoep van wereldsgezindheid en gelijkvormigheid"; een sterk gewezen dat, vanwege de angst en de vrees welke daarin ligt en daarmee verweven is, door de ziel zal snijden...

Dan zullen Gods oordelen opnieuw komen over deze boze wereld en over allen die het Evangelie niet hebben geloofd en Christus, de Zoon van God, niet hebben geaccepteerd en gehoorzaamd. Zowel koningen op hun tronen als bedelaars in hun vuil zullen zich realiseren dat "de één is weggenomen en de ander is achtergebleven" (volgens Lukas 17:34-36). Deze WEGname is echter géén OPname!<sup>41</sup> Daar is een wezenlijk en profetisch verschil!

De Heerlijkheid des Heren (d.i. Gods Geest, de Heilige Geest) zal dan niet meer op deze aarde worden gevonden gedurende de tijd van de grote verdrukking; de laatste 3½ jaar van deze huidige tijdsbedeling. Sta daarom niet langer op "de drempel van twijfel en vrees", maar "kom in de ark van behoud". KOMT NU! **NOG IS ER TIJD, NOG IS ER GELEGENHEID, NOG WORDT ER GEPREDIKT...**, maar het middernachtelijk uur genaakt (d.i. komt naderbij)! Géén mens kan de voortgang van Gods profetische klok tegenhouden. Laten wij daarom schuilen achter de met Bloed bevleete Deur van het Gebroken Lichaam van onze Here Jezus Christus... nu wij nog ademen, hier op aarde. UITSTEL is FUNEST!!

- "Heden, indien u Zijn Stem hoort, verhard dan uw hart niet" (Hebreeën 3:7b-8a, 4:7b, en Psalm 95:7b).

En:

- "Zie, NU is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het (ook voor u) de dag van het heil"! (2 Korinthe 6:2b).

Amen.

CJH Theys

Hoofdstuk 3 uit onze studie:

"Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen"

<sup>40</sup> Zie noot 25.

<sup>41</sup> Zie eventueel ons artikel "[Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?](#)" van A. Klein. (noot AK)