

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

***“De Here  
is nabij”***



## Jezus komt weder

Ons wordt verteld dat **toen de volheid van de tijd gekomen was, toen werd Jezus geboren.** Het geschiedde geheel volgens de Goddelijke tijd klok. En God was precies op tijd! Maar, het is bepaald dat Jezus nog een tweede maal zal komen en opnieuw zal Hij op tijd zijn. Paulus schreef aan de Filippenzengemeente: *“Uw welwillendheid (sv: bescheidenheid) zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.”* (Filip.4:5) <sup>1</sup>

**Jezus' wederkomst is ophanden. Hij zal spoedig wederkomen.** <sup>2</sup> Deze waarheid werd en wordt als onderdeel van de Evangelieboodschap gepredikt. Maar, het is nodig dat de christen aan deze waarheid ook keer op keer herinnerd wordt. Omdat de (komst van de) Here nabij is, zijn er vele dingen die wij allen moeten omhelzen.

## Wat wordt van ons gevraagd?

- **Wij moeten ijverig zijn:**

*“Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver (sv: benaarstigt) u om onbevlekt en smetteloos (sv: onbestraffelijk) door Hem bevonden*

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

<sup>2</sup> Zie eventueel onze studie [“De wederkomst van Christus nader bekeken”](#) van A. Klein en/of [“De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus”](#) en/of [“Christus wederkomst als Koning en Rechter”](#) van E. van den Worm. Bekijk ook eens ons [Eindtijdschema](#). (noot AK)

*te worden in vrede.*” (2 Petrus 3:14)

Het Griekse woord dat in de Statenvertaling door “benaarstigen” is vertaald, houdt in: zich haasten, zich inspannen, vaardig en ernstig zijn. Het is het tegenovergestelde van traagheid, het tegengestelde van lui, zorgeloos en onverschillig.

- **Wij moeten veel in het gebed vertoeven:**

Jesus zei: *“Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het **de** tijd is.”* (Markus 13:33)

En: *“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.”* (Lukas 21:36) <sup>3</sup>

- **Wij moeten geduldig zijn:**

*“Wees daarom geduldig, broeders, tot de (we-der)komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege <sup>4</sup> en late (SV:*

---

<sup>3</sup> Zie eventueel onze studie met meer UITLEG van ook dit vers: [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. \(Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>4</sup> De Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1<sup>ste</sup> (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Handelingen 2:1-4), **nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente.** (noot AK)

spade) regen (5 en 6) zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de (weder)komst van de Heere is nabij.” (Jakobus 5:7-8)

- **Wij moeten rein zijn:**

*“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich<sup>7</sup>, zoals Hij rein is.” (1 Johannes 3:2-3)*

- **Wij moeten waakzaam zijn:**

Dezelfde Schriftplaatsen die wij hierboven aanhaalden en die ons voorhouden dat wij veel in het gebed moeten vertoeven, in verband met het naderbij komen van Christus' wederkomst, zeggen ons ook dat wij waakzaam moeten zijn. In Markus 13 vervolgt Jezus met te zeggen:

---

<sup>5</sup> De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest **in de eindtijd** – zie Joël 2:23b en 28-29.

Zie ook nog onze studie “[De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID vd ware Gemeente/Kerk vd Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die vd eerste Gemeente / Kerk](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>6</sup> Zie eventueel onze studie “[De Spade Regen OPWEKKING](#)” van H. Siliakus en/of “[De Spade Regen Opwekking KOMT](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>7</sup> Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

***“Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de Heer des huizes komt (= beeld van Jezus’ wederkomst), ’s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ’s morgens vroeg, opdat Hij u niet, als Hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!”***  
(Markus 13:35-37)

• **Wij zullen gereed moeten zijn:**

Jezus zei: *“Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”* (Mattheüs 24:44)

In de gelijkenis van de tien maagden, van wie er vijf wijs en vijf dwaas waren <sup>8</sup>, zegt Jezus ons:

*“Toen zij (de dwazen) weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij (de wijzen) die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de brui-loft (sv: met hem in tot de bruiloft), en de deur werd gesloten.”* (Mattheüs 25:10)

Wij moeten ons in een staat van gereedheid bevinden:

*“Laten uw lendenen (de lenden van uw verstand, zie 1 Petrus 1:13 <sup>9</sup>) omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun Heer*

---

<sup>8</sup> Zie eventueel onze studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>9</sup> 1 Petrus 1:13, *“Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.”*

*wachten, wanneer Hij terugkomt van de bruiloft (= om Hem dan te verwachten als onze Man – AK), om Hem, als Hij komt en klopt, meteen open te doen.” (Lukas 12:35-36) <sup>10</sup>*

*“Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de Bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” (Openbaring 19:7)*

## Troost voor getrouwen

Als wij in al deze dingen getrouw bevonden worden – als wij ijverig zijn, veel in de gebeden, geduldig, rein, waakzaam en als wij ons (voor Hem) gereed maken – dan zullen wij ook vertroost worden.

*“Zo dan, (ver)troost elkaar met deze woorden.” (1 Thessalonicenzen 4:18)*

Wij kunnen omhoog zien en ons verheugen!

- *“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” (Lukas 21:28) <sup>11</sup>*

Dan betekent *“de Heere is nabij”* (uit Filippenzen 4:5b): *“uw verlossing is nabij”!*

Maar als u al deze dingen ontbreken, dan zult u ook de troost en de vreugde missen. En waarlijk, ***“de Heere is nabij”!***

**RC Cabe**

Uit: Pentecostal Power (via Tempelbode, febr. 1986)

---

<sup>10</sup> Zie noot 3.

<sup>11</sup> Zie noot 3.