

Het getuigenis van de opstanding



Christus' Zoonschap

De opstanding van de Here Jezus legt getuigenis af van Zijn Zoonschap. Het is een openlijk en positief getuigenis. De profeten van de Heilige Schrift voorzagen dat Hij op zou staan uit het graf. Zijn opstanding is het zegel van de Vader, dat Hij heeft gedrukt op Zijn Zoon: **Hij is "met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Here."** (zie Romeinen 1:4)

Hij is verklaard (d.i. bewezen) te zijn de Zoon van God, met kracht, autoriteit en macht, Gods macht en Geest. Hij is de eeuwige, eniggeboren Zoon.

Profetische waarmerken

Zijn opstanding bindt het Oude en Nieuwe Testament van onze Bijbel tezamen. Het is een daad van God.

*"Maar **God heeft Hem uit de doden opgewekt**; en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met Hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu Zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: **U bent Mijn Zoon**, heden heb Ik U verwekt (SV: **gegenereerd**).¹ En dat Hij Hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding (SV: **tot verderving**) terug te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn; daarom zegt hij ook in een andere psalm: U zult Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien."* (Handelingen 13:30-35, HSV)

Allerlei mensen die Hem levend hebben gezien gedurende vele dagen NA Zijn dood, hebben getuigenis afgelegd van deze wonderschone waarheid. De profetische uitspraken van de psalmen waarmerken Zijn Zoonschap, Zijn onverderfelijke², Zijn weldaden en Zijn Koninkrijk. Van alle is het bewijs geleverd door Zijn opstanding. Hoe belangrijk is het feit van Zijn opstanding!

Christus' persoonlijk getuigenis

Zijn opstanding bevestigt ook de waarheid van Zijn persoonlijk getuigenis aangaande Zichzelf. Wij kunnen Hem volkomen vertrouwen.

*"Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien (SV: **te vertonen**) dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt."* (Mattheüs 16:21, HSV)

¹ Uit de Studiebijbel: 'Ik heb verwekt' spreekt over het gesteld worden in een hoge positie. De komst van Jezus op aarde was een komen in vernedering, maar Zijn opwekking uit de dood, gevolgd door de hemelvaart en het zitten aan de rechterhand van de Vader betekent **Zijn verhoging en heerschappij over zowel aardse als geestelijke machthebbers** (vgl. Matt. 28:18, Ef. 1:21, Fil. 2:9, zie ook Rom. 1:4). 'Heden' wijst op de tijd die met de komst van de Messias is begonnen en die met name in de opwekking van Jezus uit de doden zijn beslag heeft gekregen. (noot AK)

² Onverderfelijke = Niet aan verderf onderhevig zijn, onvergankelijk zijn, onsterfelijk zijn. (noot AK)

Jezus wist dat Hem de kruisiging wachtte in Jeruzalem, en Hij voorzegde hoe het zou zijn. Hij zei, dat Hij “op de derde dag” zou opstaan en het gebeurde. Het teken van Jona was en is dan ook het enig waarachtige teken: “3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde”.

“Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!” (Mattheüs 12:38-41, HSV)

Deze 3 dagen zijn geen delen van dagen, maar 3 volle dagen van 24 uur. Jezus zei duidelijk: “3 dagen en 3 nachten”. De kruisiging kan dus niet plaats hebben gehad op vrijdag. Ook met enige fantasie kunnen we er geen vrijdag van maken (want... het graf waarin Jezus lichaam was gelegd werd voor het eerst leeg gezien op de zondagmorgen na Zijn kruisiging, “op de eerste dag van de week” – zie Mattheüs 28:1, Markus 16:1-2 + 9, Lukas 24:1 en Johannes 20:1 + 19 – AK).

Verzekering van een komend oordeel

Vanwege Zijn opstanding is Jezus de standaard (de maatstaf) van het oordeel in gerechtigheid.

“God dan verkondigt... nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” (Handelingen 17:30-31, HSV)

De dag van oordeel is bepaald, voorbestemd door God. Hij kan niet verhaast worden noch uitgesteld. Die dag is door Hem vastgesteld. Wij hebben het wondervolle voorrecht ontvangen, dat wij de genadevolle Rechter nu al mochten ontmoeten en Hem mochten leren kennen als onze Verlosser. Daarom zullen wij die dag niet vrezen, want ons oordeel heeft al plaats gehad bij de genadestoel van Christus.

De doop met de Geest

Het gezegende gevolg van Zijn opstanding – tot uiting gekomen op de dag van Pinksteren (zie Hand. 2:1-4) en tot op de dag van vandaag voortgezet in de doop met de Heilige Geest – verzekert ons van Zijn tegenwoordigheid ter rechterhand van de Vader. Elk individu heeft, als hij/zij zijn/haar persoonlijk PinksterFEEST ontvangt (waarmee DE PERSOONLIJKE DOOP met Gods Geest, de Heilige Geest, wordt bedoeld – AK), de volle verzekering van Zijn belofte. Hij zendt inderdaad de Trooster, Hij laat ons inderdaad niet alleen. Met een volledig en absoluut vertrouwen bezit elke met de Heilige Geest vervulde persoon het Goddelijk getuigenis van de opstanding in zichzelf: Hij is dan tegenwoordig IN ons en Hij zal ons “nooit begeven (d.i. niet loslaten) of verlaten” (zie o.a. Deut. 31:6, 8, Hebr. 13:5).

Halleluja! **Hij IS opgestaan!**

Rev. C. Joe McKnight

Uit: ‘De Tempelbode’ van april 1986 (Bron: ‘Pentecostal Power’ – USA)
Enigszins bewerkt door A. Klein

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

Zie eventueel ook nog onze eerdere overdenkingen bij Pasen (of Goede Vrijdag):

“De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente”

“Drie dagen bij Jezus”

“Lijden met Jezus”

“Mede opgewekt – een eis voor deze tijd”

“Opstandingsleven in Christus”