

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# Podium en Gemeente (8)



**Schriftuurlijke richtlijnen, praktische  
wenken en raadgevingen voor hen,  
die in een Gemeentelijke bediening  
staan.**

Onder “podium”, in de ruime zin van het woord, wordt verstaan:

De plaats, de functie, in de Gemeente van de levende God, waartoe de Heilige Geest ons heeft geroepen en tot de bediening waarvan Hij ons bekleedt met macht en kracht om naar die roeping de Gemeente te dienen.

2

## Hoofdstuk 8

### Ouderlingen en diakenen in de praktijk van de Gemeente

#### Ouderlingen en diakenen moeten werken met inzicht en eensgezind zijn

Er zijn zoveel christenen die denken dat het dienen van God slechts gebeuren kan met “podiumwerk”, met het spreken vanaf het podium, daarom vlassen <sup>1</sup> velen vooral op dit werk. De andere aspecten of dienstbetoon aangaande het werk in Gods geestelijk Koninkrijk zien zij niet en willen zij niet zien. In hun ogen is een goede ouderling van minder waarde is dan de allerberoerdste “voorganger”, maar... God kan die ouderling **zo** gebruiken dat het werk in de Gemeente tóch door- en voortgaat, ondanks die “beroerde” voorganger. Zoals God ons ook (als voorbeeld) te zien geeft in de Bijbel. Want, waar Barak in gebreke bleef, toen hij tot actie moest komen in de Naam van de Here, gebruikte de Here zelfs een zwakke vrouw, de profetes Debora, en

---

<sup>1</sup> Vlassen = Sterk verlangend of begerig uitzien naar. (noot AK)

maakte haar tot **richteres van Israël** (zie Richteren, hoofdstuk 4 en 5). God passeerde zó Barak! Daarom, laten wij mannen ons ook “mannelijk” <sup>2</sup> gedragen in de dienst van de Here.

Laten alle arbeiders de (geestelijke) toestand in de **eigen** Gemeente eerlijk onder ogen durven zien. Sommige Gemeentelijke tekortkomingen liggen aan de oppervlakte, maar andere worden pas ontdekt als u MET en IN die Gemeente leeft. **Hoe nodig is daarom het werk van de PLAATSELIJKE arbeiders!**

Het is moeilijk voor ons, christenen, om de dingen net zo te (leren) zien als God ze ziet. En wat God ziet, aangaande het “reilen en zeilen” van de Gemeente, is altijd de waarheid. Het is niet prettig om te horen dat wij, naar Gods oordeel, behoren tot de Gemeente van Laodicea... (zie Openb. 3:14-22). <sup>3</sup> De overgrote meerderheid van de Laodicea-Gemeente is **in Gods ogen** namelijk (geestelijk) “*naakt en blind*”; het zijn christenen die geen “*ogenzalf*” hebben, die **geen geestelijk inzicht** hebben. Maar als wij gewillig zijn en eerlijk, dan zullen wij moeten erkennen dat Gods Woord de Waarheid is. Het erkennen van deze waarheid, maar ook deze Godde-

---

<sup>2</sup> Mannelijk = Zoals – vooral Bijbels en geestelijk gezien – van een man verwacht wordt. Een man die zich manifesteert als een “**geestelijk VOLWASSEN man**” en die jaagt naar “*de mate van de grootte van de volheid van Christus*” (zie Ef. 4:13). (noot AK)

<sup>3</sup> Zie ons artikel “[Tot welke Gemeente behoren wij?](#)”. (noot AK)

lijke aanklacht aangaande onze geestelijke lauwheid – die vooral stimulerend in ons zou moeten werken – moeten ons op de knieën brengen, waar wij ons voor God zullen vernederen **onder belijdenis van onze tekortkomingen, zonden en gebreken**. Dan pas kan God iets doen in ons persoonlijk leven en – wanneer Hij ons **innerlijk VERNIEUWD** zal hebben – dan kan Hij ons leren om te werken en te bidden voor het geheel!

Er wordt vandaag de dag veel gesproken en nagedacht over de eenheid van Gods Gemeente/Kerk, maar kan er sprake zijn van eenheid in het groot, als er in ‘het eigen Jeruzalem’, in de eigen Gemeente/Kerk, nog geen eenheid is? Bovendien is **de eenheid naar de Schrift** niet mogelijk door MENSELIJKE activiteiten, maar alleen door de bediening en heerlijkheid van de Heilige Geest! Eerst moeten wij **PERSOONLIJK** de Heilige Geest **GOED** ontvangen hebben en wel zó, dat Hij Zich – door ons heen – kan ontplooiën en manifesteren.<sup>4</sup> Niet eerder kan God ons – door Zijn Geest – leren bidden voor die (Goddelijke) eenheid. Lees Johannes 17, geliefden, lees dit hoofdstuk biddend en de Geest van God zal u de waarheid laten zien; Hij zal u laten zien waarom Jezus zó voor die (Goddelijke) eenheid kon bidden. Daar was “de heerlijkheid van God” in Zijn bediening! En deze (Goddelijke) heer-

---

<sup>4</sup> Manifesteren = Zich (door ons heen) openbaren. Openbaren = Bekend of zichtbaar doen worden. **Bovennatuurlijke waarheden bekendmaken**. Waarneembaar worden. (noot AK)

lijkheid hebben wij te zoeken en in deze (Goddelijke) heerlijkheid hebben wij te arbeiden!

Laten de dienaars/werkers in de Gemeente daarom EENSGEZIND, schouder aan schouder, voor de Here arbeiden. **Er kan geen waarachtige eensgezindheid bestaan, als er geen NEDERIGHEID gevonden wordt, geen ware (Goddelijke) liefde;** als men niet *“één van ziel en één van gevoelen”* is.

**5** Er kan geen Schriftuurlijke eenheid zijn als ALLEN – in het hoofd en in het hart – niet HETZELFDE denken en voelen.

- *“Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u **eensgezind** bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen bent. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in **ootmoed** de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”* (Filip. 2:2-3)

Indien de – o zo noodzakelijke – eensgezindheid in de Gemeente in gevaar komt, dan moet er ook doeltreffend worden ingegrepen. Paulus hoorde tijdens zijn afwezigheid van de onenigheid die er bestond tussen twee arbeidsters in de Gemeente te Filippi, genaamd Euodia en Syntyche. Hij pakte de koe bij de horens en vermaande die twee bij name in zijn brief aan die Gemeente.

- *“Ik roep Euodia en Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Here”.* (Filip. 4:2)

Als er, zelfs tussen twee gelovigen in dezelfde Gemeente, een zekere rancune in het hart wordt gekoesterd, geeft dat een terugslag op die Gemeente,

omdat zoiets de Geest van God bindt in Zijn manifestatie, in Zijn werkingen en (Geestes)uitingen in die Gemeente. En dit gebeurt ook als er AFGUNST wordt gekoesterd in het hart van de één ten aanzien van de ander! Kortom, als wij plaats geven aan vleeselijke gevoelens boven de tucht van de Heilige Geest, dan is het einde daar! Deze vleeselijke gevoelens hoeven nu niet direct overspelen/ of hoererij te zijn; het kunnen relatief kleine dingen zijn, vandaar dat wij in het (Bijbel)boek Hooglied <sup>5</sup> lezen over “kleine vosjes” die DE WIJNGAARD BEDERVEN (zie Hoogl. 2:15)! Bid daarom dagelijks in uw avond- en ochtendgebed om reiniging van uw wezen – in en door het Bloed van het Lam – en overdenk, voordat u ’s nachts gaat slapen, waarmee u de Here die dag hebt bedroefd en leg die feiten berouwvol neer aan de voet van Zijn kruis! Zó zal Hij u vergeven en vernieuwen. Laat verzoening daar zijn, eer de zon ten onder gaat, **verzoening met de Here en met uw medemensen!**

## Kandidaten voor ouderling of diaken moeten eerst worden beproefd

Zowel bij de functie van ouderling alsook bij die van diaken is het belangrijk, en Bijbels, dat de kandidaten voor deze functie eerst worden beproefd, voor-

---

<sup>5</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[Beschouwingen over het boek Hooglied](#)” (over de innige band tussen Bruid en Bruidgom). (noot AK)

dat zij tewerk worden gesteld. Wij staan aan de veilige kant, als wij doen wat God zegt. Er zijn voorschriften voor het Gemeenteleven, zoals deze, die wij niet mogen veronachtzamen, juist omdat wij leven in benarde tijden.

7 U kunt in de Gemeente niet “onderwijzen en vermanen”, als u aan datgene wat u onderwijst of waarin u vermaant zelf nog mank gaat. Om – vanuit een oprecht hart – te kunnen “onderwijzen en vermanen” moeten werkers eerst zelf worden beproefd of zij blijven **volharden** in het geloofsleven volgens de gezonde (Bijbelse) leer.

Onderwijs van iemand die zelf niet volhardt in het geloofsleven (volgens de gezonde, Bijbelse leer), mist elke geestelijke uitwerking! Daarom dient een dienaar in de Gemeente, net als elke arbeider van God, **geestelijk wakker en waakzaam** te blijven, opdat hij niet door de boze (= door satan) wordt verleid en misleid!

## Gods dienaars moeten, ondanks alles, de tucht in de Gemeente handhaven <sup>6</sup>

Het valt voor een dienaar in de Gemeente, dus ook voor een ouderling of diaken, vaak niet mee om medebroeders en -zusters te vermanen en/of te bestraffen. Toch heeft God niets te maken met ons gevoel. Het gevoel is een bestanddeel van de “oude mens” en mag daarom NIET in stand worden

---

<sup>6</sup> Zie onze GRATIS studie “[Gemeentelijke tucht](#)”. (noot AK)

gehouden in het Koninkrijk van God, omdat het thuis hoort bij het (zondige) “vlees” en **omdat de Here wil dat wij met die “oude, vleselijk ingestelde mens” afgerekend hebben** (of alsnog afrekenen). Ik wil daarmee niet zeggen dat u, als dienaar in de Gemeente, uw medebroeders en -zusters liefdeloos mag vermanen en/of bestraffen, want dan zou u van het ene uiterste naar het andere uiterste gaan. U moet er echter goed van doordrongen zijn dat u een bepaalde medebroeder of -zuster tekort doet als u niet vermaand en/of bestraft, terwijl hij of zij het wel nodig heeft. Ook doet u God tekort in wat Hij van u vraagt, ja, wat Hij van u, als Zijn dienaar, zelfs eist! Uiteindelijk doet u zo de HELE Gemeente tekort! Doen wij echter wat God wil, omdat de Geest van God ons daartoe dringt, **dan zullen de Gemeentelieden God leren vrezen** en zij zullen u als dienaar respecteren. Maar als u iets verkeerd in de Gemeente laat staan (= niets aan een probleem of het zondige gedrag van een Gemeentelid doet), dan scheidt dit slechte voorbeeld weer nieuwe, soortgelijke zonden; vooral wanneer zwakke leden dit slechte voorbeeld bij u, als dienaar van de Gemeente, zien. U zult dan nooit kunnen verwachten dat de leden van die Gemeente God leren vrezen zoals het moet! Ook zullen zij ù, als dienaar in de Gemeente, niet leren respecteren. U scheidt zodoende een ongezone, gemeentelijke sfeer!



## Gods dienaars moeten hun plaats in de Gemeente weten

9

Opzieners of ouderlingen moeten ook HUN plaats in de Gemeente weten, vooral ten opzichte van hun voorganger, die de Here over die Gemeente heeft aangesteld. Zo behoren zij de samenkomsten, waar op hun bediening en aanwezigheid gerekend wordt, NIET te verzaken, tenzij met medeweten en instemming van hun voorganger.

Tot zover, als inleiding, iets over “de plichten van opzieners (of ouderlingen) en diakenen in de Gemeente”. Nu willen wij nagaan waar de bedieningen van ouderlingen – en wel in de meer beperkte betekenis van het woord (dus in de betekenis van: **helpers van de voorganger** van de plaatselijke Gemeente, in de geestelijke zaken, dus om de Gemeente te helpen wijden) – en die van diakenen praktisch op neerkomen.

### De bedieningen van ouderlingen en diakenen

➤ Het doen van PERSOONLIJK werk.

Hiertoe bestaan verschillende gelegenheden, zoals:

- Het opvangen en de nazorg van (nieuwe) zielen vóór en na de dienst van het Woord.
- De huisbezoeken, die ook dienen ter versterking van de broederband in Jezus Christus.
- Het bezoeken van en het bidden voor zieken.
- De bediening van het Heilig Avondmaal.
- Het leiden van een leven in voorbede voor de

Gemeente.

Onder typisch “diakenwerk” valt:

- De verzorging van de armen en behoeftigen in de Gemeente.
- Het beheer over de Gemeentelijke goederen en de kas.

Eventueel zou aan deze dienaars van de Gemeente ook kunnen worden gegeven:

- 10 ➤ De leiding van de “voordienst” (vaak “de zangdienst” genaamd, maar eigenlijk moet het “een **aanbiddingsdienst**” zijn, met gelegenheid tot opbouwende “getuigenissen” van Gemeentelieden, **tot eer en verheerlijking van Zijn Naam**) in onze Evangelische samenkomsten.

Opzieners of ouderlingen hebben – in de Gemeente in het bijzonder – een GEESTELIJKE bediening. Diakenen daarentegen – u kunt dit vinden in Handelingen 6 vers 1-3 – zijn nodig om “*de tafels te bedienen*”, dit zijn de bedieningen in de Gemeente die meer op het materiële vlak liggen, zoals bijvoorbeeld:

- de zorg voor geldzaken;
- de voorziening van het nodige voor het Heilig Avondmaal;
- de zorg voor de armen, een taak die ook het bezoeken van weduwen en wezen inhoudt.

Het zijn dus al die bedieningen **in** de Gemeente en **ten behoeve van** de Gemeente, die BUITEN het daadwerkelijk geestelijk werk (namelijk: de Woordverkondiging) vallen. Ook zijn bij deze beide bedie-

11 ningen niet zuiver (= niet voor 100%) de grenzen te bepalen, omdat ze elkaar dikwijls overlappen. Daarom is het nodig dat er niet alleen een hechte band moet bestaan tussen alle dienaars in de Gemeente, maar ook dat er continu ruggenspraak (= goed overleg) met elkaar moet zijn, opdat er een goede verstandhouding zal bestaan tussen beide groepen van arbeiders van de Here en tussen de arbeiders onderling. Ouderlingen of opzieners mogen zich er echter niet op beroepen dat zij méér zijn dan diakenen. **Beide groepen van bedieningen zijn nodig in de Gemeente.**

## De bediening van het opvangen van (nieuwe) zielen en van de nazorg van zielen

Het werk dat een ouderling heeft vóórdat een samenkomst begint, is een tegemoetkomende zorg in houding en woord tegenover de (bestaande) leden en **tegenover nieuwelingen in het bijzonder**. U moet van huis gaan met de bede in uw hart om zielen, al is het maar één ziel, van dienst te mogen zijn tot bekering of (geestelijke) versterking. U weet dat er in het verleden ook zó voor u gebeden is en dat er vreugde was in de hemelen, toen u zich bekeerde. Nu moet u dezelfde bede kennen in UW hart, datzelfde vurige verlangen, om nu op UW beurt een zondaar te mogen winnen voor Gods Koninkrijk of een ziel verder te mogen leiden in Gods Waarheid. God kan en wil u gebruiken – als Zijn instrument – als u waarlijk zó hebt gebeden, met

bewogenheid van hart, door de innerlijke ontfermingen van de Heilige Geest; en, als u waarlijk vertrouwt op de leiding van de Heilige Geest, dat **Hij** u zal brengen tot de ziel tot wie u spreken moet, omdat u geen zelfzuchtig gebed hebt gedaan, maar een gebed voor de eer van Jezus en ten dienste van Zijn Koninkrijk. Hierna moet u wakende en biddende zijn, uw geestelijke waarnemingsorganen moeten in actie zijn **en blijven**. U moet nu, geleid door Gods Geest, uitkijken naar de bewuste ziel die God op het oog heeft. U moet nu, net als Samuël – die van God de opdracht kreeg om naar Isaï's huis te gaan (zie 1 Sam. 16:1), waardoor zijn geestelijke zintuigen “op scherp” stonden, opdat hij (door Gods Geest) mocht weten **welke** zoon hij tot koning van Israël moest zalven – door Gods Geest **weten**, wie de ziel is tot wie **u** spreken moet. Als dit verlangen, om de Here zó van dienst te zijn, waarlijk zó groot is, dat wij vóór het begin van de samenkomst geestelijk blijven uitkijken en gevoelig zijn en blijven voor de wenken van de Heilige Geest, dan kan God u zo'n ziel aanwijzen. Hij kan uw aandacht vestigen op een bepaalde persoon. Ga dan naar zo'n ziel toe, spreek tot zo'n ziel, kom zo'n ziel hierin tegemoet. En, als u niet weet hoe u het gesprek moet beginnen, vraag het dan aan de Geest van God, Hij – de Heilige Geest – zal u leiden in ALLE waarheid. Als de samenkomst begint, dan geeft u die ziel **in gebed** over in handen van de Geest van God. Dikwijls is een kleine, persoonlijke ontmoeting voor

een (nieuwe) ziel al toebereiding genoeg om straks door het Woord te worden getroffen.

Na de dienst van het Woord is opnieuw de tijd aangebroken voor ouderlingen en diakenen, maar nu voor NAZORG. Zielen opvangen vóór de dienst is iets wonderbaars, maar nazorg is veel belangrijker dan wij denken. Laat u hierin dan ook **leiden door de Geest van God**. Met uw gesprek kunt u nu in-  
**13** haken op het gebrachte Woord. Probeer met zo'n (nieuwe) ziel tot een gesprek onder vier ogen te komen, zodat u rustig met elkaar kunt praten. Bid God om leiding, opdat u de gelegenheid zal worden gegeven om – bij u thuis of bij die ziel thuis – verder te kunnen praten.

## Het doen van huisbezoeken

Het Nieuwtestamentisch advies voor het doen van huisbezoeken is om dat **met z'n tweeën** te doen. De Here Jezus zond Zijn discipelen **twee aan twee** naar de mensen en huizen van de steden, waar Hij langs zou komen.

- *“Hierna wees de Here nog zeventig anderen aan en zond hen **twee aan twee** voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Here van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren in het midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen schoenen mee, en groet*

*niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men niet ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij af tegen u. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.” (Luk. 10:1-11)*

Dit **twee aan twee** erop uit gezonden worden was geen toevallige zaak, het was niet omdat die twee discipelen van de Here, die er samen op uit moesten trekken, zo veel van elkaar hielden of zo goed met elkaar op konden schieten; neen, maar het was en is bij het doen van huisbezoeken nog steeds de REGEL, omdat de duivel er altijd op uit is om al het werk in Christus kapot te maken, om al het werk van de Heilige Geest te schaden en om de discipelen van de Here te brengen tot zonde, tot afval van God, tot wegen die het licht niet kunnen verdragen, waardoor de Naam van de Here Jezus Christus gelasterd wordt.

Ook moeten wij ‘het **twee aan twee** erop uit gaan’ doen om “*alle schijn van kwaad*” en alle lastering erover te vermijden (zie 1 Thess. 5:22). Dit geldt in het bijzonder voor het bezoeken van alleenstaande vrouwen en jonge weduwen.

## Met wie men NIET op huisbezoek moet gaan

15 U moet als broeder niet op huisbezoek gaan met andermans vrouw! Tot een waarschuwend voorbeeld strekt het volgende getuigenis:

Hij was weduwnaar en een ijverige “Pinkster”-broeder. Ook was er een ijverige, getrouwde zuster in de Here. Haar man was ook in de Here, maar niet zo ijverig en vurig als zij. Zowel die broeder (de weduwnaar) als onze getrouwde zuster deden graag huisbezoeken en het was door de geestelijke ijver van beiden dat die zuster liever huisbezoeken wilde doen met die broeder (de weduwnaar), dan met haar eigen man. Op zichzelf was dit begrijpelijk: vurige christenen zoeken graag elkaars nabijheid op. Zoals het spreekwoord ook zegt: “soort zoekt soort”. Zodoende gingen die vurige, getrouwde zuster en die vurige weduwnaar tenslotte altijd samen op huisbezoek, waardoor de duivel alle kans kreeg om een zondige, wederzijdse genegenheid te doen ontstaan en te doen groeien. Het resultaat laat zich gemakkelijk raden: deze Pinksterzuster ging scheiden (!) van haar Pinksterman en trouwde (!) met onze Pinksterweduwnaar! En wat ook nog zo’n aantrekkelijke bijkomstigheid voor haar was:

onze weduwnaar had een heel goed pensioen! En, haar eigen man had in het geheel geen pensioen... Natuurlijk moet ook een zuster (getrouwd, onge- trouwd of weduwe) dus nooit met een man van een ander op huisbezoek gaan! **Geef de duivel geen plaats, geliefden!** En zeg niet: "Mij overkomt zoiets niet!" U bent namelijk al verkeerd bezig als u zoiets doet, omdat u – zoals geschreven staat in Gods Woord (zie 1 Thess. 5:22) – de schijn van het kwaad al niet vermijdt!

Het is met het oog op dit kwaad en de verleiding ertoe, dat Paulus, toen hij onder de kracht en lei- ding van Gods Geest was, bepaalde dat een we- duwe, om diacones te kunnen zijn, **zestig jaar of ouder** moest zijn en slechts **de vrouw-van-één- man geweest**.

- *“Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest.”* (1 Tim. 5:9)

**Wij moeten ALTIJD wakende en biddende zijn en BLIJVEN** en niet de verleiding opzoeken. Het is (heel) gemakkelijk om een kanaal van satan en de zonde(macht) te worden, maar **God vraagt een offer, een prijs van ons:**

- om een kanaal te (kunnen) zijn van Zijn zegenin- gen, en
- een instrument te (kunnen) zijn in Zijn handen.

God vraagt ALTIJD dat wij ons onderwerpen aan **Zijn** wil; dat wij **Hem** (volkomen) onderdanig zullen zijn. De duivel daarentegen biedt u zijn brede,



gemakkelijke, (op het eerste gezicht) heerlijke weg aan, maar gaandeweg legt hij u aan banden. U kunt dan bepaalde (zondige) handelingen niet meer laten en voor u het goed en wel doorheeft bent u “van top tot teen” een gevangene van de duivel. U bent dan gebonden aan handen en voeten omdat u, voor uw zondegenot, uw ziel aan hem hebt verkocht...

17 Laten wij de Here bidden, geliefden, dat Hij ons zal bewaren voor deze verleidingen, vooral in deze “laatste dagen” van de eindtijd, waarin de onrechtigheden zich zullen vermenigvuldigen, want deze verzoeken zullen **in sterk toenemende mate** afstormen op iedere arbeider of arbeidster van God.

## Gods dienaars moeten een waarachtige toewijding aan God kennen

Ik ken een arbeider van de Here die tegen vijven op zijn horloge keek. Als het vijf uur was brak hij zijn huisbezoek af... omdat zijn vrouw er niet op gesteld was om te laat aan tafel te gaan... Deze arbeider van de Here had zijn vrouw nooit geleerd om God en Zijn Woord onderdanig te zijn, om in waarachtige toewijding aan Hem te leven. Niet ONZE tijd moet Gods tijd zijn, maar omgekeerd: **Gods tijd moet onze tijd zijn!** Met zo'n arbeider van de Here moet men medelijden hebben. Hij kreeg thuis herrie met zijn vrouw als hij te laat thuis kwam of niet meer meeat omdat hij op zijn huisbezoeken al

genoeg gegeten had!

Ik ken ook een andere arbeider van de Here. Bij hem was de verhouding tot zijn vrouw ook niet pluis, maar deze verliet, ondanks deze grote last, zijn post niet, maar legde zijn situatie thuis – elke dag – aan de voet van Jezus' kruis. Pas na dit gebed stond hij op en handelde die dag 'in Naam van de Heer'. Zo doende heeft God alle dingen in zijn leven wel (= goed) gemaakt! Prijs Zijn wondervolle Naam!

Wij hoeven niet direct met de vuist op tafel te slaan en woede met woede te beantwoorden. U maakt het vuur zo nòg groter. Eén van beiden moet wijken. Het **lijkt** dan misschien alsof u bang bent. Maar laat men dan maar zo denken, dat heeft men van de Here Jezus ook gedacht, want: "Hij deed Zijn mond voor het aangezicht van Zijn scheerders niet open" (zie Jes. 53:7).<sup>7</sup> Maar er staat geschreven dat Hij later dat overwinningswoord uitsprak: "*Het is volbracht!*" (Joh. 19:30). Geprezen zij Gods Naam! Jezus heeft – door te sterven aan het kruishout te Golgotha – alle satanische machten uitgetogen (m.i. verdreven (?))<sup>8</sup> en zo over hen getriomfeerd!

---

<sup>7</sup> Zie ook nog: Matth. 26:63, 27:12 en 14, Mark. 14:61, 15:5.  
(noot AK)

<sup>8</sup> De **exacte betekenis** van het woord "uitgetogen", en dan ook nog in deze context, is mij niet bekend. Volgens mijn "speurwerk" komt het woord van het Oudnederlandse woord "uittiegen of uittijgen". Een ieder die weet wat het exact, en in deze context betekent, mag mij dit mailen via [info@eindtijdbode.nl](mailto:info@eindtijdbode.nl)

## Doe uw huisbezoeken zonder aanzien des persoons

19

Omdat men, als Gods dienaar, huisbezoeken moet doen “zonder aanzien des persoons” (zie Jak. 2:1-4), vindt niet iedereen dit doen van huisbezoeken prettig. Er zijn nou eenmaal ook vervelende broeders (of zusters), of zielen die niet altijd even prettig of gemakkelijk in de omgang zijn. Ook zijn er soms van die overdreven vrome zielen, die al met vragen tot u komen nog voordat u bent gaan zitten of nog voordat u een stoel aangeboden hebt gekregen.

Aan de ander kant mag u ook geen “plakker” zijn en dus nooit langer blijven zitten dan nodig is. **U mag nooit vergeten dat u**, (ook) in de tijd van huisbezoeken, **de Here Jezus moet dienen!** Praat daarom, als u op huisbezoek bent, nooit over koetjes en kalfjes.

Houd er dus als arbeider van de Here, ook met betrekking tot uw huisbezoeken, geen sympathieën en antipathieën op na! De Here Jezus kwam ook in het huis van Farizeeërs. Zo was Hij eens in het huis van Simon, de Farizeeër, die Hem uitgenodigd had en die Hij in zijn eigen huis de waarheid moest zeggen (zie Luk. 7:36-46). Dit was niet het vooropgestelde doel van de Here om dat te doen, evenals wij niet met het vooropgestelde doel bij iemand in huis mogen komen om hem of haar er eens danig van langs te geven. Een huisbezoek moet ertoe bijdra-

gen om de zielen die wij bezoeken, door een goed gesprek – met de Here Jezus Christus en Zijn Woord in ons midden – te brengen tot een vrijmoedige opening van hun wezen voor het Woord van God! De mens kan alleen door het Woord van God (echt) vertroost worden. Ook wordt het geloof – van degene die u bezoekt – alleen opgebouwd door het Woord van God.

## Gods dienaars mogen geen huisbezoeken doen uit berekening

Ik heb werkers gekend die er “hun beroep” van maakten om huisbezoeken te doen, maar dan zó uitgekookt, dat zij ’s morgens om 10 uur – hier in Nederland is het nu éénmaal de gewoonte dat men nooit vroeger op (huis)bezoek kan komen dan 10 uur – hun ontbijt en kopje koffie genuttigd hebben bij de ene broeder en/of zuster; hun lunch verorberd krijgen bij een andere broeder en/of zuster; en dan, omdat die dag toch hun speciale huisbezoekdag is, trekken ze hun huisbezoeken zó door, dat zij het “warme eten” bij weer een andere familie krijgen. Vrienden, laten wij, als waarachtige arbeiders van de Here, onze huisbezoeken NIET doen UIT BEREKENING! Natuurlijk mag u eten en drinken wat u uit liefde wordt voorgezet; maar **laat hierbij elke sluwe berekening van uw kant buiten wege!**

## U moet in uw gesprekken niet achteromzien, maar uw blik op Jezus gericht houden!

21

Weet u waarom zoveel (Pinkster)christenen<sup>9</sup> zo weinig leven in toekomstverwachting? Omdat zij leven in het verleden, in de zoete herinneringen van voorbije tijden! Maar, als u te veel leeft in de dingen van vroeger tijden dan loopt u het gevaar om een Demas te worden. Er staat van hem geschreven dat hij de tegenwoordige wereld **opnieuw** had lief gekregen (zie 2 Tim. 4:10), ondanks al de jaren waarin hij “met Jezus” wandelde, in de tegenwoordigheid van Paulus! Dit is het grote gevaar als wij blijven leven in dingen die voorbij zijn, al zijn de herinneringen nog zo zoet.

- *“Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”* (Luk. 9:62)

Zo is er dan voor degenen die (steeds maar weer) in het verleden leven weinig toekomstverwachting. Wij moeten in het HEDEN leven en TOEKOMST-VERWACHTING hebben. Hoe méér wij in de toekomst (leren) kijken, zoals de Schriften ons die hebben voorzegt, hoe méér wij verlangen naar de wederkomst van onze Here Jezus Christus en hoe meer wij ook in staat zijn om te doen wat Hij zegt. De Heilige Geest leert ons dat wij onszelf

---

<sup>9</sup> Deze studie is – in 1<sup>ste</sup> instantie – geschreven voor ‘de eigen (Pinkster)kring’, maar geldt natuurlijk net zo goed voor christenen uit andere richtingen en kerken. (noot AK)

moeten REINIGEN als wij deze hoop op Zijn wederkomst hebben.

- *“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En **ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.**”* (1 Joh. 3:2-3)

22 Hoe reinigen wij onszelf? Daar is een dagelijks reiniging te verkrijgen “met **het badwater van het Woord**” (zie Ef. 5:26). Prijs Zijn wonderbare Naam! Hoe meer dit Woord in u leeft, hoe meer het werkt als reinigend badwater. Wat u vroeger geen liefde kon toedragen, dat wordt u nu lief, u wordt gedreven om nog meer naar Jezus te zoeken. Laten daarom *“uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus”* (Filip. 4:6b-7).

Onze ogen en onze ziel moeten zich niet bezighouden met de dingen van deze wereld, maar met de toekomst: **Wij verwachten – naar Zijn beloften – een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vol van de gerechtigheid van God.** Laten wij alles schade achten, net als Paulus, omwille van de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, opdat wij Hem mogen beërven/gewinnen (zie Filip. 3:8). **Laten wij deze wondervolle toekomst in Christus niet willen opofferen aan dingen die zo spoedig**

**voorbijgaan!** Een mensenleven is immers als een damp; als Gods adem er overheen gaat is het verdwenen (zie Jak. 4:14). Als u dit tijdperk – waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van Gods genade voor de mensheid wordt bedoeld <sup>10</sup> – waarin wij nu leven, bekijkt, dan rest ons nog maar heel weinig tijd! Alles wijst op een spoedig einde van dit genade-tijdperk (van in totaal 2000 jaar) en van deze wereld! Het politieke toneel van Europa schikt zich reeds om het “10-statendom” <sup>11</sup> in te leiden. Hoe dichtbij is

---

<sup>10</sup> De telling van deze 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van Jezus bediening op aarde. (noot AK)

<sup>11</sup> Lees Daniël 2:41-44. Met de 10 tenen – van ijzer en (klei-achtig) leem, zijnde een verdeeld **en antichristelijk** koninkrijk – wordt het zgn. 10-statendom, nu beter bekend als het Verenigd Europa, bedoeld.

a. Uitleg in het kort: Al die (inmiddels zo'n 26) landen van het Verenigd Europa zullen straks in 10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist voort. (noot AK)

b. Uitgebreide uitleg: “**Het antichristelijk 10-statendom van ijzer en leem.** Tot slot zien wij aan het beeld uit de droom van Nebukadnezar 2 voeten met **10 tenen van ijzer vermengd met leem.** Van het hoofd naar beneden gaande tot en met de benen, is het profetisch Woord geschiedenis geworden. Wij hebben een Babylonisch, een Medo-Perzisch, een Grieks en een Romeins Wereldrijk gekend. Wat nu verder volgt ligt in de (nabije) **toekomst.** De profetie van Daniël moet in deze nog vervuld worden, en de tijd is niet ver meer!

Deze 2 voeten en 10 tenen spreken ons van 10 heersers, die zich zullen manifesteren op het einde van deze tijdsbedeling. Zij zullen tenslotte eenparig achter het dictatorschap van de

---

antichrist staan, die hen met hem wereldmacht zal geven. Onze huidige wereld zal straks, in de tijd van het absolute einde, door 10 wereldheersers onder de antichrist geregeerd worden. **Tien** is het symbolische getal van **volkomenheid**. Hier van volkomen wereldheerschappij.

In het (kleiachtig) leem, dat buigzaam en kneedbaar is, vinden wij een symbool voor de **stem van het volk**. Die zal in de komende dagen zwak zijn. Het volk zal zich niet meer kunnen doen gelden, zoals nu in de democratie. ... De vermenging van ijzer met leem spreekt ons enerzijds van de onbuigzaamheid van een dictatoriaal gezag, anderzijds van een listig spelen met de democratische gedachte, die in feite niet veel te betekenen zal hebben. Zo spreken bijvoorbeeld Rusland en China graag van “volksdemocratieën”, die met democratie zelf niets van doen hebben.

Deze 10 “koninkrijken” die straks op de aarde gevonden zullen worden, vormen samen het **antichristelijk 10-statendom**. U ziet die nu al ingeleid worden. Wij kennen een organisatie die EEG genoemd wordt, de Europese Economische Gemeenschap. Deze omvat nu al 10 landen (geschreven omstreeks 1970). Deze landen willen thans elkaar zoeken en vinden op economisch-sociaal terrein. Ze zullen straks (echter) niet alleen op economisch terrein, maar zich ook politiek verenigen: Het in West-Europa zetelende 10-statendom, het herboren Romeinse Imperium, dat wereldheerschappij zal uitoefenen. Over dit alles zal de antichrist zijn dictatoriale scepter zwaaien. Hij komt voort uit het oorspronkelijk gebied van deze 10 rijken en hij zal de wereldlijke en geestelijke macht, die dan in zijn handen zullen zijn, gebruiken om – over de ruggen van deze 10 – te komen tot waar hij wezen wil.

**Dit 10-statendom wordt door God in de Bijbel op verschillende manieren uitgebeeld:**

1. In de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar (zie Dan. 2:43-45)
2. In het gezicht dat Daniël kreeg van het vierde dier, waar sprake is van 10 hoornen (zie Dan. 7:7, 20 en 24).



daarom Zijn wederkomst en die Bruidsgemeente “zonder smet of rimpel” (zie Ef. 5:27), die in de woestijn zal worden weggeleid en daar zal worden bewaard ten tijde van de grote verdrukking (zie Openb. 12:6 en 14). Daarom: “*reinigt uzelf, (net) zoals Hij rein is*” (zie 1 Joh. 3:3). Houdt u daarom niet (langer) bezig met nietswaardige praatjes en lieve, zoete herinneringen van vroeger. **Geef de duivel geen plaats!**

## Spreek met de zielen over Christus

Er is een spreekwoord dat zijn betekenis ook heeft in het Koninkrijk van God: “Als je van de du(i)vel spreekt, trap je hem op zijn staart” (gezegd van een afwezige die juist op dat ogenblik binnenkomt). Als u regelmatig over smerige, zondige dingen praat dan opent u voor de duivel een deur om zijn pijl door te schieten. Verheerlijkt u echter Jezus, praat u over de Heilige Geest en over Zijn bediening, geeft u getuigenis van datgene wat Christus heeft gedaan in uw leven, dan zult u merken – misschien niet direct – dat de Geest van God Zijn weg vindt om zielen op te bouwen. Het is om deze reden dat

- 
3. In de “grote, rode draak” van Openbaring 12:3, die ook 10 hoornen heeft.
  4. In het “beest” van Openbaring 13:1, eveneens met 10 hoornen.
  5. In het “scharlaken-rode beest” van Openbaring 17:3, 12 en 16, ook met 10 hoornen.

Tot zover, uit onze GRATIS ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van “**Het Boek Daniël**”. (noot AK)

Paulus schreef: “Als u nu met Christus opgewekt bent, **zoek dan de dingen die (van) boven zijn**, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. **Bedenk de dingen die (van) boven zijn en niet (de dingen) die op de aarde** (beter vertaald: **van beneden**) zijn” (zie Kol. 3:1-2), want de dingen die van boven zijn, die afkomen van God, de Vader van het licht, trekken u naar boven; maar de dingen van beneden, die opkomen van satan, de vader van de duisternis, trekken en zuigen u naar beneden; zij doen u de zuigkracht van de zonde ervaren! Als u altijd maar weer spreekt over allerlei tekortkomingen – bijvoorbeeld over uw vervelende baan of over uw nare baas of over nare bezigheden, dus eigenlijk over alles wat u niet aanstaat – dan maakt u van uw huis een hel voor uw vrouw en kinderen! Maar, als u echter altijd spreekt over de zonzijde, dan kweekt u een geheel andere sfeer!

Wij beseffen vaak de draagkracht van onze woorden niet. Wij kunnen soms dingen zeggen die, als een angel, vast blijven zitten in het zwakke geloof van sommige zielen. Woorden die nog maanden daarna kunnen nawerken en die er de oorzaak van kunnen zijn dat zij afslaan van de Weg van Christus! En dit alleen door dergelijk, onverantwoordelijk gepraat! **Verheerlijk daarom onder elkaar slechts de Naam van Jezus Christus en spreek over Zijn heerlijkheid!**

## God werkt mee, als Hij ziet dat wij zielen geestelijk kunnen opvangen

Laten wij eens nader bekijken wat de christenen uit de begintijd deden, vooral omdat het een welgeval- len had bij God.

- “En zij bleven **dagelijks** eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, aten zij samen met vreugde en met een ongedeeld hart; en zij prezen God en vonden ge- nade bij heel het volk. En de Here voegde dage- lijks mensen die zalig werden aan de Gemeente toe.” (Hand. 2:46-47)

De eerste christenen volhardden in het **dagelijks** en **eensgezind** bijeenkomen in de tempel om daar, bij monde van de apostelen, Gods Woord te horen om daarna “van huis tot huis” te gaan om er brood te breken en samen te eten, met vreugde en met een ongedeeld hart, om zo Jezus’ Zoenoffer <sup>12</sup> te gedenken, en Hem te prijzen voor Zijn gestorte Bloed! Dan ziet u, hoe God er een welbehagen in schept om zielen toe te voegen aan de Gemeente, als God de opzieners bekwaam acht om deze zie- len op te vangen, als God Zijn kudde goed geleid ziet door de lokale ouderlingen; als Hij ziet, dat ze hier geestelijk toe bekwaam zijn.

Wij leven vandaag de dag in dat donkere, kritieke en profetisch zo scherp gestelde middernachtelijk

---

<sup>12</sup> Zoenoffer = Het **offer** van Jezus Christus – aan het kruishout te Golgotha – ter verzoening voor onze zonden. (noot AK)

uur, waarin de mensheid (geestelijk gezien) hongert en ons vraagt om haar die “drie Broden” voor te leggen (zie Luk. 11:5-13),<sup>13</sup> die de volheid typeren in Jezus Christus. **De mens hongert (in geestelijke zin) naar de volheid van Jezus Christus, al beseft zij dat zelf (vaak) niet;** zij hongert naar het drievoudige Brood des levens. God ziet dit en zoekt heden naar betrouwbare en getrouwe arbeiders die met Hem willen meewerken; medearbeiders die Hem om dit drievoudige levensbrood vragen – die dus vragen om **Zijn** volheid, om **Zijn** volmaaktheid **in hen** – om zo dit drievoudige Brood des levens aan deze hongerende wereld te kunnen (door)geven. Want, om dit Brood uit Gods hand te KUNNEN ontvangen, behoren die medearbeiders in een staat van volmaaktheid, van absolute heiligheid en rechtvaardigheid te zijn... **God zoekt naar arbeiders, die hiertoe de volle prijs WILLEN betalen en die Hij geestelijk kan bekwamen tot dit volmaakte werk van het laatste uur!**

Laten wij ook in wijsheid handelen met pasbekeerde en (geestelijk) zwakke zielen. Laten wij tot hen, of in hun bijzijn, niet spreken over dingen die eerder afbreuk doen aan hun geloof, dan tot versterking ervan zijn. Gods Woord leert ons dat “wie zielen vangt, **wijs is**” (zie Spr. 11:30b), maar het leert ons ook dat wie zielen wil vangen, **wijs moet zijn**.

---

<sup>13</sup> Voor meer over de geestelijke uitleg van “de 3 broden”, zie onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ uitleg: “[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)”. (noot AK)

Men moet ze niet afstoten, maar weten vast te houden als men ze over de drempel heeft geleid. Men moet weten met wie men spreekt en wat men tot ze zegt. Er zijn zielen die al (heel) lang meelopen en al lang geleden de waterdoop hebben ondergaan, maar die nog altijd geestelijk zwak zijn in hun levenswandel en die daarom het “weten” van bepaalde (geestelijke) dingen nog niet kunnen dragen. Onze huisbezoeken moeten zodanig zijn, dat als wij met de zielen gebeden hebben en weer naar huis gaan, wij dan de – door de Heilige Geest geschonken – zekerheid in het hart hebben dat wij daar ook iets achtergelaten hebben waarop die zielen (minstens) een week lang kunnen bouwen, totdat zij in de volgende samenkomst, door de bediening van het Woord, weer nieuw geestelijk voedsel ontvangen.

Elke afbrekende kritiek op Gemeenteleden, bedieningen of voorganger, zal het geloof van (geestelijk) zwakke zielen ondermijnen! Ook mag er met (geestelijk) zwakke zielen, of in hun nabijheid, niet gepraat worden over ruzies in de Gemeente.

Als er tijdens huisbezoeken andere zielen aanwezig zijn – bijvoorbeeld ongelovige zielen die Gods Woord tegenstaan – dan moet men, als arbeider van de Here, hun met zachtmoedigheid (kunnen) onderwijzen!

- *“Een dienstknecht van de Here moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan ver-*

*dragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, dat zij tot erkenning van de waarheid komen, en zij uit de strik van de duivel weer (geestelijk) mogen ontwaken, levend gevangen als zij waren door hem, om zijn wil te doen.”*  
(2 Tim. 2:24-26)

## Het bezoeken van armen

Een speciale vorm van huisbezoeken, in het bijzonder weggelegd voor diakenen en/of diaconessen, is het bezoeken van de armen. In ons land – Nederland – zijn dit soort bezoeken (in de meeste gevallen) niet langer nodig, omdat de armenzorg hier door de overheid geregeld is. De overheidsdienst van Sociale Zaken voorziet een ieder die zichzelf, vanwege verschillende oorzaken, niet kan bedruipen van de nodige overheidssteun.

## Het bezoeken van zieken

Tot een speciale vorm van huisbezoeken behoort ook het ziekenbezoek.

- *“Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de Gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Here. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Here zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een*

*krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.”* (Jak. 5:14-16)

31 Als u zo geroepen wordt om voor een zieke te bidden, een zieke die in dit Woord van de Here gelooft, zodat u hem kunt zalven met olie, voeg er dan niet datgene aan toe, wat sommigen doen; namelijk: het toedienen van het Heilig Avondmaal! Als u de zieke **op eigen verzoek** het Heilig Avondmaal toedient en hij het gebroken Lichaam en het gestorte Bloed van het Lam van God heeft genuttigd, dan moet u er daarna géén zalving met olie meer aan toevoegen. Er is immers niets heiligers en wondervollers dan het Heilig Avondmaal. Als het Heilig Avondmaal door het ongeloof van de zieke niets uitwerkt, dan moet u niet denken, dat uw zalving met olie het dan WEL zal doen. U moet dus één van beide handelingen doen.

Zorg er echter eerst voor dat de zieke de zalving of het Heilig Avondmaal in de juiste harts-gesteldheid ondergaat. Als de zieke gezondigd heeft dan moeten deze zonden eerst voor God worden beleden en worden neergelegd aan de voet van het kruis, om dan – in volle zekerheid van het geloof – de reinigende en genezende werking van het Bloed van de Here Jezus te (kunnen) ondergaan, welke tot de zieke zal komen door de zalving of het Avondmaal!

## De voordienst

De voordienst van een samenkomst is als het ploegwerk dat op de akker gebeuren moet voordat

het kostbare zaad kan worden gestrooid. **Het is dus van groot belang dat de voordienst geschiedt onder de zalving van de Heilige Geest.** Er moet veel worden GEZONGEN, het liefst met instrumentale begeleiding, opdat door de blijdschap en de vreugde van de Heilige Geest de harten zich (wijd) openen voor het Woord dat na de voordienst zal worden gebracht. Degene die de voordienst leidt moet daarom ook NIET het Woord brengen; natuurlijk mag hij een korte toespeling op het Woord maken, maar **hij moet de Here – samen met de Gemeente – door middel van liederen LOVEN en PRIJZEN.** Doet hij dat niet, dan drukt hij de stemming van de Gemeente en moet de prediker straks “zweeten” om die gedrukte stemming weer op te halen! En, als u iets zegt na het beëindigen van een lied, doe het dan kort en krachtig, om dan gauw weer verder te gaan met de Here – via een ander lied – te loven en te prijzen.

**Het spreekt vanzelf dat u uw voordienst BID-DEND moet voorbereiden.** Daar is geen ding in Gods Koninkrijk dat u zou kunnen doen zonder voorbereidend gebed. Zegeningen van God zijn er te over, maar ze vragen ALLEMAAL voorbereiding van uw kant en van mijn kant. Of wij nu voorganger, ouderling of diaken zijn, of een andere bediening van God in de Gemeente ontvangen hebben, dit doet op dit punt niets ter zake; **ALLEN hebben hun dienst met God voor te bereiden!** Als wij GE-ROEPEN zijn om iets voor de Here Jezus Christus



te doen, dan vraagt God van ons dat wij dat **zo goed mogelijk** doen. U hoort ervoor te zorgen dat, als het uw beurt is om de voordienst te leiden, u thuis – in het gebed – al uit gestreden bent! U mag uw persoonlijke strijd niet overdragen op de Gemeente! U hoort ervoor te zorgen dat u, tijdens uw bediening, met Jezus Christus in de overwinning staat! Want u bent daar als Gods instrument Ten dienste van het Lichaam van de Here Jezus Christus!!

**Het is uw taak om met de Gemeente liederen te zingen, liederen die zó inslaan, dat daardoor de kracht van God (= Gods Geest) kan vallen.** U moet dan echter niet denken dat dit een andere keer, met dezelfde liederen, weer zó zal gaan. Laat u daarom, ook in de keuze van de liederen, leiden door de Heilige Geest. **Het is de Geest van God Die de gemoedstoestand van de harten van alle aanwezigen als geen ander kent.**

MUZIEK en ZANG hebben geen geringe plaats in de eredienst van de Here, wat duidelijk naar voren komt bij de inwijding van de tempel van Salomo (zie 2 Kron. 7:6). Ik heb u er al op gewezen dat de priesters muziek begonnen te maken en begonnen te zingen. Toen het orkest en zangkoor van priesters hun loflied aanhieven ging dat gepaard met zo'n aanbidding en zo'n vreugde, dat de wolk van Gods heerlijkheid neerdaalde en de tempel, waarin zij zaten, vervulde. De heerlijkheid van God die zich openbaarde was zó groot dat de priesters, die dat

loflied aanhieven, op hun aangezicht vielen en niet konden opstaan vanwege deze zalving van de Here in hun midden (zie 1 Kon. 8:10-11 en 2 Kron. 7:1-3). En zo werd Salomo's tempel ingewijd! De wolk van heerlijkheid was **Gods tegenwoordigheid** in hun midden.

**34** De tempel van Salomo is nu echter niet meer Gods woning hier op aarde, maar de Gemeente van de **LEVENDE** God heeft haar plaats ingenomen. Zij is nu, zoals wij al eerder zagen, **Gods woning in de Geest!** Zij is het Lichaam van Christus, waarin Zijn Geest wonen wil. Het is de Gemeente die nu bij iedere dienst aan de Here moet worden toegewijd. Wij moeten niet alleen voor God staan in overgave, maar ook in toewijding. Overgave is een wonderbaar iets, maar ze moet gevolgd worden door toewijding, wil onze actie volkomen zijn. **Er kan geen toewijding aan God bestaan zonder overgave.**

Voor iemand die vervuld is met de Heilige Geest is het niet moeilijk om zich (geheel) aan God over te geven, want de Geest van God drijft hem daartoe. Maar het is diezelfde Geest Die ons leven wil leiden in de (volmaakte) toewijding aan Gods zaak, aan Gods Koninkrijk, opdat wij Zijn instrumenten mogen worden en blijven, voor anderen ten zegen en ten (eeuwigen) leven. Zo komen wij tot een dieper geestelijk leven met God. Onze God is een HEILIGE God. **Wij kunnen geen waarachtige en blijvende gemeenschap met Hem hebben zonder dat wij zelf ook HEILIG zijn** (gemaakt en gewor-

den).

Wij merken dus op dat er geen sprake kan zijn van (volmaakte) toewijding, als de kracht van God tot heiligmaking daar niet is! **En deze kracht tot heiligmaking is de gemeenschap met Jezus Christus in de Heilige Geest!**

35 Niet alleen voorgangers en dienaars in de Gemeente moeten zich toewijden aan God, maar **de gehele Gemeente**, omdat de gehele Gemeente het Lichaam vormt van Christus. Laten wij ALLEN daarom onze plaats willen innemen en onze taak in Zijn Lichaam willen vervullen, hoe klein die taak ook mag zijn in onze ogen. Laten wij daarom weten **WAT** wij mogen doen in Zijn Lichaam **tot eer en verheerlijking van Zijn Naam hier op aarde.**

Zo moeten zang en muziek, als Gods “ploegwerk”, de Gemeente aan de ene kant brengen tot AAN-BIDDING en OVERGAVE aan onze grote en heilige God – in Zijn 3 Openbaringsvormen van Vader, Zoon en Heilige Geest <sup>14</sup> – en aan de andere kant

---

<sup>14</sup> In Deuteronomium. 6:4 staat: “***Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!***”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een éénheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit drie personen

brengen tot TOEWIJDING aan Gods zaak, opdat er blijdschap zal zijn in al de harten en opdat deze blijdschap vervuld (= volmaakt) mag worden.

Hoevelen komen niet binnen in de samenkomst met diepe ellende in hun hart! Zij zoeken Jezus voor genezing, of vanwege financiële nood, of voor troost, of omdat hun echtgenoot of echtgenote is gestorven, of omdat zij hun kind hebben verloren.

36 Van velerlei aard zijn de (vele) moeiten en zorgen in een mensenleven. Deze zielen komen binnen en gaan zitten. Een praatje met ze doet niet alles; een getuigenis doet ook niet alles; maar **hoe wonderbaar kunnen goede muziek en geestelijke liederen zijn!** Nogmaals, muziek en zang kunnen wonderbaar “ploegwerk” in het hart verrichten.

David, de psalmist, was veelal onder de zalving van de Heilige Geest. Hij kon zó op zijn harp spelen, dat zijn spel de boze geest verdreef uit het hart van koning Saul. Gewijde muziek, onder de zalving van de Heilige Geest, moet maken dat de duivel op de vlucht slaat (zie 1 Sam. 16:23). **Maar bovenal dienen zang en muziek om een geest van AANBIDDING aan te kweken**, want enkel déze geest brengt de

---

bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van **God: de Vader**

de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van **God: de Zoon, Jezus**

de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van **God: de Heilige Geest.**

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie eventueel onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

wolk van Gods heerlijkheid naar beneden. Overal in Gods Bijbel waar u deze geest van aanbidding aantreft, daar daalt de wolk van Gods heerlijkheid neer, daar wordt de gemeenschap met de Heilige Geest door de Gemeente ERVAREN.

## De dienst van het getuigen

37 In mijn jonge jaren werd mij geleerd om de getuigendienst te houden NA de voordienst en VOOR het Woord. Zorg er echter voor, als u deze getuigendienst leidt, dat dit getuigen **kort en krachtig** gebeurt, zodat de harten van de toehoorders erdoor kunnen worden opgeheven en anderen ook tot het geven van hun getuigenis kunnen worden gebracht. Alles moet echter zijn **tot eer en verheerlijking van de Naam van Jezus!**

Als u, die de getuigendienst leidt, merkt dat uw broeder die vóór u de voordienst heeft moeten leiden zwak is geweest, zorg dan dat u, door de zalving van de Here, de stemming van de Gemeente weer ophaalt, opdat het gehalte van de gehele dienst toch zó mag zijn, dat de Naam van de Here Jezus Christus erdoor verheerlijkt wordt.

U ziet dat ELK onderdeel van Gods werk belangrijk is, hoe klein wij het ook achten, zoals ook elk onderdeel van ons lichaam van belang is voor de instandhouding en gezondheid van het geheel! Houdt dit altijd goed voor ogen.

CJH Theys

(1903 – 1983)

## EINDE deel 8

***“Indien (Goddelijke) openbaring (van de Bijbel, Gods Woord) ontbreekt, verwildert het volk (ook het volk van God).”***

Spreuken 29:18a (NBG)

***“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aan-gaande God en Zijn Woord).”***

Hosea 4:6a (NBG)