

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# **Opeenvolgende** **PROFETISCHE** **gebeurtenissen** **(deel 10)**



**voorafgaand aan het einde van**  
**de huidige tijdsbedeling**

# De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst

2

Allereerst de aantekening, dat de Wederkomst van Christus en de Komst of vestiging van het Koninkrijk (van Christus en van God – zie [Efeze 5:5](#)), bij elkaar horen – en dus niet te scheiden zijn. Weliswaar is met Jezus’ 1<sup>ste</sup> Komst ook het Koninkrijk nabij gekomen; maar de letterlijke komst van **het Koninkrijk van God en van Christus** is pas daar, wanneer Jezus Christus terugkomt met grote kracht en in de heerlijkheid van de Vader. Jezus’ wonderen en tekenen – het genezen van zieken, het uitwerpen van duivelen, het opwekken van doden – waren zeer concreet en hebben allemaal Zijn Messiaanse Bediening hier op aarde bevestigd en ook geïllustreerd. In dit verband is er ook een samenhang tussen **Jezus’ 1<sup>ste</sup> en Christus’ 2<sup>de</sup> Komst**. Zij vormen als het ware in dit verband één groot geheel; want in Zijn preken – en leerde Hij niet als machthebbende? – heeft Jezus Christus zowel gesproken over het onzichtbare Koninkrijk als over het Koninkrijk, dat destijds nog een toekomstig karakter droeg...

De plaats welke wordt ingenomen door de, door Jezus gesproken, “*gelijkenissen*” met betrekking tot het één en ander kan niet genoeg naar waarde worden geschat. In deze verhandeling is het geenszins de bedoeling om deze “*gelijkenissen*”,

zoals wij ze in de Bijbel vinden, te ontleden – om Schriftuurlijke anatomie te bedrijven. Verre van dat!

**In Schriftuurlijk verband is het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van Christus één.** Ongevoeligen hebben géén erfdeel in het Koninkrijk van Christus en van God:

3

- *“Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.” (Efeze 5:5) <sup>1</sup>*

Straks, aan het einde der tijden, zullen:

- *“De koninkrijken van de wereld (en dus het Koninkschap) zijn van onze Here en van Zijn Christus...”* (Openbaring 11:15)

En tot de Zijnen heeft Jezus gezegd:

- *“En Ik beschik (sv: **verordineer**) u het Koninkrijk,...”* (Lukas 22:29)

Het Koninkrijk van God, toen het nabij gekomen was, was Christus Zelf, want Hij zei:

- *“Genees de zieken die daar (in die stad) zijn, en zeg tegen hen: **Het Koninkrijk van God is dicht bij u** (sv: **nabij u**) **gekomen.**”* (Lukas 10:9)

De door Jezus gesproken “gelijkenissen” hebben in Gods raadsplan een, wat wij noemen, “heilshistorische” waarde. Wat wil dit zeggen? Zij dienen alle te worden bekeken vanuit de heilsgeschiedenis en hebben dan ook betrekking op het histori-

---

<sup>1</sup> De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

sche feit, dat Jezus (naar deze aarde) IS gekomen en straks weer (naar deze aarde) komen ZAL. De door Jezus gesproken “gelijkenissen” waren voor velen “een raadsel” en het behoeft ons niet te verwonderen dat de discipelen Jezus eens hebben gevraagd “waarom” Hij in “gelijkenissen” sprak (zie [Mattheüs 13:10](#)).

4 Waaron sprak de Here Jezus dan in “gelijkenissen”? Het antwoord was en luidt nòg:

- “...Omdat het u gegeven is de **GEHEIMENISSEN** (sv: de **VERBORGENHEDEN**) van het Koninkrijk der hemelen te **KENNEN**, maar aan hen is het niet gegeven. ... **Daarom spreek Ik tot hen door GELIJKENISSEN**, omdat zij (in geestelijke zin) niet zien, ook al zien zij (in letterlijke zin), en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.” (Mattheüs 13:11-13)

Zij, die “buiten” staan, verstaan de door Jezus gesproken “gelijkenissen” dus niet. Maar, dit wil niet zeggen, dat alleen de discipelen het wisten en de anderen niet. Israël (als volk) verwachtte het Koninkrijk van God; ja, er was in die dagen zelfs een zeer sterke, Messiaanse verwachting en verlangen naar dit Koninkrijk. Maar tòch hebben velen de bijzondere tijd waarin zij leefden niet onderkend.

Door het onderwijs van Jezus Zelf leerden de discipelen zien dat mèt de komst van “Jezus-Mesias” het Koninkrijk (van God en van Christus) nabij gekomen was. Zij die Jezus verwierpen bleven

blind en zagen niet dat met Zijn 1<sup>ste</sup> Komst dat on-zienlijk Koninkrijk er was. Deze kennis van “het-gekomen-zijn” werd enkel en alleen door OPENBARING van God geschonken; en daarvoor was het dat Jezus de Vader dankte, zeggende:

- “...Ik dank U, Vader, Here van de hemel en van de aarde, dat U *déze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen (= aan waarachtige kinderen van de Vader, die nog door Hem onderwezen willen worden) hebt geopenbaard.*” (Mattheüs 11:25)

En wanneer wij dan Jezus horen zeggen: “Daarom spreek Ik tot hen door GELIJKENISSEN, omdat zij (in geestelijke zin) niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen (= de geestelijke zin of diepten van Zijn Woord niet verstaan)” (Mattheüs 13:13), is het niet moeilijk, om in het-niet-weten en in het-niet-verstaan een “oordeel” te zien! De discipelen hadden de kennis wèl... door OPENBARING (van God geschonken); en **de door Jezus gesproken “gelijkenissen” bevatten dan ook beide: zowel dat wat “verborgen” is als “openbaring”**. Om de “gelijkenissen” te verstaan hebben wij beide nodig: een (geestelijk) geopend oog en oor. In vervulling gaat dan, wat de psalmist heeft gezegd:

- “Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien.” (Psalm 78:2)

Door de door hen ontvangen (Gods)openbaring,

werden de discipelen “...*gelijk een heer des huizes, die uit zijn (geestelijke) schat nieuwe en oude dingen VOORTBRENGT*” (Mattheüs 13:52, sv). Het “*nieuwe*” is hier het “*uitzonderlijke*”, dat met de komst van Jezus Christus hier op aarde gekomen is. Wij hebben dus niet alleen de eerder gegeven profetie... het “*oude*”; maar óók de vervulling... het “*nieuwe*”. Halleluja!

6 Hoe wondervol en verstrekkend is de zaligspreking van Jezus, Die tot Zijn discipelen zei:

▪ ***“Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord.”*** (Mattheüs 13:16-17)

## De Nieuwtestamentische 'gelijkenissen van Jezus'

### A.

#### Uitsluitend in het Mattheüs-Evangelie:

1. Het onkruid tussen de tarwe  
(zie [Mattheüs 13:24-30](#))
2. De (verborgen) schat in de akker  
(zie [Mattheüs 13:44](#))
3. De parel van grote waarde  
(zie [Mattheüs 13:45-46](#))
4. Het visnet  
(zie [Mattheüs 13:47-48](#))
5. De onbarmhartige (dienst)knecht

- (zie [Mattheüs 18:23-34](#))
6. De arbeiders in de wijngaard  
(zie [Mattheüs 20:1-16](#))
  7. De twee zonen (en hun vader)  
(zie [Mattheüs 21:28-32](#))
  8. De koninklijke bruiloft (de zoon van de koning huwt) <sup>2</sup>  
(zie [Mattheüs 22:1-14](#))
  - 7 9. De 2 dienstknechten (een getrouwe en een slechte)  
(zie [Mattheüs 24:45-51](#))
  10. De 5 wijze en 5 dwaze **maagden** <sup>3</sup>  
(zie [Mattheüs 25:1-13, sv](#))
  11. Het laatste oordeel (scheiding van schapen en bokken)  
(zie [Mattheüs 25:31-46](#))

## **B.**

### **Uitsluitend in het Markus-Evangelie:**

1. Het (goede, vruchtdragende) zaad  
(zie [Markus 4:26-29](#))
2. Aansporing tot waakzaamheid  
(zie [Markus 13:33-37](#))

---

<sup>2</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>3</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

## C.

### Uitsluitend in het Lukas-Evangelie: <sup>4</sup>

8

1. De 2 schuldenaars (en de kwijtschelding van hun schuld)  
(zie [Lukas 7:36-50](#))
2. De barmhartige Samaritaan  
(zie [Lukas 10:25-37](#))
3. De middernachtelijke vriend  
(zie [Lukas 11:5-8](#))
4. De rijke dwaas  
(zie [Lukas 12:16-21](#))
5. De wakende dienstknechten  
(zie [Lukas 12:35-40](#))
6. De trouwe (= verstandige) en ontrouwe rentmeester  
(zie [Lukas 12:42-48](#))
7. De onvruchtbare vijgenboom  
(zie [Lukas 13:6-9](#))
8. De verontschuldigungen (bij het grote **avondmaal**) <sup>5</sup>  
(zie [Lukas 14:16-24, sv](#))
9. Bereken de kosten (bij torenbouw of oorlog)

---

<sup>4</sup> Voor uitleg over deze gelijkenissen uit het Bijbelboek Lukas, zie eventueel onze GRATIS 'vers voor vers' studie "[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>5</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft](#)" van E. van den Worm. (noot AK)



(zie [Lukas 14:28-33](#))

10. De verloren penning

(zie [Lukas 15:8-10](#))

11. De verloren zoon

(zie [Lukas 15:11-32](#))

12. De onrechtvaardige rentmeester

(zie [Lukas 16:1-13](#))

13. De rijke man en de arme Lazarus

(zie [Lukas 16:19-31](#))

14. Heer en knecht

(zie [Lukas 17:7-10](#))

15. De onrechtvaardige rechter

(zie [Lukas 18:1-8](#))

16. De Farizeeër en de tollenaar

(zie [Lukas 18:9-14](#))

## D.

### Zowel bij Mattheüs, als bij Lukas:

1. Het huis op de rots (of: op het zand)

(zie [Mattheüs 7:24-27](#) en [Lukas 6:47-49](#))

2. Het zuurdeeg/zuurdesem

(zie [Mattheüs 13:33](#) en [Lukas 13:20-21](#))

3. Het verloren schaap

(zie [Mattheüs 18:10-14](#) en [Lukas 15:3-7](#))

4. De dief in de nacht

(zie [Mattheüs 24:43-44](#) en [Lukas 12:39-40](#))

5. De talenten (of: de 10 ponden)

(zie [Mattheüs 25:14-30](#) en [Lukas 19:12-27](#))

## E.

### Zowel bij Mattheüs, als bij Markus en Lukas:

1. De kaars/het licht op de kandelaar  
(zie [Mattheüs 5:15-16](#), [Markus 4:21-22](#) & [Lukas 8:16-17](#))
2. De nieuwe lap op het oude kleed  
(zie [Mattheüs 9:16](#), [Markus 2:21](#) & [Lukas 5:36](#))
3. Nieuwe wijn in oude leren zakken  
(zie [Mattheüs 9:17](#), [Markus 2:22](#) & [Lukas 5:37-39](#))
4. De zaaier  
(zie [Mattheüs 13:18-23](#), [Markus 4:2-8](#) & [Lukas 8:4-8](#))
5. Het mosterdzaad  
(zie [Matth. 13:31-32](#), [Markus 4:30-32](#) & [Lukas 13:18-19](#))
6. De boze/slechte wijngaardeniers  
(zie [Matth. 21:33-43](#), [Markus 12:1-10](#) & [Lukas 20:9-16](#))
7. De uitspruitende vijgenboom  
(zie [Matth. 24:32-33](#), [Markus 13:28-30](#) & [Lukas 21:29-31](#))

Wij zullen in het volgende hoofdstuk trachten – naar het licht dat wij tot nu toe hebben mogen ontvangen ten aanzien van deze materie – enkele van de eerdergenoemde “gelijkenissen” nader te beschouwen om ze te mogen verstaan in verband met en in het licht van Jezus’ 2<sup>de</sup> Komst ofwel Zijn Wederkomst.

**CJH Theys**

Enigszins bewerkt door A. Klein

**Einde van deel 10 = hoofdstuk 13**