

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen



Deel 1:

Gods arbeid

- tot overwinning van de 7 Gemeenten; ¹
- tot vorming van de Bruid van het Lam. ²

NOOT van de schrijver:

Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.

In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende "CLOSE-UPS", hier en daar, te midden van een serie panoramische foto's.

Deze "PROFETISCHE ILLUSTRATIES" grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomstige, profetische ontwikkelingen. ³

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm
(1915 - 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

¹ Zie eventueel onze studie "[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

² Zie eventueel onze studie "[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

³ Zie eventueel onze studie "[Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen](#)" van CJH Theys. (noot AK)

Hoofdstuk 1

De verheerlijkte Christus openbaarde Zich aan Johannes



Waarom Christus Zich aan Johannes openbaarde

Openbaring 1:1-2, “**Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat** (SV: te tonen de dingen, die) **spoedig moet geschieden**, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.”⁴

Het is niet de openbaring van Johannes, maar de “Openbaring van JEZUS CHRISTUS”, Die deze Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven ter doorgave aan de GEHELE Gemeente/Kerk van Christus.

Deze **Openbaring** gaat voornamelijk over dingen die “spoedig geschieden moeten”, dus niet over voorbije zaken en gebeurtenissen. Het Boek Openbaring handelt voornamelijk over gebeurtenissen van de EINDTIJD. **Gebeurtenissen rond Christus’ Wederkomst in heerlijkheid worden ons hier geopenbaard.**⁵

Openbaring 1:3, “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de (SV: deze) profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want **de tijd is nabij.**”

Hoe dringt de Geest aan op het onderzoeken van deze Openbaring bij de gelovige, omdat “de tijd nabij is”.

Het spreekt vanzelf, dat dit onderzoeken moet geschieden in het openbarende licht van de Heilige Geest. Immers Hij (“de Geest der Waarheid”) “leidt ons in alle Waarheid”: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal **Hij u de weg wijzen in heel de waarheid**, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:13). De GEHELE Openbaring is, zoals hier te kennen wordt gegeven, één profetie. Er is een zaligheid (de zegen van God) verbonden aan het bestuderen van dit Bijbelboek.

⁴ Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid – vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze studie “[De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)



Openbaring 1:4-8 + 11, “Johannes aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst (SV: Overste) van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (SV: geslachten) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, **Die is en Die was en Die komt**, de Almachtige.” **Vers 11**: “Die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.”

Deze Openbaring is gegeven aan de “zeven Gemeenten” van Klein-Azië: “Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea”.

Zoals wij zullen zien vertegenwoordigen deze Gemeenten DE GEHELE GEMEENTE / KERK VAN 20 EEUWEN, tot aan de voleinding der tijden toe. Óók staan deze “zeven Gemeenten” typerend voor ALLE Gemeenten van Christus in de eindtijd.

De “zeven Geesten” zijn de 7 Geesten Gods:⁶ “Op Hem zal (1) de Geest des HEEREN rusten, (2) de Geest der wijsheid (3) en des verstands, (4) de Geest des raads (5) en der sterkte, (6) de Geest der kennis (7) en der vreze des HEEREN” (Jesaja 11:2, SV), de VOLHEID van de Geest des Heren.

Het Boek Openbaring is in het bijzonder het Boek van het getal 7:

- De 7 Geesten Gods:

Openbaring 1:4 “Johannes aan de 7 Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de **7 Geesten**, Die voor Zijn troon zijn.”

Openbaring 4:5 “En uit de troon kwamen (SV: En van de troon gingen uit) bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels (SV: lampen) te branden vóór de troon. Dit zijn de **7 Geesten van God**.”

Openbaring 5:6 “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de **7 Geesten van God**, die uitgezonden zijn over heel de aarde.”

- De 7 Gemeenten:

Openbaring 1:4 “Johannes aan de **7 Gemeenten** die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de 7 Geesten, Die voor Zijn troon zijn.”

Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de **7 Gemeenten**, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de **7 Gemeenten**.”

⁶ Zie eventueel onze studie “[De 7 Geesten van God en van het Lam van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

- De 7 Gouden Kandelaren:
Openbaring 1:13 “En te midden van de **7 kandelaren** zag ik iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel.”
Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de **7 gouden kandelaren** is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de **7 kandelaren** die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.”
- De 7 sterren:
Openbaring 1:16 “En Hij had **7 sterren** in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en Zijn gezicht (SV: aangezicht) was zoals de zon schijnt in haar kracht.”
Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de **7 sterren** die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de **7 sterren** zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.” (Vergelijk deze verzen met de “7 toevoerbuisjes aan de lampen” van Zacharia 4:2 ⁷).
- De 7 zegels (verwijzend naar de zegelordelen ⁸):
Openbaring 5:1 “En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met **7 zegels**.”
- De 7 bazuinen (verwijzend naar de bazuinoordelen ⁹):
Openbaring 8:2 “En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden **7 bazuinen** gegeven.”
- De 7 fiolen (verwijzend naar de fioolordelen ¹⁰):
Openbaring 15:1 “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: 7 engelen met de **7 laatste plagen**. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.”
Openbaring 16:1 “En ik hoorde EEN LUIDE STEM UIT DE TEMPEL (in de hemel – zie Openbaring 15:5) zeggen tegen de 7 engelen: Ga en giet de schalen (SV: de 7 fiolen) van de toorn van God uit over de aarde.”
- De 7 hoofden ¹¹ van het beest uit de zee:
Openbaring 13:1 “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat **7 koppen** (SV: 7 hoofden) en 10 horens had, en op zijn horens waren 10 diademen ¹² (SV: koninklijke hoeden), en op zijn koppen (SV: 7 hoofden) een godslasterlijke naam.”

Zeven (7) is het getal van PERFECTIE (volkomenheid), zowel in het hemels-Goddelijke, als in de dingen van de ongerechtigheid:

Markus 16:9 “En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij **7 demonen** uitgedreven had.”

Mattheüs 12:45 “Dan gaat hij weg en neemt **7 andere geesten** met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.”

Oók wijst het getal 7 naar de dingen van de EINDTIJD, naar de 7^{de} DAG van het Duizendjarige Rijk, ¹³ de 7^{de} duizend jaar van Gods bemoeienis met het Adamitische geslacht.

⁷ Zacharia 4:2 “Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten.”

⁸ Zie eventueel onze studie “[De zegels worden geopend...](#)” en “[De zegels worden geopend... \(vervolg\)](#)”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)

⁹ Zie eventueel onze studie “[De bazuinen gaan klinken](#)”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)

¹⁰ Zie eventueel onze studie “[De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten](#)”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)

¹¹ Een beest heeft meestal een “kop”, maar hier – in Openbaring 13:1 (en ook in vers 11) – zijn beide “beesten” een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een hoofd. Dus beide benamingen/vertalingen zijn hier, in principe, juist... (noot AK)

¹² Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus PRECIES verwoord wat satan doet!

In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:

Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:

1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.

Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedachte aan ‘koningschap’ op, maar **de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling** (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) **verloren gegaan**: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)

Genade wordt hierbij geschonken door:

1. God de VADER: *“Die is en Die was en Die komen zal”*,
2. God de Heilige Geest: *“de 7 Geesten Gods”*,¹⁴
3. God de Zoon:
 - *“de Getrouwe Getuige”*,
 - *“de Eerstgeborene uit de doden”*,
 - *“de Overste van de koningen der aarde”*;Een drievoudige titel van Jezus slaande op:
 1. Zijn aardse wandel,
 2. Zijn kruisofferande,
 3. Zijn eeuwige staat onder ons.

Wat Jezus, de Zoon, ons door GENADE doet:

- Hij HEEFT ons (in Zich) *“gewassen in Zijn Bloed”*;
- Hij HEEFT ons (in Zich) gemaakt *“tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader”* (VOLTOOIDE TIJD IN CHRISTUS!).

Jezus' wederkomst:

- Hij komt met de wolken in heerlijkheid en EEN IEDER zal Hem zien, óók die Hem doorstoken (verworpen, gekruisigd) hebben.

Zijn eeuwige viervoudige titels in de Vader:

1. *“de Alfa en Omega”*,
2. *“het Begin en het Einde”*,
3. *“Die was en Die is en Die komen zal”*,

Hij is het Beeld van de onzienlijke God, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte Beeld van Gods Zelfstandigheid:

Kolossenzen 1:15 *“Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.”*

Hebreeën 1:3 *“Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”*

4. *“de Almachtige”*.

Openbaring 1:7 (Tekst nogmaals vermeld, zie uitleg bij vers 4-8), *“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (SV: geslachten) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.”*

Deze Openbaring werd gegeven OMDAT “HIJ (Jezus Christus) SPOEDIG KOMT MET DE WOLKEN”. Het Boek Openbaring moet Zijn Gemeente op aarde voorbereiden voor die dag. Vreselijk zal die dag zijn voor de goddelozen (zie de uitleg en Bijbelverzen vermeld bij Openbaring 1:10). Voor de Zijnen zal die Dag echter een dag zijn van grote vreugde:

Kolossenzen 3:4 *“Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”*

Openbaring 1:9, *“Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding (SV: lijdzaamheid) van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.”*

Johannes was verbannen, naar het eiland Patmos, omwille van zijn getuigenis van het Woord Gods. Aan hem werd het voorrecht geschonken om deze Openbaring door te geven aan de gehele Gemeente/Kerk van Christus.

¹³ Zie eventueel onze studie [“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁴ Zie eventueel onze studie [“De 7 Geesten van God en van het Lam van God”](#) van E. van den Worm. (noot AK)



Openbaring 1:10, “Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin.”

De geest van Johannes werd gebracht in het tijdsbestel, genaamd “**De Dag des Heeren**”, ¹⁵ dat is in de **EINDTIJD**:

- Jesaja 2:12 “Want **de dag van de HEERE** van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden.”
- Jesaja 13:6-10 “Weeklaag, want **de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de Almachtige komt hij**. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. Zie, **de dag van de HEERE komt, meedogenloos**, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.”
- Jeremia 46:10 “Deze dag is van de Heere, de HEERE van de legermachten, **een dag van wraak om Zich te wreken op Zijn tegenstanders**. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed. Want het is een slachting voor de Heere, de HEERE van de legermachten, in het land in het noorden, aan de rivier de Eufraat.”
- Ezechiël 13:5 “U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israël wierp u geen muur op om op **de dag van de HEERE** staande te blijven in de strijd.”
- Joël 1:15 “Ach, die dag! Ja, **de dag van de HEERE is nabij**, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige.”
- Joël 2:1+11+31 “Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want **de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!**” **Vers 11** “En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers **de dag van de HEERE** en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?” **Vers 31** “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor **die dag van de HEERE** komt, die grote en ontzagwekkende.”
- Joël 3:14-15 “Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want **de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede**. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.”
- Amos 5:18-20 “**Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE!** Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht! Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw, en een beer tegenkomt, of die, als hij thuiskomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. **Zal de dag van de HEERE niet duisternis zijn, en geen licht; donkerte – zonder lichtglans erover?**”
- Obadja 1:15 “Want **de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken**; zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren!”
- Zefanja 1:7 “Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want **nabij is de dag van de HEERE**, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd.”
- **Maleachi 4:1-6** “Want zie, **die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden**. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal geneezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als

¹⁵ Zie eventueel onze studie “[De dag van JaHWeH \(De dag des Heren\)](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat **de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag**. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.”

Dit is de Dag van Gods OORDELEN, maar ook de Dag van de openbaring van Gods HEERLIJKE VERBORGENHEID (Zijn volkomen genade voor de Zijnen).

Openbaring 1:11 (Tekst nogmaals vermeld, zie uitleg bij vers 4-8+11), “Die (luide stem, als van een bazuin – zie vers 10) zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.”

Johannes hoorde eerst de Stem van de verheerlijkte Jezus, Die hem opdroeg deze Openbaring door te geven aan de 7 Gemeenten.



Verg. De Wijnstok en Zijn Ranken (Joh. 15:5)

Tekening, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Openbaring 1:12, “En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars.”

De 7 Gouden Kandelaars staan typerend voor de 7 Gemeenten: “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaars is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en **de 7 kandelaars die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten**” (Openbaring 1:20). (Vergelijk dit vers met Zacharia 4).

De kandelaar typeert Gods GETUIGENDE Gemeente, betuigend:

- de Liefde Gods,
- het Nieuwe Leven in Christus,¹⁶
- het Woord Gods.

¹⁶ Zie eventueel onze studie “[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)



Openbaring 1:13-16, “En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel. En Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en Zijn gezicht (SV: aangezicht) was zoals de zon schijnt in haar kracht.”

In het midden van “de 7 kandelaren” was **de verheerlijkte Christus** in Zijn Hogepriesterlijke heerlijkheid: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:20)

De uitbeelding van de verheerlijkte Christus:

- “Een (wit = rein) gewaad tot op de voeten, met een gouden gordel”. Hemels kleding van priesterlijke, koninklijke waardigheid: “Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel” (Jesaja 11:5).
Oók zal Hij de Zijnen kleden met het reine kleding der gerechtigheid: “En het is haar gegeven zich met smetteloos (= rein) en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen” (Openbaring 19:8). “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, **opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.**” (Johannes 17:22)
- “Wit haar”, zoals de Vader: “Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen (beeld van God de Vader) Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol” (Daniël 7:9a). “En Zijn hoofd (die van de Zoon des mensen – zie Openbaring 1:13) en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw...” (Openbaring 1:14a); in de gerechtigheid van de Vader.
- “Ogen als een vuurvlam”; het alziend oog van het OORDEEL Gods, dat ALLES doorziet: “Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper” (Openbaring 2:18b).
“...een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.” (Daniël 10:5-6)
- “Voeten als blinkend koper”. **Koper is het metaal dat OORDEEL uitbeeldt.** Denk aan de KOPEREN slang – “En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef” (Numeri 21:8-9) – het oordeel over de zonde, dat Christus in onze plaats wilde dragen.
- “Stem, als een geluid van vele wateren”, ook van VELE kinderen Gods, die Zijn Woord verkondigen: Jeremia 10:13a “Als Hij Zijn stem laat klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel.”
Ezechiël 43:2b “en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid.”
Ezechiël 1:24a “Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger.”
Openbaring 19:6 “En ik hoorde zoets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.”

- “7 sterren in Zijn rechterhand” “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.” (Openbaring 1:20)
 - De sterren zijn de engelen of voorgangers van de 7 Gemeenten.
 - In algemene zin betekent “engel”: dienstknecht/dienstmaagd van God. De hemelse engelen zijn “God dienende geesten”: “En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam.” (Hebreeën 1:7).
- Uit Zijn mond: een tweesnijdend scherp Zwaard; het Woord Gods, het Zwaard van de Heilige Geest: Efeziërs 6:17 “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.” Hebreeën 4:12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” Openbaring 19:15 “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de ALMACHTIGE God.”
 - Eensdeels tot OORDEEL van de onwilligen en goddelozen;
 - Anderdeels tot GENADE voor de welwillenden;
- Zijn aangezicht, een zon van kracht: Psalm 84:12 “Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.” Mattheüs 17:2 “En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.”
 - Ook de Zijnen zullen zijn als de zon: Daniël 12:3 “De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.” Maleachi 4:2 “Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.” Mattheüs 13:43 “Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.” Openbaring 12:1 “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”



Openbaring 1:17, “En toen ik Hem zag, viel ik **als dood** aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en (Hij) zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste.”

Johannes viel “als dood” neer. Vergelijk dit met soortgelijke ervaringen van:

- Jesaja: “Toen zei ik: **Wee mij, want ik verga!** Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. Maar één van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.” (Jesaja 6:5-7)
- Ezechiël: “Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde (SV: **viel ik op mijn aangezicht**), en ik hoorde de stem van iemand Die sprak.” (Ezechiël 1:28)

- Daniël:
 “Toen hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het geluid van Zijn woorden hoorde, **viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn gezicht op de grond**. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde.” (Daniël 10:9-10)
 “Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, **hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde**. Maar zie, iemand, Die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen Hem Die tegenover mij stond: Mijn Heere, vanwege het visioen hebben mij weëën overvallen, zodat ik geen kracht meer overheb. Hoe kan de dienaar van deze mijn Heere dan spreken met U, mijn Heere? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en Hij versterkte mij. Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt.” (Daniël 10:15-19)
- Paulus:
 “En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij **op de grond gevallen** was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” “En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En **gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet**. (Handelingen 9:3-4 + 7-9)

Openbaring 1:18, “En (Ik, Jezus, ben) de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: de sleutels van de hel) en van de dood zelf.” Hij, Jezus, heeft de SLEUTELS van de hel en de dood. Hij is Overwinnaar over satan en zonde en Hij kan (en wil ons, via bekering tot Hem, maar wat graag) **redden** van hel en dood! Sleutels spreken van MACHT en VERMOGEN om te openen en te sluiten.

Openbaring 1:19, “Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.” Voor ALLES wat Johannes te zien kreeg en te zien zou krijgen, gold:

- het HEDEN (“wat IS”) en
- de TOEKOMST (“wat HIERNA zal geschieden”).

NIETS ervan gold het VERLEDEN !

Openbaring 1:20, “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaars is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven Gemeenten, en de zeven kandelaars die u hebt gezien, zijn de zeven Gemeenten.” Zie voor dit 20^{ste} vers de uitleg gegeven bij Openbaring 1:12 + 13-16).

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm ¹⁷
 (1915 - 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Einde hoofdstuk 1 van Openbaring – wordt vervolgd

PS:
Wij hebben in de loop der jaren reeds 2 studies over het Boek Openbaring uitgewerkt:

1. [Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”](#). Dit is een rechtstreekse link naar alle 22 aparte hoofdstukken van Openbaring – met hun titels en ‘vers voor vers’ UITLEG – van **Bijbelleraar CJH Theys**.
2. [“Dingen die \(met\) haast geschieden moeten”](#). Een systematische verklaring (= in de te verwachten volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van **Bijbelleraar H. Siliakus**.

¹⁷ [KLIK HIER](#) als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het [“In memoriam”](#). (noot AK)