

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen



Deel 1:

Gods arbeid

- tot overwinning van de 7 Gemeenten; ¹
- tot vorming van de Bruid van het Lam. ²

NOOT van de schrijver:

Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.

In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende "CLOSE-UPS", hier en daar, te midden van een serie panoramische foto's.

Deze "PROFETISCHE ILLUSTRATIES" grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomstige, profetische ontwikkelingen. ³

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm
(1915 - 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

¹ Zie eventueel onze studie "[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

² Zie eventueel onze studie "[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

³ Zie eventueel onze studie "[Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen](#)" van CJH Theys. (noot AK)

Nogmaals: Gods overwinning ⁴

De vervulling van Gods VERBORGENHEID

God heeft een Koninkrijk van HERSCHAPEN MENSEN in de zin; mensen, in wie en met wie Hij wonen, leven en werken wil in AL DE EEUWIGHEID HIERNA! Het zijn dingen die Hij reeds van zins was vóór Hij de mens schiep, vóór Hij de wereld grondvestte:

- “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij HEILIG en SMETTELOOS voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de **verlossing, door Zijn bloed** ⁵, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis (SV: de verborgenheid) van Zijn wil bekendmaakte, om in de (tijds)bedeling van **de volheid van de tijden** alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest ⁶ van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeze 1:3-12) ⁷
- “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij (in geestelijke zin) dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want **wij zijn Zijn maaksel**, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:4-10)
- “opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten **de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden**,” (Efeze 3:10)
- “en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met **de NIEUWE mens** ⁸, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware RECHTVAARDIGHEID en HEILIGHEID.” (Efeze 4:23-24)
- “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou HEILIGEN, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, **een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks**, maar dat zij HEILIG en SMETTELOOS zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn beente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. **Dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.**” (Efeze 5:25-32)

⁴ Zie eventueel ook nog [Openbaring hoofdstuk 7](#), met de titel “Gods overwinning”. (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze studie “[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

⁷ Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid – vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)

⁸ Zie eventueel onze studie “[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Dit volk zou HEILIG en VOLMAAKT zijn IN Zijn LIEFDE-NATUUR en “KINDEREN Gods” genaamd worden. Ja, ze zouden samen, levende in de HEERLIJKHEID Gods, de BRUID VAN HET GODDELIJK Lam vormen, er in die EEUWIGE VERBINTENIS zijn “*tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade*”. Ze zouden met en door het Lam van God **als hun Koning en Hoofd** en in de kracht van de Heilige Geest in alle eeuwigheid “*de veelvuldige wijsheid van God*” aan Gods schepping openbaren en mededelen.

Dit nu is de VERBORGENHEID / het GEHEIMENIS van God die/dat Hij tevoren reeds door Zijn profeten had aangekondigd, maar die/dat NU, juist in DE LAATSTE DAGEN OP AARDE en in al de eeuwigheid hierna (eerst in het 1000-jarige Rijk ⁹ en daarna in de NIEUWE HEMEL en op de NIEUWE AARDE) zal worden geopenbaard, vervuld:

- “*Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament (SV: een pilaar en vastigheid) van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht (SV: de verborgenheid der godzaligheid is groot): **God is geopenbaard in het vlees** ¹⁰, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is gelooft in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.*” (1 Timotheus 3:14-16)
- “*Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. ¹¹ Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.*” (Titus 3:4-7)
- “*Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt (SV: in de kracht Gods bewaard) door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoeken, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.*” (1 Petrus 1:3-12)
- “*Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.*” (Jesaja 60:1-3)

God zal Zich zo in de laatste dagen, óók op aarde, ten volle openbaren DOOR MENSEN HEEN. Dit door mensen heen stralende Goddelijk Licht vormt een fenomeen dat in de natuur als het ware wordt voorzegd door de BLINKENDE MORGENSTER, die de STALENDE NIEUWE MORGEN inluit:

- “*Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.*” (Openbaring 22:16)

⁹ Zie eventueel onze studie “[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁰ In Deuteronomium 6:4 staat: “*Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)*”.

Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:**

1. de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

¹¹ Zie noot 6.

- (Lees Openbaring 21:1-27, dat gaat over **de nieuwe hemel en nieuwe aarde**)
- “En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken (SV: waren tot genezing der heidenen). En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. **En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.**” (Openbaring 22:1-5)

Deze teksten geven de NIEUWE MORGEN in Gods eeuwigheid weer.



Openbaring 10 vers 1, “En ik (= Johannes) zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn (aan)gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen (SV: pilaren) van vuur.”

Deze “sterke Engel” is – als wij Zijn verschijning vergelijken met Openbaring 1:12-16, Ezechiël 1:22-28 en Mattheüs 17:2 – **niemand anders dan de verheerlijkte Zoon van God, onze Here Jezus Christus:**

- “En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaars. En te midden van de 7 kandelaars zag ik iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En Hij had 7 sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.” (Openb. 1:12-16)
- “En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen. Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen van voren bedekten, en ieder had er twee die hun lichamen van achteren bedekten. Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. **Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE.** Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van iemand Die sprak.” (Ezech. 1:22-28)
- “En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; **Zijn gezicht straalde als de zon** en Zijn kleren werden wit als het licht.” (Matth. 17:2)



Openbaring 10 vers 2, “En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtersoet op de zee en Zijn linker op de aarde.”

Het “geopende Boekje” is het Boek Openbaring, dat nu van zijn 7 zegels ontdaan is. Dat Hij Zijn voeten zet “op zee en op aarde” wil zeggen, dat Hij Zich nu richt tot de GEHELE AARDE.



Openbaring 10 vers 3, “En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen ¹² hun stemmen horen.”

De “Leeuw van Juda” heeft gebruld (!):

- “...Zie, **de Leeuw Die uit de stam van Juda is**, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken.” (Openbaring 5:5)

Een leeuw brult, als hij reeds zeker is van zijn prooi. Brullend stort hij er zich dan op.

Zo is het ook gesteld met onze Here Jezus Christus, Die nu Zijn beoogde doel – DE VORMING VAN ZIJN BRUIDSGEMEENTE over de gehele aarde (zie Openbaring 12:1 ¹³) en in die Gemeente: de vorming van Zijn 144.000 (de “mannelijke zoon” van Openbaring 12:5, 7:1-8 en 14:1-5 ¹⁴) – als BEREIKT weet, nadat de zegelordelen hun reinigende, louterende werkingen op de mensheid, en op Zijn Gemeente/Kerk in het bijzonder, hebben gehad.

¹² Zie eventueel onze studie “[De 7 donderslagen van Openbaring 10:3](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

¹³ Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”

¹⁴ Openbaring 12:5 (SV), “En zij baarde **een mannelijke zoon**, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”

Openbaring 7:1-8 “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”

Openbaring 14:1-5, “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelaars die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want **zij zijn smetteloos voor de troon van God**.”

De “7 donderslagen” reflecteren/vertalen als het ware die overwinningsbrul van Juda’s Leeuw voor Zijn Gemeente/Kerk. Zij heten “DONDERSLAGEN”, omdat zij Gods (oordelende) stem weergeven aan de 7 Gemeenten:

- “De stem van de HEERE klinkt over de wateren, **de God der ere dondert**; de HEERE is op de grote wateren.” (Psalm 29:3)
- “En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels (SV: lampen) te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.”¹⁵ (Openbaring 4:5)

Zij vormen Gods proclamerende trompet, om aan te geven dat de tijd van vervulling van Gods verborgenheid zéér nabij, ja NU, is.

Het waren “ZEVEN donderslagen”, die hun stemmen verhieven. Zeven is het getal van PERFECTIE, hier van GODDELIJKE PERFECTIE. Deze vormen de “7000 profeten Gods” van het laatste uur die hun knie voor de Baäl van de eindtijd NIET gebogen hebben (zie 1 Koningen 19:18¹⁶), maar die trouw de wacht voor Gods aangezicht hebben waargenomen, en die in de RAAD Gods zijn BLIJVEN staan:

- “Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden.” (Jeremia 23:21-22).

Mijns inziens zijn het deze “donderslagen” wier opwekkende, profetische stemmen die “middernachtelijke roep” vormen, waarvan wij kunnen lezen in Mattheüs 25:6 (SV): “Zie, de Bruidgom komt, gaat uit Hem tegemoet!”, waardoor de gehele Bruidsgemeente opstaat en zich WAARLIJK toebereidt voor de spoedig te houden BRUILOFT van het Lam¹⁷:

- “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam (Gods) is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: **Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL¹⁸ van de bruiloft van het Lam.** En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:6-9)
- “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden¹⁹, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidgom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen.²⁰ Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidgom vertoefde, werden zij allen sluiimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidgom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidgom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13, SV)
- “Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL²¹) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. ... En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de

¹⁵ Zie eventueel onze studie “[De 7 Geesten van God en van het Lam van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁶ 1 Koningen 19:18, “Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.”

¹⁷ Zie noot 2.

¹⁸ Zie eventueel onze studie “[Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁹ Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord “MAAGDEN” uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)

²⁰ Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

²¹ De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The marriage supper of the Lamb”, wat ook “het avondmaal van de bruiloft van het Lam” betekent. Zie ook nog noot 18. (noot AK)

armen en verminkten en kreupelen en blinden (← in geestelijk zin) hier binnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat NIEMAND van die mannen die (eerder, en nog wel tot het AVONDMAAL ²² van de bruiloft van het Lam) genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.” (Lukas 14:15-24)

Openbaring 10 vers 4, “En toen de 7 donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik (= Johannes) op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op.”

Voor de tijd van Johannes moesten die stemmen van die “7 donderslagen” VERZEGELD worden; die zijn namelijk bestemd voor de EINDTIJD (vergelijk Daniël 8:26 ²³). Dan zal de Heilige Geest dit gebeuren realiseren en de Gemeente/Kerk van Christus zodanig vitaliseren (= het [opnieuw] actief of levendig maken van iets) dat waarachtige Bruidsvorming dan OVER DE GEHELE WERELD zal kunnen geschieden in de kracht van de Heilige Geest ²⁴, Die als nimmer tevoren over Zijn Gemeente zal worden uitgestort (tijdens de zgn. “Spade Regen” Opwekking ²⁵). De “Bruid van Christus” zal in die laatste dagen dan “tot voortreffelijkheid” zijn:

- “Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn (letterlijk: tot sieraad en tot heerlijkheid), en de vrucht van de aarde tot glorie en luister (SV: tot voortreffelijkheid en tot versiering) voor hen in Israël die ontkomen zijn.” (Jesaja 4:2)



Openbaring 10 vers 5-7, “En de Engel Die ik (= Johannes) op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn (rechter)hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, **dat er (dan) geen tijd meer zou** (SV: zal) **zijn**. Maar in de dagen van de stem van de 7^{de} engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”

Hier zwoer de Zoon van God, bij de waarachtigheid van Zijn Vader, “dat er geen tijd meer zal zijn”, dat het EINDE dan (= nu) MET RASSE SCHREDEN NADERT. En met het luiden van de laatste, de 7^{de} bazuin zal ALLES – wat God heeft willen scheppen in de NIEUWE TWEDE MENS (alles, wat onder de noemer “de VERBORGENHEID Gods” kan worden gevat) – dan geschapen en vervuld zijn, te weten:

- **De BRUIDSVORMING:**
Openbaring 19:7, “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want **de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt**.”
- **De SPADE REGEN TIJD:** ²⁶
Joël 2:23-27, “En u, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God, christenen en Messias-belijvende Joden), verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want **Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid** (= de Here

²² Zie noot 18.

²³ Daniël 8:26, “Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, **houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal**.”

²⁴ Zie eventueel onze studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot AK)

²⁵ Zie eventueel onze studie “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: “**De Spade Regen-opwekking**” van H. Siliakus. (noot AK)

²⁶ Zie noot 25.

Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest)). *Die zal (geestelijke) regen op u doen neerdalen, vroege regen en late (SV: spade) regen* (beeld van de Heilige Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk leven ten tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), *in de eerste maand* (SV: zoals voorheen = zoals IN HET BEGIN, in de tijd van de eerste Gemeente). *De dorsvloeren zullen vol koren (= geestelijke spijze) zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie* (beeld van de Heilige Geest). *Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwerm sprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze), en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!”*²⁷

- De (onzichtbare²⁸) WEDERKOMST van de HEMEL-BRUIDEGOM:
Mattheüs 25:10, “Toen zij (= de DWAZE MAAGDEN²⁹) weggingen om olie (beeld van [de vervulling met] de Heilige Geest) te kopen, kwam de bruidegom; en **zij die gereed waren**, gingen met hem naar binnen naar (SV: gingen met hem in tot) **de bruiloft**, en de deur werd gesloten.”
- De BRUILOFT van HET LAM:
Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zo iets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want **de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt**. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: **Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL³⁰ van de bruiloft van het Lam**. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
- De GROTE OPWEKKING gedurende deze Spade Regen tijd:
Joël 2:28-29, “Daarna (na het geestelijk herstel van de Gemeente) zal het geschieden dat Ik **Mijn Geest zal UITSTORTEN** op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen **Mijn Geest UITSTORTEN**.”³¹
- De VORMING van de 144.000:
Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, **TOTDAT wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben**. “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: **144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten**. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
Openbaring 12:2, “En zij (de VROUW³², zie vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensood en in haar pijn om te baren.”
Openbaring 12:5a (SV), “En zij (de VROUW) baarde een mannelijke zoon³³ (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede...”³⁴

²⁷ Voor meer uitleg over deze verzen, zie onze studie “[Crisis van de eindtijd \(Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek – en de profeet – Joël\)](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

²⁸ Zie eventueel onze studie “[De wederkomst van Christus nader bekeken](#)” van A. Klein. (noot AK)

²⁹ Zie noot 20.

³⁰ Zie noot 18.

³¹ Zie noot 27.

³² Zie eventueel ons artikel “[Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?](#)” van A. Klein. (noot AK)

³³ Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en **Zijn Vrouw** (voorheen genaamd de Bruid) **is dan** (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) **reeds zwanger geworden** (zie Openbaring 12:2) **van de geestelijke zonen, de 144.000** (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) **vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom**.

- De WEGRUKKING van de 144.000:
...en haar kind werd weggerukt **tot God en Zijn troon.**” (Openbaring 12:5b, SV);³⁵
- De WEGVOERING naar de WOESTIJN van de BRUIDSGEMEENTE:
Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen” (= 42 maanden of 3,5 jaar) ... “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist als werelddictator tijdens de grote verdrukking).”
- De ARBEID van GODS 2 GETUIGEN in Palestina (= de oudere staatsnaam van Israël – AK):
Openbaring 11:3-12, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleiding gekleed, 1260 dagen lang (= 42 maanden of 3,5 jaar) profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de valse profeet – zie Openbaring 13:11), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.”
- De OPSTANDING van de RECHTVAARDIGEN:
Openbaring 20:4-6, “...En ik zag de zielen van hen die **onthoofd** waren **om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest** (= de antichrist) **en zijn beeld niet hadden aanbeden**, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. **Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding.** Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar lang.”³⁶
Lukas 14:14, “En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”
Johannes 5:29, “en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot **de opstanding ten leven**, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot **de opstanding ter verdoemenis.**”

In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar **opeens**, net als bij een natuurlijke geboorte, **wordt deze zoon OPENBAAR** (d.i. **het openbaar worden van de zonen Gods** – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) **in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon.** Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)

Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen/maagden zwanger zullen (moeten) worden door de overschaduw van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan ook echt 144.000 zonen/heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.
Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat van de klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers maagden zijn), en die dan denken zo Gods plan te volbrengen.
Maar... **dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !!** (noot AK)

³⁴ Zie eventueel onze studie “[Dingen die \(met\) haast geschieden moeten \(deel 5\)](#)” – met de titel “[De geboorte van de mannelijke zoon](#)” (beeld van de 144.000)” van H. Silakus. (noot AK)

³⁵ Zie eventueel onze studie “[Dingen die \(met\) haast geschieden moeten \(deel 7\)](#)” – met de titel “[De wegrukking van de mannelijke zoon](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

³⁶ Zie noot 9.

- De VERANDERING IN EEN PUNT DES TIJDS van hen die in de woestijn (door God bewaard) zijn:
1 Korinthe 15:51-54, “Zie, ik vertel u een geheimenis (SV: een verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.”
1 Thessalonicenzen 4:15-17, “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij, die levend zullen overblijven (op deze aarde, door Gods bewaring, in de ‘woestijn’) tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”
- De (zichtbare ³⁷) WEDERKOMST van JEZUS ALS KONING met Zijn 144.000, waarbij de Bruidsgemeente, evenals de opgestane rechtvaardigen, Hem en de 144.000 tegemoet gaan in de lucht (een tijdelijke ‘opname’), om daarna **samen naar de aarde terug te keren** tot het vormen van het 1000-jarige Vrederijk: ³⁸
Openbaring 19:11-21, “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers (de 144.000 – zie Judas 1:14) in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: **Koning der koningen en Heere der heren**. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En **de overigen werden gedood** met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
Judas 1:14, “Ook over hen (de 144.000) heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: **Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.**”

Openbaring 10 vers 8-10, “En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.”



³⁷ Zie noot 28.

³⁸ Zie noot 9.

Het “*Boekje*” – volgens ons het Boek Openbaring – met de gehele Bijbel samen Gods wil voor de eindtijd vormend, moet door Zijn dienstknechten GEGETEN worden.

Alles wat gegeten wordt, wordt opgenomen in het lichaam van de mens en sterkt en vormt hem zo. Dit is ook waar in geestelijke zin. Als wij Gods WOORD en BELOFTEN in GELOOF eten, worden ze in ons een GODDELIJKE KRACHT (zie Romeinen 1:16 ³⁹), “om voorspoedig te zijn in datgene waartoe het gezonden is”: “zo zal **Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.**” (Jesaja 55:11).

Bij het ontvangen van Gods Woord en wil zijn Zijn woorden “zoet” (aangenaam), maar in de buik, bij de ervaring ervan in hun kruiswerkingen, zijn ze “bitter”.

Hier wordt de Bruidsvorming en de vorming van de 144.000 (Openbaring 12:2 ⁴⁰ spreekt van “*barensnood*” en “*pijn om te baren*”) getypeerd; de voorbereiding tot het huwelijk met het Woord van God, het Goddelijk Lam.

Openbaring 10 vers 11, “En Hij zei tegen mij: **U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.**”

NA de Bruiloft van het Lam Gods komt de GROTE OPWEKKING, die de einden der aarde zal bereiken:

- “Laten uw lendenen (in geestelijke zin) omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven ⁴¹ die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.” (Lukas 12:35-37)
- “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis ⁴² voor alle volken; **en dan zal HET EINDE komen.**” (Mattheüs 24:14)
- “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal **UITSTORTEN** ⁴³ op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen **Mijn Geest UITSTORTEN.**” (Joël 2:28-29)

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm ⁴⁴
(1915 - 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Einde hoofdstuk 10 van Openbaring – wordt vervolgd

PS:

Wij hebben in de loop der jaren reeds 2 studies over het Boek Openbaring uitgewerkt:

1. Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”. Dit is een rechtstreekse link naar alle 22 aparte hoofdstukken van Openbaring – met hun titels en ‘vers voor vers’ UITLEG – van **Bijbelleraar CJH Theys**.
2. “Dingen die (met) haast geschieden moeten”. Een systematische verklaring (= in de te verwachten volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van **Bijbelleraar H. Siliakus**.

³⁹ Romeinen 1:16, “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is **een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.**”

⁴⁰ Openbaring 12:2, “En zij (de VROUW, zie vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit **in barensnood en in haar pijn om te baren.**”

⁴¹ Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het toch ook een goede vertaling, omdat Hij waarlijk onze “**Heer en Meester**” is, want... “**Hij heeft ons gekocht en betaald**” met Zijn eigen Bloed! (noot AK)

⁴² Zie eventueel onze studie ‘Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn”’ van E. van den Worm. (noot AK)

⁴³ Zie noot 25.

⁴⁴ [KLIK HIER](#) als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)