

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# De Vinger Gods



“De Vinger Gods” is de **Geest van God werkzaam in kracht**. De vingers zijn de leden van het lichaam die hoofdzakelijk gebruikt worden voor het aanraken van voorwerpen. “De Vinger Gods” is de **Heilige Geest in Zijn aanraking van persoon of dingen** en in de openbaring van Zijn kracht in en door dezelve. **Het is de Heilige Geest in manifestatie**. “De Vinger Gods” zien wij werkzaam bij:

2

## 1. De Schepping

“Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw Vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt.” (Psalm 8:4) <sup>1</sup>

**De Heilige Geest** had een actief aandeel in de schepping van alle dingen. Zo blijkt ook uit Genesis 1 vers 2: “...en **de Geest van God** zweefde boven het water.”

## 2. De Wetgeving

“En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de Vinger van God.” (Exodus 31:18)  
Hetzelfde staat vermeld in Deuteronomium 9 vers 10a:

“En de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven door de Vinger van God; daarop stonden

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

*alle woorden die de HEERE met u gesproken had op de berg..."*

**God schreef – door de kracht van Zijn Heilige Geest – de Tien Geboden op de stenen tafelen.**

Het doel van de Wet was de buitengewone zondigheid van het menselijk hart aan te tonen: *"De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest."* (Romeinen 5:20)

In deze (tijds)Bedeling van Genade, waarin wij nu (nog) leven, wordt het Woord van God niet op stenen tafelen, maar "op tafelen van vlees, in het hart" ingeschreven, opnieuw door de Geest van God:

- *"Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten."* (2 Korinthe 3:3)
- *"Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar*

de Geest.” (Romeinen 8:2-4)

### 3. De overtuiging van zonden

4 *“En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de Vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: *Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen*. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.”* (Johannes 8:6-8)

Toen de Schriftgeleerden en Farizeeën de vrouw, in overspel gegrepen, tot Jezus brachten, zeiden zij: *“In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?”* (Johannes 8:5). Daarop bukte onze Heer terneer en schreef met Zijn Vinger in de aarde. Zij bleven echter op Hem aandringen en daarom richtte Hij Zichzelf op en zei tot hen: *“Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen”* en opnieuw bukte Hij neder en schreef in de aarde. Het gevolg was, dat zij allen overtuigd werden van hun zonden, maar alleen de vrouw vond vergeving en bevrijding.

### 4. De uitdrijving van demonen

*“Maar als Ik door de Vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.”* (Lukas 11:20)

Jezus verklaarde dat Zijn bediening van bevrijding van zieken, van terneergeslagen en door demonen

bezeten (gebonden) mensen tot stand gebracht werd door “de Vinger Gods”. Hiermee bedoelde Hij dat Hij dit deed **door de Geest van God**, want in de weergave van Mattheüs zei Hij: *“Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.”* (Mattheüs 12:28)

5 Zie ook Handelingen 10 vers 38: *“Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.”*

Vandaag de dag verlangt de Heer Zijn bediening van bevrijding te volbrengen door Zijn Gemeente: *“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door*

de tekenen die erop volgden. Amen.” (Markus 16:15-20)

6 “De Vinger Gods” wordt in deze laatste dagen – in (en door) Zijn gelovende Gemeente/Kerk – geopenbaard door de kracht van de Heilige Geest. Let op het verschil tussen “de Vinger Gods” – zoals die geopenbaard werd door de Here Jezus in redding en genezing – en de vinger van de Farizeeër die niet in het minst behulpzaam was, maar zwaar en drukkend en ook krachteloos. Vergelijk hiervoor Lukas 11 vers 46 en Mattheüs 23 vers 4:

“Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan.” ... “Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren.”

## 5. De bediening van het bloed

- “Vervolgens moet u een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en dat met uw vinger op de hoorns van het altaar strijken...” (Exodus 29:12a)
- “...Mozes nam toen het bloed en streek dat met zijn vinger rondom aan de hoorns van het altaar, en reinigde zo het altaar van zonde...” (Leviticus 8:15a)
- “Vervolgens brachten de zonen van Aäron het bloed bij hem, en hij doopte zijn vinger in dat bloed en streek het op de hoorns van het altaar...”

(Leviticus 9:9a)

- “Dan moet de priester zijn vinger in het bloed dopen en een deel van het bloed moet hij zeven keer sprenkelen voor het aangezicht van de HEERE...” (Leviticus 4:6a)
- “En de priester moet zijn vinger in een deel van het bloed dopen en dat zeven keer sprenkelen voor het aangezicht van de HEERE...” (Leviticus 4:17a)
- “Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van het bloed van het zondoffer nemen en het op de hoorns van het brandofferaltaar strijken...” (Leviticus 4:25a)
- “Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van haar bloed nemen en het op de hoorns strijken van het brandofferaltaar...” (Leviticus 4:30a)
- “Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van het bloed van het zondoffer nemen en het op de hoorns van het brandofferaltaar strijken...” (Leviticus 4:34a)
- “Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen.” (Leviticus 16:14)
- “Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de HEERE is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van

*het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten.”* Leviticus 16:18-19

- *“En de priester Eleazar moet met zijn vinger een deel van haar bloed nemen, en hij moet een deel van haar bloed zeven keer in de richting van de voorkant van de tent van ontmoeting sprenkelen.”* (Numeri 19:4)

De priester nam het bloed van het geslachte offerdier en met zijn vinger sprenge hij het zevenmaal voor het Aangezicht des Heren. Hij bracht het bloed eveneens met zijn vinger aan op de hoorns van het Wierookaltaar.

De Here Jezus, onze Hogepriester, is Zelf de hemel binnengegaan en door de kracht van de eeuwige Geest, “*de Vinger Gods*”, heeft Hij Zijn Bloed daar gesprengd, zodat wij nu de toegang hebben tot de troon van God:

- *“Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het*



heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, **hoeveel te meer zal het bloed van Christus**, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, **uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!**" (Hebreeën 9:11-14)

9

Christus bracht een volkomen verlossing tot stand door Zijn Bloed <sup>2</sup>, door de kracht van de Heilige Geest. Op het volmaakte van deze verlossing wijst het feit, dat in de schaduwdienst de priester het bloed **zevenmaal** <sup>3</sup> moest sprengen voor de Heer.

## 6. De bediening van de olie

*"De priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen, en de priester moet dat strijken op de rechteroorlel van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. De priester moet ook een deel van de log olie nemen en het in de*

---

<sup>2</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>3</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[De symboliek der Bijbelse getallen](#)", blz. 14, van CJH Theys. In het kort de UITLEG van het Bijbelse getal 7: Goddelijke volkomenheid en heiligheid; ook het getal van de sabbat, van rust, van de Dag des Heren, het 1000-jarig Rijk. (noot AK)

*linkerhand van de priester gieten. Dan moet de priester zijn rechtervinger dopen in een deel van de olie die in zijn linkerhand is, en een deel van die olie met zijn vinger zeven keer sprenkelen voor het aangezicht van de HEERE. En van het overige van de olie die op zijn hand is, moet de priester op de rechteroorlel strijken van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechervoet, boven op het bloed van het schuldoffer. Wat dan nog overgebleven is van de olie die in de hand van de priester is, moet hij op het hoofd strijken van hem die gereinigd wordt. Zo doet de priester voor hem verzoening voor het aangezicht van de HEERE.” (Leviticus 14:14-18)*

Om de melaatse te reinigen, moest de vinger van de priester het bloed aanbrengen op de rechteroorlel, aan de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechervoet. Daarna streek de priester de olie op deze drie plaatsen.

Onze grote Hogepriester heeft door “*de Vinger Gods*” het Bloed op ons aangebracht en ons gereinigd van onze zonden, en daarna heeft Hij ons gezalfd met de Olie van de Heilige Geest. **Wij moeten gereinigd worden door het Bloed voordat wij de Olie – de Gave van de Heilige Geest<sup>4</sup> – kunnen ontvangen!**

---

<sup>4</sup> Zie eventueel onze studie “[De Gever en Zijn Gaven](#)”, van CJH Theys. (noot AK)

## 7. Het oordeel

*“Toen zeiden de magiërs tegen de farao: **Dit is de Vinger van God!** Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.”* (Exodus 8:19)

Zelfs de tovenaars van Egypte moesten toegeven dat de machtige oordeelswonderen, die door Mozes gewrocht (= voortgebracht) werden, niets anders dan het werk van *“de Vinger Gods”* waren! Aan het einde van deze 20<sup>ste</sup> eeuw (nog binnen de tijdsbepaling van de 2000 jaar van Gods genade-tijd) zal de machtige bediening en kracht van de Heilige Geest geopenbaard worden, totdat de wereld zal erkennen dat het *“de Vinger Gods”* is.

Toen God het oordeel bracht over Babylon, in de dagen van Belsazar, schreven *“de Vingers Gods”* op de wand tegenover de kandelaar in een onbekende taal:

*“Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag het gedeelte van de hand die schreef.”* (Daniël 5:5)

(NOOT: Vergelijk dit met het “spreken in vreemde talen”, dat in Jesaja 28:11<sup>5</sup> ook als een oordeelsteken wordt aangemerkt – HS).

---

<sup>5</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [\*\*Beknopte verklaring van het boek Jesaja\*\*](#), van H. Siliakus.

Opmerking uit deze studie bij vers 11: “Uitstorting van de Heilige Geest over de getrouwen (o.a. de Pinksteropwekking

Vrees greep het hart van de koning en van zijn metgezellen aan. Daniël verklaarde de oordeelsboodschap. De val van Babylon was nabij en vast besloten.

**Zo waarschuwt de Heilige Geest in deze laatste dagen de wereld voor de verschrikkelijke oordelen die op handen zijn.** In Openbaring 17 en 18

12 <sup>6</sup> wordt de ondergang van het Babel van de eindtijd beschreven.

**W.W. Patterson**

(Bethel Tempel Bijbel School)

Uit: Tempelbode, mei 1984

Enigszins bewerkt door A. Klein

---

van de 20<sup>ste</sup> eeuw). **In die dagen** (van Jesaja) is **'de tongen-taal' het teken van het naderend oordeel.**" (noot AK)

<sup>6</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie met 'vers voor vers' UITLEG van "[Openbaring 17](#)" en "[Openbaring 18](#)", van E. van den Worm en/of "[Openbaring 17](#)" en "[Openbaring 18](#)" van CJH Theys. (noot AK)