

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Bliksemkomst en wolvenkomst



Twee wederkomsten

Nauwkeurige bestudering van Jezus' woorden – zoals weergegeven door Mattheüs in het 24^{ste} hoofdstuk van het door hem geschreven Evangelie – zal ons tot het inzicht voeren dat wij **twee** wederkomsten van Jezus te verachten hebben. Of, anders gezegd – wanneer wij vast willen houden aan één wederkomst, omdat de Schrift zelf over dit gebeuren doorgaans in het enkelvoud spreekt – dat wij te verwachten hebben dat die ene wederkomst van Christus zich voltrekken zal **in twee fasen**.

Zoals met name het boek Openbaring ons te verstaan geeft zal **de openbaring of wederkomst van Jezus** – en met “de Openbaring van Jezus” wordt bedoeld: de wederkomst van Jezus – **niet één enkele gebeurtenis** zijn, maar een hele reeks van gebeurtenissen. ¹ En in deze reeks van eindtijdgebeurtenissen zal er tot twee-maal toe sprake zijn van een komen van Jezus.

Om ons bij Mattheüs 24 te bepalen, in vers 27 van dit hoofdstuk zegt Jezus dat Zijn komst of parousia ² zal zijn “zoals de bliksem”, terwijl Hij even

¹ Zie eventueel onze studie “[Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen](#)” (Gebeurtenissen, voorafgaand aan het EINDE van de huidige tijdsbedeling) van CJH Theys. (noot AK)

² Het Griekse woord “parousia” = Glorieuze verschijning: wederkomst van Christus in macht en majesteit op het einde der tijden.

verderop (in vers 30) duidelijk maakt dat Hij zal komen “op de wolken van de hemel”:

“Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24:27) ³

“En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen (sv: geslachten) van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij

3

Uit de Studiebijbel:

Het zelfstandig naamwoord **parousia** betekent (1) ‘aanwezigheid, tegenwoordigheid’, en (2) ‘komst, aankomst’. Afgeleid van *par-eimi* ‘zijn (bij), aanwezig of tegenwoordig zijn’ houdt de 1^{ste} betekenis in ‘het ergens zijn of aanwezig zijn’, d.w.z. de aanwezigheid of tegenwoordigheid van een persoon op een bepaalde plaats. Zo lezen we bijv. in Filip. 2:12 over Paulus’ tegenwoordigheid, in tegenstelling tot zijn afwezigheid, en in 2 Cor. 10:10 over zijn persoonlijke aanwezigheid, dit in tegenstelling tot contact dat hij met zijn lezers heeft via zijn brieven.

In de 2^{de} betekenis gaat het om het naar iemand of iets toekomen (vandaar ‘toekomst’ in sommige vertalingen) **en er dan zijn**, dus ‘komst’ **om te blijven**. ... In het buiten-bijbelse Grieks wordt het woord speciaal gebruikt voor de officiële komst van een koning naar een bepaalde stad of streek in zijn rijk. In het NT wordt het woord in het bijzonder gebruikt voor de ‘komst’ van Jezus Christus en dan gaat het niet om Zijn (1^{ste}) komst in het vlees, maar steeds om **Zijn (2^{de}) komst IN HEERLIJKHEID, Zijn wederkomst aan het einde der tijden** (zie bijv. Matth. 24:3, 2 Thess, 2:8, 1 Joh. 2:28).
(noot AK)

³ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” (Mattheüs 24:30)

Het is onmogelijk dat de Heer hier twee beschrijvingen van één en dezelfde gebeurtenis heeft gegeven, want het ene drukt vrijwel het tegenovergestelde uit van het andere. Het komen “als een bliksem” wil zeggen dat men Hem maar heel even zal zien (“in een flits”) of dat men Hem helemaal niet zal zien, doch alleen maar iets zal zien “oplichten”, zonder dat men goed en wel beseft wat er gebeurt.

Daartegenover staat dat het komen “op de wolken” **een groot openbaar gebeuren** bedoelt aan te geven, waar alle geslachten der aarde getuige van zullen zijn. “Komen op de wolken” betekent volgens Openbaring 1 vers 7, “...**elk oog zal Hem zien**, ook zij die Hem doorstoken (= **verworpen**) hebben...”.

Trouwens, uit het verband van Mattheüs 24 kunnen wij al opmaken dat de “bliksemkomst” **vóór** de Grote Verdrukking plaats moet hebben en de “wolkenkomst” **na** deze Verdrukking (zie vers 29), zodat het hierbij onmogelijk om één en dezelfde gebeurtenis kan gaan:

“En meteen na de verdrukking (de grote verdrukking, zie vers 21) van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Mattheüs 24:29)

De “bliksemkomst” zal in feite **een verborgen komst** zijn, want een bliksem ziet men slechts voor een fractie van een ogenblik en wordt niet door allen opgemerkt. De “komst op de wolken” zal een gebeuren zijn dat de gehele wereld bewust mee zal maken en dat zal niet alleen maar voor een ogenblik zijn.

5 Een dag en een nacht

Van de komst van Jezus zoals een bliksem lezen wij ook in Lukas 17 vers 24:

“Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag.”

Het betreft hier kennelijk een andere gelegenheid waarbij Jezus over Zijn wederkomst sprak (de zo genaamde “profetische rede” komen wij bij Lukas in hoofdstuk 21 tegen ⁴) en Hij sprak toen alleen maar over **Zijn verborgen komst**.

Jezus doelt in Lukas 17:30 op deze zelfde komst, want in de verzen 25 t/m 29 weidt Hij uit over hetgeen aan Zijn wederkomst vooraf moet gaan, om dan in vers 30 de draad van vers 24 weer op te nemen:

⁴ Voor de tekst en UITLEG over o.a. Lukas 21, zie onze studie [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus \(Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

“Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Lukas 17:30)

6 *“Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom weging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.” (Lukas 17:25-29)*

Jezus heeft het dan, in vers 30, over *“de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden”*.

Denk nu niet dat het hier de zichtbare of openbare wederkomst betreft omdat wij hier lezen *“geopenbaard”*, want **of Jezus nu zichtbaar wederkomt of in het verborgen, in beide gevallen “openbaart” Hij Zich!**

Nader onderzoek van Lukas 17 (de verzen 20-37) brengt ons vervolgens tot de ontdekking dat er met betrekking tot de *“bliksemkomst”* ofwel **“de komst van Jezus in het verborgen”** achtereenvolgens sprake is van een *“dag”* en een *“nacht”*.

De “dag” van de verborgen wederkomst komen wij tegen in vers 31 en van de erop volgende “nacht” lezen wij in vers 34:

*“Wie **op die dag** op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.”* (Lukas 17:31)

7 *“Ik zeg u: In **die nacht** zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.”* (Lukas 17:34)

Het is niet moeilijk om in te zien dat “op die dag” de tijd van **de Bruiloft van het Lam** ⁵ moet zijn. Wanneer Jezus in het verborgen wederkomt, komt Hij als Bruidegom, om Zijn Bruid, de Bruidsgemeente, tot Zich te nemen. Hij openbaart Zich dan als Bruidegom aan Zijn Bruidsgemeente. **Het huwelijk tussen Jezus en de Bruidsgemeente zal een gebeuren in het verborgen zijn.** Een gebeuren dat door de wereld nauwelijks opgemerkt zal worden; hoogstens zal men een “flits” (een bliksemflits, maar dan een figuurlijke) waargenomen hebben, maar de wereld zal niet beseffen wat er gaande zal zijn.

De vermaning van vers 31 is dan ook alleen bestemd voor de kinderen Gods! Waar men op

⁵ Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde \(nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht\)](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

die dag ook zal zijn en waarmee men ook bezig zal zijn, als de Bruidegom komt zal men alles moeten verlaten en zich moeten spoeden naar het feest van de Bruiloft van het Lam. Wie op het dak zal zijn moet niets meer geven om zijn huisraad, maar **zich spoeden naar de Bruiloft** en zo moet ook degene die op de akker bezig zal zijn doen.

Helaas zullen er vele kinderen Gods zijn die alsdan grote moeite zullen hebben met het loslaten van al hun aardse bezit. Zij zullen aarzelen en treuzelen en daarom te laat komen voor de Bruiloft.

In Mattheüs 25:1-13 worden zij “dwaze maagden”⁶ genoemd.

Al die gelovigen die de wereld nog liefhebben en zo vastzitten aan al het aardse, zullen de Bruiloft van het Lam missen, niet behoren tot de Bruidsgemeente en daarom de Grote Verdrukking in moeten gaan.

“*Denk aan de vrouw van Lot!*” waarschuwt Jezus (in Lukas 17:32) in verband met dit verlaten van alles wat men heeft in deze tot ondergang gedoemde wereld.

Na de “dag” van de “Bruiloft van het Lam” zal vervolgens een “nacht” volgen, een zeer donkere tijd, in het bijzonder voor de kinderen Gods.

⁶ Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

In “*die nacht*”, dus korte tijd na de Bruiloft van het Lam, zal geschieden wat de verzen 34 t/m 37 beschrijven:

9 *“Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen (sv: de arenden ⁷ vergaderd worden).”* (Lukas 17:34-37)

⁷ Er is hier –heel bewust– gekozen voor het woord **ARENDE** uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want... gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).

- Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.

De Bruidsgemeente zal **weggenomen** ⁸ **worden en** gedurende de tijd van de Grote Verdrukking **bewaard worden** in de woestijn:

“En de vrouw ⁹ vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” ... “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.”

10

Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: **“Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.”** Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen **“die aangenomen zijn tot leden van de Bruid”** VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze **“als arenden” vergaderd** zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – **zij** hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)

⁸ Zie eventueel ons artikel **[“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”](#)** van A. Klein. (noot AK)

⁹ Zie eventueel ons artikel **[“Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?”](#)** van A. Klein. (noot AK)

(Openbaring 12:6 en 14 ¹⁰)

De gelovigen van de “dwaze maagden-gemeente” zullen achterblijven en – omwille van het geloof in Jezus – in de Grote Verdrukking als martelaren moeten sterven.

11 De “arend-heiligen” van vers 37 – beeld van de Bruidsgemeente – zullen rondom “het dode lichaam” (zie Mattheüs 24:28), een zinnebeeldige verwijzing naar het Heilig Avondmaal, in “de woestijn” vergaderd worden: *“Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren (sv: arenden) zich verzamelen.”* (Matth. 24:28)

Over de bijzondere wijze waarop zij daar gevoed zullen worden gedurende de 3½ jaar die de Grote Verdrukking duurt, lezen wij ook in Openbaring 12:6 en 14 (hier vlak boven al vermeld).

De Bruidsgemeente zal *“totdat Hij komt”* het Heilig Avondmaal vieren: *“Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, **totdat Hij komt.**”* (1 Korinthe 11:26)

Die wonderlijke 3½ jaar durende bijeenkomst in de woestijn zal één grote Heilige Avondmaalviering zijn. En **aan het eind van die 3½ jaar zal Jezus, maar nu voor ieder zichtbaar – op de wolken des hemels wederkomen.**

¹⁰ Zie eventueel onze studie van “[Openbaring 12](#)”, met ‘vers voor vers’ UITLEG, van E. van den Worm. (noot AK)

Het onzichtbare rijk

Maar laat ons nu eens letten op de aansluiting van Lukas 17 vers 24, waarover Jezus' "bliksemkomst" gesproken wordt – door Jezus Zelf – bij de verzen 20 t/m 23:

12 *“En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze (sv: niet met uiterlijk gelaat). En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, **het Koninkrijk van God is binnen in u**. En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan.” (Lukas 17:20-23)*

Daar wordt in feite meegedeeld dat deze nauwelijks te ziene komst zal volgen op een tijd waarin van heel het Koninkrijk Gods zal gelden wat van die bliksemkomst gezegd kan worden: **voor de wereld nauwelijks te zien**.

De onzichtbare wederkomst van Jezus – voor de Bruiloft van het Lam ¹¹ – behoort geheel tot de tijd van het eveneens **onzichtbare** Koninkrijk, welke tijd eigenlijk al intrad met de uitstorting van de Heilige Geest, beschreven in Handelingen 2.

Jezus antwoordde de Farizeeën, op hun vraag

¹¹ Zie noot 5.

“wanneer het Koninkrijk van God zou komen”, dat het Koninkrijk Gods (nog) “niet met uiterlijk gelaat” (“niet op waarneembare wijze”) zou komen (zie vers 20).

Met andere woorden, dit “Koninkrijk van God” zou voor onbepaalde tijd **verborgen** blijven.

Waar wij dat Koninkrijk te zoeken hebben zolang het nog verborgen is, kunnen wij afleiden uit vers

13 21: “binnen in u” of, beter vertaald, “in uw midden”.

Jezus sprak tot de als huichelaars bekend staande Farizeeën en natuurlijk bedoelde Hij niet dat het Koninkrijk van God in de harten van deze geveinsden gevestigd zou worden! Hij wees met dit woord op Zichzelf en op degenen die met Hem waren. **Het Koninkrijk van God wordt nu gevormd door Jezus en Zijn Gemeente.** Hij, de Koning, en Zijn discipelen (onderdanen) stonden op die dag “in het midden” van de Farizeeën!

De drie fasen van het Koninkrijk

Wij leven nog altijd in die tijd van **het verborgen aanwezig zijn** van dit Koninkrijk van God.

Zoals wij uit de gelijkenis van “de schat in de akker” (zie Mattheüs 13:44) kunnen weten, zal dit verborgen zijn –het Koninkrijk van God is de schat– net zo lang duren totdat onze Heer de “akker” –dat is de wereld– in Zijn bezit heeft:

“Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen

en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.” (Matth. 13:44)

Dus totdat Hij komt “*op de wolken*” om deze aarde in bezit te nemen en voor 1000 jaar **Zijn Koninkrijk** ¹² – dat dan wel komt “*met uiterlijk gelaat*” (!) ofwel: “*op waarneembare wijze*” – hier **op aarde te vestigen**.

14 Eerst moet Christus deze wereld in Zijn bezit hebben en pas dan zal het Koninkrijk van God openbaard worden.

De tijd van het verborgen zijn duurt tot die **zichtbare** wederkomst van Christus.

Geheel in overeenstemming hiermee is de “onzichtbaar-wording” van de Bruidsgemeente na haar wegname ¹³ gedurende **de 3½ jaar die direct voorafgaan aan de zichtbare wederkomst van Christus**.

Het is hier de plaats om erop te wijzen dat het Koninkrijk van God drie fasen zal kennen. De tijd van het Israël van de Oude Bedeling ¹⁴, het schaduwrijk, kunnen wij beschouwen als de “vóórfase”. **De eerste fase** van het eigenlijke Rijk van God zouden wij kunnen kenschetsen als het “**Konink-**

¹² Zie eventueel onze studie “[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

¹³ Zie noot 8.

¹⁴ De Oude Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **vóór** Christus’ (1^{ste}) komst aangeeft. (noot AK)

rijk van de Heilige Geest". Zij beslaat de gehele "tijdsbedeling van de Heilige Geest", die ook wel de "tijdsbedeling van de Gemeente" genoemd wordt: de 2000 jaar tussen Jezus' hemelvaart en Zijn wederkomst "*op de wolken*". Dit is de tijd waarin het Koninkrijk van God **verborgen** is en eigenlijk alleen een gééstelijk bestaan leidt. Het Koninkrijk is heden op aarde in de Persoon ¹⁵ van de ware "Stedehouder van Christus", de Heilige Geest, en in de onderdanen, de leden van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Het heeft in deze tijd nog geen grondgebied op aarde. Hierna komt **de tweede fase**, die van het "**Ko-**

¹⁵ In Deut. 6:4 staat: "*Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één* (of: *de enige, dus één Persoon*)!" (HSV).

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader,
2. de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon,
3. de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie eventueel onze studie: "[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)" van CJH Theys. (noot AK)

ninkrijk van de Zoon", het 1000-jarig Vrederijk ¹⁶ van de dan wedergekomen Zoon van God.

En tenslotte zal de Zoon alles aan de Vader overdragen (zie 1 Korinthe 15:28) en zal het altoosdurende tijdperk van het "**Koninkrijk van de Vader**" aanbreken, de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde:

16 *"En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn."* (1 Kor. 15:28)

Het is zeer veelzeggend dat geen van de Oudtestamentische profeten de tijd van de Gemeente heeft "gezien". Alhoewel er vele profetieën zijn die in het Gemeentelijk tijdvak vervuld werden of nog vervuld zullen worden, toch missen wij in de profetieën van het Oude Testament verwijzingen naar de aanwezigheid van het Koninkrijk van God in een meer geestelijke gedaante, die van het "*koninklijk priesterschap*" – de Gemeente van Jezus Christus:

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht." (1 Petrus 2:9)

¹⁶ Zie noot 12.

De profeten zagen de eerste en tweede komst van Christus als direct op elkaar volgende gebeurtenissen. Wij weten nu dat dit “bergtoppen” zijn die, van ver bezien, vlak naast elkaar gelegen lijken te zijn, maar die in werkelijkheid van elkaar gescheiden zijn door een groot “dal”: “het dal van de Gemeente”. Zó verborgen en onzichtbaar zou het Koninkrijk van God in zijn eerste fase zijn, dat zij zelfs door de Oudtestamentische profeten niet gezien werd.

Verborgen zijn

Wat dit verborgen zijn voor de heiligen van de Nieuwtestamentische Gemeente van Christus betekent, wordt ons duidelijk gemaakt in Kolossenzen 3 vers 3-4:

“Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden (sv: zal zijn), Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Ons leven is met Christus – die ten hemel gevaren is – verborgen in God, totdat Christus zal geopenbaard worden, dat is: **in het openbaar zal wederkomen**. Dit “verborgen zijn in God” heeft niet in de eerste plaats de betekenis van “veilig zijn” (geborgen), maar van “ongezien”. Het is wat in 1 Johannes 3:1 wordt omschreven als: “de wereld kent de kinderen Gods niet”:

“Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.” (1 Joh. 3:1)

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de wereldling niet weet wie een Christen is – dat zou een kwalijke zaak zijn (!) – maar dat de wereldling de Christen niet begrijpt.

18 Het Christelijk leven is voor het grootste deel een – voor de wereld, maar ook voor wereldse Christenen – **“verborgen leven”!** Het is niet actief bezig zijn in de wereld – niet dat de Christen niets doet, maar dat “doen” is niet zijn eigenlijke leven – maar wel: **gemeenschap hebben met God** (“verborgen in God”). Het is niet bezig zijn met aardse zaken, maar wel het “bedenken van *de dingen die boven zijn...*” (Kolossenzen 3:2)

Dit “leven in een andere wereld” maakt ons tot vreemdelingen in déze wereld. **Wie als een waar Christen wil leven, zal er daarom genoeg mee moeten nemen op aarde een vreemdeling te zijn.** Ja, die zal ook niet verwonderd moeten zijn als hij om Christus’ wil zelfs gehaat wordt en als vijand wordt beschouwd. **Als zij Christus gehaat hebben, zullen zij ook “Christus in ons” haten!** Zie Johannes 15 vers 18-19:

“Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet

van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.”

En Paulus spréékt in Kolossenzen 3 over die Christenen van wie geldt dat Christus hun leven is (in vers 4), niet over de andere, zogenaámde Christenen!

19 “Wanneer **Christus** geopenbaard zal worden, **Die ons leven is**, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” (Kol. 3:4)

Van allen die tot de ware Gemeente behoren kan niet alleen gezegd worden dat hun leven met Christus verborgen is in God, maar ook dat Christus Zelf verborgen is in hun leven! **Christus’ beeld gelijkvormig zijn** – wat wij toch zo graag willen (!) – **betekent net als Hij vijandschap, smaad en hoon te moeten verdragen** (niet in het minst van de zijde van de valse Christenen).

De dag der openbaring

Dit “verborgen zijn” zal voortduren ook als Christus als Bruidegom wederkomt (de “bliksemkomst”), ondanks de wonderbare bediening van de Bruidsgemeente in de Spade Regentijd.¹⁷

De wereld zal de manifestatie van “Christus onder u” aanschouwen, maar niet begrijpen – **het blijft verborgen**.

Omdat de tijd van de verborgen aanwezigheid van

¹⁷ Zie eventueel onze studie “[De ‘Spade Regen opwekking’ \(de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd\)](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

het Koninkrijk van God voortduurt tot na de Bruiloft van het Lam en pas onder de 7 (zo genaamde) “bazuin-oordelen” deze verborgenheid langzaam maar zeker onthuld zal worden (vergelijk Openbaring 10:7), wordt er in het boek Openbaring over deze Bruiloft – die “de gróte verborgenheid” is (zie Efeze 5:32) – pas in hoofdstuk 19 in directe zin gesproken, **vlak voordat Christus’ zichtbare wederkomst in heerlijkheid en grote kracht beschreven wordt.**

“Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (sv: de verborgenheid) van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openb. 10:7)

“Dit geheimenis (sv: deze verborgenheid) is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente.” (Ef. 5:32)

Deze **zichtbare wederkomst**, de “wolkenkomst”, zal het einde brengen van dat tijdperk van de verborgen aanwezigheid van het Koninkrijk van God. **Als Christus geopenbaard zal worden en wederkomt in glorie en kracht, dan zullen ook alle kinderen Gods van alle tijden met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid** (zie Kolosensen 3:4, 1 Johannes 3:2 en 2 Thessalonicenzen 1:10) en zal het Koninkrijk van God “*met uiterlijk gelaat*” (= op waarneembare wijze) gevestigd worden hier op aarde:

“Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” (Kol. 3:4)

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Joh. 3:2)

21 *“Wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd (sv: wonderbaar) te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof.” (2 Thess. 1:10)*

Dan *“zullen de koninkrijken van deze wereld zijn geworden van onze Heere (de Vader) en van Zijn Christus (de Zoon) en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid” (volgens Openbaring 11:15, sv).*

Dan, als Gods Koninkrijk niet langer verborgen is en ook het leven van de kinderen Gods niet langer verborgen is, zal het “bedenken van de hemelse dingen” zoiets zijn als “de aarde bewerken en onderhouden”. En **de gemeenschap met Christus zal betekenen: als koningen en priesters met Hem heersen.** De zichtbare en onzichtbare wereld komen dan tezamen (denk aan de “Jakobs-ladder”).

Paulus zegt in Romeinen 8:18-23 dat de gehele schepping zuchtend wacht op dat moment waarop **de zonen Gods** geopenbaard zullen worden, “op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt

worden van het dienstbaar zijn aan de verderfenis”:

22 *“Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping (sv: het schepsel) het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping (het schepsel) is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping (het schepsel) zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping (sv: het ganse schepsel) gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.”*

Deze openbaring van de kinderen Gods zal plaatshebben bij Jezus' zichtbare wederkomst, de “wolkenkomst”.

De “verlossing van ons lichaam” (zie Romeinen 8:23) is de opstanding van het lichaam in verheerlijkte staat, of, voor de levend overgeblevenen: de verandering van het verderfelijke lichaam in een verheerlijkt en onverderfelijk lichaam.

Met Christus zullen ook **wij** geopenbaard worden. De vreemdelingen van nu zijn de erfgenamen van de aarde in de toekomstige wereld (= het 1000-jarig Rijk ¹⁸)!

Volhardt daarom, Christen, ondanks vervolging en miskenning, in het dienen van God.

¹⁸ Zie noot 12.