

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Kerstoverdenking:

Boodschappers op de bergen



2 In een donkere nacht werd Jezus geboren, inmiddels meer dan 2020 jaar geleden. Zo donker als die nacht was ook de tijd. Slechts weinige getrouwen verwachtten nog de komst van de Messias, toen het geestelijk leven in Juda volkomen verstikt was in dode vormendienst en het volk onder een steeds zwaarder wordend juk van vreemde heersers zuchtte. Als een licht aan donkere hemel was de verschijning van de engelen met hun blijde boodschap, letterlijk en figuurlijk:

- *“en zij (= Maria) baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd (letterlijk: zij vreesden met grote vrees). En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is **de Zaligmaker**, in de stad van David; **Hij is Christus, de Heere**. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan*

3 God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen (in andere Griekse manuscripten staat: **in mensen van het welbehagen**). En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.” ([Lukas](#) 2:7-18)

1

Wat een tijding voor in het donker zuchtende en naar verlossing hunkerende zielen!

Die vreugde en wat zij toen ervoeren, die herders, Simeon en Anna en anderen, wordt ook beschreven in Jesaja 52 vers 7a:

- **“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem (SV: van degene) die het goede boodschap...”**

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld.

- Zie eventueel onze studie met ‘vers voor vers’ UITLEG van het Bijbelboek [Lukas](#) (Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus) van E. van den Worm. (noot AK)

De bergen zijn hier bergen van zorgen, moeilijkheden en smart. Reikhalzend zagen de bewoners van het donkere dal uit naar een vreugdebode. En die kwam uiteindelijk, over de bergen van zorgen heen, met de boodschap: "Uw Verlosser en Koning is geboren!":

- 4 • *"De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: **Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!**"* (Johannes 1:29)
- *"En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, **het Lam van God!**"* (Johannes 1:36)
- *"En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: **De Verlosser** zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob."* (Romeinen 11:26)
- *"Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is **de Koning** van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden."* (Mattheüs 2:1-2)
- *"En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. **Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal wor-***

den, Gods Zoon genoemd worden.” (Lukas 1:35)

De vreugdeboden kwamen eerst in de gedaante van engelen, later van Johannes de dooper en weer later, tot in onze tijd toe, zijn het de apostelen en evangelisten die deze Blijde Boodschap verkondigen.

5 Met eenzelfde groot verlangen zien thans de getrouwen –en met hen onbewust vele nog in duisternis dwalende zielen– uit naar de wederkomst van deze Koning. De omstandigheden van nu komen overeen met die van rond Christus' geboorte.

Wanneer zullen de boodschappers verschijnen (?) met hun boodschap: *“Zie, de Bruidgom komt, gaat uit Hem tegemoet!”* (Mattheüs 25:6b, SV).

Wanneer zal de Spade Regen ² aanbreken?

In Jesaja 52 gaat het over de Gemeente van de eindtijd (= het nieuwe Jeruzalem ³), die uit het stof tot nieuw leven zal herrijzen, als deze tijden van verkwikking aanbreken: *“Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de ke-*

² Zie eventueel ons artikel [“De Spade Regen opwekking”](#) (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)

³ Zie eventueel onze studie [“Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

tenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion!” (Jesaja 52:2).

Die boodschappers zullen komen (!) en daarna ook de Koning en Bruidegom Zelf! ⁴

In die dagen zal de Gemeente, als **de Bruid van Christus**, roepen: “*Keer om, mijn Liefste (= de He-re!), en wees als een gazelle (SV: een ree) of het jong van een hert op de bergen van Bether.*” (Hooglied 2:17b)

Deze “bergen van Bether” ⁵ zijn dan niet alleen bergen van moeiten en smart, maar vooral ook bergen van scheiding (Bether = verdelende, scheidende). Als de grootste smart zal zij alsdan het gescheiden zijn van haar Bruidegom ervaren. Daarom roept zij, de Bruid van Christus, in Hooglied 8 vers 14: “*Kom haastig, mijn Liefste (= de He-*

⁴ Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁵ Bether (ook wel: ‘Bitrons’ of ‘der scheiding’) = De bergen Gileads, die door de Jordaan van Judea afgescheiden worden. Deze bergen waren vol wild en zeer bekwaam tot de jacht. De ganse landscheiding – het afgezonderd, afgesneden deel van het land – dat over de Jordaan lag, en daardoor van Kanaän was afgescheiden. Alzo worden in Hooglied 2:17 genoemd de “bergen van Bether”, dat is, der afscheiding, omdat zij in Gilead gelegen en door de Jordaan van Kanaän afgezonderd waren. (noot AK – via uitleg Statenvertaling)

re!), en wees (snel) als een gazelle (SV: een ree)”.


Het middernachtelijk uur genaakt. Wij richten onze ogen naar de bergen.

Dat de stem van de wachters, van de booschappers op de bergen, spoedig gehoord zal worden!!!

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, december 1985

Enigszins bewerkt door A. Klein