

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De Bruid

en haar

geestelijke kledij



Waarachtige toebereiding

2

Het grootse onderwerp van **de Bruid van Christus** verdient heden al onze aandacht. Wij willen voortgaan met ons erin te verdiepen. Onze ogen gaan er meer en meer voor open dat het thema van **de toebereiding van een Bruid voor Christus** in Gods Bijbel, die zo rijk is aan “Bruidsgedachten”, een zeer voorname plaats inneemt. Tegelijk zien wij echter ook de gevaren. Daar is bijvoorbeeld een vorm van “toebereiding” buiten de Heilige Geest om, een variant van de leer van goede werken. Ook het gevaar van zelfverheffing is zeer reëel. In zekere kringen hoort men vandaag de dag op hautaine (= hooghartige) toon zeggen: “Wij zijn de Bruid van Christus”! De Bijbel leert ons echter dat de Bruidsgemeente nog niet is gevormd; dat gebeurt pas **in de Spade Regentijd**.¹

Maar wat komt daar nog bij?

Men beschouwt zich als een beter soort christen, een “heiligdoms-christen”. Wie niet tot hun groep behoort, noemt men meewarig “voorhofs-christenen”. Juist zulke kringen en groepen had onze Heer op het oog, toen Hij ons waarschuwde:

“Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar (ofwel: hier moet u zijn), geloof het niet!”

¹ Zie onze GRATIS studie [“De ‘Spade Regen opwekking’ \(n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd\)”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

(Mattheüs 24:23) ²

De Heer wil ons ervoor behoeden dat wij in de handen van de misleiders terechtkomen. Maar, **van ons wordt waakzaamheid en voorzichtigheid verlangd**. Daarom is wel het eerste, dat benadrukt moet worden, dat de Bruid over welke de Schrift spreekt, al haar heerlijkheid ontleent aan haar Bruidegom, Christus. Zij is niet zomaar “de Bruid”, maar **“de Bruid van Christus”!** Zij staat onder Christus’ heerschappij. Hij is de Man en de man is volgens de Bijbel nog altijd het hoofd van de vrouw!

Wat heeft dit ons te zeggen?

Hij moet wassen (= groeien in ons), wij moeten minder worden! **Christus moet gestalte in ons krijgen**. Geen zelfverheffing, geen voortdurend spreken over zichzelf kenmerkt de Bruid of Bruidsgemeente des Heren, maar het verlangen om voortdurend de Bruidegom te verhogen. Lees het Hooglied. ³ En over dit gestalte krijgen van Christus in de Bruid, dat ook alles te maken heeft met de **waarachtige toebereiding van de Bruid**, willen wij het thans hebben. Dit is als het ware haar “kledij”.

Een groot teken

In Openbaring 12 vers 1 lezen wij over “een vrouw,

² Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

³ Zie onze GRATIS studie “[Het boek HOOGLIED \(over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom\)](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren". Zij wordt ons, in ditzelfde vers, getoond als "**een groot teken in de hemel**". Dit wil zeggen, dat als de Gemeente van Jezus Christus, want deze wordt met de vrouw bedoeld, deze glorievolle staat heeft bereikt, de afwikkeling van Gods Raadsplan der eeuwen in een beslissend stadium is gekomen.

4 Het is **een groot teken** des tijds.

Wat dan volgt, als bovendien de Bruiloft van het Lam ⁴ al heeft plaatsgehad (want de vrouw is hier ook "*zwanger*", zie vers 2 ⁵), wordt beschreven in dit 12^{de} hoofdstuk. Hier zien wij de Bruid van het Lam en in symbolische taal worden in dit eerste vers drie aspecten belicht van de openbaring van deze Bruid in de wereld van de laatste dagen. Er wordt gesproken over:

1. haar **kleding**: dat is haar wandel ("*bekleed met de zon*");
2. haar **fundament**: haar wortels en haar grondslag ("*de maan was onder haar voeten*") en
3. haar **versierselen**: dat zijn de haar gegeven gaven ⁶ en bedieningen ("*op haar hoofd een kroon*")

⁴ Zie onze GRATIS studie "[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

⁵ Openbaring 12:2, "*En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.*"

⁶ Zie onze GRATIS studie "[De Gever en Zijn Gaven](#)" van CJH Theys. (noot AK)

van twaalf sterren”).

Wij bepalen ons vandaag tot het eerste aspect, het aspect van haar kleding.

De zonne-kledij

5 Wat is dit voor een kleding, waarmee wij de Bruid hier bekleed zien? In Openbaring 19 vers 8 lezen wij dat zij het “rein en blinkend fijn lijnwaad (= een wit linnen gewaad)” van “de rechtvaardigmakingen der heiligen” (SV) draagt. Maar, dit is niet hetzelfde als de “zonne-kledij” van Openbaring 12.

Meteen stuiten we hier al op een onderscheid dat wij moeten maken. Voorlopig omschrijven wij dit aldus: de Bruid zal beschikken over klederen van UITWENDIGE heerlijkheid enerzijds en klederen van INWENDIGE heerlijkheid anderzijds. Over de laatstgenoemde kledij lezen wij bijvoorbeeld in Psalm 45 vers 14-15a (SV):

- “Des Konings Dochter is geheel **verheerlijkt inwendig**; haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de Koning geleid worden.”

Het is derhalve kleding waaraan een totstandkomingsproces verbonden is. Er gaat **werk van de Heilige Geest**⁷ een **proces van heiligmaking**⁸

⁷ Zie onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

⁸ Zie onze GRATIS studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

aan vooraf. Er is sprake van “stikwerk” en “*borduursel*”. Tot *déze* klederen behoort, onder andere, het witte gewaad van de rechtvaardigmaking. Het woord zegt het al: “...**making**”.

Maar de “zonnekledij” is, zoals het gebruikte beeld al aangeeft, kleding waaraan geen arbeid te pas gekomen is. Het is de kleding van de UITWEN-DIGE heerlijkheid. Het is **het kleed van de heerlijkheid Gods**. We lezen hiervoor Openbaring 21 vers 11 en 23:

- “Zij (= de Bruid, de Vrouw van het Lam, zie vers 9) *had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.*”...“*En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.*”

Met de steen jaspis (geel bevlekt en kristalhelder, zoals de diamant) wordt ook het aanzien van God de Vader vergeleken: “*En Hij Die daar (op de troon) zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.*” (Openbaring 4:3)

In overeenstemming hiermee zegt Hooglied 6 vers 10⁹ dat de Bruid “*er uitziet als de dageraad*”, in ver-

⁹ Hooglied 6:10, “*Wie is zij die verschijnt (SV: er uitziet) als de dageraad, mooi (SV: schoon) als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen (SV: schrikkelijk als slagorden met banieren)?*”

band waarmee dan de adjectieven ¹⁰ “**schoon**”, “**zuiver**”, maar ook... “**schrikwekkend**” gebruikt worden.

De Bruidsgemeente zal een kleed van licht ontvangen, te vergelijken met de lichtkledij die Adam en Eva droegen in de Hof van Eden, vóórdat zij zondigden. En dit kleed spreekt van **waardig geacht zijn om in de gemeenschap met God te leven**.

7 “God is een Licht”:

- “*En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, **dat God Licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.***” (1 Johannes 1:5)

In die gemeenschap levende zal de Bruidsgemeente “de werken Gods” kunnen doen en in een bijzondere bediening kunnen staan, let wel: als Gemeente, allen gezamenlijk!

Uitwendige heerlijkheid

Daarom is dit kleed van de heerlijkheid Gods ook te beschouwen als een “uitrusting”, de kleding en de hulpstukken waarmee de Bruidsgemeente toegerust zal (moeten) zijn om de goede strijd te kunnen strijden en het werk Gods zal kunnen volbrengen in de avondtijd van deze bedeling.

De apostel Paulus noemt dit lichtkleed “de wapens van het licht” in Romeinen 13 vers 12:

¹⁰ Adjectieven = Bijvoeglijk naamwoorden, die een zintuiglijk of fysisch waarneembare eigenschap aangeven. (noot AK)

- “De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en **de wapens van het licht aandoen.**”

In de bekende passage van Efeze 6 vers 11-17, waar Paulus spreekt over “de wapenrusting Gods”, geeft hij vervolgens een opsomming van deze wapens (zie ook nog 1 Thessalonicenzen 5:8):

- “**Bekleed u met** (sv: doet aan) **de hele wapenrusting van God**, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel (sv: uw lendenen – namelijk: de lendenen van uw verstand, zie 1 Petrus 1:13 ¹¹) omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas (sv: borstwapen) van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm

¹¹ 1 Petrus 1:13, “Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.” (noot AK)

van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.” (Efeze 6:11-17)

- *“Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas (sv: [aangedaan hebbende het borstwapen](#)) van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.” (1 Thess. 5:8)*

Zo wordt het ons al duidelijker wat wij onder dat zonnekleed van de heerlijkheid Gods hebben te verstaan. **De Bruid zal staan in de gerechtigheid, bekrachtigd door de waarheid.** Zij zal gaan in volle bereidheid waar de Bruidegom haar ook leidt. **Met Goddelijke autoriteit zal zij het Woord Gods hanteren.** Vol van het geloof zal zij met grote vrijmoedigheid optreden en onder (de helm van) de Goddelijke bescherming zal zij haar werk verrichten (zie de tekening hierna).

De strijdv aardige Bruid

In haar kledij van uitwendige heerlijkheid

Kroon van 12 sterren
Gaven en bedieningen.
Openb.12:1

Helm der zaligheid
Beschermd door God.
Ef.6:17

Bekleed met de zon
De heerlijkheid van God.
Openb.12:1

Borstwapen der
gerechtigheid
Staande in de
gerechtigheid.
Ef.6:14

Gordel der
waarheid
Bekrachtigd
door de
waarheid.
Ef.6:14

Zwaard des Geestes
Met Goddelijke autoriteit
Gods Woord hanterend.
Ef.6:17

Schild des geloofs
Vol van geloof in
haar optreden.
Ef.6:16

Staande op de maan
Haar fundament.
Openb.12:1

Geschoeid met de bereid-
heid van het Evangelie
Bereid te gaan waar de
Heer haar leidt.
Ef.6:15



En nogmaals, aan deze kledings- en toerustingsstukken wordt niet gewerkt, is geen maakproces aan verbonden, maar zij worden aan de Bruid – als hemelse geschenken – door Christus gegeven. **Het is de UITWENDIGE heerlijkheid van de Bruidsgemeente.** De gehele wereld zal haar straks gadeslaan in dit volheerlijk kleed van het licht!

Nu begrijpen wij ook waarom, in verband met de lichtkledij van de Bruid, in Hooglied 6 vers 10 gezegd wordt dat zij is: “schrikwekkend als slagorden met banieren”. Getooid in het kleed van de zon, met de wapenrusting Gods, is zij **de “strijdvaardige Bruid”**.

Zo – als de “strijdvaardige Bruid” – zien wij haar ook in Hooglied 3 vers 6-8:

- *“Wie is zij die daar uit de woestijn ¹² komt, als zuilen van rook, in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman? Zie, de draagstoel voor Salomo. Daaromheen 60 helden, uit de helden van Israël. Allen hanteren het zwaard, geoefend als ze zijn voor de oorlog. Ieder draagt zijn zwaard aan zijn heup tegen de verschrikking in de nachten.”*

¹² Vergelijk dit met Openbaring 12:6 en 14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar).” ... “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt... buiten het gezicht van de slang (= de antichrist, de wrede wereldheerser gedurende de 3,5 jarige grote verdrukking).” (noot AK)

Het één en ander spreekt van **de krachtvolle bediening van de Bruidsgemeente** in de tijd van de Spade Regen en daarna.¹³ Zij zal voor vele volken, naties, talen en koningen profeteren:

- “En Hij zei tegen mij: **U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.**” ([Openbaring 10:11](#))!

12 Zij zal nog een grote oogst van zielen binnenhalen, die toegevoegd zullen worden, in het laatste uur, aan de schare van Bruiloftskinderen.

De fundamenten van satans koninkrijk zullen in beroering worden gebracht. Ja, haar arbeid zal waarlijk een strijden zijn.

Is dat eigenlijk nu al niet het geval?

Zij die onverkort vasthouden aan de **gehoorzaamheid aan God** kunnen ervan meespreken. Maar in de zonnekledij van God zullen zij triomferen, te allen tijde, door Christus!

Inwendige heerlijkheid

In de inleiding zei ik al dat de kledij van de Bruid **het gestalte krijgen van Christus is** in haar. Dit komt al duidelijk tot uiting bij het licht-kleed, dat wij zojuist behandeld hebben. De bediening van Christus hier op aarde vinden wij terug in de bediening van de toekomstige Bruidsgemeente. Met Christus,

¹³ Zie de studie bij noot 1 en/of onze GRATIS studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde \(nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

haar Bruidegom, zal ook de Bruid haar “berg van verheerlijking” beklimmen!

Nog meer echter komt die identificatie met Christus naar voren in de tweede groep van klederen, waarin wij ons nu willen verdiepen, de klederen van **inwendige heerlijkheid**. Aan déze kleding is wel “maakwerk” verbonden. Zij komt tot stand door het werk van de Heilige Geest in **een proces van heiligmaking**, dat Gods Bruidskinderen moeten doormaken. Daarin onderscheiden wij twee fasen – die van de navolging van Christus en die van de identificatie met Hem – waar in de eindtijd nog als derde fase zal volgen: **de volkomen eenwording van de Bruid met haar hemelse Bruidegom**:

- ***“Trek mij, wij zullen U nalopen!”*** ([Hooglied 1:4a](#), sv) Daarmee begint het. **Waarachtige discipelen van Jezus nemen dagelijks hun kruis op, verloochenen zichzelf en volgen Jezus**. Zij volgen Zijn voetspoor en komen dan uiteindelijk tot het stadium dat zij zich volkomen identificeren met hun Meester. **Hij lééft in hen en zij leven als Hij**. “Gelijk Jezus” zijn zij dan.

“Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten”, zegt de Bruid in Hooglied 2 vers 3b. “Ik wil leven in **Zijn schaduw**”.

En het zal komen tot een volkomen eenheid met de Bruidegom in de Bruiloft van het Lam ¹⁴, de huwelijksseenheid. Man en vrouw zijn één, zeggen wij

¹⁴ Zie noot 4.

dan. Tot één vlees worden zij. **De Bruidsgemeente zal in haar handelen en spreken één zijn met Jezus** (in geestelijke zin – noot AK).

Het aandoen van Christus

Over de identificatie of vereenzelvinging met Christus spreekt het Nieuwe Testament als het “aandoen van de Here Jezus Christus”:

- 14 • “Maar bekleed u met (sv: doet aan) de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken” (Romeinen 13:14)
- “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed (sv: Christus aangedaan).” (Galaten 3:27)

Hetzelfde beeld als het aandoen van een mantel vinden wij in Kolossenzen 3:10 (sv):

“En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Degene, Die hem geschapen heeft.”

- “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, **wandel in Hem**” (Kolossenzen 2:6)

Wij moeten “wandelen in”, dat wil zeggen: bekleed zijn met Hem. Dan zal de Heer met een wonderbaar getuigenis in ons leven aanwezig zijn. Dit getuigenis is als de geur die door de klederen van de Bruid wordt verspreid. Wij zullen voor God “een goede reuk van Christus” zijn, “dezen (= de ongehoorzamen) ten dode, en genen (= de gehoorzamen) ten leven”:

- *“En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode **een goede reuk van Christus**, in degenen die zalig worden, en in degenen die verloren gaan; dezen (= de ongehoorzamen) wel een reuk des doods ten dode; maar genen (= de gehoorzamen) een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.” (2 Korinthe 2:14-17, sv)*

In Hooglied 4 vers 11 wordt van de reuk van de klederen van de Bruid gezegd dat deze is *“als de geur van de Libanon”*. Het Libanongebergte was beroemd om zijn cederwouden. Cederen zijn het typebeeld van de rechtvaardigen. Het getuigenis dat van de Bruid uitgaat, zal met andere woorden het getuigenis van waarachtige rechtvaardigen zijn, gelovigen die bekleed zijn met Christus.

Priesterkleding

Deze gedachte van **het bekleed zijn met Christus** moeten wij even vasthouden. Het is de sleutel om tot een nadere specificatie van de klederen van **inwendige heerlijkheid** te komen. Christus' bediening is heden die van de Hogepriester:

“De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Één Die

Zich heeft gezet (sv: Die gezeten is) aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar (sv: Bedienaar) in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.” (Hebreeën 8:1-2)

De Gemeente is het volk dat aan deze Hogepriester is toegevoegd, een “koninklijk priesterschap”:

- *“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus 2:9)*

De Gemeente heeft een priesterlijke bediening en met name de Bruidsgemeente zal straks deel hebben aan het Hogepriesterlijk werk van Jezus:

“En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.” ([Openbaring 8:3-4](#))

Haar kleed zal dus een priesterlijk gewaad zijn, ook hierin zal zij “gelijk Jezus” zijn.

Waar spreekt ons dit gewaad van?

Hiervoor moeten wij een blik slaan op de hoge-

priesterlijke kledij ¹⁵, beschreven in [Exodus 28 \(SV\)](#). De symboliek van de kleding van Israëls hogepriester openbaart wat de kenmerken van het waarachtige priestervolk zijn. In zijn studie over het Mattheüs-evangelie heeft wijlen br. FG van Gessel, en na hem ook wijlen br. CJH Theys, aangegeven hoe deze hogepriesterlijke kleding in de wandel van de Bruidsgemeente tot uitdrukking komt. Bij hun bevindingen sluit ik mij in grote trekken aan.

Welaan dan, het onderste kleed is de “witte linnen rok met oogjes”. Het fundamenteel belang van dit kleed blijkt uit het feit dat de hogepriester op de [Grote Verzoendag](#) alle andere nog te noemen stukken van zijn ambtsgewaad moest afleggen en alleen met dit witte kleed in het Allerheiligdom mocht verschijnen:

“Hij moet het heilige linnen onderkleed (sv: rok) aantrekken en een linnen (onder)broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft.” (Leviticus 16:4)

In het Nieuwe Testament komen wij dit witte kleed weer tegen, wij noemden het al eerder. Het is het **wit en rein** fijn lijnwaad (= een linnen gewaad) van de

¹⁵ Zie eventueel onze studie [“Tabernakel symbolieken \(14a\)”](#) en [“\(14b\): “De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

rechtvaardigmaking; waarover wij lezen in Openbaring 19:8, en verder in Openbaring 3:4-5 (“met Christus wandelen in witte klederen”) en Openbaring 3:18 (“kóópt witte klederen”):

- 18 • “En haar (= Christus Vrouw, zie vers 7) is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.” (Openb. 19:8, sv)
- “Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” (Openb. 3:4-5)
- “Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd (sv: beproefd) door het vuur, opdat u (geestelijk gezien) rijk wordt, en witte kleren, opdat u (in geestelijke zin) bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u (geestelijk) zult kunnen zien.” (Openb. 3:18)

Zonder dit gewaad van reinheid en rechtvaardigheid zal niemand tot de Bruiloft van het Lam toegelaten worden:

- “En (de koning, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had) zei tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde.” (Mattheüs 22:12, sv)

Zorg er daarom voor dat u op de profetische Grote Verzoendag – die voorafgaat aan de Spade Regenopwekking en de Bruiloft van het Lam – tot dat Bruidsvolk in witte klederen mag behoren! **Jaag naar de heiligmaking!** Met dit kleed aan zult u ook kunnen waken tot de komst des Heren (de “oogjes” uit [Exodus 28:4 en 39](#) wijzen daarop).

19 Toewijding

Ook de andere kledingstukken van de hogepriester vinden wij in het Nieuwe Testament terug als de klederen van **inwendige heerlijkheid** waarin de Bruidsgemeente eens zal wandelen. Alle vier worden bij elkaar genoemd in Kolossenzen 3.

Om te beginnen: de “hoed met de gouden plaat”, (zie [Exodus 28:36-37, SV](#)) dragende de inscriptie **“de Heiligheid des Heren”**. Zie hiervoor Kolossenzen 3:2, *“Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn”*, en Kolossenzen 3:16a, *“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen.”*

Bruiloftskinderen zijn bezig met de heilige, hemelse dingen en hun gedachten zijn vervuld van Christus, de Bruidegom.

Dan stuiten wij in Kolossenzen 3 vers 10 op een “mantel”: *“en u met de nieuwe mens bekleed (SV: aangedaan) hebt.”* Deze “nieuwe mens”¹⁶, die wij

¹⁶ Zie onze GRATIS studie [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. \(Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

moeten aandoen, correspondeert met de “hemelsblauwe mantel van de efod” (zie [Exodus 28:31, SV](#)). Het hemelsblauw wijst op een “wandel in de hemelen”, dat is **het overwinnings- of opstandingsleven** (zie Efeze 2:6 en ook, hier, Kolossenzen 3:1):

- *“En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.”* (Ef. 2:6)

20 • *“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.”* (Kol. 3:1)

In Kolossenzen 3:14 komen wij de “mantel van offerende liefde” tegen – liefde van de Bruid voor haar Bruidegom – die verzinnebeeld wordt door de “veelkleurige efod” (zie [Exodus 28:6, SV](#)), een “overtrekseel” (als een soort pullover):

- *“En **kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.**”* (Kol. 3:14)

Dit kleed te dragen betekent dat het vlees gekruisigd is. Het is bovenal een kleed van nederigheid, de meest op de voorgrond tredende eigenschap van een gekruisigd leven, dat overigens nog andere aspecten heeft (de kleuren). Deze efod komt vóór het kledingstuk van Kolossenzen 3:12, want er staat: “boven dit alles” – *“Boven dit alles doet aan de liefde.”* (Kol. 3:14a, SV)

Het kledingstuk van Kolossenzen 3:12 is dat van de innerlijke ontfermingen: *“Kleedt u zich dan... met innige gevoelens van ontferming...”*

De “borstlap des gerichts” (zie [Exodus 28:29, SV](#)), die

over de efod op het hart gedragen werd, verwijst hiernaar. In deze klederen zien wij de Bruid in een geheel andere gedaante. Zojuist, gekleed in de “wapens van het licht” (zie Romeinen 13:12b ¹⁷), was zij **de strijdvaardige Bruid**. Nu, wandelend in deze kleding van het “aller-kunstigste stikwerk” is zij **de toegewijde Bruid** (zie de tekening op de laatste pagina), zoals wij haar eveneens in het Hooglied uitgeschilderd zien:

- *“Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn; **de oprechten hebben U lief.**”* (Hooglied 1:4, sv) ¹⁸
- *“Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij, Hij Die te midden van de lelies weidt.”* (Hooglied 6:3)
- *“Ik ben mijns Liefste en Zijn genegenheid is tot mij.”* (Hooglied 7:10, sv)
- *“Ik zou U meevoeren (sv: U leiden), ik zou U brengen in het huis van mijn moeder, U zou mij onderrichten. Ik zou U laten drinken van kruidenwijn, van het sap van mijn granaatappels.”... “Wie is zij die daar opkomt (sv: opklimt) uit de woestijn, (liefelijk)*

¹⁷ Romeinen 13:12b, “Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en **de wapens van het licht aandoen.**”

¹⁸ Zie onze GRATIS studie “**Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom)**” van H. Siliakus. (noot AK)

leunend op haar Liefste? Onder de appelboom heb ik U (op)gewekt. Daar heeft Uw moeder U met smart voortgebracht, met smart heeft zij U daar voortgebracht die U gebaard heeft. Leg **Mij** als een zegel op uw hart (= de innerlijke mens), als een zegel op uw arm (= de uiterlijke mens). Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar (sv: de ijver is hard) als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de HEERE. Vele wateren kunnen de(ze) liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de(ze) liefde, men zou hem smadelijk verachten.” (Hooglied 8:2 en 5-7)

Geen voorbereiding zonder toewijding! Haar vastberaden optreden in deze wereld als de (toekomstige) gemalin van Jezus, toont ons de ene zijde van het karakter van de Bruidsgemeente. Haar volledig toegewijd zijn aan haar Hemelbruidgom, Die zij aanbidt, is de andere zijde.

Het is vooral deze toewijding, die maakt dat de Bruidegom tot haar zegt: **“uw stem, laat Mij die horen!”** (Hooglied 8:13b). “Wat u ook vraagt, Ik zal het u geven”! Vergelijk Ester 5 vers 3:

*“Toen zei de koning tegen haar: Wat is er met u, koningin Esther, en **wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden**, al was het ook de helft van het koninkrijk.”*

Welk een heerlijke belofte!

De Heilige Geest

Vele dingen zijn over de kleding van de Bruid nog te zeggen, in het bijzonder ook over de laatstgenoemde, priesterlijke kledij, maar ik moet het voorlopig hierbij laten. Op één ding moet ik echter nog de nadruk leggen, en dat is: **Niemand anders dan de Heilige Geest bouwt, kleedt en versiert de Bruid en bereidt haar aldus toe voor haar huwelijk met de Here Jezus Christus.** De Heilige Geest is de “hemelse Eliëzer” (vergelijk [Genesis 24](#)) en de “hemelse Hegai” (vergelijk [Esther 2](#)).

Waarachtige en volle overgave aan deze Heilige Geest is daarom nodig, willen wij eenmaal tot de Bruid behoren.

De laatste raad die Jezus de Gemeente geeft, de laatste eis die u Hem hoort stellen in de boodschappen aan de 7 Gemeenten – in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 ¹⁹ – is, dat zij zal komen tot **de volheid des Geestes** (“koopt van Mij goud” – zie Openbaring 3:18 ²⁰). Want, **Hij wil eenmaal voor Zich zien staan een Gemeente zonder vlek of rimpel of**

¹⁹ Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie, met UITLEG van Openbaring “[hoofdstuk 2](#)” en “[hoofdstuk 3](#)” van CJH Theys en/of “[hoofdstuk 2](#)” en “[hoofdstuk 3](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

²⁰ Openbaring 3:18, *“Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd (SV: beproefd) door het vuur, opdat u (geestelijk gezien) rijk wordt, en witte kleren, opdat u (in geestelijke zin) bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u (geestelijk) zult kunnen zien.”*

iets dergelijks:

- “Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou **heilig** zijn en **onberispelijk**.” (Efeze 5:27, sv)!

Aan u is de vraag, of u zich naar deze volheid wilt uitstrekken en of u de prijs daarvoor wilt betalen.

De toegewijde Bruid

In haar kledij van inwendige heerlijkheid

25

Hoed met gouden plaat

Gedachten vervuld met Christus en de hemelse dingen.

Kol.3:2+16

Borstlap des gericht

Innerlijke ontfermingen.

Kol.3:12

Veelkleurige efod

Opofferende liefde.

Kol.3:14

Hemelsblauwe mantel

Wandel in de hemelen = opstandingsleven.

Kol.3:10 + Ef.2:6

Witte rok met oogjes

Reinheid en rechtvaardigheid.

Openb.19:8

