

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Confrontatie: Een samenzwering



Wij leven in een wanordelijke wereld. De mensheid woont, al is zij zich dat niet bewust, op een geruïneerde aarde, **het resultaat van de rebellie tegen God.** Alles is doortrokken van de ten-hemel-schreiende zonden van het mensdom. De profeet Jesaja schildert ons met de volgende woorden deze betreurenswaardige toestand:

2 *“Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt (HSV: verkommert), het verwelkt; de hoogsten van het volk in het land kwelen ¹. Want het land is bevlekt (HSV: ontheilgd) vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, **zij vernietigen het eeuwig verbond.** Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, en er zullen weinig mensen overblijven.”* ([Jesaja](#) 24:4-6, sv) ²

God heeft nooit zo'n wereld gewild. Hij is daarvoor ook niet verantwoordelijk. Het begin van dat alles wordt gevonden in die verschrikkelijke opstand van een geschapen wezen dat eenmaal gekend werd als Lucifer en nu in de Bijbel genoemd wordt: “duivel” of “satan”. Héél in het begin was het ‘t mooiste en volmaaktste schepsel dat ooit door

¹ Kwelen = Verkommeren, van hartzeer en droefenis. Of, zij worden – geestelijk gezien – zwak, mat, flauw. (noot AK)

² Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

de Almachtige werd geschapen. Toen heeft Lucifers intense **hoogmoed** hem doen zondigen; en nog vóór deze voleindigd was had hij zich voorgenomen om God te verslaan, om zodoende als een god te kunnen zitten op de troon van het universum. Zó begon die verschrikkelijke **rebellie van het schepsel tegen de Schepper...**

3 Een groot “vraagteken” werd toenmaals in het heelal geschreven door een opstandig schepsel! Sindsdien heeft elk schepsel in het universum zich met angst en beven afgevraagd: “Wie heeft nu feitelijk gelijk: God of de duivel? Wat is nu eigenlijk het beste: gerechtigheid of het kwade? Welke weg zal ik nu bewandelen: die van heiligheid of die van de zonde?” Daarmee was de oorlog openlijk verklaard. Weliswaar geen oorlog van volkeren op aarde, maar een oorlog van werelden tegen werelden – van machten tegen machten. Dit willen wij even vaststellen.

Een strijd van leven òf dood tussen de almachtige Schepper van het heelal en het machtigste schepsel dat ooit in de eeuwigheid was geschapen. Alle eeuwenlange oorlogen die de mensheid heeft gekend zijn slechts schaduwen vergeleken bij deze geweldige, gigantische strijd in de geestelijke wereld; zoals de etter, voortkomende uit een diepe wond, slechts de zichtbare manifestatie is van een groter, ernstiger conflict, die wij alsdan infectie noemen.

Onze aarde – het oorlogstoneel

4

Deze **alles** en **allen** omvattende strijd tussen God enerzijds en de duivel anderzijds wordt uitgevochten in onze wereld en op onze aarde. Deze strijd doet zich gelden in de levens van mensen, en de resultaten zullen worden gedemonstreerd in de zo gevarieerde ervaring van menselijke wezens, of zij nu instrumenten worden van God om een leven te leiden van gerechtigheid, of werktuigen van satan om hun leven over te geven aan zijn kwade en funeste invloed en de ongerechtigheid.

God zal door de ervaring van ieder mens, levend op deze planeet die wij aarde noemen, de waarachtigheid bewijzen van de kwade resultaten van zondige rebellie en de wonderbare resultaten van geloofsgehoorzaamheid en gerechtigheid – zulks tot algehele voldoening van elk creatuur (= levend wezen, schepsel, mens) in het universum en van Zijn heiligheid. Alsdan, wanneer deze strijd gestreden zal zijn..., wanneer God over een ieder het oordeel zal vellen... zullen de resultaten van zonde en gerechtigheid bekend worden, en **God zal als Overwinnaar verheerlijkt worden.**

Hierom draait alles op onze aarde, en dit is Gods verheven doel, dat schuil gaat achter alle gebeurtenissen van het menselijk bestaan.

Geliefden, de zich tegenstellende machten van God en van satan kunnen door waarachtige Christenen worden onderkend achter de alsmaar toenemende verwarring en wanordelijkheden van de

laatste dagen. Deze gigantische strijd zal onze zogeheten “beschaving” in de voor ons liggende tijd tot een rampzalig einde voeren. Niet de mens, maar **God**, maakt geschiedenis, en deze is onveranderlijk vastgelegd “*volgens het eeuwige voor-nemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.*” (Efeze 3:11)

5 Gods plan en overwinning

Uit de volgende Schriftpassage blijkt duidelijk Gods plan en dat de overwinning de Persoon van “**Jezus Christus**” is:

*“Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, **opdat wij heilig en smetteloos** (sv: **onberispelijk**) **voor Hem zouden zijn in de liefde.** Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. **In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed**³, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloet-*

³ Zie eventueel onze studie “[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

6 dig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis (sv: de verborgenheid) van Zijn wil bekendmaakte, **om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen**, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is... opdat wij **tot lof van Zijn heerlijkheid** zouden zijn,... opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u **de Geest van wijsheid en van openbaring** geeft in het kennen (sv: in kennis) van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en **wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen**,... En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen..." (Efeze 1:3-22)

Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Die als Heiland van de wereld op aarde kwam, God openbaard in het vlees, zal Zijn strijd strijden als Koning der koningen en Here der heerscharen (= Here van de hemelse legermachten), om Zijn vijanden te overwinnen en om daarna Zijn persoonlijk Koninkrijk ⁴ te vestigen op een van satan bevrijde aarde. Hem zij de glorie!

"En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht (sv: de verborgenheid der godzaligheid is

⁴ Zie eventueel onze studie "[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

groot): God IS geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid".
(1 Timotheüs 3:16)

Waarlijk, God en Zijn Mens – de NIEUWE Mens Christus Jezus; in Christus heeft God alle autoriteit en alle verantwoordelijkheid gelegd; **Christus' verlossingswerk is de hoop van de toekomst** – vormen de toekomst van de mensheid en de toekomst van God Zelf. Onze Here en Heiland kan niet falen! Hij heeft altijd getriomfeerd! Zelfs in Zijn sterven op het kruis riep Hij uit: *"Het is volbracht!..."* (Johannes 19:30b). En 3 dagen later verzegelde Hij Zijn verzoenend sterven door op te staan uit de doden tot heerlijkheid van Zijn Vader, **Glorie voor God!**



En Gods eniggeboren Zoon zal straks Zijn Gemeente hebben: *“een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (sv: **onberispelijk**) zou zijn”* (Efeze 5: 27b). Het zijn verlost kinderen Gods die de instrumenten zullen zijn door welke en met welke Hij Zijn wondervolle verlossingsplan **hier op aarde** zal uitwerken en afronden.

9 In de levens van deze mensen, die gewillig zijn om hun leven te stellen onder de suprême **leiding van de Heilige Geest** ⁵, toont God de heerlijkheid van Zijn onvolprezen Naam, de zegeningen van Zijn gerechtigheid, en de kracht van Zijn reddende liefde en genade. God werkt vandaag en morgen in en door de Gemeente – Zijn Lichaam op aarde – door de kracht van Zijn Heilige Geest: *“Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest (zal het geschieden), zegt de HEERE van de legersmachten”* ([Zacharia](#) 4:6b + uitleg).

Deze zijn Gods “kanalen”, die Zijn strijdplan van alle eeuwen uitdragen in een stervende wereld hier op aarde, Zijn *“verborgenheid der godzaligheid”*.

Zijn eniggeboren Zoon, de Tweede Persoon in de Godheid ⁶, zal **alleen** “de wijnpers treden”, en Hij

⁵ Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

⁶ In Deuteronomium 6:4 staat: *“Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”*.

alleen zal door Zijn wonderbaarlijke kracht datgene bewerkstelligen wat niemand anders kan doen:

- *“Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; **alle dingen** zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het Hoofd van het Lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn” (Kolossenzen 1:16-18).*

CJH Theys

Perspectief, bundel 1

Enigszins bewerkt door A. Klein

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is m.i. een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

(noot AK)