

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Kent u de Zoon?



Verborgenheden

In Spreuken 30:4 lezen wij:

- “*Wie is er naar de hemel opgestegen (SV: ten hemel opgeklommen) en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in Zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleet gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers (SV: zo gij het weet)”?*¹

2

Wij hebben hier te doen met één van die plaatsen in het Oude Testament waar over de tweede Persoon van de Godheid wordt gesproken. Zoals u wellicht bekend is had de Oudtestamentische gelovige geen weet van een Goddelijke Drie-eenheid. De Oudtestamentische gelovige kende de betekenis nog niet van “...**Een Zoon is ons gegeven**...” (Jesaja 9:5). De Oudtestamentische gelovige had ook geen vermoeden dat de beloofde Messias de **Zoon van God** zou zijn.

De Oudtestamentische gelovige wist wel dat God bij de schepping in de meervoudsvorm sprak – “**La-ten Wij**...” (Genesis 1:26) – maar hij heeft niet begrepen waarom. De Oudtestamentische gelovige wist slechts: “...**De HEERE, onze God, de HEERE is één!**” (Deuteronomium 6:4 – zie noot 2) en zou dit niet hebben kunnen verenigen met het bestaan van DRIE Goddelijke Personen. De Oudtestamentische gelovige zou de gedachte eraan misschien zelfs als

¹ Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

“heidens” van de hand hebben gewezen.

Toch kan het haast niet duidelijker gezegd worden als in Spreuken 30:4, dat er een Vader-God is en een Zoon-God. Maar wij leren hier weer eens dat Goddelijke waarheden tot een bepaalde tijd “verzegeld” kunnen blijven. Zo duidelijk als dit laatste gedeelte van deze tekst van Spreuken 30:4 dan nu voor ons is, zo onduidelijk en verborgen schijnt echter wat er in het eerste gedeelte meegedeeld wordt. Want alleen de Zoon van God is toch van de hemel neergedaald en weer ten hemel gevaren? Volgens dit Bijbelvers van Spreuken 30:4 is echter ook God de Vader ten hemel opgeklommen en neergedaald. Het antwoord op al de vragen die hier gesteld worden, moet immers zijn: “Het is de Here, onze God” en uiteindelijk wordt dan nog gevraagd: “En hoe heet Zijn Zoon?”

Het afdalen van God

Wat lezen wij echter in Genesis 2:7a? *“Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem...”*. Hieruit moet volgen dat de Here neergedaald was op de aarde! Daarin zien wij een belangrijk verschil met de overige scheppingen. Die kwamen tot stand door het spreken Gods van de hemel. Om de mens te scheppen daalde God de Vader echter af, samen met de Zoon en de Heilige Geest (vergelijk: *“En God zei: **Laten Wij mensen maken** naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis...”*, Genesis 1:26). En het merkwaardige is dat, toen er in die mens iets moest worden veranderd,

God opnieuw afdaalde. Zie Genesis 11:5 en 7:

“Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren” ... “Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen”.

4 Dit stelt het neerdalen van de Zoon naar de kribbe in Bethlehem in een heel bijzonder daglicht! Ook dit was voor de mens! **Jezus was en is God**², maar *“Hij heeft Zichzelf vernietigd”*:

“Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd (sv: vernietigd) heeft door de gestalte van een slaaf (sv: dienstknecht) aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante

² In Deuteronomium 6:4 staat: *“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! (dus één Persoon!)”.*

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is m.i. een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader
 2. de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
 3. de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
- Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
(noot AK)

als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filippenzen 2:6-8)

Vraag niet hoe de Goddelijke Drie-eenheid in de Oude Bedeling kon afdalen. Dit is een mysterie, zoals ook de vleeswording van God een mysterie is. Maar in dit ene komt reeds tot uiting hoe lief God ons heeft: voor de mens daalt God af! God vernederde Zichzelf voor de mens. **Ware liefde is nederig**, zo leren wij hier. **Wie waarlijk liefheeft, wil afdalen!**

Gods neerdalen is een bewijs van Zijn grote liefde voor de mens. Liefde bracht Hem ertoe neer te dalen en de mens te scheppen. Liefde bracht Hem er wederom toe, toen dat nodig geworden was, om Zijn eniggeboren Zoon te laten neerdalen om die mens te herscheppen.

Jezus kwam om de mens uit de macht der zonde en van satan te verlossen ³ en hem tot een NIEUW schepsel ⁴ te maken. En deze nieuwe mens zou uiteindelijk het beeld Gods dragen (Kolossenzen 3:10), wat tot uiting komt in ware heiligheid ⁵ (Efeze 4:22-24):

³ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De overwinnaars: over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁴ Zie eventueel onze studie “[Lukas - Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

- “En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft” (Kol. 3:10)
- “Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Ef. 4:22-24)

Maar, om nog eenmaal naar Spreuken 30:4 terug te keren, de hoogst belangrijke vraag die nu gesteld moet worden, is:

Kent u deze Zoon??

Hebt u zich laten vernieuwen door Hem?

Gelooft u in Hem als uw Verlosser en Zaligmaker?

Geef gehoor aan de dringende oproep van Psalm 2:12, Kus de Zoon, opdat Gods toorn u niet zal treffen:

*“Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. **Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!**”*

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, december 1984

Enigszins bewerkt door A. Klein