

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Grote (geloofs)afval begint met hele 'kleine' zonden



Er zijn ontzettend veel verzen in het Nieuwe Testament die ons vertellen dat er in de eindtijd een GROTE AFVAL (van het ware, Bijbelse geloof – noot AK) komt: Jezus heeft ons daar Zelf voor gewaarschuwd.

2 Het lijkt erop dat deze (geloofs)afval niet echt op een afval lijkt en dat we daarom misleid zouden kunnen worden. Het eerste wat Jezus erover zegt is dat we ons niet moeten laten misleiden. Er zullen er velen (van HET geloof) afvallen en mensen zullen elkaar verraden en haten. Als we dit lezen moet ons gebed zijn:

- Heer hoe ga ik hiertegen beschermd worden?
- Hoe weet ik wat een valse profeet is?
- Hoe krijg ik het vermogen om het echte en het bedrieglijke te onderscheiden?

De apostel Paulus spreekt in 1 Timotheüs 4 over de grote afval. Ik geloof dat het niet zal gebeuren met grote zonden en een immorele levenshouding, maar juist met hele kleine dingen, waardoor we al snel denken dat het niet zo slecht is, omdat heel veel mensen het doen. Alleen diegenen die in de liefde van Christus blijven zullen gered worden.

Valse predikers

Nep-goud lijkt erg veel op echt goud en nep-diamanten lijken soms net echte diamanten. Een nep-evangelie dat door valse predikers verkondigd zal gaan worden, lijkt ook ontzettend veel op het echte Evangelie. Jezus zegt ons niet voor niets

dat valse predikers in schaapskieren komen. En valse predikers zullen niet aankomen met de koran of met een totaal ander evangelie, omdat u daar NIET door verleid zou worden. De valse predikers lijken heel erg echt, hebben de juiste doctrine, de juiste houding. Ze zullen over dingen praten die wij heel normaal vinden, ze zullen over de gaven van de Geest spreken en daarom zullen wij denken dat ze juist zijn. Maar ze praten over dingen die daar en daar gebeurd zijn, over wonderen die ze zelf hebben zien gebeuren. Wij zullen bij hen echter nooit wonderen zien. Jezus was heel anders, Hij deed de wonderen recht voor de mensen. Het zullen wolven in schaapskieren zijn; iedereen zal denken dat ze erbij horen, maar van binnen zijn ze maar met een ding bezig: wat kan ik voor mezelf pakken van deze mensen.

Pornofilms

Mensen zullen op het einde zichzelf en hun geld meer gaan liefhebben dan God. We moeten onthouden dat de duivel niet van directe actie houdt. Hij laat ons niet direct een lange pornofilm zien, maar heel langzaam, stukje bij beetje, probeert hij ons te verleiden. Als je dan niet uit Gods Geest en liefde leeft, vind je het uiteindelijk helemaal niet er om een film te zien waarin een paar seconden seks voorkomt. De scènes worden steeds langer en uiteindelijk kijk je pornofilms en is het werk van de duivel voltooid. Hij gaat zo gluiperig te werk! Ik

kan u alleen waarschuwen, niet tegenhouden. We zijn op de weg naar beneden omdat we denken: 'Ik ben gered, ik ga naar de kerk en aanbid God, wat kan mij gebeuren?' maar **we moeten veel radicaler worden en alle kleine zonden uitbannen, voordat ze steeds groter worden en onze liefde** (tot God en Zijn 'gebod', d.i. tot Zijn Woord en wil – noot AK) **op den duur zal verkillen.**

4

Evangelie

Laat een kind het stuk eens lezen van de smalle weg en de nauwe poort en vraag hem: Denk je dat kerken groot worden? Zullen veel mensen de weg naar het leven vinden? Hij/zij zal zeggen: "Het lijkt erop dat het niet makkelijk is. Het ziet eruit alsof niet veel mensen de weg naar het leven zullen vinden." Hoeveel mensen zullen er wel niet verloren gaan waarvan wij denken dat ze gered zijn? De poort is niet een meter of een halve meter, hij is niet groter dan het oog van een naald voor ons rijken. Je kunt je vrouw of je kinderen er niet doorheen duwen. We moeten er één voor één doorgaan. Er is geen garantie dat als je gered bent, dat je vrouw en kinderen er automatisch bij horen. Het is individueel.

Ik heb veel gezien dat vrouwen meegaan met hun mannen en er automatisch vanuit gaan dat ze ook gered zijn. We worden echter niet gered omdat onze familie gered is. We moeten zelf gebroken en zondig (ik zou zeggen: berouwvol over onze

zonden of zondigheid – noot AK) naar God toegaan, zodat Hij ons kan overladen met Zijn liefde, ons kan redden van geldzucht en ons kan leren om het onderscheid te maken tussen valse profeten en het echte Evangelie!

Zac Poonen