

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

In hoeverre zijn wij trouw?



Christen-zijn (in de wereld van vandaag)
heeft onherroepelijk consequenties

Een Bijbels voorbeeld

2 Wanneer ik het bovenstaande schrijf, denk ik aan een verhaal dat wij in het Oude Testament vinden. De moraal ervan zij ons allen tot lering. Het is het verhaal van de Rechabieten. De profeet Jeremia spreekt daar over de **gehoorzaamheid** van de Rechabieten, die aan Juda tot voorbeeld wordt gegeven. Dit 35^{ste} hoofdstuk van Jeremia is onder Christenen maar weinig bekend. Toch is het niet alleen de moeite waard om het te lezen en het biddend te overdenken, doch veel meer nog om de **ernstige boodschap** te (leren) verstaan. Want deze boodschap is er waarlijk één voor **alle** tijden; niet in het minst voor de dagen waarin wij heden leven.

Jeremia, door God geroepen, heeft een wel zeer merkwaardige opdracht uit te voeren. De Here God zei in die dagen tot Zijn dienstknecht: *“Ga naar het huis van de Rechabieten, spreek met hen en breng hen in het huis van de HEERE, in één van de kamers, en geef hun wijn te drinken.”* (Jeremia 35:2) ¹

Wanneer nu Jeremia al deze Rechabieten verzameld in het huis des Heren, hun *“kannen vol wijn*

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

en bekers voorzet, en tot hen zegt: *Drink wijn*” (Jeremia 35:5 ²), wordt hem door de betrokkenen een positief en duidelijk antwoord gegeven, waaraan niemand hoeft te twijfelen: “...Wij drinken géén wijn.” (Jeremia 35:6a)

Zij spraken onomwonden

3 Dit duidelijke antwoord werd Jeremia als door één man gegeven; en de toelichting die zij erbij gaven laat evenmin aan duidelijkheid te wensen over. **Zij dronken géén wijn en lieten nog véél méér dingen en zaken na...** Alles in overeenstemming met het gebod van hun vader Jonadab. Zij hadden “iets”, namelijk het woord, het gebod, dat hun was gegeven; en dat wilden zij, hoe dan ook, hooghouden:

- “...**Wij drinken géén wijn**, want onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons geboden: *U mag geen wijn drinken, u niet en uw kinderen niet, tot in eeuwigheid. U mag geen huis bouwen, en geen zaad zaaien, geen wijngaard planten of in bezit hebben, maar u moet in tenten wonen, al uw dagen, opdat u vele dagen*

² Jeremia 35:5, “Ik zette de leden van het huis van de Rechabieten kannen vol wijn en bekers voor en ik zei tegen hen: *Drink wijn!*”

leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. Wij nu hebben geluisterd (sv: gehoorzaamd) naar de stem van onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, in alles wat hij ons geboden heeft, door al onze dagen geen wijn te drinken, wij niet en onze vrouwen niet, evenmin als onze zonen en onze dochters, en door geen huizen te bouwen tot onze woning. We hebben geen wijngaard of akker, en geen zaaigoed. Wij hebben in tenten gewoond, en hebben geluisterd en gedaan overeenkomstig alles wat onze voorvader Jonadab ons geboden heeft.” (Jeremia 35:6-10)

Letten wij nu op de woorden door Gods profeet te boek gesteld: “tot in eeuwigheid”; “het land waar u als vreemdeling verblijft”, “Wij nu hebben **gehoorzaamd... in alles...**”

Dat zij in Jeruzalem woonden, was een harde noodzaak. De oorlog in de dagen van de koning van Babel had **noodsituaties** met zich gebracht. Zij waren daaraan onschuldig en konden daaraan ook niets veranderen. Hun getuigenis kwam in feite hierop neer: “wat u ook met ons nog verder wilt doen, dat is uw zaak; maar **wij houden ons aan het ons gegeven gebod.**” Welk een getrouwheid legden zij in die tijden aan de dag!

Boze dagen

Jonadab leefde in de tijd van koning Jehu, die de strijd aanbond tegen de overheersende Baäldienst, die – zo leert Gods Woord – gepaard ging met de meest afschuwelijke goddeloosheid. In dit (Bijbelse) licht nu dienen wij het door Jonadab nagelaten gebod te zien. Wat zat er achter? **Een** **gruwelijke afkeer van de toen heersende zeden en gewoonten.**

Afkeer van een leven dat van God en Zijn dienst was afgedwaald – willens en wetens afgeweken – afkeer óók van alle heidense cultuur: steden die tot ten-hemel-schreiende broeinesten van goddeloosheid en zedeloosheid waren geworden!

Het was om zijn nageslacht te bewaren, te beschermen tegen al die boze invloeden – kwaadaardige machten en een goddeloze levenssfeer – dat Jonadab dat gebod had nagelaten. Het was **om Gods kinderen te houden in de gemeenschap van de Here God Almachtig** – dáárom!

En wat ermee werd bedoeld is nu wel duidelijk, en ieder rechtgeaard Christen zal dit begrijpen: houd je verre van de verlokkingen, van de verleidingen en de misleidingen van de boze wereld, waar satan heer en meester is;... **houd je alsjeblieft zo ver mogelijk van wat tot zondigen, en afvallig-**

heid van God en Zijn gebod, zal leiden!

Ja, blijf onder alle omstandigheden trouw aan God en blijf Hem alleen dienen in alle nederigheid des harten!

- **“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.** Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf... zonder liefde voor het goede... meer liefhebbers van zingenot (sv: wellusten) dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht (sv: een gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht ervan verloochend. **Keer u ook van hen af** (sv: Heb ook een afkeer van deze).” (2 Timotheüs 3:1-5); en
- **“Maar u, wees nuchter** (sv: wakker) **in alles...**” (2 Timotheüs 4:5a)

Wees bereid

De Heilige Geest waarschuwt ons met de meeste nadruk dat in de laatste dagen afval van het geloof zal gevonden worden en dat wij derhalve acht moeten slaan, eerst op onszelf en op de leer, en dat wij daarin moeten volharden; want dat doende, zullen wij onszelf behouden, en die ons horen”:

- **“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende**

geesten en leringen van demonen” ... “Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.” (1 Timotheüs 4:1+16)

Geloofd zij de Naam des Heren!

7 Ook van **ons** wordt gevraagd om “*de prijs*” te betalen. ³ Ook **wij** moeten leven, zoals dat in Gods ogen goed is; dit is: naar Zijn Woord. Ook **wij** moeten de moed hebben om onszelf te zijn, ondanks dat de mensen lachen, spotten, enzovoorts. Ook **wij** moeten de prijs durven betalen zonder zelfbeklag. God en Zijn Woord... God en Zijn onmisbare zegen – zij zijn het ten volle waard! Glorie voor Hem, Die ons eerst heeft liefgehad en Zijn leven voor ons heeft gegeven in de dood aan het kruis (te Golgotha)!

Ach, daar is nog o zo veel te zeggen over dat wat der Rechabieten was. Hun **onkreukbare trouw**, hun **heilige eerbied** voor het gebod van een “aardse” vader. Laten wij niet vergeten dat dat alles met God te maken had, met God en Zijn geboden, met de Here God en met Zijn dienst, met

³ Filippensen 3:14 (SV), *“Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.”*

God en Zijn onmisbare zegen... voor tijd en eeuwigheid. Voorwaar (!) geen kleinigheid!

De toepassing

8 Zij rekenden af met alle zucht naar “populariteit”, zij rekenden af met “valse schaamte en de begeerte” (hoe diep zit dit verborgen bij nog zo vele Christenen [!] om te leven zoals “men” het graag doet, om te handelen en te wandelen, zoals “ze” dat allemaal doen in deze tijd, en om niet op te vallen)!

Ja, die Rechabieten hebben, dwars tegen alles in, **God en Zijn Woord en Zijn dienst hoog gehouden door die te eren, door die te gehoorzamen**... eenvoudig en zonder “tamtam”.

Waarlijk, zij waren moedig genoeg, gesterkt door hun geloof, om zichzelf te zijn.

God Zelf maakte de toepassing voor de toenmalige tijdgenoten. Want wat lezen wij verder?

“Toen kwam het woord van de HEERE tot Jeremia: Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Ga zeggen tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem: Zult u niet de vermaning aanvaarden door te luisteren naar Mijn woorden? spreekt de HEERE.” (Jeremia 35:12-13)

Met andere woorden: “Wilt gij hieruit geen lering

trekken, om zodoende aan Mijn woorden gehoorzaam te zijn?”

God Zelf stelde deze Rechabieten, vanwege hun onverbiddelijke gehoorzaamheid en diep geloof, aan het volk van die tijd **tot voorbeeld**. Laten wij, die leven in deze zware (boze) tijden dit toch goed begrijpen!

9 Want het gaat er niet om dat wij nu zullen moeten gaan leven zoals die Rechabieten leefden. Het gaat ook niet om een bepaald “soort” zedenleer. De toepassing ligt nog veel dieper dan wat mag en niet mag. Deze mensen waren allemaal **trouw met de daad, trouw aan de God van Israël en aan Zijn dienst...** “om het eeuwige welbehagen”!

De praktische kant

O ja, u en ik weten hoe dat allemaal gaat in deze tegenwoordige tijd. De één zegt: “Wat een fanatieke lui die Geest-ervulde Christenen” ! De ander heeft het dan over, wat zij noemen, een “verwerpelijke rechtlijnigheid en krampachtigheid”. Zo dikwijls horen wij dan ook beweren: “Ach, die gekke, ouderwetse Christenen met hun humorloze starheid, met hun **ver** doorgedreven farizeïsme...” Inderdaad, zo gaat het, dat weten wij maar al te goed; want wat is er nu meer irriterend, dan dat er mensen in de directe omgeving zijn die “JA” dur-

ven zeggen als iedereen “NEEN” zegt; of die “NEEN” als antwoord geven als ze allemaal “JA” zeggen. “Wat verbeelden die Christenen zich wel?!”

Maar het zit zo: al die wereldse “betweters” willen per sé niet weten dat die Rechabieten zichzelf wensten te blijven – tegen alles in – en dat zij óók wisten “waarom”.

10

Geestelijke dingen en zaken worden nu eenmaal geestelijk onderscheiden:

“...de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” (1 Korinthe 2:14, redactie)

Nog altijd is het Woord waarachtig: *“...het Evangelie... is een kracht van God tot **zaligheid voor ieder die gelooft...**”* (Romeinen 1:16b).

Er valt óók voor ons, vandaag de dag, lering te trekken uit de handel en wandel van deze Rechabieten. Het “heb een afkeer van dit alles” (zie o.a. 2 Timotheüs 3:5b ⁴), zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament heeft betekenis en waarde voor de tijd waarin gelovigen leven op aarde en in

⁴ 2 Timotheüs 3:5 (SV), *“Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. **Heb ook een afkeer van deze.**”*

11 verband met de eeuwigheid. Het gaat waarlijk niet alleen om het welvaren van onszelf en om de toch al niet rooskleurige toekomst van onze kinderen; het gaat dus niet om welzijn en toekomst van hedendaagse mannen en vrouwen en kinderen die belijden Christenen te zijn, en hoop hebben op de eeuwigheid, maar **het gaat** in het bijzonder **om de eer en de glorie van Jezus Christus**, in Wie ons de eeuwige zaligheid is bereid. Geprezen zij de Naam des Heren!

Ja en nee

Hoe meer wij om ons heen de funeste gevolgen zien van de duivelse macht in velerlei vormen en gedaanten, hoe meer wij ervan overtuigd moeten zijn dat dit alles zijn oorzaak vindt in **ongehoorzaamheid aan God** en Zijn gebod.

De geschiedenis herhaalt zich door alle eeuwen heen. Wie dit inziet, zal zich naar die mate ook meer bewust moeten zijn van waar het feitelijk ten diepste om gaat; namelijk: **om Christus' wil!**

Dat wij, als waarachtige kinderen Gods, altijd en overal toch "NEEN" zullen zeggen tegen de machten der duisternis, om "JA" te kunnen zeggen tegen onze God en Vader in de hemelen, Die niet wil dat zielen verloren gaan, maar dat zij behouden zullen worden voor Zijn glorieuze (we-

der)komst ⁵ en Zijn Koninkrijk ⁶; tegen een levende God, Die **niet** met Zich laat spotten!

En wat is het, dat wij bovenal van deze Rechabieten kunnen leren? Dat wij **niet bevreesd** moeten **zijn, niet bang, om anders te zijn dan anderen.**

12 Wij weten nu toch wel “waarom” wij anders zijn. Ook moeten wij niet bang zijn om “anders te leven” dan de anderen om ons heen, als wij maar weten waar het ons om gaat, nietwaar? Niet om de wil van mensen, hoe lief en dierbaar ze ons ook mogen zijn; maar om te doen – niet met woorden, maar met daden (!) – wat God van ons vraagt in Zijn Woord, **tot verheerlijking van Zijn onvolprezen Naam!**

Men behoeft waarlijk geen Christen te zijn om een open oog te hebben voor de openlijke en verborgen gevaren van onze tijd; men behoeft echt geen Geest-ervuld kind van God te zijn om te leven met geloofs-overtuiging. Kinderen Gods die “iets” hebben mogen begrijpen van de peilloze liefde van God – het is alles **genade** (!) – hebben (hoe

⁵ Zie eventueel ons artikel “[De wederkomst van Christus nader bekeken](#)” van A. Klein. (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze studie “[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

kan het anders ?) een extra duidelijk motief: namelijk, “**willen wat God wil, om zodoende Hem alleen te behagen**”.

Aan dezulken wordt immers de kracht van de Heilige Geest ⁷ geschonken, om als vrije en verlost mens Hem **getrouw** te blijven dienen met blijdschap... al de dagen van hun leven.

13 Zou u, wat dat betreft, geen voorbeeld willen nemen aan die wonderbaarlijke geloofshouding van die Rechabieten?

“Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.” (1 Timotheus 4:10)

God helpe ons. Amen.

CJH Theys

Uit: Perspectief, bundel 1

Enigszins bewerkt door A. Klein

⁷ Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” en/of “[De Gever en Zijn Gaven](#)” van CJH Theys. (noot AK)