

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Het bezoek der heerlijkheid



Een Goddelijk principe

De profetische uitspraken van het Oude Testament verkondigen de [werkzaamheid van de Heilige Geest](#) in de Gemeente/Kerk van onze tijd. Wij komen door heel het Woord van God heen een Goddelijk principe tegen en dat is dat voordat het oordeel komt, de Here Zijn volk bezoekt met genade en met een uitstorting van de Heilige Geest.

2 Dat lezen wij bijvoorbeeld in [Zacharia](#) 2:8-10, “Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven (sv: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben), want wie u aanraakt, raakt **Zijn oogappel** aan. Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren (sv: knechten) tot buit worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft. **Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.**”¹

Eerst komt de openbaring van de heerlijkheid van God. Daarna komt het oordeel, het verderf over de volkeren. **Het volk des Heren is het voorwerp van Zijn genegenheid**, het is Zijn “oogappel”. Zo dierbaar is Hem Zijn Gemeente/Kerk, dat Hij haar vergelijkt met het meest gevoelige en meest vitale

¹ Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

deel van het oog. Zij zal juichen en zich verblijden, uitdrukking geven aan haar grote vreugde en geluk. Dat is het gevolg van de tegenwoordigheid des Heren. De Allerhoogste woont in het midden van Zijn volk. Niet slechts onder hen, maar letterlijk **inwonend IN hen**. De Bruid zal de Tempel van God zijn. Zijn tegenwoordigheid zal die heerlijke en wondervolle Bruid van Christus tot alle volheid toe vervullen. Het is oogsttijd, een tijd van verzamelen. Menigten zullen zich tot de Here bekeren om Zijn volk te worden, als de Gemeente/Kerk in opwekking is.

De maat van Christus

Jeruzalem, de Bruid, zal door de Heer gemeten worden. **Er zijn onveranderlijke, specifieke, Goddelijke vereisten waaraan voldaan moet worden door iemand als hij/zij een plaats wil krijgen in de Bruid.** Zacharia 2:1-5, *“Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand. Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem (= het NIEUWE Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus) opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet. En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman (sv: jongeling) en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven (sv: Jeruzalem zal dorpsgewijze be-*

woond worden), vanwege de veelheid aan mensen en dieren (sv: beesten) in haar midden. En *Ik* zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en ***Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.***”

4 Telkens wanneer er sprake is van een echte beweging van de Heilige Geest, zal de Heer Zijn volk terugbrengen naar de Bijbelse standaarden van rechtvaardigheid. **Het vuur van God zuivert en heiligt.** Daarna, en alleen als dit gebeurd is, kan Hij [inwoning maken in de ware Tempel](#). De “maat” die gebruikt zal worden, wordt vermeld in Efeze 4:13-14, “*Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een (geestelijk gezien) volwassen (sv: volkomen) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd (sv: opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden) door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden.*”

Het lichaam van de gelovigen kan geen groter doel bereiken dan te komen tot “de maat van de grootte van de volheid van Christus”. Dit is de Gemeente/Kerk van Zijn heerlijkheid. Dit is het volk dat Zijn beeld en gelijkenis draagt. Als wij eenmaal dit punt in de geestelijke groei bereikt hebben, zullen wij een geestelijke standvastigheid

verworven hebben die ons in staat zal stellen het vele valse dat zich vandaag de dag manifesteert het hoofd te bieden. Uit Paulus' verklaring kunnen wij weten dat deze hoge mate van geestelijkheid moet zijn bereikt door de Gemeente/Kerk van de laatste dagen opdat zij op de juiste wijze zal weten om te gaan met de grote "winden van leer" die als orkanen door de wereld zullen razen. Daarom is het komen tot "de maat van Christus" niet iets dat zijn beslag pas krijgt in de eeuwigheid, maar iets dat in de Gemeente/Kerk van de laatste dagen bereikt zal worden.

De inwoning van Gods heerlijkheid

Jezus Zelf is "het Afschijnsel van Gods heerlijkheid": *"Hij, Die de afstraling (sv: het Afschijnsel) van Gods heerlijkheid is en de afdruk (sv: het uitgedrukte Beeld) van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig Woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen."* (Hebreeën 1:3)

De gelijkenis van de Vader is in de Zoon, het "uitgedrukte Beeld"² (in het Grieks: "karakter"). **In**

² Waarmee in de eerste plaats bedoeld wordt een werktuig om te graveren, daarna een stempel of afdruk, zoals op een munt of een zegel, in welk geval het zegel- of muntstempel, dat de afdruk maakt, een opdruk draagt van het beeld dat er door afgegeven wordt, en vice versa (= en omgekeerd), zul-

Jezus zien wij het wezen van de Vader. Hij is niet de Vader, maar draagt wel al de karakteristieken, attributen en wezenskenmerken van de Vader. De eeuwige heerlijkheid van God openbaart zich in en door Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Wij aanschouwen deze heerlijkheid op de Berg der Transfiguratie (= de Berg der Verheerlijking) en in de staat waarin Hij opgewekt werd.

6 Van de mens werd gezegd dat hij het beeld en de gelijkenis van God draagt: *“Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is.”* (1 Korinthe 11:7a)

Bij de eerste schepping zijn wij geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Wij zijn opnieuw geschapen om Zijn eeuwige gelijkenis te dragen in de nieuwe schepping. Het doel van de Heer is om Zichzelf te openbaren en in het bijzonder Zijn heerlijkheid in Zijn volk: *“**tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.**”* (2 Korinthe 4:6b)

Het is van aanvang af Gods doel en streven geweest om een volk voor Zichzelf te verheerlijken. Een proces van veranderingen zal Zijn Gemeente/Kerk zover brengen, dat zij Zijn beeld en gelijkenis vertoont: *“**Wij allen nu, die met onbedekt (aan)gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante***

len alle trekken van de afbeelding (het beeld) respectievelijk corresponderen met die van het instrument dat de indruk afgeeft. (noot HS)

veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” (2 Korinthe 3:18)

7 Zij die [de volheid van de heerlijkheid van God](#) bereiken, zullen een metamorfose doormaken die hen van heerlijkheid tot heerlijkheid zal brengen. Van de ene staat van de openbaring van Gods heerlijkheid in hen naar de volgende, hogere staat. Tenslotte komend tot de uiteindelijke heerlijkheid die in die glorieuze Gemeente/Kerk van het laatste der dagen gezien zal worden.

Duisternis en heerlijkheid

De profeet [Jesaja](#) spreekt over een tegenstelling die er in de eindtijd zal zijn: *“Want zie, de **duisternis zal de aarde bedekken** en donkere wolken (sv: donkerheid) de volken...”* (Jesaja 60:2a)

Zeer zeker leven wij in de dagen zoals hier door de profeet Jesaja worden beschreven. De toestand van de wereld verbetert niet van dag tot dag en zal ook niet ten goede veranderen. Echter, als de toestand uiterst kritiek is, zal God een machtig werk tot stand brengen in Zijn volk. De roep van het Woord tot Zijn Gemeente/Kerk vinden wij in Jesaja 60:1, *“Sta op (sv: Maak u op), word verlicht, want uw Licht komt en **de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.**”*

De Bruid zal eens komen tot de zonsopgang van Gods glorie in haar. Christus zal inwoning maken in Zijn Gemeente/Kerk in Zijn majestieitelijke heer-

lijkheid. Het slot van Jesaja 60:2 bevestigt dit: “...Maar over u zal de HEERE opgaan, en **Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.**”

8 Hoe wonderbaar zijn de beloften van Zijn Woord voor ons die leven in de laatste dagen. Wij mogen veel verwachten wanneer wij naar de climax van Gods werk in Zijn Gemeente toegaan. Het eind van Jesaja 60:7 herhaalt de belofte van heerlijkheid: “...en **Ik zal het huis van Mijn heerlijkheid heerlijk maken**”. De Gemeente/Kerk ontvangt hier een wondervolle naam: het “Huis van Heerlijkheid”. De blijvende plaats van eeuwige heerlijkheid. Jezus’ glorieuze tegenwoordigheid in Zijn Bruid zal het eeuwige verblijf van Zijn heerlijkheid zijn. Het is **Zijn huis** van schoonheid. Sprekende over de grotere tempel, de Bruid, beloofde Hij dat haar heerlijkheid groter zou zijn dan die van de eerste tempel:

- “Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller heidenen, en **Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen**, zegt de HEERE der heirscharen.” ... “**De heerlijkheid van dit laatste huis zal GROTER worden, dan van het eerste**, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.” (Haggai 2:8 + 10, sv)

Het “laatste huis”, Zijn volmaakte Bruid, zal het grootste zijn. Het wezenlijke van alles wat in God is, zal wonen in de glorieuze Bruid. Wat een

schoon vooruitzicht voor de huidige Gemeente/Kerk.

Hij zal “*het Huis van Zijn Heerlijkheid*” verheerlijken!

Rev. **C.Joe McKnight**

Tempelbode, november 1983

Overgenomen uit: Pentecostal Power

Enigszins bewerkt door A. Klein