

Dingen die (met) haast geschieden moeten

Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring

(deel 8)



13.

De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente

De Bruidsgemeente wordt de belofte gegeven dat zij bewaard zal worden uit "het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal" (zie Openb. 3:10), waarmee de GROTE VERDRUKKING bedoeld wordt. De bevestiging van deze belofte van BEWARING vinden wij in Openbaring 12, de verzen 6 en 14:

- "En de vrouw¹ vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar)." (Openb. 12:6, HSV)
- "En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats (door God voor haar gereedgemaakt – zie vers 6 hierboven), waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (d.i. dezelfde 3½ jaar als in vers 6), buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist)." (Openb. 12:14, HSV)

Nadat de satan op de aarde zal zijn geworpen – en zich zichtbaar als de antichrist manifesteert – richt zijn woede zich geheel op de Bruidsgemeente (die, na de opname van de "mannelijke zoon" die uit haar midden voortkwam, op aarde is achtergebleven – zie hoofdstuk 11 van deze studie en ook nog Openbaring 12:5 en 13). Een grote vervolging begint dan, maar bij deze geloofsvervolging vallen geen slachtoffers; dat wil zeggen, niet onder de gelovigen van de Bruids-

¹ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel "Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?" van A. Klein. (noot – AK)

gemeente. Want, zo lezen wij in Openbaring 12:14-16, de Bruid wordt dan door de Heilige Geest “weggenomen”², zoals destijds Filippus: “En toen... **nam** de Geest van de Here Filippus **weg**;...” (zie Hand. 8:39).

Over deze gebeurtenis lezen wij ook in Mattheüs 24:40-41 en in Lukas 17:34-36, waar de beschrijving ons helpt voorstellen welk een consternatie deze wegname in de wereld zal veroorzaken en waar ook op het “wereldwijde” van deze gebeurtenis wordt gezinspeeld, want... op de ene helft van de aardbol zal het nacht zijn, op de andere helft dag.

De “*vleugels van een grote arend*”³ (zie Openb. 12:14) duiden op “wonderbare kracht” en dat kan niets anders zijn dan de kracht van de Heilige Geest (mede in verband met wat over de wegname van Filippus gezegd wordt in Handelingen 8:39-40)! De gelovigen van de Bruidsgemeente worden daarom wel “ARENDheiligen” genoemd, een naam die ook ontleend wordt aan wat er in Mattheüs 24:28 en Lukas 17:37 geschreven staat (de “*arenden*”⁴ zijn het beeld van de leden van de Bruidsgemeente):

- “Want waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de **arenden** vergaderd worden.” (Matth. 24:28, SV)
- “En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen de **arenden** vergaderd worden.” (Luk. 17:37, SV)

Let overigens ook op de aansluiting van deze laatste Bijbeltekst bij de eerder aangehaalde, hieraan voorafgaande Bijbelverzen! Er wordt hier iets gezegd over de plaats “waarheen” zij, die worden weggenomen (of: aangenomen), worden gevoerd. Het “*dode lichaam*” (zie Matth. 24:28) ziet op de voorstelling van en in het Heilig Avondmaal, dat ook na de wegneming nog door de Bruidsgemeente gevierd zal worden (maar dan met een volmaakte beleving van de gemeenschap van het Lichaam van Christus), omdat ook dan Jezus nog niet definitief op aarde teruggekomen is (vergeleek 1 Kor. 11:26).

Na de Bruiloft van het Lam⁵ – zijnde de 1^{ste}, ONzichtbare wederkomst van Jezus⁶ – zullen de Bruidegom, Jezus, en de Bruid/Bruidsgemeente nog korte tijd van elkaar gescheiden zijn (namelijk tot aan de 2^{de} en definitieve, ZICHTBARE wederkomst van Jezus⁷).

Wij komen straks nog enige keren terug op dit Avondmaalsgebeuren, dat ongetwijfeld als het vervolg en voortduren van het “Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”⁸ moet worden gezien. De exodus of uittocht van Israël uit Egypte is een andere voorafschaduwing van de wegname van de Bruidsgemeente aan het begin van de grote verdrukking. Ook bij de wegname van Israël is sprake van de kracht van de arendsvleugelen:

- “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u **op arendsvleugels gedragen** en u bij Mij gebracht heb.” (Exod. 19:4, HSV)

² Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot – AK)

³ Zie eventueel op onze website het artikel “Arendsvleugelen” (over de kracht van God), van CJH Theys. (noot – AK)

⁴ Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want... gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 Kor. 3:6).

• Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.

Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want:

- In Jes. 40:31 lezen we: “Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” vergaderd zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Luk. 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God.

⁵ Zie eventueel op onze website de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot – AK)

⁶ Zie eventueel op onze website het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A. Klein. (noot – AK)

⁷ Zie noot 6.

⁸ Zie eventueel op onze website de studie: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft”, van E. van den Worm. (noot – AK)

De aandacht zij erop gevestigd dat de Bruidsgemeente **NIET in de hemel opgenomen** wordt! Er is hier GEEN sprake van een “OPname”,⁹ maar van een “aanname” of “WEGname”, namelijk “naar de woestijn” (zie Openb. 12:6 en 14). De “woestijn” is een plaats op aarde. In de hemel zijn geen woestijnen. “Buiten het gezicht van de slang” (zie Openb. 12:14) wil trouwens ook zeggen dat het hier om een plaats op aarde moet gaan, want deze vermelding zou geen zin gehad hebben als de Bruid in de hemel wordt opgenomen, terwijl hetzelfde 12^{de} hoofdstuk ons leert dat de slang (satan) vlak daarvoor uit die hemel is verwijderd (zie Openb. 12:8-9). Ook het gegeven dat de “aarde” de vrouw te hulp komt en de “wateren der ongerechtigheid” opslokt, waarin de satan de Bruidsgemeente tracht te “verdrinken”, is een aanwijzing dat de Bruid naar een plaats op AARDE wordt gebracht, waar zij veilig is (zie Openb. 12:16). Ook het feit dat er in die “woestijn-tijd” nog Heilig Avondmaal zal worden gevierd (al zal dit geheel anders zijn dan de huidige Avondmaaltievingen), zoals in de vorige paragraaf al naar voren kwam, wijst erop, dat de Bruidsgemeente zich na de wegname nog altijd op de aarde moet bevinden. De duidelijke leer van de Schrift is, dat de Bruidsgemeente aan het begin van de grote verdrukking wordt WEGgenomen, naar een veilige plaats op aarde, en aan het eind van de grote verdrukking – tezamen met de alsdan uit de dood opgestane heiligen – wordt “opgenomen”, echter niet in de hemel, maar “in de lucht”.

- “Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn.” (1 Thess. 4:15-17, HSV)

De Bruidsgemeente ontmoet dan haar wederkerende Heer “in de lucht” en keert samen met Hem (en de 144.000 – “Zijn tienduizenden heiligen”) op de aarde terug,¹⁰ waarna de slag van Armageddon plaats vindt (zie Openb. 16:16, 19:14-15 en Judas 1:14-15).

1260 dagen, 3½ “tijd”, ofwel 3½ jaar blijft de Bruidsgemeente in de “woestijn”, de plaats haar door God bereid (veilig als Noach in de ark), waar zij door God bewaard en onderhouden wordt (zie Openb. 12:6 en 14); er staat in die betreffende Bijbelverzen geschreven: “opdat men haar daar zou voeden” en “waar zij gevoed wordt”, hetgeen ongetwijfeld duidt op zulk een wonderbare en heilige bemoeienis van God, dat in verband hiermee zeker gesproken kan worden van “het grote Heilig Avondmaal van de 3½ jaar” (zie de hierover eerder gemaakte opmerkingen). Als de Bruid gedurende 3½ jaar in de “woestijn” bewaard wordt, wil dat zeggen dat zij gedurende heel de tijd van de grote verdrukking daar vertoeft, want de grote verdrukking en het regime van de antichrist duren eveneens 3½ jaar (zie Openb. 11:2 en 13:5). Geen 7 jaar, zoals in brede kring abusievelijk geleerd wordt, als gevolg van een verkeerde uitleg van de “70 weken-prophetie” van Daniël 9.

⁹ Zie noot 2.

¹⁰ De tekst van 1 Thessalonicensen 4:15-17 die gaat over:

- a. De Here Zelf zal ... **nederdalen van** de hemel, en
- b. Wij... zullen... opgenomen worden in de wolken, de Here **tegemoet**.

Laten wij nu eens kijken wat **de Studiebijbel** (deel 8) over 1 Thessalonicensen 4:15-17 te zeggen heeft, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):

Vanaf dit (15^{de}) vers staat er “Christus” of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over **de verheerlijkte Zoon van God** gaat. (Zie noot) ...

- a. ‘**Nederdalen**’ (namelijk **uit de hemel**, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) **moeten we letterlijk nemen**, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11). ...
- b. Het Griekse woord “*harpazomai*” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met “opgenomen worden” – noot AK), spreekt over **een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen** (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). ...

Het Griekse woord “*eis apantēsin*” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.

‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk

- of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
- of dat **na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde**.

Het “*eis apantēsin*” pleit voor het laatste.

Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel. (noot – AK)

- Bovenstaande is een kort gedeelte uit het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?” van A. Klein.

Als eenmaal de Bruidsgemeente – en met haar de Heilige Geest, want zij is de met de Geest VERVULDE Gemeente van de eindtijd¹¹ – uit deze wereld is weggenomen (let op, “aarde” en “wereld” zijn verschillende begrippen), is er niets meer dat de satan (en dus de antichrist, de mens die volledig door satan in bezit is genomen) weerhoudt om zijn niets ontziende heerschappij in deze wereld, op de meest gruwelijke en zondige wijze, uit te oefenen (vergelijk 2 Thess. 2:7-12). Maar, ondanks de consternatie die de wegname (d.i. Gods bewaring voor de Zijnen) zeker in de wereld teweeg zal brengen zal nochtans, zoals Jesaja 57:1 het zegt, niemand van de goddelozen het ter harte nemen “*dat de rechtvaardige **weggenomen wordt** vóór het onheil*” (het “*komt om*” van de rechtvaardige in dit Bijbelvers kan men verstaan als “*verdwijnt*”), dat daarna op aarde wordt geopenbaard op een wijze en in een omvang als nooit eerder zal zijn gekend.

Wee degenen die de korte tijd zullen moeten meemaken dat de satan met “carte blanche” (d.i. met een blanco, ofwel onbeperkte volmacht) hier op aarde regeert: “*...Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.*” (Openb. 12:12b, HSV)

H. Siliakus

Enigszins bewerkt door A. Klein

Einde van deel 8 ('hoofdstuk' 13)

¹¹ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studies “*De werkingen van de Geest in de eindtijd*” van E. van den Worm, “*De natuurlijke mens en de Heilige Geest*” en/of “*De Gever en Zijn Gaven*” van CJH Theys. (noot – AK)