

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Jaag de liefde na

Wij hebben Gods liefde, die in ons is,
leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God blijft in hem.

1 Johannes 4:16

Een gebod

- “En nu blijven geloof, hoop en **liefde**, deze drie, maar de meeste van deze is **de liefde**.” (1 Korinthe 13:13)¹

Zo luidt Paulus' betoog als slottekst van het 13^{de} hoofdstuk van de eerste Brief aan de Korintiërs. Naar aanleiding van deze tekst willen wij het hierbij hebben over 1 Korinthe 14:1a – **“Jaag de liefde na”** – als logische aansporing volgend op het eerderbedoeld betoog van de apostel. In verband hiermee heeft een andere apostel van Jezus gezegd:

- “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15:13)

Deze woorden van Jezus Zelf heeft Hij vooraf doen gaan van een **gebod**:

- “Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12)

Een gebod heeft alleen waarde, indien het wordt opgevolgd. De hieronder volgende verhandeling moge dienen tot een beter verstaan (begrip) van wat Jezus heeft gezegd en willen duidelijk maken.

Het voorbeeld van Jezus

Veel mooie verhalen zijn al geschreven geworden over “zelfopoffering” van mensen die zulk een grote

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

liefde hebben tentoongespreid, daarin dat zij hebben willen sterven in de plaats van hun vrienden, of in het dragen van de straf welke bedoeld was voor een ander. **Jezus echter heeft een nog gróter liefde getoond.** Hij was gewillig om de heerlijkheid van de hemel te verlaten, om naar een van zonde zieke wereld te komen,... tot mensen van wie Hij wist, dat zij Hem niet zouden aannemen. Daarom staat er geschreven:

3 *“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf (sv: dienstknecht) aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.”*
(Filippenzen 2:5-7)

En verder:

- *“**En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.**”* (Filippenzen 2:8)

Aan het begin van Zijn aardse loopbaan en bediening ging Hij eens op de sabbat een synagoge binnen. Dit gebeurde toentertijd in Nazareth, alwaar Hij ook opgevoed was. In die synagoge opende Hij het Boek dat Hem gegeven werd en Hij las daaruit:

- *“De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen (sv: te prediken), om te genezen wie gebroken van hart zijn, om*

aan gevangenen vrijlating (ook uit de macht van zonde en satan ²) te prediken en aan (ook geestelijk) blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om **het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.**” (Lukas 4:18-19)

4 Toen Hij daar neerzat, waren de ogen der verzamelden op Hem gericht en zij verwonderden zich wat die woorden wel zouden betekenen. Hij zei toen tegen hen: *“Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.”* (Lukas 4:21b)

Die woorden waren vele honderden jaren tevoren al door de profeet Jesaja **geprofeteerd**:

- *“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalft heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten.”* (Jesaja 61:1-2)

Jesaja profeteerde aangaande **Jezus, Wiens bediening op aarde zou bestaan in “goed doen”**. Maar het kwade geweten van de Nazareners werd geprikkeld en zij stonden op en wierpen Jezus uit, buiten de stad:

² Zie eventueel onze GRATIS studie [“De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

“En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.” (Lukas 4:28-29)

Feitelijk was het dus hun plan om Hem van de top van een berg neder te werpen, *“maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg” (Lukas 4:30).*

5 **“God is liefde”** heeft de apostel Johannes neergeschreven in zijn eerste Brief:

• *“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” (1 Johannes 4:8)*

In Jezus, de Zoon, zien wij dezelfde karakteristieken als in God, de Vader:

• **“Want in Hem (= Jezus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.”** (Kolossenzen 2:9)

Liefde vraagt nu eenmaal wederliefde en Jezus' liefde werd bewogen over degenen die Hem de rug toekeerden! Daarom weende Hij ook over Jeruzalem, kort voordat de Farizeeën en Schriftgeleerden Hem kruisigden:

“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!” (Mattheüs 23:37)

En wie kon zo met ontfermingen wenen als Jezus, Die kon wenen met de wenenden. Toen Zijn vriend Lazarus stierf en diens beide zusters diep bedroefd

waren over hun groot verlies, werd ook Jezus bewogen, en “Jezus weende” (Johannes 11:35).

Liefgehad, maar Zelf gehaat

6 Jezus genas een mens die bezeten was en wierp een legioen duivelen uit hem, en gaf die mens kracht om weer een **nieuw leven** te leven. Maar de inwoners van die plaats vroegen Jezus te vertrekken. **Zijn ontfermende liefde werd niet gewaardeerd**, omdat Hij Zich had bemoeid met hun onwetige zaken.

Bij een andere gelegenheid waren de Joden zeer boos op Jezus en stonden klaar om Hem te stenen. Jezus vroeg hun toen:

“Ik heb u vele goede (sv: treffelijke) werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij?” (Johannes 10:32)

Zij antwoordden toen:

“Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.” (Johannes 10:33)

Maar... **Jezus was “de vleesgeworden God”:**

- *“En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God (in Jezus) is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.”* (1 Timotheüs 3:16b)

Dit is de verborgenheid der Godzaligheid!

Jezus vertelde aan de Joden dat Hij onder hen werken deed die niemand kon doen:

*“Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en (beide) **Mij en Mijn Vader gehaat**. Maar (dit is geschiedt, opdat) het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: **Zij hebben mij zonder reden gehaat**.”*

7 (Johannes 15:24-25)

Desniettenstaande heeft Jezus alle mensen lief, zelfs degenen die Hem haten; en was Hij gewillig om Zijn leven te geven als een verzoening voor onze zonden. Want **“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”** (Romeinen 5:8)

In Gods Wet (= in het Oude Testament) staat geschreven dat er géén vergeving van zonden is zonder de uitstorting van bloed”.

Daar was geen ander bloed genoegzaam dan het bloed van Jezus, om verzoening te doen voor de zonden van de mensheid. **Daarom** moest **Hij** sterven.

- *“Want dit is **Mijn bloed**, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen **vergoten** wordt **tot vergeving van zonden**.”* (Mattheüs 26:28)

Het was verordineerd van vóór de grondlegging der wereld. Maar dit was voor de mens geen excuus om Hem te kruisigen.

Jezus wist dat het kruis Hem wachtte – tòch had Hij

de mensheid lief. Alle mensen hebben gezondigd en verdienen de eeuwige dood. Maar Hij was gewillig om in Zijn grote barmhartigheid de zonden van de wereld weg te nemen, door die te dragen in Zijn lichaam toen Hij gekruisigd werd (lees [Johannes 19](#)). Afgenomen van het kruis heeft men Hem in een graf gelegd, waaruit Hij verrees **door de kracht van de Heilige Geest!**³ Daarna is Hij ten hemel gevaren en zit nu aan de rechterhand Gods... **een levende Christus, Die een Voorpraak is voor ons allen** voor de troon van genade.

God zoekt onze liefde

In de Bijbel staat geschreven:

- *“Wees dan **navolgers van God**, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.”* (Efeze 5:1-2)

Omdat Jezus de mensheid liefheeft en Zichzelf gegeven heeft als een rantsoen voor de zonden, hebben wij heden ten dage de gelegenheid om het eeuwige leven te ontvangen door het Bloed van Zijn offerande!⁴ Amen.

³ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht”](#)

DAAROM:

“Jaag de liefde na...” (1 Korinthe 14:1a)

“Jaag de vrede na met allen,...” (Hebreeën 12:14a)

Augustinus, de kerkvader, heeft eens gezegd: “Liefde verwekt liefde”. Vrede geeft alle gemoederen rust. **Wederkerigheid**⁵ **is nu eenmaal “de wet der liefde”**. Alle mensen zoeken liefde; en zelfs de wereld heeft het hare lief:

9 *“Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben...”* (Johannes 15:19a)

Ware gelovigen verlangen vurig naar de liefde van hen tot wie zij van Jezus kunnen getuigen. Kinderen zijn begerig naar de liefde van hun ouders en dit is ook omgekeerd het geval. Vrouwen verlangen naar de liefde van hun mannen en omgekeerd.

In al onze familiebetrekkingen is de liefde de band die de één aan de ander bindt! Wij zien dus dat de liefde het krachtigste samenbindend element is – zowel van God als van ons, mensen van vlees en bloed. Wij behoren elkander lief te hebben. Er staat in dit opzicht geschreven:

- *“Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben.”* (Romeinen 13:8a)

Het is duidelijk dat God niet alleen in ons wil wonen,

van E. van den Worm. (noot AK)

⁵ Wederkerigheid = Het behandelen van anderen op dezelfde voet als men door hen behandeld wordt. Het is een principe dat erg diep verankerd zit in onze normen en waarden. Het gaat ervan uit dat als iemand iets voor jou doet, je sneller geneigd bent om iets terug te doen. (noot AK)

om Zich door ons te openbaren, maar **Hij verlangt er ook naar iets van ons te ontvangen.**

Hij heeft ons zulk een onbeschrijfelijk rijke erfenis beloofd, dat wij de heerlijkheid ervan niet in woorden kunnen uitdrukken:

*“Namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat **de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.**”* (Efeze 1:18)

Uit hoofde daarvan verwacht Hij, als uiting van onze dankbaarheid, dat wij een leven zullen willen leiden in de liefde, dat wij Hem aanbieden als een welriekende en welgevallige offerande (Filippenzen 4:18); een handel en wandel waarin wij Hem in alles behagen (Kolossenzen 1:10):

- *“Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien (sv: **vervuld geworden**), nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur (sv: **een welriekende reuk**), een welgevallig offer, wel-behaaglijk voor God.”* (Filip. 4:18)
- *“Zodat u **wandelt op een wijze de Heere waardig**, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en **groeit in de kennis van God.**”* (Kol. 1:10)

Om kort te zijn: **God zoekt onze liefde!** Deze gedachte maakt, dat wij van vreugde jubelen; zij inspireert ons om Hem te behagen en te aanbidden! God verlangt wat Hij zegt in Spreuken 23 vers 26a: *“Mijn zoon, **geef mij je hart.**”*

Gods liefde in ons

Hij verlangt naar onze harten – **onze liefde!** Zijn peilloze liefde is VOOR en óók IN ons. In Zijn grote liefde stierf Christus voor ons:

11

*“God echter bevestigt **Zijn liefde voor ons** daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven.”* (Romeinen 5:8-10)

Temidden van een liefdeloze wereld staat het kruis, **Zijn kruis**, als **het symbool van de peilloze liefde**, die Hem het kruis deed verdragen en schande deed verachten:

- *“Terwijl wij het oog gericht houden op **Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof**. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.”* (Hebreeën 12:2)

Wat in Galaten 2 vers 20 geschreven staat, duidt op de meest wonderlijke ervaring VOOR en VAN elke Christen:

“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij

heeft overgegeven.”

Johannes schrijft:

- “En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. **God is liefde** en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.” (1 Johannes 4:16)

Het is niet alleen **met ons hart** dat wij geloven tot rechtvaardigheid, maar met hetzelfde hart leren wij ook Gods liefde kennen. Want met het hart gelovende, wordt de liefde Gods in ons uitgestort:

“En de hoop beschaamt niet, **omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.**” (Romeinen 5:5)

De apostel Paulus bidt dat de God van onze Here Jezus Christus aan de gelovigen wil geven “*verlichte ogen des harten*” (Efeze 1:17-18, NBG51) en verder vraagt hij dat de Vader van onze Here Jezus Christus hen door Zijn Geest met kracht wil versterken in “*de inwendige mens*” (Efeze 3:16, sv), opdat door het geloof Christus in hun harten woont en zij, **geworteld en gegrond in de liefde**, in staat zijn om met alle heiligen ten volle te begrijpen welke de breedte, lengte, diepte en hoogte is van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat:

“Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem (sv: en der openbaring in Zijn kennis), namelijk verlichte ogen van uw verstand (NBG51: des harten), om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is

van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen" ... "opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens." (Efeze 1:17-18 en 3:16)

13 Hier is dus sprake van een liefde, die in staat is om dingen te kennen die ons verstand niet kan begrijpen! Geprezen zij de Naam des Heren! Deze liefde is dan ook het voornaamste in ons geestelijk leven; zij is het essentiële, het wezen van het (levende) Christendom.

Wat staat er nog meer geschreven van deze wonderheerlijke liefde van God?

In Kolossenzen 1 vers 13:

- "Hij (onze God en Vader) heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van **de Zoon van Zijn liefde.**"

En in 2 Korinthe 5:14-17 staat ook nog dat het Koninkrijk van de nieuwe schepping het Koninkrijk der **liefde** is:

"Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan,

zie, alles is nieuw geworden.”

Het moet ons dus duidelijk zijn dat “de norm” van dit Koninkrijk doortrokken is van **de Geest der liefde**; en deze liefde geeft ons volheid van leven en vervult ons met de kracht van de Heilige Geest. Zij maakt ons vrij en doet ons overwinnen.⁶ Wij zullen in deze liefde van Christus opwassen (= groeien) en niet alleen daardoor “de waarheid spreken”, maar ook “waar” zijn. Als wij Paulus’ betoog in Efeze 4:16 goed verstaan, leren wij dat uit Hem het gehele lichaam zijn groei ontleent:

“Van Hem uit wordt het hele lichaam (bekwaam) samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.”

Alzó bouwt het hele lichaam zichzelf op “**in de liefde**”, waarmee duidelijk aangetoond is, dat de liefde haar functie heeft in het Lichaam van Christus: de Gemeente! Niets kan ervoor in de plaats komen!!

De band der volmaaktheid

Volwassenheid in geloof, “de volmaakte mens”, wordt door deze liefde verkregen – zij is de Schriftuurlijke band der volmaaktheid:

- *“En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de*

⁶ Zie noot 2.

band van de volmaaktheid is.” (Kolossenzen 3:14)
 God heeft “...ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem (= Jezus) uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos (sv: onberispelijk) voor Hem zouden zijn in de liefde.” (Efeze 1:4)

In sommige kringen is er verschil van mening over de vraag waar die drie woorden – “**in de liefde**” – bij behoren. Sommigen zijn van mening dat zij bij het 4^{de} vers behoren, gelijk ook vermeld in de Statenvertaling. Anderen menen (vanuit de Nieuwe Vertaling) dat deze woorden bij het 5^{de} vers behoren. De lezing is dan als volgt: “**In de liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen**”. Voor ons, zo denken wij, doet het er thans niet toe, ofschoon wij ons niet graag houden aan de Nieuwe Vertaling (= de NBG-vertaling), maar volgaarne de Statenvertaling hantieren.

Naar onze bescheiden mening komt het er vooral op neer dat wij hoe langer hoe meer leren inzien tot welk een hoge roeping God ons **in Zijn liefde** – want **God is liefde** – bestemd heeft.

De apostel Paulus schrijft:

“*In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht (sv: vermag noch besnijdenis iets), en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.*” (Galaten 5:6)

In Efeze 5:2 vermaant Paulus ons om “in de liefde” te wandelen:

- “**En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons**

liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God."

En in Galaten 5:13b zegt dezelfde apostel: "...dien elkaar **door de liefde**", want "de liefde doet de naaste geen kwaad" (Romeinen 13:10a).

16 Zo vertelt Paulus ons ook in Kolossenzen 2:1-2 van zijn zware strijd die hij heeft voor de gelovigen, opdat hun harten worden getroost en zij **in de liefde verenigd worden** tot alle rijkdom van een volledige verzekerdheid des verstands:

"Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd (sv: vertroost) mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht (sv: de volle verzekerdheid des verstands) mogen komen, om het geheimenis te leren kennen (sv: tot kennis der verborgenheid) van God, en van de Vader en van Christus." (Kolossenzen 2:1-2)

Maar, zo getuigt Paulus elders:

- *"De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op (sv: sticht)."* (1 Korinthe 8:1b)

Inderdaad is LIEFDE **de uitnemendste weg**:

"Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft (sv: die nog uitnemender is)." (1 Korinthe 12:31)

Niemand heeft de liefde Gods zo bezongen als Paulus:

“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, **maar ik had de liefde niet**, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen (sv: **verborgenheden**) weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, **maar ik had de liefde niet**, dan was ik niets. ... De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast (**niemand wordt gekwetst**), zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. **De liefde ver gaat nooit** (sv: **nimmermeer**)...” (1 Korinthe 13:1-8a)

De liefde Gods – eeuwig blijvend

Halleluja! Amen. Wij kennen vele soorten van liefde, namelijk: platonische liefde, geestelijke liefde, liefde zonder het daarmee gepaard gaande zinnelijke element, romantische liefde en echte, ware liefde in de huwelijksgemeenschap van man en vrouw. Bovendien is er ook nog: eigenliefde, liefde voor geld, liefde voor de genietingen des levens. Van al deze soorten liefde spreekt de Bijbel, maar al deze gaan eenmaal voorbij! **Alleen de liefde van Jezus blijft tot in der eeuwigheid**. Van deze liefde spreekt het Hooglied van Salomo:

“Want de liefde is sterk als de dood... Vele wateren kunnen de (SV: deze) liefde niet uitblussen... Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de (SV: deze) liefde, men zou hem smadelijk (SV: te enenmale) verachten.” (Hooglied 8:6b-7)
Glorie voor God!! Amen, ja amen.