

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Podium en Gemeente (6)



Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan.

Onder “podium”, in de ruime zin van het woord, wordt verstaan:

De plaats, de functie, in de Gemeente van de levende God, waartoe de Heilige Geest ons heeft geroepen en tot de bediening waarvan Hij ons bekleedt met macht en kracht om naar die roeping de Gemeente te dienen.

Hoofdstuk 6

2

De algemene zendingsopdracht

- “Ga heen in heel de wereld, **predik het Evangelie aan alle schepselen.**” (Markus 16:15)

“Ga heen”!

Dit eerste gedeelte van de opdracht van de Here, openbaart, dat Gods zending VOL VAN AKTIVITEIT is. **Een waarachtig dienstknecht van God kan zich geen “luilekker-leven” veroorloven en dan nog denken dat hij zijn roeping getrouw is gebleven.**

Als u ergens een (Bijbelse) boodschap moet brengen, is er een tijd van voorbereiding nodig. Een tijd van gebedsgemeenschap met God, gebedsworstelingen en aanbidding van de Here, opdat Hij u die boodschap zal geven, die geschikt is voor dat uur en geschikt voor hen, die dan onder uw gehoor zullen zijn.

Er zijn predikers die niet geloven in de noodzaak van “een voorbereiding in en met Christus” voor een te brengen prediking. Zij steunen dan op hun geroepen-zijn en (in dit geval abusievelijk) op de

Bijbelse uitspraak: “*Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen*” (Ps. 81:11b). Als het dan zo ver is en zij de boodschap moeten brengen, doen zij hun “mond wijd open”, maar er is geen boodschap van God in hun hart... Hun getuigen en spreken is dan van de hak op de tak, er is geen geestelijke lijn in te bekennen!

3 Neen, vrienden, dit is niet wat God wil! Dit “*doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen*” slaat op de **voorbereidende** gebedsworstelingen, waardoor Gods Geest uit hetgeen-van-Christus-is zal nemen en het u zal verkondigen. God kan u een (Bijbel)tekst geven, maar dat is nog geen boodschap! U moet die (Bijbel)tekst dan uitwerken tot een boodschap onder de zalving van Gods Geest. Hij zal u dan de leidraad tonen, die Hij u wil laten volgen. Die (Bijbel)tekst is **de kern** van de boodschap, zoals het geraamte dat is van het menselijk lichaam. Het vlees echter, dat het lichaam gestalte (= postuur en aanzien) geeft, zijn dan (in dit beeld) de belichtingen en neventeksten die de Heilige Geest u geeft, en dus de geestelijke lijn, die u hebt te volgen. **De gestalte** (= het beeld) die de boodschap geeft, die u hebt te brengen, **is die van de Here Jezus Christus**. God zal u, zo doende, bekwaam maken om – als Zijn instrument – datgene te **spreken, wat Hij wil dat u spreken zal!** Prijst Zijn wonderbare Naam!

God heeft voor elke (Gemeentelijke of Kerkelijke) gemeenschap, waar u voor hebt te spreken, en

voor iedere gelegenheid, Zijn geëigende (= voor hen – op dat moment – geschikte) boodschap! Ik heb “evangelisten” gekend, ook “Pinkster-evangelisten”, die op hun tournee (dus: overal waar ze kwamen om te prediken) DEZELFDE boodschap brachten. Die boodschap was **op zich** Bijbels, maar was **profetisch gezien** ongeschikt voor dat uur en die gelegenheid. Zo’n boodschap, op die

4 wijze gebracht, is dus in eigen kracht gebracht en zal daarom de zalving van de Heilige Geest missen!

Het is dus noodzakelijk om – in en door de Heilige Geest – intens gebedscontact met onze Goddelijke Zender te hebben, opdat wij Zijn lichte wenken en leiding kunnen verstaan en wij hierop kunnen inhaken. Hoe meer u zó met Hem mede-arbeidt, hoe méér u (de geestelijke dingen) verstaat, hoe dieper uw kennis en hoe verder uw geestelijk vergezicht reikt.

Wat kan ons hart brandend zijn als **Hij** ons Zijn Woord opent. Wij ervaren dan dezelfde belevenis als de beide Emmaüsgangers, toen Hij hun de Schriften opende (zie Luk. 24:45). Wij zijn (of worden) er, in één woord, door verkwikt! Menigmaal is moeheid van mij afgegleden, alleen al omdat God mij in Zijn Woord één ding liet zien! **De ziel die zo’n geestelijke ervaring heeft, juicht, staat op in heerlijkheid en begint Hem te aanbidden, te loven en te prijzen!** Het hart brandt dan door de gemeenschap met Jezus, het LEVENDE Woord!

Gods Woord is waarlijk Geest en Leven! Zijn Woord is dan, als het ware, op dat ogenblik opnieuw “vlees geworden”!

U mag doctor zijn in de theologie, een leraar van de Schriften, en toch uw betoog buiten Christus houden. Er was een leraar onder de Joden, die (in de nacht) tot Jezus kwam en tot wie Jezus moest zeggen:

- 5 • *“Bent u de leraar van Israël en **weet** u deze dingen **niet**? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken wat Wij weten en getuigen wat Wij gezien hebben; en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. Als Ik u de aardse dingen gezegd heb en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik u de hemelse zeg?” (Joh. 3:10b-12)*

Kennis van Gods Woord hebben is wonderbaar; maar kennis van Gods Woord, zonder dat de Heilige Geest in uw hart woont en troont, dus kennis zonder Zijn zalving, doet u geen vorderingen maken in het Koninkrijk van God! Want Hij (= de Heilige Geest) is ons gegeven tot Kracht en tot Wijsheid van God (zie 1 Kor. 1:30). Wij hebben Hem (= de Heilige Geest, de 3^{de} Openbaringsvorm van God) in alle dingen nodig! Daarom kan het in “waarachtig Pinksteren” (= bij een echte, Bijbelse vervulling met Gods Heilige Geest) zó zijn dat een oude moeder, een oude lieve ziel, die vervuld is met de Heilige Geest, méér van het Koninkrijk van God weet, dan een theoloog, die in Leiden is afgestudeerd! Verlaat u zich daarom op de Heilige Geest. Laat uw leven

door Hem vol van (geestelijke) activiteit zijn, **maar wacht eerst op Zijn tijd**, zoals de Geest het – door Paulus heen – zei: “*buit de geschikte tijd uit!*” (zie Kol. 4:5b). Laten wij niet arbeiden ZONDER Hem, gedreven door een blinde fanatieke ijver, die niet uit God, maar uit de mens is! Laten wij daarom altijd **op een verstandige wijze** ACHTER Jezus aan gaan! Glorie voor God!

6

Heen gaan “in heel de wereld”

Als Hij u geroepen heeft, moet u zich nooit gebonden voelen aan die bepaalde plaats, waar Hij u (in eerste instantie) brengt. Hij heeft ons **heel** de wereld gegeven tot arbeidsveld. U moet zich niet binden aan plaatsen of mensen, **u moet zich binden aan de Heilige Geest!** Laat Hem u leiden in **alle** arbeid! Ik kende een evangelist die zich had “gebonden” aan een bepaalde plaats. Als er weinig mensen kwamen kreeg hij er (om het zo te zeggen) bijna een hartaanval van; hij was dan helemaal uit het veld geslagen. Zag hij echter veel mensen komen, dan was hij o zó blij! Hij was duidelijk gebonden aan mensen en aan die plaats! Hij wilde mensen tellen, net zoals David het volk van Israël wilde tellen. Daarom geliefden, blijf de Here dienen, waar **Hij** u stelt of plaatst; dient **Hem**, wees een “gevangene” van Jezus en géén gevangene van een bepaalde bediening of een bepaalde plaats, of van mensen!

De evangelist Filippus was midden in een Heilige-

Geest-opwekking in Samaria, maar hij moest zich – van Gods Geest – begeven op de weg van Jeruzalem naar Gaza, een weg die eenzaam en moeilijk begaanbaar was omdat het gebied woest was. Hij had echter niet gemurmureerd en gerebelleerd, maar **hij ging!** De Opwekker is altijd de Geest van God Zelf; Hij had Filippus als instrument daartoe gebruikt. Op dat moment had God hem ergens anders nodig en Filippus gehoorzaamde, al wist hij nog niet waarvoor hij er heen moest gaan. En wat blijkt: Het was voor de redding van één ziel, namelijk: de kamerheer van Candacé, de koningin van de Ethiopiërs (zie Hand. 8:26-39). Daarna bracht de Geest van God Filippus niet terug naar Samaria – want daar had Hij al anderen die Hij als instrument kon gebruiken – maar naar Asdod, aan de Judese kust. Daar verkondigde Filippus het Evangelie in alle steden terwijl hij het land doorging, tot hij in Caesarea kwam (zie Hand. 8:40). **Filippus was niet gebonden aan een plaats of groep, hij was een waarachtig dienstknecht van de Here Jezus Christus.**

U mag geen “Pinkster-mohammedanen” worden! Mohammedanen voelen zich gebonden aan een bepaalde moskee en/of aan een bepaalde plaats, en aan Mekka. Laten wij God leren dienen en aanbidden, daar waar Hij dit van ons vraagt, in geest en in waarheid. God zendt ons in heel de wereld! Wees open voor zo’n zending! Aan de andere kant moet u geen “globetrotter” of “wereldreiziger-in-

eigen-kracht” gaan worden!

8 Toen God John Wesley wonderbaar vervuld had met Zijn Geest en hij – onder de zalving van Gods Geest – predikte over de doop met de Heilige Geest, werd hij door de Methodistenkerk, waartoe hij tot dan behoorde, als predikant bedankt; hij werd daar ontslagen. Toen ging hij uit die gemeenschap en steunde geheel en al op de Here. Gods Geest leidde hem naar het kerkhof, naar het familiegraf van de Wesley's. Zoals gewoonlijk werd het kerkhof 's zondags druk bezocht door familieleden van de overledenen. Gods Geest maakte John Wesley toen duidelijk dat dit familiegraf van de Wesley's het eigendom van zijn familie was en hij daarop dus de Blijde Boodschap kon brengen voor de daar aanwezige grafbezoekers. De Geest van God werd vaardig in hem en hij begon te prediken. Hij zei daar: “De wereld is mijn Gemeente en dit graf mijn podium”. De Geest van God gaf hem een **wereld-zending!** Hij werkte toen niet langer binnen de nauwe begrenzingsen van de Methodistenkerk, maar kreeg een open oog en kracht voor **Gods WERELDROEPING!**

Geliefden, wees bereid om te gaan, daar waar God u heen wil zenden.

“Predik het Evangelie aan ALLE schepselen”

U heeft, als geroepen dienstknecht van de Here, een positieve opdracht: “Predik het Evangelie, predik de Blijde Boodschap!” Als u een “Blijde Bood-

schap” moet brengen, moet u eerst zorgen, dat die “Blijde Boodschap” uw eigen hart met blijdschap heeft gevuld!

Predik NOOIT een “organisatie”, predik NOOIT een “systeem”, predik NOOIT een “groep”; maar predik Gods Blijde Boodschap! Predik NOOIT uw eigen persoonlijkheid, maar **predik Jezus Christus en Dien gekruisigd!**¹ Halleluja! Geliefden, het breekt u zuur op als u een organisatie, een sekte, een groepering of wie en wat maar ook predikt. Uw opdracht luidt: **“Predik het EVANGELIE”!**

• **“Predik het Evangelie AAN ALLE SCHEPSELLEN.”** (Mark. 16:15b)

Dit wil zeggen dat u in uw bediening geen AANNEMING DES PERSOONS mag kennen. Kies (zelf) geen ras uit, maar breng het Evangelie aan elk mensenkind van die plaats of dat land, waar de Here u heen heeft gezonden! Al luidt de opdracht van de Here dat u het Evangelie *“in heel de wereld”* moet prediken en *“aan alle schepselen”* (zie Mark. 16:15), toch moet u zich nauwgezet houden aan **de LEIDING van de Heilige Geest!** Zo heeft Paulus eens het Evangelie in Azië willen prediken, maar Gods Geest verhinderde hem dat en richtte zijn

¹ Waarmee bedoeld wordt: “Bij Jezus Christus horen **en bij degenen die, met Hem, gekruisigd zijn!**”! Dus: ook wij moeten – in geestelijke zin – **met Hem gekruisigd (willen) worden:** namelijk afsterven aan (d.i. verlost worden van) onze oude, zondige natuur! Voor meer hierover, zie onze **[“Kennismakingsbrief”](#)**, op ons weblog. (noot – AK)

schreden naar Europa!

- *“En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar **de Geest liet het hun niet toe**. En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, daalden zij af naar Troas. En Paulus kreeg in die nacht een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons!”* (Hand. 16:6-9)

Predik de gezonde leer

Wat naar de mens gesproken “goed” is, hoeft de goedkeuring van God nog niet te hebben! Wij moeten in deze dingen door de Geest van God Zelf geleerd willen worden, ook in onze omgang met andere arbeiders en andere broeders en zusters! U kunt aangaande bepaalde Schriftgedeelten met elkaar van mening verschillen, omdat de één nog niet zo ver door de Heilige Geest is ingeleid als de ander, maar daarom hoeft u elkaar nog niet te beschouwen als een heiden en een barbaar; tenzij dat standpunt beslist **ONSCHRIFTUURLIJK** is en tegen de gezonde (Bijbelse) leer indruist, zoals bijvoorbeeld de “Jezus-alleen-leer” die de 3-Eenheid van God (beter gezegd: de 3 Openbaringsvormen van God ²) verwerpt; en zoals de leer: “eens gered, altijd

² In Deuteronomium 6:4 staat: **“Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!”**

gered”, die de geboden “christelijke waakzaamheid en strijdvaardigheid” met voeten treedt. Ook mogen wij geen fellowship (= geen broederlijke omgang of gemeenschap)³ hebben met gelovigen die in wezen “vijanden van het kruis” zijn, die het Al-verzoenend offer van Jezus’ kruisdood verwerpen, al worden er in hun diensten ook “wonderen en tekenen” waargenomen. Laten wij ons trouw houden aan HET (ware) geloof, het geloof van onze Here Jezus Christus, het geloof dat door de Heilige Geest in ons hart wordt geplant, want daar is geen ander ZALIGMAKEND GELOOF, dan dit.

- *“Doe uw uiterste best om uzelf welbeproefd voor*

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

de 1^{ste} Openbaringsvorm van **God: de Vader**

de 2^{de} Openbaringsvorm van **God: de Zoon, Jezus**

de 3^{de} Openbaringsvorm van **God: de Heilige Geest.**

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie onze studie [**“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”**](#).
(noot AK)

³ Fellowship = Broederschap; omgang, gemeenschap in Christus. Broederschap = Het samen zijn – en vooral het “één in de geest zijn” – van gelovigen in de vreze en liefde voor God. (noot – AK)

God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en **die het Woord van de waarheid recht snijdt.**” (2 Tim. 2:15)

- “Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van kindsbeen af **de Heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door HET (ware) geloof in Christus Jezus.**” (2 Tim. 3:14-15)

De Here werkt mee

Allen die volhardend in en door dit geloof leven zullen specifieke tekenen in hun leven ervaren:

- “En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen (sv: met nieuwe tongen) zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun be-slist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” (Mark. 16:17-18)

Deze beloften van de Here Jezus vinden hun waarborg in de tegenwoordigheid van de Heiland Zelf, Die – in en door de Heilige Geest – in Zijn arbeiders woont en werkt!

- “En zij gingen overal heen om te prediken en **de Here werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden.**” (Mark. 16:20)
- “En zie, **Ik BEN MET U AL DE DAGEN, TOT HET EINDE** (sv: **DE VOLEINDING**) **VAN DE WERELD.**”

(Matth. 28:20)

De Here is en blijft met ons als **wij** ervoor zorgen dat ons gedrag, onze bediening en prediking zódanig is, dat de Heilige Geest Zich – in en door ons heen – kan manifesteren, opdat het Woord van God door Hem (= door de Heilige Geest, de 3^{de} Openbaringsvorm van God) kan worden verheerlijkt en Zijn herscheppende kracht kan betonen!

13

Gods Woord, de hoogste autoriteit in Gods schepping

Gods Woord is en blijft **onder ALLE omstandigheden** de hoogste autoriteit. Het is in de kracht van deze (Goddelijke) autoriteit, dat Petrus in Handelingen 3 vers 4-8 sprak en handelde:

- *“En Petrus keek hem (= de verlamd geborene) met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op, stond overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend.”*

Wat was het resultaat van die woorden, die geuit werden in de Naam van Jezus, en in de kracht van de autoriteit van het Woord? Een man, die vanaf de

moederschoot verlamd was, werd genezen “en al het volk zag hem lopen en God loven” (Hand. 3:9). Glorie voor Jezus!

14 Waarom is er in onze dagen zo weinig autoriteit en kracht van het Woord te zien in prediking en getuigenis? Omdat predikers en getuigen van Jezus veelal hun eigen persoonlijkheid en wezen op de voorgrond brengen en ver in de schaduw hiervan ziet u Jezus... Onderzoek Gods Woord en u zult merken dat het in Zijn Woord (de Bijbel) precies andersom is. Zijn beeld komt uit iedere bladzij van de Bijbel te voorschijn... **De Heilige Geest**, (in ons) gekomen zijnde, **zal altijd Jezus verheerlijken**. De Heilige Geest is NIET aan ons gegeven om ONSZELF groot te maken; o, neen, verre van dat, Hij is aan ons gegeven om onszelf te KRUISIGEN (= om af te sterven aan ons oude, zondige leven) en **Jezus** in ons **GROOT** te maken. Wij worden gedoopt met de Heilige Geest en met Vuur, opdat ons “ik” zal verteren, zal opbranden, opdat wij geen ander verlangen meer kunnen hebben, dan enkel en alleen de grootmaking van **Zijn Naam!**

Gezonden in het midden van de wolven

- *“Hierna wees de Here nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Here van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst*

uitzendt. Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren IN HET MIDDEN van de WOLVEN.” (Luk. 10:1-3)

Ik vraag in het bijzonder uw aandacht voor de laatste zin van dit Bijbelgedeelte.

15 Allereerst opnieuw de opdracht: *“Ga heen!”* Wij weten al dat er, door de Here, van de arbeiders een betoning van activiteit wordt gevraagd. Daarna worden wij door Hem bewust gemaakt dat de bediening, waartoe **Hij** ons roept, helemaal niet gemakkelijk is. Want spot, hoon, haat, verdrukking en vervolging wacht een waarachtige dienstknecht van God in deze wereld, waar de satan en zijn demonen in vele mensenharten kan werken! Er staat niet voor niets geschreven: *“Ik zend u als lammeren in het midden van de wolven!”*

Lammeren hebben uit zichzelf geen kracht. Het is dus (nood)zaak voor hen om dicht bij hun Herder – de Here Jezus Christus – te blijven, in een leven van waakzaamheid en gebed! Want de wolf loert, tot hij het lam kan neerslaan...

Zo werd Paulus, in de hitte van de christenvervolgingen, eens neergeslagen... Hij voorvoelde dit reeds:

- *“Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en zuiver zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld door vast te houden aan het Woord des levens, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tever-*

geefs gelopen en ook niet tevergeefs gearbeid heb. Maar al word ik ook **als een drankoffer geofferd** bij het offer en de bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.” (Filip. 2:14-18)

Later was het zover, maar Paulus bleef in de overwinning van het geloof!

16 • “Ik immers word reeds **als een plengoffer uitgenomen** (sv: **tot een drankoffer geofferd**) en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de lauwerkrans (sv: **de kroon**) van de rechtvaardigheid, die de Here, de rechtvaardige Rechter, aan mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.” (2 Tim. 4:6-8)

Paulus wist dat, wanneer hij omwille van het Evangelie en van Christus zijn positie in deze wereld van “weerloos, zwak lam” moest ervaren, de sterkte van de Herder hem nabij was, waarom hij kon getuigen:

• “Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in mishandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, **om Christus’ WIL**. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.” (2 Kor. 12:10)

Het is in tijden van vervolgingen en verdrukkingen, dat het Vuur van de Heilige Geest **hoog oplaait!**

De algemene zendingsoopdracht Jesaja 61:1-3

“De Geest van de Here HERE is op Mij, omdat de HERE Mij gezalfd heeft

- om een blijde boodschap (= het Evangelie) te brengen aan de zachtmoedigen.

Hij heeft Mij gezonden

- om (geestelijk gezien) te verbinden de gebrokenen van hart,
- om voor de gevangenen (geestelijke) vrijlating uit te roepen
- en voor wie gebonden zaten, opening van de (geestelijke) gevangenis;
- om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HERE en de dag van de wraak van onze God;
- om alle treurende (geestelijk) te troosten;
- om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken(bomen) van de gerechtigheid, een planting door de HERE, **om Hem te verheerlijken.**”

Laten wij dit vergelijken met Lukas 4 vers 16-21:

- “En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek open gedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

De Geest van de Here is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden:

- om aan (geestelijk) armen het Evangelie te verkondigen,
 - om (geestelijk) te genezen die gebroken van hart zijn,
 - om aan gevangenen (geestelijke) vrijlating te prediken en aan (geestelijk) blinden het gezichtsvermogen,
 - om verslagenen weg te zenden in (geestelijke) vrijheid,
 - om het aangename jaar van de Here te prediken.
- En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de die naar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.”

Hier hebben wij de vermelding van de zeventvoudige zendingsopdracht van de Here Jezus Christus, maar ook die van de Gemeente, die deze opdracht moet volbrengen in de Naam van de Here! Immers, Hij heeft gezegd:

- “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” (Joh. 20:21b)

Dezelfde zendingsopdracht van Jezus heeft Hij dus op de schouders gelegd van Zijn dienstknechten. Jezus is ons dus door de Vader geschonken:

1. om de zachtmoedigen – dat zijn zij die arm van geest zijn, maar die van zichzelf weten dat zij zondaar zijn – het Evangelie (de Blijde Bood-

schap) te brengen;

2. om hen die gebroken zijn van hart te verbinden, te genezen;
3. om de gevangenen van de boze vrij te maken van alle banden (= van alle machten der duisternis);
4. om de blinden het gezicht te geven, om hen te ontslaan uit de (geestelijke) duisternis, die hen gevangen heeft gehouden;
5. om het jaar van het welbehagen van de Here – dat is: de oprichting van het Koninkrijk van God – uit te roepen, maar ook om te spreken van de wraak van God over degenen, die niet in Hem willen geloven en die Hem ongehoorzaam zijn en blijven;
6. om alle treurenden en verslagenen te troosten;
7. om zodanig met kinderen Gods te verkeren, dat hun bediening in de kracht van de Geest zal mogen zijn:
 - dat zij in plaats van as (beeld van het – door de Geest van God – uitgebrande “oude leven”) het Sieraad van God mogen ontvangen, namelijk het leven **in en door de kracht van Gods Geest**;
 - dat zij in plaats van een hart dat om zijn (of haar) leegheid treurt, de blijdschap van de Geest – namelijk: Gods vreugdeolie – in hun hart mogen ontvangen;
 - dat zij in plaats van een geest, die “benauwd” (= terneergeslagen, bedrukt of bezwaard) is –

of regelmatig “benauwd” wordt, vanwege een geestelijke depressie en/of vanwege de druk van hun zonden – het gewaad van lof, prijs en jubel tot God mogen hebben; opdat.... (en nu volgt dus **het doel**, waartoe de opdracht strekt):

- ten 1^{ste}: al degenen, in wie deze zeventvoudige Goddelijke zendingsoopdracht vrucht heeft gedragen, genaamd zullen worden “*eiken(bomen) van de GERECHTIGHEID*”; eikenbomen die door de Here Zelf zijn geplant:
- ten 2^{de}: **God Zelf** (dus NIET Zijn dienstknechten) – door het doen ontstaan (en dus zichtbaar worden) van de NIEUWE schepselen – **VERHEERLIJKT ZAL WORDEN!**

Eiken(bomen) van de gerechtigheid

Waarom spreekt de Schrift van “*EIKEN(bomen) van de gerechtigheid*”? God neemt hier de gelijkenis van de eikenboom, omdat Hij tot uitdrukking wil brengen, dat zowel de boodschap als de dienstknecht en zijn bediening even **onbewogen** moeten zijn **als een eik**, ondanks de stormen; stormen van verdrukking, van tegenstand, van kritiek en stormen van vervolging... God verwacht dat zowel de boodschap, alsook de dienstknecht en zijn bediening door dit alles niet zal worden aangetast; dat zij (geestelijk) zullen blijven staan ondanks alles. Dan zijn zij deze van God gegeven benaming waardig: “*eiken(bomen) van de gerechtigheid*”! Geprezen zij

21 Zijn wondervolle Naam! Zo is ook Johannes de Doper geen duimbreed geweken van de weg die hij moest gaan; ook al werd hij, door datgene wat de Geest van God hem liet zeggen tegen Herodes, in de gevangenis geworpen en moest hij later zijn leven geven omwille van Herodias, die hem haatte! (zie Mark. 6:17-29). Zijn boodschap en persoonlijkheid, gezalfd door de Geest van God, waren onbeweeglijk; ze veranderden niet! **Hier hebben wij die “onbewogenheid”, die een arbeider van de Here kenmerkt.**

Gods arbeider moet Hem dienen in waarheid

Onze (geestelijke) arbeid of dienst moet tot verheerlijking strekken van de Naam van de Here en dit gebeurt **NIET als wijzelf niet DOEN**, wat wijzelf – in de Naam van de Here – prediken! Ons gedrag – vooral ook in het dagelijkse leven – moet ons getuigenis bevestigen, willen wij staan in de waarheid (= Gods Waarheid, die wij – in Zijn Naam – prediken en belijden).

Wat de arbeider – door de Geest van God – uit het Woord heeft geleerd, moet hij in de eerste plaats bij zichzelf, maar ook in de Gemeente **TOEPASSEN**. Dat dit wel eens heel moeilijk kan zijn, valt niet te ontkennen, vooral als dit verband houdt met de handhaving van de [Gemeentelijke tucht](#)! Maar... als wij Gods Waarheid echter **in ons** èn **in het Gemeenteleven** laten geworden (dus: laten inwerken, tot – geestelijke – groei en rijpheid of volheid), zo

zal die waarheid (dus: Gods Waarheid) ons vrijmaken.

- *“Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”* (Joh. 8:31b-32)

Er was eens iemand die aan de Here vroeg wat “waarheid” was. Niet om een antwoord op zijn vraag te krijgen, opdat hij in die waarheid (van God) mocht wandelen, maar om zijn manier van handelen goed te praten, want... even daarna waste hij zijn handen in de bekende “onschuld”, in een poging om de verantwoordelijkheid, die die waarheid op zijn schouders legde, te ontvluchten. Ook Pilatus handelde zó. Net als velen in onze dagen, schoof hij de schuld van zich af!

Een ander voorbeeld: Als er iemand in uw Gemeente, tijdens de dienst, “getuigt” en u weet dat er van zijn of haar kant een leugen wordt verteld, dan mag u deze daad niet in een “onderonsje” regelen! **Ook een halve waarheid mag u niet toestaan, want een halve waarheid is een hele leugen.** Staat u dat wel toe, dan berokkent u niet alleen schade aan het Lichaam van Christus, maar u dient (God en de Gemeente) dan ook niet langer “in waarheid”! U weet niet half HOE de satan zo’n getuigenis kan **misbruiken** tot schade van de Gemeente!

Hem dienen in waarheid èn in genade

Als u – in uw leven, uw roeping en uw bediening – alléén maar de waarheid (dus: Gods Waarheid) wil

betrachten, zonder de GENADE van God, dan wordt u langzaam maar zeker een Farizeeër; u wil die waarheid (van God) voor een ander, maar niet voor uzelf! Laten wij altijd – en voor alles – op **GENADEBODEM** blijven staan en deze genade van God blijven verkondigen! Dan zal in ons gevonden worden, wat voorheen door Jezus Christus werd geopenbaard.

- 23 • *“En het Woord is vlees geworden... vol van GENADE en WAARHEID”!* (Joh. 1:14)
- *“Want de wet is door Mozes gegeven, de GENADE en de WAARHEID zijn door Jezus Christus geworden.”* (Joh. 1:17)

Genade en waarheid zijn niet te scheiden in prediking (= de boodschap die wij, namens God, brengen), roeping of bediening, noch in uw “staan voor Christus”. Wanneer u dit hebt leren verstaan, zult u bidden om lankmoedigheid (= geduld), opdat u – indien het nodig is – de waarheid (dus: Gods Waarheid) zal mogen brengen, op **de tijd en wijze van de Here**. Het is **de genade van de Here** die ons staande houdt in de waarheid (van God) en die ons de kracht geeft om deze waarheid te handhaven! Maar, waarheid alléén verwondt! Het is **waarheid èn genade** die genezing (= geestelijke gezondheid) en vernieuwing brengen!

Dienen tot verheerlijking van Zijn Naam

Het doel van het volbrengen van de zeventvoudige zendingsopdracht – zoals wij in het begin van dit

hoofdstuk hebben gezien – is, behalve de transformatie van de zondaar (of zondares) tot “*eiken(bomen) van de gerechtigheid*”, ook **tot verheerlijking van God**, in en door onze Here Jezus Christus! **Het gaat om de verheerlijking van de Here Jezus Christus**, om Zijn heerlijkheid te openbaren door de onmetelijke genade van de Here IN Zijn Gemeente. Dit is het fundament (de basis) èn het doel van Gods plan van verlossing!

24

Als medewerker van God zijn wij niets anders dan wegwijzers of instrumenten in Zijn almachtige handen. Geheel onze bediening en prediking moet heenwijzen naar onze Goddelijke Zender; moet Hem openbaren als de ENIGE Bouwer en Architect (Schepper) van het geestelijk bouwwerk, dat de Gemeente van God is. Als u voor een zekere maatschappij werkt, dan wordt er van u verwacht dat u ‘de grootmaking’ van die maatschappij beoogt, niet ‘de grootmaking’ van uw eigen persoon! In overdrachtelijke zin is dit eveneens waar: als u – uit genade – het Lichaam van de Here Jezus Christus mag dienen, dan gaat het **niet** om u, als arbeider van de Here, maar om het Lichaam van de Here (= de Gemeente) en om het Hoofd van dat Lichaam, de Here Jezus Christus!

Maar vele arbeiders Gods willen zèlf gekend (liever nog: geroemd en bekend) worden; het gaat dan eerst om hen en dan pas om de Here Jezus Christus. Zó was het bij Paulus eerst ook: “**ik**, een Hebreër uit de Hebreëën, wat de wet betreft een

Farizeeër ... opgevoed aan de voeten van Gama-liël..." (zie Filip. 3:5 en Hand. 22:3), maar later was zijn getuigenis:

- *“Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook **alles** als schade om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here; om Wie ik dat alles schade gerekend heb, en ik beschouw het als vuiligheid (dat men van zich wegwerpt of afwast), opdat ik Christus mag winnen.”* (Filip. 3:7-8)
- *“Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.”* (1 Kor. 2:2)

Hem alleen zij eeuwig de glorie!

Daar is – (ook) in deze bediening van het Woord – helemaal geen plaats voor roem en eer van de boodschapper zelf, voor het zoeken van een gevierde NAAM onder de mensen, voor POPULARITEIT! Veel Pinkster-evangelisten in deze laatste dagen bezondigen zich hieraan, al beweren zijzelf van niet! Deze zonde heerst vooral onder de jongere arbeiders. Velen van hen jagen naar populariteit. De “Sturm und Drang” (= het onstuimige en de dadendrang) in een jeugdig gemoed verleidt soms tot overmoed, tot sneller handelen dan nodig is. Zij verlangen er vaak meer naar om in “de lichtbundel van publiciteit” te staan, dan om een “gewoon”

leven te leiden “in Pinksteren” ⁴ (hij spreekt hier in 1^{ste} instantie tegen zijn eigen geestelijke familie, dus in eigen kring, maar... het zal natuurlijk ook voor christenen uit andere groeperingen gelden – AK). Zij lopen de Here als het ware “voor de voeten”. Want... zij zijn “gedoopt met Gods Geest” en voelen zich “sterk”!

26

Als u ouder bent (geworden), mag men aannemen, dat u in uw “evangeliepraktijk” bezadigder bent (geworden). U doet niet (te) vlot “een stap”; u hebt leren denken en overwegen. U hebt – hopelijk – geleerd om niet te rade te gaan met “vlees en bloed”, maar met God, de Heilige Geest!

De bediening (namelijk: de dienst aan God en “in dienst van Jezus”) – de Bijbel leert ons dit – heeft geen “tamtam” nodig! **God is het, Die u handhaaft en leidt en Die Zijn Gemeente bouwt, NIET u!** En God zal u handhaven als u doet wat Hij zegt! Dit houdt in dat u NIMMER “de heerlijkheid en eer, die Hem alleen toekomt” mag stelen... Vele dienst-knechten wensen van die eer en heerlijkheid ook “een beetje” voor zichzelf! Er was eens een groot en waarachtig dienstknecht van God die (mijns inziens) zijn sporen op het arbeidsveld van God zeker heeft verdiend – hij is nu reeds Thuis bij Jezus – en zijn naam was Dr. Charles Price. Hij zei:

⁴ In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van (en dus de vervulling met) de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot – AK)

“Zonder de zalving van Gods Heilige Geest ben ik NIETS!” Johannes de Doper getuigde:

- *“Hij (= de Geest van God in mij) moet meer, maar ik minder worden.”* (Joh. 3:30)

De Here waardeert wat in u te waarderen is. Heus, de Here schenkt u aan geestelijke gaven niet minder dan wat u hebben kan. Desondanks vraagt Hij: **“Heb een nederig hart, jaag niet naar de hoge dingen!”** God ZELF brengt ons daar, als wij hier op aarde gewillige kruisdragers zijn.

27

Er wacht de arbeider geen eer, maar een kruisproces

- *“Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.”* (Jes. 26:9b)

Zo – in moeite en strijd – hebben velen in de 2^{de} wereldoorlog en in krijgsgevangenschap de Here leren zoeken. Wat een duizenden geloften zijn er toen niet gedaan! Maar de meeste van deze zielen hebben later, toen zij levend uit de oorlog en uit krijgsgevangenschap kwamen, God en hun heilige geloften vergeten... De mensheid in het algemeen is hardleers en niet getrouw in haar bekering!

Maar zoals het in het groot gebeurt, kennen ook wij individueel onze tuchtigingen van God.

- *“Mijn kind, acht de tuchting van de Here niet gering en bezwijk niet, als u door Hem bestraft wordt. Want **de Here tuchtigt wie Hij liefheeft, en Hij geselt ieder kind dat Hij aanneemt.** Als*

u tuchtiging verdraagt, behandelt God u als kinderen (SV: als zonen)." (Hebr. 12:5b-7a)

Tijden van voorspoed en welvaart vormen slappe figuren, maar moeilijke tijden vormen geestelijk sterke figuren. Zo is het ook in het geestelijk leven en in het leven van ouderlingen en diakenen. Als alles maar meezit, dutten de dienaars van de Gemeente – en, door hen, óók de gehele Gemeente – in, terwijl zij vurige, geestelijke, nieuwe mensen behoren te zijn, vol van Goddelijke activiteit.

28

De gehele “oude mens” – ook en vooral in “de dienaars van de Gemeente” – **moet door Christus’ kruis en Zijn kastijdingen, gekruisigd en gedood worden.** Als Hij hùn weg zó moeilijk maakt, zó vòl van voetangels en klemmen, dan is het heus niet, omdat Hij het zo leuk vindt om het hen moeilijk te maken, maar om hen te heiligen en, door de praktijk, tot wijsheid te brengen, zodat zij leren om door Hem – dat is: door Zijn Heilige Geest – alle moeilijkheden te overwinnen! Zo worden zij sterk in de Here. Paulus leert ons dat, als wij hebben geleerd om met Hem te volharden, wij ook met Hem zullen regeren! (zie 2 Tim. 2:12).

Als God u ergens plaatst om mensen te dienen, hetzij in een Gemeente, hetzij in Gemeentelijk verband – ik heb u er al eerder op gewezen – dan zult u één ding gewaar worden: u wordt gekruisigd door uw eigen “schapen”. Een dienaar van de Here Jezus Christus die dit nog **niet** geleerd heeft, is nog maar een beginneling. U wordt gekruisigd door de-

genen die u dient, net zoals de Here Jezus gekruisigd werd door het volk dat Hij diende.

- *“Een discipel staat niet boven zijn meester; maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.”* (Luk. 6:40)

29 Als het kruisproces – dat de oude mens (= onze oude, zondige natuur) in ons **ten volle** wegbrandt – in ons leven niet plaatsvindt, zo zullen wij geen kroon met Hem kunnen dragen. Iedere waarachtige christen, en iedere arbeider in het bijzonder, moet de kruistekenen van de Here Jezus in zijn of haar lichaam dragen. Anders gezegd: hij of zij zal deel moeten hebben aan Jezus' dood en opstanding, wil hij of zij straks “de kroon van **leven** en van **gerechtigheid**” kunnen dragen. Wie dit kruisproces (dus: het **afsterven** aan de oude, zondige mens of natuur) niet wil, vrienden, zal gaandeweg afvallen en zal, net als de dwaze maagden ⁵ (zie Matth. 25:1-13), straks de grote verdrukking ingaan... Wie dit kruisproces niet wil, krijgt een leven, waarin zijn of haar eigen wil en leven – meer en meer – de overhand krijgt over de Geest, óók al was hij of zij oorspronkelijk vol van de Heilige Geest. Hij of zij verliest dan meer en meer van die Geest, tot hij of zij behoort tot degenen die denken dat zij (geestelijk) rijk zijn en aan niets gebrek hebben, maar Jezus zegt, dat zij “(geestelijk) arm, blind en naakt”

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”](#). (noot AK)

zijn (zie Openb. 3:17).

Laten wij liever, net als Petrus en Johannes, “Zijn heerlijkheid aanschouwen” (= met onze geest waarnemen), opdat ons leven – net als hun leven, door dit “zien IN en DOOR het geloof” – veranderd zal worden, **opdat wij meer en meer in Zijn heerlijkheid zullen leven!**

30

- *“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here aanschouwen als in een spiegel, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Here bewerkt wordt.” (2 Kor. 3:18)*

Wij zullen dan echter **niet** veranderen naar de smaak van de wereld en wereldse vrienden; zij zullen ons verwerpen, en ook de “vleselijke” christenen – de zogenaamde “**naam**christenen”, zij, die het kruisproces niet wensen – zullen dit doen. Maar laten wij dan ook midden in dit kruisproces **BLIJVEN**, opdat zodoende de Here Jezus Christus alléén groot gemaakt zal worden! Zo zult u nooit het gevaar lopen uw eigen grootheid te zoeken.

CJH Theys

(1903 – 1983)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

EINDE deel 6

“Indien (Goddelijke) openbaring (van de Bijbel, Gods Woord) ontbreekt, verwildert het volk (ook het volk van God).”

Spreuken 29:18a (NBG)

***“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aan-
gaande God en Zijn Woord).”***

Hosea 4:6a (NBG)