

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# **Onze kracht vernieuwen als de adelaar**



## De adelaar trekt zich terug

Toen Jezus op aarde was, leerde Hij Zijn discipelen vele dingen door gelijkenissen. Door de profeet [Jesaja](#) sprak God op overeenkomstige wijze in het Oude Testament:

- “Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht (sv: van Zijn verstand). **Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.** Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen (sv: vallen); maar **wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen**, zij zullen hun vleugels uitslaan (sv: zij zullen opvaren) als [arenden](#), zij zullen snel lopen (sv: wandelen) en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” (Jesaja 40:28-31) <sup>1</sup>

Als u de tijd neemt om de adelaar te bestuderen, zult u bemerken wat God Zijn volk probeert te leren. Wanneer wij de Heer al lang dienen, voelen wij ons misschien zeker. Maar wij lopen het gevaar om in sleur te vervallen en moede te worden van het goede te doen. Er is dan een tijd aangebroken dat wij een **vernieuwing** nodig hebben. Wij kunnen een grote les leren als wij beschouwen

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

wat er in het leven van adelaars (of arenden) gebeurt.<sup>2</sup>

De adelaar is een schepsel van grote kracht en moed en hij leeft vele jaren. Hij heeft een reusachtige vleugelwijdte – 180 tot 250 centimeter – en kan zichzelf hoog in de lucht verheffen.

3 Maar wanneer de adelaar ouder wordt, komt er een tijd van verandering, als zijn veren – die zo belangrijk zijn voor zijn vlucht door de lucht – beginnen uit te vallen. En zijn kracht verdwijnt ook. Instinct vertelt hem dat de tijd is gekomen voor een vernieuwing, en hij gaat op zoek naar een hoge plaats voor zichzelf, waar hij niet gestoord kan worden, en hij zet zich daar neer. Het is daar erg winderig en de wind blaast de veren weg, zodat ze nooit meer verzameld kunnen worden. De tijd gaat voorbij. Dagen worden weken. Nog zit hij daar. Andere adelaars vliegen voorbij en de oude adelaar denkt misschien dat zulks voor hem voorbij is.

Is de vijand van uw ziel ooit met zo'n suggestie tot u gekomen? U hebt de Heer lang en trouw gediend maar uw bruikbaarheid schijnt voorbij te zijn. Eens stond u middenin de arbeid voor de Heer, maar het schijnt dat u niet meer nodig bent. U begint te verzwakken in uw weerstand tegen zijn suggesties, u gaat langzaam achteruit en vouwt

---

<sup>2</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[Arendsvleugelen – over Gods kracht, werkende in Zijn heiligen hier op aarde](#)" van CJH Theys. (noot AK)

de handen en ziet toe hoe anderen doen wat u eens deed. Herinner u en onthoud het: **God heeft gezegd, dat Hij uw kracht zal vernieuwen als die van de adelaars!**

4 Nadat de adelaar daar voor lange tijd voortdurend heeft gezeten, begint er iets in hem te tintelen. Zijn veren beginnen opnieuw te groeien. Onze vernieuwing van de Heer komt ook **van binnenin** ons. Nieuwe ijver (Goddelijk vuur) voor de Heer komt recht uit het hart. Wij herinneren ons de toewijding waarmee wij eens de Heer dienden en komen tot **hernieuwde toewijding**. Wij geven ons opnieuw aan Hem, naderen dichter tot de Heer en zoeken Zijn gemeenschap. We besteden meer tijd aan gebed. Nieuw leven ervaren wij! Nieuwe moed om voor de Heer te strijden. Nieuw vuur in onze ledematen.

## Nieuwe levenskracht

Het zou een volkomen nederlaag geweest zijn voor de adelaar als hij geprobeerd had zijn hoge plaats in zijn zwakke conditie te verlaten, maar terwijl de veren groeien, begint **nieuwe kracht** door hem te bruisen. Als een andere adelaar voorbij vliegt, wil hij zich bij hem in de vlucht voegen. Hij begint zijn vleugels uit te slaan en op een dag kan hij het niet langer uithouden. Hij laat alles achter zich en stapt uit in het niets. Het is ruw beneden hem – schelpzand, rotsen, bomen en steile ravijnen – maar het hindert hem niet. Hij komt daar niet. Hij wint aan snelheid en verheft zich in

de ruimte, hoog in de lucht. O, welk een opwin-  
ding! En als hij zich verheft, laat hij een luide  
schreeuw horen. Hij voelt weer die kracht in zijn  
vleugels.

Ik weet zeker dat elk schepsel diep in de vallei die  
kreet van **overwinning** hoort. Hij heeft zijn zwak-  
heid overwonnen.

5 Als u voelt dat u te lang niets voor de Heer hebt  
gedaan, wees dan niet tevreden. Sta op en kom in  
beweging. Bid de Heer dat Hij uw ziel zal bewe-  
gen tot **nieuwe ijver** voor Hem, een besluit om de  
wereld te laten weten dat u aan Gods zijde staat.  
Sta op de beloften van God en u zult de kracht  
van de vijand vernietigen. Elke duivel uit de diepte  
van de hel zal beven, als u de overwinning voor  
God uitroept!

Kijk naar de adelaar. Hij begint na een tijdje warm  
te worden en gaat hoogte winnen. Hoger en hoger  
gaat hij, ver boven de hoge plaats waar hij zo lang  
heeft gezeten. Hij duikt en gaat dan weer verder.  
Zijn gezicht is vernieuwd en zijn eetlust komt weer  
terug. Zijn ogen vestigen zich ver beneden in de  
vallei op een konijn. Hij schiet naar beneden, met  
een snelheid van wel zo'n 160 kilometer per uur,  
en grist zijn prooi (met snelle greep naar zich toe). Als  
zijn honger gestild is, stijgt hij weer op, om nieuwe  
hoogten te bereiken.

Ik geloof, dat God deze tekst in de Schriften heeft  
laten neerschrijven om ons aan te moedigen te  
**strijden voor meer kracht voor Zijn dienst.**

Kunt u dit niet vergelijken met uw eigen geestelijk leven? Als u zich neergezet hebt, en voelt dat u geen kracht en enthousiasme meer bezit voor het werk van de Heer, wat u eerst wel had, laat Hem dan uw kracht vernieuwen. **Sta op!** Daar zijn grote vergezichten voor u, hoogten welke u nog nimmer hebt beklommen. Zij zijn er voor allen die zich daarnaar willen uitstrekken!

6

## Niet in het verleden leven

De Schrift vertelt ons:

- *“Hij geeft de vermoeiden kracht”.* (Jesaja 40:29a)

Hebt u zich misschien verborgen achter het feit dat u zwak bent geworden en denkt u dat het geen nut meer heeft om het weer te proberen?

**God schenkt u kracht.** Het is moeilijk om alles te begrijpen wat God kan doen, maar Jesaja zegt (in hoofdstuk 40:28c, sv):

- *“Er is geen doorgronding van Zijn verstand.”*

Jesaja zegt zelfs, dat wanneer de jongeren mat worden – dat zijn zij van wie u denkt dat zij de kracht bezitten – zij die de Here verwachtten nog de kracht zullen vernieuwen.

Wij werpen weleens een blik in het verleden. En dan zien wij een menigte van oude, gerestaureerde wagens voorbij ronken. Als u al wat ouder bent zegt u misschien: “Ik herinner mij dat ik ook één van die wagens bereed”. Sommige herinneringen zijn goed, andere juist niet. Voor een ogenblik verlustigen wij ons in de goede herinneringen.

Maar als de stoet voorbij is, zijn wij blij als we in onze moderne wagen naar huis kunnen rijden. Voor geen geld willen wij dan terug naar onze oude wagen. Als het warm is kunnen wij de air-conditioning aanzetten. De oude auto die wij bereden, had veel lucht, maar was niet airconditioned. In de winter was het te koud, in de zomer was het te warm. Dus doen wij er goed aan om vooruit te zien in plaats van achterom.

Daar waren vroeger wondervolle tijden in het Evangelie en wij denken er graag aan terug hoe God werkte. Maar... wij bevinden ons in het heden en **God werkt nog altijd.** Volkomen toewijding is nu nodig. Wij moeten onszelf tot de orde roepen en niet tevreden zijn met herinneringen. Er is werk dat gedaan moet worden, gebeden die opgezonden moeten worden, geloof dat beoefend moet worden!

Gods beloften zijn vandaag de dag nog even zeker als voorheen. **Hij staat klaar om degenen te belonen die Hem ijverig zoeken.** Wij hebben het doel nog niet bereikt. Daar is nog veel meer voor ons weggelegd.

Wij hebben een grote God en daar zijn geen grenzen aan wat Hij kan doen en wil doen als wij **onzelf geheel aan Hem overgeven!**

**P. Andrews**

Vertaald uit: The Light of Hope  
(via Tempelbode, nov. 1983)

Enigszins bewerkt door A. Klein