

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De nacht waarin Jezus verraden wordt



De dreiging van de draak

2 Hoe dichter wij komen tot de climax der tijden, des te helderder gaat het licht van het profetisch Woord schijnen. Sluiers die lange tijd vele delen van de Bijbel hebben bedekt gehouden, worden thans weggenomen en nu blijkt het Boek der boeken **een rijkdom aan profetische boodschappen** te bevatten. Boodschappen die niet altijd even vreugdevol zijn, integendeel. Maar vergeet niet, dat de climax van de tijd ook de climax van de strijd zal zijn, namelijk van de strijd tussen God en de duivel. Wij verwijzen hier naar wat beschreven wordt in [Openbaring 12](#)¹, ontegenzeggelijk het hoogtepunt van deze strijd en een punt van waaruit lijnen lopen naar eerdere profetische gebeurtenissen en naar wat getrouwe kinderen Gods vandaag de dag ervaren.

Deze getrouwen ervaren hoe groot en reëel de macht en de dreiging is van de draak! Een Schriftgedeelte waarin deze dreiging bijna tastbaar is, is Psalm 12. Het is onmiskenbaar een profetische psalm, die handelt over de tijd waarin wij nu leven. Hoor hoe David in deze psalm in profetische vervoering weergeeft wat er vandaag de dag omgaat in de harten van de oprechte kinderen Gods en wat zij roepen tot God:

¹ Voor UITLEG over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie van Openbaring "[hoofdstuk 12](#)" van CJH Theys en/of "[hoofdstuk 12](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

- “Behoud, o **HEERE**; want de goedertierene ontbreekt, want **de getrouwen zijn weinig geworden** onder de mensenkinderen. Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleierende lippen; zij spreken met een dubbel hart... Die daar zeggen: Wij zullen de overhand hebben met onze tong...” (Psalm 12:2-5a, sv)

3 Maar ongetwijfeld de meeste indruk maakt de opmerking waarmee hij de psalm beëindigt:

- “De goddelozen draven rondom, wanneer de **snoodsten (= de boosaardigste, misdadigste)** van de mensenkinderen verhoogd worden.” (Psalm 12: 9, sv).

Woorden die na-echoën in onze ziel.

Het kwaad wordt verheerlijkt

Deze woorden tekenen helemaal de sfeer van de tijd, waarin vervuld zal worden wat in deze psalm voorzegt wordt. Het is een sombere en dreigende sfeer. Ze roept ons een gebeuren in herinnering, beschreven in het Nieuwe Testament. Net zo donker en dreigend wordt het tafereel, als er bij het vertrek van Judas – de verrader, vóórdat Jezus het Heilig Avondmaal zou instellen – zo veelzeggend vermeld wordt: “**En het was nacht**” (Johannes 13:30b).

Daar is trouwens een vergelijking te maken tussen deze sombere en mistroostige nacht toen Jezus werd verraden en overgeleverd om gekruisigd te worden, en de tijd waarover de 12^{de} psalm spreekt.

Het gaat in deze psalm ook over een “avondtijd” of, zo u wilt, over een “profetische nacht”, **het laatste der dagen**. Het gaat hier over onze tijd, want nu zien wij gebeuren wat dat laatste, 9^{de} vers van Psalm 12 beschrijft: “*De goddelozen draven rondom*”, de massa’s verzamelen zich en komen in beweging. Overal legt in onze tijd de massamens, met zijn gevaarlijke middelmatigheid, beslag op. **4** Wij zien dit in de wereld, maar ook in de Gemeente / Kerk. En de “Barabassen” worden verhoogd. Nu, in onze dagen, lopen de massa’s te hoop om snode (= boosaardige, misdadige) en goddeloze leiders en idolen, waaronder de misleiders waarover Jezus sprak te bejubelen:

- “*En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.*” (Mattheüs 24:4-5)²

Er kan haast geen twijfel meer over bestaan hoe ze straks de antichrist zullen binnenhalen en begroeten! **Nu, in onze dagen, zijn wij er getuigen van, hoe men het kwaad verheerlijkt:** “*De snoodsten (de boosaardigste, misdadigste) van de mensenkinderen worden verhoogd.*”

Het kwaad wordt niet langer alleen maar goedgesproken, het wordt verheerlijkt!

De losbandigheid en zedeloosheid wordt lof

² Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

toegezongen. Ondanks zich snel uitbreidende epidemieën, de door Jezus aangekondigde pestilentieën, wordt allerlei soort van perversiteit ³ aangeprezen als een bevrijding van zinloze en gehate taboes.

Jezus opnieuw verraden

5 Dit alles grijpt plaats na 20 eeuwen van Evangelieprediking. Sta hierbij stil. Eigenlijk is het zo, dat **Christus opnieuw verraden** wordt, maar nu op veel grotere schaal dan toen: *“De snoodsten van de mensenkinderen worden verhoogd.”*

Dit houdt mede in dat de reinsten en met name **de reinste** (enkelvoud) onder de mensenkinderen worden vertrapt en gekruisigd. Wij zijn de profetische nacht ingegaan waarin Jezus verraden wordt. Wij zullen het meer en meer gaan merken.

Christus in ons

Niet alleen de hiervoor genoemde ontwikkelingen wijzen ons erop. Zij die waarlijk ernst maken met het volgen van Jezus en het bewaren van Gods Woord en die zich uitstrekken naar de volheid van de Geest, zullen het aan den lijve ondervinden. Zij krijgen het moeilijk, zelfs in Christelijk kringen, zelfs

³ Perversiteit = In ruimere zin een ontsparing van het gevoelsleven of de aandriften die maakt dat men graag dingen doet die algemeen als weerzinwekkend worden beschouwd. De term wordt vaak gebruikt voor seksuele gedragingen die afwijken van het als normaal beschouwde patroon. (noot AK)

onder kinderen Gods. Wie niet meedoen met de moderne trends, liggen eruit. Wie het waagt om nog voor terugkeer naar “de oude paden” te pleiten, wordt weggejaagd of weggepest, net zoals het een Amos verging:

“Daarop zei Amazia tegen Amos: Ziener, ga heen (SV: ga weg), vlucht naar het land van Juda! Eet daar uw brood en ga daar profeteren.” (Amos 7:12)

6 Dat Christus massaal verraden wordt, gaan de getrouwen persoonlijk meemaken. **Zij hebben Christus gehaat, zij zullen ook Christus in ons haten.** Bij Lot, de neef van Abraham, rammelden ze aan de deur, toen hij de twee engelen Gods had binnengelaten: *“Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe...”* (Genesis 19:5a)

Zij zullen ook ons lastig vallen, enkel en alleen omdat wij Jezus toegelaten hebben, omdat wij Zijn Woord bewaren en vol zijn van Zijn Geest. Het ergst van al is dat Christenen, en zelfs gehele gemeenten en kerkgenootschappen, Christus zullen verraden. Wij zien vandaag de dag welk een kwaad de geslepen tongen en de vleierende lippen (zie [Psalm 12](#)) aanrichten in de Christelijke gemeenten. Op dit verraad door Christenen of die het zeggen te zijn, doelde Jezus toen Hij zei:

- *“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw*

*Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: **Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid (sv: ongerechtigheid) werkt!***” (Mattheüs 7:22-23)

7 En bij een andere gelegenheid sprak Hij over dit ontzettende verraad in de eindtijd met de volgende woorden: *Alsdan “Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt (sv: **Ik ken u niet, van waar gij zijt**). Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt (**Ik ken u niet, van waar gij zijt**). **Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars...**”* (Lukas 13:25-28a).

Het zijn deze ontrouwe Christenen, die het getrouwe overblijfsel zullen aanvallen en vervolgen.

Zevenmaal gezuiverd

Daarin wordt dan vervuld wat geschreven staat in het 7^{de} vers van Psalm 12:

*“De woorden (sv: redenen) van de HEERE zijn reine woorden (redenen), als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, **gezuiverd zevenmaal.**”*

Gods Woord is op zichzelf rein. Maar het wordt gelouterd in ons. Wij zijn die “*aarden smeltkroes*”, waarbinnen zich de loutering voltrekt. **De tijd van de reiniging, de loutering van het Heiligdom is aangebroken.** Voordat de grote opwekking ⁴ komt, gaat Jezus Zijn Tempel, Zijn Gemeente, reinigen. Want er staat geschreven:

8

• “...haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou HEILIG zijn en ONBERISPELIJK.” (Efeze 5:26b-27, sv)

De reiniging zal niet alleen betekenen dat er een scheiding ⁵ komt tussen oprechten en geveinsden en vervolgens tussen wijzen en dwazen ⁶, maar ook dat **de wijzen, de uiteindelijke Bruidsgemeente des Heren**, door grote louteringsvuren zullen gaan. Wij gaan door de inwoning van het Woord in ons – wat de nijd en de afgunst opwekt van de geveinsden en van de “dwaze maagden” (zie Mattheüs 25:8 en Hooglied 1:6) – een louteringsproces

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De ‘Spade Regen opwekking’ \(n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd\)](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Drie grote toekomstige scheidingen](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

doormaken:

- “De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.” (Mattheüs 25:8)
- “Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen van mijn moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.” (Hooglied 1:6, sv)⁷

Een zevenvoudige loutering: “**gezuiverd zevenmaal**”. De zevenvoudige bloedbesprenkeling vóór de Ark van het Verbond, destijds op de Grote Verzoendag, is het zinnebeeld dat naar deze zevenvoudige loutering van de “Bruiloftskinderen” verwijst:

“Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen.” (Leviticus 16:14)

Wij ervaren het nu reeds. Het vasthouden aan Gods Woord en aan Zijn inzettingen brengt in toenemende mate het kruis over ons. Wij worden gekruisigd, of beter gezegd Christus in ons wordt gekruisigd; door de niet overgegeven en vleeselijke

⁷ Voor UITLEG van dit vers, zie onze GRATIS studie “[Het boek HOOGLIED \(over de innige liefde tussen Bruid en Bruidgom\)](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

Christenen en door degenen die zich ergeren aan het kruis van Christus en aan de prediking ervan. Zoet is het Boeksken (Gods Woord) in de mond, maar bitter in de buik, voor het vlees, leert ons Openbaring 10 vers 10: ⁸

“En ik nam het boekje (SV: dat boeksken) uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.”

10

Het volgen van Jezus en het bewaren van Zijn Woord brengen lijden en loutering.

De wegname van de Bruid ⁹

Doch in die (profetische) “nacht waarin Jezus ver-raden wordt”, zal ook geschieden wat in de verzen 6 en 8 van Psalm 12 is opgetekend:

- *“Om de verwoesting van de ellendigen, om het kermen van de nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast (HSV: Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen).” (Psalm 12:6, SV)*
- *“Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid.”*

⁸ Voor UITLEG van dit vers, zie onze studie van Openbaring [“hoofdstuk 10”](#) van CJH Theys en/of [“hoofdstuk 10”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

⁹ Zie onze GRATIS studie [“De wegname en opname van de Gemeente en... Christus' wederkomst”](#) van H. Siliakus en/of het artikel [“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”](#) van A. Klein. (noot AK)

(Psalm 12:8, sv)

Zei Jezus niet in de hof van Gethsémané:

“Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen (met wie Hij Zijn navolgers, Zijn discipelen bedoelde) heengaan?” (Johannes 18:8b, sv).

En *“Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had: Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan.”* (Johannes 18:9)

11 Het water zal ons niet boven de lippen komen. Het

zwaarste lijden droeg en draagt Jezus voor ons.

Wie Zijn Woord bewaren, zal Hij bewaren. In de hierboven aangehaalde verzen uit Psalm 12 wordt ons beloofd dat de Here het volk van getrouwen zal bewaren onder die dreigende omstandigheden.

Maar er staat nog meer. De woorden *“in behoudenis zetten”* spreken ook van een “uitgenomen worden”, van bewaring uit die dreigende omstandigheden. Dit is geheel in overeenstemming met wat wij, onder andere, lezen in [Openbaring 12](#), namelijk dat het ogenblik komt dat de Bruidsgemeente (de vrouw) weggenomen wordt door de kracht van de Heilige Geest (de arendsvleugelen ¹⁰) om gedurende de Grote Verdrukking bewaard te worden “in de woestijn”, een plaats op aarde waar de draak niet kan komen. En daar zal zij verblijven totdat de tijd komt dat zij de aarde mag beërven (de belofte

¹⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Arendsvleugelen – over Gods kracht, werkende in Zijn heiligen hier op aarde”](#) van CJH Theys. (noot AK)

voor de “zachtmoedigen”):

- **“Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.”** (Mattheüs 5:5)

Totdat de stem klinkt, dat: *“De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden...”* (Openbaring 11:15b)

Halleluja! U, die horen wilt naar wat de Geest tot de Gemeenten zegt: **Blijf getrouw en jaag naar de volheid van de Heilige Geest!** Genade en méerdere genade zal Jezus ons geven!

12

NOOT:

De Bijbel leert ons dat de zogeheten “reiniging van het Heiligdom” is begonnen omstreeks het jaar 1980. Belangstellenden verwijzen wij naar ons boek **“Crises van de eindtijd”**¹¹ waarin dit onderwerp nader wordt behandeld.

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, okt. 1987

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

¹¹ [“Crises van de eindtijd \(Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet - Joël\)”](#) van H. Siliakus. (noot AK)