

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Pinksteren, wat nu !?



Bevindingen en opmerkingen aangaande de hedendaagse gemeentelijke (voort)gang

Terug naar Pinksteren!

Deze kreet wordt het vaakst gehoord, en zij komt van degenen die menen, dat slechts hier de oplossing ligt voor de Gemeente en haar noden. Terug naar de “opperkamer-ervaring”! ¹ Terug naar de doop met de Heilige Geest en het spreken met nieuwe tongen! ² Maar, is dit werkelijk het enige antwoord, en de enige oplossing?

Begin aan de restauratie!

Een aantrekkelijke “slagzin”, die inderdaad vele harten in beroering brengt. En zo vertelt de één aan de ander: “Nù is het de tijd voor de grote restauratie”... “Nù mogen wij nieuwe waarheden en nieuwe ervaringen verwachten”. Is dit het antwoord en de oplossing voor de noden in deze dagen?

Bekering, bekering!

In bijna elk crisis-uur van de Gemeente wordt “bekering” gepredikt. Telkens en telkens weer horen wij hetzelfde thema, en óók wij vragen ons af, of wij hier de sleutel vinden, waarnaar al zo lang uitgekeken wordt.

¹ Zie onze studie [“De Opperzaalgemeente”](#). (noot AK)

² Zie onze studies [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) en/of [“De Gever en Zijn Gaven”](#). (noot AK)

Let op de nieuwe dingen!

“God is bezig om IETS NIEUWS te scheppen en wij moeten daarop letten!”, zo wordt ons aangezegd. Wij moeten zorgen dit niet te missen, anders lopen wij de kans om de komende opwekking te missen. Is dit zo? Is dat “nieuwe” inderdaad de oplossing voor de bestaande noden van de Gemeente?

3 Terug naar Handelingen!

Dit is weer een andere, vaak gehoorde, uitroep. Velen beweren hier, dat wij terug moeten naar het Boek der Handelingen... “Wij moeten”, zo vervolgen zij, “de wonderen en tekenen van die tijdsperiode wederom beleven”. Zouden wij hierin de oplossing vinden voor alle problemen van de Gemeente?

Niets anders dan lofzang en aanbidding!

“Neen”, zeggen anderen, “aanbidding in de Geest is de oplossing voor alle vraagstukken – de enige weg om méér kracht te ontvangen van God – de overwinning op satan en zijn demonen ³, het geheim van volkomen bevrijding, en de van God verordeneerde weg om het Heilige der heiligen binnen te gaan”. Moet de Gemeente het antwoord èn de oplossing zoeken in déze richting?

³ Zie onze studie “[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)”. (noot AK)

Ziehier de vele geluiden, kreten, uitroepen en stemmen die overal worden gehoord, en waaraan de Gemeente alle aandacht moet schenken, verwachtende dat toch ergens voor haar “de sleutel”, “het geheim”, “de laatste openbaring”, “de panacee”⁴, is weggelegd. En aan welke van deze moet zij zich dan houden?

4 Wij pretenderen niet “het recept” te hebben! Wat wij hier neerschrijven mag dan ook alleen maar worden beschouwd als een zwakke poging om datgene naar voren te brengen wat wij zo al hebben “gezien” en “opgemerkt” en onze “bevindingen” ter zake.

Pinksteren⁵ is voor de Gemeente van de Here Jezus Christus “het begin”, “de eerste sport op

⁴ Panacee = Letterlijk: Een middel tegen alle kwalen (ook bijv. van de maatschappij); een wondermiddel. (noot AK)

⁵ Pinksteren = In eerste instantie de voorzegde “vroege Regen”: Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. God spreekt in de Bijbel over “de vroege en de late regen”.

De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de **uitstorting** van de Heilige Geest **in de eindtijd** (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).

- Zie ons artikel [“De ‘Spade Regen opwekking’”](#) (in smart-phone-formaat). (noot AK)

de ladder”, de “introductie” voor een nieuw en groter arbeidsveld van geestelijke activiteiten. Wij dienen daarom alles, wat de Pinksterervaring ons biedt, vast te houden om VERDER VOORWAARTS TE GAAN IN DEZE GEESTELIJKE ERVARING!

5 **Op welke restauratie wachten wij?** Wij kunnen toch moeilijk “restauratie”, “herstel”, verwachten van datgene wat wij tevoren niet bezaten; maar toch alleen van de dingen die wij vroeger hadden.

Weliswaar heeft de huidige Gemeente véél verloren van haar oorspronkelijk openbaringsleven, van de kracht en de zegeningen des Heren – in het bijzonder tijdens de middeleeuwen – doch vanaf ongeveer 1907 mogen velen zich verheugen in een steeds toenemend openbaringsleven, dank zij Gods overvloedige genade in de levens van overgegeven en toegewijde kinderen Gods, aan wie de Here van de Oogst ambten en bedieningen heeft willen schenken, alsook leiderschap. Toch heeft Pinksteren als geheel thans veel ingeboet aan dit Goddelijk openbaringsleven. En hierin zal zij zich dienen te herstellen!

Zonder twijfel – wij zijn de laatsten om dit te ontkennen – is daar echter nog steeds het vurige verlangen hiernaar en naar méér; maar dan ook alleen maar naar de noodzakelijke waarheden en ervaringen, zoals die duidelijk uiteengezet zijn in het Nieuwe Testament. En wat wij alsdan nog mogen ontvangen zal ook alleen maar moeten

dienen om... VERDER VOORWAARTS TE GAAN IN DE MANIFESTATIE VAN DE DOOR GOD BELOOFDE VOLMAAKTE GEMEENTE (of KERK)!

En óók bekering dient GEWETENSVOL te gebeuren, daar waar gezondigd wordt tegen God en Zijn gebod.

Dagelijkse rechtvaardigmaking is een Schriftuurlijke eis en waar deze wordt gekend, daar past het om de Here met vernieuwde kracht te dienen en Zijn Woord met vrijmoedigheid te brengen om zódoende VERDER VOORWAARTS TE GAAN IN ALLE REINIGING EN HEILIGING ⁶, MAAR DAN... IN DE WIJSHEID en de KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST! ⁷

Voor de waarachtige Christen, en dus ook voor de Gemeente, is elke dag gevuld met HET NIEUWE LEVEN! Het is fout wanneer wij de belofte, vervat in Jesaja 43:19 – “Zie, Ik maak iets nieuws” – uit het verband halen waarin zij (geschreven) staat, om die dan te willen toepassen in een bepaalde situatie in de Gemeente, met betrekking tot een nieuwe doctrine, een nieuwe ervaring of een nieuwe manifestatie – wat, helaas, zo velen maar al te graag doen!

In de bijna 50 jaren van ons opgroeien en bedie-

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Heiligmaking](#)”. (noot AK)

⁷ Zie noot 2.

nen in Pinksteren ⁸ hebben wij o zo vele “nieuwe dingen” gehoord; de één nog merkwaardiger dan de andere: nieuwe vormen van aanbedding, opzienbarende leringen, alsmaar... huppelen en dansen voor de Here tijdens Pinksterstraatsamenkomsten tot op de podiums in de gemeente/kerken toe, enzovoorts.

7 Nu stellen wij déze vraag: “Van welke van déze nieuwe dingen heeft de profeet, in Jesaja 43:19, gesproken?” Wij concluderen: In het geval dat de Heilige Geest – Die soeverein is – de Gemeente “Nieuw Leven” INBLAAST, dan geschiedt dat met géén andere bedoeling dan dat zij **VERDER VOORWAARTS ZAL GAAN EN ZAL TOENEMEN IN DE ERVARING VAN DAT NIEUWE LEVEN... IN EN DOOR CHRISTUS JEZUS!**

En als de Gemeente enige handeling, gevonden in het Boek “Handelingen”, veronachtzaamd heeft, zo dient zij zo spoedig mogelijk terug te keren naar het Woord van de levende God.

Maar, zo vragen wij ons ‘in gemoede’ (= ernstig, oprecht) af: Bevat het Boek van de Handelingen (der apostelen) “de totale som” van Gods wondervolle

⁸ In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral (als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

openbaring voor Zijn Gemeente? Wat denken wij van al de (andere) Brieven over de laatste dagen? Al Gods wonderbaarlijke handelingen “IN” en “MET” Zijn Gemeente dienen om haar te bekwaamen **OM VERDER VOORWAARTS TE GAAN IN DE OPENBARING VAN DE GEMEENTE TOT IN HAAR VOLMAAKTHEID IN CHRISTUS** ⁹ TOE, zoals getoond in Openbaring 12:1 ¹⁰, *“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”*

En wat zullen wij nu zeggen van al die lofzangen en aanbidding in de Gemeente?

Eerstens dat wij ons verheugen, wanneer Gods Geest in deze alle werkzaam is. Halleluja!

Maar dan blijft toch nog de volgende dringende vraag: “Behoort aanbidding SUBJECTIEF te zijn (d.w.z. beoordeeld naar het effect op degene, die aanbidt) òf behoort zij OBJECTIEF te zijn (voor zover het de aangebeden Persoon betreft)?

Wij spraken met iemand die een Pinkstersamen-

⁹ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd](#)”. (noot AK)

¹⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ uitleg van het Boek Openbaring, [hoofdstuk 12](#), met de titel “[De openbaring van Gods grote verborgenheid](#) (De Bruid van Christus in het lichtkleed van zon, maan en sterren)”.

- Zie ook nog ons GRATIS artikel “[Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?](#)”. (noot AK)

komst had bezocht waar hij de mensen had horen getuigen van “verlossing”, van “bevrijding”, van “zegeningen in aanbidding”, van “heiliging in een bepaalde leer”, enzovoorts. Hij maakte de volgende vragende opmerking: “WAT IS VOOR GOD DE WINST IN DIT ALLES?” Naar onze bescheiden mening een zéér terechte vraag!

9 Moet aanbidding nu doen wat eenmaal het bloed èn het Woord èn de Heilige Geest konden bewerkstelligen? Brengt alléén aanbidding ons nù in het Heilige der heiligen? Wat zegt de Bijbel, Gods feilloos Woord, over de “*nieuwe en levende weg*” (zie Hebr. 10:20)? Is onze Bijbel-terminologie in Pinksteren dan waardeloos geworden, en alleen maar verwarrend in dit opzicht?

Aanbidding en lofzang vormen dan ook alleen maar één van (al) de kostelijke werkingen van de – in ons arbeidzame – Heilige Geest, het bloed van het Lam en het Woord van God.

Wat hebben wij dan nog op te merken, en wàt is dan onze bevinding?

- Wanneer een huis gebouwd wordt, zo zou de LOODGIETER kùnnen zeggen dat het gebouw bestaat uit pijpen, kranen, en rioleringen...
- De ELECTRICIËN zou kunnen aanvoeren: “Hier is het bouwplan – alles over bedrading, lichtpunten en schakelaars”.
- Maar óók de TIMMERMAN doet zijn woordje en zegt dan: “Alles wat wij nodig hebben is hout,

deuren, ramen, spijkers, bouten, hengsels, sloten en dergelijke”.

- Tenslotte heeft ook de SCHILDER nog wat te zeggen, en hij beweert dan op zijn beurt: “Waar het op aan komt is de kwaliteit van de verf en de harmoniserende kleuren”.

Maar de UITVOERDER houdt zich aan het h le bouwplan en werkt volgens de hem gegeven instructies. Alzo houdt zich de HEMELSE UITVOERDER aan de instructies gegeven door de **HEMELSE ARCHITECT EN BOUWHEER!**

Doen wij er niet beter aan om ons te houden aan wat gezegd is door Paulus, de “wijze bouwmeester” volgens 1 Korinthe 3:10, en deze “blauwdruk” te volgen, die onveranderd is gebleven in al de voorgaande (inmiddels zo’n 2000) jaren? Naar onze mening ligt hier onze autoriteit, en vinden wij hier DE RICHTING, welke wij moeten inslaan in deze laatste dagen:

*“Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. **Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.** Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt (sv: door vuur ontdekt wordt). En hoe ieders*

werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.” (1 Kor. 3:10-15, HSV)

11 Moge de Here Jezus Christus, Die het Hoofd is van Zijn Gemeente, ons allen Zijn uitnemende genade blijven schenken, strekkende tot het VOORWAARTS GAAN tot het wit in Christus Jezus bereikt is, is onze innige bede.

CJH Theys ¹¹

Perspektief bundel 1

Enigszins bewerkt door A. Klein

¹¹ Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn [*In Memoriam*](#).