

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

**De  
wederkomst  
Van  
Christus**



## “Ten andere male”

**Jezus Christus komt weer terug.** Wij geloven dit! Wij geloven dit omdat Hij het Zelf gezegd heeft. Zijn desbetreffende woorden staan vermeld in Johannes 14 vers 2b-3:

- *“Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, **kom ik terug** en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben.”<sup>1</sup>*

Het wordt een komen voor de **TWEEDE** keer genoemd in Hebreëën 9 vers 28:

- *“Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, **voor de tweede keer** (sv: ten andere male) zonder zonde **gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.**”*

HOE Hij precies zal komen, wordt ons getoond in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16-17:

- *“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die **in Christus** (gestorven) zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere (sv:*

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

de Here tegemoet<sup>2</sup>) in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”.

Nadat Jezus deze aarde had verlaten, stonden Zijn discipelen te staren naar de wolken boven hen, waarin Hij zojuist was verdwenen. Twee mannen in witte kleding stonden toen plotseling bij hen, die dezelfde boodschap hadden:

3

<sup>2</sup> Laten wij nu eens kijken wat **De Studiebijbel** (deel 8) te zeggen heeft:

Het Griekse woord “*harpazomai*” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met “opgenomen worden” – noot AK), spreekt over **een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen** (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). ...

Het Griekse woord “*eis apantēsin*” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemeet” – noot AK), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.

‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk

- of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
- of dat **na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde.**

**Het “*eis apantēsin*” pleit voor het laatste.**

(Tot zover de uitleg uit De Studiebijbel).

Het lijkt alsof de uitleggers van De Studiebijbel zelf schijnen te twifelen over de juistheid van hun bevinding dat het Griekse woord “*eis apantēsin*” **pleit** voor het feit dat – na de ontmoeting in de lucht – de gemeente de Heer begeleidt **naar de aarde.** (noot AK)

- “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar (sv: in) de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:11b)

**Jezus ging heen in lichamelijke gedaante; Hij zal ook terugkomen in lichamelijke gedaante.** Hij steeg op van de aarde en verdween in de wolken; Hij zal ook wederkomen in de wolken. Hij werd opgenomen “*terwijl zij het zagen*” (zie Handelingen 1:9<sup>3</sup>), dus ZICHTBAAR; en Hij zal dus ook zichtbaar wederkomen.

## Het tijdstip van de wederkomst

De vraag rijst dan natuurlijk: “**Wanneer** zal Hij (weder)komen?” Zal het vandaag zijn? Vannacht? Deze week? Dit jaar? Dit zijn allemaal onderzoekende vragen. Maar wij kunnen geen datum vaststellen, want ons wordt verteld dat niemand de dag of het uur weet. In fundamentalistische Christelijke kringen wordt vandaag de dag doorgaans geleerd dat de eerste gebeurtenis die zal plaatsgrijpen **de wederkomst van Christus**<sup>4</sup> is en de “opname” van de heiligen. Zij bedoelen dan het “opgenomen

---

<sup>3</sup> Handelingen 1:9, “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij **opgenomen** (letterlijk: opgeheven) *terwijl zij het zagen*, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.”

<sup>4</sup> Zie eventueel ons GRATIS artikel “[De wederkomst van Christus nader bekeken](#)” van A. Klein. (noot AK)

worden” van de gelovigen, waarover 1 Thessalonicenzen 4:16-17 spreekt. Als gevolg daarvan verwachten de meeste Christenen dat zij nu elk moment uit deze wereld weggenomen kunnen worden, gelovende dat alles wat nog overblijft om vervuld te worden helemaal niets te maken heeft met de Gemeente.

5

Indien dit waar is wat zij geloven, dan zouden wij deze gebeurtenis inderdaad elk moment kunnen verwachten. Maar... als het NIET waar is, dan wacht miljoenen mensen een grote teleurstelling!

## De opstanding van de rechtvaardigen

U zult opgemerkt hebben dat wanneer de in 1 Thessalonicenzen 4:16-17 bedoelde “opname” plaats zal hebben, er ook een opstanding der doden plaats heeft, want er staat in vers 16b:

- “En de doden die **in Christus** (gestorven) zijn, zullen eerst opstaan.”

Zij die “levend overgebleven zullen zijn”, kunnen niet opgenomen worden voordat deze opstanding zal hebben plaats gevonden.

In Openbaring 20<sup>5</sup> lezen wij van een opstanding die plaats heeft **aan het eind** van de periode **van de Grote Verdrukking**. Zij die het merkteken en

---

<sup>5</sup> Voor de **tekst en uitleg** over dit hoofdstuk, zie “[Openbaring 20](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring 20](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

het getal van de antichrist geweigerd zullen hebben en die hem en zijn beeld niet zullen hebben willen aanbidden, zullen in de Grote Verdrukking **gedood worden**. Maar... bij de opstanding zullen zij LEVEN; zij zullen worden opgewekt. Dit wordt “**de EERSTE opstanding**” genoemd in Openbaring 20 vers 5b:

6

- “(En zij – de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand – LEEFDEN, zie vers 4). **Dit is de eerste opstanding**”.

Er zijn maar twee opstandingen, de eerste en de tweede. Zij worden door een tijdperk van 1000 jaar van elkaar gescheiden. De eerste opstanding is voor de godzaligen, de tweede is de opstanding van de goddelozen. De eerste is voor de rechtvaardigen, de tweede voor de onrechtvaardigen. Zie ook Handelingen 24:15 en Daniël 12:2 <sup>6</sup>:

- “Ik heb hoop op God... dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.”
- “En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, **sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.**”

---

<sup>6</sup> Voor meer uitleg over dit vers, zie “**Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd (vers voor vers UIT-LEG)**” van CJH Theys. (noot AK)

De Bijbel is hierover beslist zeer duidelijk!

## Voor of na de Grote Verdrukking?

7

Indien de eerste opstanding niet eerder geschiedt dan NA de periode van de Grote Verdrukking; hoe kan dan de “opname” (“*opgenomen worden in de wolken*” staat er trouwens in 1 Thessalonicenzen 4:17 – AK) van de gelovigen – die wordt voorafgegaan door de opstanding – vóór deze periode plaats hebben?

Vele verklaringen heeft men hiervoor trachten te geven. De meest populaire waarschijnlijk is dat de eerste opstanding plaats heeft in twee gedeelten; de ene helft van de rechtvaardigen staat op vóór de Grote Verdrukking en de andere helft ná de Grote Verdrukking. Maar, **waar in de Bijbel lezen wij dat het zo zal gaan?** Zijn we de Schriften niet aan het verdraaien om ze te kunnen inpassen in onze eigen leer, waar we niet van willen afwijken? Anderen presteren het zelfs om de eerste opstanding in vele stukjes te verdelen. Maar voor al dergelijke leringen wordt geen basis in de Heilige Schrift gevonden. Zij dienen slechts om eigen theorieën overeind te houden.

Wij geloven dat **de eerste opstanding** precies is wat zij zegt te zijn, namelijk: **de EERSTE**. Ze valt niet uiteen in verschillende gedeelten of fasen.

Wij geloven dat Jezus Christus zal wederkomen op de wolken van glorie **aan het eind van de Grote**

**Verdrukking**, en deze komst is, onder meer, beschreven in Openbaring 19.<sup>7</sup>

De goddeloze legerscharen van de wereld (volgers / dienaars van de **antichrist**) zullen proberen oorlog te voeren tegen de Zoon van God. De Zoon van God zal echter komen om ze te vernietigen en vlak voordat Hij verschijnt op aarde zullen al de godzalige doden opgewekt worden en tezamen met de nog levende heiligen opgenomen worden “in de lucht” (en dus NIET in de hemel !) **om de Here tegemoet te gaan.**

Paulus schreef dan ook in zijn 2<sup>de</sup> brief aan de gemeente van Thessalonika dat wij niet haastig bewogen moeten worden of verschrikt door allerlei leringen over de wederkomst van Jezus, want deze wederkomst kan NIET plaatshebben vóórdat de “mens der zonde” (2 Thessalonicensen 2:3) – de **antichrist** – wordt geopenbaard. Deze “mens der zonde” moet eerst zijn koninkrijk oprichten en pas daarna zal Christus wederkomen om zowel hem als zijn koninkrijk te vernietigen:

- *“En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de (weder)komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht (sv: bewogen wordt van verstand) of verschrikt, niet door een*

---

<sup>7</sup> Voor de **tekst en uitleg** over dit hoofdstuk, zie “Openbaring 19” van CJH Theys en/of “Openbaring 19” van E. van den Worm. (noot AK)



uiging van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want **die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid** (sv: de mens der zonde), **de zoon van het verderf** (= de antichrist), **geopenbaard is**, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als (een) God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid (sv: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. **De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (weder)komst**; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (2 Thessalonicenzen 2:1-10)

Dit zal gebeuren in de grote “Slag van Armageddon (zie Openbaring 16:16, 19:14-15 <sup>8</sup> en Judas 1:14-15 <sup>9</sup> – noot AK)”.

## Wegname en opname

Onmiddellijk zegt nu iemand: “O, maar dan zal de Gemeente door de Grote Verdrukking moeten gaan. En dat geloof ik niet!” **Wij geloven dat God Zijn voorzieningen heeft voor Zijn volk gedurende deze tijd van grote benauwdheid.** Jesaja schreef dienaangaande:

- “Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen (SV: Ga he-

10

---

<sup>8</sup> Openbaring 16:16 en 19:14-15, “En hij verzamelde hen (de goddelozen) op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.” ... “En de legers in de hemel volgden Hem (de wedergekomen Christus) op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.”

Voor de uitleg van deze verzen, zie onze studie van “[Openbaring 16](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring 16](#)” van E. van den Worm en, voor **Openbaring 19**, zie **noot 7**. (noot AK)

<sup>9</sup> Judas 1:14b-15, “Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen (SV: te straffen) voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.”

nen, Mijn volk! ga in uw binnenste kamers), sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.” (Jesaja 26:20)

Jezus vertelde ook nog van een gebeurtenis, in Lukas 17:34-37, waarbij er twee personen zullen zijn op een bed; de één zal aangenomen worden, de ander zal verlaten worden. Twee mensen zullen tezamen werken, de één zal aangenomen en de ander zal verlaten worden:

- “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. **De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.** Twee vrouwen zullen samen malen. **De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.** Twee zullen er op de akker zijn. **De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.** En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (sv: **arenden**<sup>10</sup>) zich verzamelen.”

---

<sup>10</sup> Er is hier –heel bewust– gekozen voor het woord **ARENDE** uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want... gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63

Dit schijnt iets mysterieus te zijn, de wereld zal zich verwonderen en zich afvragen wat er plaats zal hebben gehad. Zij die luisterden naar wat Jezus zei, stelden Hem de vraag: “*Wáár, Heere*”? Dat is: “Waar zullen dezen naar toe genomen worden?” Het antwoord dat Hij gaf, was in de vorm van een raadsel: “*Waar het lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden*”. Omdat we niet geloven dat de Gemeente door de Grote Verdrukking gaat

---

en 2 Korinthe 3:6).

- Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheüs 24:28 waar wel “*gieren*” moet staan: “*Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden*”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.

**Arendsheiligen** zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: “**Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.**” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangemen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “**als arenden**” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – **zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God.** (noot AK)

is dat nog geen reden om deze “aanname” gelijk te stellen aan de “opname”!! Daar is een verschil tussen die twee!

Hier zal ik niet nader ingaan op “de wegname”<sup>11</sup> van een bepaalde groep gelovigen. Het is een onderwerp dat om een afzonderlijke behandeling vraagt. Voor heden willen wij volstaan met te zeggen dat wij geloven dat Jezus Christus **ZICHTBAAR** zal wederkomen en dat dit zal zijn **aan het eind** van de periode **van de Grote Verdrukking**. De “eerste opstanding” zal direct voorafgaan aan “de opname in de lucht”, waaraan ook die levend overgebleven “arend-heiligen”<sup>12</sup> over wie Jezus sprak, deel zullen hebben. En niemand verder op aarde zal zich verwonderen over wat er gebeurt, want voor degenen die niet deel hebben aan deze “opname in de lucht” – en dat zijn dus de goddelozen – zal dan **het laatste uur zijn geslagen!** Jezus zal dus **ZICHTBAAR** wederkomen (NA, of

---

<sup>11</sup> Zie eventueel ons GRATIS artikel [“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”](#) van A. Klein en/of

[“De wegname en opname van de Gemeente en... Christus' wederkomst”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

<sup>12</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“Arendsvleugelen – over Gods kracht, werkende in Zijn heiligen hier op aarde”](#) van CJH Theys. (noot AK)

liever gezegd, aan het eind van de Grote Verdrukking – AK) om Zijn 1000-jarig Rijk <sup>13</sup> hier **op aarde** te vestigen.

**RR Cabe**

Uit: Pentecostal Power

Vertaald via Tempelbode, okt. 1984

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

---

<sup>13</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)" van E. van den Worm. (noot AK)