

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Zons- ondergang



Onze levenstijd is verdeeld in dagen. Elke dag brengt ons een boodschap:

- *“Dag op dag spreekt overvloedig (letterlijk: stort overvloedig woorden uit), nacht op nacht geeft kennis door (sv: toont wetenschap).” (Psalm 19:3) ¹*

Eén van de dingen die wij leren is, dat werkzaamheden van elke dag eindigen in de avond, waarna wij rusten en ons voorbereiden op de nieuwe dag.

2 In profetische zin bevinden wij ons nu in de avondtijd van de tijdsbedeling van de Gemeente. De langer wordende schaduwen vertellen ons, dat de zonsondergang niet lang meer op zich zal laten wachten. Overal om ons heen worden oorlogen gevoerd en de voorbereiding voor nog meer oorlogen vindt gestaag voortgang. Anderen worden gealarmeerd door een dreigende verstoring van het evenwicht in de natuur. De natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. De honger ligt op vele plaatsen, verspreid over de wereld, op de loer. **Alles wijst erop dat de tegenwoordige wereld ten einde loopt** en wij zijn net zo bezorgd als de discipelen in Jezus' tijd:

- *“Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van **Uw komst** en van de **vol-einding van de wereld?**” (Mattheüs 24:3b)*

Wat kunnen wij verwachten nu het uur van zonsondergang naderbij komt?

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

Het is de moeite waard om er aandacht aan te schenken dat God het uur van zonsondergang of de avond uitgekozen heeft om enige veelbetekende dingen te doen. Het eerste wat we in verband brengen met de zonsondergang is:

Een tijd van genade

3 Het was in de *“koelte van de dag”* (Genesis 3:8, Engelse Vertaling) dat God Adam zocht. Toen hervond Adam de gemeenschap met God door de verzoening waarin voorzien werd. Het uur van zonsondergang was ook de tijd waarop het Pascha-lam geslacht moest worden:

- *“Maar op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, daar moet u **het paaslam** (sv: **het Pascha**) **slachten, in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok.**”* (Deuteronomium 16:6)
- *“U moet het (lam) in bewaring houden tot de 14^{de} dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het (lam) **slachten tegen het vallen van de avond.**”* (Exodus 12:6)

Dit wijst heen naar de verzoening door het bloed van Jezus ², waardoor **tot in de avond van de tijd onze zonden kunnen worden weggewist.**

Verder lezen wij in Lukas 4 vers 40-41, uit de dagen van Jezus' rondwandeling op aarde:

² Zie eventueel onze GRATIS studie [**“De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God...”**](#) van E. van den Worm. (noot AK)

- *“Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was.”*

4 Genezing en bevrijding kenmerkten dat uur van zonsondergang. In het zonsondergangs-uur waarin wij nu leven, zien wij Christus Zich opnieuw openbaren in een bediening van genezing.

De menigte van 5000 mannen – plus de vrouwen en de kinderen – werd gevoed toen de zon aan het ondergaan was in het westen:

- *“Toen het avond werd, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam (sv: woest) en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten. Maar zij zeiden tegen Hem: Wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei: Breng ze hier bij Mij. En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd, en ze raapten*

het overschot van de stukken brood op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld.” (Mattheüs 14:15-21)

Gezien het late uur leek het ‘t beste om te zeggen: “Laten we ermee ophouden” en ze allemaal naar huis te sturen. Maar... **in dat avonduur besloot de Heer om voor overvloedig voedsel te zorgen voor allen die hongerig waren.**

Zo zien wij vandaag de dag dat menigten van over de gehele wereld voldoening vinden in Zijn volheid. Bepalen wij ons nu tot de gelovige, dan kunnen wij zeggen dat de zonsondergang betekent:

Een tijd van verantwoordelijkheid

Het wordt tijd om onze verantwoordelijkheid te kennen! **Duisternis zal spoedig de aarde bedekken** en dan zal alle werk moeten worden beëindigd. Johannes 9 vers 4 zegt:

- **“Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.”**

Zie ook Psalm 104 vers 23:

- ***“De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn dienstwerk (sv: arbeid), tot de avond toe.”***

Daarom, laat ons onze stap versnellen. Grijp elke gelegenheid aan en werk terwijl het nog dag is, opdat de zomer niet achter de horizon verdwijnt voordat onze taak is beëindigd.

Wij herinneren ons dat toen Israël op het strijdveld

was en onder leiding van Jozua de Amalekieten ontmoette in de vallei, Mozes toezag vanaf de top van een heuvel. De strijd verliep in Israëls voordeel zolang Mozes zijn handen omhooghield. Maar als hij vermoeid werd, zakten zijn handen naar beneden en de vijand had de overhand. Toen kwamen Aäron en Hur hem helpen om zijn handen omhoog te houden:

- 6 • *“En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. **Aäron en Hur ondersteunden zijn handen**, de één aan de ene en de ander aan de andere kant. **Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.**”* (Exodus 17:11-12)

Dit overtuigt ons hoe nodig het is om steun te verlenen in het gebed, terwijl de strijd woedt! Misschien ongezien, onopgemerkt, bracht deze eenvoudige handeling toch **de overwinning** aan Israël. Laten ook wij, zij aan zij, volharden met onze voorganger en evangelist tot het uur van de zonsondergang!

Offeranden van lofprijis moeten worden gebracht:

- *“Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de Naam van de HEERE geprezen.”* (Psalm 113:3)

Dit is het uur om een lofzang van zuivere aanbidding op te heffen tot God.

De zonsondergang is ook een tijd van vergevingsgezindheid. In Efeze 4 vers 26b wordt ons bevolen:

- “...laat de zon niet ondergaan over uw boosheid (sv: toornigheid).”

7 Wij moeten met onze toorn afrekenen voordat de zon wegzinkt uit ons gezicht en de duisternis intreedt. Dit woord heeft tweeërlei toepassing. Toorn waarvoor eigenlijk geen goede reden is moet nog dezelfde dag worden afgelegd. Daarnaast is er de profetische toepassing. Wij moeten er zeker van zijn dat wij recht staan ten opzichte van God voordat wij 's levens zonsondergang naderen! Daarom, **de tijd voorafgaande aan het ondergaan van de zon is een tijd om vergeving te zoeken.** God zal u nog horen!

Nauw verbonden met het bovenstaande is wat wij vernemen aangaande de discipelen toen zij 's avonds tezamen vergaderd waren voor het nuttigen van het Pascha-maal:

- “En toen het avond geworden was, kwam Hij met de twaalf (discipelen). En toen zij aanlagen en aten, zei Jezus: Voorwaar, Ik zeg u dat één van u, die met Mij eet, Mij verraden zal. En zij begonnen bedroefd te worden en de één na de ander tegen Hem te zeggen: Ik ben het toch niet (sv: Ben ik het)? En weer een ander: Ik ben het toch niet?” (Markus 14:17-19)

Juist voordat zij deelnamen aan het heilig sacrament, overweldigde hen een diepe drang tot zelfonderzoek, wat hen deed vragen: Heer, “*ben ik het?*”

Dit avondlijk uur, waarin wij nu leven, is voor onze Meester een zeer belangrijke tijd. Zelfingenomenheid en trots zullen onder Gods dienaren ongetwijfeld verdwijnen in het rode schijnsel van Gods

8 avondstond!

Het uur van zonsondergang draagt ook nog een laatste boodschap met zich mee. Het is:

Een tijd van oordeel en van beloning

Volgens Openbaring 8 vers 12³ zal de zon worden verduisterd **in de eindtijd** van deze tijdsbedeling:

- *“De 4^{de} engel blies op de bazuin, en het 3^{de} deel van de zon werd getroffen, en het 3^{de} deel van de maan en het 3^{de} deel van de sterren, zodat het 3^{de} deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een 3^{de} deel niet licht werd, en de nacht evenmin.”*

Aan het begin van de **3½-jarige grote verdrukking** zullen de zon, de maan en de sterren voor een derde deel verduisterd worden. Het glorieuze licht van het Evangelie, dat al bijna 2000 jaren helder heeft geschinen, zal zwakker worden in zijn uitstraling en uiteindelijk geheel en al doven. Te dien tijde

³ Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze ‘vers voor vers’ studie van Openbaring “[hoofdstuk 8](#)” van CJH Theys en/of “[hoofdstuk 8](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

zal Jezus Zijn laatste boodschap van “**Wee, wee, wee**” doorgeven aan degenen die op de aarde wonen:

- “En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: **Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen**, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.” (Openbaring 8:13)⁴

De Dag des Heren⁵ begint met:

- “**Weeklaag** (sv: **huilt gijlieden**), want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barendende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar

⁴ Zie noot 3.

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De dag van JaHWeH / De dag des Heren](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers (SV: van de tirannen) zal Ik vernederen. (Jesaja 13:6-11)

De zonsondergang voor de goddelozen en voor diegenen die Christus hebben verworpen, heeft een verschrikkelijke betekenis. Zij brengt zorg,

10 vrees, verlatenheid, oordeel en Gods felle toorn.

Met de goddelozen zal in alle gestrengheid worden afgerekend, maar aan hen die Jezus' eigendom zijn, wordt in tederheid gedacht in dat laatste uur. In de avond, tegen zonsondergang, moesten de lonen aan de dienstknechten worden uitbetaald:

- “...u moet hem (een arme man) het onderpand zeker teruggeven als de zon ondergaat, zodat hij in zijn kleded kan gaan slapen, en hij u zegent. Dat zal u tot gerechtigheid zijn voor het aangezicht van de HEERE, uw God. U mag de arme en behoeftige dagloner, iemand van uw broeders of van de vreemdelingen die in uw land binnen uw poorten is, niet onderdrukken. **Op dezelfde dag moet u hem zijn loon geven; de zon mag er niet over ondergaan,** want hij is arm en hij verlangt ernaar. Laat hij niet vanwege u de HEERE hoeven aanroepen, want dan zal er zonde in u zijn.” (Deuteronomium 24:13-15)
- “Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat

*hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, stuurde hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur eropuit ging, zag hij anderen werkloos (sv: ledig) op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: Gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals eropuit gegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur eropuit ging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen: Waarom staat u hier heel de dag werkloos? Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat rechtvaardig is. **Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur (dus als laatsten) ingehuurd waren, ontvingen zij ieder (ook) een penning.**" (Mattheüs 20:1-9)*

Dit is de bemoediging bestemd voor iedere dienstknecht van Christus. Hij ziet en weet alle arbeid die voor Hem gedaan is. Wanneer Hij komt bij zonsondergang, zal Hij alle rekeningen betalen en aan niemand iets schuldig blijven, want:

- *"De arbeider is zijn loon waardig."* (1 Timotheüs 5:18b, sv).
- *"En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om*

aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.”
(Openbaring 22:12) ⁶

Een mooie zonsondergang betekent dat er een heldere nieuwe morgen komt:

- *“Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood.”* (Mattheüs 16:2b)

Na deze gouden zonsondergang verwacht de gelovige een glorieuze dag in Christus' tegenwoordigheid.

12

Hoe zal uw zonsondergang zijn?

Rev. **RG Brodland** ⁷

Uit: Pentecostal Power

Vertaald door Tempelbode, okt. 1986

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

⁶ Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze 'vers voor vers' studie van Openbaring "[hoofdstuk 22](#)" van CJH Theys en/of "[hoofdstuk 22](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

⁷ Pastor Brodland gaf jarenlang leiding aan de Batu-Bijbelschool te Beji, Java, Indonesië en volgde in juni 1986 rev. C. Joe McKnight op als voorganger van de Bethel Temple in Seattle, Washington, USA. (noot HS)